

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

maandag 1 sept. **Filippenzen 3:20**

'Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus, ...' – Onze plaats is boven. Daar ligt ons toekomstig werkterrein. Nu al zijn wij daar (geestelijk gezien) gezet in Christus Jezus. Wij verwachten geen gerichten van God, maar de Redder: de Heer Jezus Christus. Redding komt altijd van Hem!

dinsdag 2 sept. **2 Corintiërs 12:9**

'Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor jou genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volkomen gemaakt.' – Paulus had een heel lastig iets, dat hem dwars zat. Dus bad Hij erover met de Heer. Dat hielp niet, maar de Heer maakte Hem duidelijk dat *Zijn genade* genoeg was, ook voor die moeilijke situatie. Zo ook voor jou en mij!

woensdag 3 sept. **2 Corintiër 13:11**

'... laat je terechtbrengen, laat je aansporen, wees eensgezind, leef in vrede ...' – Dit zijn niet alleen mooie slogans, mooie kreten, het zijn de aanwijzingen van de Heer door Paulus heen. Alleen in de kracht van de geest kan dit zo functioneren in de gemeente. Vrede van God in je hart, dat merkt die ander!

donderdag 4 sept. **Galaten 5:1**

'Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij! Staat dan vast en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten.' – De Galaten werden door wettische mensen belaagd. Die wilden hun vrijheid van de genade veranderen in slavernij van de wet. Wij zijn vrij gemaakt door Christus; leef vandaag van Zijn genade. Je bent vrij in het dienen van God!

vrijdag 5 sept. **Hebreeën 13:6**

'De Heer is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen?' – Mensen kunnen je belagen en dwarszitten om allerlei redenen. Wij zijn dan niet aangewezen op menselijke hulp en daadkracht, maar op Hem Die steeds je vertrouwen waard blijkt te zijn! Zo wandelen we onbevreesd de dag in!

zaterdag 6 sept. **Galaten 1:3**

'Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus ...' – De groeten die Paulus ons doet – wat wensen we eigenlijk meer dan dit? Genade van God, dat is zo veel voor vandaag! Wij leven in genade. De machtige vrede van God, kostbaar geschenk, meer waard dan diamanten! Dank Vader hiervoor!

zondag 7 sept. **Efeziërs 4:30**

'En bedroeft de heilige geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot de dag van de vrijkoping.' – Bedroeven: neerdrukken, verdriet doen. De heilige geest trekt zich terug wanneer wij niet de valsheid afleggen (vers 25), wel zondigen in toorn (vers 26), et cetera. Geef ruimte aan de geest van God, dan groeit kostelijke vrucht!



maandag 8 sept. **Filippenzen 1:18**

'... behalve, dat op iedere manier Christus wordt verkondigd ...' – Christus kun je op meer manieren dan alleen met je mond verkondigen. Ook in je houding, en in wat je wel en niet doet, kun je van Hem spreken. Want de vrucht van de geest is: liefde, vreugde, vrede ... (Gal. 5:22)

dinsdag 9 sept. **Filippenzen 2:5**

'Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is ...' – Een ootmoedige houding spreekt van Christus. Wanneer wij die gezindheid tonen, is dat tot verheerlijking van God. Je dienend opstellen, daarvoor zijn wij ook geroepen. Dank Vader voor hét Voorbeeld: Christus Jezus.

woensdag 10 sept. **Ezechiël 48:35**

'... en de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: Ieue Sjammah.' – Het slotwoord in Ezechiël geeft Jeruzalem een speciale naam. *Ik ben is daar*. Voor ons geldt, dat Hij altijd nabij is. *De Heer is nabij* is het vreugdewoord van de apostel! Dat is dus vandaag ook zo in wat wij meemaken!

donderdag 11 sept. **Titus 2:13**

'... verwachtend die gelukkige verwachting en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus ...' – We zien uit naar Hem, Die ons liefheeft. Hij komt voor ons als Redder waarna Hij de gerichten over Israël en de wereld zal brengen. Zijn heerlijkheid betekent ook voor ons: heerlijkheid. Leef vandaag met dit licht en dit uitzicht!

vrijdag 12 sept. **2 Timotheus 2:1**

'Jij dan, mijn kind, word bekrachtigd in de genade die in Christus Jezus is ...' – Schiet je te kort in kracht? Alles wat je nodig hebt ligt in de genade in Christus Jezus. Strek je naar Hem uit, verwacht het van Hem. Hij zal je leiden vandaag!

zaterdag 13 sept. **2 Timotheus 2:19b**

'Laat ieder die de naam van de Heer noemt, afstand nemen van ongerechtigheid.' – Gerechtigheid uitwerken in je leven is het gevolg van het stellen van je leden als werktuigen van de gerechtigheid. Je bent gerechtvaardigd. Je neemt de naam van de Heer in je mond en je leeft tot eer van Hem. Hij geeft je de kracht!

zondag 14 sept. **2 Timotheus 2:22**

'... jaag echter naar gerechtigheid, geloof, liefde, vrede met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart ...' – Geloof reinigt je hart. God schenkt ieder een mate van geloof. Wij als gelovigen willen dit najagen. Dan zal het goed zijn, als broeders samen optrekken. Daarin is geloof: trouw en liefde de band van volwassenheid!

maandag 15 sept. **2 Timotheus 4:22**

'De Heer Jezus Christus zij met jouw geest. De genade zij met jullie! Amen!' – Ons wordt geen belofte voor de ziel gegeven. De zegen die wij meekrijgen vandaag, is geestelijk. Die genade werkt uit in onze ziel, om met vreugde in ons hart te leven in dank aan Hem, Die ons liefheeft!

dinsdag 16 sept. **1 Corinthiërs 15:20-22**

'Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.' – Paulus is duidelijk: Christus **is** opgewekt uit de doden. Dat staat vast! Er wordt ons toekomst voor ogen gezet. Je zou boven deze verzen kunnen zetten: Dood opgeheven! Wie zijn daarbij in beeld? Vers 22 zegt het: 'allen'. Laten wij Hem danken, Hij ziet niemand over het hoofd!



woensdag 17 sept. **1 Corintiërs 15:20-21**

'Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.' – Christus als eersteling. Na Hem volgt onherroepelijk de hele oogst. Zijn opstanding garandeert de opstanding van hen, die ontslapen zijn. Op de akker van de wereld blijft geen garve achter, blijft niemand achter. Vader, dank U wel, dat U God, Vader en Redder van allen bent.

donderdag 18 sept. **1 Corintiërs 15:22**

'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.' – Waar opwekken te maken heeft met wakker worden, met de ziel en opstaan het accent legt op het lichaam, lezen we hier *levend gemaakt worden*, dat heeft te maken met de geest. Dat laatste woord houdt in: buiten het bereik van de dood brengen, het einde van het sterven zijn. *In Adam allen sterveling; in Christus allen levend gemaakt.* Niemand uitgezonderd! De hele mensheid valt binnen Gods bereik! Dank U wel!

vrijdag 19 sept. **1 Corintiërs 15:22**

'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.' *Evenals in Adam ... zo ook in Christus.* – Christus' dood is essentieel voor het evangelie. Daarna volgt de *opstanding!* Iets fundamenteelers is er niet! Jij en ik kunnen met dankbaarheid zeggen: Christus, ons leven. Nu al weten wij: Christus, mijn leven! Dat is uitzicht, dat is toekomst! Voor ons én voor degenen die wij missen moeten. Er komt een heerlijk 'straks'!

zaterdag 20 sept. **Filippenzen 4:1**

'Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang, mijn vreugde en mijn krans, staat zo vast in de Heer, mijn geliefden.' – Paulus noemt de Filippenzen, de leden van de gemeente 'geliefden'. Dat is de basis! Jij en ik rekenen met wat God zegt en dat is: Jullie zijn *geliefd*. *Geliefd* – dat ben jij! De basis is Gods liefde voor jou! Die hoef je niet te verdienen, die is er onvoorwaardelijk! Dat is toch om Hem voor te danken!

zondag 21 sept. **Romeinen 8:14-15**

'Want die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: *Abba, Vader!*' – Zo mogen wij God aanspreken: *Abba, Vader*. Dat is God dichtbij, Die je Zijn liefde geeft en je aanziet in Christus Jezus. Jij mag er zijn! Dat klinkt elke dag weer in jouw leven!

maandag 22 sept. **Psalms 139:1-6**

'Here, Gij doorgrondt en kent mij;/ Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,/ Gij verstaat van verre mijn gedachten;/ Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,/ met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd./ Want er is geen woord op mijn tong/ of zie, Here, Gij kent het volkomen;/ Gij omgeeft mij van achteren en van voren/ en Gij legt uw hand op mij./ Het begrijpen is mij te wonderbaar,/ te verheven, ik kan er niet bij.' – Het gaat over Gods aanwezigheid in het dagelijks leven. David zegt in persoonlijke, doorleefde woorden wat hem steeds weer troost: U bent er! U bent overal!

dinsdag 23 sept. **Psalms 139:1-4**

'Here, Gij doorgrondt en **kent** mij;/ Gij **kent** mijn zitten en mijn opstaan,/ Gij verstaat van verre mijn gedachten;/ Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,/ met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd./ Want er is geen woord op mijn tong/ of zie, Here, Gij **kent** het volkomen.' – Drie keer gebruikt David het woord *kennen*. Dat *kennen* van God is niet afstandelijk, maar betrokken, dichtbij. Ook andere woorden onderstrepen dat *kennen* – *doorzoeken, doorgronden, onderscheiden, begrijpen!* Zo kent Hij jou, noemt je bij je naam, gaat naast je! Ook vandaag!



woensdag 24 sept. **Psalm 139:2a**

'Gij kent mijn zitten en mijn opstaan'. – Zitten en opstaan slaan op alle activiteiten die het leven van jou en mij met zich mee brengen. God is elke dag bij ons betrokken. Heel persoonlijk is Gods omgang. We zijn geen nummer, maar stuk voor stuk Zijn kind, Zijn zoon. Ja, je bent geliefd en dat bezingt deze psalm.

Dank U, Abba, voor Wie U ook vandaag in mijn leven bent.

donderdag 25 sept. **Psalm 139:16a**

'... Uw ogen zagen mijn vormeloos begin ...' – Lang voordat een medemens je zag, was Gods liefde al op je gericht. Zijn liefde ging toen al naar je uit en die is niet opgehouden. Zijn liefde omvat jou, omvat alle mensen! Bij Hem is ruimte, acceptatie, geborgenheid, onvoorwaardelijke liefde. Laat die je ook vandaag bepalen!

vrijdag 26 sept. **Psalm 139:23**

'Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,/ toets mij en ken mijn gedachten ...' – Er is geen grotere troost dan te weten dat God bij je betrokken is. Hij weet van je momenten van vreugde en van lijden. Niemands bestaan passeert Hem onopgemerkt. Als zorgelijke gedachten je overvallen is de troost van Hem, Die alles op zijn plaats zet nabij! Zo dichtbij, zo betrokken, zo direct is Hij er vandaag voor jou.

zaterdag 27 sept. **Titus 2:11**

'Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden ...' – Gods genade is onverdiende goedheid. Als dat tot je hart doordringt, kun je alleen maar tegen Hem zeggen: Dank U wel! Ik vertrouw U; Ik weet dat U van mij houdt en Uw liefde is onvoorwaardelijk.

zondag 28 sept. **Titus 2:11**

'Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden ...' – Heilbrengend wil zeggen: redding brengend. Je weet: Ik ben gered. Daar blijft het niet bij, dat werkt uit: *om ons op te voeden*. De genade krijgt gestalte in jouw en mijn leven. Genade geeft je een zacht hart, leidt je wil en voorziet in kracht. Zo mag genade elke dagblijken!

maandag 29 sept. **Galaten 5:4**

'Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.' – Leven van genade kun je, als je kunt ontvangen. Om te ontvangen heb je open handen en een open hart nodig! Rekenen met Gods onvoorwaardelijke liefde is weten: ik ben in Christus en dat wordt praktijk in mijn dagelijkse leven.

dinsdag 30 sept. **Titus 2: 11 + 13**

'Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden ...' + *'... verwachtede de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus ...'* – De Heer verscheen – Zijn komst toen was de verschijning van de genade van God – en verdween weer. Maar: het moment komt, dat Hij voor de tweede keer komt en die komst zal met heerlijkheid gepaard gaan! Dan zullen allen Hem zien! Hem, Die hun Gods liefde, genade en verzoening nabij bracht! Hun Heer en Redder!

Die toekomst staat voor de deur!