

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.*

zondag 1 mrt. **Psalm 24:8**

*'... Wie is deze Koning van de heerlijkheid?/ Ieue [Ik ben], sterk en machtig,/ Ieue, machtig in de strijd!' – Wij hoeven niet te strijden. Hij strijdt voor ons. Als God voor ons is, wie of wat zal er tegen ons zijn? Dat beseffend kan ik de dag in met U. U bent veel sterker dan alles wat op mijn weg komt. Heer, dank U wel!*

maandag 2 mrt. **Kolossenzen 2:15**

*'De soevereiniteiten en de gevormachtigden ontmantelend stelt Hij hen in vrijmoedigheid ten toon, daarin over hen zegevierend.'* – Aan en door het kruis behaalde de Heer de overwinning over alle geestelijke machten en krachten. Die geesten bewegen mensen, ook mensen die dagelijks ons pad kruisen. We leven in het vaste geloof, dat Hij onze kracht is!

dinsdag 3 mrt. **Romeinen 8:37**

*'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnend, door Hem Die ons liefheeft.'* – Let op het: *door Hem Die ons liefheeft.* Hij heeft de overwinning behaald. Daarom lopen wij geestelijk gezien op overwonnen terrein. Hij draagt, Hij zorgt voor je, Hij zal je ook deze dagdoen leven en wandelen tot Zijn eer!

woensdag 4 mrt. **2 Corinthiërs 4:16**

*'Daarom zijn wij niet moedeloos, want zelfs indien onze uitwendige mens vervalt, wordt nochtans de inwendige dag na dag vernieuwd.'* – Wetend van Zijn overwinning, beseffend dat we die schat in ons aarden vat (ons lichaam) hebben, geeft dat, geeft Hij ons nieuwe moed en kracht om door deze dag heen te gaan. Hij begeeft of verlaat je niet. Dank U, Heer!

donderdag 5 mrt. **Romeinen 8:28**

*'En wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken ten goede, voor hen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.'* – Sinds Golgotha is de grond waarop wij wandelen, overwonnen grond. Geen andere boodschap dan het evangelie van Paulus troost en bemoedigt op zo'n diepe manier. Het draagt je, dag aan dag!

vrijdag 6 mrt. **2 Corinthiërs 5:1**

*'Want wij zijn ons bewust, dat indien onze aardse tent, waarin wij wonen, afgebroken wordt, wij een gebouw uit God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, eonisch, in de hemelen.'* – We zijn buitengewoon bemoedigd wanneer ziekte en zwakte ons treft, als we lezen en omhoog kijken naar Christus Jezus, Die ons dit schenkt in Zijn genade. Het veranderde lichaam zal in kracht en licht alles overtreffen wat wij vermoeden. Die zekerheid geeft je vandaag blijdschap, Hij is nabij!

zaterdag 7 mrt. **2 Corinthiërs 2:14**

*'God zij dank, Die ons altijd [de] overwinning geeft in Christus en de geur van de kennis van Hem door ons bekend maakt in elke plaats ...'* – Paulus werd vervolgd, achterna gezeten. Hij was in gevaar op veel manieren. Niettemin spreekt hij van de overwinning in Christus, en dat *altijd*. Zo gezien gaan wij deze dag buitengewoon bemoedigd in. Christus Jezus heeft ons lief en zal ook deze dag de weg banen! Dank Vader voor Zijn genade.

zondag 8 mrt. **Hebreeën 2:9**

*'Maar wij zien Jezus, Die voor korte tijd minder dan de boodschappers geworden was, (vanwege het lijden van de dood met eer en heerlijkheid gekroond) opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.'* – Wie zien wij? Christus, de verheer-



lijkte Heer aan Gods rechterhand.

We kunnen ons benauwd voelen door de omstandigheden en daar erg naar kijken. Maar de blik op Hem richten geeft ineens nieuwe moed. We verwachten het van Hem!

maandag 9 mrt. **Psalm 139:17**

*'Daarom, hoe kostbaar zijn Mij Uw gedachten, o God,/ hoe machtig is hun aantal.'* – David kende zijn God uit wat hij wist uit ervaring en wat hij las in de Thora, de onderwijzing van Ieue [Ik ben]. Dat was voor hem alles. In moeilijke omstandigheden bood hem dat uitkomst. Hij was gerust in vertrouwen op zijn God. David wist dat God hem nabij was. Zo ook wij, en hoeveel meer en rijker door het goede nieuws dat wij mogen kennen!

dinsdag 10 mrt. **Kolossenzen 1:3**

*'Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor jullie ...'* – Paulus dankt en bidt. Voor allen die op zijn weg kwamen en voor alle heiligen, al diegenen die door God geroepen zijn, maar ook voor alle mensen! Hij wendt zich tot God, onze Vader, de grote God, Die ons zo persoonlijk kent. Nabij is Hij. Hij weet wat in je omgaat. Vandaag. We gaan met Hem deze dag door!

woensdag 11 mrt. **Psalm 145:10**

*'Al Uw werken zullen U loven, Ieue,/ en Uw begunstigden zullen U zegenen.'* – Zijn werk in ons is, dat wij geloven, Hem vertrouwen op Zijn woord. Zijn rijke beloften dragen ons. *'Dag aan dagdraagt Hij ons, die God is onze redding.'* [Ps.68:20] Heerlijk besef deze dag! We buigen onze knieën en spreken goed van Hem.

donderdag 12 mrt. **Jesaja 55:6**

*'Vraag naar Ieue, terwijl Hij te vinden is; roep Hem aan terwijl Hij dichtbij is!'* – Hiervoor heeft Hij ons geschapen, dat wij Hem aanroepen, want Hij laat Zich vinden! Hij is niet ver weg van ons vandaan. Nee, Hij is nabij en wéét wat nu in je omgaat. Hij kent je nood en zal je dragen. Hij doet ook vandaag boven bidden en denken. Heerlijk, wat een rust!

vrijdag 13 mrt. **2 Timotheüs 2:1**

*'Jij dan, mijn kind, word krachtig gemaakt in de genade die in Christus Jezus is.'* – Onze zwakte is er. Zijn kracht is in Zijn genade, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat geeft nieuwe kracht en buitengewoon veel vreugde, wanneer wij daar iets van beseffen. Wat is dat veel, in Hem! Dank Hem en ervaar Zijn leiding vandaag!

zaterdag 14 mrt. **Psalm 23:5**

*'U maakt voor mijn aangezicht een tafel klaar,/ voor (de ogen van) mijn tegenstanders.'* – Een tafel spreekt van gemeenschap, maaltijd houden met. De Heer houdt met ons gemeenschap, door Zijn woord, en wij danken Hem. Juist wanneer er tegenstanders zijn, geeft Hij wat nodig is. Onze moed is Zijn kracht in ons!

zondag 15 mrt. **1 Thessalonicenzen 5:24**

*'Trouw is Hij, Die jullie roept, Hij zal het ook doen.'* – Geweldige zekerheid is Gods trouw. Zijn liefde is het, dat Hij geeft, alles geeft wat nodig is. Hij zal het vandaag ook waarmaken in ons leven. Jij verwacht het van Hem. Je geloof zal niet te schande worden, Hij gaat mee, door diepten heen.

maandag 16 mrt. **Efeziërs 4:29**

*'Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is, voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie het horen.'* Dit vers – en de verzen die we de komende dagen lezen – heeft alles met jouw en mijn wandel te maken. Zijn onze woorden tot opbouw van degenen die God naast ons zet? Zijn ze tot opbouw van degenen in de klas, op je werk, bij je opleiding? Dat jij en ik vandaag goede woorden spreken! Tot eer van Hem, Die ons liefheeft!



dinsdag 17 mrt. **Efeziërs 4:30**

*'En bedroeft de heilige geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot de dag van vrijkoping.'* – Een woord dat je niet zomaar voorbij moet gaan. 'Verzegeld' wil zeggen: Gods geest heeft Zijn stempel op je gezet. Zo'n zegel zegt van wie je bent, en: waarvoor je dat bent. Jij en ik zeggen toch: wij zijn van God; en: mogen wij op de plaats waar Hij ons neerzet, de ander dienen. Het laatste deel van het vers zegt daar iets over: dienen is niet alleen voor *nu*, maar ook voor *straks*! Paulus zegt dus iets over toekomst. Nu en straks mag je weten: ik ben verzegeld. God heeft dat zegel op ons gezet. Hij is onze toekomst, en: Degene Die nu naast ons staat; en Hij zal er in de toekomst altijd zijn. In 2 Corinthiërs 3:3 schrijft de apostel waartoe: om *'een brief van Christus'* te zijn!

woensdag 18 mrt. **Efeziërs 4:31**

*'Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en lastering van jullie worden weggenomen, tezamen met al het kwade.'* – Als je spreekt, zou je de opbouw van degene, tegen wie je spreekt, moeten willen! Niet iemand pijn doen, niet krenken, niet iets zeggen wat de ander naar beneden haalt, niet boos, enz.

Wat vandaag uit jouw en mijn mond komen mag, is: wij leven van genade en die er is er ook voor jou.

donderdag 19 mrt. **Efeziërs 4:32**

*'Wordt echter naar elkaar: mild, weldadig, innerlijk welwillend, elkander genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt.'* – Achter je spreken zit je hart. Het is niet ten nadele, maar tot opbouw. Gebruik de stemvork (Gods evangelie van genade en liefde) om op de juiste toon te spreken! Gods woorden zijn geen opdracht, maar een belofte! Dat belooft wat! Toch?!!

vrijdag 20 mrt. **Efeziërs 5:1**

*'Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen'* – Hier gaat het ook om wandel, om God navolgen. Hoe? Zie Paulus! Navolgen laat zien wie God is: Vader, Redder, Die je liefheeft! Net als degene die God naast je plaatst, ben je een *geliefd kind*. Zijn liefde is er ook vandaag! De woorden van Psalm 139:5 herinneren jou en mij daaraan: *'U omgeeft mij van achteren en van voren/ en U legt uw hand op mij.'*

Dank U wel, dat U er bent, met mij gaat!

zaterdag 21 mrt. **Romeinen 5:8-10**

Laat deze verzen tegen je hart zeggen dat, en hoe God jou altijd op het oog heeft gehad: *'gerechtvaardigd in Christus' bloed ... door Zijn dood met God verzoend.'* God ging met Jezus die diepe weg om jou en mij aan Zijn hart te krijgen. Je bent onverbreekelijk met Hem verbonden.

zondag 22 mrt. **Galaten 5:25-26**

*'Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend.'* – Het gaat om *'leven in de geest'*. Dat heeft gevolgen voor onze wandel. Jij en ik volgen de richting die de geest ons wijst. Ja, zeg je, maar wat wordt bedoeld met *'grondregels'*? Dat zijn regels die fundamenteel zijn, die gelden voor jouw en mijn wandel met elkaar! De komende dagen wordt *'dat wij Hem kennen'* in de daad omgezet. Tot morgen!

maandag 23 mrt. **Galaten 5:14**

*'Liefhebben zul je je naaste als jezelf.'* – De geest werkt in ons leven *de vrucht van de geest* uit. De vrucht van de geest is voor te stellen als een bloem met 9 bloembladeren. Eén ervan is de liefde. Dat die steeds zichtbaarder wordt in het omgaan met elkaar!

dinsdag 24 mrt. **Filippenzen 2:3-4**

*'... niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander.'* – Wij mogen naar elkaar omzien, voor elkaar bidden, er voor de ander



zijn – In wat wij lezen klinkt Galaten 6:2 – *'Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus.'* Lees voor jezelf hier Romeinen 15:1-3 bij! Ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd! Zo willen wij er voor elkaar zijn!

woensdag 25 mrt. **Kolossenzen 3:2**

*'Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is.'* – Je mag je richten op Christus. Efeziërs 1:20-21 zegt duidelijk en luid waar God Hem plaatste: *'aan Zijn rechterhand te midden van de hemelingen'*. Hij is het Hoofd van de uitgeroepen gemeente, die Zijn lichaam is. Daarmee rekenen! En het gaat volgens Gods plan naar dat heerlijke moment: dat God door Hem alles in allen zijn zal!

donderdag 26 mrt. **Efeziërs 4:32**

Wij hebben dit vers al eerder gelezen. Viel je op, dat je een richting gewezen wordt? Dat die richting fundamenteel is in de omgang met elkaar?! *'... elkander genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt.'*

Oh, Vader, dat ik vandaag genade schenken mag – ik weet maar al te goed, dat ik er zelf van leven mag!

vrijdag 27 mrt. **Psalms 16:1-2**

*'Bewaar mij, God, want bij U schuil ik,/ Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here,/ ik heb geen goed buiten U.'* – Deze verzen zijn een gebed. Wat laat het ons zien? Vast vertrouwen op de bewarende macht van Hem! Zó is Hij er ook vandaag!

Dank U wel, dat ik bij U schuilen mag! Bij Wie kunnen we dat beter doen dan bij U, God en Vader, Die alles op zijn plaats zet.

zaterdag 28 mrt. **Psalms 16:7-9**

*'Ik prijs de Here, Die mij raad heeft gegeven,/ zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren./ Ik stel mij de Here bestendig voor ogen;/ omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.'* – Voor David is de Here [IEUE] geen abstract opperwezen, hoog verheven boven zijn leven, maar een persoonlijke God, met Wie hij midden in zijn leven staat. *'Want Hij is aan mijn rechterzijde.'* Dat Hij daar staat, wil zeggen, dat David van Hem de nodige kracht en bijstand ontving – en daarop mogen jij en ik ook rekenen!

zondag 29 mrt. **Psalms 16:10-11**

*'Gij maakt mij het pad des levens bekend,/ overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht,/ liefelijkheid is in [aan] Uw rechterzijde, voor eeuwig [een andere vertaling is: voorgoed].'* – Als alle profetieën en al Gods beloften vervuld zullen zijn, zal ook deze psalm zijn taak volbracht hebben. Nu is er verwachting van opstanding; weten: Hij is nabij! Jij en ik mogen Hem ook nu nemen op Zijn Woord!

maandag 30 mrt. **Psalms 9:9-11**

*'Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen,/ want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.'* – Als je de verzen die aan deze woorden vooraf gaan, leest, zeg je deze woorden toch met David mee. U hebt mij nooit verlaten, en: U zult mij nooit verlaten. Op U vertrouw ik, Vader, ook deze dag! *'U omgeeft mij van achteren en van voren, Uw hand is op mij!'* [Ps.139:5]

dinsdag 31 mrt. **Psalms 32:8-9**

*'Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet;/ Ik raad u; mijn oog is op u.'* – In deze twee verzen treedt David als profeet naar voren. De Here spreekt door Zijn mond. Hij leert David [geeft hem inzicht]; onderwijst hem [het woord *Thora, onderwijzing*, spreekt hier mee]; geeft raad en verliest hem niet uit het oog. Daarop mag jij ook rekenen! Door Paulus word je onderwezen, krijg je inzicht. God schenkt jou de aandacht die je van een Vader voor Zijn *geliefd kind* verwachten mag. Je mag je Zijn *geliefd kind* weten! Dank U wel, Vader!