

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

woensdag 1 juli **Romeinen 5:8**

'God echter bewijst Zijn liefde voor ons, dat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons stierf.' – Zijn liefde, de hoge en belangeloze liefde van God, is de kern waar alles om draait. Jezus Christus stierf voor jou, u en mij. Wat een inzet, wat een liefde zit daar achter! Zijn Vader is ook jouw, uw en mijn Vader. En heeft je onuitsprekelijk lief. Dankend gaan we deze dag in!

donderdag 2 juli **1 Johannes 4:19**

'Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.' – Diepe vrees voor straf, angst voor het gericht; ze verdwijnen wanneer je je bewust wordt hoe groot de liefde van God voor je is. Zonder voorwaarden vooraf. Hij houdt van je zoals je bent. Die liefde wekt geen angst, maar liefde in je hart op. Dankend beginnen en eindigen we deze dag!

vrijdag 3 juli **Johannes 13:1**

'Vóór het feest van Pascha echter heeft Jezus, wetend dat Zijn uur gekomen was, dat Hij uit deze wereld over gaan zou naar de Vader, [en] liefhebbend de Zijnen die in de wereld zijn – hen liefgehad tot het einde.' – Wanneer de Heer Zijn discipelen zo liefhad, zou Zijn liefde voor ons minder zijn? Hij is werkelijk bij uw, jouw dagelijks leven betrokken. Hij is nabij. Hij houdt van je zoals je bent. Wanneer het minder gaat, of je maakt een fout, vermindert dat Zijn liefde? Integendeel. We gaan in Zijn liefdevolle hand!

zaterdag 4 juli **Romeinen 8:32**

'Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen overgaf, ons ook niet met Hem alles in genade schenken?' – Gods liefde in actie: Hij spaarde Zijn eigen Zoon niet; Hij gaf Hem over. En in en met Hem *schent Hij ons alles in genade.* – de gevende hand van Vader. We zijn in Zijn hand en Hij zorgt voor je. Redenen genoeg om van binnen blij te zijn!

zondag 5 juli **Spreuken 4:23**

'Bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven.' – Gods liefde is in je hart uitgegoten (Romeinen 5:5). Hij bewaart je hart, je hebt het voorrecht over *alles* met Hem te kunnen praten. Hij hoort en heeft alle ruimte in Zijn hart voor u, voor jou. Wie? God, jouw, uw en mijn Vader!

maandag 6 juli **Jesaja 55:9**

'Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.' – De wegen die God gaat, verheffen zich boven die van ons. Zijn liefde reikt altijd hoger en verder dan wij kunnen kijken. De oorsprong van Zijn weg met jou, met u, met mij, is onvoorwaardelijk liefde. En alles zal leiden tot dieper besef van Zijn liefde, Romeinen 8:35-39 zingt daarvan. Zing je, zingt u mee vandaag?

dinsdag 7 juli **Psalm 121:2**

'Mijn hulp is van IEUE [Ik ben], de Maker van hemelen en aarde.' – Hij is bij je, Hij is de levende God, de Schepper van hemelen en aarde. Het is zo groot, wanneer je dat beseft! En Hij is jouw Hulp, Hij zorgt, Hij doet het in jouw leven. Vandaag is Hij niet ver weg. Nooit! Elke minuut, wat ook gebeurt!

woensdag 8 juli **Johannes 10:28**

'... Ik geef hen het eonische leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan voor de eon en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.' – Als de Heer dit van Zijn schapen [Israël] zegt, hoeveel betekent dat dan voor jou en mij, de leden van Zijn lichaam. Wat een wereld aan



liefde welt op in Zijn hart, wanneer Hij aan jou, u en mij denkt. Altijd in Zijn hand geborgen... Dank U wel.

donderdag 9 juli **Johannes 10:29**

'Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.' – We zijn niet alleen in de hand van de Heer, maar ook in de hand van Zijn Vader. Wanneer we dat beseffen, is ons jaarthema heel bijzonder: *U zet Uw handpalm op mij*. Kostbare woorden, die spreken van weergaloze liefde, voor jou en mij!

vrijdag 10 juli **Romeinen 15:7**

'Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaardde tot heerlijkheid van God.' – Aanvaarden is: naar je toe nemen. Het is die trekkende liefde van Christus, die Hem ertoe brengt ons, u, jou en mij, *zonder voorwaarden* tot Zich te nemen. Daarin blijkt de heerlijkheid van God. De ander tot je nemen: kijk met Zijn ogen.

zaterdag 11 juli **Filippenzen 4:23**

'De genade van de Heer Jezus Christus zij met jullie geest! Amen.' – Voor ons een geweldige bemoediging: Zijn genade is met ons, ongeacht onze omstandigheden. Hij geeft genade in en aan onze geest, daardoor hebben wij kracht voor vandaag. Wat een liefde, dat Hij ons zoveel geeft, genoeg!

zondag 12 juli **Psalm 138:3**

'Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord;/ U hebt mij versterkt, kracht in mijn ziel.' – Ons roepen laat Hem niet onbewogen. IEUE [Ik ben] is altijd actief betrokken bij je leven van alledag. Zeker wanneer wij roepen, zal Hij antwoord geven. David wist dat uit ervaring, hij ging door diepten heen. Juist daar ondervond hij, Wie IEUE is: barmhartig en genadig, groot aan goedgunstigheid; anders dan wij denken!

maandag 13 juli **Filippenzen 4:19**

'Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen in overeenstemming met Zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus.' – God voorziet. Wat nodig is, zal Hij vanuit Zijn onmetelijke geestelijke rijkdom geven. Al wat wij nodig hebben..., wij vinden het in Christus Jezus. Vrucht van het evangelie groeit in ons tot Zijn eer en heerlijkheid: Zijn liefde in je hart.

dinsdag 14 juli **Johannes 14:16**

'En Ik zal de Vader vragen, en Hij zal jullie een andere trooster geven, opdat die bij jullie blijft voor de eon – de geest van de waarheid ...' – Die geest is gekomen. U, jij en ik zijn verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. We mogen dat woord van de waarheid kennen. Dat is ook voor ons rijke troost, het woord spreekt ons bemoedigend aan: het gaat niet boven je vermogen. Dit troost in al onze druk. Dankbaar gaan wij deze dag in!

maandag 15 juli **Romeinen 8:37**

'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnend door Hem Die ons liefheeft.' – Na Psalm 44 (zie vers 36) klinkt dit voor ons. Hij overwon en daarom zetten we onze voet op grondgebied dat Hij verwierf; een plaats die Hij geeft Iedereen, u, jij, ik – we zijn geliefd. We zijn van Hem, we horen bij Hem. Dank U wel!

donderdag 16 juli **Romeinen 12:16**

'Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.' – 'Eensgezind', dat wijst jou en mij de weg! Het heeft te maken met ons denken en ons hart. Hoe sta ik tegenover jou en hoe sta jij tegenover mij? Naar elkaar toe hetzelfde gezind zijn – dat mag vandaag blijken in onze wandel! We danken Hem, Die ons liefheeft!



vrijdag 17 juli **Romeinen 15:5-6**

Ook in deze verzen spreekt Paulus van 'eensgezind'. Hij stelt ons Christus Jezus ten voorbeeld. Dat geeft richting aan, zó – 'opdat gij eendrachtig uit [lett. in] één mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken.' Samen Gods woord opendoen, samen luisteren naar wat Hij zegt – die omgang met elkaar werkt eensgezindheid uit – tot eer van Hem!

zaterdag 18 juli **Galaten 6:2**

'*Draagt elkaars lasten...*' Die eensgezindheid blijkt – je bidt voor gemeenteleden, stuurt een kaartje, gaat op bezoek. Door de bril van het evangelie kijken jij en ik naar elkaar. Dat maakt ons milder, verdraagzamer en liefdevoller – de praktijk van samen gemeente zijn.

zondag 19 juli **Spreuken 4:20-22**

'*Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.*' – Dat wat God ons zegt in het midden van je hart bewaren. Uit het hart komt gedrag voort, wandel! Jij en ik mogen ons leven te luisteren leggen bij wat Hij zegt!

maandag 20 juli **Romeinen 12:17 + 21**

'*Vergeldt niemand kwaad met kwaad; Hebt het goede voor met alle mensen (...) maar overwin het kwade door het goede.*' – Gods woord wijst ons Zijn weg – het goede, niet alleen t.o.v. gelovigen, maar ook t.o.v. ongelovigen. Wij omarmen het evangelie van genade en verzoening. Ja, tot Zijn eer leven, ook vandaag!

dinsdag 21 juli **1 Thessalonicenzen 5:15**

'*Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.*' – Jij en ik horen Zijn woorden, die haken in ons hart en zichtbaar worden in het leven van elke dag. Leven? Ja, tot Uw eer!

woensdag 22 juli **1 Korinthiërs 13:5**

'*... zij rekent het kwade niet toe*' – 1 Korinthiërs 13 – het hoofdstuk over de liefde – wacht, dat schrijf ik anders: de Liefde – is zo bijzonder om te horen, om over na te denken, samen over te spreken. Maar het meest bijzondere is, als die liefde, dus Gods liefde, ons de weg wijst door het leven. Wij, die horen dat onze God en Vader niemand een overtreding toerekent, willen toch niet anders reageren? Vader, waar U ons zet, naast wie U ons zet – zijn tot Uw eer! Dat daar liefde zichtbaar wordt!

donderdag 23 juli **2 Korinthiërs 5:18-21**

We hebben de bediening van de verzoening: '*... dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij [lett. in] ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd [lett. plaatst].*' Jij en ik leven van genade, liefde en verzoening. De aangegeven verzen zetten dat a.h.w. voor ons neer! Dat jij en ik de verzoening leven mogen!

vrijdag 24 juli **Romeinen 12:17**

'*Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.*' – Dat betekent in de praktijk, dat wij de ander niet zijn zonden voorhouden. Paulus staat naast ons en wijst: Zó mogen wij leven tot Zijn eer!

zaterdag 25 juli **Romeinen 12:18**

'*Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.*' – Deze woorden vangen het volle licht van Gods liefde. Weest mensen, die met alle mensen vrede houden. Jij en ik – als geliefde kinderen en navolgers van Hem – wandelen in liefde. Zoals God met ons omgaat, gaan wij met anderen om!



zondag 26 juli **Romeinen 12:14-21**

Als je de aangegeven verzen nog eens leest, zie je hoe Paulus ons de weg wijst. Het gaat om 'zegenen', niet om 'vervloeken'; niet om: 'vergelden', maar om: 'laat plaats' voor Gods handelen; niet om: 'het kwade', maar om: 'het goede.' Zó, die weg, laat de liefde zich uitwerken in je leven! Vader, dank U voor Uw liefde, die nooit ophoudt!

maandag 27 juli **Marcus 12:31**

'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet.' Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe krijg je daar kracht voor? Dat kunnen we niet uit onszelf. Daarom is het nodig steeds weer te horen, en weten wat God zegt! Hij gaf Zijn Zoon om straks alle mensen aan Zijn hart te drukken.

dinsdag 28 juli **Romeinen 5:8-11**

God gaf Zijn Zoon om straks alle mensen aan Zijn hart te drukken. Dit troostende Schriftgedeelte onderstreept: die richting gaat Hij uit! Van Wie hangt het af? Ja, inderdaad – van Hem! Wij 'zwak ... zondaren ... vijanden', maar dat hield Hem niet tegen. God bewees en bewijst dagelijks Zijn liefde jegens ons en t.Z.t. jegens allen! Dank U wel!

woensdag 29 juli **Romeinen 13:9**

'Want de geboden: *gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.*' – Paulus verwijst naar de woorden die we eerder deze week lazen. In die liefde mogen wij Hem welgevallig wandelen.

donderdag 30 juli **Galaten 5:14**

'Want heel de wet is in één woord vervuld, in: *Liefhebben zul je je naaste als jezelf.*' . Steeds weer, steeds weer klinkt dát ons vanuit de Schrift tegemoet. Wat deed God? En wat doen wij die daarvan hoorden en ervan leven? Ja, liefhebben – degenen die God naast ons zet en op onze weg brengt.

vrijdag 31 juli **Romeinen 12:9-13**

Deze woorden geeft de apostel ons mee. Ja, het gaat weer over de liefde. Hoe de liefde van onze God en Vader, aan ons betoond in de Zoon, handen en voeten krijgt in ons leven. Twaalf aanwijzingen klinken er in dit gedeelte – ze hebben alle te maken met *dienen*, met ons dienstbetoon t.o.v. degenen om ons heen! Vader, dank U wel, dat U ons deze weg van liefde, van dienen wijst!