

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

dinsdag 1 sept. **Filippenzen 3:20**

'Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus ...' – Onze plaats is boven. Voor zover wij nog met onze voeten op aarde staan, is Hij nabij en leidt Hij ons. Onze weg is opwaarts, naar Hem toe. Geen andere naam dan die van de Heer Jezus zal onze redding zijn. Hij redt vandaag, in alle omstandigheden.

woensdag 2 sept. **Spreuken 14:2**

'Hij die wandelt in oprechtheid vreest IEUE [Ik ben] en wie in zijn wegen afwijkt, veracht Hem.'

De weg die wij gaan, vandaag ... – leg het aan Hem voor. Wanneer we Zijn principes volgen, zal het goed zijn, wat er ook gebeurt. Onze Heer wilde niet afwijken van de weg die Vader met Hem ging. Ook al was het erg moeilijk. De uitkomst die Vader geeft, zal redding zijn!

donderdag 3 sept. **Romeinen 8:18**

'Want ik reken ermee, dat het lijden van de tegenwoordige tijd [era] niet opweegt tegen de heerlijkheid die op het punt staat naarbinnen ons onthuld te worden.' – Dit zijn niet alleen mooie woorden, het is waar. Het lijden dat wij moeten ondergaan, kan intens en zwaar zijn, met lange dagen, lange uren. Nochtans is onze Heer bij ons betrokken en wéét wat in ons omgaat. Hij geeft, als troost, soms die ander die een luisterend oor heeft. Hij Zelf luistert altijd!

vrijdag 4 sept. **Psalms 124:8**

'Onze hulp is in de Naam van IEUE, Maker van hemelen en aarde. Een lied van de opgangen.' – De schepping waar wij nu nog in leven, is het werk van Zijn handen. Wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus; daarom altijd in Zijn hand. Hij legt Zijn handpalm op ons. Deze dag draagt Hij met Zijn hand jou en mij door alles heen.

zaterdag 5 sept. **Romeinen 8:19**

'Want het reikhalzend verlangen van de schepping verwacht de onthulling van de zonen van God.' – Bijna niet te bevatten, maar die zonen van Hem, dat zijn onder meer: u, jij en ik.

Wanneer wij deze dag ingaan, zou Hij ons dan niet dragen? Ja! Hij is er en Hij weet wat je door moet maken, al die uren. Telkens weer geldt: Hij is nabij – totdat we bekend zullen worden aan de schepping, in de komende grote heerlijkheid!

zondag 6 sept. **Maleachi 4:2**

'En zij gaat stralend op voor jullie die Mijn Naam vrezen, de Zon van gerechtigheid, en genezing is in haar vleugels ...' – In de zonnestralen van Zijn gerechtigheid en genade koesteren wij ons vandaag. Hij schijnt in ons leven en wij wandelen vandaag in Zijn licht, aan Zijn hand, in Zijn kracht. Wie is dat? Onze Heer, Christus Jezus!

maandag 7 sept. **Romeinen 8:20**

'Want de schepping is aan de zinloosheid ondergeschikt, niet vrijwillig, maar vanwege Hem, de Onderschikkende, in verwachting ...' – Het lijden, dat wij met de schepping doormaken, is niet eindeloos; het is *in verwachting!* Het geweldige uitzicht op de heerlijkheid die komt, zal ons licht, steun en kracht geven. Vandaag. In jouw, uw en mijn leven gaan de dingen niet buiten Hem om. De uitkomst is uiteindelijk: Zijn licht, Zijn heerlijkheid!



dinsdag 8 sept. **Openbaring 21:1**

'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vorige hemel en de vorige aarde waren voorbijgegaan. En de zee is niet meer.' – Gods woord geeft uitzicht. De toekomst is geweldig. Er zal een tijd komen waarin Gods licht definitief alle duisternis verdreven heeft. Want God is licht, in Hem is geen duisternis. Zijn licht schijnt vandaag op jouw leven. In alles.

woensdag 9 sept. **Romeinen 8:21**

'... ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God ...' – Dit uitzicht delen jij en ik; oneindige heerlijkheid. De beproevingen, het lijden, de verdrukkingen van vandaag zijn er; daarin is onze Heer nabij. We zijn gezegend met zo'n Heer; Hij schrijft je niet af. Integendeel. Hij draagt je in Zijn machtige hand.

donderdag 10 sept. **Psalm 27:1**

'IEUE [Ik ben] is mijn licht en mijn redding, voor wie zou ik vrezen? IEUE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?' – Dit staat boven deze dag. Je gaat met Hem, Hij geeft je het juiste licht op je levensweg. Hij redt je, geestelijk, van al wat je neer wil halen. Mensen kunnen je benauwen, maar Hij is je kracht. Leg het aan Hem voor. Vertrouw IEUE, je God en Vader. Hij zal je niet beschaamd doen staan.

vrijdag 11 sept. **Romeinen 8:22,23**

'Want wij weten, dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk weën lijdt, tot nu toe, en dat niet alleen, maar ook wijzelf, wij die de eerstelingen van de geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, wachtend op het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam.' – Ons leven is in deze verzen opgetekend: wij lijden, zuchten, met de schepping mee. De geest troost ons in ons hart met deze woorden. We zijn op weg naar bevrijding uit deze situatie. Die komt gegarandeerd. Het zoonschap, Hij geeft het, en daarom vertrouwen wij, u, jij en ik, onze Vader volledig.

zaterdag 12 sept. **Psalm 38:16**

'Maar van U, IEUE, verwacht ik het, U zult horen, Heer, mijn Alueim [God]!' – Je begint de dag met Hem. Al wat wacht, Hij zal meegaan, en er doorheen dragen. Al wat wij bidden komt bij Hem aan, Hij hoort en weet wat in je soms onrustige hart omgaat. Hij kan meevoelen met je zwakheid. Hij zal doen wat Hij belooft!

zondag 13 sept. **Romeinen 8:24**

'Want voor die verwachting werden wij gered; verwachting die gezien wordt echter, is geen verwachting, want wat iemand ziet, waarom verwacht hij het ook?' – Zonder verwachting heb je geen leven. Dat weet iedereen. Wij mogen een geweldige verwachting koesteren: de vrijkoping en verlossing van ons lichaam. Wij leven nu in de kracht die die verwachting geeft. Vader zal het niet boven onze lippen laten komen. Deze dag is ook van Hem.

maandag 14 sept. **Psalm 118:6**

'IEUE [Ik ben] is bij mij, ik vrees niet, wat kan een mens mij doen?' – Dat is het verschil: wanneer je op een mens bouwt, kom je beschaamd uit. Wanneer je de Heer vertrouwt, zal dat je niet overkomen. Hij geeft, Hij troost, je kunt vol vertrouwen je hand in die van Hem leggen. Doe dat en ga deze dag in.

dinsdag 15 sept. **Romeinen 8:25**

'Wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken tot het goede, voor hen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.' – Dit besef is goud waard. Het geeft rust in je hart. Je kunt het aan Vader overlaten, Hij zorgt en troost. Hij bemoeit ons door dit woord. Bij Hem kunnen we terecht, Hij werkt het uit, Hij heeft u, jou en mij lief!



woensdag 16 sept. **Psalm 67**

'God zij ons genadig en zegene ons,/ Hij doe Zijn aanschijn bij ons lichten;/ opdat men op aarde Uw weg kenne,/ onder alle volken Uw heil.' – God zegent het volk – opdat de wereld door Israël ziet Wie Hij is! Het gaat om Israëls dienstbetoon. Via het volk heeft God de hele wereld in het oog. Denk je ook aan 'zegenkanaal'? God werkt Zijn plan uit. Wat een toekomst ligt er voor allen in het verschie!t!

donderdag 17 sept. **Genesis 12:3**

'Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met [lett. in u] zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.' – Lees de verzen 1-3! Het is Gods belofte aan Abraham, dat alle volken van de aarde gezegend zullen worden!

vrijdag 18 sept. **Efeziërs 2:11-22**

In Hem, in Jezus, worden de woorden van Psalm 67 vervuld. De woorden van Paulus zeggen dat ook! Niet alleen de aarde, niet alleen het volk – God heeft Zijn hele schepping, alle mensen, in het oog! Dat is om Hem te danken – Uw plan werkt U uit; U wordt alles in allen! Dat U allen, ook mij, op het oog hebt!

zaterdag 19 sept. **Psalm 16**

De woorden van deze psalm zetten u toch ook aan tot zingen?! Van het eerste vers – *'Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik./ Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here,/ ik heb geen goed buiten U'* – tot het laatste vers – *'Gij maakt het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, lieflijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig.'* – klinkt vertrouwen. David weet bij Wie hij schuilen moet! En over de toekomst maak hij zich geen zorgen. Denk aan en dank voor de toekomst die God jou voor ogen zet! We kunnen en hoeven niet zonder Zijn zorg. Hij is nabij!

zondag 20 sept. **Psalm 57**

Ondanks alle tegenstand klinkt Davids groeiende godsvertrouwen. Hij ervaart Gods nabijheid. Gods trouw en goedertierenheid t.Z.t. op aarde. Haal je voor de geest welke toekomst voor de gemeente klaar ligt. Het resultaat ken je: elk schepsel zal Hem kennen! Dat jij en ik dat voorrecht nu al smaken mogen! Ja, met jou zeg ik ook: Vader, dank U wel!

maandag 21 sept. **Psalm 133**

Kort gezegd: de dichter zingt over broederlijke eenheid. Die eenheid is goed en lieflijk, als olie. Voor een Israëliet was olie een symbool voor de geschenken van God aan het volk, en: tot toerusting van een leider voor zijn taak. Samuël zalft David tot koning! Kun je je voorstellen, dat pelgrims op weg naar Jeruzalem dit zongen, broederlijk verenigd? Zó mogen jij en ik in de gemeente samen zingen van Hem Die ons liefheeft, met ons gaat, nabij is en uiteindelijk zijn zal: God, Vader en Redder van alle mensen!

dinsdag 22 sept. **Psalm 145**

Wat wordt er over Hem Die was en is en zijn zal gezegd? Lees vanaf vers 8! Hij is *genadig, barmhartig, traag tot toorn* [lankmoedig], *groot in welwillendheid en goed voor allen*. Niet alleen klinkt wat het volk van God wacht, maar er is ook zicht op de hemelen en op het moment dat Hij regeert over alle geslachten. Een belangrijke toevoeging bij vers 13 geeft de concordante vertaling: *'Getrouw is Ieue in al zijn woorden,/ en welwillend in al zijn werken.'* Uiteindelijk zal heel de schepping Hem kennen en erkennen. Lees ook Ef.1:19-21.

woensdag 23 sept. **Kolossenzen 3:16**

'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend; psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart tot God.' – Dat zingen doe je niet alleen, ik doe mee, dat doen we samen! Jij en ik bezingen Gods heilsdaden in Christus en loven Hem!



donderdag 24 sept. **Filippenzen 4:5-7**

'De Here is nabij' – woorden die in jouw en mijn leven klinken! Altijd, wat er ook gebeurt, Hij is altijd actief betrokken bij ons leven. Hij is nabij en heeft lief!

Heb je dat nu ook? Dat je er rechtop van gaat zitten, dat deze woorden je bemoedigen?! Dat mogen we tegen elkaar zeggen, aan elkaar meegeven! Hij is er!

vrijdag 25 sept. **Galaten 4:9**

'Maar nu jullie God kennen, meer nog, door God gekend zijn ...' – Twee keer staat er *kennen*, d.i.: écht kennen, van binnenuit, in levende relatie staan met ... ja, met Hem! Lees hierbij wat Psalm 139:1 zegt: 'Here, Gij doorgrondt en kent mij ...' Hij kent je en is met je! Volledig geaccepteerd en gekend – zó is het! Je mag weten van en rekenen op de onvoorwaardelijke liefde van Hem!

zaterdag 26 sept. **Psalm 139:3-4**

'Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,/ met al mijn wegen zijn Gij vertrouwd./ Want er is geen woord op mijn tong,/ of zie, Here, Gij kent het volkomen' – 4x staat er 'mijn' – dat is heel persoonlijk! Met al jouw wegen is Hij vertrouwd! En op de weg die je gaat, kun je alles bespreken met Hem! Hij is er! Ook vandaag!

zondag 27 sept. **Psalm 139:5**

'Van achter en van voren hebt U mij stevig omvat.' – 'Van achter en van voren' – dat slaat op je leven dat achter je ligt en op wat vóór je ligt. Het is Gods hand die stuurt en leidt, behoedt en beschermt. David wist waar hij het over had. Het had niets te maken met zijn kracht, maar met zijn vertrouwen op God! Als je Psalm 23 hierbij open slaat, blijkt dat enorme vertrouwen – zelfs een donker dal brengt hem niet in angst, maar doet hem zien op Hem! Zo mogen jij en ik in alle omstandigheden op Hem zien en weten: Ik ga niet alleen, U bent er! Dank U, Vader!

maandag 28 sept. **Psalm 22:25**

'Want Hij heeft niet veracht noch versmaad / de ellende van de ellendige,/ en zijn aangezicht niet voor hem verborgen,/ maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.' – In Psalm 141:1 en 142:2 lees je de woorden van David die hij tot God riep, toen hij het moeilijk had.

In het vers van vandaag staat duidelijk: God luisterde. Al je pijn, verdriet, boosheid of teleurstelling mag je bij God brengen. Je weet dat Hij luistert, troost, bemoedigt. Dan zeg je: Ja, U omgeeft me! U beschermt van voren en van achteren. Ook Paulus wist dat! Lees bijv. Kol.1:25-27 – Christus onder ons, in ons.

dinsdag 29 sept. **Efeziërs 3:14-21**

Wat een heerlijke woorden! Hier zegt Paulus, hoe groots en wijd en diep en lang Gods liefde is. Gods liefde omringt ons; wij mogen diep wortelen in Hem, in Zijn liefde! *Volkomen geborgen in Gods hand!* Die hand van God – denk aan mild en open, aan onvoorwaardelijke trouw! Heel persoonlijk mag je dat ervaren – dank U wel, dat dat jou en mij geldt!

woensdag 30 sept. **Jeremia 31:3**

'Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.' – God is er overdag, maar ook in de nacht. Hij gaat met jou en mij mee. Droefheid of vreugde – niets ontgaat Hem! Kostbaar zijn de woorden van Psalm 56:9! 'Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld,/ doe mijn tranen in Uw kruik;/ zijn zij niet in Uw boek?' Hij is er, troostend, nabij – niets gaat Hem voorbij!