

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

woensdag 1 juni **Kolossenzen 3:13**

'Verdraagt elkander en vergeeft elkander ...'

Op 1 juni 1831, vandaag precies 185 jaar geleden is de exacte locatie ontdekt van de magnetische noordpool, een belangrijke ontdekking. De noordpool en ook de zuidpool hebben magnetische invloeden, aantrekken en afstoten. Wij kennen het hiervan afgeleide woord polarisatie. Polariseren betekent: mensen aantrekken of afstoten.

Paulus geeft ons een geheel andere boodschap mee: *'Verdraagt elkander!'* Een wijze uitspraak is deze: *draag elkaar ver!* Dit is Paulus' bedoeling. We mogen er zijn om elkaar te dragen in het leven, elkaar te steunen en naar elkaar om te zien.

Waarom?

Omdat we de nieuwe mens aangedaan hebben! Geen polarisatie maar elkaar dragen door Vaders kracht. Amen!

donderdag 2 juni **Kolossenzen 3:13**

'Verdraagt elkander en vergeeft elkander ...'

'...vergeeft elkander ...' Het zijn zulke mooie woorden en het lijkt zo Bijbels.

De NCV¹ zegt echter: *'... wederzijds genade schenkend ...'* Vergeven is *naderhand* terugkijken op iets dat mis ging. Wederzijds genade schenken is een actie die al *vooraf* begonnen is.

Waarom zouden we dat doen?

Daar lezen we morgen over. Ga vandaag je weg, je zakken gevuld met genade en schenk alles weg en dank Vader.

vrijdag 3 juni **Kolossenzen 3:13**

'... elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend ingeval iemand tegen iemand een klacht heeft en zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie.'

Dit past helemaal bij onze identiteit in Christus. Hij schenkt ons genade en op dezelfde manier mogen wij genade schenken.

Het woord genade komt van Griekse *charis*. Dat heeft een verbinding met blijdschap. Hij schenkt ons blijdschap met Zijn evangelie. Wat mogen wij doen bij een verstoring van een relatie? Juist, genade schenken.

Wellicht loop je vandaag tegen een verstoorde relatie aan. Zie het als een buitenkans en schenk genade, maak iemand blij. Vader zegent het en doet bij jou hetzelfde.

Vader, dank U voor dit geschenk.

zaterdag 4 juni **Kolossenzen 3:13**

'... elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend ingeval iemand tegen iemand een klacht heeft en zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie.'

Dit kun je nooit uit jezelf. Dit kan alleen als Hij in je hart woning heeft gemaakt en jou in nieuwheid des levens laat gaan. Roemen kan alleen in Hem en dat mag!

Breng Hem de lof, de dank en de eer!

zondag 5 juni **Kolossenzen 3:14**

'Doet over dit alles echter de liefde aan die de band is van de rijpheid.'

Het is maar één zinnetje, maar het is een schitterend vers; het is heel praktisch en steeds toepasbaar.

Gisteren ging de tekst over 'genade schenken'. Paulus zegt: schenk genade (maak elkaar blij), met liefde er over heen om alles bij elkaar te houden. Dat maakt het compleet. Hij zal je nabij zijn en je niet beschaamd laten staan.

Dank U wel.

maandag 6 juni **Kolossenzen 3:15**

'En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechter zijn in jullie hart en wordt dankbaar.'

¹ Nederlandse Concordante Vertaling



Vandaag is het precies 72 jaar geleden dat de invasie in Normandië werd uitgevoerd. De landing had de naam: *Overlord* [Eng.: *opperheer*]. Het was een omvangrijke operatie en had tot doel om vrede te brengen in een door geweld verscheurd Europa. Dat is gelukt en maakt ons dankbaar.

Misschien was jouw hart ook verscheurd door geweld en was er een omvangrijke operatie nodig door Hem. Paulus spreekt in dit vers over de vrede van Christus in ons hart, de vrede van de 'Overlord', *de Heer*.

Denk vandaag eens aan deze 'bevrijding' van je hart, het maakt ook jou dankbaar.

dinsdag 7 juni **Kolossenzen 3:15**

'En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechter zijn in jullie hart en wordt dankbaar.'

Pierluigi Collina wordt gezien als de beste scheidsrechter ooit. Zijn beslissingen waren bepalend in veel wedstrijden. Wat kan wel, en wat geeft een rode kaart? Zijn inzicht, objectiviteit en spelkennis brachten hem deze titel.

Wat is de scheidsrechter in ons hart, wat is bepalend in ons hart?

Paulus is hier heel duidelijk. Bepalend in ons hart is de vrede van Christus. Dat is de scheidsrechter in ons hart. Wat kan wel, en wat kan niet? Zijn vrede mag leidend zijn in ons leven.

Geweldig zo'n Heer! Dan rest één ding. Dat maakt dankbaar.

woensdag 8 juni **Kolossenzen 3:15**

'En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechter zijn in jullie hart en wordt dankbaar.'

Geroepen tot één lichaam, samen, met elkaar vormen we één lichaam. Een bekend lied zegt:

Ik ben de hand en jij de voet.

Wij zijn allebei nodig.

Wat ik niet kan, kan jij juist goed.

Niemand is overbodig.

Jij bent gemaakt om mee te spelen,

te lachen en te huilen en alles mee te delen.

Niemand is minder, niemand is meer.

Ieder is nodig bij de Heer!

En zo is het!

donderdag 9 juni **Kolossenzen 3:16**

'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen ...'

Christus betekent: gezalfde. Christus is de opgewekte en verheerlijkte Zoon van God. Het woord van Christus – de woorden die de opgewekte en verheerlijkte Christus heeft gesproken, dat waren woorden vanuit de hemel. Hij is verschenen aan Saulus (Hand.9) en Hij heeft Zijn woorden gegeven aan Paulus. Deze woorden mogen rijkelijk (heel veel) in ons wonen.

Soms zou je weleens een briefje uit de hemel willen. Nu, dit is het! Laat de woorden die Paulus doorgeeft rijkelijk in je wonen. Het begint met lezen in de bijbel en daarna komt het onderzoeken en ga je God leren kennen. Dat heeft je hart nodig. Hij gaat je dragen, iedere dag en door alles heen.

vrijdag 10 juni **Kolossenzen 3:16**

'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend: psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart tot God.'

Onze motivatie om dit soort liederen te zingen is een hart dat vol is van genade. De basis is dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont en dat we daar van leren en daardoor ook bemoedigd worden. In deze verzen van de brief aan de Kolossenzen is de dankbaarheid (genade/charis) een steeds terugkerend refrein.

Paulus boodschap maakt van iedere dag een dankdag.



zaterdag 11 juni **Kolossenzen 3:16**

'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend: psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart tot God.'

In 1900 werd de eerste leerplichtwet aangenomen. Duidelijk werd dat onderwijs belangrijk was. Nederland zou een ontwikkeld land worden en daar hoort gedegen onderwijs bij. Paulus gebruikt hier het woord *'onderwijzend'* [Gr.: didasko, denk aan didactisch].

De boodschap die Paulus brengt, is één en al onderwijs; onderwijs dat nodig is om ons verstand te ontwikkelen en ook onderwijs om ons hart te ontwikkelen.

Het woord van Christus is onderwijzend en zo nodig ook vermanend.

Vader, dank U wel voor gedegen onderwijs.

zondag 12 juni **Kolossenzen 13:17**

'En al wat jullie maar doen in woord of werk, doet dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, dankend God, de Vader, door Hem.'

Het is zondag en er is een samenkomst. Misschien heb je er een taak te doen, misschien verkondig je het woord, of ben je luisteraar – het is allemaal goed. En dan zegt Paulus iets belangrijks: *'dankend God, de Vader'*.

Danken is een beweging vanuit je hart naar God, de Vader, toe. Hij zoekt die wederkerigheid. Danken is Hem de eer en de lof geven.

Dank Hem ... in alles wat je doet!

maandag 13 juni **Kolossenzen 3:18**

'Vrouwen weest ondergeschikt aan jullie man, zoals dat passend is in de Heer.'

Ho zeg, wacht eens even, we leven nu wel in 2016!

Honderd jaar geleden was Aletta Jacobs al bezig met de rechten van de vrouw. Achter deze woorden zit een wereld van verdriet. Daar wil Paulus niet heen. Maar wat dan wel?

In de voorgaande verzen stond het danken centraal. Het woord danken [Gr.: eucharistio] heeft een verbinding met vreugde en met genade bewijzen aan elkaar (vers 13), ook in de situatie van een gezin.

Nu lijkt dit vers haaks te staan op het voorgaande; niks genade, maar onder de knoet ...

Paulus laat zien dat dit vers juist voortkomt uit het voorgaande, uit de genade.

Hoe werkt dan de genade in de huiselijke sfeer? En ... *wat is passend in de Heer?*

We lazen gisteren: ... *al wat jullie doen, dank God daar voor.* Passend in de Heer betekent: passend in de liefde (de agape), passend in een genadevolle relatie. Dat is altijd zoekend naar wat de ander nodig heeft, een gebaar van je af. Zo doet Vader dat ook naar ons! Mooi hé?!

Morgen kijken we naar het woord: *ondergeschikt*.

dinsdag 14 juni **Kolossenzen 3:18**

'Vrouwen weest ondergeschikt aan jullie man, zoals dat passend is in de Heer.'

Onderschikken heeft te maken met de instelling van je hart. En zoals we gisteren hebben gelezen, zou dat danken tot gevolg hebben en mag er genade en vreugde zijn.

Een logische vraag is deze: heeft Paulus deze genade alleen aan de vrouw toebedeeld?

De brief aan de Efeziërs is in dezelfde tijd geschreven als deze brief aan de Kolossenzen.

Paulus gebruikt hier hetzelfde woord: *ondergeschikt* [Gr.: hupotasso].

Efeziërs 5:21: *'... en weest elkander ondergeschikt in de vreze van Christus.'* Ook hier wordt het voorafgegaan door danken [eucharistio].

Paulus gebruikt het wederzijds, tussen man en vrouw. Hij legt uit hoe de genade kan werken in een gezin. Boeiend om te zien, hoe God dat heeft bedacht.

Dank Hem voor deze genade.

En de man? Dat zien we morgen.

woensdag 15 juni **Kolossenzen 3:19**

'Mannen, hebt jullie eigen vrouw lief en weest niet bitter tegen haar.'

Ieder echtpaar is een nieuwe eenheid en in deze eenheid zou genade leidend zijn.

Paulus zegt hier: ... *heb je eigen vrouw lief!* Hier staat: Agape, de liefde die de ander zoekt en niet zichzelf. De ander voorop, de vrouw is belangrijk.

De houding van de man is gericht op het welzijn van de vrouw, zodat zij kan komen tot haar bestemming in het leven, zich kan ontwikkelen tot dat, wat God in haar heeft ge-



legd. Wat vindt zij belangrijk, wat is voor haar nodig? Dat is een voortdurend zoeken, waar het hart van de man naar uitgaat. Dat vraagt fijngevoeligheid en geen bitterheid. Ik weet wel dat het scheidingspercentage nog nooit zo hoog heeft gelegen als op dit moment (Amerika bijna 50%) en dat het in de wereld vaak is: ieder voor zich. Paulus laat ons zien wat genade doet in de relatie man-vrouw. Wat een geweldige boodschap. Dank U wel!

donderdag 16 juni **Efeziërs 4:15**

'Waar zijnde nu in liefde, brengen wij allen tot groei in Hem Die het Hoofd is, de Christus ...'
Wat je om je heen ziet in de natuur, groeit en bloeit niet vanzelf. Mooie kleuren, fijne vruchten, gezond om op te eten, daar gaat wel iets aan vooraf. De sinaasappel die op de fruitschaal ligt, kwam niet ineens. Groei zien we in de schepping en dat is goed. Voor groei is voeding nodig. Vooral water is daarvoor belangrijk. Zo is het ook met ons, zegt Paulus. Liefde van God; Hij houdt van je. Je weet het en hoe meer je dat beseft, hoe beter je groeit.

vrijdag 17 juni **Efeziërs 4:15**

'Waar zijnde nu in liefde, brengen wij allen tot groei in Hem Die het Hoofd is, de Christus ...'
Net zoals een plant groeit als je hem water geeft, groeit ook een baby'tje als het goede voeding krijgt. Wij, jij en ik, ontvangen het water van Gods liefde. We horen ervan. God heeft je in Zijn hart gesloten. Jij en ik sluiten Zijn liefde in ons hart. Dat doet je groeien. Je mag er zijn, je bent geliefd. Heerlijk, daar groei je van. De hemelse Vader Zelf houdt van je. Je bent van Hem.

zaterdag 18 juni **Efeziërs 4:15**

'Waar zijnde nu in liefde, brengen wij allen tot groei in Hem Die het Hoofd is, de Christus ...'
God stuurde Zijn Zoon, Christus Jezus. Hij kwam naar de aarde voor jou en voor mij. Wat een liefde zat daar achter! Paulus heeft in het stukje vóór onze dagtekst daarover geschreven. Hij daalde neer in de laagste delen van de aarde. Dat is in Israël de dode zee. Meer dan 400 meter beneden de zeespiegel. Zo diep ging Hij voor jou, en leed enorm, zelfs de dood van het kruis. Vader wekte Hem op en nu leeft Hij voor jou en voor mij. Als zo Iemand je Hoofd is, dan kan het niet anders: Hij heeft je oneindig lief. Daarin groeien we, stap voor stap. Dank U wel!

zondag 19 juni **Galaten 5:22**

'De vrucht van de geest nu, is liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding ...'
Wat in je leven groeit, is Gods liefde. Zijn geest werkt in je, je hoort van Hem in het woord. Dat werkt in je uit, dat je groeit in liefde. Het mooie van Gods liefde is, dat die geen eisen stelt. Onder mensen is dat vaak anders. Je moet eerst iets doen voor een ander om wat terug te krijgen. God geeft Zijn geschenken aan je zonder dat je eerst moet presteren. Die liefde in jou en mij werkt wat uit; je wilt dan graag wat doen voor iemand anders zonder tegenprestatie, uit Zijn liefde!

maandag 20 juni **Galaten 5:22**

'De vrucht van de geest nu, is liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding ...'
Als je zo leest over deze prachtige vrucht, denk je misschien net als die bergbeklimmer die een berg van 7000 meter hoogte gaat beklimmen: dat lukt nooit, veel te hoog! Het gaat niet om jouw inspanningen. Je kan niet keihard aan het werk gaan om deze vrucht te krijgen. Net als in de natuur groeit een vrucht door voedingssappen. Ons 'sap' is die geest van God. Die ontvang je gratis van Hem. Je hoort over hoe God echt is en dat doet wat in je. U, jij en ik koesteren ons in de zonneschijn van Zijn liefde. Die warmte werkt in je, zodat je groeit. Het blijkt, dat we van binnenuit veranderen en in ons hart blij zijn, met God, met elkaar. Dan wil je in vrede leven met die ander.



dinsdag 21 juni **Galaten 1:3,4a**

'Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, Die Zichzelf geeft ter wille van onze zonden.'

Liefde is dat iemand anders alles voor je over heeft. In deze woorden schrijft Paulus van genade en vrede, én van Gods liefde. Die lees je terug in: *Die Zichzelf geeft*. Zo is God. God, je Vader; Hij heeft je lief, zonder dat Hij werken van ons eist. Dat is genade! God schenkt u, jou en mij Zijn rijke genade. Dan gaat er in je hart iets groeien van: dank U wel. Dankbaarheid – dat groeit ook.

Vader, ik wandel verder aan Uw hand.

woensdag 22 juni **Psalm 119:89,90**

'Gedurende de eon, o IEUE, staat Uw woord vast in de hemelen. Generatie op generatie is Uw trouw; U hebt de aarde gegrondvest, en die staat vast.'

Rotterdam is in 100 jaar tijd enorm veranderd. In de tweede wereldoorlog werd de stad zwaar gebombardeerd. Het hart was verdwenen. Na de oorlog is heel hard gewerkt om het te maken tot wat het nu is.

Wat niet verandert, is Gods woord. De Psalmist getuigt ervan. Dat betekent, dat God trouw is. De generaties komen en gaan. God blijft dezelfde: liefde.

Zijn Zoon werkt om Gods plan uit te voeren, Hij bouwt. U, jij en ik, we zijn belangrijk voor Hem!

Dank U wel.

donderdag 23 juni **Lucas 5:20**

'En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: mens(heid), je zonden zijn je vergeven.'

Het zal je maar gebeuren. Je bent uitgezonden als militair op een vredesmissie en je raakt betrokken bij gevechten. Daarin verlies je je onderbenen en onderarmen. Met hulpmiddelen en enorm veel doorzettingsvermogen kun je terugvechten.

De vier vrienden brachten hun verlamde vriend bij Jezus. Door het dak, dat moest even zo. De Heer spreekt genezende woorden tegen hem.

Wat moet dat geweldig voor de verlamde geweest zijn. Van binnen werd hij blij en hij verheerlijkte God. Alle mensen zullen dat doen – jij en ik nu al!

vrijdag 24 juni **Jesaja 25:1**

'IEUE [Ik ben], U bent Mijn God! Ik zal U roemen, Uw Naam loof ik! U hebt wonderen gedaan ...'

Wonderlijke dingen gebeuren nog steeds. We zien ze niet altijd, maar wat te denken van het voorjaar in de natuur? Daar zie je genoeg, als je oplet. Dood lijkende takken van bomen worden groen, vol nieuw blad. Bloesems, alles gaat weer bloeien.

Ook in jouw leven is het wonder gebeurd dat je wilde luisteren naar God, Die van je houdt. We zingen met Jesaja mee: 'ik zal U roemen, Uw Naam loof ik' – dankzij Christus Jezus!

zaterdag 25 juni **Genesis 18:14**

'Zou voor IEUE [Ik ben] Alueim [Onderschikker] iets te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik bij jou terugkomen, en Sara zal een zoon hebben!'

Wonderlijke gebeurtenissen, er zijn er genoeg. De Schrift spreekt hier van het wonder dat in Abrahams en Sara's leven gebeurde. Isaäk kwam toch. Ze hadden allebei moeten lachen bij dat idee.

Abrahams geloof was, dat God leven uit doden geeft.

Het wonder in jouw leven is, dat God door Zijn geest woning in je maakt. Dat voel je niet. Het geeft je wel ander zicht, je hebt toekomst. Niet alleen nu in je leven. Ook later, en het wordt geweldig.

Vader, dank U wel!

zondag 26 juni **1 Kronieken 16:10,11**

'Beroem je in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie IEUE [Ik ben] zoeken, zich verblijden. Zoek IEUE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.'



Deze, misschien voor ons onbekende, Psalm wordt gezongen bij de gelegenheid, dat de ark de stad Jeruzalem binnengebracht werd. Dat was Davids hartenwens. Die was vervuld, en nu gaf hij Asaf [verzamelaar] opdracht te spelen en te zingen.

David was een man naar Gods hart; hij was ook een man van gebed. Dat lezen we hier: *zoek Zijn aangezicht voortdurend* – niet opgelegd, maar een hartelijke uitnodiging die blijdschap te proeven. En dat smaakt altijd naar meer!

maandag 27 juni **Romeinen 8:29**

'Want die Hij tevoren kende, bestemt Hij ook tevoren om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden, opdat Hij de Eerstgeborene is onder veel broeders.'

Wanneer een goudsmid een ruwe klomp goud heeft, zal die er net zo lang aan werken tot de smid zijn eigen gezicht in het goud weerspiegeld ziet.

Zo werkt Vader in ons leven. Problemen en moeilijkheden komen in je leven. Daardoor leren we steeds meer op God vertrouwen. God werkt in je, Hij houdt van je en maakt je mooi. En wel zo, dat het beeld van Zijn Zoon in jouw leven langzaam maar zeker zichtbaar wordt. God heeft veel geduld met jou en mij. Dat is liefde!

dinsdag 28 juni **2 Corinthiërs 8:9**

'Want jullie kennen de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van jullie arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat jullie door Zijn armoede rijk zouden worden ...'

Rijkdom ligt niet in het bezitten van veel geld, grote huizen en goederen. Dat weten de rijken als geen ander. Achter de buitenkant van rijke mensen zit vaak ellende, problemen met van alles en nog wat.

Het tegengestelde van de weg van onze Heer is, dat Hij arm werd. Hij was onvoorstelbaar rijk als de Hoogste van de hemelse machten. Hij kwam als mens en ging de allerdiepste weg, die van het kruis, om jou, u en mij heerlijkheid te kunnen geven.

Wat een liefde zit daar achter! We zijn rijk, dank U wel.

woensdag 29 juni **1 Corinthiërs 1:4-6**

'Ik dank mijn God altijd voor jullie, om de genade van God, die jullie in Christus Jezus gegeven is. Jullie zijn in alles rijk geworden in Hem, in alle woord en alle kennis, zoals ook het getuigenis van Christus onder jullie bevestigd werd ...'

Gisteren dachten we aan de rijkdom die we hebben ontvangen dankzij het grote werk van Jezus Christus. Paulus buigt zijn knieën en dankt God steeds voor de Corinthiërs, die voor hem niet makkelijk waren. Hij had met vrucht onder hen gewerkt. God had de arbeid gezegend. En hoe groot is de genade van God aan hen gegeven! Dat kun je niet bedenken.

Zo ook aan u, jou en mij, dat is het wonder in ons leven. Op weg, vandaag, met Hem, wat ook gebeurt; Hij is nabij!

donderdag 30 juni **Filippenzen 4:6,7**

'Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.'

Moeders maken zich vaak zorgen om hun kinderen. Uit liefde. Vaders maken zich misschien zorgen over de toekomst, het werk, de zaak, noem maar op. Mensen maken zich zorgen over waar het met deze wereld naar toe moet. Kortom: we hebben allemaal zo onze zorgen.

Als gelovig mens merk je, dat je je net zo zorgen maakt als alle anderen.

Paulus wijst ons de weg: ga met wat op je hart ligt, naar God toe! Maak het bij Vader bekend. Dank Hem voor de uitkomst die Hij gaat geven. Hij heeft alles in Zijn hand. Wanneer je dat beseft, is het goed.