

## Leesrooster 2016 – 07

1 tot en met 31 juli 2016

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.*

vrijdag 1 juli **Kolossenzen 3:20**

*'Kinderen, ...'*

Paulus gebruikt het woord kinderen [Gr.: Teknon] een aantal keren. Kinderen zijn de volgende generatie. Ze zijn dus belangrijk.

In ieders leven is in ieder geval één kind belangrijk –, dat ben je zelf! Welke leeftijd je ook hebt gehaald, je blijft het kind van je ouders, zelfs al zijn ze er niet meer.

In Efeziërs 5:1 staat: *weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen* [Teknon] Voor de één herkenbaar, voor de ander een droom. De Bijbel zegt het echter luid en duidelijk: je bent een geliefd kind!!! Prijs Vader.

zaterdag 2 juli **Kolossenzen 3:20**

*'Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehaaglijk in de Here.'*

Dit is zeker geschreven in een andere tijd? Dat is toch niet van nu, kom nou! Leen Jongewaard zong het al in het liedje 'Op een mooie pinksterdag': "... vader is er enkel voor de centen ..."

Kinderen en ouders zijn van alle tijden. Maar waarom staat hier *'gehoorzaamt uw ouders in alles'*?

Als je dit leest als iets dat je moet doen, dan mis je de bedoeling. Ik neem je mee:

De Brief aan de Kolossenzen laat ons zien, hoe genade in ons leven werkt, en nu in het bijzonder hoe genade werkt in het gezin waar uit genade wordt geleefd – vaders, moeders, kinderen en slaven. Als genade mag heersen in een gezin, is dat voor iedereen een fantastische plek om te zijn; ook voor het kind dat in de startfase van het leven is. Vleugels uitslaan hoort daar ook bij, evenzo het luisteren naar de genadevolle woorden van ouders. Dan is gehoorzamen een voorrecht en geen last.

Pa alleen voor de centen? NEE! Pa is er om de genade door te geven.

Dank Hem voor zulke vaders en moeders.

zondag 3 juli **Kolossenzen 3:20**

*'Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehaaglijk in de Here.'*

*'Want dit is welgevallig in de Heer.'* [NCV]

Gisteren hebben we gelezen, dat de genade van de ouders mag worden ontvangen door de kinderen – *dit is welgevallig in de Heer.*

'Welgevallig in de Heer' betekent dat dit de Heer goed doet. Dat is namelijk wat God wil. Hij wil dat kinderen leren te gaan leven vanuit de genade, met blijdschap en vreugde.

Een ondersteunende tekst is 1Timotheüs 2:3 *'Dit is goed en welkom voor God, onze Redder, Die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.'*

Wat is welgevallig in de Heer? Dat iedereen (hier in het bijzonder de kinderen, de volgende generatie) de genade gaat kennen, en dat die genade uiteindelijk alle mensen zal redden.

Gebet kan zijn: Vader, geef dat ik Uw genade steeds meer mag begrijpen.

maandag 4 juli **Kolossenzen 3:20**

*'Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehaaglijk in de Here.'*

Op 4 juli 1776 heeft Amerika zich losgemaakt van Groot-Brittannië. Sinds 1800 wordt in Amerika deze onafhankelijkheid gevierd, Independence Day (The 4th of July). Voor Amerikanen is dit een belangrijke dag.

*Onafhankelijk zijn*, willen veel kinderen. Als kinderen groter worden, zullen zij het ouderlijk huis verlaten en een nieuwe eenheid starten, zoals Genesis zegt.

Ben ik dan onafhankelijk en moet ik dan nog gehoorzamen?

De boodschap van genade, die door ouders wordt meegegeven, breekt door alle grenzen van afhankelijkheid en onafhankelijkheid heen en geeft ruimte om te leven, om je kinderen lief te hebben, om ouders lief te hebben, ruimte om te groeien.

Hulptekst: Efeziërs 6: 1-3

Genade maakt mild.

Dank U wel.



dinsdag 5 juli **Kolossenzen 3:21**

*'Vaders, ergert jullie kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.'*

Kun je dit oplossen:  $V = ((G * M_c) / R)^{0.5}$  ??

Op 5 juli 1687 (enige tijd geleden) publiceerde Isaac Newton een belangrijk werk over natuurkunde. Newton bewijst dit met grote wiskundige logica.

Een klein aantal mensen kan dit lezen en ook begrijpen; voor de vele anderen is het niet te volgen. Ga je het dan toch lezen dan komt er onbegrip en grote frustratie. Zoals we tegenwoordig zeggen: ik ben er klaar mee!

Kinderen kunnen moedeloos worden en zich gefrustreerd voelen. Vaders en opvoeders kunnen de lat soms erg hoog leggen; de eisen te hoog en onbereikbaar voor een kind. Onbegrip en frustratie zijn dan geboren.

Paulus zegt hier: ga niet die weg, maar blijf bij de genade. Schenk genade en leer een kind genade te schenken. Dan zal het kind met veel moed in het leven staan. Dat is de onderwijs-logica van Paulus – een belangrijk werk. Daar kan een kind verder mee.

Dank U!

woensdag 6 juli **Kolossenzen 3:22**

*'Slaven, ...'*

Ook in Nederland is de slavernij afgeschaft, in juli (deze maand) 1863 kwam er in Suriname een einde aan de slavernij. Er was een vergoeding van 300 gulden voor iedere slaaf, deze vergoeding ging naar... de gedupeerde eigenaren! Nederlanders waren veel betrokken bij de slavenhandel. Het woord slaven heeft een nare smaak.

Paulus spreekt hier de gelovige slaven aan. Dat zijn mensen die weten van een verlossend kruis en van opstanding ten leven! Die weten van genade die rijkelijk wordt verstrekt door een liefhebbende Heer en die geloof geeft in de harten.

Komt dit je bekend voor? Mij ook! Het maakt ook niet uit wat we doen – secretaresse, slager, student, huisman, werknemer, slaaf, uitzendkracht of zonweringsmonteur – het gaat om ons hart en de genade die daar werkzaam is.

Je bezigheden zijn bijzaak; de kracht die God in jou geeft, is hoofdzaak.

Morgen zien we wat Paulus deze slaven meegeeft.

Dank Hem voor Zijn kracht op deze nieuwe morgen.

donderdag 7 juli **Kolossenzen 3:22**

*'Slaven, gehoorzaamt in alles jullie heren naar het vlees, niet met ogenlavernij als mensenbehagers, maar in onverdeeldheid van hart, de Heer vrezend.'*

Dit vers begint met het gehoorzamen van je heer (de baas) en het sluit af met ontzag hebben voor de Heer. Dat is de verbinding hier: dien je heer, dan dien je de hemelse Heer. Dat maakt je hart onverdeeld, oprecht, standvastig en enorm krachtig; en je kunt blijven staan onder de omstandigheden die zich op het werk voordoen.

Alle eer aan de Heer van mijn hart.

vrijdag 8 juli **Kolossenzen 3:23**

*'Al wat jullie maar doen, werkt vanuit jullie ziel, als voor de Heer en niet voor mensen ...'*

Doe je werk goed, alsof het voor de Heer is. Niet alleen voor het oog (als de baas even kijkt, en om je baas gunstig te stemmen) maar met een oprecht hart, alsof je schildert voor de Heer, of onkruid trekt voor de Heer, of blaadjes veegt voor de Heer, of de kapel schoonmaakt voor de Heer, of een bezoekje aan iemand brengt, of je spreekt, muziek speelt of stoelen klaarzet.

In Handelingen 17 wordt de inwoners van Athene verteld, Wie deze Heer is: *'daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft (...) en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald.'*

Hij is Degene Die ons de genade geschonken heeft, en Hij is het ook Die bepaald heeft, waar ik woon; de tijd die ik heb; en Die alles geeft. Dat is voor mij, voor jou en ook voor onze naaste. Wat we ook doen, we doen het voor Hem.

Deze nieuwe dag, het is een dag voor U.



zaterdag 9 juli **Kolossenzen 3:23**

*'Al wat jullie maar doen, werkt vanuit jullie ziel, als voor de Heer en niet voor mensen, wetend dat jullie van de Heer de vergoeding, die van de lotgenieting, zullen krijgen: voor de Heer Christus slaven jullie!'*

Paulus spreekt hier nog steeds tegen de slaven, die werk moesten doen, wat dikwijls niet leuk was. Toch deden zij hun werk, als voor de Heer, vanuit de genade!

Zo is het ook voor ons. Is er iets dat niet zo leuk is, dan doen we het, voor Hem. Genade werkt in het leven als een bemoediger, en het wordt zichtbaar voor de mensen om je heen. Zo laat je de schoonheid van de genade zien, dat je in die positie waar je in zit, de werking kunt laten zien.

Daarbij is er nog de vergoeding van de Heer: delen in het lot van de opgestane Heer – opstanding zal ons deel zijn! Onvoorstelbaar en toch waar.

Het Griekse woord voor slaaf, *'doulos'*, lijkt op ons woord *doelloos*. Het leven van een slaaf (werknemer) lijkt vaak doelloos, geen zinvol bestaan. Paulus maakt juist duidelijk dat het niet zo is. Onze echte waarde zit in onze relatie met God; dan maakt je functie niet uit, dan heb je een vast doel.

Ook vandaag: blijf op je doel gericht – Hij is nabij, voor je, naast je en om je heen!

zondag 10 juli **Kolossenzen 3:23**

*'Want wie onrecht doet, zal terugontvangen wat hij aan onrecht doet en er is geen aanzien des persoons'*

Duidelijke taal van Paulus (hij spreekt nog steeds tegen de slaven/werknemers): doe je onrecht als slaaf, dan zal je worden gestraft.

Hulptekst: Romeinen 13: 3-4 – *'Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs ...'*

Het maakt dan niet uit of je een gelovige of ongelovige bent, er is dan geen verschil.

Hij benadrukt hier dat we bij de genade zouden blijven. Dan doen we geen onrecht. En wordt ons onrecht aangedaan, dan mogen we bij Hem te rade gaan.

Onrecht voelt altijd heel slecht. Schuilen bij Hem geeft rust in het hart.

Dank Vader voor Zijn draagkracht.

maandag 11 juli **Kolossenzen 4: 1**

*'Heren, biedt aan de slaven het rechtvaardige aan en compensatie, wetend dat ook jullie een Heer in de hemel hebben.'*

Als laatste in de rij worden de heren aangesproken. Achtereenvolgens hebben we gelezen: vrouwen, mannen, kinderen, vaders, slaven, en nu dan de heren. Alles wat er over is geschreven is eigenlijk een logisch gevolg van wat er gebeurt, als genade gaat heersen in je hart. Zo ook nu bij de heren.

De heren zouden goed zijn voor degenen die voor hen werken, rechtvaardig en compenserend. Net als de anderen in deze lijst hebben ook de heren een Heer in de hemel. Iedereen zal zich ergens in herkennen en zal voor zichzelf een aanwijzing vinden voor het plaatsen van de genade in zijn of haar leven. Dit is bedoeling van deze verzen. Genade laten heersen in je hart.

Het is een gift van liefde van Vader aan jou. Ga vandaag je weg in vertrouwen en dankbaarheid.

dinsdag 12 juli **Kolossenzen 4: 2**

*'Houdt aan in het gebed, daarin wakend in dank ...'*

'''In tijden van nood leert men bidden', daarom werd er in de oorlogsjaren in Ransdaal flink gebeden. Daar zorgde pastoor Kremer wel voor.''' Aldus een citaat uit *Mijn oorlog en mijn bevrijding*.

Als het leven tegenzit, zoeken mensen naar een oplossing: de kerkgang, de bijbel en het gebed komen dan tevoorschijn.

De Schrifttekst voor vandaag leert ons dat er een voortdurende (aanhoudende) verbinding zou zijn met God, een relatie.

Gebed is de verbinding in woorden en in gedachten tussen jou en God. Hij wil als Vader die verbinding met jou, met je hart, met dat wat er in je hart leeft; wederkerigheid zoekt Hij. God schenkt ons veel en wij mogen Hem danken, omdat Hij het geheel overziet.



GTST<sup>1</sup>? Dank Vader, dat Hij je – in wat voor tijden ook – nooit en te nimmer alleen zal laten, dat Hij je nabij is, overdag en ook in de nacht. Zijn plan met jou is geweldig en nog lang niet ten einde, het is net begonnen.  
Dank U, voor Uw plan.

woensdag 13 juli **Kolossenzen 4: 2-3**

*'Houdt aan in het gebed, daarin wakend in dank, tegelijk biddend ook voor ons, dat God voor ons een deur van het woord opent, om te spreken het geheimenis van Christus, waarom ik ook gebonden ben, opdat ik het openbaar maak zoals ik het moet spreken.'*

Als Paulus nu zou hebben geleefd, dan zou Wikileaks wel een optie zijn, de site van de klokkenluiders. Het bekendmaken van de betekenis van het geheimenis van Christus mag bekend worden. Paulus vraagt gebed, zodat er een deur van het woord opengaat, voor hemzelf in zijn tijd, maar ook nu voor al degenen die in deze tijd spreken over dit geheimenis. Wat is het geheimenis ook alweer?

Kolossenzen 1:27: *'Christus onder u! de hoop der heerlijkheid!'* Hij leeft, daar zit alles in. Paulus was ook zo'n klokkenluider, een bekendmaker van een geheim. Ben jij dat ook? Bid voor jezelf en voor anderen, dat God voor ons een deur van het woord opent, om te spreken van het geheimenis van Christus, opdat openbaar gemaakt wordt zoals het moet worden gesproken.

Dank, Vader, voor verlichte ogen van je hart om echt te zien.

donderdag 14 juli **Kolossenzen 4: 2-3**

*'... tegelijk biddend ook voor ons, dat God voor ons een deur van het woord opent om te spreken het geheimenis van Christus, ...'*

Op 14 juli 1867, vandaag precies 149 jaar geleden, geeft Alfred Nobel een demonstratie van zijn uitvinding: het dynamiet. Met dynamiet is heel wat opgeblazen, ook deuren.

Wat is de deur die hier wordt bedoeld? De deur van het woord! Dat is de mond; dat onze mond wordt geopend om te spreken, onze mond als deur.

In de brief aan de Efeziërs staat: *'... ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het evangelie van het geheimenis beken te maken ...'*

God heeft iets met deuren openen en dichtmaken. Toen de ark van Noach vol was deed God de deur dicht. Nu gaat de deur van het woord open; het openen van de mond om Zijn evangelie te laten klinken. Mooi is dat hé!

vrijdag 15 juli **Kolossenzen 4: 2-3**

*'... om te spreken het geheimenis van Christus, waarom ik ook gebonden ben, opdat ik het openbaar maak zoals ik het moet spreken.'*

Deze brief wordt geschreven als Paulus gevangen zit in Rome. Hij is gebonden. Paulus is een Joodse man, van de stam Benjamin. Zoals Paulus hier gebonden is, zo is ook het Joodse volk gebonden. De tijd zal komen dat het volk niet meer gebonden zal zijn, dat het zal bloeien en tot zegen zal zijn voor de wereld.

Bid om te spreken van het geheimenis en God zal je mond openen om te spreken.

Dank U.

zondag 17 juli **2 Corinthiërs 8:9**

*'Want jullie kennen de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van jullie arm werd, terwijl Hij rijk was, opdat jullie door Zijn armoede rijk zouden worden.'*

Zijn genade – dat Hij belangeloos diende in nederigheid – is het waar alles om draait. Jezus Christus werd voor jou, u en mij arm. Wat een inzet, wat een liefde zit daar achter! Zijn Vader is ook jouw, uw en mijn Vader. Die heeft je oneindig lief.

Danken, dat kun je heel de dag, onhoorbaar voor anderen, maar Vader zelf hoort je, heeft je lief.

---

<sup>1</sup> GTST: "Goede tijden – slechte tijden", een Tv-programma.



maandag 18 juli **Romeinen 12:17**

*'Vergeldt niemand kwaad met kwaad, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.'*

Dit is niet zomaar een tekst uit Romeinen. Hier klinkt het volle evangelie van de liefde van God doorheen.

Mensen onderling geven elkaar lik op stuk. Korte lontjes, we weten het wel. Snel ruzie. Wanneer Gods geest door het evangelie in je werkt, kun je deze tekst in praktijk brengen. Het is zo enorm positief: wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.

Wacht even... Alle mensen, dus ook je vijanden?

Ja, ook die! Lees eens door naar vers 20 van dit hoofdstuk 12.

dinsdag 19 juli **1 Corinthiërs 13:4**

*'De liefde is geduldig, is mild; de liefde is niet jaloers, de liefde praalt niet, is niet opgeblazen ...'*

Hier lezen we hoe de Heer Jezus Christus is. Alleen door de geest van God kunnen ook wij dit praktiseren. Geduld hebben met de ander is: lang er met elkaar de moed in houden. In plaats van de hardheid waarmee mensen elkaar regelmatig veroordelen, word je mild van binnen.

Wanneer?

Als de liefde van Vader in je hart is. Je hebt ruimte naar de ander, je bidt voor de ander.

woensdag 20 juli **Romeinen 8:32**

*'Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen overgaf, ons ook niet met Hem alles in genade schenken?'*

Wat een heerlijke woorden zet God ons voor ogen. Ze spreken van Zijn weergaloze liefde voor zondaren, voor vijanden. U, jij en ik dus. God had er Zijn Zoon voor over, u, jou en mij voor Zich te winnen. Dat dringt tot je door, en dan kun je niet anders meer dan God danken, uit de grond van je hart. Doe dat als begin van deze dag. Dan ziet je dag er anders uit.

donderdag 21 juli **Efeziërs 5:8b-10**

*'Wandelt als kinderen van het licht – want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid – toetsend wat de Heer welgevallig is.'*

God bewaart je in Zijn licht. Hij houdt je daar binnen en zo krijgt duisternis geen vat meer op je. Je richt je op de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht dat Paulus mocht doorgeven. Dat is niet moeilijk, wanneer je de diepe liefde van God ervaart in je leven. Hij houdt van je en ziet naar je om. Dan wil je niets liever dan dicht bij Hem blijven.

Leg in gebed je dag aan Hem voor.

vrijdag 22 juli **Romeinen 11:6**

*'Wanneer echter in genade, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade. Wanneer echter uit werken, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.'*

In deze bijzonder rijke brief laat God Zijn genade volop klinken. Wat een verdieping in Zijn genade geeft Romeinen aan ons geloofsleven. *Genade alleen*. Ons werk kan geen verdienste voor God opleveren. Heerlijke boodschap: God werkt het ook vandaag in u, jou en mij uit! We wandelen met Hem, Hij gaat mee en versterkt, vertroost, bemoedigt je. Je bent van Hem, Hij laat je niet los.

zaterdag 23 juli **1 Thessalonicenzen 4:16**

*'... want de Heer zelf zal met het roepen van de vorst van de boodschappers en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan ...'*

Dit spreekt van dat wat onze toekomst start. We lopen nu onze aardse loopbaan, de weg die Vader met ons gaat.

Ook deze dag is Hij er en hoort wat in je hart is. Een bijzonder uitzicht, een verwachting die wij als gemeenteleden mogen koesteren in ons hart. Dit aardse, onze vernedering, het is tijdelijk. Ons uitzicht is de heerlijkheid die alles overstijgt.

Troost en bemoedig elkaar hiermee!



zondag 24 juli **Johannes 10:28**

*'... Ik geef hen het eonische leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan voor de eon en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.'*

Als de Heer dit van Zijn schapen (Israël) zegt, hoeveel betekent dat dan voor jou en mij, de leden van Zijn lichaam. Wat een wereld aan liefde welt op in Zijn hart wanneer Hij aan jou, u en mij denkt. Altijd in Zijn hand geborgen. Dank U wel.

maandag 25 juli **Psalm 139:5**

*'... U sluit Mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.'*

We zijn in de hand van Vader. Wanneer we dat beseffen, zijn deze woorden heel bijzonder: *je bent in Zijn handpalm geschreven*. Mooie manier om uit te drukken dat je van Hem bent. Woorden, die spreken van oneindige liefde. Voor jou en mij, waar je ook bent, je bent van Hem en Hij verliest je nooit uit het oog.

dinsdag 26 juli **Romeinen 15:2**

*'Laat daarom ieder van ons de naaste behagen, ten goede, tot opbouw, want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd ...'*

De ander behagen. Dat is: niet jezelf willen behagen, maar net zoals Christus deed en nu nog doet: u, jou en mij, *zonder voorwaarden* tot Zich nemen. Het is trekkende liefde van God naar de ander: waar je kunt, de ander bemoedigen, helpen.

woensdag 27 juli **Galaten 6:18**

*'... de genade van de Heer Jezus Christus zij met jullie geest, broeders. Amen!'*

Voor ons een geweldige bemoediging: Zijn genade is met ons, ongeacht onze omstandigheden. Hij geeft genade in en aan onze geest, daardoor hebben wij kracht voor vandaag.

Wat een liefde, dat Hij ons zoveel geeft, genoeg!

donderdag 28 juli **Psalm 22:2**

*'Mijn God, mijn God ...!'*

Misschien kun je niet meer zeggen dan deze woorden van de Psalmist, als het moeilijk is. Ons gebed beweegt Hem: IEUE [Ik ben] is altijd actief betrokken bij je leven. Wij roepen, Hij geeft antwoord. De Psalmist wist uit ervaring: in de diepte is Hij nabij. Juist daar ondervond hij wie IEUE is: barmhartig en genadig, groot aan goedgunstigheid. Meer dan wij denken!

vrijdag 29 juli **Filippenzen 4:9**

*'Wat jullie leerden en aannamen en hoorden en waarnamen in mij, brengt dat in praktijk, en de God van de vrede zal met jullie zijn.'*

God voorziet in de weg tot werkelijke vrede. Wat nodig is, zal Hij vanuit Zijn onmetelijke geestelijke rijkdom geven. Al wat wij nodig hebben, wij ontvingen het in Christus Jezus. De vrucht van het evangelie is gedrag tot Zijn eer. Zijn liefde in je hart, dan wil je in de praktijk voor Hem leven.

zaterdag 30 juli **Johannes 16:13**

*'... maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal die jullie de weg wijzen in heel de waarheid ...'*

Die geest is gekomen. Wij, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, we mogen dat woord van de liefde en waarheid van God kennen. Dat is ook voor ons rijke troost. Het woord spreekt ons aan: het gaat niet boven je vermogen. Dit vertroost in al onze druk. Vader, dank U wel!

zondag 31 juli **Romeinen 8:39**

*'... de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer.'*

Na al wat Romeinen 8 al eerder zei, klinkt dit voor ons. Hij overwon en daarom zetten we onze voet op een gebied dat Hij al veroverde. Een plaats bij Hem, Die liefde is. Iedereen, u, jij, ik; we zijn geliefd. We zijn van Hem, we horen bij Hem. Dank U wel!