

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.*

donderdag 1 sept. **Kolossenzen. 4: 2**

*'Houdt aan in het gebed ...'*

We kennen het allemaal: internetproblemen, een storing, een instelling verkeerd, wachtwoord kwijt, geen bereik en geen toegang tot het WWW! Niet mogelijk om in te loggen en je ziet de melding: *Uw computer kan geen verbinding maken met de server.*

Heel terecht komt in genoemde Bijbeltekst, ons gebed naar voren. Het is belangrijk en daarom noemt Paulus dit hier. In ons gebed ligt de verbinding met God. Mijn verbinding met de Schepper van hemel en aarde. Het lijkt onmogelijk en toch is het waar. Deze verbinding met Hem als onze Vader is voor ons mogelijk geworden door de opstanding van Jezus en geeft ons de vrijmoedigheid en de toegang om direct tot het hart van Vader te naderen. Deze verbinding is er voortdurend met altijd een optimaal ontvangst. Om in te loggen hebben we allemaal hetzelfde wachtwoord. Het is ook hoofdlettergevoelig: Jezus. Vader, dank U wel voor Uw voortdurende toegankelijkheid, in de naam van *Jezus*.

vrijdag 2 sept. **Kolossenzen. 4: 2**

*'Houdt aan in het gebed, daarin wakend in dank ...'*

Vandaag precies 71 jaar geleden werd de overgave van Japan getekend op het Amerikaanse slagschip de Missouri. Een grote gebeurtenis die tot vrede heeft geleid.

De woorden *'Houdt aan in het gebed, daarin wakend in dank ...'* nemen ons mee naar overgave en vrede.

*Waarom: wakend in dank?*

Paulus spreekt tot ons, mensen die door God geroepen zijn, die mogen leven uit genade en die ook verzekerd zijn van een geweldige toekomst en de constante aanwezigheid van God, nu. Hij heeft het vermogen om in ons leven alles mee te laten werken ten goede, ook als wij het zelf niet kunnen begrijpen – mooie en moeilijke omstandigheden inclusief. In mijn gebed kan ik mij alleen maar overgeven aan zo'n groot God en daarmee zal mijn hart overvloeien van dankzegging.

*Vader, U overziet alles en ik dank U, dat U alles in mijn leven ten goede zult gebruiken. Ik overzie het niet, maar ik vertrouw U op Uw woord. Amen.*

zaterdag 3 sept. **Kolossenzen. 4: 2**

*'Houdt aan in het gebed, daarin wakend in dank, tegelijk biddend ook voor ons, dat God voor ons een deur van het woord opent, om te spreken het geheimenis van Christus ...'*

Het gebed is belangrijk en de dankzegging ook. Paulus gaat hier nog een stap verder. *'Bidt ook voor ons!'* Bidden voor elkaar in de gemeente is een voorrecht, bidden voor elkaar houdt in dat we elkaar zichtbaar maken in het gebed.

Bidt dat we mogen spreken van Gods liefde voor alle mensen! Gewoon op de plaats waar we vandaag mogen zijn. Misschien is vandaag een belangrijke dag voor je en mag er een deur worden geopend voor het geheimenis van Christus. Bedenk in alles wat in Spreuken 3 staat: *'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.'*

Het openen van deze deur kan nooit zonder deze tekst, neem het mee op je levenspad, vandaag en in de toekomst en Hij zal uw paden rechtmaken.

Ga met God.

zondag 4 sept. **Kolossenzen. 4: 2-3**

*'... om te spreken het geheimenis van Christus, waarom ik ook gebonden ben, opdat ik het openbaar maak zoals ik het moet spreken.'*

Vandaag is het de afsluiting van de wereldhavendagen. Vanavond is er een spectaculair en mooi vuurwerk op de Maas. Dit wordt door velen bekeken, soms van dichtbij.

Wat is het spectaculaire vuurwerk dat Paulus ons meegeeft?

De klap op de vuurpijl is de kroon op het werk van Paulus, drie brieven van volkomenheid waar deze Kolossenzenbrief er één van is – geschreven in gevangenschap.

Gebonden door de Romeinen, maar in werkelijkheid gebonden aan Christus, is hij in staat de betekenis van onze roeping te completeren. De aanwezigheid van God, nu! En in de toekomst een opstanding gelijk aan Gods Zoon. Dat is pas vuurwerk!

*Vader, geef dat ik mag spreken zoals het moet.*



maandag 5 sept. **Kolossenzen. 4:5**

*'Wandelt in wijsheid ten opzichte van de buitenstaanders, de era uitkopend.'*

Paulus maakt hier een stap naar buitenstaanders, mensen buiten de gemeente. Wat is dan onze houding? Heel duidelijk: *wandelt in wijsheid!*

Tja, wat is dan wijsheid? Kijk eens naar de volgende paralleltekst:

Efeziërs 5:15-17: <sup>15</sup> *Ziet dan toe, broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen, niet als onwijzen, maar als wijzen, de era uitkopend, omdat de dagen boos zijn.* <sup>17</sup> *Wordt derhalve niet onbezonnen, maar begrijpt wat de wil van de Heer is.'* Hier wordt wijsheid gekoppeld aan het begrijpen van wat de wil van de Heer is. Weer een nieuwe vraag: wat is dan de wil van de Heer?

1 Timotheüs 2:3 zegt: *'God wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen!'*

Natuurlijk geldt dit voor degenen die nu al mogen geloven, maar ook in het bijzonder voor hen die op dit moment juist niet geloven. Dat zijn dus weer de buitenstaanders.

Wat is dan de wijsheid ten opzichte van de buitenstaanders?

Vertel, dat God wil dat alle mensen gered worden, en zodoende zal er niemand worden vergeten. Evangelie!

*Vader, dank U dat we ons altijd vast mogen houden aan deze belofte.*

dinsdag 6 sept. **Kolossenzen. 4:5**

*'Wandelt in wijsheid ten opzichte van de buitenstaanders, de era uitkopend.'*

De eerste dinsdag van september (vandaag) wordt genoemd 'Duurzame Dinsdag'. Op deze dag neemt het kabinet een koffer vol initiatieven voor duurzaamheid in ontvangst. Duurzaamheid wil zeggen: *zo optimaal mogelijk gebruiken.*

Paulus heeft ook een initiatief voor duurzaamheid: *... de era uitkopend!*

De tijd die ons gegeven is mogen we zo optimaal mogelijk gebruiken om evangelie uit te dragen aan ... jawel, de buitenstaanders.

Tja, dat is duurzaamheid met een aeonische houdbaarheidsdatum. Paulus was eigenlijk heel modern.

*Vader, geeft U ons vrijmoedigheid om onbevreesd Uw woord te spreken.*

woensdag 7 sept. **Kolossenzen: 4:6**

*'Jullie woord zij altijd in genade, met zout gekruid, wetend hoe jullie eenieder moeten antwoorden.'*

We hebben gelezen over vaders, moeders, kinderen, heren, slaven en ook over de buitenstaanders. Paulus liet ons zien hoe de genade werkt in al deze relaties.

Nu spreekt hij direct tot iedere gelovige, onafhankelijk van je positie in het gezin of je functie in de maatschappij: de woorden die je mond verlaten zijn woorden die op smaak zijn gebracht en die bederfwerend zijn. Het zijn woorden die weloverwogen zijn en door-drenkt van genade.

Efeziërs 4:29 zegt: *'Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen.'*

Het spreken van woorden van genade is kenmerkend voor een gelovige. Paulus zegt nadrukkelijk: *'... altijd ...!'*

*Vader, leer mij Uw genade, zodat ik uit Uw genade zelf ook genadevol mag zijn. Amen.*

donderdag 8 sept. **Kolossenzen: 4:6**

*'Jullie woord zij altijd in genade, met zout gekruid, wetend hoe jullie eenieder moeten antwoorden.'*

Paulus spreekt nog steeds over de buitenstaanders.

Spreken in genade kan enkel als je zelf bewust bent van het voorrecht Hem nu al te kennen. Natuurlijk gedragen wij ons onder elkaar nu al genadevol, maar ook ons gedrag naar hen die buiten staan, zou overheerst worden door genade. Als we weten dat ook zij geschapen werden in liefde en verzoend zullen worden door het bloed van Christus aan het kruis, dan is de huidige situatie slechts een tijdelijke. Ook zij zullen eens tot hun bestemming komen, wanneer God alles in allen zal worden, tot Zijn heerlijkheid. Wij hebben niet méér recht op Zijn gunst dan zij die buiten zijn. Deze gedachte maakt ons nederig.

*Vader, geef mij opbouwende woorden om te spreken.*



vrijdag 9 sept. **Kolossenzen: 4:6**

*'Jullie woord zij altijd in genade, met zout gekruid, wetend hoe jullie eenieder moeten antwoorden.'*

Waarom zijn de bananen ...? Vragen zijn er in overvloed. Hoe zal ik antwoorden?

Een hart dat vol is van de aanwezigheid van God nu, en van de verwachting over wat in de toekomst is weggelegd voor al Gods schepselen, is de beste voorbereiding voor het ontvangen en beantwoorden van vragen die komen van hen die buiten staan. Zonder zo'n gevuld hart is het moeilijk om een antwoord te geven op een vraag zoals: Waarom staat God toe dat al die vreselijke dingen gebeuren?

Iedereen krijgt van tijd tot tijd te maken met vragen. Iedere vraag die wordt gesteld is een mogelijkheid om te vertellen van Gods plan tot redding en heil van de schepping. Velen zijn op zoek naar antwoorden, daarom worden er vragen gesteld.

Verdieping in de Schrift is dan wel nodig, het is ook nodig voor de stabiliteit van je eigen hart.

Bid Vader voor inzicht in Zijn plan. Hij wil het geven! Dank Hem daarvoor.

zaterdag 10 sept. **Kolossenzen 4:7**

*'Al wat mij betreft zal Tychikus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer, aan jullie bekendmaken.'*

Mail, app, documenten verzenden en downloaden was nog niet mogelijk. Mensen gingen op pad om persoonlijk boodschappen en berichten over te brengen en tevens te informeren naar elkaars welstand.

Tychikus wordt samen met Onesimus op pad gestuurd naar de gemeente te Kolosse.

Tychikus is een betrouwbare en geliefde broeder. Hij was eerlijk en oprecht.

Opvallend is dat Paulus zelf nooit deze gemeente heeft ontmoet. Zijn onderwijs en bemoediging ging per brief.

Hoe treffend is onze situatie – ook wij hebben hem nooit ontmoet, maar we beschikken wel over de brief.

Zou deze brief voor de Kolossenzen net zo'n troost zijn geweest als hij is voor ons? Vast wel!

*Vader, dank U wel voor deze trouwe dienaar Tychikus, dat hij ons heeft kunnen bereiken met deze brief.*

zondag 11 sept. **Kolossenzen. 4:8**

*'Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zoudt vernemen, hoe het met ons staat en dat hij uw hart vertrooste ...'*

Dagelijks bereiken ons berichten, telefoontjes, multimedia en kaartjes. Hoe fijn is het als er een kaartje tot ons wordt gezonden met een bemoediging, en dat daardoor ons hart wordt vertroost?

De datum 11 september 2001 (09/11 – "nine eleven") staat in ons geheugen gegrift. Op die dag bereikte ons verbijsterend nieuws, nieuws dat ons hart niet vertroostte.

In de naam Tychikus zit de betekenis van: *geluk*.

Paulus is degene die Tychikus/geluk stuurt. Hij krijgt de opdracht te vertellen, hoe het met Paulus en de medewerkers gaat. De opdracht hield ook in dat hij de harten zou vertroosten. Een goed bericht vertroost ons hart.

Tychikus is ons aller voorbeeld.

maandag 12 sept. **Kolossenzen 4:9**

*'... Tychikus (...) samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder die een van jullie is.'*

Tychikus wordt samen met Onesimus op pad gestuurd. Tychikus betekent: *de gelukkige*, en Onesimus betekent: *de nuttige*. Twee trouwe en geliefde dienstknechten van Paulus, op pad om harten te vertroosten en evangelie te verspreiden.

Onesimus is een bijzonder mens en dit heeft een toelichting nodig.

Onesimus was trouw en geliefd. Hij kwam uit Kolosse; gaat nu dus terug. Uit de brief aan Filemon blijkt dat Onesimus een weggelopen slaaf is. Hij is blijkbaar met succes weggelopen. Maar wat is er gebeurd dat hij nu terug gaat naar de plaats waar hij vandaan is weggelopen. Morgen kijken we naar de overweging die is gemaakt.

*Vader, ik ben dankbaar voor het evangelie dat is gebracht door "geluk" en "nuttig". Geef mij diezelfde kracht.*



dinsdag 13 sept. **Kolossenzen 4:9**

'... Tychikus (...) samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder die één van jullie is.'

Onesimus is een slaaf. Hij heeft een misstap begaan door weg te lopen van zijn heer in Kolosse. Toch keert hij nu terug naar Kolosse. Hoe kan dat? Is hij niet bang? Welke overweging heeft hij gemaakt?

Paulus heeft Onesimus ontmoet en heeft hem het evangelie verteld. Onesimus heeft de genade begrepen en stelt zich dienend op en weet zich gedragen door God in zijn roeping. Angst en vrees zijn er niet. Hij is een levend voorbeeld van wat genade kan doen in het leven van een mens. Genade is het sleutelwoord in het leven van Onesimus.

Genade is ook het sleutelwoord in ons leven. Laat het niet los.

Morgen kijken we naar eenzelfde overweging om terug te keren maar dan gezien vanuit de wet.

*Vader dank U voor genade.*

woensdag 14 sept. **Kolossenzen 4:9**

'... Tychikus (...) samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder die één van jullie is.'

In Lucas 15:17 maakt de verloren zoon, uit de gelijkenis die verteld wordt door Jezus, ook de overweging om terug te gaan, naar zijn vader. *Hij kwam tot zichzelf ...* en hij gaat terug, maar met vrees in zijn hart ... *Hoe zal vader mij ontvangen? Natuurlijk niet als zoon maar hopelijk als een van zijn dagloners.*

Hoe anders is de terugkeer van Onesimus! Genade en dienstbaarheid staan bovenaan. Zijn terugkeer staat volop in het licht van het uitdragen van evangelie en het brengen van vertroosting.

Jezus vertelt de gelijkenis van de verloren zoon in een periode dat de wet geldig was, maar Onesimus leeft in de tijd van genade. Genade zet het hart vrij. Genade is ook de dikke rode draad in deze brief. Door het sturen van Onesimus onderstreept Paulus deze brief met een tastbaar en zichtbaar beeld. Iedereen zag: *zo werkt genade!*

*Vader, ik ben dankbaar voor de genade die U geeft, wilt u het laten doordringen in elke kier van mijn hart zodat ik het volledig begrijpen mag.*

donderdag 15 sept. **Kolossenzen 4:9**

'... Tychikus (...) samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder die één van jullie is.'

Ook staat Onesimus voor een typerend voorbeeld van de genade die nu wordt onthuld. Net zoals Onesimus eens een nutteloze slaaf was, weggelopen van zijn heer, zo waren ook de volkeren ver van God verwijderd, vreemd aan de beloften voor het volk Israël, nutteloos en vervreemd van God.

Nu echter laat Paulus aan degenen die God roept uit de volkeren een weg zien die nog veel verder voert. Door Paulus genadevolle evangelie is de weg terug geopend naar onze Heer. Onesimus en Tychicus hebben het voorrecht om het bericht dat zo veel blijdschap en zegen zal brengen aan Kolossenzen over te brengen.

*Vader, wilt U mij datzelfde inzicht en vertrouwen geven, zoals U het gaf aan Onesimus.*

vrijdag 16 sept. **1 Timotheüs 1:14**

'Overweldigend nu, is de genade van onze Heer, met geloof en liefde die in Christus Jezus is.'

Zijn genade, die stroomt dag in dag uit over. De kern van het evangelie is dat God zondaren liefheeft en Zijn genade om niet schenkt. Aan wie? Aan u, jou en mij. Dag aan dag draagt Hij ons in Zijn genade. Dat geeft ruimte, naar God en naar die ander.

zaterdag 17 sept. **Filippenzen 1:3-6**

'Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe, hiervan overtuigd, dat Hij Die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus.'

Niet zomaar een tekst uit Filippenzen. Paulus had niet alleen goede herinneringen aan hen, hij dankte God actief, elke dag, voor deze gelovigen. Zij droegen bij aan het evangelie door zich beschikbaar te stellen voor God. En bij gelegenheid steunden zij de apostel vrijwillig door de dank aan God in hun hart.

Wat kun je hiermee? Kijk naar hun voorbeeld en volg dat na, zoals zij Christus.



zondag 18 sept. **Filippenzen 1:3-6**

*'Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe, hiervan overtuigd, dat Hij Die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooiën zal tot aan de dag van Jezus Christus.'*

Paulus bad met vreugde in zijn hart voor de Filippenzen. Naast dank is er ook voorbede voor deze uitgeroepen. Iets bijzonders, dat wij soms zo vanzelfsprekend vinden. Zij droegen bij aan het evangelie, dat Paulus mocht brengen.

Zo is het ook ons voorrecht te mogen bijdragen.

Hoe?

Door dank, voorbede en de ander te bemoedigen in het doorgeven van dit goede nieuws.

maandag 19 sept. **Filippenzen 1:9-10**

*'En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus ...'*

Waar bidt Paulus voor? *'Dat jullie liefde nog meer en meer zal overvloeien.'*

Dat is vandaag net zo nodig. Uit onszelf hebben we die liefde niet. God geeft die in ons hart door Zijn geest. Het gebed is ook om fijngevoeligheid, ook dat is hard nodig!

*'Heer, laat mij groeien in liefde en fijngevoeligheid naar de ander.'*

dinsdag 20 sept. **Filippenzen 1:9-11**

*'En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot eer en lofprijs van God.'*

Paulus bidt niet voor niets om liefde met fijngevoeligheid. Het zou leiden tot kostbare vrucht in ons leven: die van de geest van God.

Zo te zijn, tot eer van de Vader, ja Heer, dat wil ik in mijn leven! nu al!

woensdag 21 sept. **Romeinen 11:6**

*'Wanneer echter in genade, is het niet langer uit werken, anders is genade niet langer genade. Wanneer echter uit werken, is het niet langer genade, anders is het werk niet langer werk.'*

Romeinen laat de doorbraak van Gods genade zien, op grond van het volbrachte werk van de Zoon. Jezus Christus, onze Heer, Hij is het evangelie dat in Romeinen klinkt. Alle belemmeringen van wet, zonde en dood, ze zijn weg. Gods genade regeert in onze tijd. Daarin leven u, jij en ik. Elke dag. Vader, dank U wel!

donderdag 22 sept. **Filippenzen 2:1-3**

*'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten.'*

Paulus blijkt niet zomaar bidder voor de Filippenzen te zijn. Heel wat liep best goed in deze gemeente. De apostel spreekt zijn verlangen biddend uit, zou je kunnen zeggen. De hartewens is, dat zij/wij óók eensgezind zijn en al wat volgt in vers 3. Lees de tekst nog eens. 'Vader, ...!'

vrijdag 23 sept. **Filippenzen 2:1-3**

*'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten.'*

Dit voorbeeld navolgen. Er op uit zijn om niets te doen uit tweedracht. 'Wat ik doe Heer, is dat gericht op eenheid, of ...?' Denk niet hoger van jezelf dan wat je bent: allemaal gelijk, leden van Hem. Paulus zegt het nog sterker: elkaar, dat is: elk de ander, hoger zien dan jij zelf bent. 'Heer, doe mij wandelen in ootmoed!'



zaterdag 24 sept. **Psalm 121:1,2**

*'Een lied voor de opgangen./ Ik hef mijn ogen op naar de bergen./ Waar zal mijn hulp vandaan komen?/. Mijn hulp is van IEUE [Ik ben],/ Maker van de hemelen en de aarde.'*

De psalmist wist het: alle hulp die wij nodig hebben komt van God, de God van Israël. Wij zeggen heel vertrouwd 'Abba, Vader!', wanneer we het goed hebben en wanneer het minder gaat. Zal Zijn hand, die hemelen en aarde maakte, u, jou en mij niet kunnen helpen? Daarom: Vader, vandaag steun ik helemaal op U!

zondag 25 sept. Psalm 121:3,4

*'Hij zal zeker niet toestaan dat je voet wankelt,/ jouw Bewaarder zal niet sluimeren./ Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.'*

God bewaart en bewaakt Zijn volk Israël dag en nacht. Dat is de belofte voor de komende tijd, in het aardse koninkrijk. Diezelfde God, IEUE [Ik ben] is ook jouw Bewaarder en Bewaker door Jezus Christus. Dicht bij Hem te leven is dit dagelijks ervaren: Hij slaapt of sluimert nooit, altijd nabij, Hij hoort jouw hart.

maandag 26 sept. **Psalm 121:5,6**

*'IEUE is jouw Bewaarder,/ IEUE is jouw beschermende schaduw aan jouw rechterhand,/ de zon zal je overdag niet steken,/ noch de maan 's nachts.'*

Je ervaart, net als Israël dat zal doen in de toekomst, dat God, je Vader, met je mee-gaat. Hij bewaart en bewaakt je hart en je gedachten; je bespreekt alles met Hem.

Je schaduw gaat op zonnige dagen altijd met je mee. Zó gaat Vader mee. Door hoogte en diepte vertrouw je Hem: Vader, met U kan ik elke dag door.

dinsdag 27 sept. **Psalm 121:7,8**

*'IEUE zal je bewaren voor alle kwaad,/ Hij zal jouw ziel bewaren./ IEUE zal jouw uitgaan en ingaan bewaren,/ van nu aan en voor de eon.'*

De bewarende en bewakende hand van God is in je leven. Als je even terugkijkt, dan zie je Zijn machtige hand van liefde. Die was en is er altijd.

De beloften uit deze Psalm zijn voor Israël in het komende koninkrijk op aarde. Hoeveel meer kunnen u, jij en ik dan vertrouwen op Zijn helpende en bewarende liefde.

Wanneer? Altijd. Dat brengt rust in je geest en in je ziel (je gedachten en gevoel)!

woensdag 28 sept. **Hebreeën 11:8**

*'Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot lot(s)deel ontvangen zou, en hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.'*

In je leven is veel onduidelijk. Wat zal er vandaag gebeuren? En morgen? Wie weet waar het heen gaat? God zelf. Hij heeft alles in Zijn hand.

Abraham ging op weg met de belofte van God. Wij, jij, u en ik, hebben ook geweldige beloften gekregen. De weg naar vervulling is onduidelijk. God leidt ons leven, ook vandaag.

donderdag 29 sept. **Romeinen 8:32**

*'Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar voor ons allen overgaf, ons ook met Hem niet alles in genade schenken?'*

Indrukwekkend. God houdt zoveel van je, dat Hij Zijn eigen geliefde Zoon niet spaarde. Jezus werd overgegeven om gekruisigd te worden. De handen van de Romeinen spaarden Hem niet. Dat onderging Hij uit liefde voor u, jou en mij. En al wat we nodig hebben, geeft God. Ook nu, vandaag, in jouw leven. Zijn weg gaat nooit buiten Zijn liefde om. God houdt van je. Zo kun je echt leven!

vrijdag 30 sept. **Romeinen 8:38,39**

*'Want ik ben overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch overheden, noch krachten, noch wat tegenwoordig of toekomstig is, noch hoogte, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer.'*

Na al wat Paulus eerder in Romeinen 8 schrijft, klinkt ook dit als muziek in je oren. Als vrucht van wat in vers 32 staat (zie gisteren) zijn wij zó dicht aan het hart van Vader gebracht. Dit geldt niet alleen voor de gelovigen van toen. Ook u, jij en ik zijn helemaal in Zijn liefde geborgen. Dank U wel!