

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

zaterdag 1 okt. **Kolossenzen 4:10**

'Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten ...'

In 1976 scoort Rita Hovink met het nog steeds bekende nummer 'Laat me alleen'. Het liedje gaat over relaties en het zwelgt in zelfmedelijden.

Hoe anders is de brief van Paulus!

Aan het einde van deze brief noemt Paulus een aantal relaties op die een verbinding vormen tussen Paulus zelf en de gemeente te Kolosse. De brief is begonnen met genade en het sluit ook weer met genade af. De verbindende relaties liggen zodoende ingebed in genade. Dat is precies wat hij aan de lezers wil meegeven: de plek van relaties is tussen genade.

Rita zong haar liedje over alleen zijn en over zelfmedelijden; Paulus spreekt van verbindende vriendschappen, waar genade mag heersen.

zondag 2 okt. **Kolossenzen 4:10**

'Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten ...'

Vandaag precies 65 jaar geleden zijn officieel de Tv-uitzendingen begonnen in Nederland. Boodschappen en berichten konden via de ether razendsnel worden overgebracht.

In de tijd van Paulus ging het overbrengen van boodschappen en berichten wat trager, dat ging door persoonlijk contact. Zelfs de groeten werden per koerier overgebracht.

Aristarchus wilde zijn groet geven aan de gemeente te Kolosse. Voor hem was het niet mogelijk om mee te gaan, maar hij was wel begaan met hen.

Lange namen worden vaak afgekort tot een roepnaam, bij deze man zou dat dan "Arie" zijn geweest. De betekenis van Aristarchus is: *de beste bestuurder*.

De TV is er nu 65 jaar en veel programma's zijn allang vergeten. Deze groet uit het hart van een medegelovige is er na 2000 jaar nog steeds. Een groet uit het hart – hoe mooi is dat?

Wie was deze man? Past deze naam bij hem?

Morgen kijken we verder naar deze man.

maandag 3 okt. **Kolossenzen 4:10**

'Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten ...'

Hij wordt hier genoemd; mijn medegevangene. "Arie" was een van de mannen die bij Paulus was in Rome. Hij was betrokken bij wat daar is gebeurd.

Wat dat was, kunnen we lezen in Handelingen 28:30-31:

³⁰ *En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, ³¹ predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.'*

Voor een mens is het onmogelijk om terug te gaan in de tijd, maar deze periode van twee jaar was een bijzondere tijd. Twee jaar lang verkondiging van het koninkrijk Gods en onderwijs geven aangaande de Here Jezus Christus, aan hen die daarvoor kwamen en het wilden weten – en dat met alle vrijmoedigheid en zonder belemmering, en dat door Paulus zelf.

Terug in de tijd? Nee, maar een verlangen van het hart is het wel. En "Arie"? Aristarchus was erbij! Zijn naam (*de beste bestuurder*) doet vermoeden dat zijn taak meer was dan enkel erbij zijn.

Vader, hoor de bede van ons hart; geef mij de vrijmoedigheid om zonder belemmering te mogen spreken aangaande de Here Jezus Christus. Amen.



dinsdag 4 okt. **Kolossenzen 4:10**

'Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten ...'

Aristarchus bevond zich in het centrum van de verkondiging van genade. Hij was een trouwe medewerker van Paulus. Hij was al lange tijd een van de reisgenoten van Paulus. Ook was hij aanwezig tijdens de schipbreuk op weg naar Rome. Met elkaar overleefden zij dit grote gevaar en spoelden aan op het eiland Malta.

Na enige tijd vonden ze weer een schip dat hen bracht naar Puteoli. Vandaar gingen ze over land verder richting Rome. Bij Forum Apii en Tres Taberna kwamen de broeders uit Rome Paulus, Aristarchus en Lukas tegemoet. Dan zegt handelingen 28: *'... en toen Paulus hen zag, dankte hij God en greep moed!'*

Aristarchus was hierbij en met elkaar hebben zij jaren doorgebracht in overleven en in verkondiging; voor hem waren er geen geheimen.

Aristarchus is een onderbelicht persoon, een beetje in de schaduw, maar wat een trouw! En deze man geeft een groet mee aan de gemeente te Kolosse.

Zo kan ook ons leven zijn, misschien wat in de schaduw, dat kan zijn. Maar trouw en standvastig zijn aan de boodschap van genade, liefde en verzoening die Paulus en Aristarchus hebben gebracht, dat houdt je op de been!

woensdag 5 okt. **Kolossenzen 4:10**

'Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten ...'

Aristarchus was een Macedoniër uit Thessalonica. In de Bijbel komt zijn naam voor het eerst voor in Handelingen 19:29.

'En de stad werd een en al verwarring en zij stroomden als één man naar het theater en sleurden Gajus en Aristarchus, Macedonische reisgenoten van Paulus, mede.'

In Efeze zet Demetrius de bevolking op tegen Paulus en zijn mannen. De zilversmid Demetrius ziet zijn omzet dalen, omdat Paulus vertelt, dat er maar één God is, en dat is niet de afgod Artemis waar de zilversmid zijn geld mee verdient. Dat zet kwaad bloed.

De boodschap van Paulus was: er is één God, er is één Zoon van God, De Here Jezus Christus, geboren uit een maagd, gestorven aan het kruis en opgestaan uit het graf op de derde dag. Dit was helder en zo zuiver als zilver.

Gelukkig kwam er bij de woedende menigte iemand die zijn verstand gebruikte, de secretaris van de stad. Door zijn rustige en kalme woorden kwam er wederom rust in de stad en was opschudding bedaard.

Dat Aristarchus het team van Paulus heeft versterkt is een genade gave van God.

Vader, wilt U mij de kracht geven van een Aristarchus om zo dienstbaar te zijn in de gemeente.

donderdag 6 okt. **Kolossenzen 4:10**

'... en Marcus, de neef van Barnabas ...'

Wie is Marcus?? Wat heeft genade gedaan in het leven van deze Marcus?

Zoals we lezen is Marcus de neef van Barnabas. In Handelingen 12:25 komen Saulus en Barnabas uit Jeruzalem en gaan ze naar Antiochië. Zij namen ook Johannes, genaamd Marcus mee. Dan wordt de naam van Saulus veranderd in Paulus. Marcus blijft echter maar korte tijd bij Paulus en Barnabas. Als ze in Pamfylië aankomen, keert Johannes-Marcus weer naar Jeruzalem terug.

Marcus is gekomen en is weer vertrokken.

In Handelingen 15 wordt een nieuwe reis gepland. Barnabas stelt voor om Johannes-Marcus weer mee te nemen. Vanwege dit voorstel van Barnabas ontstaat er twist tussen Barnabas en Paulus. In Handelingen 15:37-38 lezen we:

'En Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, medenemen; ³⁸ maar Paulus bleef van oordeel, dat men niet iemand bij zich moest hebben, die hen na Pamfylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. ³⁹ En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen en Barnabas met Marcus naar Cyprus voer.'

Deze verbittering lijkt het einde van de relatie tussen deze verkondigers.



vrijdag 7 okt. **Kolossenzen 4:10**

'... en Marcus, de neef van Barnabas ...'

Tussen Barnabas en Paulus was een verbittering ontstaan vanwege Johannes-Marcus.

Conflicten! Wie kent het niet? Van tijd tot tijd hebben we te maken met tegengestelde belangen. In de stad Berlijn is er ooit een muur opgericht om een duidelijke scheiding aan te brengen. Toch is ook deze muur geslecht, deze maand precies 26 jaar geleden en zijn de twee aparte delen weer samengevoegd.

Paulus omschrijft Johannes-Marcus als iemand die afvallig is geworden. Hoewel in Handelingen 13:13 de reden van het vertrek van Marcus niet wordt genoemd, blijkt uit dit vers dat in de ogen van Paulus dat Marcus hen niet had mogen verlaten.

Marcus is tijdens het verschil van mening vertrokken naar Jeruzalem en is er verwijdering gekomen tussen Paulus en Marcus.

Zoals de muur in Berlijn is gevallen zo is er bij Marcus ook iets gebeurd. Morgen lezen we, wat er is gebeurd.

zaterdag 8 okt. **Kolossenzen 4:10**

'... en Marcus, de neef van Barnabas – over hem hebt gij opdracht gekregen; ontvangt hem, indien hij bij u mocht komen – ¹¹ en Jezus genaamd Justus, de enigen uit de besnedenen, die mijn medewerkers zijn voor het Koninkrijk Gods, en die mij dan ook tot troost zijn geweest.'

Na de verwijdering in Handelingen 15 is Marcus zijn eigen weg gegaan. Paulus vond hem niet geschikt voor de taak. Toch is er bij Marcus iets veranderd, hij is wél naar Kolosse gegaan!

Paulus' laatste brief is de tweede brief aan Timotheüs. In de laatste jaren van het leven van Paulus is Marcus weer teruggekomen, en hoe!!

2 Timotheüs 4:10:

'Haal Marcus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst.'

Het is duidelijk: Marcus is veranderd en zo'n verandering kan enkel in het hart zijn gebeurd. God is degene Die in het hart werkzaam is; dat is Zijn terrein; Hij opent harten en maakt mensen geschikt voor een taak.

We hebben gelezen over de weggelopen slaaf Onesimus en nu over Marcus, allebei niet nuttig. God verandert het hart en beiden worden nuttig. Hoe nuttig werd Marcus?

Timotheüs moet Marcus ophalen, want *'hij is van veel nut voor de verkondiging'*. Hoe is het mogelijk? Juist voor de verkondiging van het evangelie.

Paulus laat zien hoe de genade heeft gewerkt in het leven van Marcus.

Vader, U kent mijn hart. Schenk genade in mijn gewonde hart en geef mij vrijmoedigheid om te spreken.

zondag 9 okt. **Kolossenzen 4:10**

'Jullie groeten Aristarchus, mijn medegevangene, en Markus, de neef van Barnabas (over wie jullie voorschriften kregen – ingeval hij naar jullie toe komt, ontvangt hem) en Jezus, genaamd Justus, die uit de besnijdenis zijn. Dezen zijn de enige medewerkers voor het koninkrijk van God die mij tot bemoediging zijn geworden.' [NCV]

Marcus en Jezus, genaamd Justus, [veel voorkomende naam in die tijd] zijn beiden medewerker geweest van Paulus.

Het is duidelijk dat deze twee mannen voor Paulus grote betekenis hebben gehad. Marcus is tot bemoediginggeworden! Marcus was eerst niet tot bemoediging, er was een verwijdering ontstaan, hij ging weg. Hij heeft tijd nodig gehad om door God in het hart te worden aangeraakt. Hij kwam terug en is geworden tot veel nut voor het brengen van het evangelie.

De manier waarop Paulus het evangelie verkondigde aan de heidenen, zonder hen te verplichten tot de besnijdenis en het houden van de joodse leefregels, was voor veel joden moeilijk te aanvaarden. Daarom was de steun en medewerking van deze drie joodse mannen voor Paulus een bijzondere bemoediging.

Voor Paulus was het een bemoediging om het leven te zien van Marcus, de verandering van niet-nuttig tot zeer nuttig.

Zo is Marcus een schitterend voorbeeld van de werking van genade.

Gebed kan zijn: Heer maak mijn leven net zo nuttig als U heeft gedaan bij deze Marcus.



maandag 10 okt. **Kolossenzen 4:12**

'Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus ...'

Epafras was iemand uit Kolosse, iemand die zich dienstbaar opstelde voor Christus Jezus. Zijn naam betekent; vriendelijk, lieflijk.

Je kunt het ook omdraaien, iemand die zich dienstbaar opstelt voor Christus is een vriendelijk persoon. Hoe kan dat?

Iemand die zich dienstbaar naar Hem opstelt, weet wie Hij is: Christus Jezus, de opgestane en verheerlijkte Heer. Hij is de weg naar Vader, en Vader is God, de God. Hij heeft een plan, Hij werkt het uit, in de wereld, in het groot, maar ook in het klein, ook in mijn leven. Omdat Hij mij en jou heeft geroepen gebruikt Hij genade naar ons toe. Hij is naar ons toe vriendelijk (Epafras).

Als we maar een beetje beseffen dat we van Hem zijn dan maakt ons dat ook vriendelijk. Zo zijn we allemaal een beetje Epafras. Dank U wel!

dinsdag 11 okt. **Kolossenzen 4:12**

'Jullie groet Epafras, die één van jullie is, een slaaf van Christus Jezus, altijd worstelend voor jullie in zijn gebeden, opdat jullie staan – gerijpt en ten volle verzekerd – in heel de wil van God.' [NCV]

Dit is bijzonder, Paulus citeert hier uit een gebed van zijn medewerker. Het is uit de gebeden van Epafras. Waarschijnlijk baden zij met elkaar. Epafras was een bekende van de mensen uit Kolosse; hij kwam ook uit deze stad, kende de mensen en was betrokken bij hen.

Waar was zijn gebed op gericht?

In zijn gebeden zocht hij naar woorden voor God, *'... opdat jullie zouden staan ...'* Dat is omhoog gericht, naar God toe kijkend en het van Hem verwachtend; vaststaan op één plaats, geworteld. *'Gerijpt ...'*, dat is volwassen; niet onvolwassen maar volwassen zijn in het geloof en gebruik makend van vast voedsel. *'... en ten volle verzekerd ...'*; niet twijfelend maar onwankelbaar.

Waarin?

'... in heel de wil van God! ... Wat is de wil van God?

'... God (...) wil dat alle mensen gered worden! (1Tim 2:4)

woensdag 12 okt. **Kolossenzen 4:13**

'Want ik getuig van hem dat hij veel smart heeft, zowel over jullie als over hen in Laodicea en in Hiërapolis.'

'Transparant' is een woord van deze tijd. De betekenis echter niet. Paulus laat hier zijn medewerkers zien, hij maakt zichtbaar wat op afstand verborgen is. Epafras heeft werkelijk liefde voor de gemeente in Kolosse, maar ook in Laodicea en in Hiërapolis. Hij leeft met hen mee in de moeite en pijn die zij meemaken.

Epafras schijnt een belangrijke leraar te zijn geweest in die tijd. Hij heeft hen de genade van God geleerd. Hoe effectief die genade in zijn eigen hart doorwerkte, wordt duidelijk door deze gebeden en de pijn die hij voelde, terwijl hij van hen verwijderd was. Zijn grote zorg was ,dat zij volwassen en compleet zouden zijn in heel de wil van God.

Hoe bijzonder is het als we zulke 'Epafrassen' ook in deze tijd tegen komen!

donderdag 13 okt. **Kolossenzen 4:14**

'De geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten.'

Lucas is ook iemand die Paulus vergezelde op zijn reizen. Lucas is arts, en zoals we kunnen lezen: hij was een geliefd persoon. Daarnaast had Lucas nog een groot talent: schrijven!

Lucas schreef zijn eerste boek: het Evangelie naar Lucas. Zijn tweede boek is: Handelingen.

Lucas had het vermogen om de gebeurtenissen heel nauwkeurig op te schrijven, waarvoor natuurlijk onze dank!

Voor Paulus was het goed om een arts bij zich te hebben op zijn reizen en bij zijn belevenissen. Regelmatig was hij het doelwit van stenen, zweepen of een woedende menigte. Lucas heeft overuren moeten draaien en wellicht vielen de kosten onder de eigen bijdrage.



Paulus noemt Lucas terecht: de geliefde geneesheer Lucas! Lucas was ook trouw. In 2 Timotheüs 4:11 staat: *'Alleen Lucas is nog bij mij.'*
Ook Demas was tot op dit moment een medewerker in het dienstwerk.
Paulus was dankbaar voor de aanwezigheid van Lucas, dat was een genade-gave van God.

vrijdag 14 okt. **Kolossenzen 4:15**

'Groet de broeders in Laodicea en Nympha en de uitgeroepen gemeente bij haar thuis.'

Paulus vraagt aan de Kolossenzen om de broeders van de uitgeroepen gemeente in Laodicea te groeten.

Een uitgeroepen gemeente ben je niet alleen. God roept meer mensen, en samen vormen deze broeders en zusters de uitgeroepen gemeente.

Paulus besteedt in zijn brieven veel tijd aan de relaties in genade. Zo ook in deze brief.

Paulus dankt in het begin voor het evangelie dat zij hebben gehoord, en dat zij vanaf die dag de genade Gods hebben leren kennen. Leven vanuit de genade is wat Paulus en Epafras hen hebben geleerd. In deze brief laat Paulus zien aan de Colossenzen, wat genade doet in alle relaties van het leven, in een gezinssituatie, in een arbeidsrelatie, in gemeenterelatie, als broeders en zusters onderling, en zelfs in relaties op afstand.

zaterdag 15 okt. **Kolossenzen 4:17**

'En zegt tot Archippus: Zorg dat gij de bediening, die gij in de Here aanvaard hebt, ook vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Gedenkt mijn gevangenschap. De genade zij met u.'

Paulus bemoedigt Archippus. Hij heeft een verantwoordelijke taak gekregen in de gemeente, en dat van Godswege. Paulus wil dat de gemeente hem ook aanmoedigt en achter hem gaat staan. Door de eigenhandige groet wil hij wederom zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukken met deze gemeente, terwijl hij gevangen is in Rome. Hij is dan geboeid, maar het Woord is nooit geboeid.

Dit zijn de afsluitende regels van de brief aan de Kolossenzen. Hij maakt duidelijk, dat genade van God en niet menselijke inspanning de basis vormt van het nieuwe leven.

Vader dank U wel voor deze fijne brief!

zondag 16 okt. **Filippenzen 2:2**

'... maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind ...'

Als gelovigen zijn we met Christus Jezus gezet te midden van de hemelsen. Besef van deze hoge plaats, ontvangen uit ontzettend veel genade, zou ons nederig en ootmoedig maken. De geest die in ons werkt, brengt dit gedrag naar voren: hetzelfde gezind zijn, op één ding gezind zijn, volledig gericht op onze hemelse Heer. Je merkt aan elkaar dat je dezelfde kant op wil gaan.

maandag 17 okt. **Filippenzen 2:3**

'... niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten.'

Wanneer je naar de Heer kijkt, zie je hoe Hij is. Hij was niet gekomen om te heersen maar om te dienen. Die ene moeder die bij Hem kwam, wilde dat haar zonen aan Zijn rechter- en linkerhand zouden zitten in Zijn koninkrijk. (Matth.20:20,21) De Heer wijst haar op het *dienen*. Dat is de ootmoedigheid die Hij zelf liet zien. Hij verhief Zich niet boven de ander, maar diende, had lief. Die houding is ons voorbeeld!

dinsdag 18 okt. **Filippenzen 2:4**

'Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander.'

Liefde geeft. We zijn vrijwel altijd heel goed in staat onze eigen belangen in de gaten te houden. Liefde van God in ons hart zorgt, dat wij Paulus' aanwijzing willen volgen. We leren ook met die ander rekening te houden en met de belangen die de ander heeft. Ook dat is een uiting van de ootmoedigheid in ons. We willen Zijn voorbeeld volgen, tot eer van onze Vader.



woensdag 19 okt. **Filippenzen 2:5**

'Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is ...'

Zoals we de afgelopen dagen hebben gezien, is *ootmoedigheid* de houding (gezindheid) van de Heer zelf. In de grondtekst (Grieks in dit geval) heeft dit met *laag* te maken. Hij ging niet op een hogere plek dan de ander staan. Hij diende de ander, bijvoorbeeld door de voeten te wassen. Zo was Hij op aarde. We lezen dat Hij *afdaalde*. Hij was hoog, maar ging heel diep. Voor u, jou en mij.

Gaan wij ook 'diep' voor de ander? Volg Zijn gezindheid na!

donderdag 20 okt. **Filippenzen 2:6-8**

'Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die, in de vorm van God, die Hem eigen is, het aan God gelijk zijn geen roef acht; niettemin maakt Hij Zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan.'

Hier lezen we Zijn ootmoedigheid. Hij daalde af van heel hoog naar zeer laag, om Zijn hemelse Vader te dienen. Hij handhaafde Zichzelf niet.

Wij mensen zijn juist geneigd dat wel te doen. We willen onszelf, koste wat het kost, handhaven. De Heer niet. Die maakte *Zichzelf* leeg. Niet langer de vorm van God, maar het werd de vorm van slaaf.

O, dat wij iets van deze gezindheid uitleven!

vrijdag 21 okt. **Mattheüs 20:20-28**

'Maar wie onder jullie groot wil worden, zal jullie slaaf zijn, zoals de Zoon van Adam niet kwam om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot losgeld voor velen.' (vers 26^b-28)

Hier spreekt de Heer Zijn dienen uit, in tegenstelling tot de moeder van de zonen van Zebedeüs. Die was bezig met het heersen in het koninkrijk. Dat is toekomst, eerst zou lijden en dienen plaatsvinden.

Dat is ons voorbeeld: willen dienen in plaats van regeren. Tot aan het klinken van de bazuin van God.

zaterdag 22 okt. **Psalms 25**

'Tot U, IEUE (Ik ben) hef ik mijn ziel op,/ Mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet te schande worden,/ laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen./ Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd,/ ...' (vers 1-3)

Je kan Hem vertrouwen. Mensen zijn weleens teleurstellend. Soms kun je ze niet zo vertrouwen. God is de Betrouwbare, Hij doet wat Hij zegt. Altijd is Hij nabij. Ik ben er – Israël kon Hem vertrouwen. Hij is niet veranderd. Vertrouw in wat op je weg komt op die grote God, je Vader.

Vader, vandaag ga ik aan Uw hand.

zondag 23 okt. **2 Samuël 22:31-32**

'Gods weg is volmaakt,/ de woorden van IEUE zijn gezuiverd,/ Hij is schild voor allen/ die tot Hem de toevlucht nemen./ Want wie is God, behalve alleen IEUE?/ Wie is een rots dan alleen onze God?'

Dat wat God doet, is altijd in harmonie met Zijn plan. Zijn weg door de tijdperken heen, is volkomen, is gaaf.

In ons leven trekt God, onze Vader, Zijn spoor. Wanneer het goed gaat, of als het heel anders loopt dan gedacht, dan is daar Zijn woord, tot troost, opbouw en bemoediging. Hij weet wat nodig is; Zijn woorden zijn ons leven. Hij is groter dan ons probleem. Geef je over aan God!

maandag 24 okt. **Efeziërs 4:1-2**

'Ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde ...'

Ook hier lees je: ootmoedigheid. Dat is het basisprincipe, hebben we gelezen in Filippenzen 2, enkele dagen terug. Dat zouden we ons steeds bewust zijn. Hier zie ootmoedigheid [laag] hand in hand met zachtmoedigheid. Zo werkt de geest van God dat in jou en



mij uit. Dit geeft een totaal ander beeld dan wat je overal om je heen ziet en hoort. Als gelovige ben je anders, niet beter. Laten we die ander dienen. Al dat wat beloofd is ..., het komt nog.

dinsdag 25 okt. **Efeziërs 4:3**

'... je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede ...'

Deze eenheid van de geest bewerken wij niet, die is aanwezig. Het gaat erom, dat wij dat dagelijks uitleven in de omgang met elkaar. Vrede is gemaakt, door God, in het bloed van het kruis van Christus, lezen we in Kolossenzen 1:20. Die vrede is in ons hart gekomen door het evangelie.

Wat in het hart is, zal er ook uit komen. Onder gelovigen zou die vrede opvallend aanwezig zijn. Jij en ik delen daarin!

woensdag 26 okt. **Efeziërs 3:20**

'Hem nu, die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is ...'

Ons gebed is vaak gericht op onze (dagelijkse) nood. We worden ons echter meer bewust, dat Hij – God de Vader – oneindig veel meer kan doen dan onze zwakke gebeden vragen.

Paulus bidt hier om innerlijke kracht, door Zijn geest. Wij zien Zijn mogelijkheden midden in onze eigen onmogelijkheden. Problemen zijn er: Zijn hand is in ons leven en werkt alles uit naar Zijn liefdesplan!

donderdag 27 okt. **Mattheüs 7:7,8**

'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt al opengedaan worden ...' [hSV]

In het koninkrijk van de Messias Jezus gelden deze principes, uit de 'grondwet', de Bergrede. Wanneer je bidt: *open mijn ogen Heer, opdat ik de wonderen van Uw woord zal zien*, en je gaat oprecht met open hart zoeken in Zijn woord. Dan ontvang je – zeker wanneer je de Heer – via Paulus – hoort!

vrijdag 28 okt. **Efeziërs 1:15-17**

'Daarom houd ook ik (horend van het geloof dat jullie aangaat in de Heer Jezus, en dat voor al de heiligen) niet op te danken voor jullie, jullie in herinnering brengend in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem.'

Paulus kan niet anders dan danken voor al die gelovigen. Onderwerp is het bijzondere geloofsgoed, de verwachting voor de gemeente. Hij bidt voor alle gelovigen om een extra toedeling van Zijn geest, die van wijsheid en onthulling. Beide hebben wij nodig, als gelovigen, om dagelijks op weg de juiste richting te hebben. Wijsheid is praktisch voor elke dag. God geeft dat uit Zijn woord!

Heer, dank U wel, dat U meegaat vandaag en wil voorzien in wat nodig is.

zaterdag 29 okt. **1 Corinthiërs 2:12**

'En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is.' [hSV]

Dit woord maakt duidelijk, dat wij – als het gaat om wijsheid – niet bij de wereld terechtkomen, maar bij God. Hij geeft Zijn geest in ons! Niet zomaar, het is met een duidelijk doel.

Wanneer je iets gaat ontdekken van die ongelooflijke rijkdom van Zijn genade, die je gegeven is, praktisch, voor elke dag. Dan wil je niet anders meer dan Zijn wil, Zijn wijsheid, Zijn genade. Hij zal je leiden, vandaag.

zondag 30 okt. **1 Corinthiërs 15:57,58**

'Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, wetend dat jullie inspanning niet tevergeefs is in de Heer.'



Gelukkig hoef je als gelovige niet te vechten om een overwinning op eventuele tegenstanders te behalen. God geeft die door onze Heer. Wij zouden in de kracht van Zijn opstanding standvastig en onwankelbaar zijn. Paulus heeft het hele hoofdstuk 15 gesproken over die kracht, waarmee God in jou werkt. Zo kun je zelfs overvloedig zijn in het werk van de Heer. Het is Zijn werk tenslotte. Op het erepodium straks zal blijken dat jouw inspanning niet tevergeefs was! Dank U wel, Heer!

maandag 31 okt. **1 Corintiërs 16:13,14**

'Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij jullie in liefde gebeuren.'

Ook deze liefdevolle aanwijzingen zijn gebaseerd op het feit, dat de geweldige opstandingskracht (hoofdstuk 15) in u, jou en mij werkt. Vandaag gaat Hij mee en ben je in staat om de ander lief te hebben vanuit Gods liefde. Hij houdt van je, en van die ander. Hij is je nabij, altijd.