

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

dinsdag 1 nov. **Kolossenzen 3:1-4**

Christus is aan Gods rechterhand – daarover gaan vs.1-4. Vandaag kijken wij naar vs.1. *'Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend.'*

Je leest het goed: *'opgewekt met Christus'*. Die belofte van Vader krijg je mee. En je hoort: waar Christus is, ligt ook jouw identiteit! Hoe komt je daarachter? Door het Woord te onderzoeken.

woensdag 2 nov. **Kolossenzen 3:1-4**

Waar Christus is, ligt ook jouw identiteit. Je bent met Hem verbonden, met Hem opgewekt en geplaatst aan Gods rechterhand. Daar mag je mee rekenen! Vanaf die plaats voedt en koestert Hij jou en werkt Hij met jou Zijn plan uit. Jij past daarin.

Dat U mij op het oog hebt – Vader, dank U wel!

donderdag 3 nov. **Kolossenzen 3:1-4**

'Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is ...' [vs.2]

Je hebt gelezen *'zoekt wat boven is'*. Denk aan redding, heil, opstanding. *'... want jullie stierven en jullie leven is verborgen met de Christus in God.'* [vs.3]

Je echte leven is in Christus! Hij draagt je!

vrijdag 4 nov. **Kolossenzen 3:1-4**

'Wanneer Christus, ons leven, openbaar gemaakt wordt, dán zullen jullie met Hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.' [vs.4]

Paulus zet je toekomst voor ogen. Christus is je leven, in Hem ligt je ware identiteit. Die belofte krijg je mee! Dat is om naar uit te kijken – je leven verandert naar een leven dat niet door zonde en dood gehinderd wordt. De belofte laat je beseffen: Hij is mijn leven en dát neemt niemand mij af!

zaterdag 5 nov. **Kolossenzen 3:5-7**

'Brenge dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, waardoor de verontwaardiging van God komt over de zonen van de weerspanningheid, onder wie ook jullie eens wandelden, toen jullie daar in leefden.'

Boven deze verzen passen de woorden: **Brenge jullie leden op aarde ter dood**. Er komt een nieuwe situatie; jou wacht heerlijkheid! Dat heeft zijn uitwerking op je leven nu.

Vader, Uw toekomst komt! Mag ik op de plaats waar U me neerzet, tot Uw eer zijn!

zondag 6 nov. **Kolossenzen 3:8-11**

In vs.8-11 gaat het om **Leg de oude mens af!**

'Maar nú, legt ook jullie dit alles af: toorn, gramschap, kwaadaardigheid, lastering en vuile taal uit jullie mond.' [vs.8]

Wat hier genoemd wordt, past jou niet! Wat wel? Denk aan de woorden van Efeziërs 4:29 – *'Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen.'*

Ook vandaag mag jouw spreken genadevol zijn! Gods Woord wijst je de weg, dat heb je zo nodig! Dat bepaalt bij wat je leven mag, wat je toekomst is!

maandag 7 nov. **Kolossenzen 3:8-11**

'Ligt niet tegen elkaar, afstropend de oude mensheid met haar praktijken, en aandoend de jonge die vernieuwd is tot erkenning, in overeenstemming met het beeld van Hem Die haar scheidt, waarin geen Griek of Jood, besnijdenis of onbesnedenheid, barbaar, Scyth, slaaf, vrije is, maar alles en in allen is Christus.'



Door het lezen van het Woord ga je anders kijken, wil je zijn tot Gods eer. In jou en mij, in ons is Christus. **Leg de oude mens af.** Wat Paulus in vs.8-11 zegt, wordt zichtbaar in je leven! Samen met degenen die God om je heen zet. Vader, mag ik zijn tot Uw eer!

dinsdag 8 nov. **Kolossenzen 3:12-17**

Doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden: medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. [vs.12]

Dit is de nieuwe kleding, die bij je past! **Doe de nieuwe mens aan.** Bij een nieuwe identiteit hoort nieuwe kleding. Je bent uitverkoren om te dienen! En: je mag weten: Hij heeft me onvoorwaardelijk lief!

woensdag 9 nov. **Kolossenzen 3:12-17**

'medelijdend mededogen' – je bent betrokken bij wat en ander overkomt. Dit heeft met je hart te maken. En: zó ziet Vader je aan! Zijn hart is bij jou betrokken. En dan volgt *'mildheid'* – dat komt uit je hart. Het is een gebaar van je af! En: *'ootmoedige gezindheid'* – je geeft ruimte aan een ander en daarbij staat liefde op de eerste plaats.

Hoe dat kan?

Omdat je de liefde van God zelf ervaren hebt. Wandel in deze liefde en Hij zal je door alles heen dragen. Jij mag er zijn voor de ander en die wil ook niets liever dan er zijn voor jou. Zo mag je elkaar steunen en naar elkaar omzien.

donderdag 10 nov. **Kolossenzen 3:12-17**

'... elkander verdragend en wederzijds genade schenkend ingeval iemand tegen iemand een klacht heeft en zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie.' [vs.13]

Wat hier staat, past helemaal bij je identiteit in Christus. Hij schenkt jou genade en op dezelfde wijze mag jij genade schenken. *'Doet echter over dit alles de liefde aan die de band is van de rijpheid. En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechter zijn in jullie hart en wordt dankbaar.'* [vs.14-15]

Paulus zegt: Schenk genade en doet de liefde er over heen om alles bij elkaar te houden. Bepalend is de vrede van Christus in je hart. Weet dat Hij je nabij is en je niet beschaamd laat staan! Zijn vrede is leidend in je hart.

vrijdag 11 nov. **Kolossenzen 3:12-17**

'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend: psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart tot God' [vs.16].

Christus is de opgewekte en verheerlijkte Christus en Zijn woorden wonen in je.

Een hart dat Hem kent, gaat zingen van genade en liefde! En daarin klinkt, dat je Hem dankbaar bent voor wat Hij deed, doet en zal doen!

'En al wat jullie maar doen in woord of in werk, doet dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, dankend God, de Vader, door Hem.' [vs.17]

Danken is iets wat uit je hart komt en op God gericht is. Danken is Hem de eer en de lof geven! Dank in alles wat je doet!

zaterdag 12 nov. **Kolossenzen 3:18-21**

'Vrouwen, weest ondergeschikt aan jullie man, zoals dat passend is in de Heer. Mannen, hebt jullie vrouw lief en weest niet bitter tegen haar.' [vs.18-19]

Het gaat om **relaties in de Heer.**

'Passend in de Heer' betekent: passend in de liefde, passend in een genadevolle relatie. Dan zoek je naar wat de ander nodig heeft. Zie je? Weer dat gebaar van je af! Zó doet Vader dat ook naar jou! De houding van de man is gericht op het welzijn van zijn vrouw, zodat zij tot haar bestemming in het leven komt. Dat is fijngevoeligheid en juist niet bitter of zo. Paulus laat zien wat genade doet in de relatie man-vrouw.

zondag 13 nov. **Kolossenzen 3:18-21**

'Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in alles, want dit is welgevallig in de Heer. Vaders, ergert jullie kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.' [vs.20-21]



Lees hier Efeziërs 5:1 bij – *'Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen.'*
Hoor wat God hier tegen je zegt: Jij bent een geliefd kind! Vader, dank U wel! Uit alles wat hier staat, begrijp je, dat iedereen de genade gaat kennen en dat uiteindelijk die genade alle mensen zal redden. Is jouw gebed ook, dat je Gods genade steeds meer begrijpen mag?!

maandag 14 nov. **Kolossenzen 3:22-4:1**

Lees deze verzen uit het boekje met de concordante vertaling. Dan lees je: dien je heer, dan dien je je **Heer in de hemel**. Dan kun je blijven staan onder de omstandigheden, die zich op het werk voordoen. Doe je werk, alsof het voor de Heer is! Dat maakt je hart onverdeeld, oprecht, standvastig en krachtig. Dank Hem ook voor Zijn kracht op deze nieuwe dag.

dinsdag 15 nov. **Kolossenzen 3:22-4:1**

Paulus spreekt vrouwen, mannen, kinderen en vaders aan, maar hij heeft ook wijze woorden voor de slaven en heren. Het gaat bij allemaal om de genade die heersen gaat in de harten, d.i. genade die in jouw hart uitwerkt.

Ja, Vader, dat Uw genade zich uitwerken mag in mijn leven, in mijn hart!

Dan ga je je weg in vertrouwen en dankbaarheid!

Vader, dank U wel voor Uw nabijheid en leiding!

woensdag 16 nov. **Filippenzen 1:2**

'Genade en vrede voor jullie, van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.'

Vader tilt je kin op en richt je blik naar boven door dit woord. Je denkt van jezelf een zwak geloof te hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat om Zijn genade, die door Zijn geliefde Zoon naar je toekomt. Je hoeft niet te vragen om genade, maar wees je bewust dat je daarin leeft. Hoe het ook gaat, Vader is nabij, zorgt voor je en heeft je lief.

donderdag 17 nov. **Filippenzen 1:2**

'Genade en vrede voor jullie, van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.'

Wat doe je wanneer je in je hart overweegt, wat een overstromende genade je hebt ontvangen in Christus? Juichen, zonder dat iemand het hoort, maar Vader beluistert je hart. Het evangelie van Paulus staat bol van de goedheid van Vader.

De dag beginnen met Hem te loven en te danken, doet je anders op weg gaan.

Wat ook wacht, Vader zal ook dat doen samenwerken tot ... ja! ... tot wat goed is.

vrijdag 18 nov. **Filippenzen 2:5**

'Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is ...'

Een woord dat je bij mensen onderling nauwelijks hoort, is *ootmoedigheid*. Je merkt er niet iets van in al de media. Volgens Van Dale is het: *"gevoel van onderdanigheid, onderworpen nederigheid, met name tegenover God."*

De mensen spreken vaker over assertief zijn, jezelf omhoog werken, zo hoog mogelijk eindigen. En dat niet alleen in de sport, maar overal.

Als gelovigen leren we het voorbeeld Christus Jezus. Hij wilde niet heersen, maar dienen.

zaterdag 19 nov. **Psalm 19:1,2**

'Een Psalm van David. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.'

Het is niet alleen indrukwekkend als je 's avonds of 's nachts naar de sterren kijkt. De sterrenbeelden vertellen het verhaal van God, Die Redder is.

Mensen die diep in de Bijbel gestudeerd hebben en daar boeken over schreven, hebben ook getuigd van wat de sterrenbeelden zeggen. Dat blijkt hetzelfde te zijn als wat we in de Bijbel lezen! Het begint met een maagd, en Maria was dat toen zij de geboorte van de Heer Jezus verwachtte. Het eindigt met de Leeuw van Juda, die overwint. Dat is Hij als Hij terugkomt en Zijn koninkrijk op aarde opricht.

Indrukwekkend, dat de sterren, die door God daar gezet zijn, dat zeggen!



zondag 20 nov. **Psalm 19:3,4**

*'Dag na dag spreekt overvloedig een woord,
nacht na nacht geeft kennis door,
er is geen spreken en er zijn geen woorden,
hun stem wordt niet gehoord.'*

Denk nog even terug aan wat we gisteren hebben gezien. De sterren maken geen geluid. Als astronauten in de ruimte zijn, horen ze niets. Men probeert via sterke ontvangers geluiden uit de ruimte op te vangen, maar er wordt niets gehoord. Toch spreken de sterren, en dat wordt in onze dagtekst gezegd.

God spreekt voor het gelovige, horende hart. Zijn stem spreekt liefde voor jou, voor je naasten. Dat draagt je, ook vandaag.

Heer, dank U wel.

maandag 21 nov. **Lucas 22:41,42**

'En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp, en knielde neer en bad: "Vader, als het Uw bedoeling is, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geworden!"

In deze uiterst moeilijke uren bad Hij Zijn Vader of wellicht een andere weg mogelijk was, dan die voor Hem lag. Hij was mens, in de ziel gekweld, hij ontving bijstand door een boodschapper. Hij ging de weg die Vader wilde. Wij kunnen ook heel zware uren hebben, als moeilijkheden je bezighouden, je opeten. Dan is Vader daar, nabij, net als bij Zijn geliefde Zoon. U, jij en ik zijn als zonen net zo geliefd!

dinsdag 22 nov. **Romeinen 8:1**

'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.'

Het is onmogelijk, dat wij in staat van beschuldiging gebracht kunnen worden. Dat geeft heerlijke vrijheid. Eventuele missers (wat we niet willen, maar ze zijn er toch nog [Romeinen 6] of de Thora [wet, Romeinen 7]) ze hebben geen invloed op de plaats die wij in Christus Jezus hebben. Zonde en wet kunnen geen veroordeling meer opleveren.

Wat geweldig is dat. Leef vandaag vanuit dit heerlijke besef. Vader, dank U wel.

woensdag 23 nov. **Psalm 19:5,6**

*'... in de hele aarde gaat hun stem voort,
en tot het einde van de bewoonde wereld hun uitspraken.
Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon,
die is als een bruidegom die zijn kamer verlaat,
hij is vrolijk als een held om zijn pad te lopen.'*

Alle mensen kunnen iets van God beseffen, als ze omhoog kijken. De zon is een uitbeelding van God en van Christus. Hun licht en warmte stralen en verwarmen je leven. Zoals de zon altijd schijnt, is de warmte van de liefde van God steeds om je heen. In wat voor (moeilijke) omstandigheden je ook bent: je bent geliefd.

donderdag 24 nov. **Mattheüs 15:21-28**

'Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: "O vrouw, groot is je geloof, het zal gebeuren zoals je wilt." En haar dochter was vanaf dat moment gezond.' [vers 28]

Opmerkelijk is, dat de Heer Jezus *nooit* iemand veroordeelde, die naar Hem toe kwam.

Mensen zijn soms uit traditie bang om naar Hem toe te gaan in gebed. Angstig, dat ze misschien veroordeeld zullen worden. Maar dat doet Hij niet.

Deze vrouw kwam met bezorgd hart naar Hem. Haar dochter is ziek. Er was zelfs demonische invloed. Haar geloof bleek groot.

Je denkt misschien dat jouw geloof niets voorstelt; het zou weleens zo kunnen zijn dat het juist *groot* is – anderen hebben geen geloof.

Dank God voor dat rijke geschenk: geloof in je hart.

vrijdag 25 nov. **Openbaring 22:21**

'De genade van onze Heer Jezus zij met al de heiligen. Amen!'

Opmerkelijk toch! Het laatste Bijbelboek zegt niets over de echt allerlaatste ontwikkelingen van Gods plan. Toch eindigt het met *genade*. En dat zegt wel iets.



Het waren vele en ernstige woorden over de gerichten en de (bijna) laatste dingen. Het is net alsof hier doorklinkt, dat het laatste wat de schepselen ontvangen van God, *genade* is. In elk geval geldt het al de heiligen, maar die werken allemaal mee in Zijn plan tot redding voor iedereen.

Zo is deze dag er ook een, waarin misschien van alles met je gebeurt. Het gaat niet buiten God om. Hij is je Vader, Die ontzettend veel om je geeft en van je houdt. Genade is het waarin je *leeft*.

zaterdag 26 nov. Romeinen 8:35

'Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Verdrukking of benauwdheid of vervolgingen, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?'

Al deze dingen kunnen je overkomen. Het zou kunnen, dat één (of zelfs meer) van deze dingen vandaag of morgen in je leven aanwezig is. Laat dan dit nu diep in je hart schrijven: Heer, het kan me niet scheiden van Uw liefde. Het gaat nu (heel) diep bij mij, maar U bent nabij. Dank U wel. Amen!

zondag 27 nov. Johannes 21:15-19

'Heer, U weet, dat ik van U houd.' [vers 15,16,17]

Petrus had zijn Heer drie keer verloochend. Daarmee was Petrus door de Heer Jezus *niet* afgeschreven. God schrijft de mens in (Zijn hart), maar nooit af. Petrus was zelfs bestemd *leider* van de twaalf van de besnijdenis te zijn. En nota bene Petrus ontkende drie keer bij Hem te horen.

Door de haan werd Petrus aangesproken, *getriggered*. Tranen! Hoe nu verder?

De Heer zet hem meesterlijk in de juiste richting. Petrus kon verder. Geen veroordeling. Dat is pas écht vergeving, meer nog: *genade*.

Wat jij in je leven ook gedaan hebt, de Heer heeft *jou* op het oog, houdt van je.

Dank je mee?

maandag 28 nov. Romeinen 15:1

'Maar wij, de krachtigen, zijn verschuldigd de zwakten van de krachtelozen te dragen en niet onszelf te behagen.'

God houdt altijd rekening met onze zwakten. Elke gelovige heeft die. Hij heeft ons lief. Hij geeft tijd voor groei en geeft groei.

Wanneer je krachtig in het geloof bent geworden, heb je niet langer regels als steun nodig. Anderen wel. Rekening met ze houden en hen liefhebben – want we zijn aan elkaar gegeven als leden van het lichaam van Christus. God geeft ons zo veel en houdt van allen.

dinsdag 29 nov. Psalm 27:1

*'IEUE is mijn licht en mijn redding,
voor wie zou ik vrezen?'*

*'IEUE is mijn levenskracht,
voor wie zou ik bang zijn?'*

God verlicht je leven. Als je Zijn plan kent, ziet alles er anders uit. Spreek met Hem over wat je bezighoudt. Als andere mensen je dwars zitten: de Heer is nabij! Hij gaat mee, Hij geeft steeds kracht om door te gaan. Je leeft door Hem; Hij is Helper, je hoeft het niet allemaal zelf te doen. God gaat Zijn weg, met iedereen; die liefde kunnen we aan elkaar doorgeven.

woensdag 30 nov. 2 Corinthiërs 6:1,2

'... en als medearbeiders spreken wij jullie ook aan de genade van God niet tevergeefs te ontvangen, want Hij zegt: in een era van welbehagen verhoor Ik jullie en in de dag van redding help Ik jullie; zie, nu is een era van welbehagen, zie nu is een dag van redding!'

We leven nog steeds in een aangename tijd, geestelijk gezien. Genade van God regeert. God grijpt nog steeds niet rechtstreeks in in de wereld. Die tijd komt wel snel dichterbij. Genade is kostbaar, en dat mogen we gebruiken tot Zijn eer. De tijd is nog kort. We kunnen misschien iets aan anderen in woord en gebaar doorgeven: wat de genade van God betekent. We bidden God om wijsheid om de ander te helpen.