

donderdag 1 dec. **Galaten 6: 15**

'Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

Conflict coaching is een woord van deze tijd. Een conflictcoach is iemand die bemiddelt tussen twee mensen of twee partijen met een verschillend belang. Soms staat zo'n bemiddeling beschreven in de ISO-certificering van een bedrijf. Het is belangrijk goed na te lezen, welke procedure er gevolgd moet worden. Conflict coaching is dan misschien van deze tijd, conflicten zijn echter van alle tijden. In de Bijbel komen we ze al in het begin van Genesis tegen. Denk aan Kaïn en Abel, met een verschrikkelijk gevolg.

De komende tijd wil ik met u kijken naar Paulus als conflictcoach.

Paulus was een ervaringsdeskundige op het gebied van conflicten. Tegengestelde belangen waren hem heel bekend. We gebruiken een late, korte brief van Paulus. Belangrijk is het om te beseffen, dat hij geschreven is voor mensen die zich een nieuwe schepping weten. De situatie die we gaan bekijken, maakt ons duidelijk dat er een conflict tussen geroepen broeders kan zijn.

Hoe kunnen we dan als broeders met elkaar verder? Welke weg laat Paulus ons zien? Morgen gaan we beginnen aan de brief aan Filemon.

vrijdag 2 dec. **Filemon 1:1**

'Paulus een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder ...'

Zoals in al zijn brieven begint ook deze brief met de vermelding van de afzender: *Paulus*. Met deze naam benadrukt hij zijn identiteit: een nieuwe schepping. Zijn oude identiteit lag in de naam *Saulus*.

Paulus schrijft deze brief als conflictcoach. Heel belangrijk is het uitgangspunt van de coach en van de broeders waartussen het conflict speelt. Een nieuwe schepping kun je alleen zijn als God het geeft. Dan ben je aan Hem verbonden.

'... een gebondene van Christus Jezus ...' [CV] De nadruk op zijn *nieuwe schepping* wordt hierdoor nog veel krachtiger. Christus Jezus is zijn Heer.

De spanning in deze brief ligt tussen Filemon en diens weggelopen slaaf Onesimus. Paulus is degene die bemiddelt in deze situatie. Hij pleit ook voor Onesimus.

Natuurlijk ligt hier een verwijzing naar Christus, Die ook voor ons pleit (Rom.8:34).

Paulus had als apostel kunnen zeggen: dit conflict moet zús en zo worden opgelost. Maar dat doet hij niet; hij zoekt naar een oplossing die passend is bij de gemeente die uitgeroepen is. Ieder woord uit de brief is een aanwijzing naar ootmoedige gezindheid.

Vader, leer mij deze ootmoedige gezindheid kennen.

zaterdag 3 dec. **Filemon 1:1**

'Paulus een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder ...'

Als zich in de uitgeroepen gemeente een gevoelige kwestie voordoet en het een conflict wordt, dan kan alleen een ootmoedige houding uitkomst bieden. Wie overtuigd is van zijn gelijk en recht wil halen, heeft de weg van ootmoedige gezindheid verlaten.

'... een gebondene van Christus Jezus ...' Misschien is dit voor jou een vraag: ben ik een gebondene van Christus? Zo niet, hoe word ik dat dan?

De Heer Zelf roept je en bindt je aan Hem vast en maakt je tot een gebondene. Een gebondene volgt de wil van zijn Heer.

Paulus zat op het moment van het schrijven van deze brief gevangen. Hij had zijn omstandigheden volledig geaccepteerd, omdat hij wist dat God een bijzondere bedoeling met hem zou hebben. Welke weg God hem ook zou geven, hij zou altijd getuigen van een opgestane en levende Heer.

Hij wist ook wat moeilijke situaties waren. En laten we eerlijk zijn: niemand is jaloers op een conflict. Veel mensen zijn voortdurend bezig om conflicten te vermijden. Logisch, want ze zijn vaak slopend en destructief.

Toch bekijkt Paulus het anders: conflicten maken het juist mogelijk om te werken met het meest onmisbare gereedschap dat God beschikbaar heeft gesteld: *liefde!*

Vader, geef mij voldoende liefde voor het conflict waar ik mee te maken heb!



zondag 4 dec. **Filemon 1:1**

'Paulus een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder ...'

Het conflict in deze brief speelt zich af tussen Filemon en zijn weggelopen slaaf Onesimus.

Onesimus is bij Paulus gekomen en Paulus stuurt Onesimus terug naar zijn heer Filemon in Kolosse. Paulus geeft een brief mee voor de gemeente in Kolosse en een brief voor Filemon om te bemiddelen in het conflict.

Onesimus gaat samen met Tychikus op pad (Kol. 4:7-9).

In de brief aan de Kolossenzen hebben we dit laatste jaar gelezen, dat de genade erg belangrijk is, ook in het dagelijkse leven. Zo schrijft Paulus over mannen, vrouwen, kinderen, slaven en heren. De brief aan Filemon is hier een aanvulling op.

Wat kunnen we nou als er toch een conflict ontstaan is?

We kijken naar de tekst.

Als Paulus deze brief schrijft, dan is hij niet alleen. Timotheüs is bij hem. Hij wordt hier niet genoemd: *'een'* broeder, maar ... *'de'* broeder. Timotheüs is de betrouwbare broeder die Paulus terzijde stond – schouder aan schouder stonden zij in een ootmoedige houding.

Voor Paulus was een man als Timotheüs belangrijk: een mede-gebundene in de Heer, en een waar voorbeeld van een broeder.

Dankbaar mogen we zijn als God een broeder of zuster naast ons zet met zo'n ootmoedige houding.

Vader, geef mij kracht om voor iemand 'de' broeder of zuster te zijn.

maandag 5 dec. **Filemon 1:1**

(sinterklaas)

'Aan de geliefde Filemon ...'

Op een dag als vandaag is het gewoon om een cadeau te ontvangen. Ieder cadeau valt echter in het niet als je een brief ontvangt, waarin staat dat iemand van je houdt.

De eerste geadresseerde is: Filemon. Zijn naam betekent *beminde*. Paulus noemt hem: de *geliefde* Filemon. Het Grieks geeft hier *agapetos*. Dat is de liefde die uitgaat naar de ander.

Natuurlijk is het voor Filemon fijn om dit te ontvangen en te lezen in een brief. De schrijver van de brief, Paulus, was in staat om dit op papier te zetten. Dat lijkt wel vanzelfsprekend te zijn. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend?

Kunnen wij een ieder uit de gemeente een geliefde noemen?

Paulus noemt beide mannen die betrekking hebben op het conflict *'geliefd!'* Zowel Filemon als Onesimus worden geliefd (vers 16). Paulus gaat voorbij aan een schuldvraag en gaat voorbij aan een oordeel.

Geliefd door God, maar ook door Paulus zelf. Hoe kan dat?

Paulus ziet hen beiden aan in Christus. Alle verbindingen die wij als mensen in de gemeente maken gaan via Christus. Hij dringt er op aan dat wij elkaar aanzien, zoals God ons ziet: geliefd!

Is er een mooier cadeau?

dinsdag 6 dec. **Filemon 1:1**

'Aan de geliefde Filemon, onze medearbeider ...'

Paulus noemt Filemon *'de geliefde'*, en *'onze medewerker'*. Paulus had hem lief, niet alleen omdat zij hetzelfde evangelie deelden en verkondigden, maar ook om de persoonlijke band die tussen hen was ontstaan.

Paulus voelde zich nauw verbonden met Filemon; er was een grote verbondenheid tussen de apostel en Filemon. Over deze verbondenheid van Paulus kun je bijvoorbeeld lezen in 1 Thessalonicenzen 2:8:

'Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u, bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen, daarom dat gij ons lief geworden waart.'

Dit is broederschap: verbonden door het evangelie Gods aan elkaar; en door het delen van onze levens worden we geliefden van elkaar.

Het spreekt van grote betrokkenheid naar elkaar toe – meeleven met de ander, je naast; informeren naar elkaars situatie.

Lang geleden (Genesis 37:14) zei Jakob tot zijn zoon Jozef: *'Ga toch en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en bericht het mij.'*



Paulus, Filemon en ook Jakob laten zien dat broederschap en betrokkenheid in Gods familie een hartenzaak is, en dat liefde de drijfveer is.

Vader, dank U wel dat ik deel mag uitmaken van Uw familie!

woensdag 7 dec. **Filemon 1: 1-2**

'Aan de geliefde Filemon, onze medearbeider, aan Apfia, de zuster, aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente te uwen huize ...'

Paulus schreef hier aan de gemeente die zich had gevormd bij het huis van Filemon. Archippus wordt genoemd. Die kennen we nog uit de brief aan de Kolossenzen. Hij wordt een medesoldaat [NCV] genoemd. Epafroditus wordt in de brief aan de Filippenzen ook 'medesoldaat' genoemd. Het is een eretitel. Het geeft wel duidelijk aan dat Archippus betrouwbaar, standvastig en gehoorzaam was.

Paulus laat hier het werk zien dat Filemon en zijn huis verzorgden: een gemeente te uwen huize.

In die tijd ging het om huiskringen. Binnen zo'n gemeenschap kon een gelovige groeien en opgebouwd worden. In deze huiskringen zijn zowel een *medesoldaat* als een *medewerker* en een *geliefde broeder* van grote waarde.

Tussen deze namen van mannen wordt Apfia genoemd: *Apfia de zuster*. Zij wordt genoemd als: 'de' *zuster*. Dat staat er niet voor niets. Apfia moet dus een belangrijk aandeel hebben gehad in het ondersteunen en versterken van deze gemeente. Zij zal bekend zijn geweest met genade, liefde, verzoening en ook met de weg van ootmoedigheid. Deze vrouw zal een centrale rol hebben gespeeld in deze gemeente.

Wat is hier belangrijk in deze gemeente?

Mannen, vrouwen, liefde en de boodschap die Paulus heeft gebracht. Zo was het toen en nu is het niet anders.

Dank U voor de gemeente waar U mij plaatst!

donderdag 8 dec. **Filemon 1: 1-2**

'Aan de geliefde Filemon, onze medearbeider, aan Apfia, de zuster, aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente te uwen huize ...'

In de eerste drie verzen staan de twee afzenders, Paulus en Timotheüs en ook de geadresseerde(n), in de eerste plaats Filemon, dat is het persoonlijke deel. Daarna aan Apfia, Archippus en als laatste: *aan de gemeente te uwen huize!* [NCV: *aan de uitgeroepen gemeente in jouw huis.*]

Wat is eigenlijk de kracht van deze 'uitgeroepen gemeente'?

Efeziërs 5:28 - 'Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt en koestert het, zoals Christus de uitgeroepen gemeente, omdat wij leden zijn van Zijn lichaam.' [NCV]

Wie kwamen daar bij elkaar in het huis van Filemon? Een aantal mensen die werden gevoed en gekoesterd door Christus, door Degene Die opgestaan is uit de dood op de derde dag en Die Zijn Lichaam voedsel en liefde geeft. Dit is de kracht van die gemeente in dat huis van Filemon.

Voor ons is er dezelfde kracht, voeding en liefde van Christus.

Vader, dank U wel als we in huizen mogen komen, waar deze kracht is.

vrijdag 9 dec. **Filemon 1: 3**

'Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.'

Aan de geadresseerden van deze brief wensen Paulus en Timotheüs deze woorden toe. Zo komen de woorden ook naar ons toe.

Genade en vrede van God. Paulus verbindt deze prachtige woorden aan elkaar.

Genade van God ontvangen is ontvangen van iets waar we geen recht op hebben en wat we toch krijgen.

Vrede van God hebben is eigenlijk niet te bevatten voor een mens. God heeft vrede, want Hij overziet Zijn hele schepping van begin tot de voleinding, van *woest en ledig* tot *alles in allen* en de hele weg daar naartoe. Die vrede wensen Paulus en Timotheüs de lezers toe, evenals de genade.

Dit is de start van de brief en de introductie van de bemiddelaar, Paulus, en van de benadeelde partij, Filemon. Ook het gereedschap, de tools, voor de bemiddeling zijn genoemd: *genade en vrede van God*. Onmisbaar gereedschap voor de vakman.



Conflictbemiddeling in menselijke relaties binnen de uitgeroepen gemeente kan niet zonder genade. Paulus gaat het nader uitleggen.
Morgen gaan we lezen hoe Filemon wordt aangesproken.

zaterdag 10 dec. Filemon 1: 4-7

'Ik dank mijn God altijd, jou in herinnering brengend in mijn gebeden, horend van jouw liefde en het geloof dat jij hebt tot de Heer Jezus en voor alle heiligen, zodat de gemeenschap van jouw geloof, in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam wordt voor Christus Jezus. Want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jouw liefde, omdat de innige gevoelens van de heiligen door jou gestild zijn, broeder.' [NCV]

Als bemiddelaar in het conflict Filemon versus Onesimus gaat Paulus op een bijzonder wijze te werk. Paulus handelen verwijst naar het handelen van Christus als middelaar tussen God en ons allen.

Bij bemiddeling is vertrouwen en respect een grote voorwaarde. Paulus gaat zijn vertrouwen en respect voor Filemon zichtbaar maken.

In zijn gebeden heeft hij telkens weer gedankt voor Filemon. Dankzegging is de basis van zijn gebed. Hij gebruikt daarbij regelmatig het woord: *pantote* [altijd]. Hij dankt God altijd en hij weet zich altijd innig verbonden met Filemon.

Hij heeft ook gehoord van zijn liefde en van zijn trouw en toewijding. Niet alleen zijn toewijding aan de Heer, maar ook zijn toewijding aan de medegelovigen.

Dit laatste is vaak het gevolg van het eerste. Wie wandelt in de liefde van God en er op uit is om Hem te dienen, is een zegen voor de ander.

Vader, laat mij een zegen zijn voor de ander.

zondag 11 dec. Filemon 1: 4-7

'Ik dank mijn God altijd, jou in herinnering brengend in mijn gebeden, horend van jouw liefde en het geloof dat jij hebt tot de Heer Jezus en voor alle heiligen, zodat de gemeenschap van jouw geloof, in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam wordt voor Christus Jezus. Want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jouw liefde, omdat de innige gevoelens van de heiligen door jou gestild zijn, broeder.' [NCV]

'... horend van jouw liefde ...' en '... vertroosting door jouw liefde ...'!

Paulus maakt Filemon, een van de broeders in het conflict, zichtbaar door zijn liefde te benoemen. De liefde van Filemon is nu na 2000 jaar nog steeds bekend.

De nadruk ligt op de liefde, agape, de hoge en onbaatzuchtige liefde die naar de ander uitgaat. Het gaat Paulus hier dus niet om een broederlijke vorm van vriendschap, maar om de van God ontvangen liefde die hij aan Filemon doorgeeft. Hij herinnert Filemon hieraan, voordat hij verder gaat met zijn brief.

Liefde, genade en verzoening zijn de grote thema's voor de gemeente, en zeker bij een conflictsituatie tussen broeders. Paulus laat nu de liefde zien van Filemon. Verderop in de brief komt de liefde van Onesimus naar voren om uiteindelijk te komen tot een verzoening.

Wijsheid van toen? Nu is het niet anders! Ook in onze tijd zullen liefde en genade leiden tot verzoening. Hoe kom ik dan aan liefde?

Lees dan: Romeinen 5:5 – *'... en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort ...'*

Machtige Vader, wilt U mijn hart met Uw liefde ruimer maken?

maandag 12 dec. Filemon 1: 4-7

'Ik dank mijn God altijd, jou in herinnering brengend in mijn gebeden, horend van jouw liefde en het geloof dat jij hebt tot de Heer Jezus en voor alle heiligen, zodat de gemeenschap van jouw geloof, in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam wordt voor Christus Jezus. Want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jouw liefde, omdat de innige gevoelens van de heiligen door jou gestild zijn, broeder.' [NCV]

Paulus komt nu bij de kern van zijn brief: *'... zodat de gemeenschap van jouw geloof, in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam zou worden, voor Christus Jezus.'*

Uit *'zodat'* blijkt dat de liefde en het geloof werkzaam en merkbaar worden.

Het woord *gemeenschap* [Gr.: koinonia] heeft betrekking op dat wat de gemeente gemeenschappelijk heeft, de broederlijkheid waarin Filemons geloof in praktijk werd gebracht. Paulus drukt dat uit met het woord werkzaam [Gr.: energeis – energie].



Filemon was een voorbeeldige broeder en een steunpilaar in deze gemeente te Kolosse. Paulus getuigt zelfs op afstand van de vreugde en vertroosting die de liefde van deze man verspreid heeft. Natuurlijk moeten we dit zien in de context van het lopende conflict, maar zo was Filemon. Een man, vol van liefde voor zijn Heer en voor de gemeente, gewoon iemand zoals u en ik.

Dank U Vader.

dinsdag 13 dec. **Filemon 1: 7**

'Want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jouw liefde, omdat de innige gevoelens van de heiligen door jou gestild zijn, broeder.' [NCV]

Hier haalt Paulus het liefdevolle optreden van Filemon aan, dat ook de overige leden van de gemeente verheugde. Blijkbaar was bij hem de erkenning van al het goede voor Christus inderdaad praktijk geworden. Voor Paulus was dit een bron van grote vreugde, blijdschap en vertroosting. Binnen de gemeente is er veel gelegenheid om liefde in praktijk te brengen.

Bijzonder is het, dat hier sprake is van het tot rust brengen van het innerlijk van de heiligen. Dat was een bijzondere kwaliteit van Filemon!

Vader, geef het mij om de liefde in de praktijk te brengen en rust te brengen in het innerlijk van mijn leven en in het leven van degenen die mij dierbaar zijn.

woensdag 14 dec. **Filemon 1: 7**

'Want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jouw liefde, omdat de innige gevoelens van de heiligen door jou gestild zijn, broeder.' [NCV]

Dit is de kleinste brief van Paulus en ieder woord is belangrijk. Het betreft voornamelijk het conflict tussen Filemon, een welgesteld lid van de gemeente te Kolosse en zijn slaaf Onesimus, die zijn meester benadeeld heeft. De situatie, die toch al erg moeilijk ligt, wordt voor Paulus nog delicateser door zijn hechte band met beide mannen: van beiden is hij de geestelijke vader; met beiden heeft hij samengewerkt en met beiden is een hechte vriendschapsband ontstaan, een broederband.

Filemon is waarschijnlijk door de bediening van Paulus gaan geloven, en heeft daarna zij aan zij met Paulus in de verkondiging van het evangelie gestaan. Dat ze in deze periode erg naar elkaar toe gegroeid zijn, en een diepe genegenheid voor elkaar ontwikkeld hebben, blijkt niet alleen uit het feit dat Paulus hem aanspreekt als zijn *'geliefde'* broeder (vs. 1), maar vooral ook uit de toonzetting van de hele brief.

Voor dat hij overstapt naar Onesimus, sluit hij dit gedeelte af met het woord: *'broeder'*. Door de zin nadrukkelijk met *'broeder'* af te sluiten, geeft hij aan in welk opzicht hij een beroep zal doen op Filemon.

Dank U wel voor alle broeders en zusters in de gemeente.

donderdag 15 dec. **Filemon 1: 8**

'Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt, toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek.'

Hoe verleidelijk zou het voor Paulus geweest kunnen zijn om zichzelf op de rechterstoel te plaatsen, en te proberen het conflict te beslechten door een uitspraak te doen over gelijk of ongelijk.

Is het niet zo dat Onesimus zowel Gods wet, als de wet van het land overtreden heeft door zijn meester te benadelen en weg te lopen? Hoe gemakkelijk zou het voor Paulus geweest zijn om, met de Bijbel in de hand, het ongelijk van Onesimus, en het gelijk van Filemon te demonsteren?

Hoewel Paulus onder andere omstandigheden er niet voor is teruggedeinsd om een krachtig oordeel over iemands gedrag uit te spreken, is dat hier niet de weg die hij kiest. Een oordeel zou er immers niet toe bijdragen om het conflict tussen deze twee broeders op te lossen. Het vaststellen van gelijk en ongelijk zou niet helpen om hen weer bij elkaar te brengen. Voor dat doel doet hij een beroep op de geestelijke integriteit van beide mannen. Hij doet een beroep op Filemon om zijn recht op vergelding te laten varen, terwijl hij tegelijk aan Onesimus vraagt om zijn recht op genade prijs te geven.

Door te vermijden om partij voor de één of de ander te kiezen, maar door beiden wel aan te spreken op hun geestelijke verantwoordelijkheid, vrijwaart hij niet alleen zijn eigen positie als bemiddelaar, maar slaagt hij er ook in de aandacht weg te nemen van het eigen recht, en hen te richten op de eigen verantwoordelijkheid.



Wij, als lezers van dit stuk zouden gemakkelijk over Onesimus een oordeel kunnen hebben. Hij was tenslotte degene die wegliep en daarmee de fout in ging. Toch is er bij Paulus niets wat daar op wijst. Paulus gaat buiten het gebied van fout en goed en van gelijk en ongelijk. Wonderlijk!

Lees ook: 1 Corinthiërs 11:16 – *'Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods.'*

Vader, U kent mijn hart, U weet hoe snel ik zit in mijn oordeel. Maak dat ik de bedoeling van genade, liefde en verzoening mag gaan begrijpen.

vrijdag 16 dec. **Filemon 1: 8**

'Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt, toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek.'

Voor een ieder van ons in de gemeente komt er een moment, dat je zelf ook in een conflictsituatie bent gekomen. Misschien ben je altijd om conflicten heen gegaan en heb je ze van een afstand bekeken. Toch zal het gebeuren dat je er een keer mee te maken zal hebben, gevraagd of ongevraagd. Denk dan aan Paulus, Filemon en Onesimus. De geweldige weg van de liefde die God gegeven heeft zal ook jou de weg wijzen.

Paulus stond hoger op de ladder dan Filemon. Had hij dan niet even kunnen zeggen hoe het moest? Was het niet beter dat hij als gezaghebbende duidelijkheid zou geven? Dat zou ook wel mooi zijn geweest voor de andere slaven die de gedachte hebben om weg te lopen? Mag dat dan allemaal zomaar?

Paulus gaat de weg op van de liefde en de genade om te komen bij de verzoening. Ook hier. Hij besluit met: *'... toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek.'*

En dit verzoek gaat uitlopen op verzoening. Dit zal de uitwerking worden van de genade uit de brief aan de Kolossenzen.

Vader, dank u wel voor Uw woord, zodat ik de diepgang van de verzoening kan begrijpen.

Op een later tijdstip zullen we met Filemon doorgaan.

zaterdag 17 dec. **1 Timotheüs 4:9-11**

'Dit woord is geloofwaardig en alle verwelcoming waard; want hiertoe arbeiden wij en worden wij gesmaad, omdat wij ons vertrouwen stellen op de levende God, Die de Redder van alle mensen is, inzonderheid van de gelovigen.'

Vertrouw op God. Hij is de enige Bron van alle genade en vrede. Wie bouwt op Zijn woord, zal nooit beschaamd uitkomen. Hij verlaat je nooit. Wat een troostvol woord is het dat te mogen beseffen. Hij gaat met je mee. Verwacht het van Hem en het zal blijken dat je goed je dag doorkomt, wat er ook gebeurt.

zondag 18 dec. **1 Timotheüs 1:15**

'Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden, waarvan ik de voornaamste ben.'

Het is de diepe overtuiging, dat Christus Jezus in de wereld kwam om u, jou en mij te redden; niet om te veroordelen. De missie die Hij begon, maakt Hij ook af. Uiteindelijk iedereen gered. Wat een goed nieuws op deze dag. Dat draag je mee, en Hij draagt jou.

maandag 19 dec. **1 Timotheüs 4:12**

'Laat niemand je minachten om je jeugd, maar word een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in zuiverheid.'

Een genadevolle aanwijzing voor Timotheüs – en voor u, jou en mij. Laat het woord van Christus rijk in je inwonen, dan ontdek je dat deze dingen bij je groeien. Het zijn vijf aspecten. Centraal staat de liefde. Dat gaat boven alles uit.

Heer, werk door mij uit, vandaag, dat de ander iets van Uw liefde ervaart.

dinsdag 20 dec. **1 Timotheüs 4:13**

'Totdat ik kom, sla acht op het lezen, de vertroosting, het onderricht ...'

Dagelijks iets lezen uit Zijn woord, het sterkt je hart. Het richt je gedachten op de levende God, de Redder, ook vandaag. Hij redt in allerlei situaties. Je wordt vertroost door Zijn uitspraken, zoals: *'Ik zal strijden en jij zal stil zijn.'* (Exodus 14:14)

De Israëlieten werden gered op die dag.

Diezelfde God gaat met je mee.



woensdag 21 dec. **1 Timotheüs 6:6**

'De godsvrucht met tevredenheid nu, is een groot kapitaal; want we droegen niets de wereld in; het is duidelijk, dat wij er ook niets uit kunnen meenemen.'

De vrucht van God in je leven – wat je misschien wel verbaasd constateert, jaren nadat je tot geloof kwam. Naar God kijken, op God vertrouwen, steeds meer ben je tevreden met wat je hebt, met wat God geeft in je leven.

Vandaag is dat veel, want Hij is nabij en sterkt. Hij kent je tranen, heeft je lief. Alles is in Zijn hand.

donderdag 22 dec. **Psalm 62:2,3**

'Alleen in God wordt mijn ziel stil,

van Hem is mijn redding;

Hij alleen is mijn Rots en mijn Redding,

mijn oninneembare toevlucht, ik zal niet meer uitglijden.'

Het kan zo onrustig in je zijn, van binnen. Het lijkt of het niet ophoudt. Laat dit woord op je inwerken.

Waar is God? Dichtbij! Spreek met Hem; stort je hart uit voor Hem. Dan kan Zijn rust, Zijn liefde je weer tot stilheid brengen. Hij overziet jouw situatie, weet waarvoor dit of dat gebeurt.

Abba, Vader, ja, U geeft rust, vertrouwen, Ik vlucht weer naar U toe. Amen.

vrijdag 23 dec. **Jesaja 30:15**

'Want zo zegt mijn Adonai IEUE [mijn Heer HEER], de Heilige van Israël; door terugkeer en rust zul jij gered worden, in stilheid en vertrouwen zal jouw sterkte zijn ...'

In alle onrust die in ons leven kan zijn, is rust en werkelijke stilte, die van God, onze Vader, zo nodig. We ontdekken, dat het niet onze strijd is, maar die van Hem. Wat tegenzit – het is lastig en soms vervelend. Daarin vinden we bij Hem alleen die bron van rust, overgave.

Heer, ik ben van U en voor Uw rekening. Dank U wel, ik kan rusten en het aan U overlaten.

zaterdag 24 dec. **Mattheüs 11:28-30**

'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij dat ik zachtmoedig en ootmoedig van hart ben; en jullie zullen rust vinden voor je ziel, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.'

Leren van Hem, onze Heer. Hij was – en is – zachtmoedig en ootmoedig van hart. De kern van Zijn wezen is, dat Hij zich niet verhief in wat Hij mocht doen. Hij diende, ook al was dat zonder 'succes'. Zo ook wij, we vinden rust bij Hem, daar is het goed.

In ons leven kan veel tegenzitten, we kunnen zonder 'succes' bezig zijn, in ons dienstbe-
toon. We mogen erop vertrouwen, dat Hij het uitwerkt.

zondag 25 dec. **Titus 2:11-14**

'Want verschenen is de genade van God, reddend voor alle mensen, zij voedt ons op, opdat wij, de oneerbiedigheid en wereldse begeerten loochenend, verstandig, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in de tegenwoordige eon.'

Met Christus verscheen de genade van God. Die genade is: redding voor alle mensen, zonder voorwaarden. Gods genade is zo sterk, dat het ongenade uit ons leven verdrijft – dat is Zijn training.

In topsport moet een atleet veel trainen, ook al doet dat (veel) pijn. Na oefening zijn de prestaties ernaar. Zo traint God ons in Zijn genade, en wij worden verstandig en leven rechtvaardig en merken Gods vrucht in ons leven op.

Ook vandaag ondergaan we weer een stukje 'training' van de genade! Dank U wel!

maandag 26 dec. **Filippenzen 1:9**

'En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid.'

Dit is een van de gebeden die wij ook kunnen bidden, naast al het andere waarvoor je elke dag bidt.

Er was bij de Filippenzen onderlinge liefde te zien. Fijngevoeligheid, die van de geest van God, die was nog niet zo te zien.



Zoals de Heer let op alle details van ons leven, en daar fijngevoelig mee omgaat, zo ook wij naar elkaar. Laten wij hiervoor bidden. God is genadig.

dinsdag 27 dec. **2 Corinthiërs 3:17,18**

'De Heer nu is de geest; waar echter de geest van de Heer is, is vrijheid. Wij allen nu, met onbedekt gezicht, weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer, worden getransformeerd in hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Heer, de geest.'

We leven niet met een bedekt hart, wat het voorlezen van Mozes oplevert (vers 16); we leven en staan in de vrijheid van de geest. Dat leidt niet tot een gedrag dat Hem niet eert; het werkt liefde in ons uit. Sterk ben je om de zwakken te dienen en te ondersteunen.

Dank U voor vrijheid om U en de ander te dienen!

woensdag 28 dec. **Psalm 68:20**

'Gezegend zij IEUE [Ik ben],

dag aan dag overlaadt Hij ons. De God van onze redding. Sela.

Onze God is een God van grote redding ...'

Een loflied op de macht en kracht van de God van Israël, IEUE [Jahweh, of: Ik zal er zijn]. De hele Psalm lezen loont de moeite. Hij doet je denken aan Richteren 5. Die God, die Israël verlostte en de eer van de volkeren zal krijgen in de komende 1000 jaren, ontvangt de lof. Dag aan dag draagt Hij jou, u en mij. We zijn van Hem en kunnen volledig vertrouwen op Zijn liefde en draagkracht.

Dank U wel!

donderdag 29 dec. **Romeinen 8:18**

'Want ik reken ermee, dat het lijden van de tegenwoordige era [korte tijd] niet opweegt tegen de heerlijkheid die naarbinnen ons onthuld zal worden.'

Vandaag lijden. Je lijdt onder ... Dat kan van alles zijn.

De weg van lijden is geen gemakkelijke. In het lijden is daar de troost van onze heerlijke verwachting. Dat lijkt soms ver weg, maar is zo dichtbij. Naarmate je ouder wordt, gaan de jaren sneller voorbij. God is het middelpunt en brengt rust in je leven. De heerlijkheid wacht!

Dank U, U draagt me.

vrijdag 30 dec. **Romeinen 8:25**

'Evenzo nu, komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij zullen bidden naar wat moet zijn, maar de geest, die pleit voor ons met onuitgesproken zuchten.'

Veel dingen komen op ons af. Allerlei situaties maken we mee. Daarin voelen we ons vaak zwak.

Onze zwakheid is óók, dat wij niet weten wat wij zullen bidden. Je bidt, maar weet geen woorden te vinden. Dan komt de geest ons te hulp, die geest van het zoonschap, waardoor wij roepen 'Abba, Vader!'

Wij weten niet wat moet zijn, wat uit de situatie zal komen waar wij in zijn. God weet dat wel. Daarom komt Hij ons te hulp.

Vader, dank U wel.

zaterdag 31 dec. **Romeinen 14:11**

'Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heer: Voor Mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven ...'

Heel fijn te beseffen, dat, dat wat nu is, je niet van Zijn liefde kan scheiden. We waren door de levende God waardevol in het afgelopen jaar en kunnen dankbaar terugkijken. Het jaarthema spreekt ons van die grote God, voor Wie wij nu al onze knieën mogen buigen. De toekomst is vast in Zijn hand, waarin alle knie zich buigt en alle tong God zal loven, danken, van harte!