

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

zaterdag 1 apr. Marcus 8:27-29

'En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Filippi. En onderweg vroeg Hij Zijn discipelen en sprak tot hen: "Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?" Zij antwoordden en zeiden: "Johannes de Doper"; en anderen: "Elia"; weer anderen: "Een van de profeten". En Hij vroeg hun: "Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?" Petrus antwoordde en zeide: "Gij zijt de Christus."

Marcus laat Jezus zien als dienaar.

Petrus zegt hier Wie Jezus is: "Gij zijt de Christus!", de Gezalfde.

Jezus en Zijn discipelen zijn op weg naar Jeruzalem. Het wordt een lijdensweg. Over twee weken is het Pasen.

De komende dagen neem ik u mee naar dit evangelie, naar Marcus. Centraal staat dat Jezus als getrouwe dienaar Zijn weg ging. Voorzichtig vertelt Jezus over wat er zal zijn na Zijn dood. Hij ging die weg voor ons.

Dank U wel.

zondag 2 apr. Marcus 8:31-32^a

'En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan. Hij sprak dit woord vrijuit.'

Jezus leert Zijn leerlingen dat Hij veel moet gaan lijden en zelfs zal worden gedood. Dit is de eerste keer dat dit wordt vermeld. Tevens spreekt Hij van opstanding op de derde dag. Geen makkelijke weg maar toch installeert Jezus hoop voor de toekomst.

maandag 3 apr. Marcus 8:34

'En Hij riep de schare, met Zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: "Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij."

Jezus spreekt nu tot de discipelen en de schare twee voorwaarden: het eigen Ik prijsgeven, en het opnemen van het kruis. Zelf zal Hij vóór gaan.

Wat is daarvoor nodig? Vertrouwen op Vader! En dat deed Jezus, heel de weg.

Zo is dat ook voor ons. Onze weg kan ook gepaard gaan met lijden. Net als Jezus mogen ook wij vertrouwen op Vader.

dinsdag 4 apr. Marcus 9:10

'En zij hielden dit woord vast en trachtten onder elkander te weten te komen, wat het was, uit de doden opstaan.'

Jezus had de discipelen verteld van de opstanding. Toch was het moeilijk te begrijpen. Ze spraken onderling over de betekenis ervan. Hoe kwamen ze verder? Door vast te houden aan dit woord wat ze gehoord hadden van Jezus.

Vasthouden aan het Woord is altijd goed.

woensdag 5 apr. Marcus 9:31-32

'Want Hij onderwees Zijn discipelen en zeide tot hen: "De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der mensen en zij zullen Hem ter dood brengen en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan." Doch zij begrepen dit woord niet en durfden Hem er niet naar te vragen.'

Dit is de tweede maal dat Jezus met Zijn discipelen uitdrukkelijk spreekt over het lijden dat Hem te wachten staat en over Zijn dood en opstanding. Hij zegt: "De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der mensen ..."

Wat er met Jezus gaat gebeuren, is niet slechts een conflictje tussen een aantal plaatselijke leiders van een klein volkje en een profeet, maar het spreekt van het conflict tussen God en de gehele mensheid.

De discipelen begrepen het niet. Dat is logisch. De weg van lijden is vaak niet te begrijpen.



donderdag 6 apr. **Marcus 9:36-37**

'En Hij nam een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zeide tot hen: "Wie één van zodanige kinderen ontvangt in Mijn naam, die ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem, die Mij gezonden heeft."

Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij weet wat er gaat gebeuren: er zal lijden zijn. Hij zal overgeleverd gaan worden, een moeilijke weg. Onderweg raken de discipelen in gesprek over wie de meeste is.

Om de plek van de eerste plaats of de laatste duidelijk te maken zet Jezus een kind in het midden. Een kind heeft nog geen waardigheid en geen positie en toch wordt het kind door Jezus omarmt.

Wij zingen het lied: Twee armen om je leven. Ook al heb je geen positie of waardigheid in het leven, toch zijn Zijn armen om je leven. Je bent geliefd.

Dank U!

vrijdag 7 apr. **Marcus 10:26-27**

'En zij waren nog meer verslagen en zeiden tot elkander: "Maar wie kan dan behouden worden?" Jezus zag hen aan en zeide: "Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God."

Dit is het laatste vers van de geschiedenis van de rijke jongeling. (Lees: Marc.10: 17-27)

Er klinkt een vraag: *"Maar wie kan dan behouden worden?"*

Als we kijken naar ons menselijk kunnen, dan zijn we inderdaad verslagen. Maar Jezus spreekt met het oog op het komende, Zijn dood en opstanding. Naar ons menselijk denken is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk, zelfs opstanding uit de doden.

Vader, U maakt het onmogelijke waar. Leer mij te vertrouwen.

zaterdag 8 apr. **Marcus 10:32-34**

'Zij waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem, en Jezus ging vóór hen uit, en zij waren verbaasd en zij, die volgden, waren bevreesd. En wederom nam Hij de twaalven terzijde en begon tot hen te spreken over hetgeen over Hem zou komen: "Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden en zij zullen Hem ter dood veroordelen. En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen, en zij zullen Hem bespotten en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, en na drie dagen zal Hij opstaan."

Dit is de derde keer dat Jezus hen vertelt over het werkelijke doel van de reis. Nu wordt het bijzonder breedvoerig omschreven: *'Zij waren (...) opgaande (...) en Jezus ging vóór hen uit (...) de twaalven terzijde en (...) tot hen spreken.'*

Het lijden komt nu snel dichterbij! Jezus weet heel goed dat het moet gebeuren. Zonder Zijn dood zal er ook geen opstanding zijn. Het moet. Vol vertrouwen gaat Jezus verder.

zondag 9 apr. **Marcus 10:45**

'Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.'

Zo laat Marcus ons Jezus zien, als dienaar. Hoe? Om Zijn leven te geven als losprijs. Om U en mij in de vrijheid te zetten, nu al.

maandag 10 apr. **Marcus 11:1-2**

'En toen zij dicht bij Jeruzalem kwamen, bij Betfage en Betanië aan de Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit, en zeide tot hen: "Gaat naar het dorp, dat tegenover u ligt, en terstond, als gij er binnenkomt, zult gij een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit een mens heeft gezeten; maakt het los en brengt het hier."

De opleiding voor logistiek-medewerker is best pittig; je moet ook stressbestendig zijn. Voor Jezus was dat anders. Hij sprak een woord en het was zo.

Ga, en je vindt een veulen, vastgebonden, en er heeft nog nooit een mens op gezeten.

Zo komt Jezus, rijdende op een ezel de stad Jeruzalem binnen, vol vertrouwen dat Zijn hemelse Vader Hem op de derde dag zal doen opstaan.



Geloof is ...

dinsdag 11 april **Hebreeën 11:1**

Geloof is ... →

'Geloof nu is de aanneming van wat verwacht wordt, een aangetoond zijn van zaken die niet gezien worden.'

Wat jij en ik verwachten, staat op *dragende grond*. Wat nu nog niet te zien is, zal straks voor jou en mij, voor allen zichtbaar zijn. Gods plan van eonen wordt uitgewerkt en dat zal uiteindelijk door elk schepsel gezien worden!

Dank Hem, dat alles in Zijn hand is! Dat je vandaag, met allen die je lief en dierbaar zijn, met wie je verbonden bent, dit weten mag en dat uiteindelijk elk mens weten zal Wie Hij is.

Dank U, God en Vader, dat U niemand over het hoofd ziet!

woensdag 12 april **Psalm 18:29 + 2 Corinthiërs 4:6**

...→ de ladder waarop we uit de put naar Gods licht klimmen.

'U toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.' ^{Ps.18:29}

'... de God Die spreekt "uit duisternis zal licht stralen", Hij laat het in onze harten stralen tot de lichtglans van de kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus.' ^{2Cor.4:6}

God steekt het licht aan in je leven, in je hart. Je ziet Wie Hij is, welk doel Hij bereiken zal. Dan wil je Hem toch danken?!

donderdag 13 april **Psalm 3:4 + Kolossenzen 1:10-11**

...→ is de vuurtoren waarvan het licht jou en mij – hoe hard de storm ook waait – op koers brengt en houdt. *'En U, Jahweh, U bent een schild om mij heen, mijn Heerlijkheid en Die mijn hoofd opheft.'* ^{Ps.3:4}

'... zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot algeheel Zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de erkenning van God, met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld met vreugde, gelijktijdig de Vader dankend ...' ^{Kol.1:10,11}

In een donkere nacht langs de kust het licht van een vuurtoren zien – denk je dan ook aan Hem? Juist in het donker het licht van God zien en je erdoor laten leiden! Dat maakt je blij, dat legt woorden van dank in je mond!

Dat U zó om me heen bent, Vader, dank U wel!

vrijdag 14 april **Galaten 2:20 + 3:26**

...→ God Die tegen jou zegt: Ik heb je lief! Jij mag weten: ik ben geliefd!

'Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij overgeeft.' ^{Gal.2:20}

'Want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus.' ^{Gal.3:26}

Ja, je gaat er rechtop van lopen. De woorden van de Galatenbrief zetten jou en mij voor ogen: U hebt ons lief! Zó kun je deze dag beginnen!

zaterdag 15 april **Romeinen 8:38-39**

...→ de glanzende rand om de donkere wolken boven je leven, waardoor je beseft: Ik ben niet alleen, Hij is nabij!

'Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch soevereiniteiten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer!' ^{Rom.8:38, 39}

Zó is het! Van Uw liefde kan niets ons scheiden! Zó kijkt U naar ons, zó kijkt Hij naar jou, naar mij! Zullen we Hem danken?!



zondag 16 april **1 Corinthiërs 15:57-58 + 2 Timotheüs 1:13**

...→ de boei, die Hij in de vaarweg van je leven legt, die je op koers houdt!

'Aan God echter dank, Die ons de overwinning geeft door onze Kurios, Jezus Christus! Zo dan, mijn geliefde broeders, wordt bestendig, onwrikbaar, overvloeiend in het werk van de Heer, altijd, waargenomen hebbend dat jullie moeite niet leeg is in de Heer.' ^{Cor.15:57, 58}

'Houd een patroon van gezonde woorden aan, die je van mij hoort, in geloof en liefde, in Christus Jezus.' ^{2Tim.1:13}

Valt het jou ook op, dat deze woorden ons dagelijks leven richting geven?! Dat *patroon* volgend leidt tot wat de woorden uit 1 Corinthiërs 15 zeggen! Ik lees ze hardop, ik wil horen wat er staat!

maandag 17 april **Romeinen 8:28-29 + 2 Timotheüs 2:19**

...→ de weg naar de bergtop, die je zicht geeft op wat er komt en beseffen doet: Hij kent en leidt mij.

'Wij weten nu dat, voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken ten goede, voor hen die in overeenstemming met Zijn plan geroepen zijn, omdat Hij degenen die Hij tevoren kende, ook tevoren bestemt om gelijkvormig aan het beeld van Zijn Zoon te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene is te midden van vele broeders.' ^{Rom.8:28-29}

'En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.' ^{2Tim.2:19}

Van Hem zijn, mag ook in ons leven blijken! We staan op een hecht fundament – lees de woorden uit Romeinen 8 nog eens.

Tot Uw eer zijn, in alles! Op de Zoon lijken! Zó zet Hij jou en mij naast elkaar!

dinsdag 18 april **Efeziërs 4:15 + Kolossenzen 1:16-17**

...→ een wegwijzer, die je op Hem wijst.

'Waar zijnde nu in liefde, brengen wij allen tot groei in Hem Die het Hoofd is, de Christus' ^{Ef.4:15}

'... want in Hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij volmachten; het al is door Hem en tot Hem geschapen en Hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in Hem.' ^{Kol.1:16-17}

Alles heeft *'zijn samenhang in Hem'*. *'Waar zijn in liefde'* leidt tot groei.

Op de plek die Hij je geeft, mag dat uitwerken en blijken!

Hij is jouw, ons Hoofd!

woensdag 19 april **Efeziërs 4:32 + 1 Corinthiërs 16:14**

...→ aan elkaar gegeven zijn, dus: niet zonder de ander; sámen van Hem willen zijn.

'Wordt echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus júlle genade schenkt.' ^{Ef.4:32}

'Laat alles bij u in liefde toegaan.' ^{1Cor.16:14}

Hoe mogen we ook vandaag weer zijn? Naar elkaar *'mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenken'* – hoe? *'zoals ook God in Christus júlle genade schenkt.'*

Ja, Vader, U hebt ons aan elkaar gegeven en uit onze omgang met elkaar mag dat blijken!

donderdag 20 april **Psalm 16**

...→ weten Wie God is, Die Zijn plan uitwerkt en altijd nabij is. Ook vandaag, en morgen weer!

Boven deze psalm staat: een *'kleinood'* van David. Het woord betekent: iets wat gegrift is. Zo mag in ons leven gegrift staan Wie Hij is.

God houdt vast aan je bestemming [vs.5], je mag horen en rekenen op wat Hij zegt – er zal *'opstanding'* zijn.

Boven ons leven – ja, boven dat van Israël, van de gemeente die het lichaam van Christus is en uiteindelijk van allen – straalt wat Hij als verwachting geeft.

Het is Pasen geweest – Hij is opgestaan en jij en ik mogen Hem danken en onze verwachting leven. Tot Zijn eer!



vrijdag 21 april **Johannes 6:35**

'En Jezus zei tegen hen: "Ik ben het brood van het leven, wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben."

De Heer neemt als voorbeeld het manna dat de Israëlieten tijdens hun 40-jarige verblijf in de wildernis hadden gegeten. In feite verwees dat naar Degene Die komen zou: Hij Zelf. Geestelijk gezien een prachtige waarheid: wanneer je figuurlijk gesproken van Hem hebt gegeten en gedronken, is je geestelijke honger en dorst voorbij.

Je kunt dagelijks van Hem eten en drinken door Zijn woord tot je te nemen.

Eet en drinkt u mee, opdat Hij centraal staat in uw leven?

zaterdag 22 april **Johannes 8:12**

'Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: "Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben."

Ook deze prachtige metafoor (vorm van beeldspraak) wijst op Hem, Die onze geestelijke duisternis weggedaan heeft. Het licht, de Heer Jezus Christus, is in ons hart aangegaan. Hebben wij dat zelf gedaan? Nee. Hij verdreef door Zijn geest uit ons hart wat zicht op Hem belemmerde.

2 Corinthiërs 4 spreekt van *het evangelie van de heerlijkheid van Christus*. Zijn plaats: aan de rechter(hand) van Vader. Hij is Hoofd van heel het lichaam, en wij schikken ons ootmoedig onder Zijn leiding; we kunnen niets beters doen dan dat.

zondag 23 april **Johannes 10:7**

'Jezus dan zei opnieuw tegen hen: "Voorwaar, voorwaar Ik zeg jullie: Ik ben de deur van de schapen."

Met *voorwaar, voorwaar* leidt de Heer een uitspraak in. Dat is twee keer het Hebreeuwse *Amen*, dat *trouw, betrouwbaar* betekent.

Woorden van politici blijken achteraf nogal eens *onbetrouwbaar*. Woorden van Hem, Die ons leven is, zijn per definitie uiterst betrouwbaar. Je kunt erop bouwen. Hij maakt *al* Zijn beloften waar. Door Hem zijn we het ware Leven binnengegaan.

De schapen van Zijn volk Israël gaan door de Heer Jezus, als deur, het koninkrijksleven op aarde binnen. Zo naderen wij, door Hem, tot God, onze Vader, en we leven door Hem in de komende tijdperken (eonen), boven. Wat een uitzicht!

maandag 24 april **Johannes 10:11,14,15**

"Ik ben de ideale Herder. De ideale Herder geeft Zijn ziel voor de schapen." (...) "Ik ben de ideale Herder en ken de Mijnen, en de Mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn ziel voor de schapen."

De Heer was en is anders dan herders die Israël kende. In Ezechiël 34 spreekt de Heer de herders (geestelijke leiders) aan; zij weidden zichzelf in plaats van de schapen. Zij wilden hun ziel bewaren, zij zochten eigen gewin.

De Heer gaf Zijn ziel (Zijn totale bestaan) voor de schapen. In alles was Hij bedacht op het (geestelijke) welzijn van de mensen van Zijn volk. Hij gaf Zich voor hen.

Die Heer bekommert Zich vandaag om u, jou en mij.

dinsdag 25 april **Johannes 11:25**

'Jezus zei tegen haar: "Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven."

Martha en Maria hadden groot verdriet. Hun broer Lazarus was overleden. Als de Heer nu maar eerder was gekomen, dan had Hij... Toch was de tijd dat Hij kwam, de juiste. Nu had Hij de mogelijkheid grotere heerlijkheid te tonen. Hij kon niet alleen genezen van ziekte. Daarom zei Hij in vers 23: *"Jouw broer zal opstaan."*

Martha geloofde dat; dacht echter dat het pas op de laatste dag zou zijn.

De Heer sprak de bijzondere woorden uit onze dagtekst. Even later sprak Hij de leven gevende woorden (vers 43) en Lazarus, Zijn vriend, werd wakker uit de dood.

Dát is de kracht van God. Zijn liefde is sterker dan de dood. Dié kracht werkt vandaag in u, jou en mij.

Vader! Dank U wel, ik ga op weg met U.



woensdag 26 april **Johannes 14:6,7**

'Jezus zei tegen hem [=Thomas]: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als jullie Mij gekend hadden, zouden jullie ook Mijn Vader gekend hebben; van nu af aan kennen jullie Hem en hebben jullie Hem gezien."

Vandaag weer zo'n duidelijk uitspraak van de Heer over Zichzelf. We hebben ervaren en wéten, dat Hij dit alles is, voor ons, en uiteindelijk voor allen.

Door Hem kennen wij de Vader, hebben we ook de waarheid leren kennen. Dagelijks ervaren we, dat Leven in ons – zo'n nauwe relatie met die grote God.

Het is door Zijn geliefde Zoon. Vader en Zoon zijn verbonden met een onverbreekbare band.

Dat geldt ook voor ons. Zij, Vader en Zoon, gaan mee, vandaag, in alles wat op ons afkomt, waar we doorheen moeten.

Dank U wel!

donderdag 27 april **Johannes 15:1**

"Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Wijngaardenier."

De vrucht van de wijnstok brengt vreugde door de wijn die ervan gemaakt wordt. Dat is een prachtig beeld van de ware geestelijke vreugde die wij in ons hart aantreffen.

Het evangelie zoals we dat horen van Paulus, is vol van de genade van God. God Zelf is de Bron van alle genade en dus van de vreugde. Die is in ons en dat verheugt ook het hart van de Vader.

Zo kun je toch vreugde hebben, ondanks verdriet dat je aangrijpt en tranen veroorzaakt. Vader doet het niet verkeerd. Hij werkt, tot het goede.

vrijdag 28 april **Romeinen 8:28**

'En wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alle dingen doet samenwerken tot het goede, voor hen die in overeenstemming met Zijn voornemen geroepen zijn.'

Ook in dit vers staat God bovenaan. Hij is bij machte.

Wanneer we dat steeds meer gaan beseffen, gaat alles er anders uitzien. Wij hebben God lief gekregen, omdat Hij Zelf eerst die liefde in ons hart uitgoot. ^{Rom.5:5} Wat in ons leven verbijsterend, moeilijk, of vreugdevol is, kortom: al wat kan gebeuren, dat doet *God* samenwerken tot de uitkomst die Hem voor ogen staat. Dat is: heerlijkheid.

Even verder lezen we zelfs, dat *niets* ons kan scheiden van Gods alles doordringende liefde.

Vader, dank U wel.

zaterdag 29 april **Romeinen 8:31**

'Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie/wat zal tegen ons zijn?'

In ons leven kan veel, heel veel, tegenzitten. Soms lijkt het wel of je jaren lang maar niet verder komt. Er gebeuren allerlei dingen, die je tegen lijken te werken. Je zou zo graag dit of dat zien gebeuren, maar het loopt allemaal heel anders: moeite, pijn, verdriet, soms een klein lichtpuntje. Dwars door alles heen, besef je, als gelovige, wat dit vers zegt. *God is voor u, jou en mij.* Dat staat bovenaan. Dan kan zelfs wat tegenzit uiteindelijk in ons voordeel werken. Alleen zo anders dan wij dachten.

Vader, ik vertrouw U en wil U in alles vertrouwen. U werkt het uit!

zondag 30 april **Romeinen 8:32**

'Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaart, maar voor ons allen overgeeft, ons ook niet met Hem alles in genade schenken?'

Deze woorden spreken van de grote, wereldwijde, diepe liefde van God. Wij hebben dat ervaren en leven er uit. Elke dag weer staat dit ons voor ogen. God, Die Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar voor ons overgaf en overgeeft, schenkt ons *alles* wat nodig is, in genade. Dat stemt dankbaar en we geven onszelf over aan deze grote God en Vader, Die ons zo liefheeft.

Vader, hier ben ik, wilt U het doen, vandaag, dank U wel.