

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

Pasen - het grote verhaal

De komende dagen lezen wij 1 Corintiërs 15! We lezen over het evangelie van de opstanding. Er staan verzen aangegeven en er worden Schriftplaatsen genoemd om zelf door te lezen.¹

maandag 1 mei **1 Corintiërs 15:1-4**

Wij horen wat Paulus over de opstanding zegt:

'Christus is gestorven voor onze zonden, volgens de Schriften, en Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, volgens de Schriften ...'^{vs.3,4}

Hoor ook Job, die in al zijn ellende wist:

'En ik weet: mijn Verlosser leeft! En uiteindelijk zal Hij staan op het stof (...) ik zal [Hem] waarnemen voor mijzelf en mijn ogen zullen [Hem] zien en geen ander ...'^{Job19:25,27 - lett.}

Dat weten is toch om Hem voor te danken! Dit is troost, toekomst!

dinsdag 2 mei **1 Corintiërs 15:5-11**

Gisteren lazen we woorden van Job.

Mozes en de profeten waren de eerste boodschappers van Pasen. Het grote verhaal van Pasen klinkt ook in de vier evangeliën. Lees bijvoorbeeld Johannes 20:19-31.

Luisterend naar de apostelen merk je, dat zij de Hebreeuwse Schriften openden om de doodmacht te lijf te gaan.

Zó doen jij en ik Gods Woord open. Heerlijk om zo samen te lezen over Gods weg met de mens, met jou en met mij. Die weg gaat over de toekomst, dat wat ons draagt – vandaag en morgen ook!

woensdag 3 mei **1 Corintiërs 15:12-19**

Hét allerbelangrijkste fundament van het evangelie is de opstanding. Lees de verzen hardop en hoor wat er staat.

Wat Paulus de Corintiërs schrijft, legt hij ook ons als fundament onder de voeten. Hier gaat het over jouw en mijn toekomstverwachting, over opstanding uit de dood!

Is sterven het einde? Of: mogen wij ons laten grijpen door grote verwachtingen, door een fascinerende droom!

We laten ons mee voeren door Paulus' passie voor Pasen! Er is antwoord op de verwarring en verbijstering die de dood oproept, op onze gevoelens van pijn, op het gemis van iemand van wie je heel veel houdt en op eenzaamheid.

Lees de feiten, die Paulus aandraagt! Open ook Marcus 5:35-43!

donderdag 4 mei **1 Corintiërs 15:20-22**

Christus stond op, Hij werd levend gemaakt en kwam definitief buiten het bereik van de dood. Dan zegt deze brief: Hij is de Eersteling van hen die levend gemaakt zullen worden om nooit meer te sterven!

Dat uitroepeteken staat er niet voor niets. Zie je het? *Door Adam kwam de hele mensheid onder het bereik van de dood; door Christus komt de hele mensheid onder het bereik van de opstanding* – machtig om dat te horen en te weten: Hij ziet niemand over het hoofd. *'Want evenals in Adam allen stervende zijn, zo ook zullen in Christus allen levend gemaakt worden.'*

Wij mogen weten, dat die levendmaking niet in één keer werkelijkheid wordt. Morgen kijken we naar drie stappen, verspreid over de tijd! Wat een plan werkt God uit! Geen mens ziet Hij over het hoofd.

Dat jij en ik dat nu al weten mogen – *Vader, dank U wel!*

¹ Met dank aan Alfred Dekker voor het vertalen van gedeelten uit het 'Concordant Commentary' van A.E. Knoch en uit 'Worte des Zuspruchs' van Wilhelm Prologingheuer.



vrijdag 5 mei **1 Corinthiërs 15:23-28**

Zullen wij naar die drie verschillende stappen kijken, waarover gisteren gesproken werd?!

[1] *'Christus als eersteling,*

[2] *vervolgens die van Christus Zijn bij zijn komst,*

[3] *daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God, de Vader overdraagt ...'*

Ja, wij die van Christus zijn, zullen levend gemaakt worden bij Zijn lijfelijke aanwezigheid. Dat is het moment dat wij de Heer tegemoet gaan in de lucht.

Bij het graf van een geliefde lezen we 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Toekomst hebben wij voor ogen!

Voor Israël betekent Zijn komst: het begin van het duizendjarig rijk.

Ja, dan hebben we nog nr.3! *'Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.'*^{vs.28}

Dan kunnen we toch alleen maar zeggen: *Vader, dank U wel!*

zaterdag 6 mei **1 Corinthiërs 15:29-34**

Door al die woorden die je de afgelopen dagen gelezen hebt, waarover je nagedacht hebt, wil je toch God danken voor de wijsheid van Zijn wegen en voor het alles overtreffende doel van Zijn werken: Hij zal alles in allen zijn, door de Zoon van Zijn liefde.^{1Cor.15:28; Kol.1:13-20}

Maar, mag ik je iets vragen? Wat betekent dat voor vandaag?

Hij wil nu al alles in ons, gelovigen zijn! Dan sla je toch aan het zingen! Ik denk aan deze woorden uit een lied:

'Jesus leeft, en ik met Hem!/ Dood, waar is uw schrik gebleven?

Hem behoort ik en Zijn stem/ roept mij ook straks tot het leven,

opdat ik Zijn licht aanschouw./ Dit is al waar ik op bouw.' [Lied 641 uit het Liedboek]

zondag 7 mei **1 Corinthiërs 15:34-44^a**

Wij zijn naar iets heerlijk onderweg. Er wacht ons een heerlijkheidslichaam. Ik loop alvast vooruit op de tekst van morgen en sluit hier af met Filippenzen 3:21 – *'Die ons vernederd lichaam zal omzetten, gelijkvormig aan Zijn heerlijkheidslichaam in overeenstemming met de werkzaamheid die Hem zelfs in staat stelt het al aan Zichzelf te onderwerpen.'*^[NCV]

Zullen we Hem danken, Die in Zijn plan geen mens over het hoofd ziet en ons door Paulus' brieven laat weten, dat Zijn toekomst ons – ja, en uiteindelijk – allen wacht?!

maandag 8 mei **1 Corinthiërs 15:44^b-53**

Onze lichamen zullen gelijkvormig aan Zijn heerlijkheidslichaam worden. Dat is zoals Saulus Hem ontmoette op weg naar Damascus en verblind werd door het hemels licht van Zijn tegenwoordigheid.

Hij zal ons vernederd lichaam *omzetten*, gelijkvormig aan Zijn heerlijkheidslichaam. Dat is toch een vooruitzicht om Hem te danken en ook – om stil van te worden! *'En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.'*^{vs.49}

dinsdag 9 mei **1 Corinthiërs 15:54-58**

Om te lezen en te herlezen, wat hier staat:

'Dood, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel?'^{vs.55}

Wat een overwinning zal het zijn als de dood daarin opgeslokt wordt!

Nu is de dood nog voortdurend in onze lichamen actief en maakt hij duidelijk dat wij uiteindelijk in het graf terecht komen. Straks zal niet alleen ons leven hersteld worden, maar zullen ook onbederfelijkheid en bevrijding van de dood ons deel zijn. Een heerlijkheidslichaam dat in overeenstemming is met en past bij Hem Die het hoofd van het universum is. Paulus haalt in vers 55 Hosea 13:14 aan. Dat doet hij met het oog op de voltooiing van de loop van de eonen.



woensdag 10 mei **1 Corinthiërs 15:54**

'De dood is verzvolgen in de overwinning.' Open Jesaja 25:8! *'Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van Zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken.'* [lett.: 'Want Jahweh spreekt.']

Hier staat ons duidelijk en luid voor ogen wat Hij zegt! Gebeuren zal, wat God in Zijn plan heeft staan! Hij zal zijn alles in allen! Dan wil je toch net als ik **Amen!** zeggen?!

donderdag 11 mei **Filippenzen 4:23**

'De genade van de Heer Jezus Christus zij met jullie geest! Amen.'

Het bijzondere is, dat deze rijke brief, die ons vier fijne voorbeelden toont voor onze dagelijkse wandel op aarde, zo eindigt. Genade van de Heer voor onze geest. Daarin werkt de geest van Christus, zodat u, jij en ik van binnen vreugde hebben – ondanks de omstandigheden waarin we zijn.

We kunnen onder grote druk staan in onze ziel, en lichamelijk lijden ervaren, en toch vreugde in het hart hebben. Dat is genade van Hem, ook deze dag!

vrijdag 12 mei **Kolossenzen 4:18**

'De groet is in mijn handschrift – van Paulus. Herinnert je mijn boeien! De genade is met jullie! Amen!'

Paulus groet de gelovigen. Dat zijn u, jij en ik – met de Kolossenzen. De apostel heeft veel zegen, heerlijkheid en genade in deze brief aan ons geschreven. Wat een rijkdom. Daar spreekt diepe vreugde uit. Terwijl zijn omstandigheden (boeien, gevangenschap) er niet naar waren, dat hij zo blij kon zijn.

Het geheim zit in wat als laatste klinkt: *de genade is met jullie!* Vandaag kunnen we dat beseffen, ons bewust zijn van Hem, van Vader te zijn. Dat is alles waard.

Wat een genade, verzoening, God houdt van je. *Dank U wel!*

zaterdag 13 mei **Efeziërs 4:23**

'Vrede aan de broeders, en liefde met geloof, van God, de Vader en van de Heer Jezus Christus.'

Paulus heeft ook in deze brief *het geheimenis van het evangelie* ^{Ef.6:19} bekend mogen maken. Dat ademt vrede. Daar leven wij uit, ook deze dag.

Mensen kunnen zich zomaar tegen je keren. Dan is het goed Vader om Zijn leiding te bidden voor deze dag: Vader, U bent verzoenend, U spreekt vrede. Mag ik dat dan in mijn houding en spreken laten blijken? Amen.

Vrede – de wereld snakt ernaar. Zelfs onder gelovigen gaat het daarmee weleens mis. Laten u, jij en ik vrede tonen, naar iedereen.

zondag 14 mei **Romeinen 12:18,19**

'Zij, die met alle mensen vrede houden, wreken zichzelf niet, geliefden, maar geeft plaats aan Zijn verontwaardiging. Want er staat geschreven: "Mij de wraak, Ik zal vergelden", spreekt de Heer.'

Zoals we gisteren ook hebben gezien, is dit onze grondhouding naar iedereen.

Soms lukt het niet om de ander mee te nemen in de vrede die van God uit gaat. In elk geval is dit woord voor ons een duidelijk handvat. De Heer zal teruggeven, op Zijn tijd, wat Hij nodig vindt, wat volgens Hem terecht is.

Laten wij *deze vrede, verzoening* uitdragen, net zoals God verzoenend Zijn armen van liefde naar iedereen uitstrekt!

maandag 15 mei **Romeinen 15:13**

'De God nu van de verwachting vervulle jullie met louter vreugde en vrede in het geloven, om overvloedig te zijn in de verwachting, door de kracht van heilige geest.'

God kent je. Je kunt van Hem alles verwachten wat nodig is. Zijn woorden geven uitzicht op een grote toekomst. Die verwachting van heerlijkheid voor de hele schepping maakt je blij in je hart en geeft je kracht. Wat vandaag is, zal niet zo blijven. Na het lijden komt zonder twijfel grote heerlijkheid. Je merkt, dat dat ook vrede in je hart geeft.

Vader, dank U wel, in de ontmoeting met de ander wil ik iets daarvan doorgeven.



dinsdag 16 mei **Psalm 42:6**

*'Wat buig je je neer, mijn ziel,
en ben je onrustig in mij?*

*Wacht op God, want ik zal Hem verder loven,
de redding van mijn aangezicht en mijn God.'*

Wat de Psalmist in moeilijke omstandigheden overkwam, overkomt ons ook. In de onrust weet hij de juiste weg: omhoog kijken naar God. *'Wacht op God.'*

Door de uitkomst die God geeft, is er blijdschap. Zo kan God wonderlijk uitredden in ons leven. Dan is je aangezicht niet langer vervallen door droefheid. Je kan Hem loven, om Wie Hij is: liefde. Deze God, de enige ware, is het Die ons redt en roept.

Vader, dank U wel.

woensdag 17 mei **Psalm 42:9**

'IEUE [Ik ben] gebiedt overdag Zijn goedgunstigheid;

*'s nachts is Zijn lied bij mij,
een gebed tot de God [AL] van mijn leven.'*

Tijdens de dag gaat het misschien nog wel, maar 's nachts, dan komt alle twijfel over een goede afloop van dingen omhoog. Het kan soms een kwelling zijn.

's Nachts is God ook heel dichtbij en hoort je gebed. Je roept en denkt dat Hij niet hoort – het tegendeel is waar. Hij luistert juist nauwkeurig naar wat je op je hart hebt. Dan kan het sombere verdwijnen, omdat Hij een lied in je hart geeft om Wie Hij is: de God van je leven!

donderdag 18 mei **Romeinen 8:28**

'En wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alle dingen doet samenwerken tot het goede, voor hen die in overeenstemming met Zijn voornemen geroepen zijn.'

Het zekere weten van ons geloof, is dit vers. Misschien heb je het daar erg moeilijk mee, zo'n God, Die werkelijk alle touwtjes in handen heeft, Die niet loslaat wat Hij begon in Zijn plan. Maar ook in uw, jouw en mijn persoonlijk leven is het *Zijn voornemen*, Zijn plan, dat Hij uitvoert.

Vader, leer mij rusten in het vertrouwen op U alleen, ook voor deze dag.

vrijdag 19 mei **Jesaja 12:2**

'Zie! God [AL] is mijn redding. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en mijn melodie is IE, IEUE [Ik ben]. En Hij werd mij tot redding.'

Alle redding is uit God. Wanneer we op welke manier dan ook redding ervaren, dan komt dat bij Hem, die grote God, vandaan.

Het evangelie is, dat wij gered zijn van zonde en dood, door onze Heer Jezus Christus. De liefde van God verdrijft alle vrees en angst uit ons leven. We hebben verwachting, uitzicht op heerlijkheid die ons zal toevallen in de (nabije) toekomst. Dat geeft mij kracht!

Heer, dank U wel voor deze dag.

zaterdag 20 mei **Romeinen 5:5**

'... en de verwachting maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door heilige geest, die ons gegeven is ...'

Dit maakt alles anders, de geest uit God, die we hebben ontvangen. Daarmee is de liefde van God in ons hart uitgegoten. God heeft ons lief, en we kunnen die liefde doorgeven naar die ander, die we ontmoeten in onze families, in de gemeente.

Vader is niet ver weg, juist zo dichtbij!

zondag 21 mei **Handelingen 1: 1-3**

'Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige geest Zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij Zich ook na Zijn lijdens met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.'

Natuurlijk herkent u het begin van het boek Handelingen.



Het boek Handelingen is het tweede boek van Lucas, de geneesheer. Het is het vervolg op het evangelie naar Lucas.

Jezus was opgestaan uit het verzegelde graf en is verschenen aan Zijn apostelen, 40 dagen lang! Hij verscheen aan hen en sprak tot hen aangaande het Koninkrijk Gods.

Paulus zegt in 1 Corintiërs 15:8: *'...maar het allerlaatste is Hij ook aan mij verschenen...'* Willen we de laatste update hebben die passend is bij onze roeping dan komen wij bij Paulus.

maandag 22 mei **Handelingen 1: 4-5**

'En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.'

Jezus spreekt met hen.

Wie zijn deze 'hen' eigenlijk?

Lucas heeft het al gezegd in vers 2: de apostelen die Hij had uitgekozen. Tegen hen zegt Jezus: Blijf in de stad, want jullie zullen gedoopt worden met de heilige geest. Dit is een belofte van de Vader.

Zo heeft Vader specifieke beloftes voor Zijn volk, maar ook specifieke beloftes die Hij gaf via Paulus (de allerlaatste verschijning) aan de geroepenen uit de heidenen. Wat mooi!

dinsdag 23 mei **Handelingen 1: 6**

'Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?'

Een belangrijke vraag! De mensen waren in de veronderstelling dat het volk Israël van grote betekenis zou worden. De verwachte koning was gedood, maar was ook weer opgestaan. Hoe nu verder? Zo komt dan deze vraag tevoorschijn.

Twee dingen worden gelijk duidelijk.

Voor de vraagstellers is het helder, dat Hij bij machte is om dit koninkrijk vorm te geven. De vraag is alleen of het 'in deze tijd' gebeuren gaat. Tevens zien we dat het koningschap hier het volk Israël betreft.

woensdag 24 mei **Handelingen 1: 7-8**

'Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.'

Met deze woorden start het antwoord op de vraag uit vers 6. De rest van het boek Handelingen laat zien over welke tijden en welke gelegenheden de Vader gaat beschikken. In het laatste hoofdstuk wordt het antwoord voltooid: het koningschap voor Israël kwam niet in die tijd. Het komt uiteindelijk wel, maar die tijd is aan God voorbehouden.

Een belangrijk boek dat de weg laat zien van het volk Israël en tevens voorzichtig een start laat zien van het Lichaam van Christus.

Het is een voorrecht om inzicht te krijgen in Zijn plan.

Vader, dank U wel dat U ook vasthoudt aan Uw plan met Uw volk.

donderdag 25 mei **Handelingen 1: 9**

'En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok Hem aan hun ogen.'

Een bijzondere gebeurtenis en ook een heel belangrijke. Hij was opgestaan en levend geworden. Het mag duidelijk zijn dat de hemelvaart ons laat zien dat Hij niet meer hier is, Hij is nu boven bij Vader.

Paulus zegt het zo: *Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend.* ^{Kol 3:1}

Wat geweldig! We hebben een Heer die zit, een positie van rust en vertrouwen. Dat is waardoor wij ook in rust en vertrouwen mogen leven.



vrijdag 26 mei **Handelingen 1: 9**

'En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.'

Hierin zit een duidelijke belofte. Jezus zal terugkomen! Dan zal de vraag uit vers 6 ('*He-re, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?*') positief worden beantwoord. Dan zal het koningschap voor Israël hersteld worden. Dat zal een bijzondere periode worden voor allen die dan op de aarde zijn. Wonderen en tekenen zullen er volop zijn en het volk Israël zal een begenadigd volk zijn. Gods volk!

zaterdag 27 mei **Handelingen 3: 15**

'Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een man, die een moordenaar was, geschonken zou worden, en de Leidsman ten leven hebt gij gedood ...'

Een citaat uit een toespraak van Petrus aan de mannen van Israël.

We zien een groot contrast: '*een man die een moordenaar was*' én '*de Leidsman ten leven*'.

De keuze van het volk was gemaakt, zij kozen voor de moordenaar.

De leidsman ten leven laat ook ons de weg zien van het leven – het is een weg van contrasten. Paulus zegt het in zo: '*Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.*'^{Kol.1:13}

Dit is het contrast dat Jezus ons laat zien, weg uit de duisternis en levend in Zijn licht.

zondag 28 mei **Efeze 2: 13**

'Maar thans in Christus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.'

Ons, die niet tot het volk Israël behoren en zodoende niet in tel waren en die zonder hoop en zonder God in de wereld waren, heeft Hij een weg tot redding gegeven.

Welke weg?

Door het bloed van Christus, een weg van nederigheid tot ongekende heerlijkheid. Zijn weg, Zijn lijden, heeft gemaakt dat wij een enorm perspectief mogen hebben: leven uit opstandingskracht.

Vader, dank U wel!

maandag 29 mei **Efeze 2: 14**

'Want Hij is onze vrede ...'

Een geweldig evangelie in een paar eenvoudige woorden.

Heeft je hart pijn? Ben je boos, teleurgesteld of is er onvrede? Wat moeten we ermee?

Paulus is erg duidelijk, waar moeten we dan zijn? Juist, bij Hem! Want Hij is onze vrede.

Hoe je dag vandaag ook verlopen zal, gewoon, verdrietig of feestelijk, laat Hem je vrede bepalen. Dat maakt iedere dag tot een goede dag.

dinsdag 30 mei **Efeze 3: 16**

'Wordt echter naar elkaar: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus júlíe genade schenkt.'

Duidelijke taal van Paulus; hij spoort ons aan om overal waar wij elkaar ontmoeten, dat met genade en met een welwillendheid die van binnen uit komt te doen.

Waarom?

Omdat Hij óns genade schenkt.

Ga vandaag op weg met deze mildheid, welwillendheid en schenk elkaar genade.

woensdag 31 mei **Efeze 5: 1-2**

'Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.'

Mooi om deze dag mee te nemen: je bent een geliefd kind! Wat je vandaag ook mag gaan doen, doe het wandelend in de liefde.