

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

donderdag 1 juni **Filippenzen 1:27,28**

'Alleen, weest burgers waardig het evangelie van Christus, opdat ik, hetzij ik kom en jullie zie, hetzij ik afwezig ben en hoor, wat jullie aangaat, dat jullie vast staan in één geest, één van ziel, gezamenlijk wedijverend in het geloof van het evangelie ...'

Zo ziet het er uit, ideaal, in de praktijk. We zijn niet alleen burgers van Nederland, maar ook burgers van dat domein in de hemelen waar we naar op weg zijn. Zo leven, dat is het, samen, de eenheid *van de geest* bewarend in de band van de vrede. Dat uit zich in het *één van ziel* optrekken om dat machtige evangelie van genade en verzoening uit te dragen.

vrijdag 2 juni **1 Corintiërs 1:10**

'Ik spreek jullie nu aan, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, opdat allen hetzelfde zeggen, en geen splitsingen onder jullie zijn, maar dat jullie afgestemd zijn op dezelfde denkwijze en op dezelfde mening.'

Dit geldt voor alle gelovigen van het lichaam van Christus.

Wanneer we het woord van de waarheid, het evangelie van onze redding, horen en geloven, zou dit het resultaat zijn. Die ene geest van God, die ons beweegt, past ons aan en rust ons toe, zodat we *samen in dezelfde gezindheid* optrekken.

Heer, ik wil Uw wil hierin volgen. Amen.

zaterdag 3 juni **Romeinen 15:5,6**

'De God nu van de volharding en van de vertroosting geve jullie hetzelfde gezind te zijn naar elkaar, in overeenstemming met Christus Jezus, opdat jullie met gelijk verlangen, met één mond, verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.'

Hier lezen we de Bron van eenheid: God, onze Vader Zelf.

Paulus bidt voor de gelovigen en dat voorbeeld navolgen, wekt in ons, u, jou en mij, een gelijk verlangen. Naar wat? De God en Vader van onze Heer eren en verheerlijken. Dat gebeurt wanneer we *hetzelfde gericht [gezind] zijn*: op Vader, en Die werkt het uit.

Vader, kan ik dat instrument zijn in Uw hand tot eer van U? Ik wil opzien naar U en het van U alleen verwachten. Vandaag.

zondag 4 juni **Jesaja 25:6a,7-9**

'... IEUE [Ik ben] van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten (...) en Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluiert is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden; Adonai [Heer] IEUE [Ik ben] zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want IEUE [Ik ben] heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: zie, dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons redden. Dit is IEUE [Ik ben], wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn redding ...'

Dit is het uitzicht, dat God via Jesaja aan Zijn volk Israël en aan alle volken geeft. God neemt niet alleen de bedekking [sluier] weg. Hij slokt de dood op in de overwinning.

Paulus heeft deze woorden gelezen toen hij 1 Corintiërs 15 schreef. Dan zijn de tranen voorbij, het lijden is genoeg geweest. Nu komt de *heerlijkheid* voor alle volken.

Vandaag is in ons leven lijden en verdrukking. Het uitzicht van Gods woord verlicht ons pad; vandaag zien we op naar Hem Die ons liefheeft.

Vader, dank U wel!



maandag 5 juni **1 Corintiërs 3:21-23**

'... laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van jullie: hetzij Paulus, of Apollos, of Kefas, of wereld, of leven, of dood, of het tegenwoordige, of het toekomstige, alles is van jullie. Jullie nu zijn van Christus; Christus echter is van God.'

Binnen de gemeente van Corinthe gaf men hoog op van mensen. Het evangelie echter reikt veel verder dan de top van menselijk vermogen. Het laat onze onmacht zien. We kunnen dan ook eensgezind roemen in God. We zien op naar onze hemelse Vader, voor kracht om vandaag door te kunnen komen. We zijn toch in alles afhankelijk van onze Heer – Die is ook van God. We zijn bij de Oorsprong.

Vader dank U wel, dat U mij deze dag draagt.

dinsdag 6 juni **Filippenzen 2:1**

'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is ...'

Paulus somt op: *indien er ...* en dan noemt hij 4 of 5 uitwerkingen van het evangelie dat hij mocht brengen. Het zou leiden tot saamhorigheid vanuit de geest van God. Zo kan er onderling troost zijn: met de woorden die we van de apostel aangereikt krijgen.

Bemoedigen we elkaar met Romeinen 8?

De schepping en wij zuchten in het lijden. Maar wij hebben licht, uitzicht en perspectief – het is beperkt, de verdrukkingen die wij ondergaan. We zijn op weg naar heerlijkheid. *Vader, dank U wel!*

woensdag 7 juni **Filippenzen 2:2**

'... maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben ...'

Vanuit de eenheid van de geest – elke gelovige heeft de geest van God ontvangen – kunnen we als gemeenteleden samen leven en werken. Die geest zet aan tot een houding van *dienen* en elkaar *liefhebben*, niet zelfgericht, maar voor het welzijn van de ander. De goedgunstigheid van God, daar leven we van. Dat kunnen we doorgeven naar de ander. In alles gaat Vader mee, en wijst ons de weg.

Dank U wel!

donderdag 8 juni **Hosea 13:12-14**

'De ontaarding van Efraïm is gebundeld, zijn zonde is opgeborgen. Barensweeën zullen hem overkomen. Hij, [is] een niet wijze zoon. Want als het tijd is, zal hij niet staan wanneer de zonen uitbreken. Ik zal ze loskopen van de grip van het onwaarneembare. Van de dood zal Ik hen bevrijden. Waar zijn jouw plagen, dood? Waar is jouw engel, onwaarneembare?'

Ook Hosea lag geopend op Paulus' tafel, toen hij 1 Corintiërs 15 schreef. Het uitzicht voor het volk van Efraïm, dat het eerstgeboorterecht had, is: opstanding, nadat de zonden zijn weggedaan door IEUE [Ik ben].

Als God verlost van de dood, kan Hij rechtens de uitdagende vragen aan de dood en het onwaarneembare [Hebreeuws: *sheol*] stellen. Ze zullen wegvluchten voor het volle Leven, dat IEUE geeft.

Dat leven, daar hebben u, jij en ik nu een voorsmaak, een voorproefje van. Dat belooft wat voor de toekomst! Wat een uitzicht hebben wij toch.

Vader, dank U wel.

vrijdag 9 juni **Filippenzen 2:2,3**

'... maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind ...'

Eergisteren keken we naar het eerste deel van deze tekst. Nu vult Paulus verder aan met: *één van ziel, op één ding gezind*. Zo wordt zichtbaar van buiten wat van binnen leeft.

In de ziel (kunnen, willen, voelen, spreken, horen) brengt de geest van God naar buiten wat tot eer van Vader is. Dat zal een uitwerking naar buiten toe hebben: onvoorwaardelijke liefde [Grieks: *agape*], die zich door u, jou en mij in belangeloze inzet toont.

Wat een genade van God, als dat zo is!



zaterdag 10 juni **Filippenzen 2:3,4**

'... niets doen uit tweedracht of eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander.'

Dit is het slotakkoord van het stukje uit Filippenzen, voordat Paulus het grote Voorbeeld gaat bespreken: Christus Jezus Zelf.

We weten ons aangesproken in liefde door Vader.

Thema van de afgelopen 10 dagen was eensgezindheid, eenheid. Dit hebben alle gelovigen: de ene geest waarin we gedoopt zijn, die in ons woont en werkt.

Laten we gehoor geven aan wat de apostel hier schrijft.

Vader werkt U het in en door ons uit. Dank U wel.

zondag 11 juni **1 Corintiërs 4: 10**

'Want het schijnt mij toe, dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen.'

Vandaag, precies 53 jaar geleden kreeg Nelson Mandela levenslange gevangenisstraf. In 1990 werd hij, na 27 jaar, vrijgelaten. In die jaren werd hij het symbool van onderdrukking en vrijheid. Mandela was een schouwspel geworden voor de mensen.

Paulus zegt: mijn leven als apostel is zichtbaar geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Mandela was een bekendheid geworden voor de mensen – Paulus veel groter. Paulus was de verkondiger geworden van genade, liefde en verzoening door Christus Jezus. Dat maakt hem tot symbool van genade.

In vers 16 zegt Paulus dan: *'Ik bemoedig u dus: volgt mijn voorbeeld.'*

Hij bemoedigt u en jou in ons dagelijks leven een symbool te zijn van genade, liefde en verzoening, voor de wereld, voor engelen en mensen.

maandag 12 juni **Genesis 1:1**

'In den beginne schiep God de hemel en de aarde.'

Als mens maken wij gebruik van de hemel en ook van de aarde. We vliegen door de lucht en landen na een tijdje weer op de aarde. En toch ..., dit alles heeft Hij geschapen. Het was de start van Zijn plan.

Als mens pakken we wel eens water en meel om te gaan bakken. Maar of het dan lukt is nog maar de vraag.

God begon ook zo aan Zijn plan. Is het voor Hem ook de vraag of het zal lukken?

Morgen kijken we wat er staat in Jesaja. Denk vandaag eens aan de schepping... Vader heeft toen al aan jou gedacht. Is dat niet wonderlijk?

dinsdag 13 juni **Jesaja 46: 10**

'Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; Die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen ...'

Het is zoals een bekend lied zegt: 'Zijn plannen falen niet!' Voor Hem is niets verborgen, het verleden, het heden en ook de toekomst niet! Vanaf het begin verkondigde Hij, hoe de afloop zou zijn; het is bij Hem bekend. Dat maakt Hem alwetend.

Voor ons staat het verleden (redelijk) vast. Wij kijken terug en zien dat iets is gebeurd. Maar de toekomst is veel moeilijker. Vaak lopen de dingen net even anders dan we hadden gedacht, of we hebben ergens geen rekening mee gehouden.

Voor Hem is dat anders. Zoals voor ons het verleden vaststaat, zo staat voor Hem de toekomst vast. Hij overziet het allemaal. Hij is Degene Die het heden kent en de toekomst overziet.

Voor God is niets verborgen, Hij is van alles op de hoogte. Hij wordt niet verrast door plotselinge tegenvallers. Vanaf het begin verkondigde Hij reeds de afloop, waarmee gezegd is, dat voor Hem alles tevoren bekend is. Zou het anders zijn, dan zou Hij niet alwetend zijn.

In dat plan hebben wij allemaal een plekje.



woensdag 14 juni **1 Corinthiërs 1: 4**

'Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem ...'

Met deze woorden mag je vandaag op weg gaan. In elk opzicht ben je rijk geworden in Hem! Is dat een verdienste? Nee, zegt Paulus, het is ... *vanwege de genade van God!*

donderdag 15 juni **1 Corinthiërs 1: 8**

'God is getrouw, door Wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.'

God heeft bepaald, dat jij bent geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon.

Wat betekent dat?

Gemeenschap (koinonia) betekent: eenheid. Degenen die Hij roept, maken deel uit van die eenheid. Christus en jij zijn één.

Waar jij vandaag gaat, gaat Hij ook. Als jij vandaag ergens binnenstapt, stapt Hij daar ook binnen. Ben je vandaag ergens bang voor? Hij is bij je!

vrijdag 16 juni **1 Corinthiërs 1: 18**

'Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden is het een kracht Gods.'

Voor velen is de betekenis van het kruis een dwaasheid, maar voor jou en mij? Voor ons, is het een kracht van God! Zijn enorme kracht werd daar zichtbaar; Iemand stierf en werd begraven; op de derde dag stond Iemand op, Zijn Zoon – onvoorstelbaar wat een kracht!

Paulus legt uit: zoals Hij opstond, zo zal jij ook opstaan! Het is een belofte van God aan jou.

Dank U wel!

zaterdag 17 juni **1 Corinthiërs 2: 12**

'Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en Die gekruisigd ...'

Mooie toespraken, met schittering van woorden, wie kent ze niet? ...

Paulus kwam bij deze gemeente met een dwaze boodschap: een kruis, een graf en opstanding. De opstanding van Jezus Christus. Zijn boodschap aan ons begint bij de opgestane Heer.

Die boodschap is dat God de hele wereld redt door Iemand Die aan een kruis stierf.

zondag 18 juni **1 Corinthiërs 1: 23,24**

'... doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.'

Door de eeuwen heen is de boodschap een aanstoot en een dwaasheid. En toch ... is juist deze boodschap voor degenen die Hij roept de kracht van God en ook de wijsheid Gods. En die kracht mogen wij van dag tot dag met ons meedragen. Hij zal ons sterken, ook vandaag; Zijn beloften blijven van kracht en Hij doet wat Hij heeft beloofd. Amen.

maandag 19 juni **1 Corinthiërs 2: 3**

'Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen?'

Paulus spreekt hier tot een gemeente aan wie hij nog veel wil leren: een vleeselijk leven of een geestelijk leven? Nijd en twist horen bij vleeselijk, en dit past bij iemand die niet veranderd is. We kunnen de betekenis van de zin ook omdraaien, namelijk: bij een veranderd mens, bij een geestelijk leven is geen plaats voor nijd en twist.

In de Efezebrief, die veel later is geschreven, zegt Paulus het zo: *'Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen.'* Zo zijn wij veranderde mensen geworden, luisterend naar Christus (de opgestane Heer) en zijn onderwijs volgend.

Wat kenmerkt dan het leven van een geestelijk mens? Lees de dagtekst van morgen.



dinsdag 20 juni **Efeziërs 4: 32** ^{NCV}

'Wordt echter naar elkaar: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jùllie genade schenkt.'

Nu spreekt Paulus tot hen die een nieuwe schepping zijn geworden. Het schenken van genade aan elkaar is de kern! Paulus roept ons op om elkaar te zien zoals God ons ziet: in Christus. Het leven van een geestelijk mens wordt gekenmerkt door het schenken van genade.

Weet je, iedere dag heeft een nieuw begin en iedere dag mag je een nieuwe start maken, want het schenken van genade mag je leren in het leven.

Leef en wandel vandaag met Hem en schenk genade.

De komende zes dagen gaat het om verzen waarin we speciaal letten op de voorzetsels, dus woordjes als: *tot, uit, in* en *door*. Als je die namelijk verstaat, begrijp je ook beter wat er gezegd wordt. De gebruikte [Griekse] voorzetsels staan in de verzen aangegeven. Raadpleeg voor je lezen gaat dit overzichtje!

- *dia* geeft het kanaal aan, een door iets of door iets heen;
- *ek* geeft de oorsprong, bron, oorzaak aan, een beweging vanuit...;
- *en* geeft plaats aan, een zijn of rusten in;
- *eis* geeft richting of toegang aan, naar of naartoe.¹

woensdag 21 juni **Romeinen 4:9**

'Het geloof werd Abraham tot [eis] gerechtigheid gerekend.'^{NBG}

Het geloof van de nog onbesneden Abraham heeft God als voorbeeld gekozen om ons duidelijk te maken waarheen of waartoe dit zou leiden.

donderdag 22 juni **Romeinen 4:16**

'Daarom is het uit [ek] geloof, opdat het zou zijn naar [kata = in overeenstemming met] genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit [ek] de wet, maar ook voor wie uit [ek] het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is.'^{NBG}

Ingegeven door Zijn liefdevolle genade heeft God het geloof voor jou en mij tot de bron [ek] en oorzaak van rechtvaardiging gemaakt. Dus: het geloof is bron en oorzaak, niet doordat wij vanuit de wet aan de slag gaan.

vrijdag 23 juni **Galaten 3:8-9**

'De Schrift nu, die vooruitzag dat God de natiën uit [ek] geloof rechtvaardigt, verkondigde tevoren evangelie aan Abraham: 'In [en] U zullen al de natiën gezegend worden', zó dat zij die uit [ek] geloof zijn, gezegend worden tezamen met de gelovige Abraham.'^{NCV}

Uit het handelen met Abraham gaf God al een vooruitblik van wat Hij voor ons al in gedachten had: rechtvaardiging uit geloof!

Als uitgangpunt nam Hij het geloof van Abraham. Dat maakt duidelijk: in hem zouden al de natiën gezegend worden, en: tezamen met Abraham zouden zij in diens zegen delen. Zo heeft God louter geloof als bron en oorzaak van de rechtvaardiging bestempeld.

Over 'evangelie' en 'zegen' gesproken!

zaterdag 24 juni **Galaten 3:14**

'... opdat de zegen van Abraham tot de natiën komt in [en] Jezus Christus, opdat wij de belofte van de geest ontvangen door [dia] het geloof.'^{NCV}

Nu God duidelijk gemaakt heeft in welke genadevolle zegen Hij voorzien heeft, maakt Hij vervolgens duidelijk bij Wie die zegen voor de natiën feitelijk klaarligt: in Jezus Christus, in Hem alleen! God heeft Zijn geloof tot kanaal gemaakt waarlangs [dia] rechtvaardiging ook ons deel wordt.

¹ Met dank aan Alfred Dekker voor het artikel dat ten grondslag ligt aan dit gedeelte van het leesrooster.



zondag 25 juni **Romeinen 3:22**

'... de rechtvaardigheid Gods door [dia] het geloof van Jezus Christus, tot [eis] allen, en over allen, die geloven.'^{SV}

Hier staat nog eens duidelijk onderstreept: het is het geloof van Jezus Christus dat het kanaal is waarlangs [dia] de rechtvaardiging naar allen die geloven toe [eis] kon komen. Er is dan ook geen veroordeling voor hen die in [en] Christus zijn – die Hem tot fundament van alles hebben erkend en aangenomen.^{Rom.8:1 en 2; Tim.3:15}

maandag 26 juni **2 Timotheüs 3:15**

'... tot [eis] redding door [dia] het geloof dat in [en] Christus Jezus is.'^{NCV}

Nu moet ook helder zijn wat hier uitgedrukt wordt: de kern is het geloof dat Christus Jezus bewees te hebben. Hij is de Enige in het heelal, Die, als Vaders Eerstgeborene, Hem absoluut en onvoorwaardelijk liefheeft en gehoorzaam is. Hij is het kanaal waarlangs de redding – dus: ons gerechtvaardigd zijn – naar ons toestroomt in een stortvloed van Vaders liefde en genade.

Zie je het?! Dat is precies zoals God de wereld en ons daarvan in Abraham een vooruitblik heeft gegund. En: in Zijn Zoon, onze Heer, heeft Hij die liefde en genade voor eens en voor altijd bewezen.

Daar kunnen wij Hem niet genoeg voor danken!

dinsdag 27 juni **Spreuken 29:25**

'Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.'

Misschien denk je bij het lezen van dit vers aan het spreekwoord: *angst is een slechte raadgever.*

In vers 25 gaat het om wat angst teweeg kan brengen: het doen en laten van een mens zo negatief beïnvloeden, dat deze als het ware de deur naar God dichtgooit. In dat opzicht is angst een strik waarin een mens reddeloos spartelt en waaruit hij niet kan ontkomen. *'... maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.'*

'Vertrouwen' is méér dan hopen, omdat het een zekerheid uitdrukt, terwijl je bij 'hopen' maar moet afwachten of iets werkelijkheid wordt!

Morgen lezen we wat David in Psalm 56:4-5 zegt.

woensdag 28 juni **Psalm 56:4-5**

'Op de dag dat ik angst heb, zal ik op U vertrouwen!/ In Elohim zal ik Zijn Woord loven; op Elohim vertrouw ik, ik zal geen angst hebben/ wat zou vlees mij doen?'^{NCV}

Hier zie je ook 'angst' en 'vertrouwen' naast elkaar. Op Hem vertrouwen is vertrouwen op de zekerheid van Zijn liefde. Dat laatste is de beste toelichting, die bij dit woord gegeven kan worden. Vertrouw op Zijn liefde, want die leidt tot Zijn doel en drijft angst uit!

donderdag 29 juni **Spreuken 18:10**

'De naam Jahweh is een sterke toren; hij rent erin binnen, de rechtvaardige, en is hoog.'^{NCV}

God, Die wij door onze Heer Jezus Christus en Paulus' verkondiging als *Abba, Vader* mogen kennen, tilt ons als het ware op en brengt ons zo in veiligheid en doet ons beschut zijn. In ons geval, als leden van de gemeente die het lichaam van Christus is, genieten wij de hoogst denkbare beschutting, want in genade zijn wij geredden. Hoor Efeziërs 2:8 – *'Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave.'*^{NCV}

vrijdag 30 juni **Romeinen 8:38-39**

'Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch soevereiniteiten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enige andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer!'

Niets, niemand kan jou en mij scheiden van Gods liefde! Dan kunnen we met vertrouwen deze dag instappen!

Ja, Vader, ook deze dag mogen wij U danken, omdat we dit weten mogen!