

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

dinsdag 1 aug. **Romeinen 12:14**

'Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.'

Denk aan de woorden van onze Heer Jezus Christus. Die laten ons zien hoe Hij omging met wat Hem gebeurde.

Hoe werkt dat bij jou en bij mij? Hoe is de praktijk van ons leven als gelovigen?

Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 4:12-13, hoe hij omging met afwijzing en kritiek: *'... smaadt lijdend, zegenen wij; vervolging lijdend, dat verdragen wij; laster ondergaand, spreken wij hen aan.'*^{NCV}

Die woorden horen en ons afvragen: is dat ook onze praktijk?

We denken hier morgen over verder.

woensdag 2 aug. **Lucas 6:27-29**

'Maar tot u, die Mij hoort, zeg Ik: "Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.'"

Als die woorden kracht verschaften aan Zijn discipelen, dan wordt de genade die ons be-
wezen wordt, toch ook zichtbaar?

Wordt vervolgd!

donderdag 3 aug. **Romeinen 12:14**

'... zegent hen en vervloekt hen niet ...'^{NCV}

Jij en ik horen het evangelie van genade, vrede en liefde – d.i. Gods kracht om Hem wel-
gevallig te zijn, zó te wandelen! Zegenen die ons vervloeken, kunnen wij alleen, als we
het levende woord van God ons de weg laten wijzen.

Zullen wij Efeziërs 4:31-32 hierbij lezen?

*'Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden
weggenomen, tezamen met het kwade. Wordt naar elkaar: mild, innerlijk welwillend,
elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt.'*^{NCV}

Zie je het? Het zijn voorbeelden van leven met God in de praktijk!

Hoe is leven in genade? Laat deze verzen dat illustreren!

vrijdag 4 aug. **Romeinen 12:15**

'Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.'

Dus: je verheugen met hen die zich verheugen en wenen met hen die wenen.

Wacht, ik zet 2 Corinthiërs 1:3-4 ernaast!

*'Geloof zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden
en de God aller vertroosting, die ons troost in onze druk, zodat wij hen, die in allerlei
druk zijn, kunnen troosten met de troost, waarmee wijzelf door God vertroost worden.'*

Paulus stoot a.h.w. door tot het hart! Deze weg wijst God ons! Dat geeft richting aan
onze wandel en ... zicht op degenen die Hij in ons leven op ons pad brengt.

Dat wij tot Uw eer zijn mogen – in wat we doen en zeggen. Ook vandaag weer!

zaterdag 5 aug. **Romeinen 12:16**

*'Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvou-
dige.'*

^{NCV}: *'Over en weer hetzelfde gezind zijnde, niet tot wat hoog is gezind, maar meegesleept
door wat ootmoedig is.'*

In Romeinen 15:7 zet Paulus daar a.h.w. naast: *'Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook
Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.'*

'Duidelijk en luid klinken de stappen die jij en ik zetten mogen. Dat die praktijk mogen
worden in ons leven.



zondag 6 aug. **Romeinen 12:17-18a**

'Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.'

^{NCV}: *'Niemand kwaad voor kwaad teruggevend, voorbedacht zijnde op wat uitstekend is in de ogen van alle mensen, indien het vanuit jullie mogelijk is.'*

Dat zijn de woorden die in ons midden, in ons leven klinken! Genade, liefde en verzoening worden zo zichtbaar voor de ander. God geeft daartoe Zijn liefde, die in onze harten uitgegoten is.

1 Corinthiërs 13:5 zegt, dat de liefde het kwade niet aanrekent. Die weg wijst onze God en Vader!

Vanuit het Woord klinkt het antwoord op vragen als: Hoe kijken we naar elkaar? Hoe denken we over elkaar? Hoe spreken we over elkaar? Dit is de weg, die U ons wijst! En: U gaat met ons!

Dan kun je toch niet anders dan Hem danken!

maandag 7 aug. **Romeinen 12:18b-19a**

'Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.'

^{NCV}: *'Met alle mensen vrede houdend, jullie niet wraak nemend, geliefden.'*

We hebben vrede met God en de vrede van God. Altijd bereid zijn relaties goed te maken. Ja, de eerste stap komt dan van jou en mij.

Vrede houden gaat niet zonder verzoening. Vrede met alle mensen? Die ontspringt in de fontein, die liefde heet!

Zó mogen jij en ik op de plaats waar Hij ons neerzet leven – tot Zijn eer en tot opbouw van hen die Hij in ons leven brengt!

dinsdag 8 aug. **Romeinen 12:19b**

'Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Here.'

^{NCV}: *'... maar maakt plaats voor de verontwaardiging, want er staat geschreven: "... aan Mij de wraak! Ik zal vergelden", zegt de Heer.'*

Hoe is Gods houding? Wij waren vijanden, ^{Rom.5:10} maar door de dood van Zijn Zoon zijn we met Hem verzoend.

Wraak is geen bestanddeel van het evangelie van Christus, dat Paulus verkondigt. Luister mee naar wat Kolossenzen 3:8 zegt: *'Maar nú, legt ook jullie dit alles af: toorn, gramschap, kwaadaardigheid, lastering, vuile taal uit jullie mond.'* ^{NCV}

Jij en ik mogen wandelen tot zijn eer!

woensdag 9 aug. **Romeinen 12:20**

'Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.'

Woorden die Paulus uit Spreuken 25:21-22 kende.

In het Midden-Oosten was en is het bieden van gastvrijheid een heilige plicht.

Het waren alleen de Romeinen die een vreemdeling per definitie als 'vijand' beschouwden. Het Engels woord voor 'gast', 'host' herinnert aan de Latijnse aanduiding voor 'vijand', 'hostis'. Zou Paulus hierop gezinspeeld hebben in zijn brief aan de Romeinen?

Weet je wat een 'vijand' is?

Iemand schreef: "Een bijzondere gelegenheid het evangelie van God aangaande Zijn Zoon, in praktijk te brengen. *'... geef hem te eten'* – dat betekent: geef het beste wat de maaltijd te bieden heeft!"

Dát geven laat opmerkzaamheid zien! Genade serveert dat voedsel met liefde en respect, ja, voor degene die God naast je zet, zowel in als buiten de gemeente.

Als je zó kijkt, verspreidt dat vrede waar eerst haat was! *'vurige kolen'* – een mooi beeld van het geweten, dat aangesproken wordt.

Dat die ander door ons handelen aangesproken moge worden!

donderdag 10 aug. **Romeinen 12:21**

'Wees niet overwonnen door het kwade, maar overwin in het goede het kwade.' ^{NCV}

Herinner je je bij dit vers Romeinen 12:1?!



We luisteren ook naar Filippenzen 4:8-9. Daar staat: *'Voor het overige, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat lieflijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee. Wat jullie leerden en aannamen en hoorden en waarnamen in mij, brengt dat in praktijk, en de God van vrede zal met jullie zijn.'*^{NCV}

De Schriften wijzen ons de weg – dat wat wij horen, geloven praktisch wordt! Dat is niet door wat ik, maar door wat U geeft, door Uw kracht die U geeft. Die weg bouwt op en is tot Uw eer!

vrijdag 11 aug. **Romeinen 12:21**

'Word niet overwonnen door het kwaad, maar overwin het kwaad met het goede ...'

In het voorgaande vers (20) wordt de weg gewezen hoe met *vijanden* om te gaan. Als die honger en/of dorst heeft, te eten en te drinken geven. Dat staat haaks op hoe mensen in het dagelijks leven zijn.

De verzoening, het evangelie, heeft een krachtige uitwerking in ons leven. Een andere houding, die van God zelf, naar zelfs onze vijanden.

Heer, dat kan alleen door U in mij gewerkt worden. Dank U, U geeft dat vandaag in mij.

zaterdag 12 aug. **Romeinen 12:16**

'... wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd je bij de nederige. Wees niet eigenwijs ...'

Eensgezind zijn, streven naar, eigenwijs zijn – alle drie de uitdrukkingen spreken van een houding die je hebt, of: hoe je gezind bent. Hoog? Verheffen we ons boven elkaar? Dat is niet de weg die Paulus wijst. Het woord 'nederige' wijst op *laag* en *oetmoedig*.

zondag 13 aug. **Romeinen 12:9**

'De liefde (zij) ongehuicheld. Keer je af van het slechte, je hechtend aan het goede ...'

Gods liefde is echt en waar. God houdt van je en is bij je betrokken. Hij doet wat goed is. Navolger van God zijn (Efeziërs 5:1), klinkt hier door.

Slecht is: huichelachtigheid (farizeïsme); goed is: echte liefde (belangeloos) betonen aan de ander.

Laat God het doen in je leven! Hij werkt door, tot Zijn eer!

maandag 14 aug. **Hebreeën 5:7**

'... In de dagen van Zijn vlees heeft Hij, gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem, Die Hem uit de dood kon redden, luid geroep en tranen dragend. En Hij werd gehoord uit Zijn toewijding.'

De Zoon leerde gehoorzaamheid uit wat Hij leed, zegt vers 8. Dat was geen makkelijke weg, zo laat ons dagvers zien.

Voor ons is de weg evenmin eenvoudig. Wat we altijd kunnen, is ons hart uitstorten voor Zijn aangezicht, zoals een Psalmist het zegt. Dat zal van tijd tot tijd niet zonder tranen zijn. Lijden, het is er.

Abba, Vader..., geef kracht voor deze dag, ook aan de ander die lijdt...

dinsdag 15 aug. **1 Petrus 1:10,11**

'Aangaande die redding zochten de profeten en zochten (ze) diep in de profetieën betreffende jullie genade, zoekend naar wat of welke era de geest van Christus in hen duidelijk maakte, vooraf getuigend van het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna.'

Het lijden van Christus was aangekondigd in de profetische woorden van Tenach (OT). Het lag niet aan de oppervlakte. Psalmen als 22, 69, Jesaja 53 zijn voor ons bekend en achteraf duidelijk geworden.

Het lijden gaat ook ons niet voorbij. Het zijn vaak moeilijke dagen en perioden.

Voor ons als gelovigen is er de heerlijkheid die wacht. Christus Jezus is nu al verheerlijkt, na Zijn intense lijden. Ook wij zullen delen in die heerlijkheid!

woensdag 16 aug. **Psalm 22:3,11b,12,22c**

³ Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en 's nachts, maar ik vind geen stilte.



(...) ^{11b} *Vanaf de moederschoot bent U mijn God.*

(...) ¹² *blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij, ...*

(...) ^{22c} *U hebt mij verhoord.'*

Dit is de worsteling in het lijden van de Psalmist. Het heeft diepere dimensie gekregen doordat het in feite profetisch over de Heer Jezus spreekt.

Maar ook voor ons kan het zo zijn. Moeilijkheden, verdrukkingen, pijn, het kan zo intens zijn en lijken alsof Vader niet hoort. Dat doet Hij wel. Vers 22 zegt dat.

De heerlijkheid gaat komen, dat is zeker. Vader gaat mee, elke dag. Hij weet wat we meemaken. Hij is nabij. Hij is er voor u, jou en mij.

Toch zo bijzonder, die God en Vader van ons.

donderdag 17 aug. **Efeziërs 2:8,9**

'Want in genade zijn jullie geredden en dat niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal.'

Al vóór de eonen had Vader u, jou en mij op het oog. De redding die wij ontvingen en waar we uit leven is dan ook zuiver *genade van God*.

Gods naderingsgave is Christus Jezus, Zijn geliefde Zoon. Door Hem leven wij nu in, door en uit genade. We zijn van Hem. Zo kunnen we ontspannen zijn terwijl we ons inspinnen om voor de ander tot opbouw te (willen) zijn. Niet elkaar de maat nemen en veroordelen. Integendeel. We kunnen genade schenken aan de ander.

vrijdag 18 aug. **Psalm 69:14**

'Maar wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot U, IEUE (Ik ben),

er is een tijd van welbehagen,

o Alueim (Elohim: God), om Uw grote goedgunstigheid, antwoord Mij in de trouw van Uw redding.'

De worsteling van deze Psalmist is groot, blijkt uit heel de Psalm.

Daarin klinkt ook het lijden van de Heer Jezus door.

Ook wij gaan soms door een diep dal. Maar juist ook dáár is Hij nabij; Hij verlaat ons nooit. God is trouw en Hij redt. Vandaag.

Leg je dag aan Hem voor, beseffend dat Hij in elke minuut meegaat, je liefheeft.

Dank U, Vader.

zaterdag 19 aug. **Filippenzen 4:6,7**

'Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.'

Een bijzonder woord uit een geweldig fijne brief. De vier voorbeelden tot navolging in dienstwerk en lijden spreken aan. Geweldig te beseffen dat we *echt alles* met Vader kunnen bespreken.

Dat niet alleen horen, maar ook doen. God geeft Zijn eigen vrede in ons hart, wij geven ons aan Hem over.

Wat een liefhebbende Vader, Die zorgt en voorziet!

zondag 20 aug. **Jesaja 53:3**

'Hij was veracht, verworpen door de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als voor wie men het aangezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.'

Een diep treffend hoofdstuk uit de profeet waarin het jaarthema 2017 (45:5) te vinden is. Die ene God, Die stuurde Zijn Zoon naar deze wereld en Hij moest lijden. Dat lezen we in onze dagtekst. Vader leed mee, liep mee, deelde in pijn en vreugde. Al die aardse dagen verliet Vader Hem niet.

De Zoon ging Zijn weg, liep Zijn loopbaan en dat ging met veel gebed, smeking, tranen en geroep. Helemaal niet makkelijk.

Via die Zoon kon Vader allen, ja u, jij die dit leest, redden.

Vader trekt ook met ons op door het leven.

Dank U!



maandag 21 aug. **Romeinen 8:18-26**

'Want ik reken ermee, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.'

Zonder troost... Je zal zonder deze woorden en het besef ervan door het leven moeten... Dat moet enorm zwaar zijn.

De heerlijkheid staat voor ons. Nog even, en dan zal blijken dat de heerlijkheid zo veel groter is dan wat nu is.

Paulus schreef dat niet makkelijk. Hij kende allerlei vormen van lijden in zijn leven. Toch rekende hij met wat zou komen. Hij had de Heer in heerlijkheid gezien. Dat gaf hem moed en kracht om door te gaan. God schonk die genade aan hem, maar ook aan ons, die dit geloven (dat is genade) en zo Vader vertrouwen, Die met ons meegaat.

dinsdag 22 aug. **Psalm 121:1-2**

'Ik hef mijn ogen op naar de bergen:

vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de HERE,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.'

Omhoog kijken is dé weg die het woord ons geeft om in deze wereld staande te blijven. Gewoon omhoog kijken!

Bij verdriet wil een mens naar beneden kijken – down, en op jezelf teruggeworpen. Huilen gaat het best met je hoofd naar beneden. Zodra je je hoofd omhoog doet, stopt het huilen.

Daarboven is onze Heer; daarboven ligt onze kracht; daarboven is onze vreugde; daarboven is Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft; daarboven is Hij Die op weg is naar onze levendmaking; daarboven is alles mogelijk. Hij heeft het goede met jouw leven voor. *'Bedenk de dingen die boven zijn!'*

Vader, dank U wel dat ik omhoog mag kijken en dat ik Uw hulp van boven mag verwachten. Amen!

woensdag 23 aug. **1 Timotheüs 1: 12**

*'Ik breng dank aan Hem, Die mij kracht gegeven heeft, **Christus Jezus**, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was.'*

Paulus spreekt hier over zijn verleden. Dat verleden was niet bepaald een profielschets voor degene die de weg van genade aan deze wereld mag laten zien. Toch heeft Vader juist hém hiervoor geroepen.

Wonderlijk genoeg worden hier twee uitersten aan elkaar verbonden! Dat is wat Hij ook met jou doet als Hij je roept. Voorbij zien aan hoe je was en je nieuwe kracht geven in Christus Jezus. Want onze Here geeft jou de kracht!

Wat doet Paulus als hij hierover schrijft? Hij zegt:

'Ik breng dank aan Hem, Die mij kracht geeft!'

donderdag 24 aug. **1 Timotheüs 1: 15**

*'Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat **Christus Jezus** in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.'*

Deze tekst ligt in het verlengde van wat we gisteren met elkaar deelden. Paulus geeft hier aan: dit is belangrijk en dit mag je niet vergeten! Wat dan?

Dat Christus Jezus is gekomen voor zondaren. Hij kwam om deze zondaren te behouden, te redden (CV)!

Is dat niet ongelooflijk? Christus Jezus is gekomen voor jou, hij is gekomen voor u en hij is ook gekomen voor mij!

Paulus heeft het heel bont gemaakt. Hij geeft zichzelf hier de eer van "grootste" zondaar. Als Hij Paulus heeft gered, zou er dan voor ons ook een kans zijn...? Jazeker! Christus Jezus is juist gekomen voor zondaars. Dat is fantastisch nieuws en alle aanneming waard, want het is een betrouwbaar woord!

Neem het vandaag met je mee, een onverdiende redding. Dat is waar jouw opgestane Heer voor gaat.

Dank U wel, Vader!



vrijdag 25 aug. **1 Timotheüs 2: 3-4**

'Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning van de waarheid komen.'

Misschien herkent u dit wel: soms neem ik mij iets voor dat ik wil doen en heb daar dan een hoge verwachting van en ik ben er vast van overtuigd dat het gaat lukken.

De praktijk is dan vaak dat het toch wat lastiger is om het waar te maken. Dan moet ik leren dat ik mijn verwachtingen of eisen niet te hoog moet stellen en meer moet kijken naar wat echt haalbaar is. Realistisch zijn. Aanpassen in het werk, zo wordt dat ook wel genoemd.

Als God iets wil, dan kan niets dat veranderen, geen tegenvallende omstandigheden. Zijn verwachtingen zijn nooit te hoog gegrepen – zeker niet door onvermogen.

Als God iets wil dan is het Zijn vermogen dat Hem in staat stelt om Zijn voornemen waar te maken.

U voelt hem al aankomen: wat wil God dan?

We kijken er morgen naar.

Vader, U bent bij machte om al Uw plannen waar te maken. U bent GóD!

zaterdag 26 aug. **1 Timotheüs 2: 3-4**

'Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning van de waarheid komen.'

Wat wil God?

Hij wil dat alle mensen behouden worden, worden gered. Zijn plannen falen niet. Omdat Hij God is, zal het Hem zeker lukken.

Hij wil nog meer. Hij wil ook dat alle mensen tot erkenning van de waarheid komen.

Wat betekent dat dan?

De waarheid is, dat God zo groot is, dat Hij bij machte is de dood – waar ieder mens in gevangen zit sinds Adam – om te zetten naar leven. Hij wil ieder mens redden uit deze dood en Hij kan dat. Hij wil dat ieder mens Hem daarvoor de eer en de dank gaat geven.

U en ik weten het nu al en geven Hem nu al alle lof, eer en dank. Wij hebben nu al die bevoorrechte positie om Hem de plek te geven die Hem toekomt.

Hemelse vader, U bent de grote Schepper. U bent in staat om echt leven te schenken. Uw Zoon is daar het levende voorbeeld van. Vader, dank U wel!

zondag 27 aug. **Psalm 127: 2**

'Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet, Hij geeft het immers Zijn beminden in de slaap.'

Salomo schrijft deze psalm.

Natuurlijk is het heel herkenbaar – onze mogelijkheden zijn begrensd, ons lichaam is begrensd; er is ziekte, er is verdriet en er is ook de ouderdom, die voor velen komt met ongemakken. Dat is het leven.

Het woord 'tevergeefs' komt drie keer in deze psalm voor. Zo kan het ook voelen. Maar wat zegt het woord?

'Hij geeft het Zijn beminden in de slaap!'

Vader geeft, en Hij geeft aan degenen waar Hij van houdt, en Hij legt het in je hart – jawel... als je slaapt. Zijn gift aan jou staat los van vroeg opstaan, hard werken, laat opblijven. Al je inspanningen zijn tevergeefs. Hij bewerkt het in je hart, als je slaapt, zelfs buiten je bewustzijn om.

Vader, ik prijs Uw naam! U bent degene Die mij alles schenkt. Amen!

maandag 28 aug. **Jeremia 9: 24**

*'... maar wie **roemen** wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de **HERE** ben, Die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen, luidt het woord des **HEREN**.'*

Opscheppers kennen we allemaal wel – misschien wel een van je naaste kennissen, iemand die altijd maar praat over hoe geweldig hij is, of iemand die het altijd beter weet. Misschien merk je het bij jezelf ook wel eens...



Voorgangers zien soms ook een volle zaal, een volle kerk, hoge kijkcijfers op de tv. Iedereen voelt dan wel aan dat het niet past om te zeggen: ze komen voor mij! Dan klinkt er bescheiden: tjonge, wat een opkomst, zeg!

Jeremia zegt, als je écht roemen wil, roem dan in God; roem in Hem Die over de aarde heerst, Die alles in Zijn hele schepping tot goedheid, recht en rechtvaardigheid zal maken. Alles! Roem erin dat Hij je dat inzicht gegeven heeft.

Ieder mens roemt weleens. En ja..., als we dat roemen dan toch niet kunnen laten, doe het dan zoals Paulus dat deed:

'Wie roemt, roeme in de Here!'

Paulus en Jeremia, ze wisten beiden aan Wie de eer toekomt. Juist, aan God.

Doet gij evenzo!

dinsdag 29 aug. **2 Timotheüs 1:5**

'... dan komt mij voor de geest uw ongeveinsd geloof, zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en uw moeder Eunike, en ook, daarvan ben ik overtuigd, woont in u.'

In één zin spreekt Paulus over drie generaties en hij benadrukt het bijzondere wat in deze generaties wordt doorgegeven: dat is *ongeveinsd geloof!* Dat is een voorrecht als je dat als derde generatie mee mag krijgen.

Moeder Eunike en oma Loïs woonden in Lystra. Beide vrouwen waren van betekenis in de opvoeding van Timotheüs. Timotheüs wordt aan Paulus voorgesteld en er is een klik tussen hen. Paulus wil dat Timotheüs met hem meegaat op een reis en hij gaat inderdaad mee.

Timotheüs wordt een van de belangrijkste medewerkers van Paulus. Hij wordt net als Paulus een verkondiger van het evangelie. Hij spreekt evangelie en hij leeft evangelie, overal waar Paulus hem heen stuurt.

Het ongeveinsde geloof van zijn oma was een van de eerste bouwsteentjes in zijn leven. De oma en de moeder van Timotheüs wisten van God als de Schepper van hemel en aarde, Die omziet naar de mens. Paulus heeft hen het grote plan uitgelegd. Zo ging het evangelie naar Timotheüs toe, de derde generatie!

Vanzelfsprekend is dat niet; God is degene Die roept. Maar hier wordt duidelijk wat de invloed is van oma's en moeders, opa's en vaders natuurlijk ook.

Iedereen zit in zo'n schakel in de generaties, wees dankbaar aan Vader als je het voorrecht heb om zo'n ongeveinsd geloof door te mogen geven.

woensdag 30 aug. **1 Samuel 7: 12**

*'En Samuel nam een **steen** en stelde die op tussen Mispa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer, en zeide: "Tot hiertoe heeft ons de **Here** geholpen."*

Opgerichte stenen komen we in de Bijbel vaker tegen. Het volk Israël heeft diverse stenen opgericht. Denk aan Jacob en aan Jozua. Stenen spreken van bijzondere gebeurtenissen. Het zijn plaatsen waar God bijzondere dingen heeft gedaan.

Bij het volk Israël waren op dat moment veel problemen. Er waren voortdurend klachten naar God toe. De profeet Samuel maande het volk en zei: doe alle vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en keer terug op uw weg en richt uw hart op de Here dan zal Hij u redden uit de handen van de Filistijnen.

Zoals Samuel het volk richtte, zo deed het volk. De Filistijnen werden bij de volgende strijd door de Here verslagen. De zegen van de Here daalde neer. Tussen Sen en Mispa was de plek waar zich dit allemaal heeft afgespeeld.

Daarop richtte hij een steen op tussen Mispa en Sen als een monument, om de plaats te gedenken waar het volk gericht werd en waar de vijand werd verslagen.

Als u ooit op de plek komt tussen Mispa en Sen, dan vindt u daar een gewijde plaats, waar mensen werden gericht op God en waar menig afgod of Astartes weggedaan is en waar de zegen in de harten van de mensen neerdaalde.

Dank Hem, dat Hij ons tot hiertoe heeft geholpen!

donderdag 31 aug. **Jesaja 40: 1-2**

'Troost, troost Mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is.'



Het volk Israël is weggevoerd naar Babel en is daar een lange periode in ballingschap. Het volk maakt zoveel mee, weg uit het beloofde land, weg uit de vertrouwde omgeving en schijnbaar weg van hun God. Ondertussen ging het leven door, er werden kinderen geboren, nieuwe generaties kwamen en sommigen settelden zich in Babel.

Maar ook was er de gedachte: wat nu? Is God ons echt vergeten? Zijn wij nu niet meer Gods volk? Moeten we het nu zelf maar uitzoeken en er het beste van maken, op eigen kracht? Zijn de grote beloftes die aan ons gegeven waren toch geen beloftes?

Twijfel en onzekerheid viel het volk en deel.

Maar dan opeens komt er een ommekeer en God geeft deze woorden aan Jesaja om te spreken tot het volk.

Troost, troost Mijn volk. Ik ben jullie niet vergeten, jullie zijn niet de beloftes kwijt, jullie zullen tot zegen worden voor de gehele wereld, niet uit jullie zelf, maar Ik zal het doen.

Jesaja zegt: *'Zie, hier is Uw God! Zie de Here Here zal komen met kracht...'*^{Jes.40:10}

Het volk kreeg nieuwe hoop en hun zicht op de toekomst werd vernieuwd. En de hoop bracht blijdschap en verwachting.

Iedereen herkent die twijfel, ook in deze tijd. Misschien ben je gesetteld in deze maatschappij en vraag je jezelf af: is het eigenlijk allemaal wel waar? Is Hij mij niet vergeten? Moet ik het nu maar zelf uitzoeken en er het beste van maken, op eigen kracht?

Maar ook nu is daar dat zicht op de toekomst, en er is hoop voor de toekomst. Er is altijd verwachting, want Zijn beloftes aan jou staan ook onwankelbaar vast. En in die vaste verwachting vinden we onze blijdschap en kracht.

Troost, troost, Ik ben bij je!