

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

vrijdag 1 sept. Psalm 118:1

'Loof Jahweh [IEUE], want Hij is goed, want Zijn goedgunstigheid is voor de eon.'

Deze woorden klinken regelmatig in Psalmen. Als de Psalmist aan God denkt, komt dit direct op.

Het woord *goedgunstigheid* omvat al het goede, dat God aan de mens geeft.

Hem danken aan het begin en einde van de dag – voor u, jou en mij gewoon geworden misschien, en toch ongewoon.

We blijven Hem danken, in alles. Dat verblijdt je hart en dat van Vader.

zaterdag 2 sept. Psalm 136:1

'Loof Jahweh [IEUE], want Hij is goed, want Zijn goedgunstigheid is voor de eon.'

In deze Psalm klinkt dit maar liefst 26 keer: heel de Naam van God uitgezongen.

Lees de Psalm eens door, dan hoor je de grote daden van God in de schepping en in de geschiedenis van het volk Israël. Het is tot Zijn eer. Zo willen u, jij en ik zijn: tot Zijn eer.

Dank Hem voor de grote daden in je leven: gerechtvaardigd, verzoend!

zondag 3 sept. Romeinen 8:29

'Want hen die Hij tevoren kende, heeft Hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de Eerstgeborene is onder veel broeders ...'

God is liefde, Hij kent je, al van voor je geboorte, zegt Psalm 139. Hij k nt je, en is nauw bij je (dagelijks) leven betrokken. Daarin geeft Hij de kracht, en werkt door Zijn geest dat beeld van Zijn Zoon uit in liefde, vreugde, vrede, mildheid, geduld.

Abba, Vader, vandaag is mijn leven in Uw hand! Dank U wel.

maandag 4 sept. Romeinen 8:31

'Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?'

De zekerheid van nu is, dat *God voor ons is*. Dat geeft een diepte in ons bestaan, zodat we vandaag leven in het besef, dat niets buiten Hem omgaat. Wat in je leven gebeurt, valt binnen Zijn plan van liefde. Zelfs wat tegen je in lijkt te werken, kan dat niet echt, omdat *God* voor je is. Zo kijk je anders naar dat wat je overkomt.

Vol vertrouwen op Vader gaan we deze dag in.

dinsdag 5 sept. Genesis 33:4

'En Ezau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals, en kuste hem ...'

Dit is de verloren zoon, die thuis komt. In Lucas 15 lees je dezelfde woorden. Daar is het de vader die naar de zoon snelt, omarmt, om de hals valt en kust. Vier woorden, die *verzoening* uitdrukken. Ezau is niet langer vijandig gezind. Hij ziet *zijn broeder*; de verzoening zat al in zijn hart en komt nu naar buiten, na 20 jaar. En in die tijd is veel gebeurd. Laten we hiervan leren. Heel de Schrift is tenslotte tot onderwijzing gegeven.

woensdag 6 sept. Genesis 32:30

'En Jakob riep de plaats Pni l, want (zei hij) ik heb Elohim (God) gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geworden.'

Een naam van een persoon of een plaats wordt in de Bijbel *geroepen*. Hier is het Pni l, *'aangezicht van God'*.

Eerder was Jakob in de nacht aan het dromen en noemde die plaats Bethel, *'huis van God'*. Jakob is een stap verder gekomen.

Soms als je 's nachts niet kunt slapen, lijkt het alsof het contact met God intenser is, als je worstelt met zaken. God is dan niet ver weg, maar hoort je. Hij w et wat je nodig hebt.

Vader, dank U wel.

donderdag 7 sept. 2 Corinthi rs 5:1

'Want wij weten, dat wanneer onze aardse tabernakelwoning wordt ontbonden, wij een gebouw uit God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eonisch, in de hemelen.'



Bij het ouder worden merken we dit sterker. Het uitzicht hier, biedt vertroosting in lijden en geeft blijdschap, omdat Gods liefde sterker dan de dood is. Zo kunnen we vandaag echt leven in afhankelijkheid van Hem, de Betrouwbare God. Hij zal doen wat nodig is en geeft draagkracht, ook nu. We gaan met Hem de dag in:
Vader, dank U dat U meegaat.

vrijdag 8 sept. **Filippenzen 2:2**

'... Maken jullie mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind ...'

Als gelovigen kom je elkaar tegen in het lichaam van Christus. Bij de Filippenzen zag Paulus onderlinge bemoediging, mededogen, medelijden, vertroosting en geestelijke gemeenschap. Maar kennelijk was de gemeente aan het verbrokkelen. Vandaar de aanwijzing in dit vers (2:2).

De *eenheid van de geest* is een feit. Het gaat erom, dat wij als gelovigen die *bewaren met de band van de vrede*. Laten we dit doen!

zaterdag 9 sept. **Filippenzen 4:6,7**

'Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.

Dit bekende woord bemoedigt en moedigt aan de weg van gebed en dank te blijven bewandelen. Als gevolg blijft die geweldige *vrede van God* je hart bewaren. Ons hart is zo snel verontrust, angstig, bevreesd.

Wanneer we die diepe overtuiging hebben, dat *God* alles in Zijn hand heeft, zal dat ons leiden en bewaren in Zijn liefde. Hij gaat met je mee.

zondag 10 sept. **Jesaja 40:1**

'Troost, troost mijn volk, zal jullie God zeggen, spreek tot het hart van Jeruzalem ...'

Dé vertroosting van Israël is hun Messias Jezus. In de verandering die optreedt wanneer Hij terugkeert, is hun troost. Het nieuwe verbond breekt aan en de strijd en verdrukking is voorbij.

Het uitzicht voor ons is de terugkeer van Hem, Die ons liefheeft. Dat geeft echte troost. Op weg ernaar toe draagt Vader je. Hij spreekt tot je hart: je bent van Mij.

maandag 11 sept. **Genesis 16: 7-8**

'En de Engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En Hij zeide: Hagar, slavin van Sarai, vanwaar komt gij en waarheen gaat gij?'

Hagar is de slavin van Sarai. Omdat Sarai geen kinderen kon krijgen heeft Abram een kind verwekt bij Hagar.

In onze tijd gebeurt dat ook; het heet 'draagmoederschap'.

Daarom heen liggen allerlei problemen op de loer. Dat kun je wel bedenken.

De zwangere Hagar moet zelfs wegvluchten. Zij komt terecht in de woestijn bij een waterbron.

Als je in de woestijn van je leven komt, dan is het meestal niet best – herkenbaar toch? Hoe mooi is het dan als je komt bij een waterbron? Een waterbron is een bron van leven, een bron van nieuwe energie, een bron van nieuwe kracht. En juist op die plek van nieuwe kracht treft zij de Engel des Heren.

De Engel des Heren spreekt rake woorden: *'... vanwaar komt gij en waarheen gaat gij?'*

Dat zijn levensvragen: waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Wat is de zin van mijn leven, wat doe ik hier eigenlijk?

Hagar, heen en weer geslingerd in haar gedachten, wordt door de boodschap van God gereset. Hij zegt: vlucht niet verder maar keer je om op de weg die je ging, ga terug! Hij geeft een belofte mee. Hagar gelooft deze onvoorwaardelijk en gaat terug.

De boodschap van God aan jou is ook een belofte, ga vandaag op weg, met de belofte van God. Misschien moet je omkeren, maar blijf vertrouwen op God, want Hij is God en Hij overziet heel jouw levensweg.

Morgen kijken we wat Jezus hier van zegt.



dinsdag 12 sept. **Johannes 8: 14**

'Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al is mijn getuigenis van Mijzelf, toch is het waar, want Ik weet, vanwaar ik gekomen ben en waar Ik heenga: maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heenga.'

Zelfkennis lijkt een woord van deze tijd. Het is echter een woord van alle tijden. Wie ben je zelf eigenlijk? Waar kom je vandaan? De vorige generatie, je ouders, hebben grote invloed op jou gehad en dat heeft mede bepaald wie je nu bent.

Voor Jezus was dat ook belangrijk, Zijn ouders! Zijn hemelse Vader was Zijn echte Vader. Zijn moeder was de mens Maria, Hij was die verbinding tussen God en de mens. En Jezus wist dat heel goed, daar lag Zijn oorsprong.

'... want Ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga...'

Voor Jezus was het duidelijk, Hij kwam voort uit liefde; Zijn komst was een genadegave en het zal zijn tot verzoening.

Hij zei toen tegen de mensen die om Hem heen stonden: jullie weten het niet, jullie begrijpen het niet.

Begrijp jij het? Wat zegt het jou zelf? Lees morgen verder.

woensdag 13 sept. **Efeziërs 5:1**

'Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie liefheeft.' ^[NCV]

Waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe? Wat is echt zingevend aan mijn leven?

Gisteren hebben we gelezen, wat dit betekende voor het leven van Jezus. Hij wist het.

Zoals Hij geboren was uit liefde, zo ben jij ook geboren uit liefde. Vader heeft jou met heel Zijn hart bedoeld, jij bent gewenst en jij bent onmisbaar in Zijn plan. Daar ligt jouw oorsprong.

Wat doe ik hier eigenlijk?

Geboren en staand in die liefde mag je nu genade schenken en leven tot Zijn eer.

Waar ga ik heen?

Het doel is het brengen van verzoening, later boven, als een ultiem verzoenmiddel. Dat mag je nu al oefenen.

Zoals Jezus het wist, zo weet ik het nu ook. Wandel vandaag als dat geliefde kind en laat die verzoening klinken.

donderdag 14 sept. **Jesaja 53: 5**

'Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.'

Lang voordat Jezus geboren was, schreef de profeet Jesaja deze woorden over de toekomst. Hij spreekt over het sterven van Jezus en hij verbindt hier overtredingen, ongerechtigheden, striemen en straf aan vrede en genezing!

Hij stierf aan het kruis en wat bracht het ons? De weg van vrede en genezing.

Ga vandaag op weg met deze vrede, en ben je gewond geraakt in het leven? Hier ligt het begin van jouw genezing.

vrijdag 15 sept. **Jesaja 57: 20-21**

'Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.'

Jesaja spreekt over hen die leven zonder God: een leven met altijd maar golven, altijd maar deining, zonder rust en altijd in beweging. Wat brengt het boven? Modder en slijk.

Kom je wel eens bij de zee? Wij lopen wel eens op het strand van Texel. De golven houden daar nooit op. Soms ga ik wel eens zitten op het strand en kijk naar die golven, het is altijd in beweging. Soms zweept het op en dan maakt het nog veel meer herrie. De zee heeft nooit rust. Bij iedere golf komt er zand, zeewier en vuil mee.

Je kunt het ook omdraaien. Mensen die God kennen als God, dé God, die leven uit Zijn kracht, die hebben rust en vrede.

Ken jij deze God?



zaterdag 16 sept. **Prediker 5:4**

'Het is beter dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet inlost.'

In de politiek worden oneindig veel beloftes gedaan, zeker in de verkiezingscampagnes. Velen voelen zich naderhand bedrogen, de beloftes zijn niet waargemaakt, er moest een compromis worden gesloten. Dan verdwijnen de beloftes naar de achtergrond. Zo werkt dat in de politiek.

Het overkomt ons allemaal wel eens, een vergeten belofte. Het kan allerlei oorzaken hebben: je hebt het niet opgeschreven, je had je aandacht er niet bij, het was heel lang geleden en misschien heb je het wel te snel gezegd.

Beloftes van God zijn anders. Wat Hij belooft heeft, komt Hij na. Op een belofte van God mag je rekenen. Eigenlijk is de Bijbel een *belofteboek*.

In de Bijbel staan heel veel beloftes en iedere belofte krijgt een vervulling, dat is zeker. Niet alle beloftes zijn speciaal bedoeld voor mij, soms zijn er algemene beloftes, maar ook specifieke beloftes, bijvoorbeeld voor het volk Israël.

Door die beloftes wordt de trouw van God iedere keer weer zichtbaar, want Hij belooft en Hij lost altijd in.

Vader, dank U wel dat U altijd zult doen wat U heeft beloofd.

zondag 17 sept. **Hebreeën 11: 7**

'Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin ...'

Noach wandelde met God. Noach kende God en God kende Noach. God geeft aan hem de opdracht om de ark te gaan bouwen en Hij belooft een verbond.

Noach vertrouwde helemaal op de belofte van God (Gen 6:18) en hij start met de bouw van de ark. Te midden van het geweld op aarde bouwt hij dat enorme schip.

In Genesis 6 lezen we over de boosheid van de mensen, over het geweld en de verdorvenheid. In deze wereld leefde Noach met zijn gezin en toch hield hij vast aan de belofte van God. Hij voltooide zo de bouw van de ark, hij liet zich er niet vanaf brengen, en het was tot redding van Hem én van hen die Hij op het oog had, zijn gezin.

Noach is een voorbeeld voor ons van het vasthouden aan de beloften van God. Ook wij leven in een wereld vol geweld en boosheid, ook ons belooft God redding, voor ons en ook voor hen die God op het oog heeft.

Vader, dank U dat U het geeft dat ik met U mag wandelen en dat ik vast mag houden aan dat wat U heeft beloofd.

maandag 18 sept. **Deuteronomium 6: 4**

'Hoor, Israël, de Here is onze God; de Here is één!'

Misschien is dit wel de meest gesproken Bijbeltekst die er is. Natuurlijk is er heel veel te zeggen over deze woorden. Het wordt hier in de eerste plaats gezegd tegen het volk Israël, maar de betekenis is voor iedereen belangrijk. Iedere gelovige Jood spreekt deze woorden bij belangrijke gebeurtenissen, opstaan, slapen gaan, feest en overlijden. Dit is het 'Sjema'.

Het begint met: Hoor! Daar wordt bedoeld: luister goed, dit moet je weten.

Dit boek Deuteronomium is een van de vijf boeken van de Thora. Thora betekent: onderwijzing. Let dus op, dit is deugdelijk onderwijs! God is één!

Hij is God en Hij is almachtig en Hij voert Zijn plan van liefde uit en buiten Hem is er geen God. Morgen kijken we waar dat staat.

Vader, wat ben ik dankbaar dat ik U mijn Vader mag noemen.

dinsdag 19 sept. **Jesaja 45: 5**

'Ik ben de Here en er is geen ander, buiten mij is er geen God.'

Wat een enorme geruststelling is deze uitspraak van God Zelf. Maak je geen zorgen, Ik ben er en Ik ben almachtig en Ik ben de Here en buiten Mij is er niet nog een God!

Als Paulus in Athene is dan zegt hij het ons zo in handelingen 17: Hij is de ene God, Die alles schiep, Die geen mensenhanden nodig heeft, Die alles beschikt en Die alles tot een perfecte voltooiing zal brengen; Die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van hen die geloven. Dat is de boodschap!. Houdt het vast en laat het nooit meer los.



woensdag 20 sept. **2 Thessalonicenzen 3:1**

'Voorts broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u ...'

Een andere vertaling geeft: *'... opdat het woord van de Heer zal rennen ...'*

Natuurlijk kunnen woorden niet rennen, maar toch is dat wat Paulus hier heeft bedoeld. Ieder jaar wordt in Rotterdam de marathon gelopen. Waarschijnlijk ken je wel iemand die meeloopt of heeft meegelopen. Meedoen aan de marathon vergt wel een goede voorbereiding, maandenlang trainen en afzien om zo door de stad te rennen.

'Opdat het woord zal rennen ...'

Natuurlijk zijn er van die supersnelle Ethiopiërs die niet bij te houden zijn. Voor velen gaat het daarom niet om het winnen van de marathon maar om het uitlopen, om de eindstreep te halen. Vlak voor het moment van het startsein staan alle deelnemers geconcentreerd klaar, en dan, bij het sein, gaat iedereen los, gericht op het doel, de finish. Dat is wat Paulus meegeeft aan de Thessalonicenzen. Opdat het woord zal rennen, dat het mag rondgaan, gericht op het doel en dat het iedereen mag bereiken. Dan zegt Paulus: *'Bidt voor ons, opdat het woord zal rennen!'*

donderdag 21 sept. **2 Thessalonicenzen 1:1-2**

'Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen in God, onze Vader, en de Here Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.'

Deze woorden komen uit de tweede brief aan de Thessalonicenzen – samen met de eerste brief, de vroegste brieven van Paulus. Hij begint al zijn brieven met de woorden *genade en vrede*. Met deze woorden geeft hij richting aan – dat jij en ik niet alleen weten wat er staat, maar dat ook praktisch laten worden. Leef in en uit de genade. Laat dat ook vandaag je kracht zijn!

vrijdag 22 sept. **Romeinen 5:11**

'... maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.'

Verzoening – wij worden gedragen door de vrede van de verzoening, die wij door onze Heer Jezus Christus van God ontvangen hebben. We hebben de vrede van de verzoening ontvangen, niet door verzoening te doen! Ontvangen met open handen en een open hart – elkaar aanzien in Hem!

zaterdag 23 sept. **2 Thessalonicenzen 1:2**

'Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.'

Je bent gegrond in de genade en dát geeft je een wandel tot eer van Hem en tot opbouw van degenen die Hij naast je zet. En de vrede van God bewaart je hart, ook als er problemen zijn. U bent er, Vader, ook vandaag!

Vrede schrijf je met de -v- van **verzoening**. De uitwerking ervan? Weer een woord met een -v-, namelijk: **vreugde!**

Jij en ik mogen weten, dat we *'geliefd'* zijn!

zondag 24 sept. **1 Corinthiërs 4:12-13**

'... smaadt lijdend, zegenen wij; vervolging lijdend, dat verdragen wij; laster ondergaand, spreken wij hen aan ...'^[NCV]

Dat is de weg die Hij ons wijst! Dat wordt praktisch, doordat je de draagkracht kent van *genade en vrede*. Zó wordt de genade die ons bewezen is, zichtbaar.

Mag ik die woorden vergelijken met boeien in het water – zij wezen de weg en je kunt je eraan vasthouden. Jij en ik worden erdoor gedragen. We beseffen: Vader, U bent nabij! Ook vandaag! Meer nog: elke dag van ons leven!

maandag 25 sept. **Efeziërs 4:31-32**

'Zegent hen, vervloekt hen niet! Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, tezamen met het kwade. Wordt echter naar elkaar: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus júlíe genade schenkt.'



De weg die God hier wijst, willen jij en ik opgaan. De weg naar de ander blijft daardoor open. Hier klinkt weer *genade*.

Ik las dit mooie zinnetje: 'Alleen genade doet genadeloosheid wegsmelten.'

Mag de genade in onze wandel praktijk worden! Fijn, dat Hij naast ons gaat!

dinsdag 26 sept. **2 Thessalonicenzen 1:2**

'... God, de Vader, en van de Here Jezus Christus'

Zó is God, wijst Paulus: 'God, de Vader', 'de Vader van de Here Jezus Christus'! Ja, ook van jou en mij.

Ons antwoord is dan toch: *Vader, U bent er! Ik wil tot Uw eer zijn!*

De woorden ervoor wijzen de weg: 'genade ... en vrede'. Wat een troost werken die woorden uit. Ze wijzen naar wat ons draagt! Waar we met ons hart op kunnen staan! *Wat U gezegd hebt, geldt!*

woensdag 27 sept. **Romeinen 8:38-39**

'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte en diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer.'

Dát verkwikt je, geeft je vrede en rust, ja, alles wat je nodig hebt!

Vader, dank U wel!

donderdag 28 sept. **2 Thessalonicenzen 3:18**

'De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.'

In Hem is de genade van God verschenen. Die genade voedt ons op. Wij mogen leven tot eer van Hem, ten volle op Hem vertrouwen! Dat is ook bemoediging. Daarbij mogen weten: niet alleen de gemeente is Zijn zorg, uiteindelijk zullen allen beseffen Wie Hij is!

Dat U ons op het oog hebt, Vader, niemand over het hoofd ziet – dank U wel!

vrijdag 29 sept. **Jesaja 58:9**

'Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik.'

We lazen gisteren de woorden 'Dat U ons op het oog hebt, Vader, niemand over het hoofd ziet.' Zó kent Gods volk Hem – als Degene Die zegt: 'Hier ben Ik!' Bijzondere woorden – je leest die bij Mozes, Samuël en Jesaja! En die woorden blijven van kracht.

zaterdag 30 sept. **Psalm 139:1-6**

Van David, een psalm.

IEUE, U hebt mij onderzocht en U kent mij.

U kent mijn zitten en mijn opstaan;

U onderscheidt mijn gedachten van ver.

Mijn pad en mijn slaapmat hebt U uitgemeten

en voor al mijn wegen hebt U voorzieningen getroffen;

want geen woord ligt op mijn tong

– zie, IEUE, U kent het geheel.

Van achter en van voren heeft U mij stevig omvat

en U legt op mij Uw handpalm.

Wonderbaarlijk is zulke kennis voor mij;

mij te boven gaand; ik kan er niet bij.' ^[NCV]

Wat heeft God een zeer ver reikende belangstelling voor ons, voor Zijn volk én voor allen! Wat een plan waarin Hij dus een ieder op het oog heeft! Je bent in beeld! Hij heeft je lief! Zo is Hij ook nabij, als ons zorgelijke gedachten overvallen. Hij zet alles op zijn plaats. Hij kent jou en mij; Hij kent allen die je lief en dierbaar zijn – niemands bestaan passeert Hem onopgemerkt.

Wil je meer lezen over deze psalm? Neem dan van de boekentafel de folder mee!