

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

zondag 1 okt. Efeziërs 2: 19

'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods.'

De wereld staat op zijn kop. Over rampen, oorlogen en dreiging van oorlog horen we dagelijks op het nieuws. Als gevolg daarvan worden de westerse landen overspoeld met vluchtelingen – iedere vluchteling is een schepping van Vader.

Vreemdelingen en bijwoners... In onze tijd denken we dan al snel aan asielzoekers.

Asielzoekers hebben het niet makkelijk. Noodgedwongen zijn ze hier, maar hun hart is in het land van herkomst. Naar mate de tijd verstrijkt, raken ze ontheemd van hun eigen land en voelen ze zich nog als vreemden in ons land.

Paulus zegt, dat je je ontheemd kunt voelen, maar je mag weten dat je als geroepene, familie bent geworden van God, Hij is je Vader en jij bent Zijn kind.

Deze Vader is er altijd. Jij mag vertoeven in Zijn huis, dichtbij Hem.

Vader, ik voel me steeds meer thuis bij U!

maandag 2 okt. Handelingen 17: 29

'Daar wij dan van Gods geslacht zijn ...'

Wat een enorme troost zijn deze woorden! Wat is hier aan de hand?

Paulus spreekt tot een groep mensen in Athene. Allen zijn ongelovig en kennen God niet. Ook hebben zij niet gehoord van de opstanding van Gods Zoon. Hij staat midden tussen de heidenen. Met deze woorden zegt hij: je hoort erbij! Je bent familie van God. Ook jullie oorsprong, Atheners, ligt bij Hem.

Best kans dat ze hem niet geloofd hebben, maar dat neemt niet weg dat het wel waar is!

Wij zijn van Gods geslacht!

De Atheners wisten het niet, maar hoeveel groter is de betekenis als je Hem wel kent? Je bent van Hem, je bent bedoeld, en jouw leven heeft grote betekenis.

Het is maandag, de week is weer begonnen. Misschien mag je naar je werk of gewoon naar school, wellicht blijf je thuis – het maakt niet uit. Wat je ook doet, je bent van Hem!

dinsdag 3 okt. Kolossenzen 1: 19-20

'Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is.'

Na een lange tijd van beleg van de stad Leiden door de Spaanse soldaten werd de stad op het nippertje bevrijd, op 3 oktober 1574. De stad was uitgehongerd en de bevrijders, de Geuzen, brachten voedsel naar de stad: haring en wittebrood.

Ieder jaar wordt deze bevrijding van Leiden van 450 jaar geleden gevierd met wit brood en haring.

Paulus schrijft aan de Kolossenzen over de bevrijding die alle mensen betreft. Sterker nog: *'... hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is!'* – scheppingswijd! Hij geeft een doorkijkje naar de toekomst, naar wat God wil gaan doen. Dat is alle dingen weder te verzoenen; een ultieme bevrijding heeft Hij voor ogen.

Jij en ik mogen nu al weten van die bevrijding en daardoor zijn wij nu al verzoend met Hem.^{vs.22} Dat is genade. Er staat niets tussen Hem en ons. Verzoening en genade zijn de gaven die Hij ons geeft.

De bevrijding van Leiden gaf de inwoners vreugde; de bevrijding waar Paulus van spreekt is deze vreugde ver overstijgend!

Neem die vreugde vandaag mee, en leef uit die verzoening. Laat het niet los!

woensdag 4 okt. Genesis 50: 20a

'Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht ...'

Jozef is onderkoning van Egypte geworden nadat zijn broers hem hebben verkocht als slaaf. Na lange tijd heeft Jozef zijn broers weer ontmoet. Het is uiteindelijk een verzoenende ontmoeting geworden.



Het is aan God voorbehouden om het kwaad zo te gebruiken, opdat het goede er uit voort komt.

Om te komen tot verzoening is het soms een hele weg. God is daar naar toe op weg met u, met jou en met iedereen.

Verzoening vinden met je broers, je familie, je kennissen, je vader, je moeder of zelfs naar jezelf toe kan best een hele weg zijn, maar hoe mooi is het als je elkaar uiteindelijk in de armen kunt sluiten, zonder wrok maar uit liefde.

'Je hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht ...'
Vader, leer mij verzoenen!

donderdag 5 okt. **Job 12: 7-8**

*'Maar vraag toch het gedierte, en het zal u onderrichten;
het gevogelte des hemels, en het zal u inlichten.*

*Of spreek tot de aarde, en zij zal u onderrichten
en laat de vissen der zee het u vertellen.*

*Wie onder deze alle weet niet,
dat de hand des Heren dit doet,
in wiens hand de ziel is van al wat leeft
en de geest van ieder sterveling?'*

Het leven van Job gaat niet bepaald over rozen. Misschien herken je dat wel? Dierbare familie is hem ontvallen. Misschien herken je dat ook wel. Tegenslag op tegenslag is menig mens niet onbekend. Job blijft achter met zijn verdriet.

Job heeft vrienden. Zij komen langs en tonen hun medeleven – dat is mooi. In het gesprek dat daarna ontstaat, zeggen zij, dat alles wat Job is overkomen eigenlijk toch wel zijn eigen schuld zal zijn. Ook in onze maatschappij is oorzaak en gevolg in bijna alles aan elkaar gekoppeld.

Job gaat zijn vrienden uitleggen dat de ziel van al wat leeft en de geest van ieder mens in de hand van de Here is. Als je zou kunnen, dan kun je het navragen aan de vogels, de vissen en, ja, aan alle dieren. Allen zouden getuigen van Gods hand in dit alles.

vrijdag 6 okt. **1 Corinthiërs 15: 14**

'En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.'

Paulus houdt van tegenstellingen en ook van duidelijke eenvoud. Wat is voor ons het gevolg als Christus niet zou zijn opgestaan? In dat geval is de verkondiging van Paulus een tijd verspillende bezigheid geweest. Indien Hij niet is opgewekt dan is er geen zicht op opstanding, dan is er geen eersteling ons voorgegaan, dan zijn onze woorden leeg. Geen verwachting, geen hoop – dan zou ook jouw geloof leeg zijn. Dan nemen we alleen maar ruimte in... Een triest verhaal.

MAAR..., dit is slecht de helft van de tegenstelling, de andere helft is voor morgen!

zaterdag 7 okt. **1 Corinthiërs 15:20**

'Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.'

Gelukkig zijn er goede berichten: een geboorte, waar je blij mee bent, een mooi huwelijk, een nieuw huis gekocht, een ontmoeting met iemand die je lang niet hebt gezien, een echt gesprek van hart tot hart. Dat is allemaal heel mooi, maar deze zin uit 1 Corinthiërs 15 is wereldschokkend!

Dit is de kern van het beste nieuws dat je kunt ontvangen. Door deze gebeurtenis is er een breed scala van zingeving, hoop en blijdschap voor je eigen leven en voor de hele schepping gewaarborgd!

Vader, leer mij de werkelijke betekenis van de opstanding begrijpen.

zondag 8 okt. **1 Corinthiërs 15:22**

'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.'

In de geschiedenis zijn er slechts twee personen, door wie er een grote verandering is gemaakt, die alle mensen aangaat.



De eerste is Adam. Hij at van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. God zei: Al zwoegende zult gij van de aardbodem eten, doornen en distelen zullen er zijn, gij zult het gewas van het veld eten en in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. naar Gen.3:17-19

Als u zich afvraagt waarom u zo hard moet werken, vermoeid en soms gesloopt thuis komt, dan is dit de reden.

De levensbeperking, die ieder mens aangaat, is hier ontstaan en gaat van mens op mens door. Bij de geboorte is het sterven al een zekerheid; voor ieder mens is er een houdbaarheidsdatum. Bij overlijden is er verdriet omdat we iemand heel erg missen en dat geeft de pijn waar we zo vaak mee te maken hebben. Maar... sterven heeft niet het laatste woord, want er is nog een ander Persoon... Daarover lezen we morgen.

maandag 9 okt. **1 Corinthiërs 15:22**

'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.'

Christus is de tweede persoon. Jezus is gekruisigd, is begraven en op de derde dag heeft God Hem op laten staan uit de doden, als de Christus. Hij heeft leven ontvangen dat sterker is dan de dood. Dat is in strijd met de sterfelijkheid die Adam in werking heeft gezet.

Het is ook vaak moeilijk te begrijpen voor de mens, omdat wij alleen het sterfelijke lichaam kennen. Christus stond op, en dezelfde mensen die sterven in Adam zullen in de toekomst levend gemaakt worden.

Onvoorstelbaar en toch waar!!

dinsdag 10 okt. **1 Corinthiërs 15: 23**

'Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst; daarna het einde [de voleinding / de voltooiing].'

Dit is de volgorde van opstanding die God ons geeft:

- Christus als eersteling – dat weten we uit het nieuwe testament. Paulus legt ons uit dat er zoveel getuigen zijn geweest, die Hem als Christus hebben ontmoet. Het woord 'eersteling' houdt in dat er meer komen. Zo is dat ook.
- Dan, een periode later, 'vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst'! Dat zijn degenen die Hij heeft geroepen tot het lichaam van Christus, wereldwijd.

Lees ook 1 Thessalonicenzen 4. 'Samen' is daar een sleutelwoord – zowel wij met elkaar, als degenen die op dat moment ontslapen zijn. Samen! Het zal een moment van herkenning en weerzien zijn. We mogen daar nu al naar uitzien. Dat geeft ons hoop en een vaste verwachting. De invloed van Adam zal dan weg zijn. Als dat geen goed bericht is...!

Vader, U komt de lof en de eer toe; U alleen bent in staat om deze belofte waar te maken.

woensdag 11 okt. **1 Corinthiërs 15: 43b**

'... er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.'

Ons leven wordt nu gekenmerkt door zwakheid. Dagelijks lopen we tegen de beperkingen van ons leven aan – Ik had me toch voorgenomen om iets te doen, het is me niet gelukt. We willen vaak zoveel, maar we zijn zo vaak begrensd door allerlei omstandigheden. Soms fysiek maar ook relationeel.

Misschien willen we een relationeel probleem oplossen en wil je de ander weer kunnen vinden, maar lukt het niet om de juiste woorden te spreken en leiden je pogingen om te verbinden juist tot een nog grotere verwijdering van elkaar, onbedoeld en hopeloos, door de zwakheid van ons leven.

De opwekking echter, gebeurt in kracht. 'Kracht' is de vertaling van 'dunamis' [Gr.]. Dat kennen we van dynamiet. Die zwakheid die we vaak hebben, zal veranderen in deze exploderende kracht. Waar we nu tegenaanlopen is steeds die beperking, zonde (doelmissen), maar dán zal er altijd voldoende kracht zijn om waar te maken wat Hij wil dat we doen. Ook relationeel zal die beperking wegvallen en zullen we elkaar kunnen vinden.

Paulus zegt ons in Efeziërs 2:5-6: *'Hij heeft ons mede-opgewekt ...'* Hij geeft ons nu al een voorschot op dat grote moment. Onze echte plaats is daar nu al! Dat maakt dat we



nu al anders kunnen aankijken tegen ons leven nu. Is er zwakheid? Kijk omhoog!
Vader, U geeft ons zoveel! Dank U dat we nu al mogen leven in die kracht van de opstanding. Geef ons wat nodig is. Amen.

donderdag 12 okt. **Filippenzen 4:5**

'Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden: de Heer is nabij.'^{NCV}

Ook deze dag kun je alles wat er op je hart is met Hem, met Vader, bespreken. Lees de verzen 4-7! Je weet, dat Hij alles in Zijn hand heeft. Morgen gaan we hierop verder. Inschikkelijk zijn (*epieikes*) heeft niets te maken met 'met alle winden meewaaien', maar meer met het daadwerkelijk tonen van empathie en uit zijn op wat voor de ander het beste is (zie ook 1 Tim. 3:3, Titus 3:2, Jac. 3:17 en 1 Petrus 2:18).

vrijdag 13 okt. **Romeinen 8:26-28**

'Op dezelfde wijze nu komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wat wij zouden bidden – naar wat zijn moet – weten wij niet, maar de geest zelf pleit voor ons met ongesproken verzuchtingen. Hij die echter de harten navorst, weet wat de gezindheid van de geest is, omdat die in overeenstemming met God opkomt voor de heiligen. Wij weten nu dat, voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken ten goede, voor hen die in overeenstemming met Zijn plan geroepen zijn.'^{CV}

Ja, zó is het! Niets gaan buiten Hem om. Hij is met je in Christus. Hij is nabij! Ook vandaag!

zaterdag 14 okt. **Psalm 139:5**

'Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.'

Lees de verzen 1-6 en hoor waarmee je vandaag verder kunt. Hij omringt je, Hij kent je, Hij omgeeft je! Vader, dank U wel, dat U met me gaat!

Iemand kan in de 'handpalm', in de greep zijn van zijn vijanden, van een booswicht, van zijn naaste. ^{Ps.18:1, 71:4; Spr.6:3} Hier stelt David echter duidelijk dat hij in Gods greep is. *'U legt Uw handpalm op mij'* betekent dan ook dat God ons geheel onder Zijn beschermende controle heeft.

zondag 15 okt. **Ruth 1:16**

'Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan (...): uw volk is mijn volk en uw God is mijn god.'

Wat een zicht krijg je hier op Gods handelen met Israël! Ruth, de Moabitische, spreekt deze woorden. Zij is beeld van wat straks tegen het volk gezegd zal worden. Israël zal licht voor de volken zijn, hun zegenkanaal. Uit de monden van de volkeren zal klinken: *'uw God is mijn God'*. God heeft ook hun verlossing op het oog.

Dankzij Paulus weten wij, dat Hij uiteindelijk zal zijn: alles in allen!

maandag 16 okt. **Psalm 23**

'Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.'

In een interview zei een gelovige, dat deze woorden haar telkens vertroosten. Jij en ik mogen vast vertrouwen op God, de Vader, en op Zijn Zoon, Christus Jezus! Hij gaat naast ons. En tegen Hem zeggen jij en ik: 'Abba, Vader!' Er is er maar Eén bij wie je het vinden kunt. Weten dat je *waardevol* bent, *geliefd*! God kent je, noemt je bij je naam en zegt: *'Ik zal er zijn!'*

Deze psalm laat op eenvoudige wijze zien hoe *Jahweh* in een mensenleven werkt: als Herder én als Heer. Hij is de Enige Die alles in alle dimensies overziet. Hij weet wat wij nodig hebben en Hij geeft ons dat ook, precies op tijd. Hoe grillig ons leven in de ogen van anderen ook lijkt, er loopt altijd een scharlaken draad door ... en die voert regelrecht naar Hem! Wij denken zo vaak dat wij degenen zijn die allerlei zaken in beweging gebracht hebben. Hij is het echter Die ons leidt!



dinsdag 17 okt. **Jeremia 18:1-6**

God wordt hier voorgesteld als de grote Pottenbakker, en: Israël is het instrument, dat Hij maakt. Lees bij dit gedeelte Romeinen 9:19-21. Ook Paulus gebruikt dit beeld. Hij wil ons iets duidelijk maken.

Eerst spreekt hij van de absolute soevereiniteit van God en gebruikt daarbij als illustratie het beeld van de pottenbakker in het dagelijkse leven. De mens is gemaakt zoals de grote Pottenbakker dat wil. Wij zijn geen mensen van staal, maar van broos vaatwerk! Morgen kijken we verder.

woensdag 18 okt. **Romeinen 8:31-39**

In deze verzen staat alles wat jij en ik nodig hebben. Daarbij past *genade*. Die traint en voedt ons op. Denk aan de pottenbakker - zijn liefdevolle hand vormt ons. Niets kan ons scheiden van Gods liefde, omdat wij in Christus Jezus zijn. Hij heeft ons uitermate lief; Hij zal zorgen, dat daar niets tussen komt. Zijn liefde maakt ons onbreekbaar ...

donderdag 19 okt. **1 Thessalonicenzen 5:1-11**

'... want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe ...'^{vs.5}

Wij horen bij het licht, dat Vader in ons leven aan deed. En dat is te zien in de praktijk van ons leven. Dan hoor je woorden als: *goedheid, gerechtigheid en waarheid!*

Een kind van het licht en van de dag kijkt omhoog.

Ja, Vader, dat mogen we ontdekken: U draagt ons dag aan dag!

vrijdag 20 okt. **1 Corinthiërs 3:9-11**

Want wij zijn Gods medewerkers. Jullie zijn Gods akkerland, Gods gebouw.

In overeenstemming met Gods genade die aan mij gegeven is, legde ik als een wijze bouwmeester een fundering, een ander echter bouwt erop. Laat elkeen echter erop toezien, hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een andere fundering leggen naast die er [al] ligt, Jezus Christus.'^{NCV}

Zó kijken we naar elkaar: *medearbeiders, akkerland en bouwwerk* - van God! En op de plaats die Hij jou en mij in de gemeente geeft, mogen we zijn tot Zijn eer! De fundering ligt er: Jezus Christus! We mogen Hem kennen en tot Zijn eer zijn, samen met degenen die Hij naast ons zet.

zaterdag 21 okt. **Efeziërs 2:19-22**

'Dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvenden, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan de uiterste hoeksteen Christus Jezus is, in Wie heel het gebouw, samengevoegd, groeit tot een heilige tempel in de Heer, in Wie jullie samengebouwd worden tot een woonplaats van God, in de geest.'^{NCV}

'hoeksteen' - de steen, die het hele gebouw op zijn plaats houdt.

Je leest over *groeien en opbouw*.

Bouwen is een plan hebben en op de fundering de stenen plaatsen, het gebouw optrekken. Bouwen doen we samen met degenen die God naast ons zet. Bouwen leidt tot opbouw. Samen luisteren we naar wat God zegt. Wij zijn dankbaar met wat er klinkt - een machtig plan, dat ertoe leiden zal, dat God zal zijn: *alles in allen*. Gods liefde verbindt ons en wij zien uit naar die toekomst. Dat is toch om Hem voor te danken!

U ziet niemand over het hoofd! Dank U wel!

zondag 22 okt. **Filippenzen 2:2,3**

'... maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten.'

Onder de Filippenzen was veel goeds te zien. Vertrouwing in Christus, mededogen, meeleven. Toch wijst de apostel nadrukkelijk op *eenheid* en *eensgezindheid*.

Centraal staat *de gezindheid van Christus Jezus*. Dat is: ootmoedigheid, laag, in plaats van hoog. Een bescheiden opstelling zou ons kenmerken als gelovigen.

In ons dagelijks leven gaat Hij mee: *Heer werk in mij ook vandaag Uw gezindheid uit.*



maandag 23 okt. **Filippenzen 2:12,13**

'Daarom, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit, want God is het, Die in jullie zowel het willen als het werken voor Zijn welbehagen bewerkt.'

De gehoorzaamheid waar Paulus van spreekt, is niet gebaseerd op de wet, maar vloeit voort uit de werkzame *genade van God*. De redding *uitwerken* in de praktijk is geen gebod met dreiging van straf, zoals onder de wet bij Israël. *Genade* is ons leefklimaat. *God* werkt het in en door u, jou en mij uit. Dan *wil* je van binnenuit, op 'vrijwillige' basis, *onderschikken*.

dinsdag 24 okt. **Romeinen 5:1**

'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede naar God toe, door onze Heer Jezus Christus ...'

Een fijne uitspraak, die ons bemoedigt en aanmoedigt te blijven bij de genade, die in het paulinische evangelie klinkt. Het gaat om Zijn geloof. Hij werkt Zijn plan uit, door het lichaam van Christus, waarvan jij, u, ik, leden zijn. Wat je vandaag overkomt, gaat niet buiten Hem om. Hij heeft je lief, en die liefde kent geen bodem.

Elastiek is rekbaar tot een bepaald punt, maar Zijn liefde strekt zich uit van ver voor je geboren werd tot alle verre toekomst, en daarna. Zo weet je je ook vandaag in Zijn liefde opgenomen.

woensdag 25 okt. **Johannes 8:12**

'Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: "Ik ben het Licht van de wereld"'

Duisternis bedekt de volkeren, zegt Jesaja. ^{Jes.60:2} Toch gaat het licht doorbreken als de Messias van Israël, Jezus Christus, Zich gaat onthullen als de Koning van de koningen en de Heer van de heren. Als Hij komt, gaat het licht weer schijnen in de wereld.

Op aarde genas Hij de blindgeborene (beeld van Zijn volk). Geestelijk gezien genas Hij onze verblinding en schijnt in ons hart dat geweldige licht van Hem. Zo kun je voor de ander een lichtpuntje zijn. God geeft wellicht vandaag weer een mogelijkheid!

donderdag 26 okt. **Spreuken 9:10**

'Het startpunt van wijsheid is de vrees van Jahweh [IEUE], en de kennis van de Heilige is inzicht'

Wijsheid is in je leven van elke dag nodig. Soms weet je niet, hoe het verder moet. De omstandigheden kunnen zo moeilijk zijn. Wat is de juiste weg?

De Bijbel geeft aan, dat je God kunt bidden om wijsheid. Hij is de Bron ervan.

Diepe eerbied, ontzag voor en liefde tot God is weerklank van Zijn liefde, die Hij in je hart heeft gegeven. Daarmee heb je een begin.

Vraag Vader of Hij je vandaag leiding en wijsheid wil geven. Zie uit naar wat Hij zal doen!

vrijdag 27 okt. **Psalmen 62:2,3**

'Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn redding.'

'Zeker, Hij is mijn rots en mijn redding, mijn veilige vesting, ik zal niet te zeer wankelen.'

Wanneer je iets beseft van Wie God is, dan word je stil. Zijn grootheid, die blijkt in het evangelie van genade en verzoening, doet je zwijgen in verwondering.

Uit het geven van Zijn geliefde Zoon blijkt, hoe diep God is gegaan in Zijn liefde voor jou.

Zijn kracht bleek in het opwekken van Zijn Zoon uit de dood. Diezelfde kracht werkt in u, jou en mij. Je beseft: het hangt niet van mij af, maar van U, Vader.

Dank U dat U mij draagt.

zaterdag 28 okt. **Efeziërs 2:8,9**

'Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dat niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal...'

Ja, goed gelezen: *in genade gered*. Dat is ons leefklimaat, het is niet uit onszelf. Onze prestaties leidden tot veroordeling. Maar God heeft Zijn kostbare Naderingsgave gegeven, waar we gisteren over nadachten. Daarom eren we Hem en roemen in God en Zijn



Zoon. Ons past een ootmoedige houding (zie dagstukje 22 oktober) wanneer we dit alles met elkaar overwegen.

Vader, dank U wel.

zondag 29 okt. **Psalm 37:5**

'Wentel je weg op Jahweh [IEUE] en vertrouw op Hem, en Hij zal doen.'

De relatie van de Psalmist met Jahweh wordt hier samengevat. Wat in deze fijne Psalm klinkt, is 'vertrouw op Jahweh';^{vs.3} 'verlustig je in Jahweh';^{vs.4} 'wees stil voor Jahweh';^{vs.7} 'wacht op Jahweh'.^{vs.34}

Dat te doen naar Hem, Die onze God en Vader is, betekent veel. Het getuigt van wijsheid, deze houding naar Hem toe te hebben. Dan ervaar je wat vers 39 zegt: '*... en de redding van de rechtvaardige is van Jahweh.*' Dan zegt onze tekst vandaag: '*... en Hij zal doen.*'

maandag 30 okt. **Romeinen 12:16**

'... wees onderling eensgezind, niet gezind op het hoge, maar word geleid naar de ootmoedigen. Wees niet eigenwijs.'

Bijzondere aanmoedigen. Net als in Filippenzen wijst het evangelie van Paulus ons de weg: ootmoedigheid (letterlijk: laag) in plaats van jezelf handhaven. Eensgezind uitleven, het is zo'n grote genade die we ontvingen. Vader heeft je lief en geeft die liefde in je hart, zodat het wijder wordt naar de ander. Met elkaar trekken we op naar de grote toekomst die Hij geeft.

Vader, dank U wel.

dinsdag 31 okt. **1 Corinthiërs 13:4,5**

'De liefde is geduldig, is mild; zij streeft niet, de liefde snoeft niet; zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet geprikkeld, zij rekent het kwaad niet toe ...'^{CV}

In deze verzen klinkt, hoe de Heer is. Als diezelfde geest die in Hem werkzaam is ook in ons werkt, gaat ook door ons heen iets van dit alles zichtbaar worden. Het is die gezindheid die ook in Christus is. Je zoekt wat de ander bemoedigt, opbouwt, kracht geeft. Het is Zijn kracht in u, jou en mij.

Vader, leid mij hierin, dat dit ook door mij heen werkt.