

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.*

vrijdag 1 juni **Filippenzen 1:27,28**

*'Alleen, weest burgers waardig het evangelie van Christus, opdat ik, hetzij ik kom en jul- lie zie, hetzij ik afwezig ben en hoor, wat jullie aangaat, dat jullie vast staan in één geest, één van ziel, gezamenlijk wedijverend in het geloof van het evangelie ...'*

Wij zijn burgers van het domein in de hemelen. En we leven de eenheid van de geest uit, met de band van de vrede. Verzoening kenmerkt je leven. Leef als dat mogelijk is, in vrede met alle mensen, lezen we in Romeinen 12:18. Dat geldt het sterkst voor de gelo- vigen als leden van het lichaam van Christus.

Vrede – van God naar u, jou en mij – die is er. Zo leven we deze dag met die blijdschap in ons hart.

zaterdag 2 juni **Jesaja 53:10**

*'Het behaagde Jahweh Hem te verbreken, Hij verwondde Hem.'*

Het lijden van de Heer Jezus staat hier, in één zin. Profetisch door Jesaja aangegeven. Wel moeilijk voor ons: *'... het behaagde Jahweh ...'*

Als we kijken naar het grote plan van God en het einddoel dat Hij gaat bereiken, wordt het beter te begrijpen. De Zoon leed om Vaders bedoeling te laten zien.

Wij zijn geroepen. God houdt van jou, u en mij. Zó ver ging dat.

*Vader, dank U wel!*

zondag 3 juni **Jesaja 40:1**

*'Troost, troost Mijn volk, zal jullie God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe, dat haar strijd vervuld is.'*

Voor ons ligt de strijd achter ons. Op Golgotha leed Hij diep. De uitwerking daarvan zal ook Israëel ondervinden, in de toekomst. Als het aardse koninkrijk voor dat volk en de volkeren aan gaat breken, zullen deze woorden als muziek in de oren klinken.

Wij hebben zeer rijke troost in het uitzicht van Romeinen 8; de schepping zal ingrijpend veranderen. De bevrijding zal zonder twijfel op het lijden volgen.

*Vader, U gaat mee vandaag.*

maandag 4 juni **Efeziërs 1:5**

*'... in liefde ons tevoren bestemmend tot plaats van zoon door Christus Jezus, voor Zich- zelf, in overeenstemming met het welbehagen van Zijn wil.'*

Hij geeft ons naar Zijn welbehagen, los van onze werken, in liefde. Niets kan ons schei- den van Zijn liefde.

Lang geleden legde God onze plaats vast: zonen. We kennen Hem als liefhebbende Va- der. Hij kent u, jou en mij. Dit stemt ons dankbaar. Vader zorgt; we zijn voor Zijn reke- ning, wat er vandaag ook gebeurt. Zo kunnen u, jij en ik deze nieuwe dag in.

*Vader, U bent nabij.*

dinsdag 5 juni **Romeinen 14:9**

*'... want hiertoe stierf en leeft Christus, opdat Hij Heer is van zowel levenden als doden.'*

Wij belijden nu al van harte, dat Jezus Christus Heer is. Later zal heel de schepping dat ook doen en volgens de woorden van Psalm 150 onze God en Vader loven en prijzen.

Als je tijd hebt, lees dan die fijne Psalm eens door.

Hij is Heer van ons leven, en daarom hebben we het volle vertrouwen, dat Hij ook deze dag nabij is – een dag die Hij geeft.

woensdag 6 juni **Prediker 3:1-8**

*'Voor alles is een vastgestelde tijd en een tijd voor elke gebeurtenis onder de hemelen. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante te maaien; een tijd om te doden en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen; een tijd om te huilen en een tijd om te la- chen; een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen; een tijd om stenen te gooien en een tijd om stenen te verzamelen; een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver van*



*omhelzen te houden; een tijd om te zoeken en een tijd om als verloren te beschouwen; een tijd om te bewaren en een tijd te weg te werpen; een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien; een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken; een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten; een tijd van oorlog en een tijd van vrede.'*

Salomo, de 'uitroeper'<sup>1</sup> van Tenach (OT) zegt in enkele woorden wat er allemaal gebeurt in ons leven. Hij begint met *geboren worden* en eindigt met *vrede*.

In feite is het breder dan een mensenleven; het omvat wat in Gods plan gebeurt. Dat zal uitlopen op *vrede* voor heel de (nieuwe) schepping. Alles wat in ons leven gebeurt – het lijden, de nood – het is wel tijdelijk, hoe moeilijk het ook kan zijn. We steunen elkaar waar dat kan. Maar bovenal ... het gaat nooit buiten Vader om, Die ons liefheeft.

donderdag 7 juni **Mattheüs 11:25**

*'In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.'*

De 'wijzen en verstandigen' zijn de geestelijke leiders van het volk Israël. Zij erkenden Jezus niet als de beloofde Messias, tot op vandaag niet. De 'jonge kinderen' zijn diegenen van Zijn volk die wél Zijn woorden aannamen en geloofden.

Geloven als een kind ... U, jij en ik geloven Vader op Zijn woord. Daar leven we uit, ook vandaag. Met alles wat op onze weg komt, is Hij nabij en zal Hij dragen. Dag aan dag draagt Hij ons; die Die God is onze redding!

vrijdag 8 juni **Mattheüs 11:28,29**

*'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven. Neem Mijn juk op je, en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en ootmoedig van hart; en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen ...'*

De ware rust is *die van het geloof*. Wanneer we blijven ploeteren en werken en erg ons best doen voor God, zullen we steeds vermoeider raken. Als we bezig zijn vanuit de *rust* van het geloof, zullen we *Zijn juk* ervaren. Dat is geen drukkende *wet*, maar *Zijn genade*, die Hij om niet geeft.

Ben je vermoeid, belast? Ga naar Hem met alles wat je bezighoudt. Bij Hem vind je een luisterend oor. Hij is wijs en weet hoe het verder moet. Leer van Hem Vaders hand *in alles* te zien. Dan ervaar je *vrede en rust*, overgave.

zaterdag 9 juni **1 Corinthiërs 13:4**

*'De liefde is geduldig, is mild. Liefde is niet jaloers, liefde praat niet, is niet opgeblazen ...'*

Twee keer wat Gods liefde wél is: *geduldig en mild*. Dat staat scherp tegenover de andere drie in dit vers genoemd.

Mensen kunnen soms onmogelijk zijn. In de gemeente kom je dat tegen. Hoe reageer je daarop? *Geduld en mildheid* zijn ons niet aangeboren; het zijn kostbare kwaliteiten van *de geest van God*, die in ons woont.

Bidden voor de ander verandert u, jou en mij, zodat we met de ander *geduld* hebben. God heeft zoveel *geduld* met ons. *Verzoening* maakt je mild naar elkaar.

*Vader, ik heb het soms moeilijk met anderen; leidt U mij op de juiste wegen.*

zondag 10 juni **1 Timotheüs 4:12**

*'Laat niemand je minachten om je jonge leeftijd, maar word een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof, in zuiverheid.'*

Wat een geweldige uitwerking heeft het evangelie van Paulus in ons als gelovigen! *Timotheüs* is zo'n voorbeeld van Gods werkingskracht. Paulus zag dat en sprak hem aan daarin door te gaan en zich te richten op de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. Dat werkt krachtig uit in ons leven; net als een *Timotheüs* leven en doen. En we zijn waardevol *door God*.

*Vader, werk in mijn leven Uw kracht en genade uit.*

---

<sup>1</sup> 'Prediker' is in het Hebreeuws: Qohelet = uitroepen



maandag 11 juni **Jesaja 55:2**

*'Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan?'*

Jesaja 40-55 gaat over de verlossing en het herstel van het volk Israël. Daarom wordt dit deel van Jesaja vaak 'het boek van de vertroosting' genoemd. Het wordt duidelijk dat God (Jahweh) Zijn volk niet vergeten is; het heeft niet afgedaan.

Wat bleek?

Zijn belofte voor Zijn volk is intact gebleven. Hoe ontrouw Israël ook is geweest, Hij blijft trouw! De woorden van Jesaja 55 zijn in de eerste plaats voor dit volk Israël.

Ook wij mogen deze woorden lezen, wel beseffend voor wie ze zijn bedoeld en ook waarom het er zó staat. Zeker als het over algemene wijsheden gaat, komt het voor ons heel dichtbij. Kijk nog eens naar de tekst van vandaag.

Ieder mens heeft levensbehoeften, eten, drinken en we verzamelen ook spullen, dat is waar. Wat verzadigt ons? Eten en drinken, ons vermogen? Tijdelijk wel, maar wat altijd blijft is Zijn woord. Zijn woord geeft ons brood des Levens. Het gaat om wat Zijn vermogen ons bieden wil. Dat verlost ons van een last en het geeft herstel van wie je mag zijn.

Prijs Hem, voor Zijn trouw.

dinsdag 12 juni **Jesaja 55:2b**

*'Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.'*

In onze tijd is het verplicht dat op de verpakkingen van voedsel informatie over het voedsel staat. Belangrijk is natuurlijk de houdbaarheidsdatum, hoelang is het nog eetbaar? Het volgende wat we bekijken zijn de calorieën: is het goed voor mijn lichaam, zitten er voldoende bouwstoffen in dit eten? Suiker, zout, en hoeveel koolhydraten? Zo bekijken wij ons voedsel. Is het goed om te eten?

*'... opdat gij het goede eet ...'*

De tijd waarin het volk Israël koppig was en gesloten oren en blinde ogen had, is in hoofdstuk 55 voorbij. Nu wordt aan het volk gevraagd om goed te luisteren naar wat écht leven geeft. De les voor hen was: luister heel bewust naar Mij, zodat je het goede binnenkrijgt. Dan zul je in overvloed kunnen genieten.

En voor ons?

Luister naar Zijn woorden, die geest en leven zijn, en de Heer zal in jouw binnenste woning maken. Hij schenkt daar een overvloed aan genade.

woensdag 13 juni **Jesaja 55:3**

*'Neigt uw oor en komt tot Mij, opdat uw ziel leve ...'*

Na de ballingschap, de tijd dat het volk Israël uit het land was, komt er een nieuwe periode. Jesaja geeft hier de woorden van God die belangrijk zijn.

Neig uw oor... – Jesaja zegt: nu is het tijd voor actie! De tijd van afwachten en gejammer is voorbij. We zijn Gods volk en we gaan weer terug naar ons land, meer eerst ... het meest belangrijke: *'Neigt uw oor en komt tot Mij!'*

Wat is neigen?

Neigen betekent: buigen naar. *Richten* of *wenden* kan ook.

Richt je oor op Mij, wees bedacht op wat Ik zeg, neem Mijn woorden ter harte. Een oor dat neigt, wil iets horen. Niet zomaar iets, nee, iets speciaals: Gods woorden om Hem te leren kennen, zodat Hij Zijn volk kan richten op écht leven.

Een leven met God als Vader hadden zij hard nodig.

Wie niet?

donderdag 14 juni **Jesaja 55:6**

*'Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.'*

Jesaja is bezig om het volk Israël op God te richten; hij geeft daar tal van aanwijzingen voor. Zo ook deze tekst van vandaag.

Het is een tekst met twee beloften voor hen: ga aan de slag en zoek Hem, Hij laat zich vinden; en roep Hem, Hij is nabij.

Mooie en bekende woorden, maar is dat zo?

Je kunt het ook omdraaien: als je niet zoekt ... dan vind je Hem niet; als je Hem niet roept ... is Hij niet nabij. Woorden voor Israël, er blijft een voorwaardelijkheid.

Morgen neem ik u mee naar Paulus. Dan gaan we zien wat hij zegt tegen ons.



vrijdag 15 juni **1 Corinthiërs 1:8-9**

*'Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.'*

De laatste dagen hebben we gelezen uit het boek Jesaja, de aanwijzingen die Jesaja gaf voor het volk, dat uit de ballingschap werd bevrijd: zoek Hem en Hij zal zich laten vinden.

Hoe zit dat bij ons? Bij jou en mij?

God is Degene Die roept! Hij heeft jou geroepen! Hoe geweldig is dat!

Paulus draait de tekst van gisteren uit Jesaja 55 voor ons helemaal om: God zoekt jou en Hij zorgt ervoor dat je gevonden wordt!

En natuurlijk: God is getrouw. Dat bleek ook al bij het volk Israël. En toch waren zij lange tijd in ballingschap, verwijderd van hun God. Bij ons kan daar geen sprake van zijn. Hij zal ook jou bevestigen tot het einde toe. *Bevestigen* en *onberispelijk* horen bij elkaar. Dat gaat Hij doen. Hij is trouw aan Zijn woord en dit belooft Hij aan jou en mij.

Waartoe roept Hij ons eigenlijk?

Tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze opgestane en verheerlijkte Heer. Daar maken jij en ik deel van uit.

Bedenk dat vandaag eens als je onderweg bent: waar jij bent ... daar is Hij; als je straks bij iemand binnenkomt ... dan is Hij daar ook! Jij en Christus zijn één!

*Hemelse Vader, soms kan ik Uw liefde bijna niet begrijpen, U geeft mij zo'n hoge plaats. Dank u wel!*

zaterdag 16 juni **2 Timotheüs 1:9**

*'... wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden ...'*

Geroepen met een heilige roeping – God is het die jou heeft gered, Hij is het ook die jou heeft geroepen en dat met een heilige roeping.

Hoe mooi is het als je als kind wordt geselecteerd om op een hoger niveau te gaan zwemmen. Yes! Ze hebben gezien dat ik beter ben en dat geeft mij nu deze overwinning! Yes! Yes! Yes! Logisch en ook herkenbaar.

Vader doet het anders. Lang voordat wij er waren, heeft Hij al gedacht aan jou! Hij kon dat, zo eenvoudig is dat. Ongeacht hoe jouw leven was. Dat was naar Zijn eigen voornemen; de bedoeling was dat jij er zou zijn. Jij bent gewenst en je bent nodig. Beter gezegd: jij bent onmisbaar in Zijn plan.

En met elkaar – als geroepenen naar Zijn wil – mogen we met elkaar optrekken.

zondag 17 juni **Jesaja 55: 11-12**

*'Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, also zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.'*

Regenval is wereldwijd relatief. In sommige delen van de wereld regent het bijna nooit, in Nederland wordt er ruim voldoende regen afgeleverd.

We zien dat na de winter, als de lente is gekomen, de combinatie van vocht en hogere temperaturen het groen laat uitspruiten. De boeren komen in actie en gaan zaaien, wat dan uiteindelijk weer brood oplevert. Het is een soort cyclus, een cirkel die voortdurend doorgaat. Zo werkt de natuur.

In Nederland zijn we daar blij mee.

Precies hetzelfde doet Gods woord wanneer het de mond van God verlaat. Zijn woorden zijn levende woorden die vervolgens in werking treden en een daad zullen worden. Die woorden gaan doen wat God behaagt. Die zullen niet falen, want God is Góð. Hij zendt Zijn woord in harten van mensen, doet mensen uitspruiten, haalt het beste in hen naar boven, maakt vruchtbaar en geeft levend brood aan een ieder.

In Nederland zijn we niet alleen blij met regenval, maar ook met *zegenval*. Het ontvangen van Zijn woord is een zegen, en die zegen blijft achter in onze harten.

Als het vandaag regent ... ga er dan eens in staan en denk aan die cyclus van *zegenval*.



maandag 18 juni **Lucas 15:20a**

*'En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kustte hem.'*

Jezus vertelt hier de gelijkenis van de verloren zoon. Prachtig verhaal!

Onlangs stonden we stil bij de hemelvaart van Jezus. Hij stond op uit het graf, keerde terug naar Vader. Vader verwachtte Hem al, Hij wist dat Zijn Zoon zou komen, Hij stond al klaar. Ook deze Vader was met ontferming bewogen. Lieve jongen, wat heb je allemaal meegemaakt? Kom thuis.

Ontferming, dat spreekt van liefde voor een ander.

In een artikel over bootvluchtelingen op de Middellandse Zee schreef een gelovige hulpverlener, nadat ze die dag (weer) 600 mensen hadden gered uit de zee, waarbij niet iedereen het overleefd had: "Ik ben met ontferming bewogen. De mensen zijn uitgeput, alle hoop is vervlogen en dierbaren zijn overleden. Zolang ik kan, sta ik voor hen klaar."

Zo kwam Jezus weer bij Zijn Vader, en Zijn Vader heeft Zich over Hem ontfermd.

Dat is de kern van het Vaderhart. Dat is er ook voor jou! En Hij weet de weg naar huis.

dinsdag 19 juni **Psalms 119: 130**

*'Het openen van Uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.'*

Loop eens door het donker in een bos. Grote kans dat je ergens tegenaan loopt, je je bezeert en dat je misschien wel de weg kwijt raakt. Dan ben je gedesoriënteerd. Je hebt geen vast punt meer en je hoopt dat de weg die je neemt ergens toe zal leiden. Denk aan een nachtspeel in het kamp!

Dan ... in de verte zie je een klein lichtje en door dat kleine lichtje weet je waar je heen moet. Je ziet de takken die vlak voor je hangen nu opeens wel. Voorzichtig loop je door naar dat licht. Het licht wordt groter, want je komt dichterbij en je ziet opeens die sloot, waar je bijna inliep.

Het openen van het woord van God geeft jou licht in je leven. Je kunt je ergens op oriënteren; er is een vast punt. Je was de weg al zo lang kwijt. Je gaat opeens zien: er is een plan! Hij, de Schepper van hemel en aarde kent mij en geeft mij licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet.

*O, wat heerlijk! Vader laat mij voortdurend in dat licht wandelen!*

woensdag 20 juni **Efeziërs 1:17**

*'... opdat de God (...) u geve de geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van uw harten (...) zodat gij weet (...) hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons ...'*

Paulus zit hier in een gebed. Hij dankt God voor uw geloof en hij dankt voor de liefde voor al degenen die Hij heeft geroepen. Tevens bidt hij dat God u mag geven een geest van wijsheid en openbaring, zodat we Hem leren kennen zoals Hij is.

Een lieve zuster, die ik regelmatig spreek, vindt dit maar lastige woorden: 'verlichte ogen van het hart'. Maar dat valt wel mee.

Paulus bidt voor ons dat we, zelfs als we in een donkere tijd leven, met een heldere blik mogen kijken en dat we mogen zien welke hoop er is weggelegd en hoe overweldigend groot de kracht is aan u die gelooft.

Met verlichte ogen van het hart zie je Gods liefde voor jou!

Amen.

donderdag 21 juni **Romeinen 9:15**

*'Want tegen Mozes zegt Hij: "Ik zal barmhartig zijn voor wie ook maar Ik ook maar barmhartig ben en Ik zal medelijden hebben met wie ook maar Ik medelijden heb." Ex.33:19 [NCV]*

Dat is waar wij vandaag de dag mee mogen beginnen: **God is barmhartig!** Met een kleine verandering heb je de betekenis dicht bij je: **warmhartig!** Zó is God en Hij verandert niet!

*Zo kijkt U naar mij, Vader, naar hen die me lief en dierbaar zijn en U naast me plaatst. Dat dát zichtbaar wordt in mijn leven, mijn wandel!*



vrijdag 22 juni **Romeinen 9:15**

Lees het vers zoals dat gisteren in het leesrooster staat nog eens! Denk bij barmhartigheid aan het woordje 'pardon', dat je zoveel om je heen hoort gebruiken. Letterlijk betekent het: geef me alles! Wie dat vraagt, beseft dat zij of hij niets heeft. Wacht, ik zeg het anders: wie 'pardon' zegt, doet een beroep op genade. Dat wijst op Hem, Die genade is! Gods genade is bepalend!

*Dat ik daarmee mag rekenen, Vader! Daar wil ik U voor danken!*

zaterdag 23 juni **Romeinen 9:15**

Lees nog een keer dit zo bijzondere vers! Het kruis van Christus heeft de weg geopend voor Zijn barmhartigheid! Zó is God en Hij verandert niet! God is barmhartig! Hij is de liefhebbende God, die hart heeft voor Israël. Dát leidde tot het komen van de Messias. In Romeinen 9:30-33 spitst Paulus dat toe op de leden van het lichaam van Christus. Net als gisteren zeggen we tegen elkaar: Dat is toch om Hem voor te danken! Zullen wij dat nu doen?!

zondag 24 juni **Lukas 10:29-37**

Op de vraag 'Wie is mijn naaste?' antwoordt Jezus met de gelijkenis van de barmhartige (!) Samaritaan.

Die man zag het slachtoffer en werd met mededogen <sup>[NCV]</sup> bewogen. Hij werd als het ware de zorgverlener van de man, maar liet méér dan alleen maar zorg zien: barmhartigheid!

Jezus besluit de gelijkenis met de wedervraag, wie nu de ware naaste van het slachtoffer was. Antwoord: 'Degene die de barmhartigheid gedaan heeft.' <sup>[NCV]</sup>

Jezus gaf toen de raad, zo niet de opdracht: 'Ga en doe evenzo!'

Dat kunnen ook wij in onze zak steken!

maandag 25 juni **Romeinen 9:16**

*'Dus dan hangt het niet af van wie wil noch van wie rent, maar van de barmhartige God.'* <sup>[NCV]</sup>

Van Wie hangt het af? Ja, van God Die barmhartig is! Hij is niet alleen de liefhebbende God, die hart heeft voor Israël, wat leidde tot het komen van de Messias.

Paulus spitst het toe op de leden van het lichaam van Christus. Maar, daarmee is Gods plan nog niet voltooid! Uiteindelijk wordt in Gods plan geen schepsel over het hoofd gezien!

Zó mag je naar jezelf en naar degenen kijken die met jou leden van het lichaam van Christus, de gemeente, zijn! God is bij Zijn schepselen betrokken, ja, Hij is bij jou betrokken!

dinsdag 26 juni **Efeziërs 2:4**

*'God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft ...'*

Die liefde laat onze Heer zien! Pak de concordante vertaling van de Efezebrief erbij en lees de verzen 4-9. Daarin zet Paulus het volle licht op Hem! En dan klinkt weer 'barmhartigheid'.

Het laatste woord is niet aan het kwaad, niet aan de zonde, niet aan mensen die zich verharderen! Het laatste woord is aan Gods belofte! Ja, dat zegt Hij! Hij is *de barmhartige God!* Daarom vertelt de Heer verhalen, gelijkenissen!

Natuurlijk denk je aan de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon.

*Vader, dank U wel voor Uw liefde, genade, verzoening, voor Uw barmhartigheid!*

woensdag 27 juni **Romeinen 9:17**

*'Want de Schrift zegt tegen de Farao: "Juist hiertoe heb Ik jou verwekt, zodat Ik aan jou Mijn kracht zal betonen en zodat in heel de aarde Mijn naam afgekondigd wordt.'* <sup>Ex.9:16 [NCV]</sup>

Dat is de sleutel, die je nodig hebt. God is barmhartig. Jij en ik zijn Zijn maaksel. Hij kent je en heeft je lief. Buiten Zijn armen kom je niet! Wat zegt dat ook? Het hangt niet af van wat jij doet of kunt, of je loopt of staat. Nee, Ik heb jou lief – jou, allen die je lief zijn en met wie je verbonden bent, elk schepsel van Mij!

Als Hij dat tegen je zegt, wil je tot Zijn eer zijn! Dan word je niet onverschillig. Op de plek waar Hij je neerzet, wil je zijn tot Zijn eer!



donderdag 28 juni **Romeinen 9:18**

*'Dus dan is Hij barmhartig voor wie Hij wil, Hij verhardt echter wie Hij wil.'* <sup>[NCV]</sup>

Denk hierbij aan de Farao! Dit vers staat is een verband – vers18 maakt dat duidelijk! De houding van de Farao maakt duidelijk wie God is!

Lees vers 17 en 18! Zie je het? God werkte Zijn plan uit! De heerser van Egypte zag zo wie God was! Heel de aarde zal t.Z.t. ervaren, dat God barmhartig is! Paulus zegt dat zo: God wordt alles in allen!

Op welk fundament staat dat?

Op Gods barmhartigheid!

vrijdag 29 juni **Romeinen 9:20-22**

Lees deze verzen uit je Bijbel. Paulus spreekt van God als de pottenbakker. Dan gaat het over klei en kneden. Dan gaat het over Gods bedoeling met Israël. Ook de rol van de gemeente blijkt en dat – het plan is nog niet gereed: er wordt nog gekneed! Maar: als alles klaar is, zal God blijken te zijn: alles in allen! Die gevormde klei wordt in oven van Zijn liefde gebakken en zal blijken overdekt te zijn met het glazuur van verzoening en genade.

zaterdag 30 juni **Romeinen 9:16**

*'Dus dan hangt het niet af van wie wil noch van wie rent, maar van de barmhartige God.'* <sup>[NCV]</sup>

Wat geeft dit vers ons leven kleur! God is de liefhebbende en barmhartige God. Hij kent jou en mij en is en blijft met ons. Hij ziet geen mens over het hoofd. Hij ziet je staan! Dan weet je je gezien, zo kijken we naar elkaar! Ja, dat mogen jij en ik leven. Wij zijn in Zijn onlosmakelijke liefde verbonden.

Deze brief van Gods barmhartigheid heeft Paulus in de brievenbus van ons leven gedaan! Die barmhartigheid kleurt ons leven tot Zijn eer en tot opbouw van degenen die Hij om ons heen zet en op ons pad brengt!

*Ja, Vader, U bent de barmhartige, warmhartige God!*