

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

zondag 1 juli **Lucas 19:8**

'Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: "Zie de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.'"

Zacheüs is een oppertollenaar. Zijn leven was gericht op *hebben*. Nu, staand voor de Here, gebeurt er iets met zijn hart en gaat hij *geven*.

Zo werkt dat, de Here verandert harten van mensen. Hij is de grote Gever en wij, die Hem liefhebben kunnen niet anders dan navolgen. Het is een reflectie.

Vader, dank U dat ook wij mogen uitdelen.

maandag 2 juli **Lucas 24:17**

'Hij zeide tot hen: "Wat zijn dit voor gesprekken, die gij al wandelende met elkander voert? En zij bleven met somber gelaat staan.'"

Nadat bekend geworden was dat het graf van Jezus leeg was, liepen twee mensen van Jeruzalem naar Emmaüs. Onderweg voegde zich een derde Persoon toe. Het is Jezus. Hij mengt Zich in het gesprek met deze woorden.

Wat trof Jezus aan?

Er was een gesprek gaande tussen de twee. De Griekse vertaling zegt: *'... er werden woorden heen en weer geworpen.'* De twee raakten niet uitgepraat over wat er was gebeurd.

Een van hen begint te vertellen: Jezus, een man machtig in woord en werk voor God, is gekruisigd. Maar ... wij hoopten dat Hij het was die Israël verlossen zou. En nu is het de derde dag, en vanmorgen vroeg bleek het graf leeg te zijn. En nu wordt er gezegd dat Jezus leeft!

Ontdaan staan zij voor Jezus. Ze kwamen er niet verder mee en liepen vast in hun gereedere. Hun onzekerheden vertelden ze aan de Heer. Jezus gaat ze helpen. In drie stappen buigt Jezus hun somberheid om naar blijdschap.

Dit is de eerste stap: Hij luistert naar hun verhaal.

Zo is Hij, Hij luistert ook naar jouw verhaal.

Morgen de tweede stap.

dinsdag 3 juli **Lucas 24:25**

"O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?" En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.'

Jezus ziet hun somberheid en gaat hen helpen. Hij verbindt *'onverstandig en traag van hart'* met *'niet geloven wat de profeten hebben gesproken'*. Jezus laat hier de weg zien die naar vreugde gaat leiden, Hij geeft hier privéonderwijs. Hij gaat hen vertellen wat er allemaal over Jezus staat geschreven in de Schriften.

Waarschijnlijk liepen ze niet snel en stonden ze vaak stil om te luisteren naar wat Hij hen vertelde.

Wat deed Jezus?

Stap twee: Hij vulde sombere harten met woorden uit de Schrift.

Dat is onze Heer! Ook voor jou heeft Hij woorden voor je hart.

woensdag 4 juli **Lucas 24:32**

'En zij zeiden tot elkander: "Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?"'

In het begin van deze geschiedenis zijn de twee mannen in gesprek met elkaar en ze hebben een somber gelaat. Nu zijn zij wederom in gesprek, maar nu gaat het over hun brandende harten. Hoe heeft Jezus dat gedaan?

Hij heeft onderwijs gegeven vanuit het Woord. Het Woord werd geopend en het komt in je hart. Dat is stap drie.



donderdag 5 juli **1 Samuël 17:16**

'De Filistijn nu kwam des morgens en des avonds naar voren en stelde zich op, veertig dagen lang.'

David en Goliath. Twee legers tegenover elkaar en de spanning is te snijden. Saul durfde niets en ook heel Israël durfde niets te ondernemen. ^{vs. 11}

Veertig dagen lang staat Goliath daar te schreeuwen. Het valt op dat er in die periode veel over wapens en slagorde wordt geschreven, maar er is geen wapengeweld. De strijd zit hier in de woorden. Woord tegen woord.

Iedere ochtend en iedere avond komen weer diezelfde woorden, het is steeds een herhaling. Het werkt intimiderend en Saul en zijn leger zijn erdoor lam geslagen: hun denken werd geïnfecteerd. De Filistijnen hebben dat goed bekeken en hiermee de situatie naar hun hand gezet, zolang het duurde.

Het beïnvloeden en manipuleren van gedachten is ook van deze tijd. Ook Paulus heeft dit gezien en hij geeft ons wijze raad mee.

Morgen lezen we wat hij hiervan zegt in de Romeinenbrief.

vrijdag 6 juli **Romeinen 12:2**

'En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.'

Paulus weet dat deze wereld, deze aeon, mensen kan beïnvloeden en kan manipuleren.

Zoals we gisteren hebben gezien probeerde Goliath dat ook.

Wat vult jouw gedachten?

Paulus zegt hier: jullie denken is niet gelijk aan het denken van de wereld: erken wat de wil van God is.

Wat wil God?

'God (...) wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning der waarheid komen.' ^{1Tim.2:4}
Vader, zover is het nog niet, maar daar zijn we naar op weg. Dank U voor Uw plan.

zaterdag 7 juli **Filippenzen 3:20-21**

'Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waar mede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.' ^[NBG]

Met één been in deze wereld en met ons hart boven! Daar is onze werkelijke plek. Totdat Hij zal komen, mogen we hier Zijn liefde weerspiegelen. En wanneer Hij komt, zullen wij ook een verheerlijkt lichaam krijgen.

Als ik het visueel probeer te krijgen dan lukt het niet. Het hoeft ook niet. Het is een belofte die we mogen meenemen en waarop we mogen vertrouwen.

Vader, het is ongelooflijk en toch waar, ik zie uit naar Uw komst.

zondag 8 juli **Romeinen 4:22**

'Daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid.'

Abraham was beloofd een vader te worden van vele volken. Ondertussen was hij al honderd jaar geworden. Abraham zal best vragen gehad hebben, maar één ding was zeker:

'... maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.' ^{vs.20}

Vertrouwen op de beloften van God maakt iemand tot een rechtvaardige.

Is dat zo eenvoudig? Maar ... Als dan ... Dat kan toch niet?

Neem het vandaag eens mee, denk er over na. Hij gaat met je mee.

maandag 9 juli **Romeinen 11:1**

'Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten?'

Paulus is een Israëliet. Hij brengt zelf deze vraag naar voren.

Keer op keer is zijn volk afgeweken. In het oude testament kun je daar veel over lezen. Toch blijft het zijn volk.



Er staat geschreven: *'De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem.'* ^{vs.26)}
Daarom zegt Paulus als antwoord achter deze woorden: *'Volstrekt niet!'*

dinsdag 10 juli **1 Corintiërs. 6: 20**

'Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.'

In het voorgaande vers schrijft Paulus over de kostbaarheid van ons lichaam: het is de plek waar de Heilige Geest woont. Het is gekocht en duur betaald.

Op welke plaats je vandaag bent – Hij gaat met je mee. Op je werk, op school of thuis – het maakt niet uit.

Verheerlijkt dan God met uw lichaam!

woensdag 11 juli **Romeinen 6:22**

'Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.'

Ja en nee, wit en zwart, hoog en laag, dik en dun, het zijn allemaal tegenstellingen. Paulus schrijft hier ook een tegenstelling: *zonde tegenover eeuwig (aeonisch) leven.*

Wat doet God in ons leven? Kijk eens naar deze tegenstellingen:

- *'Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.'* ^{Kol.1:13}
- *'Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe ...'* ^{1Thess.5:5}

Vader heeft ons een geweldige plaats gegeven: we mogen wandelen in het licht, overgebracht naar Zijn Zoon, én eonisch leven.

Daar kan maar één reactie op zijn: *Vader, dank U wel!*

donderdag 12 juli **Psalm 116:1-2**

'Ik heb Hem lief,

want Hij, Jahweh, hoort mijn stem, mijn smekingen,
want Hij heeft Zijn oor naar mij gestrekt.

Ik zal Hem in al mijn levensdagen aanroepen.' ^[NCV]

Als je de psalm helemaal leest, kom je telkens de naam *'Jahweh'* tegen. Die zegt Wie Hij is: *'Die is, Die zijn zal en Die was.'*

Hij heeft de smeekbeden van de dichter gehoord en verhoord. Hij was er! De dichter is daarvoor zo dankbaar, dat hij Hem de rest van zijn leven wil aanbidden en danken.

Zo mogen ook u en ik Hem danken voor Wie Hij is en voor Zijn liefde en nabijheid.

Als een drenkeling strekte de dichter zijn handen uit om gered te worden en God heeft die niet genegeerd!

'Ik heb lief, Hem lief!' Met de dichter en andere gelovigen zeggen u en ik:

'Vader, dank U wel, dat U er bent en er altijd zijn zult! Wij hebben lief!'

vrijdag 13 juli **Psalm 116:3-4**

'Banden van dood hadden mij ingesloten
en de benauwenissen van de Hades overkwamen mij;
verdrukking en droefenis overkomen mij.

Ik roep de naam van Jahweh:

'O, Jahweh, bevrijd mijn ziel!' ^[NCV]

De dichter bidt. Vol vertrouwen slaat hij zijn vleugels uit! Niets kan hem, niets kan ons gisteren, vandaag en morgen scheiden van Gods liefde! Wij zijn in Zijn hand!

Morgen lezen we daarover meer!

zaterdag 14 juli **Romeinen 8:38-39**

'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch engelen noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.' ^[NBG]

Wat hier staat, doet ons omhoog kijken. Het geeft rust en vrede en dat is alles wat wij nodig hebben! Zó is het! Die woorden schreef Paulus en hij wist maar al te goed hoe



waar die in zijn leven waren geworden. En met deze woorden in ons hart gaan wij vandaag op weg! *U zult er zijn!* Dat zal blijken in uw en mijn leven!

zondag 15 juli **Psalm 116:5-6**

'Barmhartig is Jahweh en rechtvaardig en onze Elohim is vol erbarmen.

Het is Jahweh Die de simplen bewaart;

Ik was verpauperd, maar Hij heeft mij gered.'^[NCV]

Dat zijn toch woorden om dicht bij je te hebben en te houden. Dat zijn toch ook woorden om tegen iemand te zeggen, die het zwaar heeft: Hij is er! En weet je wat Hem beweegt? Genade! Je mag er zijn! *'Elohim is vol erbarmen.'*

'Elohim' is een meervoudsvorm, het gaat om een tweetal – Ja, dat klopt: de Vader én de Zoon. Door de Zoon communiceert God met de mens. Hij zegt: *Ik heb je lief!*

Dan antwoorden wij toch: Wij hebben U lief!

Wacht, daar leggen wij morgen woorden van Paulus naast.

Over *'simplen'* nog even dit: dat woord wil zeggen: iemand die nog veel leren moet, zonder groot ego, maar die tot God zegt: Vader, wijst U de weg!

maandag 16 juli **Filippenzen 2:1-5**

*'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige **bemoediging van liefde** is, indien er enige **gemeenschap van geest** is, indien er enig **mededogen en medelijden** is, maakt mijn **vreugde** compleet, doordat jullie **eensgezind** zijn, **dezelfde liefde** hebben, **één van ziel, op één ding gezind**, niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar **in ootmoedigheid** elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder **niet alleen letten op zijn eigen belangen**, maar **ook op die van ieder ander**.*

*Laat immers **dezelfde gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is ...***^[NCV]

Ik heb woorden vet gemaakt om die te laten opvallen. Woorden om goed tot je door te laten dringen, te overwegen en met Hem over te praten in gebed.

Vader, wat een 'hoge' weg wijst U ons! Dat we van U zijn, blijkt in leven en wandel. Wilt U naast mij gaan? Mag ik tot Uw eer zijn, samen met degenen die U naast me zet?!

dinsdag 17 juli **Psalm 116:10-11**

'Ik heb geloofd, waarom ik spreek;

Ik heb mij buitengewoon verootmoedigd.

Ik, ik heb in mijn haasten gezegd:

Elk mens is liegende.'^[NCV]

Goed is het de verzen in hun verband te lezen, vanaf vers 5 de woorden te horen! Het is het geloof van de psalmist, zijn rotsvaste vertrouwen op Jahweh, Die hem deze woorden liet opschrijven. Hij klampt zich vast aan Hem.

woensdag 18 juli **2 Corinthiërs 4:13**

Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.'

Paulus haalt deze woorden in Psalm 116:10 aan. Hij zwijgt niet over onze toekomstige opwekking door onze Heer Jezus. Hij klampt zich vast aan de heerlijkheid die komen gaat – voor ons is weggelegd. Dan gaan we Hem toch danken en loven! Doet u mee?! Lees vers 14-15 erbij: *'Immers, wij weten, dat Hij, Die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u vóór Zich stellen. Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.'*^[NBG]

donderdag 19 juli **Psalm 116:12-14**

'Wat zal ik voor Jahweh kunnen terugdoen voor alles wat Hij mij toegemeten heeft?

Ik zal de beker van redding heffen

en de naam Jahweh aanroepen

Mijn gelofte zal ik nakomen

ja, ten overstaan van geheel Zijn volk!'^[NCV]



Als we nadenken over de redding die Hij gebracht heeft, dan willen wij toch maar één ding?! Hem danken! Hem de lof en de eer geven! Zijn tot lof en eer van Hem!

vrijdag 20 juli **1 Corinthiërs 15:26**

'De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.' ^[NBG]

Vader, dank U wel! U zult de dood, de laatste vijand, krachteloos maken. Meer nog, wij mogen ons nu al dood rekenen – dood voor de zonde, maar levend voor God *in Christus Jezus*, onze Heer. Hij heeft de boeien geopend, wij mogen die genade beantwoorden door ons aan Hem vast te klampen in opperste dankbaarheid en liefde. Wij willen niets liever dan Hem, onze Heer en Redder, met hart en ziel te dienen! Op de plaats waar Hij ons neerzet – in de gemeente samen neerzet – tot lof en eer van Hem zijn!

zaterdag 21 juli **1 Johannes 4:19**

Wij hebben God lief, omdat Hij als Eerste ons liefheeft. ^[NBG]

Ook vandaag mogen wij God diep dankbaar zijn voor de toekomst die ons wacht – en voor Zijn heerlijke plan dat geen schepsel over het hoofd zal zien! Dat wij dat nu al mogen weten en mogen leven! Dan zeggen wij toch samen:

Dank U wel voor de toekomst die wacht en de draagkracht die dat vandaag al geeft!

En:

Vader, wij hebben lief, wij hebben U lief! Mag onze liefde het antwoord zijn op Uw liefde!

Hoe zouden wij de Vader beter onze dankbaarheid kunnen tonen dan door ook elkaar lief te hebben?

zondag 22 juli **Filippenzen 2:3**

'... niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten.'

Ze spreken ons aan, de woorden uit deze fijne brief van de apostel. Maar liefst vier voorbeelden worden ons getoond: *Christus Jezus*, Timotheüs, Epafroditus en Paulus. Zij zijn het, die ons voorgedaan zijn in gedrag dat van *ootmoedigheid* getuigt.

Wanneer anderen zich boven ons verheffen en op ons neerkijken – het zij zo. God heeft zo Zijn methodes om gelovigen op het pad van nederigheid en *echte* bescheidenheid te brengen en te houden. Zelfs Paulus had een doorn in zijn vlees nodig, opdat hij zich niet zou verheffen boven anderen. In afhankelijkheid van Hem gaan wij onze weg.

maandag 23 juli **Filippenzen 2:4**

'Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander.'

Heel snel kunnen de reden(en) waarom je iets doet in gemeenteverband, onder gelovigen of onder ongelovigen, onzuiver worden, wanneer ons eigen belang meer aandacht heeft dan het belang van de ander.

We kijken sterk naar het belang van Christus Jezus. Dat is de opbouw en roeping van Zijn lichaam. Juist de ander, degene die Hij op je weg brengt, die kunnen we helpen. Denk aan het verhaal dat de Heer vertelt over degene die in rovershanden gevallen was. De Samaritaan hielp hem.

Heer, leid mij deze dag.

dinsdag 24 juli **Kolossenzen 1:2**

'Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.'

Paulus schrijft aan de heilige en gelovige broeders. (Zie ook Kolossenzen 1:2 ^{CV}.) Het is *horen bij Hem*, apart gezet zijn. Zonder dat we beter zijn dan wie dan ook maar.

Hij roept en trekt ons elke dag, zodat wij dagelijks Zijn hart vol liefde horen kloppen. We kunnen anderen vertellen over een liefdevolle God, de Ene, Die de mens liefheeft en nooit zal loslaten wat Zijn hand begon.

Zo is dat ook in uw, jouw en mijn leven. De Psalmist zegt dat Hij ons elke dag draagt. Dat is Zijn liefde, die altijd blijft.



woensdag 25 juli **Jesaja 12:2,3**

*'Zie, God is mijn redding,
ik zal vertrouwen en geen angst hebben,
want mijn kracht en mijn Psalm is de Heer Jahweh [Ik ben]
en Hij is mij tot redding geworden.*

Je zult vreugde water scheppen uit de bronnen van de redding.' ^{HSV}

God is de Bron van alles, ook van de redding in ons leven van elke dag. Deze dag is door Hem gemaakt. Hij redt, en zo kunnen we de dag met vertrouwen tegemoet gaan. Hij zal ons niet begeven en niet verlaten, door Hem kun je leven. Zijn liefde kent – in tegenstelling tot die van mensen – geen bodem. De liefde van God raakt nooit op. Als mens kun je daarom niet uitgekeken raken op Zijn liefde.

Vader, U bent de Bron van mijn bestaan. Dank U!

donderdag 26 juli **Psalm 40:3b-5a**

*'Hij (...) zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn stappen vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen,
en op Jahweh [Ik ben] vertrouwen.*

*Gelukkig de man
die op Jahweh zijn vertrouwen stelt ...'* ^{HSV}

Je leven is ingrijpend veranderd sinds je *God* hebt leren kennen.

David had diepe ervaringen met God in zijn leven, dat heel wat diepte- en hoogtepunten kende. Zijn omgang met God was vaak intens en hij getuigt dat zijn voeten vaste grond hebben gekregen. ^{vers 3b}

Zo ook u, jij en ik. Als het vertrouwen op God in je hart toeneemt, worden je stappen vaster en je hebt een lied tot eer van Hem in je hart. Ondanks de problemen, de moeite die er is, toch zingen. Onhoorbaar voor anderen, maar *God* hoort je hart. Dat kan, wanneer je Hem vertrouwt, steeds meer, voor elke stap die je zet.

vrijdag 27 juli **Ezechiël 36:35, 36**

'Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt bewoond. Dan zullen de volkeren die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik Jahweh, Zelf herbouw wat afgebroken is, beplant wat verwoest is. Ík, Jahweh, heb het gesproken en Ik zal doen.' ^{HSV¹}

De Heer breekt eerst af in ons leven wat weg moet. Dat is pijnlijk, maar nodig. Daarna bouwt Hij in u, jou en mij op, zodat ons leven meer en meer tot Zijn eer is. Hij doet boven bidden en denken. Dat zeker, maar dat zien wij vaak pas achteraf, soms (veel) later. God plantte dat nieuwe leven van Christus in ons: we zijn in Hem zelfs nieuwe schepping geworden. Als dat zo is, en het is zo, dan hebben we alle reden om Hem voor alles van deze dag te vertrouwen.

zaterdag 28 juli **Hebreeën 11:8**

'Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij als lotdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.' ^{HSV}

Elke dag ben je een beetje als Abraham. Je gaat de dag in en eigenlijk weet je niet wat die je zal brengen. Anders gezegd: je weet waar God je brengt, vandaag. Misschien heb je wel plannen om ergens naartoe te gaan, of om te werken, of wat dan ook. Onderweg, de dag door, kan van alles gebeuren. Dan is God nabij. Hoe precair of moeilijk de situatie ook kan zijn. Hij geeft in iedere omstandigheid de kracht om verder te kunnen. De uitkomst staat niet vast, maar in alles zal Hij er zijn!

¹ HSV = Herziene Statenvertaling



zondag 29 juli **Mattheüs 23:39**

'Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet meer zien, totdat u zegt: gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heer!' ^{HSV}

De Heer Jezus is nu niet zichtbaar; niet voor Israël, niet voor de wereld, niet voor ons. Sinds Zijn hemelvaart vanaf de Olijfberg werd Hij het laatst door Paulus gezien. Daarna verschijnt Hij niet meer, ook niet privé aan individuele mensen. Pas bij de bazuin van God zullen wij die geweldige ontmoeting van Hem in de lucht hebben. Dan zullen wij Hem zien.

In de dagtekst staat, dat Israël Hem met die juichkreet zal begroeten. Hij zal na de grote verdrukking komen en Zijn gezegende voeten op de Olijfberg zetten. Dan zal Israël juichen voor deze grote Verlosser.

Hoewel wij Hem niet gezien hebben, kennen wij Hem toch. Hij is het Hoofd van de gemeente. Wij luisteren naar Zijn liefde. Ook vandaag geldt wat Paulus schrijft: *'de Heer is nabij.'*

maandag 30 juli **1 Corinthiërs 13:5**

*'... zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad ...'* ^{HSV}

Vier keer klinkt wat Gods liefde *niet* is: ongepast handelend, zichzelf zoekend, geprikkeld worden, kwaad aanrekenend. Als Gods liefde je innerlijk doordringt, zul je graag in allerlei situaties willen doen wat gepast is. Je zult niet langer jezelf zoeken, maar de ander op het oog hebben. In plaats van kort aangebonden zijn ('kort lontje') en snel prikkelbaar, zul je geduld hebben met anderen en zachtmoedig zijn. Ook zul je het door anderen aangedane kwaad niet aanrekenen.

Kun je dat?

Ja, als je erop vertrouwt dat God door Zijn geest in en door je heen werkt. En dat doe Hij, vandaag!

dinsdag 31 juli **1 Timotheüs 4:9,10**

'Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.' ^{HSV}

Hoop is eigenlijk *zekere verwachting*. Hij is *Redder* van allen mensen, in het bijzonder van de gelovigen.

Als het gaat om *de levende God*, dan kunnen we nooit teveel verwachten. Hij zal al wat wij denken of menen of verwachten *vé* overtreffen. Daar is Hij *God* voor. En Hij is liefde. Hij laat je niet los, nooit. Hij is *Redder* van alle mensen. En wij als gelovigen beseffen dat nu al, dat God *Redder* is. Hij verlost *alle mensen*, uiteindelijk.

Als je dat uitdraagt krijg je *smaad* en *laster* naar je hoofd. Allerlei soorten vervolging zullen dan over je komen. Ook daarin zal de Heer je bijstaan.

Vertrouw op Hem, Hij doet wat het beste is.