

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of zijn ze Concordant vertaald.

zaterdag 1 sept. Romeinen 9:1

'Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten geeft mij mede getuigenis in heilige geest ...'

Paulus is best ernstig als hij net een bijzonder fijn gedeelte (Romeinen 8) heeft afgerond. Hij benadrukt de waarheid te spreken. Dat is voor ons goed om te lezen.

We ontvangen de waarheid vanuit Gods woord. Dat bepaalde Paulus' leven en het gaat ons leven steeds meer beheersen, en dat is goed. Het geeft vastheid in dat besef: Vader, zo doet U dat, daar gaat het naartoe met de wereld, met Israël, met mij als gemeentelid.

zondag 2 sept. Romeinen 9:2

'... dat ik zeer bedroefd ben en er een voortdurende smart in mijn hart is.'

Ken je dit ook? Een gevoel in je hart, je bent verdrietig, het knaagt aan je. Misschien ervaar je zelfs wel net als de apostel een aanhoudende pijn van binnen. Dat kan je leven gaan beheersen, je komt er niet uit.

Je hoort de woorden van God wel, meer het lijkt alsof ze niet werken. Dat vermindert de liefde van Vader voor jou niet. Die blijft peilloos diep. En de armen van Hem blijven onder en rondom je. Morgen kijken we verder wat ons voorbeeld nog meer te zeggen heeft.

maandag 3 sept. Romeinen 9:3

'Want ik zou zelf wensen verbannen te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft.'

Paulus bad voor zijn broeders naar het vlees, Israël. En liefst zou hij zelf in de ban gedaan worden, als zijn volksgenoten dan tot Jezus, hun Messias, zouden komen. Dat zou hij het liefst zien: geen hardheid meer naar God toe, maar geloof in Hem en liefde tot Hem. Misschien hebt u of heb jij wel zo'n gebed voor jouw eigen familie, gezin. Dat verandert jouw houding. Want het geheim van gebed is, dat het jezelf verandert naar diegene toe waarvoor je bidt.

dinsdag 4 sept. Romeinen 9:4

'Zij zijn Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.' ^{HSV}

Aan het volk waar Paulus bij hoort was grote rijkdom gegeven. Het wordt hier genoemd. Van u, jou en mij wordt gezegd, dat wij gemeenteleden zijn van dat lichaam van Christus van over heel de wereld. Dat is een voorrecht, een zegen. En zo kunnen we ook tot zegen zijn voor een ander. Niet omdat dat moet, maar het gaat als vanzelf, van binnenuit. Je wilt je rijkdom met een ander delen. Zo'n grootse toekomst, nu al leven met God!

woensdag 5 sept. Romeinen 9:5

'Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is de Christus wat het vlees betreft, Die boven allen is. God is gezegend voor de eonen! Amen!'

Amen, het is betrouwbaar. Al Gods beloften, daar kun je van op aan. God kent je hart, je hartenpijn, de moeite die er is.

Zijn Messias, de Christus, Jezus, kwam naar het vlees ook uit Israël voort. De rijkdom aan zegen die Zijn komen in de wereld betekende, heeft grote gevolgen. Voor u, jou en mij. Hij weet wat in je omgaat en is bij je betrokken. Dan kun je stap voor stap verder, met Hem centraal in je leven.

donderdag 6 sept. Romeinen 1:10

'Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar jullie toe te komen.' ^{HSV}

Gebed is de levensadem van de gelovige. Dat is essentieel. Hier zien we een voorbeeld: voorbidder Paulus.

Hoe het met de gemeenteleden in Rome ging, liet hem niet koud of onverschillig. Integendeel. Hij was in gebed warm bij hen betrokken en wilde graag naar hen toe komen. Maar dat zou pas op de tijd die God bepaalde, kunnen.



Soms is het voor ons lastig om te wachten. Je wilt iets heel graag. God geeft het niet, ook al bid je er lang en vurig om. God bepaalt in alles de juiste tijd.

Vader, leer mij te wachten tot U geeft.

vrijdag 7 sept. **Romeinen 1:11**

Want ik verlang er sterk naar jullie te zien om jullie enige geestelijke genadegave mee te delen, waardoor jullie versterkt zouden worden. ^{HSV}

Paulus wilde zijn medegelovigen graag zien en zonder twijfel met hen het evangelie, het woord van God delen. Dat woord is rijk aan geestelijke genade met alle gaven die dat met zich meebrengt.

Hij was blij met al die gelovigen, die dat woord van God liefhebben en omarmen.

Zo ook wij, we zien uit naar de ontmoeting met medegelovigen om het woord te delen en elkaar op te bouwen. We bidden voor elkaar, ook deze dag.

zaterdag 8 sept. **Lucas 12:22,23**

'En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik jullie: Weest jullie niet bezorgd over jullie ziel, over wat jullie eten zullen, of over het lichaam, waarmee jullie je zullen kleden. De ziel is meer dan het voedsel en het lichaam (meer) dan de kleding.'

Je zorgen maken. Dat gebeurt. Het is iets dat steeds in je gedachten komt; je herinnert jezelf er steeds aan en op de duur loop je erover te piekeren.

De Heer noemt hier heel concrete voorbeelden uit het dagelijks leven. Kleding en voedsel zijn de basisbehoeften die we allemaal nodig hebben. De Heer zegt dat de mensen zich daarover geen zorgen hoeven te maken. God kennen, de Heer kennen – het maakt alles anders. *God* zal voorzien in wat nodig is, op Zijn tijd.

Het woord van God innemen, is noodzaak, net als iedere dag voedsel eten. Vader zorgt voor ons! Ook vandaag.

zondag 9 sept. **Lucas 12:24,25**

'Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoe ver gaan jullie de vogels te boven? Wie toch van jullie kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?' ^{HSV}

Met een zeer simpel voorbeeld uit de natuur en het dagelijks leven laat de Heer zien, dat *God* zorgt voor de vogels, die niet kunnen werken zoals de mens. En, nota bene, wij gaan de vogels ver te boven.

Beschaamd buigen wij het hoofd en leggen ons leven in Gods hand, vandaag. Vader zorgt op een ongedachte manier voor ons. Wij kunnen, door ons zorgen te maken, niet ons leven verlengen. Onze tijden zijn in Vaders hand.

maandag 10 sept. **Lucas 12:26-28**

'Als jullie dan ook het minste niet kunnen, waarom zijn jullie dan over andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg jullie dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer jullie, kleingelovigen!'

De Heer gaat verder met voorbeelden uit de natuur. De prachtige bloemen, lelies, ze zijn door de Heer gemaakt. Salomo met al wat hij had – en dat was veel – had niet die pracht en schoonheid. God heeft zo veel zorg en aandacht besteed aan planten. En wij zijn meer dan een bloem of plant. Dan zal God er ook voor zorgen, dat wij niet tekort komen. Hij geeft het nodige – niet wat *wij* vinden dat nodig is, maar wat *Hij* nodig acht. Daarin kunnen we tevreden zijn en rusten.

Vader, dank U dat U voorziet in wat nodig is. Amen.

dinsdag 11 sept. **Jesaja 40: 6^b**

'Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds.'

Als je kleine kinderen ziet spelen in de tuin, dan lijken het soms net bloemen in het gras. Ze spelen, lachen en lopen heerlijk in de zon. Ouders en grootouders kunnen daar erg van genieten.

Telkens komen er nieuwe generaties, als gras dat verdort ... Maar ... niet alles verdort. Jeremia sluit de tekst af met de woorden: *'... maar het woord van onze God houdt eeuwig stand!'*



Het woord van God is een belofte: de schoonheid die Hij zal gaan geven zal voor altijd zijn, voor alle generaties!

Vader, dank U wel voor deze vertroostende woorden.

woensdag 12 sept. **Genesis 2: 7**

'... toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; also werd de mens tot een levend wezen.'

Misschien denk je bij een tekst uit het boek Genesis niet zo snel aan een paasverhaal. Toch is dit een paasverhaal!

Hier komt leven tevoorschijn, omdat God het wil. Dit is ook jouw begin: we zijn allen geschapen uit de aarde. En God zegt: jij ook! Je bent door Mij geformeerd en je kreeg je levensadem van Mij. Jij mag en zal leven, Ik heb jou gewenst!

Dat geeft een enorme draagkracht in je leven, dat geeft je een bestemming, een doel en een toekomst!

donderdag 13 sept. **Psalms 18:47**

'De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots.'

We kennen allemaal de gesprekken over God: bestaat God wel of niet?

In deze Psalm denkt David na over deze vraag. Aan het einde van zesenzeventig verzen in deze Psalm is Davids conclusie niet: God bestaat, maar zijn conclusie is: de Here leeft! Wat een diepgang!

Al die discussies mogen er natuurlijk best zijn, al die vragen ook. Maar het is wel zo dat God niet doet in theorieën. David zegt zoals het is: De Here leeft!

En omdat Hij leeft, mogen de mensen ook leven. En op Zijn tijd zal er leven komen waar een mens echt tot bestemming zal komen. Waar ieder mens tot bestemming zal komen!

vrijdag 14 sept. **Psalms 107: 6**

'Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten.'

Het volk was in nood en God heeft het gered. De psalmschrijver schrijft woorden van dankbaarheid. *'Looft de Here!'*

Benauwdheden overkomen ons allemaal wel eens. Zoek in je benauwdheid naar de Here. Zoek Hem en je zult Hem vinden. Hier staat: *'... toen riepen zij tot de Here ...'*

Richt je tot Hem, roep tot Hem en als je tot Hem roept dan erken je dat Hij God is. Geef Hem de plaats in jouw leven die Hem toekomt. Ook in je benauwdheden, juist in je benauwdheden. Benauwdheden kennen we allemaal, zelfs de meest stoeren onder ons. In deze tekst staat dan heel eenvoudig: Roep!

Wat doet God dan? Hij gaat je redden uit je angsten.

Wauw!! Dat is gaaf! Wat kan ik dan bidden?

Vader, ik roep tot U want ik heb het moeilijk. Maak U aan mij bekend en breng weer rust in mijn hart. Vader ik dank U dat U God bent. Amen.

zaterdag 15 sept. **Filippenzen 4:7**

'En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeven in Christus Jezus.'

Sommige teksten ken je misschien uit je hoofd. Het zijn de teksten die je hart raken. Als je het nodig hebt, ga je er aan denken, dan vertroosten deze woorden jouw hart.

Dit is een tekst die met verlangen te maken heeft. Een mens kan verlangen naar vrede in het hart. Of wat dacht je van: vrede in jouw gedachten? Vrede in je hart, wat kan dat heerlijk zijn!

Ja, vers 7 kan een mens vasthouden. Deze tekst gebruik ik regelmatig in een gesprek, soms wordt het zelfs een trouwtekst!

De vrede waar over gesproken wordt, is de vrede die God zelf heeft! God heeft vrede als Hij kijkt naar de wereld. Voor ons is dat bijna onmogelijk. Maar toch heeft Hij daar vrede mee. Hoe kan dat?

Hij overziet het verleden, het heden en de toekomst tegelijk! En zo kijkt Hij ook naar jou. Je verleden ..., wat je vandaag doet ..., en Hij ziet jou als een verheerlijkt mens ..., tegelijk. Hij ziet dat het goed gaat komen en dat is Zijn vrede. Die vrede geeft Hij in jouw hart en in jouw gedachten. Dan is het geen verlangen meer, maar een diep besef en een zeker weten!

Zo is Vader. Prijs en dank Hem!



zondag 16 sept. **1 Corinthiërs 13: 5^d**

'... zij [de liefde] rekent het kwade niet toe.'

Paulus schrijft hier over de liefde. Petrus zegt: *'De liefde bedekt tal van zonden.'*^{1Petr.4:8}

Salomo zegt: *'... de liefde bedekt alle overtredingen.'*^{Spr.10:12} Kijk dan ook eens naar woorden van Jezus zelf. Liefde is belangrijk om door te geven.

Een bekende bijbelstudiesleraar heeft eens gebeden: "Vader, in het leven komt er zoveel op mij af en wordt er aan mij getrokken. Vader wilt U mij geven dat ik altijd en in alle situaties uit liefde mag blijven handelen."

Net als jij kom ook ik voor tal van situaties te staan, boosheid, strijd, gekwetstheid, verdriet, onbegrip en ook misverstanden. Dan hebben we het nodig dat de liefde in ons hart mag heersen.

Paulus ontdekte het, Petrus heeft het gezien, Salomo spreekt ervan. Jezus heeft er uit geleefd. En wij?

Vader geeft ons de kracht en de belofte dat wij Hem mogen navolgen en dat maakt dat wij mogen leven uit liefde! Amen!

maandag 17 sept. **Romeinen 8: 15^b**

'... maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.'

Soms komt de koning bij iemand op bezoek, gepland of niet. Wat moet je dan zeggen? Hallo, Willem-Alexander? Hoi, koning? Koninklijke hoogheid? Hoogedele ...?

Ik ken iemand die onze koning heeft ontmoet en ook een gesprek met hem heeft gehad. Hij gebruikte de aanspreektitel: Majesteit. Hij had er van tevoren over nagedacht en zich voorbereid op deze ontmoeting.

De titel majesteit scheidt direct afstand. En natuurlijk is er afstand tussen een koning en een gewone burger – we hoeven ons niets te verbeelden, toch?

Maar als Paulus ons gaat voorbereiden op ons gesprek met God, zegt hij in deze Bijbeltekst: door de geest van het zoonschap, roepen wij: Abba, Vader!

Aanspreken met 'Vader' – zo dichtbij, zo close! Als een vader in een huisgezin, zo toegankelijk is Hij voor ons.

De Schepper van hemel en aarde mogen wij gewoon Abba, Vader, noemen! Bijna niet te bevatten en toch is het waar.

dinsdag 18 sept. **2 Corinthiërs 3:18^b**

'En wij allen die (...) de heerlijkheid des Heren weerspiegelen ...'

Weerspiegelen betekent reflecteren. Een koplamp van een auto geeft erg veel licht, toch zit in zo'n grote koplamp maar een klein lampje. Het licht van dat kleine lampje wordt enorm versterkt door de reflector die om het kleine lampje heen zit. Dat licht heeft een aantal functies: veiligheid natuurlijk. Zien en gezien worden is ook belangrijk. Als dat lampje niet gaat branden, dan gebeurt er niets en blijft alles donker.

Zonder de heerlijkheid des Heren kunnen wij niets reflecteren, maar als Zijn licht op jou valt, dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat zijn heerlijkheid van jou afstralen en dat verlicht weer een ander.

Als wij stralen, licht geven en duisternis verdrijven, dan komt dat alleen maar omdat Hij ons dat licht heeft gegeven.

Vader, dank U wel.

woensdag 19 sept. **Genesis 21:17^a**

'En God hoorde de stem van de jongen ...'

In de tent van Abraham is grote onenigheid geweest. Uiteindelijk moet Hagar met haar zoon het veld ruimen. Zij moeten weg. Wederom komt Hagar in de woestijn. Moeder en kind huilen en de situatie is hopeloos.

'En God hoorde ...'

In deze geschiedenis is *horen* en *zien* steeds van belang, God hóórt de stem van Ismaël. God is niet alleen de God van Abraham, Sara en Isaak, nee, Hij is dat ook voor Hagar en Ismaël.

Hij is er voor heel de wereld; heel de wereld heeft betekenis in Zijn plan. Uiteindelijk zal ook Ismaël een woonplaats vinden en zal hij zijn bestemming vinden.

God is altijd groter!



donderdag 20 sept. **1 Corinthiërs 15:4,5**

'Hij is begraven en ten derde dagen opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan ...'

Jezus is gestorven aan het kruis. Daarna is Hij in een graf gelegd. En op de derde dag is Hij opgewekt. Zo duidelijk wordt dat hier verteld!

Het is niet een vaag verhaal of hoopvolle fantasie! Nee, het is een duidelijk verslag en bij waarheidsvindingen horen ook getuigen. Die getuigen waren er zeker in die tijd.

Hij is een aantal keren verschenen, soms bij mensen die met name zijn genoemd en soms bij meerdere mensen tegelijk.

De Schriften hadden het al voorzgd. Het is het grote kantelpunt geworden in de geschiedenis. De dood is overwonnen en daarmee is er een nieuw perspectief gekomen. Het betekent dat er ook voor ons en voor onze dierbaren een leven zal komen aan dat van de opgestane Heer gelijk.

Vertrouost elkaar met deze woorden.

vrijdag 21 sept. **Psalm 139:1**

'Here, Gij doorgrondt en kent mij.'

Woorden uit een psalm, die gelovigen al eeuwen aanspreken. De NCV zegt: *'IEUE, U hebt mij onderzocht en U kent mij.'* David zet a.h.w. een streep onder wat jij en ik horen, weten en ... moeten blijven horen. In alles wat hem overkwam, bleef hij staande.

Ook onze Heer wist het niet alleen, Hij rekende ermee!

En jij en ik? Wij mogen ons gedragen weten door wat er staat, ook door wat Paulus ons zegt. Wat er staat, werkt in ons leven uit! Ja, wij weten én rekenen met Filippenzen 4:5 – *'de Heer is nabij'*. Handelingen 17:28 zegt: *'want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij.'* Ook vandaag!

zaterdag 22 sept. **Psalm 139:2**

*'Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten.'*

NCV: *'U kent mijn zitten en mijn opstaan;
U onderscheidt mijn gedachte van ver.'*

Zó horen wij ook vandaag Gods woorden voor ons leven. Daarmee mogen rekenen! Hij zegt tegen ons: *'Jij bent geliefd!'* In Romeinen 1:7 staat: *'geliefden Gods'*. Jij en ik ontvangen onvoorwaardelijke liefde. Wij kunnen zijn liefde niet mislopen!

zondag 23 sept. **Psalm 139:1-3**

Wij lezen de NCV:

'Van David, een psalm.

IEUE, U hebt mij onderzocht en U kent mij.

U, U kent mijn zitten en mijn opstaan;

U onderscheidt mijn gedachte van ver.

*Mijn pad en mijn slaapmat hebt U uitgemeten
en voor al mijn wegen hebt U voorzieningen getroffen.'*

Wat een woorden! Over Iemand Die ons door en door kent! Eigenlijk staat er: *'U kent'*. Het Hebreeuwse woord *'kennen'* is nooit oppervlakkig, maar het gaat om het *hart*, er intens bij betrokken zijn. Je kent iemand pas in een ontmoeting van hart tot hart! Zó kent Hij ons en zó mogen wij elkaar kennen! Dat is toch om samen *dank U wel* voor te zeggen!

maandag 24 sept. **Psalm 139:2**

'U, U kent mijn zitten en mijn opstaan;

U onderscheidt mijn gedachte van ver.' ^{NCV}

Je zou *'kennen'*, zei iemand, toch beter kunnen vertalen met *'liefhebben'*?!

Letterlijk staat er: *'U kent'*. Dus: dat is *kennen met het hart!* Hij heeft jou en mij lief en zet ons naast elkaar. Ja, onder al die miljoenen mensen kent Hij jou en mij!

Dank je mee, dat door Paulus wij weten mogen, dat aan het einde van Gods plan Hij zal zijn: *alles in allen!* Hij kent, heeft lief en wij zeggen ook vandaag:

Ja, ik heb U lief! Daar wil ik mee rekenen!



dinsdag 25 sept. **Psalm 139:3**

*'Mijn pad en mijn slaapmat hebt U uitgemeten
en voor al mijn wegen hebt U voorzieningen getroffen.'*^{NCV}

Lees daar ook vers 1-3 [zie zondag] bij! *'U onderscheidt mijn gedachte van ver.'* Het Hebreeuwse woord *'onderzoeken'* is: ergens doorheen blazen.

Als je buiten loopt en het waait, blaast de wind door je haar. Zó blaast God a.h.w. door ons leven, waardoor zaken op een andere plaats komen. Wat niet is tot Zijn eer, blaast Hij weg! Op de plaats die Hij ons wijst, mogen wij leven en zijn tot Zijn eer!

woensdag 26 sept. **Psalm 139:4,5**

'want geen woord ligt op mijn tong

– zie, IEUE. U kent het geheel.

Van achter en van voren hebt U mij stevig omvat

U legt Uw handpalm op mij.'

Hij legt Zijn hand op jou en op mij. Denk aan Gods beschermende aanwezigheid, aan Gods leiding. God liet David niet los, Hij laat jou en mij niet los, maar is er en gaat met ons. Ook met hen die ons lief en dierbaar zijn. Hij gaat mee! Vandaag ... en morgen weer!

donderdag 27 sept. **Psalm 139:6**

'Wonderbaarlijk is die kennis voor mij;

mij te boven gaand; ik kan er niet bij!'

Verspreid over de voorliggende dagen vind je de NCV. Lees de verzen nog eens door! Wat betekent het voor ons, dat God ons zo door en door kent? Denk aan alles wat je met Hem delen wilt, waar je met Hem over praten wilt. Jij en ik beginnen de dag en bidden om wijsheid, leiding. We danken dat Hij zich nooit van ons afkeert. *'In Gods genade ben ik wat ik ben.'*^{1Cor.15:10} En dat werkt door in de omgang met elkaar! Hij zet ons samen in de gemeente.

vrijdag 28 sept. **Romeinen 1:7^b**

'... genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.'^{NBG}

Paulus groet de gelovigen in Rome. Dat zijn kostbare woorden?!? Hij werkt alles in ons leven uit. *Genade en vrede* – dat die woorden in ons hart dalen en zichtbaar worden in onze wandel. Wie anders komt de lof en eer toe dan HEM?!?

zaterdag 29 sept. **Romeinen 8:38,39**

'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen en machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.'^{NBG}

Niets kan er tussen Hem en ons komen! Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Daarop past toch jouw en mijn *'Amen'*?! Dat zichtbaar wordt in ons leven: Zó is het, wij kunnen Gods liefde niet mislopen! En in die liefde mogen jij en ik wandelen met degenen om ons heen!

zondag 30 sept. **Romeinen 16:25-27**

'Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische Schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder de volken – Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.'^{NBG}

Gods plan met Zijn schepping – dus: met Israël, met de gemeente die het lichaam van Christus is en uiteindelijk met al Zijn schepselen – zal ertoe leiden, dat niemand Zijn liefde over het hoofd ziet. Gods wegen leiden naar dat heerlijke doel.

Vader, dat U in ons leven daarop zicht gegeven hebt!

Mogen wij samen zó gemeente zijn!