

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of zijn ze concordant vertaald.

dinsdag 1 jan. **Kolossenzen 1: 18b**

'Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.'

Vandaag, nieuwjaarsdag, het begin van een nieuw jaar. Deze start kan een mijlpaal zijn in jouw leven. Nieuwe mogelijkheden, een nieuwe vriendschap – in ieder geval een jaar waarin Vader dichterbij Zijn doel zal komen, en wij met Hem! En met deze nieuwe start hebben we een verwachting.

In de brief aan de Kolossenzen koppelt Paulus een nieuw begin aan een verwachting: dit is een mijlpaal, Hij is opgestaan! Dat maakt alles anders. Opstanding – Hij als eerste – dat maakt alles anders!

Jij en ik mogen in ons hart weten dat Vader datzelfde aan ons zal gaan schenken. Dat is een nieuw begin. Neem het vandaag met je mee, of beter nog, het hele jaar!

woensdag 2 jan. **Kolossenzen 1: 23**

'... indien jij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat jij gehoord hebt en dat verkondigd is ...'

Is het gisteren nog gelukt?

De tekst van gisteren ging over het nieuwe begin van het nieuwe jaar en van de opstanding. Dat was een mooi bericht. Heb je daar nog over gedacht?

Paulus zegt hier met klem dat wij ons niet laten afbrengen van die verwachting. Houd het vast! De NCV zegt, dat we ons daar niet van zouden verplaatsen. Sta stabiel en gefundeerd in dat evangelie. Dat is voor de dagelijkse praktijk; dat geeft de stabiliteit, zodat we kunnen blijven staan in deze wereld.

donderdag 3 jan. **1 Corinthiërs 1: 4**

'Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is ...'

Paulus geeft ons een kijkje in zijn eigen gebed, en dat is altijd bijzonder. Op deze gemeente van Korinthe, zo lezen we in deze brief, was best wel wat aan te merken. Als mens zou je kunnen zeggen: hier is heel wat mis gegaan.

In zijn gebed kijkt Paulus niet met menselijk ogen naar deze gemeente. Nee, hij kijkt met geestelijke ogen. Paulus heeft het vermogen om te kijken zoals God kijkt. Als we dat doen, dan zien we onvoorstelbare dingen. Dan zullen we moeten wennen aan een heel andere logica. Gods logica.

De mens, jij en ik, zijn voor God zichtbaar *in Christus!* Hij ziet ons door het sterven en opstaan van Zijn Zoon heen. Dan ziet Hij alleen maar mooie mensen met een wonder-schone toekomst, onze toekomst. Dan zegt Paulus deze woorden. Hij dankt God altijd over hen, vanwege deze genade van God die zij ontvangen.

Zo keek Paulus naar deze gemeente, zo kijken wij naar elkaar, met Gods visie.

Geweldig en super logisch!

vrijdag 4 jan. **Spreuken 9: 10**

'De vreze des HEREN is het begin der wijsheid ...'

Echte wijsheid begint met ontzag hebben voor God. Ontzag voor een God, zo groot, zo machtig, met een plan dat voorziet tot in details. Jij en ik zijn de details en toch ook weer niet. Jij en ik zijn het juist, waar Zijn plan om draait. Hij wil de mens aan Zijn hart brengen. Hij wil jou aan Zijn hart brengen, want jij bent bijzonder en daarom gaat Zijn liefde naar jou uit.

Voor deze God, Die jou zo liefheeft, mag je ontzag hebben. En de wijsheid dan ...?

Die volgt heus wel.

zaterdag 5 jan. **2 Timotheüs 1: 10**

'... Christus Jezus, Die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht ...'

Jonge mensen zoeken een studierichting. Niet voor iedereen is dat een duidelijke weg. Welke kant ga je op? Wat vind je leuk? Kun je goed studeren? Vind je het leuk om veel huiswerk te hebben ...?



Soms kiezen jonge mensen de studie theologie. Tikkeltje idealistisch misschien – je moet wel met de Griekse taal overweg kunnen; gymnasium als vooropleiding is wel gewenst. Dat lijkt de toegang tot het geloof wel te hinderen, want hoe kun je dan het evangelie begrijpen als je geen gymnasium hebt gedaan?

Het evangelie staat in de tekst van vandaag, in het Nederlands. Is het moeilijk? Nee. Is het ingewikkeld? Nee.

Is Hij opgestaan? Ja! Leeft Hij nu? Ja! Leeft Hij voor altijd? Ja! Geldt dat ook voor jou? Ja!

zondag 6 jan. **Handelingen 16: 14**

'En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.'

Tijdens zijn tweede reis is Paulus aangekomen in Troas. Het plan was om vandaar omhoog te gaan naar Bytynië. God laat echter zien dat hij de oversteek moet maken naar Filippi (dat is richting Europa). Paulus neemt Silas en Timotheüs met zich mee, en daar aangekomen gaan ze op zoek naar een plaats waar gelovigen bij elkaar komen.

Zo komen ze bij een rivier. Daar verkondigt Paulus het evangelie aan een aantal mensen. Een van hen was Lydia. Zij was bekend met God, maar ze werd geraakt door de toespraak van Paulus.

Hoe ging dat? God opende haar hart om Zijn boodschap te begrijpen.

In al die jaren is dat nog niet veranderd. Op de plaats van samenkomst zouden deze woorden van Paulus klinken. God opent ons hart!

maandag 7 jan. **Handelingen 21: 40**

'En toen hij dit toegestaan had, wenkte Paulus, boven aan de trappen staande, het volk met zijn hand; en toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe en zeide: ...'

Het is een spannende tijd voor Paulus. Hij is het mikpunt geworden van het Joodse volk en ze staan hem naar het leven. Soldaten komen om hem te bevrijden. Zij dragen Paulus weg, de trappen op. Ondertussen roept de menigte: "Weg met hem!"

Paulus vraagt verlof om toch het volk toe te spreken en dat mocht.

Paulus wenkt naar zijn broeders: kom bij me en kom luisteren. Hij vertelt uitgebreid wat er gebeurd is. Zij luisterden tot de laatste zin: God zei, gaat heen want Ik zal u zenden naar de heidenen!

Dit was te erg. Zij riepen toen: Weg met zo iemand, hij behoort niet te leven!

Paulus' woorden klinken door tot in 2019. Paulus staat daar, boven aan die trappen. Hij heeft overzicht en zijn hand wenkt ook jou, ja jij ... Luister naar mijn goede boodschap voor de heidenen.

dinsdag 8 jan. **Romeinen 11: 12**

'Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!'

Paulus heeft het hier over zijn eigen volk, de Israëlieten. Hij gebruikt graag duidelijke taal. Zo ook hier.

Ogenschijnlijk heeft het volk Gods plan tegengewerkt, maar het bracht juist redding en rijkdom. Hoeveel te meer zal dat zijn, als het volk gaat meewerken ...!

Het is geen vraag, maar een "wanneer zal dat zijn?" En hoe geweldig zal dat zijn voor degenen die dan op aarde zullen leven? Er zit een belofte in, het zal gaan gebeuren en het zal tot heil zijn, door Gods kracht.

Vertrouw maar op Vader.

woensdag 9 jan. **2 Corinthiërs 4: 16**

'Daarom verliezen wij de moed niet ...'

Met deze woorden wil Paulus ons bemoedigen en ons vast laten staan in de verwachting. Als mens kunnen we zo'n bemoediging wel eens gebruiken.

In de volgende verzen lezen wat we mee maken als de jaren gaan klimmen.

'de moed verliezen' ... In het Grieks staat er een woord dat met "verslappen" kan worden omschreven. We zouden niet verslappen.

Waar zouden we niet in verslappen?



Niet verslappen in deze verwachting: *'... omdat wij weten dat Hij, Die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u vóór Zich zal stellen.'*^{vs.14}

Een mens is kwetsbaar. We zien het om ons heen en we zien het aan onszelf. Als we onder worden, dan neemt die kwetsbaarheid toe. En in die kwetsbaarheid laat Paulus het licht zien van de toekomst: de vaste belofte van opwekking.

Niet alleen voor de toekomst maar ook voor vandaag. Daar lezen we morgen over.

donderdag 10 jan. **2 Corinthiërs 4: 16**

'... nochtans wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.'

Iedere morgen wakker worden en weten: U bent er ook! Je staat er niet alleen voor, ook vandaag niet.

Vader heeft Zijn geest in ons binnenste gelegd als onderpand; Hij heeft woning gemaakt in jouw en in mijn hart. Op die plek is Hij een bron van leven. *'Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed.'*^{2Cor.5:6}

Vader, hoe mijn dag ook zal gaan ... Uw vreugde is mijn deel. U bent nabij!

vrijdag 11 jan. **Johannes 8: 12**

'Wederom sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.'

Licht en duisternis. Een grotere tegenstelling bestaat niet. Wanneer de zon in het oosten opkomt, breekt het licht door en verdrijft de duisternis. Licht en duisternis, ze gaan nooit samen; ze zijn onverenigbaar. Het kan nooit tegelijkertijd licht en donker zijn.

Een bekend lied zegt:

'Ik wandel in het licht met Jezus;

het donkere dal ligt achter mij.

En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen.

Welk een liefdevolle vriend is Hij!

zaterdag 12 jan. **1 Corinthiërs 13: 7**

'Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.'

Over verdraagzaamheid zei iemand eens: "Verdraagzaamheid is het inzicht dat de ander toch te stom is om tot een ander inzicht te komen." Een hooghartige vorm van verdraagzaamheid zou je dit kunnen noemen.

Paulus heeft het niet over verdraagzaamheid vanuit ons ego, maar vanuit de liefde Gods. Wanneer binnen de ekklesia vanuit die liefde zich verdraagzaamheid manifesteert, ontstaat er vrede en harmonie.

zondag 13 jan. **Efeziërs 2: 4**

'God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons lief heeft ...'^[NCV]

Wanneer je oog krijgt voor Zijn onmetelijke liefde, dan word je stil van verwondering.

Zie jij het al? Die onafgebroken zorg en liefde, die er altijd al waren, ook toen je dat zelf nog niet in de gaten had? Geef die verwondering vandaag ruimte in je hart.

maandag 14 jan. **Romeinen 8: 18**

'Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.'

Terugkijkend op je leven, zie je niet alleen goede tijden, maar ook de donkere perioden, het verdriet, de pijn. Maar als je durft te kijken naar die donkere periode, zie je dan ook dat je werd geleid? Kun je al zien dat je juist toen liefdevol behoed werd, dat die zwarte nacht, die angst en die wanhoop je dichter bij Hem brachten. Zie je al dat niets in jouw leven vergeefs of zinloos was? Of zit je nog middenin die donkere tunnel? Weet dan: Hij zoekt je, Hij houdt van je!

dinsdag 15 jan. **Filippenzen 1: 3-6**

'Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere smeekbede van mij voor jullie allen met vreugde deze smeekbede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe, van ditzelfde overtuigd, dat hij Die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus.'^[NCV]



De apostel drukt in deze verzen zijn diepe verbondenheid met de Filippenzen uit, een gemeente van gezamenlijke deelnemers met Paulus aan de genade. Diezelfde genade geldt voor de gezamenlijke deelnemers van de ekklesia in 2019 evenzeer. De genade van God zij met jou, vandaag!

woensdag 16 jan. **2 Samuël 18: 33^b**

'Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom!'

David rouwt over de dood van zijn geliefde zoon Absalom. De opstand van Absalom en al zijn misdragingen doen niets af aan het verdriet van David.

Rouw zit vanbinnen. Het is een onzichtbare wond, die zich lastiger laat helen naarmate iemand meer van de overledene hield. De omgeving heeft niet altijd in de gaten hoe moeilijk het verlies is, of hoe zwaar de pijn is die iemand met zich meedraagt.

Liefde en gebed van ons helpen de rouwende om verder te kunnen leven zonder zijn of haar dierbare.

donderdag 17 jan. **1 Samuël 17: 23,24**

'Terwijl hij met hen sprak, zie, daar kwam de kampvechter; hij heette Goliath, de Filistijn uit Gat, uit de slagorde der Filistijnen.'

Angst regeerde in het legerkamp van de Israëlieten. Tegenover deze angst staat het vertrouwen van David op de levende God.

Ook in onze moderne tijd regeert de angst. En de media doen er alles aan om die angst, op vele terreinen, aan te wakkeren.

Het vertrouwen van David was uit God. Ook ons vertrouwen dat alle dingen uit Hem, door Hem en tot Hem zijn, is niet uit ons zelf. Het is ons geschonken door zijn genade.

Vader, dank U wel.

vrijdag 18 jan. **Psalms 116: 1-3**

'Ik heb de Here lief,/ want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen.

Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd,/ daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen,/ angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen, ...'

Deze psalm laat zien dat David ook zijn momenten van angst kende. Niets menselijks is hem vreemd. *'Maar ik riep de naam des Heren aan ...'*, vervolgt vers 4.

Dit is wat David doet; dit is wat wij kunnen doen. In elke situatie mogen wij Hem aanroepen.

zaterdag 19 jan. **2 Timotheüs 1: 12**

'Om die reden lijd ik dit ook, maar ik ben niet beschaamd, want ik weet Wie ik geloofd heb en ik ben er van overtuigd, dat Hij bij machte is het mij toevertrouwde te bewaken tot die dag.' ^[NCV]

Paulus zit gevangen, maar de uiterlijke omstandigheden hebben geen invloed op zijn innerlijke overtuiging. Want, zegt hij, ik weet op Wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd.

Laten wij navolgers van Paulus zijn en ons vertrouwen vestigen op Christus Jezus, en het goede dat ons is toevertrouwd, bewaren door de Heilige Geest.

zondag 20 jan. **1 Corinthiërs 15: 20-22**

'Maar nu: Christus is gewekt vanuit doden, als eerste vrucht van de oogst van die ter ruste gelegd zijn. Want daar immers door één mens de dood er is, is er ook door één mens opstanding van doden. Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.' ^[NCV]

Na een lang betoog over de opgewekte Christus komt Paulus tot de kern in deze verzen. Dit zijn de feiten: in Adam sterven allen; in Christus zullen allen levend gemaakt worden. PUNT! Het maakt niet uit of je het wel of niet gelooft. Zo gaat het gebeuren.

Dank God dat we dit vandaag weer opnieuw onder ogen mogen zien. Hij zegt het, Hij doet het. *Dank U, dat ik U danken mag!*

maandag 21 jan. **Jeremia 9:23,24**

'Zo zegt Jahweh: laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent, dat Ik Jahweh ben, Die



goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op aarde, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt Jahweh. ^[HSV]

Paulus zei tegen de Corinthiërs, dat zij zich alleen in de Heer zouden beroemen. Daarin weerklinkt dit woord van Jeremia. *God is de totaal Andere dan mensen. De wijsheid, filosofie, van mensen verbleekt in het licht van Christus, 'in Wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn'.* ^{Kol.2:3}

Wanneer je Jahweh kent in het aangezicht van Christus, heb je de wijsheid en kennis die nodig zijn voor je dagelijks leven. Nu al kun je je verheugen in de goedheid en gunsten van Hem, Die jou zo onuitsprekelijk liefheeft.

Na dit aardse leven in de opstanding zal he nog veel geweldiger zijn.

dinsdag 22 jan. **Efeziërs 1:11**

'... wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van Hem Die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil ...' ^[NCV]

Hoe wonderlijk is het, wanneer je dit bedenkt. God werkt alles uit: de fijne dagelijkse dingen, dat spreekt vanzelf bijna, maar ook de moeilijke. Zij zijn het werk van God, Die zo oneindig veel groter is dan u, jij en ik.

In onze omstandigheden geeft Hij dat dragende vermogen, dat zo wezenlijk is. Getuigen van de liefde van God terwijl je erg ziek bent, is van een heel andere orde dan hoe wij mensen reageren op lichamelijk ongemak, zwakte. Na het lijden komt de door God bewerkte heerlijkheid. Het lichaam dat wij straks hebben, zal tot datgene in staat zijn wat zelfs hemelse machten verbaast.

woensdag 23 jan. **Efeziërs 5:1,2**

'Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie liefheeft en Zichzelf ter wille van ons overgeeft als naderingsgeschenk en offer voor God, tot aangename geur.' ^[NCV]

Opmerkelijk, dat we dit lezen in Efeziërs 5. God is zo anders dan mensen zich voorstellen. Hij heeft lief – zonder voorwaarden vooraf. We zijn geliefd!

Kom daar maar eens om als het om andere mensen gaat. Christus wandelt in de liefde als geen ander. We vervullen de wet van Christus wanneer we onze naaste liefhebben – in Zijn kracht.

donderdag 24 jan. **Galaten 6:1,2**

'Broeders, ook ingeval een mens wordt gegrepen door enige krenking, brengen jullie, die geestelijk zijn, zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid, op jezelf lettend, opdat ook jij niet beproefd wordt. Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus.' ^[NCV]

Wanneer een gelovige een andere gelovige innerlijk verwondt, is wat in deze verzen staat, de weg die Paulus wijst. Zó zou de liefde van God functioneren. Let hierop: *in een geest van zachtmoedigheid*. We kunnen niet een andere gelovige keihard en gevoelloos afrekenen op wat mis ging. We hebben geen hart van steen! Bovendien nemen we in acht, dat ook wij mens zijn en net zo in een krenking gegrepen kunnen worden.

Hier lees je geen wetticisme, *dit* is de geest van het evangelie voor vandaag.

Vader, dank U dat het zo is. Heel fijn.

vrijdag 25 jan. **Kolossenzen 1:12**

'... gelijktijdig de Vader dankend, Die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht.' ^[NCV]

In de dagelijkse gang ervaar je je zwakheid. Vader geeft kracht, en toch voel je je regelmatig tekortschieten. De lange jaren putten je geduld wellicht uit. Toch hebben we de bemoediging in deze woorden, dat *de Vader bekwaam maakt*. Hij stelt je in staat dingen te doen, die je anders niet zou kunnen. Al denk je vaak aan de toekomst – en geeft je dat angsten – we hebben deze verzekering, die onbetaalbaar rijk is: *de Vader maakt bekwaam*. Dat is niet alleen voor straks als we bij de Heer zijn, nee, nu al!

zaterdag 26 jan. **Psalm 62:2,3**

'Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn redding. Zeker, Hij is mijn Rots en mijn redding, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.' ^[HSV]



Onverwachte, negatieve ervaringen doen een mens wankelen. Dat overkomt ons allen weleens. Door min of meer schokkende gebeurtenissen word je stil gezet, soms. Dan heb je de weg naar Vader. De deur is open. Je bidt of hebt geen woorden om te bidden. Vader leest je hart en weet wat je niet zegt – denk aan Psalm 139. De dagtekst verzekert ons, dat de redding van boven komt. Dat maakt je stil en verwonderd. *Alle redding is uit God.*

zondag 27 jan. **1 Timotheüs 1:17**

'De Koning van de eonen, de onverderfelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God zij eer en heerlijkheid in de eonen van de eonen. Amen.' ^[NCV]

Gods grote plan van eonen kunnen wij niet overzien. De heerlijke waarheid is, dat God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de *Koning van de eonen* is. Dat wil zeggen, dat Hij in alle eonen regeert en dat niets dat kan stoppen. Dus ook vandaag regeert God, Die liefde is, en wij kunnen vol vertrouwen ons leven in Zijn hand leggen.

Dat wat ons hart benauwt leggen we in Zijn hand. We laten het daar. Hij zorgt.

maandag 28 jan. **Romeinen 10:11**

'Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.' ^[HSV]

Paulus haalt deze fijne woorden aan uit Jesaja 28:16 – hier voor de tweede keer in Romeinen 9-11, dat gaat over Israël en de volkeren. We lezen hetzelfde in Romeinen 9:33. Als je vertrouwen helemaal in God is, zul je nooit te schande worden. Dat is vaste belofte, en Vader maakt dat wáár. Heerlijk evangelie: God geeft geloof in je hart en je houdt het bij de betrouwbare woorden die Hij doorgeeft. Wat een genade, dat u, jij en ik zo kunnen leven aan Zijn hand. "Laat Hem besturen, waken, het is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken, dat jij je verwonderen moet."

dinsdag 29 jan. **Psalm 89:27a**

'Hij [David] zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God, en de Rots van mijn redding.' ^[HSV]

Dit wordt van David gezegd ^{Ps.89:21} en in diepere zin óók van de Messias, Jezus, waarvan David een type is.

Deze woorden kunnen ook wij als gelovigen in de mond nemen. Heel fijn is het, als je God als je Vader leert kennen. Je kunt met Hem alles delen en Hij weet van je verdriet, je lijden, je tranen, de pijn in je hart. Hij kent je door en door ^{Ps.139:1-5} en het *roepen* geeft aan, dat het nodig is, hoog tijd is. Dan is Zijn redding nabij!

woensdag 30 jan. **Genesis 46:1**

'Israël brak op met alles wat hij had, en hij kwam in Berseba; hij bracht offers aan de God van zijn vader Izaäk.' ^[HSV]

Jozef leeft nog! Dat had vader Jakob gehoord. Op zijn oude dag gaf dat hem nieuwe energie om een reis naar Egypte te ondernemen. Tussenstop was in Berseba, dat betekent: *bron van de eed*. Het herinnert aan de *beloften* die God aan vader Abraham, maar ook aan vader Izaäk gegeven had. Via Jozef gaat de lijn van het eerstgeboorterecht verder.

Jakob, die hier Israël [de gelovige] wordt genoemd, wist dat vanzelfsprekend en wilde zijn geliefde zoon zien. Voor de aartsvader was Jozef dood, maar nu leeft hij toch. Dat is bij wijze van spreken *opstanding uit de doden*.

Wij, u, jij en ik, kennen een levende Heer, opgestaan en verheerlijkt. Vandaag gaan wij aan Zijn hand.

donderdag 31 jan. **1 Corinthiërs 16:13,14**

'Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren.' ^[HSV]

Deze aanwijzingen van de apostel zijn goed. Het is niet zo, dat wij dit even uit onszelf kunnen realiseren. God geeft de kracht en de groei om vast te staan, om manmoedig en sterk te zijn.

Juist waar onenigheid en moeilijkheden zijn, klinkt dit woord: *'Laat alles bij jullie in liefde gebeuren.'*

De liefde van God is zonder voorwaarden. Heb voor de ander die je vandaag ontmoet geen voorwaarde in je hart, maar heb die ander lief en wijs zo op je hemelse Vader.

Vader, dank U, dat U deze dag meegaat, en mij inzet voor de ander.