

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

woensdag 1 mei Galaten 5: 13

'Want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet de vrijheid tot aansporing van het vlees, maar dient door liefde elkaar als slaaf.'^[NCV]

Op 'de dag van de arbeid' herdenken we dat de acht uur durende werkdag werd ingesteld om een goede balans tussen werken en rust te bewerkstelligen.

In de tekst hierboven wordt ook gesproken over 'arbeid'. Alleen betreft dat geen baan van acht tot vijf, want deze arbeid gaat continue door. Toch heeft juist God, de Vader, de beste arbeidsomstandigheden gecreëerd, die je jezelf maar wensen kunt.

De geestelijke vrijheid waar over gesproken wordt, heeft niets van doen met de vrijheden die mensen zich allemaal denken te kunnen veroorloven, en de zelfvoldaanheid waarmee dat gebeurt.

Je bent vrij, maar je dient áls een slaaf. Dit doe je door liefde die onvoorwaardelijk is en die de Vader in je hart heeft uitgestort. Dat dienstbetoon wordt niet aan je opgelegd, maar het wordt in je opgeroepen. Het is goddelijke liefde, die niet dwingt, maar dringt.

donderdag 2 mei Romeinen 6: 11

'Zó ook jullie, reken jezelf dood te zijn voor de zonde, en levend voor God in Christus Jezus, onze Heer.'^[GES]

Als je nog bezig bent tegen de zonde te strijden, dan reken je voortdurend met de zonde en word je erdoor beheerst. Heel vaak komt angst of onzekerheid dan om de hoek kijken, want mensen voldoen nu eenmaal nooit.

Onze oude mens is mede-gekruisigd.^{Rom.6:6a} Omdat de Zoon van God eens voor altijd stierf voor de zonde, ben jij daar net zo goed dood voor. Je hoeft niet meer met de zonde te rekenen, want je bent zoals Hij is: levend voor God! Je bent samen met Hem gestorven en rechtens vrij van de zonde.^{Rom.6:7} Wandelen in nieuwheid van leven vloeit voort uit de gegeven bewustwording van je positie in Christus Jezus. Je mag je geliefd wéten!

Als je gaat beseffen dat je vrij en heilig bent, dan ligt de focus op Gods werk en stuurt Zijn onvoorwaardelijke liefde jouw gedrag.

vrijdag 3 mei 1 Corinthiërs 12: 11

'En al deze dingen werkt één en dezelfde geest in, die aan een ieder zijn eigen dingen toedeelt, zoals hij dit besluit.'^[GES]

De mensen die het lichaam van Christus toebehoren, ontvangen niet allemaal dezelfde genadegaven; er is verscheidenheid. Verscheidenheid wil echter niet zeggen dat alles nuttig en tot opbouw is. *Het denken van Christus* staat centraal; roemen in menselijke vermogens is in Christus uitgesloten.

Dit kan ons alleen maar ootmoedig en dankbaar maken. Zullen we daarom de Vader danken voor de gave van het geloof? Laten we eer geven aan Wie de eer daarvoor toekomt. Zo ook met de inwerking van de geest, de kracht die we van onze Vader krijgen, waardoor het geloof werkzaam wordt gemaakt in liefde.

zaterdag 4 mei 1 Corinthiërs 15: 26-27

'De laatste vijand, de dood, wordt buiten werking gesteld, want Hij onderschikt alles onder Zijn voeten.'^[GES]

De Nationale Dodenherdenking, officieel: 'Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers, waar ook ter wereld, die sinds de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord.'

Romeinen 3 zegt veel over de mensheid, onder andere dat hun voeten snel zijn om bloed te vergieten. Verbrijzeling en diep ongeluk zijn op hun wegen, en de weg van de vrede kennen zij niet.^{vs.15-17}

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV).

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017).

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Wat een verwachting heb je als je nu al mag weten, dat God alles zal onderschikken onder de voeten van Zijn Zoon, dat ook de laatste vijand, de dood, eens buiten werking zal worden gesteld!

Juist op een dag als vandaag kan dit een vertroosting en bemoediging zijn, waar je, opnieuw, weer bij stil mag staan. God zal alles wederzijds verzoenen tot Zichzelf, wanneer Hij door Hem vrede maakt door het bloed van Zijn kruis. Aan alle strijd zal dan een definitief einde zijn gekomen, omdat Gods 'vredesoperatie' Zijn uitwerking niet missen zal.

zondag 5 mei **Romeinen 8: 20-21**

'Want de schepping werd aan de zinloosheid onderschikt, niet vrijwillig, maar vanwege Hem, Die haar onderschikt, op hoop, omdat ook de schepping zélf van de slavernij van de vergankelijkheid bevrijd zal worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.' ^[GES]

Bevrijdingsdag! Mensen die deze dag hebben meegemaakt, kunnen je vertellen hoe geweldig het was om bevrijd te worden.

'Bevrijding en vrijheid' zijn ook centrale thema's in de Schrift. Uiteindelijk zal de ganse schepping bevrijd worden van de slavernij van de vergankelijkheid, want God laat het werk van Zijn Handen niet varen. Dan ook zal de schepping ingaan tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Dit alles zal zo'n fantastisch spektakel worden, dat wij ons daar nu nog geen voorstelling van kunnen maken. God zal 'alles in allen' worden en daarom krijgen wij nu al de kracht om te bidden en danken voor alle mensen.

maandag 6 mei **Spreuken 10:22a**

'De zegen van Jahweh maakt rijk ...' ^[proeve CV]

De zegen van God is van doorslaggevende betekenis. De stamletters van het Hebreeuwse woord voor 'zegen' betekenen 'knie'. Dat geeft aan wat de juiste houding van de mens jegens God moet zijn. Alleen *Jahweh* is groot! ^{Ps.145} Die (ver)houding wordt eveneens bedoeld als de vertaling spreekt van een mens die zelf God 'zegt'. In beide gevallen maken wij ons door te knielen symbolisch voor Hem kleiner.

Werken zonder Gods zegen is vergeefse moeite, want Hij is het die iemand rijk doet zijn. Gaat het hier om materiële rijkdom? In eerste aanleg wel, maar door de context kan het evenzeer een geestelijke waarheid betreffen. Lees 1 Timotheüs 6:9-10 en 17 maar!

dinsdag 7 mei **Spreuken 10:22b**

'... en Hij voegt er geen smart bij.' ^[proeve CV]

Het Hebreeuwse woord voor 'smart' bevat de stamletters die 'hout' betekenen. *Hout* wijst op de zware inspanningen zoals die destijds aan het bewerken van en het werken met hout verbonden waren. Er is *smart* bij het baren van kinderen. ^{Gen.3:16}

Wie probeert op eigen kracht zijn dagelijks brood te verdienen, ondervindt *smart*. ^{Ps.127:2} Het woordje 'smart' treffen wij ook aan in Jeremia 22:28.² Daar blijkt het woord meer betrekking te hebben op een speciaal houtproduct: een afgodsbeeld. Wat heeft dat met *smart* te maken?

Welnu, afgoden – zoals afgod 'economie' of afgod 'carrière' – kennen alleen het keiharde principe van 'voor wat hoort wat!' God niet! God heeft ons, leden van de gemeente die het lichaam van Christus is, in Zijn onmetelijke liefde in louter genade gered! ^{Ef.2:4-5}

woensdag 8 mei **Spreuken 16:9a**

'Het hart van de mens bedenkt zijn weg ...' ^[proeve CV]

De Schrift spreekt over het hart als de denkbeeldige plaats waar plannen gesmeed, besluiten gevormd en gedachten geboren worden. Wij kunnen slechts gissen over wat zich in iemands hart afspeelt. God kan echter wél in een mensenhart kijken en weet exact wat daarin omgaat. ^{1Sam.16:7 en 1Kon.8:39}

Het Hebreeuwse woord dat hier met 'bedenken' is vertaald, wijst op een creatief denken. Een paar voorbeelden: in Amos 6:5 gaat het om het bedenken van nieuwe muziekin-

² Alleen in de oude Statenvertaling goed vertaald.



strumenten, in 2 Kronieken 26:5 om het bedenken van nieuw wapentuig, in Psalm 140:5 om een manier om de regering van koning David omver te werpen.

Ieder mens bedenkt voor zichzelf wegen, maar vaak ten koste van anderen. Dat geeft aan het woord veelal de ongunstige kleur van 'beramen'. Mensen zijn immers notoire doelmissers. Laten wij daarom geen eigengereide plannetjes beramen, maar geheel bedacht zijn op wat boven is, niet wat op de aarde is! ^{Kol 3:1-3}

donderdag 9 mei **Spreuken 16:9b**

'... en Jahweh zet zijn schreden vast.' ^[proeve CV]

Wanneer de mens eenmaal een weg bedacht heeft, wil hij die daadwerkelijk ook bewandelen. Het Hebreeuwse woord dat hier met 'schreden' vertaald is, slaat niet op gewoon lopen, maar op lopen in een bepaald ritme, zoals bij schrijden of marcheren. In 2 Samuël 6:13 waren het de schreden van de dragers van de ark, die met elkaar in de pas liepen.

Schreden worden dus bewust, met opzet en met een bepaald oogmerk gezet. God let op de weg die een man gaat en *'ziet al zijn schreden'*. ^{Job 34:21} Iemand bij wie God zijn schreden vastzet, staat daarop zo vast als een huis.

Wij nu, die Christus Jezus, de Heer, aangenomen hebben, mogen in Hem wandelen, geworteld en opgebouwd wordend in Hem en bevestigd wordend in het geloof. ^{Kol.2:6-7} Zo zet God in deze era onze schreden vast!

vrijdag 10 mei **Jeremia 1:11-12**

'En het woord van Jahweh komt tot mij met te zeggen: "Wat zie jij, Jeremia?" En ik zei: "Een tak van een amandelboom zie ik." En Jahweh zei tot mij: "Jij hebt het goed met dit te zien! Want Ik ben wakende over Mijn woord, om het te doen!"' ^[proeve CV]

Het Hebreeuwse woord voor amandelboom heeft stamletters die 'wakker' of 'waakzaam zijn' betekenen.

De amandelboom is de eerste boom die na de winter bloeit – een ware lentebode! Zijn bloesem is het beeld van het leven dat uit de ogenschijnlijk dode aarde en takken ontwaakt. In de geciteerde profetie plaatst *Jahweh* het als symbool van Zijn waakzaamheid, van het onverkort nakomen van Zijn Woord. Dat geeft Zijn volk de garantie dat Hij met hen en met alle natiën tot Zijn doel zal komen.

Voor ons geeft dat een extra garantie dat wij te Zijner tijd onze Heer en Redder in de lucht zullen ontmoeten om voor altijd tezamen met Hem te zijn! ^{1Thess.4:12-17}

Plant een amandelboom!

zaterdag 11 mei **Romeinen 8:19**

'Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.'

Het Griekse woord dat het NBG met 'reikhalzend verlangen' heeft vertaald, betekent eigenlijk 'voorgevoel'. Maar dan gaat het niet om een onbestemd of angstig voorgevoel, maar om de ingeving dat iets *vast en zeker* zal gebeuren.

Het woord komt alleen nog in Filippenzen 1:20 voor, waar het in één adem met 'verwachting' genoemd wordt. De ganze schepping heeft weliswaar het voorgevoel dat er iets moois zal komen, een soort Utopia, maar denkt steeds dat wel zonder God te kunnen realiseren. Het toppunt van deze hoogmoed is de antichrist. De ganze schepping heeft nog steeds niet door dat het mooist denkbare zal zijn: God alles in allen, allen dicht aan Zijn hart gedrukt!

Wij mogen uitzien naar dat snel naderbij komende moment waarop wij 'in no time' van de aarde weggerukt zullen worden om onze Heer en Redder in de lucht te mogen ontmoeten. Dan zullen wij voor altijd tezamen met Hem te zijn!

Is er een mooier voorgevoel en vooruitzicht denkbaar?

zondag 12 mei **Spreuken 27:19**

'Zoals water het aangezicht tot een aangezicht weerkaatst, zó weerkaatst het hart van de mens tot een mens.' ^[proeve CV]

Wie in het water kijkt, ziet op de waterspiegel zijn gelaat weerkaatst. Volgens de Schrift geldt dat ook voor iemand die in zijn hart kijkt: hij ziet zichzelf daarin weerspiegeld.



Waarom zou zelfbespiegeling belangrijk zijn? De Heer onderzoekt ons hart en weet beter dan wijzelf wie wij in wezen zijn.

Eerlijke zelfbespiegeling kan ertoe leiden dat wij met walging de schimmelplekken van het kwaad ontdekken die nu eenmaal in ieders hart voorkomen. Uitspraak van *Jahweh*: "Want het boetseersel van het hart van de mens is kwaad vanaf zijn jeugd." ^{Gen 8:21} Jezus wees daar eveneens op. ^{Math.15:19} Nochtans heeft God ons van harte lief. Dat is de zekerheid die Paulus ons in zijn evangelie mocht doorgeven. God ziet ons nu reeds als een nieuwe schepping, als een nieuwe mensheid, met een hart dat de moeite van het aanzien waard is: volkomen heilig en smetteloos, zonder enige vlek of rimpel of iets dergelijks! ^{Ef.5:27}

Laat uw hoofd dus niet hangen, maar dank de Vader met blijdschap voor die liefdevolle genade en zekerheid!

maandag 13 mei **Leviticus 19:33,34**

'En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de HERE, uw God.'

Met deze woorden richt Mozes zich tot de Israëlieten en brengt hun nadrukkelijk hun eigen situatie in Egypte in herinnering. Zij werden onderdrukt. Met de herinnering aan die onderdrukking en de barre omstandigheden zal het gemakkelijker zijn om vreemdelingen gastvrij en met liefde tegemoet te treden en te ontvangen.

Paulus laat ons weten, in de tweede brief aan Timotheüs, dat elk van God ingegeven Schriftwoord ook nuttig is om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Dat maakt het voor de ekklesia zo waardevol om naast de brieven van Paulus de Tenach (Oude Testament) te bestuderen – ook dit specifieke gedeelte over de verhouding tot vreemdelingen. Van elke vreemdeling, die God op onze weg brengt, weten we dat hij/zij voor God geen vreemdeling is, maar een mens voor wie Hij in Christus de wereld met Zich verzoende.

dinsdag 14 mei **Mattheüs 2:13,14**

'Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: "Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen." Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte.'

Jozef moet in de nacht vluchten met het kind en zijn moeder. Duistere machten pogen Gods heilsplan te torpederen.

Herodes is een wrede en paranoïde koning. Ten koste van alles verdedigt hij zijn troon. Het brengt hem ertoe zijn vrouw Mariamme en haar zonen te doden. En zij zijn niet de enigen. Het hardnekkigste verzet tegen zijn persoon komt uit religieuze hoek en dat heeft twee gronden: Herodes is geen Jood; zijn moeder kwam uit Arabië, zijn vader was een Edomiet. Daarbij komt dat Herodes dik is met Rome. Dit is de Joodse leiders een gruwel: een niet-Jood, die met behulp van een vreemde mogendheid de troon heeft bestegen. Het motief voor de kindermoord ligt, zo gezien, voor de hand. Herodes vreest natuurlijk een goddelijke troonpretendent, baby of niet.

In hedendaagse termen zou je Jozef en zijn gezin politieke vluchtelingen kunnen noemen. Hun asiel in Egypte brengt hen in veiligheid voor de gruweldaad van Herodes in Bethlehem.

Het bijzondere hieraan is, dat Hosea (Zijn naam betekent verlossing!) ongeveer 700 jaar eerder profeteerde: *'Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.'* ^{Hos.11:1}

God is getrouw, Zijn plannen falen niet.
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.



woensdag 15 mei **Efeziërs 2:18,19**

'... want door Hem hebben wij beiden in één geest toegang tot de Vader. Dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvenden, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God.'^[ncv]

Maandag lazen we dat vreemdelingen in Israël bescherming genoten onder de wet van Mozes. Paulus tekent daarbij echter aan dat zij (de heidenen) waren *'uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.'*^{Ef.2:12b[NCV]} *'God echter, die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft (...) maakt ons gezamenlijk levend in Christus – in genade zijn jullie geredden! ...'*^{Ef.2:4,5b[NCV]} door het geloof van Christus Jezus.

Dat maakt ons niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God.^{Ef.2:19[NCV]} Daarvoor mogen we Hem vandaag danken met een lied:

Genade is de grootste gift,
geschonken door Uw Zoon,
Die, mens als wij, Zijn leven gaf,
belast met smaad en hoon.

Genade is de goede gids,
die mij de weg beschrijft,
waar ik mijn levensvreugde vind
in U, Die bij mij blijft.

donderdag 16 mei **Lucas 24:18**

'Eén dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot Hem: "Zijt Gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar dezer dagen geschied is?"'

Omdat hun ogen bevangen zijn, herkennen de twee mannen Jezus niet en denken met een vreemdeling van doen te hebben.

Het bijzondere aan deze geschiedenis is, dat Jezus niet wordt herkend, zolang hij *fysiek* bij hen is. Op het moment echter dat zij Hem herkennen, is Hij uit hun midden verdwenen. Wat blijft zijn de woorden door Jezus gesproken.

Deze gebeurtenis, zo kort na het lijden en de opstanding is ook voor ons een grote troost. *Fysiek* is Jezus niet meer op aarde, maar hij heeft ons Zijn geest en Zijn woord geschonken. Johannes zegt daarover: *"Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven."*

^{Joh.20:29} En Paulus richt zich tot de Corinthiërs en daarmee ook tot ons met de woorden: *'Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.'*^{2Cor.5:16}

Dank U, Vader, dat U ons vandaag leidt door Uw geest en Uw woord en dat elke dag ons een dag dichterbij U brengt.

vrijdag 17 mei **Filippenzen 4: 4,5**

'Verheugt je in de Heer, altijd! Opnieuw zal ik beklemtonen: verheugt je! Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden: de Heer is nabij.'^[ncv]

Het leven van de apostel Paulus is vol moeite en ontberingen. Hij bevindt zich in gevangenschap. Maar de boodschap, die hij van hieruit naar buiten brengt is: *'Verheugt je in de Heer, altijd!'* Daarmee wil hij zeggen: verheugen jullie je in de taak, waarin de Heer jullie geroepen heeft. Hij heeft mij weliswaar gebonden,^{Ef.4:1} maar Hij heeft mij in deze situatie gebracht om het evangelie te verkondigen.^{Fil.1:12-14} En ook voor jullie geldt: het is genade, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.^{Fil.1:29}

Tegenslag en lijden gaan tegen de menselijke natuur in; ook wij gaan het liever uit de weg. Wanneer Paulus ons oproept tot voortdurende blijdschap, gaat het hem niet om een constante lach of een brede grijns op ons gezicht, het gaat hem om ons hart, om vreugde en vrede door heilige geest – vreugde, die ook stand houdt onder tranen, omdat wij een heerlijke verwachting hebben. *'Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.'*^{2Cor.4:16-18}

Dank U, Vader. Deze verwachting geeft ons vreugde en rust en draagt ons elke dag, ook vandaag.



zaterdag 18 mei **Filippenzen 4: 4,5**

'Verheugt je in de Heer, altijd! Opnieuw zal ik beklemtonen: verheugt je! Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden: de Heer is nabij.' ^[ncv]

Na de oproep tot vreugde volgt: *'Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden: de Heer is nabij.'*

Inschikkelijkheid is een uitdrukking van mildheid en zachtmoedigheid. Deze innerlijke gemoedstoestand komt vanuit een bewogen hart, dat zich bewust is van het grote geschenk van Gods genade. Dat maakt ons mild naar alle mensen om ons heen – mensen die voortgejaagd worden door de tijdgeest en niet kunnen geloven. Wij mogen hen in ons gebed opdragen. De Heer is nabij! We mogen op Hem vertrouwen. Hij komt tot Zijn doel en laat niets en niemand verloren gaan.

zondag 19 mei **Galaten 3:16**

'Aan Abraham nu werden de beloften uitgesproken en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan de zaden, als over velen, maar als over één: "en aan uw zaad", dat is Christus.'

Bij zijn roeping krijgt Abram een belofte mee. Hij zal tot een groot volk worden. Maar er is meer. De keuze van de HERE voor Israël is geen keuze tegen andere volkeren. Sterker nog, door Abraham zullen juist alle volken gezegend worden. Dat maakt Paulus ons duidelijk: *'En de schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigt: In u zullen alle volken gezegend worden.'* ^{Gal.3:8}

Door het geloof van Jezus Christus, Zijn lijden en Zijn opstanding, is deze geestelijke zegen tot ons gekomen en niet alleen tot ons, maar tot alle geslachten der aarde.

Dank U, Vader, voor dat plan, waarin Uw volk zo'n bijzondere plaats inneemt. Daarom willen we vandaag beginnen met U te loven:

*Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem, alle gij natiën;
want Zijn goedertierenheid is machtig over ons,
en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.* ^{Ps.117}

maandag 20 mei **Filippenzen 3:1**

'Voor het overige, mijn broeders, verheugt jullie in de Heer.' ^[NCV]

Vreugde en blijdschap, ze zijn bij de meeste mensen wel te vinden. We leven in voorspoedige omstandigheden in Nederland. In andere delen van de wereld en zelfs in Europa is het wel anders. Blijdschap 'in de ziel' zoals we dat noemen, is vaak afhankelijk van onze persoonlijke situatie; we worden beïnvloed door de zon, goed eten, gezelligheid, stemming, succes op en in je werk, familie omstandigheden, et cetera. Dat is alles normaal.

Zodra er ergens een 'kink in de kabel' komt, kan onze blijdschap omslaan in neerslachtigheid, verdriet, in boosheid zelfs.

We kunnen daarom God dankbaar zijn wanneer Hij in bovengenoemde dingen voorspoed geeft. Laten we deze dag (en komende dagen) God bewust danken voor die kleine dingen, die ons blijdschap en vreugde geven.

dinsdag 21 mei **Filippenzen 3:1**

'Voor het overige, mijn broeders, verheugt jullie in de Heer.' ^[NCV]

Gisteren keken we naar die dingen die ons blijdschap en vreugde geven, de omstandigheden hier op aarde.

Als we lezen wat de tekst zegt, dan spreekt die van iets dat constant, blijvend is. Je situatie op aarde kan dagelijks anders zijn, dus ook je blijdschap; misschien wel de ene dag helemaal goed en de andere totaal anders.

Wanneer je langere tijd niet veel blijdschap hebt, kunnen mensen je goedbedoelde adviezen geven, zo van 'kop op, het is niet zo erg', of 'joh, gewoon doorgaan, het komt wel goed'. Meestal helpen zulke woorden niet of nauwelijks.

De vreugde waar de apostel Paulus het over heeft, is blijvend en onafhankelijk van dit aardse hier. Het is *de vreugde in de Heer*. Het woord richt onze blik opwaarts, naar Hem, Die ons liefheeft.

De Psalmist wist daar ook van, en zegt ons: 'Zie op Hem en je straalt, en laat jullie aangezicht niet neerdrücken.' ^{Ps.34:6 [proeve van CV]}



woensdag 22 mei **Filippenzen 3:1**

'Voor het overige, mijn broeders, verheugt jullie in de Heer.' ^[NCV]

Je kunt al lang gelovige zijn, onderweg zijn met de Heer, en toch kan die vreugde waar Paulus het over heeft, weggezakt zijn. Sleur? De gewone dagen zeggen je niets?

Je ziet met de christelijke feestdagen vaak een opleving; met Pasen zitten kerken, zalen en aula's veel voller dan de rest van het jaar.

Misschien is er iets weggezakt bij je, iets dat vooral in het begin van je geloofsleven veel vreugde gaf: *Gods genade in Christus*.

Genade is ongewoon. In de maatschappij wordt vaak genadeloos afgerekend met mensen. *God gaf Zijn Zoon, Zijn geliefde* als een genadegeschenk. Kostbaar, de Zoon gaf Zichzelf voor u, jou en mij.

Laten we Vader heel bewust van *harte danken* voor al wat Hij geeft in Zijn Zoon – dat is zó veel. Kijk dan wat er bij je van binnen gebeurt.

donderdag 23 mei **Romeinen 5:20b,21**

'... maar waar de zonde toeneemt, is de genade meer dan overvloedig, opdat, evenals de zonde regeert in de dood, zo ook de genade zou regeren door rechtvaardigheid naar binnen eonisch leven, door Jezus Christus, onze Heer.' ^[proeve van CV]

We zijn uiterst gezegend, begunstigd, in Hem, Die ons liefheeft. Dat is de dagelijkse bron van onze blijdschap en vreugde. Niets kan ons scheiden van Zijn genade. Het is tenslotte ons leefklimaat. Zo heel anders dan de harde ondergrond van wetticisme is *de genade van onze Heer Jezus Christus*. Die zit op de troon, vandaag.

De tijd van genade loopt af als de bazuin van God klinkt. Dat kan niet lang meer duren. Daarom kunnen we ons in feite ongeacht de omstandigheden, altijd in de Heer verheugen. We hebben emoties, tranen, pijn, verdriet, en toch is daar diep van binnen dat wat Hij geeft: uitzicht, licht en vreugde. In alles kunnen we Vader *danken*, dat Hij nabij is en meegaat, elke dag weer.

vrijdag 24 mei **Efeziërs 1:4**

'... zoals Hij ons uitkiest in Hem vóór de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn ...' ^[NCV]

Een bron van vreugde voor ons hart is het besef, dat wij hier lezen dat bij God *niets mis gaat*. In uw, jouw en mijn leven is het *raak*. Het is *Vader Zelf* Die ons uitkoos. Daar was *niets* van onszelf bij. In Christus *zijn wij* voor Zijn aangezicht heiligen en smettelozen. Niets minder dan dat is de regering van de genade van God, nu, vandaag. Dit is oorzaak van onze dankbaarheid en vreugde; dit vergezelt ons, we kunnen niet anders dan ons hierover verblijden en Vader danken. Dat is alles – geen prestaties van onze kant. Elders staat het er zo: *'... en allen die bestemd waren tot eonisch leven, geloofden.'* ^{Hand.13:48}

zaterdag 25 mei **Efeziërs 1:5**

'... in liefde ons tevoren bestemmend tot zoonschap door Christus Jezus voor Zichzelf in overeenstemming met het welbehagen van Zijn wil ...' ^[NCV]

Wat we gisteren als slotopmerking plaatsten, staat ook in onze dagtekst. Niets minder dan *zoonschap* is ons deel. Dat is een hoge waardigheid, geestelijk gezien. Het wonder is, dat u, jij en ik erbij horen. Verreweg de meeste gelovigen zijn niet van adellijke komaf, integendeel.

Paulus merkt op, dat niet veel wijze mensen, of machtigen, of mensen die in de wereld aanzien hebben, geroepen worden én gehoor geven aan de roepstem van het paulinische evangelie. Onedele mensen, dwazen, zwakken – God kiest hen juist om al de anderen te beschamen. Wonderlijk is dat.

De apostel geeft er wel een reden bij in zijn schrijven: *'... opdat geen vlees voor Hem zou roemen ...'* ^{1Cor.1:26-29 [HSV]}

zondag 26 mei **Efeziërs 1:6**

'... tot lofprijzen van de heerlijkheid van Zijn genade, die ons begenadigt in de Geliefde.' ^[NCV]

Ja, dat eerste hoofdstuk van de brief [aan de Efeziërs] is doordrenkt van Gods liefde en Zijn genade. In ons vers 6 staat zelfs: *de heerlijkheid van Zijn genade*. Dat is: Gods genade ++.



Nederige mensen, zwakken, in de ogen van de wereld dwazen, God kiest ze. We kunnen onszelf dan ook niet beroemen op enige prestatie; het is *Gods genade, Zijn uitkiezen, Hij geeft zoonschap*. Dat draagt vrucht, en geeft licht in je hart. Het kan niet anders: hier word je blij van en je blijft dat ook, van binnen. Zo zijn we weer bij onze dagtekst van een aantal dagen terug: ... *mijn broeders* (ook de zusters dus), *verheugt jullie in de Heer*.

maandag 27 mei **Psalm 116:1-4**

Hij hoort! Wie? *Jahweh!* Hij hoorde en verhoorde de smeekbeden van Israël. Hij alleen biedt Zijn volk uitkomst. Dat maakt ook Jezus duidelijk! Zijn naam betekent: '*Jahweh-Redder*'.

Als je de psalm leest, valt je op, dat er van Hem gezegd wordt: Hij bevrijdt, Hij redt, Hij opent boeien. Dat geldt niet alleen voor Israël; wij mogen Hem ook kennen, als de God, Die naar ons omziet, ons liefheeft. God negeert ons niet, Hij is er en Hij zal er zijn!

dinsdag 28 mei **Psalm 116:5-9**

Zie je, dat het gaat om Hem, Die barmhartig is en lief heeft! Bij wie kun je troost en rust vinden? Ja, bij Hem Die jou liefheeft!

Hem kennen wil zeggen: Hij Die mij hoort, is er!

Jij en ik mogen ook vandaag in alle rust en zekerheid wandelen. *U bent er!* – ja, voor Uw volk én ook voor ons! Heerlijk, dat Paulus ons dat in zijn brieven duidelijk maakt! Door wat de apostel tegen ons zegt, kunnen wij ons hoofd opheffen.

Dank U wel, dat U ons kent en ... voor wat U voor ons hebt weggelegd!

Dat wacht ons door Zijn zoon, Christus Jezus, onze Heer!

woensdag 29 mei **Psalm 116:10-11**

De woorden die hier klinken, heeft Paulus ook aangehaald in 2 Corinthiërs 4:13-14.

Waardoor zei hij dat? Door wat de psalm ook zegt! Naast lijden, verdrukking en levensgevaar, staan: blijdschap, dankbaarheid, troost en rust!

Jij en ik hebben oren gekregen naar het evangelie van de heerlijkheid van Christus – de basis van ons geloof! Ja, en: wat ons door Hem wacht!

donderdag 30 mei **Handelingen 1:1-9** *Hemelvaartsdag*

Lukas gaat verder. Na zijn evangelie is dit zijn tweede bericht.

In het begin van Handelingen beschrijft hij de laatste dagen van de Heer tot aan Zijn hemelvaart.

Lees ook Lukas 24:27. Daar legt de Heer aan de Emmaüsgangers uit hoe het zit voor Israël – vanuit Mozes wat in de Schriften op Hem betrekking had. Het gaat om het aan Israël beloofde koninkrijk, om die verwachting!

Al lezend mogen wij horen wat Paulus ons mocht laten weten! Paulus wijst ons op hetgeen ons aangaat!

vrijdag 31 mei **Handelingen 1:10-11**

De eerste 7 hoofdstukken gaan over het dienstbetoon van de twaalfen – voor Jeruzalem, Samaria en de rest van de aarde. Zij gingen dus niet naar de natiën; die weg wijst Paulus! We lezen de beschrijving van wat Israël verwachtte – dat heeft betrekking op de aarde en, mag ik het zo zeggen: niet met de 'lucht'. De Heer zal voor hen verschijnen.

Wij zullen Hem tegemoet gaan in de lucht. Wat zijn we rijk om de weg die Paulus beschrijft te mogen kennen en die weg te mogen gaan.