

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

zaterdag 1 juni Psalm 116:12-14, 15-16

Wat een heerlijke woorden! Je hoeft niets terug te doen. Je hebt de genade mogen ontvangen! Als je dat beseffen gaat, dan word je ... ja: dan word je dankbaar! Dat mag blijken uit de dingen, die je zegt en doet!

Je knikt, als je vers 15-16 leest. Jij en ik mogen ons gelukkig prijzen, dat wij weten, dat onze Heer Jezus Christus de dood, de laatste vijand, krachteloos zal maken! Lees 1 Corinthiërs 15:26 maar. Ja, we zijn dood voor de zonde, maar levend voor God, in Christus Jezus, onze Heer! Dat bewerkt bij ons, dat wij tot Zijn eer willen zijn.

Ja, wij willen tot Uw eer zijn, en: van U zijn!

Dat mag blijken naar een ieder om je heen! Dat moet niet of zoiets, maar je wilt dat! Dat is uitwerking van wat Hij zegt, van Zijn liefde!

zondag 2 juni Psalm 116:17-19b

De psalmist uit zijn liefde en dankbaarheid voor Jahweh!

Zoals straks Israël Jezus Christus aanbidden zal – op aarde, zoals Hij Zijn geloften t.a.v. het volk onverkort zal nakomen, mogen jij en ik op de plaats waar Hij ons zet – ja, in de lucht Hem tegemoet – zijn en worden tot lof van Hem!

Wat jij en ik weten en zeggen, is: Ja, U bent er en U zal er zijn! Dat wijst op toekomst!

De naam *Jahweh* zegt wat Hij is: '*Die was, Die is en Die zal zijn*'.

Samen met Paulus zijn wij onze toekomst bewust: zijn tot Zijn eer, weten dat Hij ons liefheeft – uiteindelijk geen mens over het hoofd zal zien!

Dan ben je toch dankbaar en heb je Hem lief! U bent er! Ja, U zult er zijn!

maandag 3 juni Filippenzen 1:29

'Want aan jullie is de genade geschonken om, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven maar ook voor Hem te lijden.'^{1NCV}

Genade is niet alleen het geloof dat je geschonken wordt, maar ook lijden. Dan hebben we het in dit verband niet over lijden in het algemeen – het gaat over lijden voor Hem. Lijden voor Hem heeft te maken met het lijden dat je overkomt omwille van het evangelie, het getuigenis van het goede bericht.

Zoals het geloof innerlijke vreugde geeft, kan ook lijden voor de Heer innerlijke vreugde in je opwekken. Dat is geen vreugde die afhangt van je gemoedstoestand, maar vreugde die de Vader – de God van de volharding – in je opwekt. Geen tijdelijke, vluchtige vreugde dus, maar vreugde waar niets of niemand tussen kan komen.

Wat kun je daar dankbaar voor zijn, want dat is zo 'niet naar de mens'.

dinsdag 4 juni Psalm 115:3b

'Hij doet, al wat Hem behaagt.'^{1HSV}

In een meer letterlijke vertaling lezen we hier: '*Al wat Hij verlangt, doet Hij.*'

Weet jij waar het verlangen van God naar uitgaat? Naar het moment dat Hij alles in allen zal zijn.

Omdat de hemelse Vader liefde is,^{1Joh.4:8c} zal dat het toppunt zijn, de culminatie waar alles naartoe gaat. Het behaagde God omwille van dit doel Zijn Zoon te verbrijzelen,^{Jes.53:10a} opdat elk creatuur vervuld zal worden van Zijn onvoorwaardelijke liefde, die allesomvattend en allesoverwinnend is. Dat is het doel waartoe de Zoon van Gods liefde Zichzelf leeg maakte, en de gestalte van een slaaf aannam.^{Fili.2:7}

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV).

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017).

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Het is goed om het besef te ontvangen dat God, de Plaatsers van alle dingen, alles onder controle heeft. Waar Zijn verlangen naar uitgaat, zal gebeuren, omdat Hij daar Zelf garant voor staat.

Wat een geruststelling Hem op die manier te mogen kennen, en wat een vreugde Hem dan ook de dank te geven voor het werk dat Hij in mensen doet.

Hebreeën 13 vers 20a en 21 geeft aan: *'De God nu van de vrede (...)moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.'*^[HSV]

woensdag 5 juni **Filippenzen 4:8**

'Al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat lieflijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee.'^[NCV]

Als mensen bewegen we ons op 'het horizontale vlak', en onze waarneming is daar ook op afgesteld.

Wat nemen we allemaal waar hier op aarde en waar rekenen we dan mee?

We kijken naar het nieuws om goed op de hoogte te blijven, om te weten wat er aan de hand is in de wereld.

Dat kan natuurlijk belangrijk zijn, maar krijgen we dan ook de waarheid te horen? Gaat het over waardige zaken? Over de rechtvaardigheid die we van God ontvangen? Is het zuiver wat we 'voorgeschied' krijgen? Is het lieflijk, welluidend en deugdzaam? Gaat de lofprijs uit naar Hem? Vanuit het Woord mogen we weten dat rekenen met de dingen van 'Boven' voor onze waarneming veel belangrijker is. Dan blijven we pas echt 'op de Hoogte', niet omdat we weten wát er leeft, maar omdat we beseffen Wíe er leeft. Gericht worden op Het Beste Nieuws, zorgt voor waarnemen op het verticale vlak en verbreedt onze horizon in Hoge mate.

donderdag 6 juni **Psalm 86:9**

'Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here, en uw naam eren ...'^[NBG]

Hier proef je wat God vermag, Degene Die alles onder Zijn voeten zal brengen. Alle naties zullen voor het aangezicht van de Heer aanbidden en Hem verheerlijken. Wat op de aarde gebeuren zal, is slechts een voorproefje van hetgeen uiteindelijk voor heel de schepping op zal gaan, als God met ieder creatuur tot Zijn doel zal komen.

Hij komt tot Zijn doel met wat in de hemelen en op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij volmachten. ^{Kol.1:16} Het mooie is, dat wij als gemeente, die Zijn lichaam is, deel uitmaken van de Christus. Wij zullen samen met Hem heerschappij voeren over alles wat God geschapen heeft. Heersen met Hem over de ganse schepping – wát een vooruitzicht hebben wij!

vrijdag 7 juni **Romeinen 2:4**

'Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?'^[HSV]

Een meer letterlijke vertaling spreekt hier van 'de mildheid of vriendelijkheid van God die tot bezinning leidt'.

In de context van dit Schriftgedeelte wordt gesproken over hardheid en onbezonnenheid van hart, en over oordelen over elkaar. Een menselijke moraal op humanistische gronden kan een aanzet zijn tot bezinning, toch is dat niet waar hier over gesproken wordt. Feitelijk ben je nog steeds onwetend als je denkt dat 'een God welgevallige bezinning' ook maar met iets van de méns van doen heeft.

Als je het besef ontvangt over hoe bevoorrecht je bent door Zijn mildheid, Zijn vriendelijkheid, dan ben je op het goede spoor. De dankbaarheid die deze hartenkennis in je oproept, zet aan tot een Hem welgevallige bezinning. Dan kom je niet meer bij jouw persoonlijke onvermogens uit, maar ligt de focus op wat Hij in je doet.

Door de werkzaamheid van Zijn mildheid te erkennen, geef je geen eer meer aan enige menselijke vermogens, maar verheerlijk je de Vader en dank je Hem als Gód.



zaterdag 8 juni Psalm 94:18-19

'Toen ik zei: Mijn voet wankelt, ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HERE. Toen mijn gedachten zich binnen in mij vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroosting mijn ziel.'^{1HSVJ}

Onrustige gedachten, wie kent dat niet? Wat een onrust om op jezelf, anderen of de omstandigheden, gericht te zijn, en wat een rust om op Zijn getrouwheid gericht te worden. Vanuit een meer letterlijke vertaling lezen we: *'Indien ik zeg: "Mijn voet glijdt uit!", dan steunt, JAHWEH, Uw getrouwheid mij! Als mijn onrustige gedachten binnenin mij veelheid zijn, dan vertroetelen Uw vertroosting mijn ziel.'*

Het is geweldig om te ontdekken dat Hij je overeind houdt, en dat het op die manier ook juist Gods bedoeling is. Spreek het maar gewoon naar Hem uit: *Trouwe Vader, ik ben vanuit mijzelf niet standvastig maar ik strek mij uit naar Uw vermogen. Schenk mij Uw vertroosting want dat heb ik zo hard nodig in mijn leven.*

De doorn, die voortdurend in jouw vlees steekt, mag je gewoon links laten liggen. Deze vormt absoluut geen belemmering voor Hem. Sterker nog, je kunt de Vader er zelfs de dank voor gaan brengen, omdat Hij – juist door jouw ontoereikendheid – Zijn kracht wil laten zien. Zijn genade is voor jou genoeg, omdat Zijn vermogen in zwakheid tot volmaaktheid wordt gebracht.^{2Kor.12:9} Is dat geen vertroostende waarheid?

zondag 9 juni Romeinen 15:13

'De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de heilige Geest.'^{1HSVJ}

Pinksteren. Op de vijftigste dag nadat de Heer was opgestaan werd de heilige geest zichtbaar op Zijn leerlingen uitgestort. Precies op de vijftigste dag kwam ook de duif, die Noach had uitgezonden, terug met een olijftakje in zijn snavel. Geest en nieuw leven.

In de bovenstaande tekst lezen we daarnaast over 'hoop', letterlijk vertaald 'verwachting'. Wat kunnen wij in het geloof allemaal wel niet verwachten van onszelf of van andere mensen ...? Hierdoor komen mensen in een kramp of ze gaan bijvoorbeeld geloof veinzen, met alle gevolgen van dien. We verwachten het nog steeds van de mens en kijken elkaar aan – of erger: we rekenen elkaar erop af, op onze menselijke zwakheid.

De Schrift leert ons iets anders: In het vermogen van heilige geest (letterlijke weergave), worden wij overvloedig in de verwachting gemaakt. De God van de verwachting vervult mensen met heilige geest en en schenkt hun geloof,^{Ef.2:8,9} met alle geestelijke vreugde en vrede. De Vader zorgt ervoor dat we gericht worden op wat Hij waarmaakt in ons leven.

Laten we de Schenker daarvoor loven en eren, want hierdoor krijgt onze zwakheid een plaats en kan het geloof ongeveinsd zijn. Ruimte en vrijheid in plaats van druk en benauwdheid.

maandag 10 juni Genesis 12:1-4

Wij weten nu welk land het was dat *Jahweh* aan Abram zou laten zien. Abram wist dat niet, maar gehoorzaamde toch en vertrok zonder te weten waar hij komen zou.^{Hebr.11:8}

Abram, toen nog in onbesneden staat, bewees met het opvolgen van *Jahweh's* bevel dat hij Hem onvoorwaardelijk vertrouwde. Dat is een trend die door de gehele Schrift heen loopt. Het initiatief ligt niet bij de mens, maar steevast bij God.

Ook wij zijn geen zelfbenoemde geroepen. God was het Die ons reeds vóór eonische tijden geroepen heeft met een heilige roeping en gelukkig niet in overeenstemming met onze werken.^{2Tim.1:9} Wij kennen echter wel onze bestemming: te midden van de hemelingen!^{Ef.2:6}

Laten wij Hem voor die unieke genade dagelijks danken en prijzen!

dinsdag 11 juni 1 Samuël 16:11-13

Wij weten wie die 'jongste' is: David. Weer zo'n voorbeeld dat God het is Die mensen roept tot een taak. David zou een held worden, maar niet in alle opzichten. Denk maar aan de geschiedenis met Bathseba.^{2Sam.11:3 e.v.} Dat toont een ander aspect van door God geroepen: het zijn bepaald geen volmaakte mensen.

Dat geldt ook voor ons die door God geroepen zijn. Daarom is het belangrijk te beseffen dat God ons tóch in genade gered heeft, door het geloof dat Hij ons als naderingsgave geschonken heeft.^{Ef.2:8} Dat geeft ons iedere dag weer nieuwe troost en moed!



woensdag 12 juni **Handelingen 9:15**

Dit is in een notendop de roeping waarmee onze Heer Paulus tot Zijn apostel heeft gemaakt. Paulus is geen zelfbenoemde apostel, anders zou hij er niets van terecht hebben gebracht.

Na zijn roeping werd Paulus door Gods geest geleid en voortgedreven tot het prediken van het woord van de waarheid, het evangelie van onze redding. ^{Ef.1:13} Niets kon hem tegenhouden, geen verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of gevaar, of een zwaard. ^{Rom.8:35}

Wat hield hem zo krachtig op de been?

Het was de liefde van God die in Christus Jezus is, in de opgestane en verheerlijkte Heer! Niets kon hem daarvan scheiden!

Dat geldt evenzeer voor ons, toch?

donderdag 13 juni **1 Corintiërs 2:1 en 4-5**

Als je dit leest, komen er misschien herinneringen in je op aan sprekers die zóveel geleerdheid etaleerden, dat niemand hen nog begreep; of aan sprekers die op het podium er een onemanshow van maakten, zo van "kijk eens hoe fantastisch ik ben!"

Paulus wijst de Corintiërs erop, dat zij dat van hem niet behoeven te verwachten. Hij etaleerde uitsluitend Gods getuigenis met de geest en kracht die hij van God ontvangen had. Geloof wordt door God geschonken, niet door enig mens! ^{1Cor.3:5} Geloof stoelt dan niet op wijsheid van mensen, maar op Gods wijsheid.

Wij doen er dan ook goed aan ons niet te laten imponeren door ijdele wijsheid en inhoudsloze praal. Laten wij ook deze dag weer enkel en alleen uit Gods Woord kracht putten en ons door Zijn geest leiden!

vrijdag 14 juni **Efeziërs 4:11-12**

In onze tijd kent de gemeente die het lichaam van Christus is geen door God gezonden apostelen en evenmin profeten. Paulus, als apostel, heeft het fundament gelegd. ^{Ef.2:20-22} De gemeente rust nu op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan de uiterste hoeksteen Christus Jezus is, de verheerlijkte Heer, Die aan de rechter van de Vader is.

Het gaat nu om opbouw op dat fundament. Daarvoor geeft God aan de gemeente evangelisten, herders en leraars.

Laten wij bidden dat dit geen strebers of zelfbenoemde evangelisten, herders en leraars zijn. Dan *lijkt* het wel alsof zij Gods Woord spreken, maar hun woorden zijn van menselijke herkomst en missen de geest en kracht die alleen God kan schenken. Zulke woorden zijn leeg en dood.

Laten wij ook deze dag weer alles wat wij horen en zien toetsen aan Gods Woord! Daarin is onuitputtelijk leven!

zaterdag 15 juni **Lucas 12:19-21**

De rijke man had alleen aandacht voor de behoeften van zijn ziel, maar was blind voor het onderhoud dat zijn geest nodig had. Zoiets deed zich in Jezus' dagen al voor en is in onze dagen tot kolossale proporties uitgegroeid. Geestelijke zaken worden ruw opzij geduwd om plaats te maken voor zielse zaken, zoals sport, diëten, carrière, pensioenbelangen, woonvoorzieningen. Men vertroetelt bij voorkeur het vlees, maar laat de geest in z'n nakie staan!

Het slijk der aarde trekt de mens naar de aarde. Dan is zijn blik naar beneden gericht en niet omhoog, naar God, de Vader. God echter weet wat wij werkelijk nodig hebben. Hij zal iedere behoefte van ons vervullen in overeenstemming met Zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus! ^{Fil.4:19}

Geeft dit niet de rust om vandaag alles weer aan te kunnen? Hij is nabij!

zondag 16 juni **Psalm 23:4**

Het evangelie van de genade en de verzoening zoals Paulus dat ons gebracht heeft, is een kracht van God tot redding voor iedere gelovige. ^{Rom.1:16} Wij kunnen dus het best te rade gaan bij wat God ons in dat evangelie zegt. Hij heeft alles, maar dan ook alles in Zijn hand, ook die ontelbare factoren die ons leven bepalen en beperken.



De mens denkt in zijn hoogmoed alles wel te zien en onder controle te hebben. Maar steeds horen en lezen wij: het is anders/meer/minder/snel/langzamer dan gedacht of verwacht! Dat maakt ons erg onzeker.

Wie biedt ons wél zekerheid? God, de Vader!

Een klein kind geeft jou een handje en wandelt zo met jou onbevreesd door een vreemde, enge wereld. Zo'n hand is er voor ons allemaal: *'Ook al loop ik in een ravijn met schaduwen van dood, kwaad vrees ik niet, want U, U staat bij mij.'*

Laten wij zó de week ingaan, in een volkomen vertrouwen op Hem. Of weet u een beter alternatief?

maandag 17 juni **1 Samuël 16: 11-13**

'Hierop zeide Samuël tot Isaï: "Zijn dit alle jongens?" Deze antwoordde: "De jongste ontbreekt nog; zie, hij weidt de schapen." Toen zeide Samuël tot Isaï: "Laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten, voordat hij hier gekomen is." Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zeide de HERE: "Sta op, zalf hem, want deze is het." Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders.'

Nadat alle zonen van Isaï de revue zijn gepasseerd, komt uiteindelijk David in beeld. Het is duidelijk dat deze keuze voor de profeet Samuël en Isaï niet voor de hand ligt. David is immers de jongste. Zijn vader vindt het aanvankelijk helemaal niet nodig hem erbij te roepen. Voor hem is het vanzelfsprekend dat zijn oudste zoon, Eliab, de meest geschikte kandidaat is. Deze is bovendien rijzig van gestalte en ziet er goed uit.

Maar het loopt anders. Het gaat de HERE niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk. Wanneer je Psalm 27 en 28 leest, begrijp je, waarom David tot koning gezalfd moest worden: *'De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.'* ^{Ps.28:7} Dat is waarom het draait.

Ook in ons leven mogen we het, net als David, van Hem verwachten.

dinsdag 18 juni **1 Samuël 13: 13,14**

'Samuël zeide tot Saul: "Gij hebt dwaas gehandeld; gij hebt niet in acht genomen het gebod van de HERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, anders zou de HERE uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De HERE heeft Zich een man uitgezocht naar Zijn hart en de HERE heeft hem tot een vorst over Zijn volk gesteld, omdat gij niet in acht genomen hebt wat de HERE u geboden had.'"

Omdat Saul het gebod van de HERE niet in acht heeft genomen, zal het koningschap geen vervolg krijgen in zijn zoon. De diepere oorzaak ligt echter in het eigenmachtig optreden van Saul. De ware Koning is de HERE en Saul mag slechts Zijn vertegenwoordiger zijn. Dit is het grote verschil met David. Ondanks Davids zonden en misstappen – of juist daarvoor – verootmoedigt hij zich niet alleen keer op keer, maar onderschikt hij zich ook. Het blijft de HERE, die Zijn volk regeert!

woensdag 19 juni **1 Samuël 24: 7,8**

'... hij zeide tot zijn mannen: "De HERE beware mij ervoor, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde des HEREN, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan; want hij is de gezalfde des HEREN." En David weerhield zijn mannen door zijn woord; hij liet hun niet toe Saul te overvallen.'

Hoe zou de reactie zijn als dit vandaag was gebeurd? Zouden er vette krantenkoppen verschijnen met teksten als 'Rebellenleider spaart leven van Koning'? Zouden commentatoren zich afvragen of dit een uitgestoken hand is om vredesbesprekingen te beginnen?

David doet iets onwaarschijnlijk, iets wat in geen hedendaagse politieke leider zou opkomen. Hij doet niets; hij wacht en hij VERTROUWT op God. David handelt in overeenstemming met Gods wil en daarin is hij een voorafschaduw van de Messias!

Deze geschiedenis van drieduizend jaar terug leert ons veel vandaag: wachten en vertrouwen; vertrouwen en verwachten, dat God Zijn heilsplan uitvoert op Zijn tijd.



donderdag 20 juni **2 Samuël 5: 22-27**

'Toen de Filistijnen wederom opgetrokken waren en zich in de vlakte van Refaïm verspreid hadden, raadpleegde David de HERE, en Hij zeide: "Trek niet op; maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat jij hen kunt aanvallen van de kant der balsemstruiken. En zodra jij een geluid van schreden hoort in de toppen van de balsemstruiken, haast u dan, want dan is de HERE voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan."

Vandaag zien we opnieuw dat David niet op eigen inzicht vertrouwde, maar eerst de HERE raadpleegde. David handelde naar de raad van de HERE. Door Zijn strategie te volgen kon David elke keer overwinnen en werd Israël, onder zijn koningschap, een machtig land in de regio.

David schrijft in een danklied: *'Want de koning vertrouwt op de HERE en door de goeder-tierenheid des Allerhoogsten wankelt hij niet.'* ^{Ps.21:8}

Woorden om vast te houden voor de momenten dat omstandigheden ons aan het wanke-len zouden kunnen brengen.

vrijdag 21 juni **2 Samuël 23: 2,3**

'De geest des HEREN spreekt door mij, Zijn woord is op mijn tong; Israëls God spreekt, Israëls Rots zegt tot mij: "Een rechtvaardige heerser over de mensen, een heerser in de vreze Gods, Hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon, een morgen zonder wolken: door de glans na de regen spruit jong groen uit de aarde."

De laatste woorden van David. Laatste woorden hebben altijd een bijzondere betekenis voor de nabestaanden.

Het zijn echter niet Davids eigen woorden: 'De geest des Heren' spreekt door David en de woorden zijn van Israëls God.

Menselijke heersers, hoe geliefd en hooggeacht sommigen ook zijn, zullen nooit voldoen aan deze hoge standaard. ^[zie vs.5a]

Maar in Davids woorden klinkt ook profetie: Israëls Rots spreekt over Jezus. Hij is de Messias, Die zal zijn als het morgenlicht bij het opgaan der zon. Wat een prachtig beeld. De opgaande zon, die alle duisternis verdrijft en alles doet glanzen na de regen. Een nieuwe aeon breekt aan.

Over deze belofte voor de toekomst van Israël mogen wij ons, met hen, verheugen.

zaterdag 22 juni **Jesaja 40: 23^b-24**

'Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid; nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels.'

Het is nog maar een maand geleden dat er Europese verkiezingen waren en iedereen van zijn democratisch recht gebruik mocht maken om te gaan stemmen – want zo noemt men dat. Via allerlei media lieten politici weten waarom je op hen moest stemmen. Ze deden mooie beloften of maakten hun briljante plannen bekend.

Misschien ben je gaan stemmen of bleef je juist thuis. Hoe dan ook, Paulus zegt: *'... er is geen andere overheid dan door God en die er zijn, zijn door God aangesteld.'* ^{Rom.13:1b}

Gelukkig maar, er gaat niets buiten Hem om.

zondag 23 juni **2 Kronieken 34: 1,2**

'Josia was acht jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde eenendertig jaar te Jeru-zalem. Hij deed wat recht is in de ogen des HEREN en wandelde in de wegen van zijn va-der David; hij week niet af, rechts noch links.'

Josia trad niet in de voetsporen van zijn goddeloze vader Amon, maar wandelde in de wegen van zijn (voor)vader David. Na acht regeringsjaren begon hij de God van zijn (voor)vader David te zoeken en alle afgodendienst uit het land te verwijderen.

Hoe wonderlijk deze geschiedenis ook lijkt, ze was driehonderd jaar eerder voorgezegd: *'... zo zegt de HERE: zie, een zoon zal aan Davids huis geboren worden met name Josia; en hij zal op u de priesters der hoogten slachten, die offers op u ontsteken, en mensen-beenderen zal men op u verbranden.'* ^{1Kon.13:2-10} Dit woord Gods dat drie eeuwen van te-voren een koning met name belooft en zijn daden aankondigt, maakt duidelijk dat alle koningen, alle heersers niet werkelijk soeverein zijn, maar aan Gods plan onderworpen.



Dank U, Vader, dat elke realiteit past in Uw plan en wij ons geen zorgen hoeven te maken, vandaag niet en morgen niet, want U bent boven alle overheid en macht en kracht.

maandag 24 juni **Spreuken 29:25**

'Overbevreesd zijn van een mens wordt een valstrik, en hij die vertrouwt op Jahweh wordt onaantastbaar gemaakt.' ^[proeve NCV]

Bij mensen is heel vaak een vorm van vrees en/of angst aanwezig; bijna iedereen kent dat. Je kunt vrees hebben voor de straat (straat- of pleinvrees), angst hebben voor kleine ruimtes (een lift in een gebouw), et cetera.

Wanneer een mens God gaat vertrouwen, kan daar een verandering in komen. Vrees of angst kan zo erg worden dat gesprekken met een deskundige nodig zijn. Dat is goed om zulke processen in kaart te brengen.

We zijn dankbaar en blij wanneer we ons vertrouwen volledig op Hem kunnen stellen, Die ons liefheeft. Wanneer dat vertrouwen groeit, gaat vrees/angst wijken uit het leven.

Laten we ook vandaag vertrouwen op Hem. Deze dag is Hij nabij en: Hij heeft je lief.

dinsdag 25 juni **Jesaja 51:12**

'Ik, Ik ben het, Die jullie troost. Wie zijn jullie, dat je bevreesd bent voor een sterveling die sterven moet, voor een zoon van Adam die als gras verdroogt?' ^[proeve NCV]

Geen vrees voor mensen, want Jahweh troost en is nabij. Jahweh = 'Ik ben'. Hij gaat mee in alle stormen die je kunnen overkomen. Hij is het, Die bemoedigt en dat schept vertrouwen. We hoeven niet bang te zijn angst te hebben voor mensen. Dat geeft op den duur een valstrik. (Zie 24 juni.) We spreken met Hem en Hij geeft raad, rust, vrede en alles wat nodig is om je onrustige hart stil te maken.

Dat doet Hij. Hij geeft boven bidden en denken, ook vandaag. Daar zien we naar uit.

woensdag 26 juni **Psalm 118:5**

'Uit de benauwdheid heb ik tot Jah² geroepen, Jah heeft mij verhoord, ruime plaats gegeven.' ^[proeve NCV]

Periodes waarin je (figuurlijk gesproken) benauwd bent, komen in elk mensenleven voor. De Psalmist, schrijver van deze Psalm, kende dat. Die wist ook de juiste weg: *heb ik tot Jahweh geroepen* – dat is de beste optie. Dat geeft *ruimte*, in de grondtekst is dat het woord *rehoboth* dat we wel kennen. God geeft je een ruime plaats in Zijn hart. Zo kan niets je scheiden van Zijn liefde.

Als je dat weet, ziet deze dag er misschien anders uit; je benauwdheid wijkt en Hij geeft je ruimte om echt te ademen.

Dank U wel.

donderdag 27 juni **Romeinen 4:20,21**

'... en hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd, dat wat Hij beloofde ook bij machte is te doen.' ^[HSV]

Abraham was iemand die geloofde in de beloften van God.

Gods uitspraken, die voor jou en mij gelden, zijn waar en God is waarachtig; Hij doet wat Hij belooft. De beloften werden *in genade* aan Abraham gedaan en God stelde Zich garant om ze ook te vervullen. Dat gebeurde toen Isaäk geboren werd, ook al was Abraham toen al 100 en Saraï 90.

Zo kan voor ons het wachten op de vervulling van wat ons beloofd is, langdurig lijken, maar God zal ze op exact de juiste tijd vervullen. En Hij draagt, dag aan dag.

vrijdag 28 juni **Psalm 118:8**

'Het is beter tot Jahweh toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen.' ^[HSV]

Dit is de enig juiste weg voor de mens. Later werd duidelijk dat door de Messias Jezus de mens volkomen vrij met God als Vader kan omgaan.

² Jah = afkorting van Jahweh, de Naam van God, die 'Ik ben' betekent



Degenen die Hij roept zijn u, jij en ik. Teleurgesteld zijn door mensen komt vaak voor. God is het, die je aanspreekt en daardoor laat weten dat Hij van je houdt en dat Hij *nooit teleurstelt*. Daarom is het beter naar God toe te vluchten, te gaan; met Hem alles bespreken, en aan Hem alles voorleggen. Hij wijst de weg door het leven heen, door omstandigheden heen. Hij heeft je lief en laat je niet vallen, nooit.

Met Hem leven - met gebed - door de dag heen, dat is goed, Hij is te vertrouwen.

zaterdag 29 juni **Psalm 118:6**

'Jahweh is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?'^[HSV]

Vrees voor mensen kan een valstrik zijn; het kan je doen en laten zo bepalen, dat het verlamdend werkt. Mozes had moed om naar Farao te gaan, omdat hij deze verzekering kreeg. Jahweh maakte hem duidelijk: *Ik ben die Ik ben* en Ik ga met jou en het volk mee. Dat bleek, want toen zij eenmaal in Moab aangekomen waren, vlak bij het beloofde land, sprak Mozes over de lange woestijnreis van 40 jaar. Hun kleding was niet versleten hun sandalen waren nog in orde, ze hadden elke dag manna te eten gehad. Zo had God laten merken, dat Hij *Ik ben* is – dat is Zijn Naam.

Zo ook geldt dat voor ons, die geliefd zijn door Hem, leden van het lichaam van Christus. *Vader, U gaat mee deze dag.*

zondag 30 juni **1 Corintiërs 3:23**

'Jullie nu zijn van Christus en Christus is van God'.^[proeve NCV]

De gemeente in Corinthe, die havenstad, was verdeeld. Mensen liepen achter mensen aan en zeiden onder meer dat ze 'van Apollos' of 'van Kefas' waren. Paulus zegt daar in zijn eerste brief het nodige over, en sluit met de woorden van onze dagtekst af. En dat is voor ons als gelovigen voldoende. Wij, u, jij en ik zijn van Christus en Christus is van God. Dat is het. En dat is heel goed om te beseffen.

Wat er ook gebeurt, je bent van Hem. Dat bepaalt je denken, je hart, wat je wel en niet doet, kortom: het is geweldig.

Hij komt om je weg te grissen van deze aarde, en dat moment zit er aan te komen. Je bent deel van Hem. Daarom gaat Zijn liefde elke dag naar je uit.

Heer, dank U wel.