

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

maandag 1 juli **Romeinen 7: 24**

'Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!'

Meer dan 35 jaar geleden klonk dit in de eerste predicatie die ik meemaakte in EH, op concordante wijze natuurlijk.

Op een meesterlijke manier laat Paulus zien dat de ellendige mens geen hoop meer heeft om zichzelf te redden. Hij roept dan uit: Wat zal mij dán verlossen?

Toen bleek dat er in mijn NBG-bijbel iets anders stond. De Concordante Vertaling zegt hier: *'Genade!'* Genade zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods!

Mijn verbazing was groot en had twee kanten. Mijn NBG-bijbel bleek niet betrouwbaar te zijn, en, als tweede, de impact van het woord 'genade' was enorm!

In al die jaren werd duidelijk dat er aan het woord 'genade' flink gesleuteld is en wordt. De kracht zit echter in de woorden van Paulus: Wat zal ons redden? Genade zal het doen!

Dat is onze kracht voor vandaag!

dinsdag 2 juli **Romeinen 12: 21**

'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.'

Met deze krachtige zin vat Paulus hoofdstuk 12 samen. Tussen de woorden door gaat het over het kruis en de opstanding.

Paulus spiegelt de kruisiging van Gods Zoon – wat het kwade was – met zoals God daar op reageerde: opstanding! Dat was het goede. Het blijkt redding voor de schepping te zijn. Dat is echte genade schenken en dat is pas goed!

Paulus zegt: doe zoals God handelt. Als ons kwaad overkomt, zoek dan het goede. Dan overwin je het kwade door het goede. Schenk, net als Vader, genade.

We hebben nog geen idee wat deze dag ons zal brengen, maar genade maakt je rijk, ook vandaag!

woensdag 3 juli **Psalm 8: 4-5**

'Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de mens dat Gij zijner gedenkt.'

Een psalm van David. David is diep verwonderd als hij kijkt naar de schepping, het is zo groots. Als de maan en de sterren uit Gods hand zijn ontstaan, hoe groot is dan God? De gedachten van een mens zijn te klein, het is te groot, en we kunnen er niet bij.

Maar de mens dan? Jij en ik?

David stelt een vraag en het antwoord zit er al bij. God denkt ook aan de mens.

Hij denkt aan jou, want jij bent kostbaar.

*Hoe wonderlijk mooi,
is Uw eeuwige naam,
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan,
waar ik ben bent U, wat een kostbaar geheim.*

donderdag 4 juli **1 Timotheüs 2 7**

'En ik ben daartoe als een verkondiger en apostel gesteld ...'

Paulus schrijft over zijn opdracht. Hij heeft belangrijk werk te doen, want hij is immers een verkondiger en een apostel.

Het woordje 'daartoe', blijkt nog belangrijker te zijn. Het is de reden van zijn opdracht.

Wat is die opdracht dan?

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV).

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017).

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Dat vinden we in de voorgaande verzen: *'... God, onze Redder, Die wil dat alle mensen behouden worden ...'*^{vs.4} Dat is natuurlijk mooi, want als God het wil, dan zal het niet anders gaan.

Er staat nog bij: en dat alle mensen *'tot erkenning van de waarheid komen!'*

Wat betekent dat?

Dat betekent dat alle mensen zullen erkennen, dat er *'één God is en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, Die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen!'*

Alle mensen, alle mensen! Voor velen is dat nog wachten, maar voor een aantal is het een voorrecht om dat nu al te mogen weten. U bent er één van.

vrijdag 5 juli **Efeziërs 2: 12**

'... en dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.'

Rake woorden van Paulus. In één zinnetje maakt hij duidelijk dat leven zonder Christus eigenlijk een hopeloze zaak was.

Een leven met God was geen realistische gedachte. Voor een niet-Jood was er niets, zelfs geen verwachting voor de toekomst. Pluk de dag en leef nu!

Paulus is de apostel voor de heidenen geworden, juist voor de mensen zonder hoop en zonder beloften. Het kan zijn dat je dit herkent hebt in je eigen leven, misschien lang geleden of misschien kort geleden. Maar schrik niet, dit is niet het einde, Paulus is op weg om te laten zien dat er een weg is geopend. Morgen lezen we over het vervolg.

zaterdag 6 juli **Efeziërs 2: 13**

'Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.'

Het plein vóór Pilatus was vol met mensen en zij schreeuwden: *'Kruisig hem!'* Niemand heeft toen kunnen vermoeden dat een aantal jaren later Paulus bovenstaande woorden zou opschrijven. Het klinkt zo onlogisch en toch is dit de boodschap van Paulus voor ons: *door het bloed van het kruis zijn wij dichtbij gekomen!*

Denk vandaag eens aan deze woorden: van veraf naar dichtbij God. Misschien kom jij ook van ver, maar dichtbij gekomen is het goed toeven.

zondag 7 juli **Efeziërs 2: 14**

'Want Hij is onze vrede ...'

Het lijkt zo eenvoudig, maar het kan zo moeilijk zijn. Leven in vrede, vrede in ons land, vrede in onze stad, vrede in onze straat, vrede in ons gezin, vrede in ons huwelijk, vrede in mijn hart. Realiteit of onbereikbaar?

Echte vrede kunnen we alleen in Hem vinden. Leven dichtbij God betekent leven als een huisgenoot van Vader, van Hem Die alles in Zijn hand heeft, jouw en mijn leven.

'Want Hij is onze vrede ...' Deze korte zin maakt veel duidelijk voor ons die Hij geroepen heeft. Heb je vrede? Dank Hem. Heb je onvrede, dan moet je bij Hem zijn. Hij is dé weg!

maandag 8 juli **Galaten 5:16-17**

'Ik zeg echter: wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Want het vlees begeert tegen de geest, de geest echter tegen het vlees. Deze nu staan tegenover elkaar, opdat jullie niet dat doen, wat jullie ook maar willen.'^[NCV]

Begeerte is 'hevig verlangen'. Daarom is het goed dat wij ons door de Schrift bewust worden, dat wij niet kunnen doen wat we maar willen.

Waarom niet? Omdat wij ons van nature heel gemakkelijk laten leiden door de begeerte van ons vlees, terwijl we geroepen zijn om te wandelen in de geest.^{Rom.8:14} Waar onze menselijke begeerte nog uit kan gaan naar wat tegen de geest ingaat, daar legt Vader in ons de wil om geen aandacht meer te schenken aan deze verlangens. In een proces leert Hij ons om de wil van ons oude ik – die bij ieder mens wel eens kan opspelen – niet te voeden, maar te laten versterven. *'Doe dan jullie leden, die op aarde zijn, versterven: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgodendienst is.'*^[Kol.3:5 GES]

En dát heeft in de wandel zo Zijn uitwerking.



dinsdag 9 juli **Galaten 2:20b**

'Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God (...)'^[NCV]

De bewustwording die de Vader ons door het Woord verschaft, werkt naar twee kanten: Hij maakt ons bewust van onze positie in Zijn Zoon. In Hem is ook onze wandel in nieuwheid van leven. Wat een genade is dat! We leven niet in onze menselijke 'kleingelovigheid', maar in het geloof van de Zoon van God.

Daarnaast maakt de Vader ons ervan bewust, dat de vrijheid in Zijn Zoon niet aangevend dient te worden om naar het vlees te leven. ^{Gal.5:13} Dit omdat een dergelijke gedachte met recht 'mis-leiding' genoemd kan worden; het is niet de geest van God die dat influistert. ^{Gal.5:24-25}

woensdag 10 juli **Efeziërs 2:1-2a**

'En jullie, die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, waarin jullie eens hebben gewandeld ...'^[NCV]

In Efeziërs 2 vers 2b en 3 lees je, hoe mensen van nature gewoon zijn te wandelen. Ze wandelen in krenkingen en zonden, door de geest die in hen werkzaam is, in overeenstemming met het tijdperk van deze wereld; ze zijn nog onder de vorst van het volmachtsgebied van de lucht gesteld.

Door genade ben jij echter dood voor krenkingen en zonden, waarin je eens hebt gewandeld. Er valt geen enkele eer meer te behalen aan het vlees. En datzelfde vlees kan ook geen roet meer in het eten gooien, waar het jouw positie in Hem aangaat. ^{Rom.6:11}

donderdag 11 juli **Efeziërs 4:20-22**

'Jullie echter leerden de Christus zo niet, aangezien jullie Hem horen en in Hem onderwezen werden – zoals in Jezus de waarheid is – opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag, de oude mensheid, die verdorven is in overeenstemming met de begeerten van de verleiding ...'^[NCV]

De onderwijzing van God bestaat uit het horen van de Christus en het in de Christus onderwezen worden. Deze onderwijzing is niet 'vrijblijvend' in de verkeerde zin van het woord. Als je de 'denkzin' van Christus ontvangt, ^{1Cor.2:16b} wil je daardoor ook gaan afleggen wat in overeenstemming is met 'het eerdere gedrag', dingen die verdorven zijn. Aan al deze dingen, waar je in Hem allang dood voor bent, schenk je geen aandacht meer. Zo wordt er alleen maar meer ruimte gecreëerd voor de groei van de uitstekende vrucht.

vrijdag 12 juli **Efeziërs 4:26b-27**

'Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis, geeft ook geen plaats aan de Tegenwerker.'^[NCV]

Emoties en gevoelens mogen er zijn en hebben een plaats bij de Vader, Die ons zo gemaakt heeft, met een doel. Dat we uitgeroepen zijn, betekent dan ook niet dat we nooit meer geërgerd zullen zijn. Alleen wanneer we door deze ergernis geleid worden, dan is het een ander verhaal. Er wordt dan plaats geboden aan de Tegenwerker.

In een proces van levendmaking ^{Ef.2:4-5} leren we, soms onder tranen, ons niet door emoties en gevoelens te laten leiden. We kunnen met alles bij onze Vader terecht. Maak Hem daarom juist ook deelgenoot van zaken als ergernis, ongerief, frustratie en machteloosheid. Een betere Deelgenoot kun je jezelf niet wensen. En weet je wat daarna een zuiverende en helende werking heeft? Bidden en danken voor alle mensen. ^{1Tim.2:1}

zaterdag 13 juli **Efeziërs 4:30**

'En bedroeft de heilige geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot de dag van vrijkoping.'^[NCV]

De heilige geest van God kun je ook *bedroeven*. Zijn geest, die in jou woning heeft gemaakt, is een kracht van liefde die niet dwingt, maar dringt. Goddelijke liefde is immers altijd van Hem Zelf af, ten gunste van de schepping!

De heilige geest bedroeven we, wanneer we '*plaats geven aan de Tegenwerker*' ^{Ef.4:27} wat ten nadele is voor diegene waarin de heilige geest woning heeft gemaakt, en ten nadele van diens omgeving.

Verzegeld met heilige geest van God telt voor ons: 'Wordt naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Wordt navolgers van God als geliefde kinderen ...'^{Ef.4:32-5:1a}



zondag 14 juli **1 Petrus 5:6-7**

'Wordt dan verootmoedigd onder de machtige hand van God, opdat Hij jullie op de bestemde tijd zal verhogen, en gooi elke bezorgdheid, die jullie hebben, op Hem, want Hij zorgt voor jullie.' [proeve CV]

De weg van nederigheid waarin we door de geest geleid worden, heeft te maken met mild – vriendelijk, zacht – en innerlijk welwillend zijn.^{Ef.4:32}

Vader leert ons, in een groeiproces, onszelf niet langer te verheffen ten overstaan van andere mensen.^{Rom.12:15-16} Gooi daarom al je zorgen op Hem, ondanks je oude natuur die nog zo'n behoefte kan hebben aan menselijke gerechtigheid of erkenning. De geest leidt ons, net als de Zoon, samen in een weg van nederigheid. En houd daarbij altijd in gedachten: vernederd, opdat je verhoogd zult worden!

maandag 15 juli **Filippenzen 3:10-14**

'... Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding ...' [NCV]

Ook al zouden mensen de Schrift nooit gekend hebben, dan nóg hadden zij al aan de schepping Zijn aanwezigheid en kracht kunnen aflezen.^{Rom.1:20} De lente laat ons al een glimp van de kracht van de opstanding zien. Bossen, parken en tuinen die dood leken, barstten ineens uit in leven. Het groen worstelt zich zelfs tussen tegels en klinkers door naar het licht. Een onvermoede bloemenpracht tooit wegbermen en taluds. En dan is het nog maar lente! Hoe onvoorstelbaar moet de kracht van de opstanding niet geweest zijn waarmee Christus uit de doden opgewekt werd.

Ook wij zullen tot de uitopstanding uit de doden komen! Laten wij, net als Paulus, daarnaar jagen! Denk aan de dingen die boven zijn!

dinsdag 16 juli **1 Thessalonicenzen 5:16-18**

'... dankt in alles ...' [NCV]

Het verlies van een dierbare is als een amputatie zonder verdoving, want de pijn die wij dan voelen is onvergelijkelijk groot. Hoe nuchter en stoer wij in het geloof ook mogen staan, zo'n verlies laat een levenslange wond achter.

Wij kunnen onze dierbaren enorm missen, maar tegelijk zullen wij ook beseffen dat God hun rol in hun en ons leven klaarblijkelijk voltooid achtte. De overledenen rusten nu, bevrijd van alle aardse sores 'tijdelijk' in de hades.²

Dankbaarheid is de beste zalf op de wond die een overlijden geslagen heeft. Dank daarom God voor alle ervaringen, goede én kwade, die jouw gestorven dierbaren jou gegeven hebben! Zij hebben daarmee bijgedragen om de mens te worden die jij nu bent.

'Dankt in alles!' ^{1Thess.5:18} Dat kan ook onder tranen.

woensdag 17 juli **Psalm 90:12**

'Doe ons weten zó onze dagen te tellen en doe ons komen tot een hart van wijsheid!' [proeveCV]

Mozes, de auteur van deze psalm, laat zien wat qua tijd het verschil tussen God en de mens is: God staat boven de tijd, de mens is eraan onderworpen.

In de morgen van ons leven staan wij als het ware in bloei, maar in de avond van ons leven vallen de bladeren af. In de tussentijd hebben wij goed en kwaad gedaan, voor- en tegenspoed gehad, zijn wij blij en bedroefd geweest.

Wat hebben wij van die dagen geleerd?

Mozes beveelt ons aan: laat al die dagen stuk voor stuk de revue passeren, ook al zou je sommige graag vergeten. Ga na wat zij met jou gedaan hebben, hoe zij jou gemaakt hebben tot wat je nu bent.

Indien wij daarin eerlijk zijn, is het resultaat: een hart van wijsheid! Maar de hoogste wijsheid is en blijft het diep dankbare besef dat wij in genade gered zijn, ongeacht onze werken! Daarom: 'verheugt je in de Heer, altijd!' ^{Fil.4:4}

² 'hades' is het Griekse woord voor het Hebreeuwse 'sheol', dat letterlijk 'onwaarneembaar' betekent. Prediker zegt: *'... de doden weten niets ...'* ^{Pred.9:5b} en: *'... want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het 'sheol''.* ^{Pred.9:10b} [Red.]



donderdag 18 juli **2 Corinthiërs 4:16**

De mens heeft een uiterlijke en een innerlijke, een zichtbare en een onzichtbare kant.

De uiterlijke mens is aan afbraak onderhevig. Hoe goed wij ook voor ons lichaam zorgen, uiteindelijk slaat de balans naar afbraak door. Iedereen heeft zijn eigen tempo van verval.

Bij de innerlijke mens ligt dat geheel anders. Daar laat God de balans naar vernieuwing doorslaan. Ook dat gaat bij de gelovigen in verschillende tempo's en het komt nooit af. Maar daarom niet getreurd! Gods geest geeft ons de nodige hulp en maakt ons in kracht standvastig. ^{Ef.3:16}

Dank Hem iedere dag daarvoor!

De innerlijke mens is dus onderhevig aan een proces. Dat is pas voltooid, wanneer ... Ja, raad eens wanneer?

vrijdag 19 juli **Filippenzen 2:5-8**

'Laat immer deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is' ^[NCV]

Gezindheid is alles wat onze innerlijke houding vertegenwoordigt. Het desbetreffende Griekse woord komt het meest in deze brief voor.

Onze gezindheid blijkt al uit de manier waarop wij met elkaar omgaan: dezelfde liefde hebben, één van ziel zijn, op één ding gezind zijn, ^{Fil.2:2} niet uit een neiging tot tweedracht of eigendunk denken en doen. ^{Fil.2:3} Indien wij op enig punt anders gezind zouden zijn, zal God dat ons onthullen. ^{Fil.3:15}

Laten wij onze gezindheid vooral niet op aardse principes baseren, maar op Christus Jezus en Zijn weergaloze liefde. Dan moeten wij toch ook deze dag in vrede kunnen doorkomen? Of niet soms?

zaterdag 20 juli **Romeinen 13:14**

Een vraag die wij ons soms of vaak stellen, is: Wat zal ik vandaag eens aandoen? Het antwoord kan per dag verschillen. Paulus drukt ons op het hart '... doet de Here Jezus Christus aan!' Daarbij gaat het om veel meer dan onze outfit voor een dag. Dan gaat het om onze innerlijke houding, de gezindheid zoals die ook in Christus Jezus is. ^{Fil.2:5-8} In het heldere licht van het evangelie past ons slechts ootmoed. Dat voorkomt dat wij een te grote broek zouden aantrekken. Daarmee zouden wij binnen de kortste keren op onze snufferd vallen, gevloerd door het vlees met zijn hartstochten en begeerten.

In Gods werkelijkheid zijn wij met Christus gekruisigd. Niet wij leven, maar in ons leeft Christus. ^{Gal.2:20} Dat is onze kracht waarmee en tevens de vrijheid waarin wij dagelijks mogen wandelen, tot het moment waarop wij Hem in de lucht mogen ontmoeten om tezamen met Hem te zijn, voor altijd!

zondag 21 juli **Efeziërs 4:1**

'Ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden ...' ^[NCV]

Het Griekse woord dat hier met 'aanspreken' is vertaald, heeft een stamvorm die 'langsbij-roepen' luidt. Het gaat dan om woorden die een vertrouwelijke en liefdevolle strekking hebben, als aanmoediging of als troost bedoeld zijn.

Dit Griekse woord (Strongnr. 3870) heeft bij Paulus niet de bagage van zoiets als bestraffend toespreken. Paulus spreekt de leden van de gemeente aan op basis van de genadevolle liefde van God. Volg daarin zijn voorbeeld en meet je niet de rol van zedenmeester aan. Dat zou meer getuigen van heersen met een zweem van hoogmoed dan van eenvoudig dienen. En is het ook niet zo dat de hand die met één vinger naar een ander wijst er minstens drie heeft die naar wijzer zelf wijzen?

maandag 22 juli **Filippenzen 3:4-10**

'Maar al wat mij winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht.' ^{vs.7 [ncv]}

De ontmoeting met Jezus op de weg naar Damascus heeft een omslag in het leven van Paulus teweeg gebracht. Alle voorrechten en eigen prestaties zijn niet langer winst voor hem. Er is geen gerechtigheid uit de wet, alleen gerechtigheid uit genade. Dan is God, in Christus Jezus, de Gevende, en de mens kan alleen maar van Hem ontvangen. Dat sluit alle religie, waarbij de mens iets moet doen, uit.

Wat voor Paulus geldt, geldt voor de Filippenzen. Het geldt ook vandaag voor jou en mij.



dinsdag 23 juli **Filippenzen 3:4-10**

'Maar, voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, door Wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn, opdat ik Christus zou winnen ...' vs.8 [ncv]

Al zijn godsdienstige ijver, heel zijn wettische dienstbaarheid, zijn leven als farizeeër, Paulus beschouwt het als afval. Sterker nog, hij stelt dat het schadelijk is. Het staat zijn relatie met Christus Jezus, zijn Redder alleen maar in de weg.

Hoe is dat bij mij? Heb ik alles wat mijn relatie met Hem in de weg staat al in de klike gegooïd?

woensdag 24 juli **Filippenzen 3:4-10**

'... om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap van Zijn lijden, gelijkvormig wordend aan Zijn dood ...' vs.10

'Om Hem te kennen' ... Kende Paulus Hem dan niet?

Paulus doelt op een dieper *kennen*. Paulus wilde niet alleen alles over hem weten, dat is ook waardevol, maar Paulus wilde hem *kennen*.

Wanneer wij iemand ontmoeten en een hand geven, zeggen we: ik heb hem/haar leren kennen. Maar van *kennen* is dan nog geen sprake. Dat komt pas als we van hart tot hart met elkaar spreken en er onderling vertrouwen groeit.

*In de stilte van mijn hart nader ik tot U, o Heer,
in de stilte van mijn hart kniel ik aan Uw voeten neer.
In de stilte van mijn hart aanbid ik u als Heer,
'k prijs Uw naam, 'k prijs Uw naam steeds weer.*

donderdag 25 juli **Filippenzen 3:20,21**

'Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus ...' vs.20 [ncv]

Op dit moment maken we met ons aards bestaan nog onderdeel uit van deze maatschappij. We hebben als burgers van dit land rechten en plichten. Maar deze situatie is van voorbijgaande aard en van korte duur, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Daar ligt ons domein. Dat is, nu al, onze geestelijke status. Ondertussen blijven we met twee benen op de grond staan en gaan naar school of doen ons dagelijks werk.

'Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen ...' Kol.3:23 [NBG]

vrijdag 26 juli **Kolossenzen 1:13**

'Die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde ...' [NCV]

Geestelijk zijn we vreemdelingen op aarde. Het is het volmachtsgebied van de tegenstander van God, aan wie de koninkrijken van deze wereld zijn gegeven.

Paulus verwijst daarnaar in de brief aan de Efeziërs: *'... waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld, in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, de geest die nu werkzaam is in de zonen van de weerspanning ...'* Ef.2:2 Maar Hij bergt ons! Hij brengt ons in 'veilige haven'! Geestelijk nu al, straks in de realiteit.

Dank U, Vader, dat de ekklesia mag uitzien naar dat moment.

zaterdag 27 juli **Filippenzen 3:20,21**

'Die ons vernederd lichaam zal omzetten, gelijkvormig aan Zijn heerlijkheidslichaam in overeenstemming met de werkzaamheid die Hem zelfs in staat stelt het al aan Zichzelf te onderschikken ...'

Wanneer Paulus deze woorden tijdens zijn gevangenschap in Rome aan de Filippenzen schrijft, heeft hij misschien wel gedacht aan het bericht dat hij eerder aan de Corinthiërs stuurde: *'Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.'* 1Cor.15:51-52

Dat is de toekomstbelofte waar we elke dag kracht uit putten en naar uitzien.



zondag 28 juli **1 Corinthiërs 15:50-58**

'Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.' ^{vs.58}

Je zou hoofdstuk 15 een Paaspredicatie kunnen noemen. Paulus sluit af met deze nuchtere woorden: 'weest standvastig en onwankelbaar'.

Uit ons zelf zouden we binnen de kortste keren struikelen. Maar in Christus zijn we standvastig en onwankelbaar.

Dank U, Vader, dat U ons vasthoudt en bij ons bent in elke situatie.

maandag 29 juli **Efeziërs 5:25,26**

'Mannen, hebt je vrouw lief zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente liefheeft en Zichzelf overgeeft ter wille van haar, opdat Hij haar heiligt, haar reinigend in het waterbad, met Zijn uitspraak ...' ^[NCV]

De mannen in de gemeente kunnen hun Voorbeeld nemen aan Christus. Hij geeft Zich over voor de gemeente. Zo ook de mannen ten opzichte van hun vrouw. Dat geldt in het huwelijk, en we leren het van Christus. Hij is het, Die Zijn lichaam (de gemeente) heiligt en reinigt, door Zijn woorden, Zijn uitspraak. Dat reinigt en heiligt.

We zouden luisteren naar die woorden, die we van de verheerlijkte Heer horen via Paulus.

Water is in de Schrift een beeld van Gods woord. Dat zouden we dagelijks drinken tot ons nut. Het doet ons beseffen, wie zijn voor God: heel kostbaar in Zijn ogen.

Vader, dank U wel.

dinsdag 30 juli **Johannes 15:1-3**

'... Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke tak in Mij die geen vrucht voortbrengt, neemt Hij weg; en elke die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat die meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door het woord dat Ik tot jullie gesproken heb.' ^[proeve NCV]

Ook vandaag zien we in deze bijzondere woorden de reinigende werking van Zijn uitspraken. Net als gisteren geeft dit de sleutel tot ware heiliging en reiniging. Het is Zijn werk aan en in ons. Deze lijn was dus ook bij de Besnijdenis al hoorbaar. Het snoeien in ons leven is ook Zijn werk. Opdat wij meer vrucht dragen neemt Hij weg wat meer groei belemmert.

Water is in de Schrift een beeld van het woord van God, maar ook van *de genade van God*. Water stroomt naar de laagste plaats.

Het kan in ons leven diep gaan, maar Zijn genade reikt dieper. We zijn begenadigde mensen.

woensdag 31 juli **Jesaja 55:8,9**

'Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten hoger dan uw gedachten.' ^[proeve NCV]

Periodes waarin je het moeilijk hebt, komen in ieder mensenleven voor. Jesaja maakt in de troostvolle woorden aan Israël duidelijk, dat de wegen die God met Zijn volk ging en gaat, niet altijd te volgen zijn.

Zo ook in ons persoonlijk leven. Dingen die gebeuren zijn soms raadselachtig. Wij weten niet waartoe de dingen zijn, wij zijn mens en God is de totaal Andere. Niettemin weten wij, dat God het is, die alle dingen doet samenwerken tot wat goed is. De verzekering is, dat Hij dat uitwerkt en dat wij dat weten. *Geloof* is hierbij doorslaggevend, want niet ons gevoel, maar *Zijn woord* is betrouwbaar.

Vader, dank U dat ik kan rusten in Uw trouw.

