

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

maandag 1 juni **Kolossenzen 1:3**

'Genade en vrede voor jullie van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus ...' – Genade en vrede komen van onze, van jouw en mijn Vader, naar je toe. Genade is de liefde van God, die actief is. Je leeft ook vandaag in Zijn gunst. Blij en dankbaar gaan we onze weg. Aan en in de Hand van Hem, Die ons zó liefheeft.

dinsdag 2 juni **Kolossenzen 1:3**

'Genade en vrede voor jullie van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus' – Genade en vrede komen naar je toe, óók van de Heer Jezus Christus. Hij heeft alles voor u en jou en mij overgehad. Daardoor heb jij nu vrede, met God door Hem. En zo heb je ook vrede met degenen die jij vandaag ontmoet op je weg.

woensdag 3 juni **Filippenzen 4:5**

'Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden; de Heer is nabij.' – Wanneer Zijn vrede in je hart gekomen is – en de Zoon moest daarvoor aan het kruis – ga je anders tegen anderen aankijken. Richting de ander is het Zijn vrede die werkt. Welwillend zet je geen stekels meer op, want de Heer is nabij!

donderdag 4 juni **Filippenzen 4:6**

'Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God.' – Het 'geheim' zit in: met dankzegging. Je kan alles met Vader bespreken. Hij kent je door en door en weet wat nodig is. Hij werkt uit wat het beste is. God is het, Die alles doet samenwerken tot het goede. Heerlijk, Hij zorgt, vandaag!

vrijdag 5 juni **Filippenzen 4:7**

'En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.' – Enkele dagen terug kwam vrede met God naar voren. Nu gaat het om vrede van God, dat is de vrede die God zelf heeft. Waarom? Omdat alles perfect volgens Zijn plan verloopt. Wanneer diezelfde vrede in je hart, in je binnenste is, zijn je gedachten niet langer onrustig. Diepe rust: Vader heeft je leven in Zijn hand!

zaterdag 6 juni **Psalms 62:6**

'Alleen tot God wees stil, mijn ziel, want van Hem komt mijn verwachting ...' – God zorgt. Hij weet wat we nodig hebben, vóór we Hem aanroepen. In nood en verdriet, in vreugde en blijdschap – Hij is nabij! Al wat Hij beloofde, zal Hij vervullen. Hij laat je niet staan, zal je geven wat nodig is, vandaag.

zondag 7 juni **2 Timotheüs 2:1**

'Jij dan, mijn kind, word krachtig gemaakt in de genade die in Christus Jezus is.' – Zijn genade is genoeg, voor u, jou en mij. Geen andere kracht dan het evangelie van de genade van God in Zijn Zoon kan ons werkelijk veranderen en energie geven om echt te leven. Zijn genade is voldoende, verwacht het van Hem!

maandag 8 juni **Psalms 103:2**

'... loof IEUE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden ...' – Je ziel: je kunnen, willen, denken en voelen. Het is bij Vader bekend, Hij gaat mee, je wandelt aan Zijn hand. Daarom: loof IEUE [Ik ben], mijn ziel, nu Hij zo'n vrede en rust geeft. Onbevreesd de dag tegemoet!



dinsdag 9 juni **Psalm 104:34**

'Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ik zal mij in IEUE verblijden.' – Heel de Psalm spreekt van Zijn schepping. Omdat jij en ik dat ook zijn, wéét Hij wat in ons leeft, onze gedachten, verlangens. Hij voedt en koestert je, zoals een moeder een kind. Geen minuut van ons bestaan valt buiten Zijn zorg. Fijn hè?

woensdag 10 juni **Romeinen 8:28**

'Wij nu weten, dat voor hen die God liefhebben, God alles samenwerkt ten goede, voor hen die in overeenstemming met het voornemen geroepen zijn ...' – Je gaat de dag in en verwerkt de dag met Hem. God doet en deed alles samenwerken tot wat Hij goed vindt. Ook de details van je leven ontgaan Hem niet. We zijn zo afhankelijk van Hem! Dat is bijzonder. Laat Hem jouw koers bepalen!

donderdag 11 juni **Romeinen 8:18**

'Want ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden ...' – Het lijden van nu maakt ons leven regelmatig ongemakkelijk. Niettemin geeft Hij vreugde in ons hart, want de heerlijkheid die God gaat geven, is onvoorstelbaar. Daarom zijn we blij van binnen: zo'n liefdevolle God en Vader te mogen kennen!

vrijdag 12 juni **Romeinen 8:38, 39**

'Want ik ben ervan overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer.' – Niets kan tussen God en ons komen. Hij weet wat wij nodig hebben, dagelijks. Het is Zijn liefdevolle voorzorg. Ook al kan gebrek ons overkomen, het is geen teken van Zijn ongenoegen, maar Zijn liefde omringt je. Hij houdt van je zoals je bent.

zaterdag 13 juni **Lucas 10:33**

'... en toen hij hem zag, was hij met innerlijk mededogen bewogen.' – De Samaritaan is in feite onze Heer. Hij gaat je niet zomaar voorbij. Hij is in Zijn hart bewogen over wat wij meemaken. Hij laat je niet zitten in dagen dat het moeilijk gaat, in dagen waarin het wat makkelijker gaat. Hij heeft je lief.

zondag 14 juni **Lucas 15:20**

'En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijk mededogen bewogen en hij rende, viel hem om de hals en kuste hem innig.' – Een zeer bewogen vader in dit verhaal. God is zo. Hij kijkt naar je met innerlijk mededogen, en neemt je in Zijn armen. Zo kun je deze dag leven, in dit besef in je hart. God houdt van je, zonder voorwaarden vooraf. Amen.

maandag 15 juni **Lucas 7:13**

'En toen de Heer haar zag, was Hij met innerlijk mededogen bewogen over haar en Hij zei tegen haar: huil niet.' – De Heer Jezus kwam ernstig verdriet tegen bij deze weduwe, die ook nog haar zoon kwijtgeraakt was. Dood! Hij wekt hem echter op en grote blijdschap komt in haar hart. Dat is wat Zijn liefde in jouw en mijn hart geeft: levensmoed; Hij is er!

dinsdag 16 juni **Psalm 138:1-3**

'Ik zal U loven met mijn ganse hart (...) en Uw naam prijzen om Uw goedertierenheid en trouw ...' – In alles wat David overkwam, was hij zich bewust: God is er; Hij laat nooit alleen! David kende Hem als Degene Die waar is, betrouwbaar! Hij wist bij Wie hij zijn moest, net als jij en ik vandaag: U bent er! Dat hebt U beloofd en dat zal ook vandaag weer blijken!

'Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord,/ Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.' – Net als David weten jij en ik: U bent er!



woensdag 17 juni **Psalm 138:7-8**

'Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid,/ behoudt Gij mij in het leven (...) De Here zal het voor mij voleindigen.' – Ook vandaag mag je op Hem rekenen. U bent mijn schuilplaats, U bent er. Mijn draagkracht? Dat bent U, Vader!

donderdag 18 juni **Psalm 142:1-5**

Net als David weten jij en ik bij Wie we zijn mogen! Je mag je nood open voor Hem leggen. *'... ik stort mijn klacht voor Zijn aangezicht uit,/ ik maak Hem mijn benauwdheid bekend (...) Wanneer mijn geest in mij versmacht,/ kent Gij mijn pad.'* – In alles mag je het van Hem verwachten!

vrijdag 19 juni **Psalm 142:6-8**

'Tot U roep ik, Here;/ ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden.' – Bij Wie kun je beter terecht dan bij Hem?!

U ziet me, U draagt me, in alles mag ik weten: U bent mijn uitzicht, U geeft draagkracht. Niets gaat buiten U om! Ook vandaag mag dat mijn anker zijn!

zaterdag 20 juni **Psalm 139:1-6**

Waar heb jij het kaartje met het jaarthema? *'U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt Uw hand op mij.'* [vs.5]. Misschien zit het in je agenda of staat het op je bureau! Je leest het en weet: Zó is het! Heerlijk om die woorden te lezen en ... in je hart te bewaren!

Ook vandaag, Vader, niet zonder U!

zondag 21 juni **Kolossenzen 3:16**

'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend; psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie harten tot God.' – Door het Woord van Christus in je hart ga je zingen, Hem de lof en eer brengen, weet je nu en de rest van de dag: Hij is nabij. Daar wil ik Hem voor danken! Hij gaat met mij en met allen die me lief en dierbaar zijn.

maandag 22 juni **2 Korinthiërs 5:7**

'... want wij wandelen in [lett.: door] geloof, niet in [lett.: door] aanschouwen ...' – Houd je ook vandaag vast aan wat dit vers zegt. Vader, in alle omstandigheden bent U er! Je bent je telkens weer bewust wat Hij beloofd heeft. En die toekomst mag je verwachten! Daarop mag je staan! Hij doet wat Hij zegt!

dinsdag 23 juni **1 Timotheus 4:10**

'Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Heiland [Redder] is voor [lett.: van] alle mensen, inzonderheid voor [lett.: van] de gelovigen.' – Woorden om een aantal keren achter elkaar hardop te lezen. Wat een heerlijke woorden. Over Wie gaat? Ja, Hij is *'de levende God'*. En wat is Hij? Ja, *'Redder van alle mensen'*. U bent God, Vader en Redder! Dank U!

woensdag 24 juni **1 Timotheus 1:15 + Romeinen 5:19**

Ook Paulus laat je zingen: *'... dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren te redden.'* Straks zal ieder mens Hem kennen, zal God alles in allen zijn! Door wat de Zoon deed, komt een ieder aan Gods hart. *'... zo zullen door gehoorzaamheid van één mens de velen [dus allen] als rechtvaardigen gesteld worden.'*

Wat een toekomst mogen wij verwachten!

donderdag 25 juni **Psalm 103:1-5**

Wat een loflied is deze psalm, zijn deze verzen. Hij geeft ons aan elkaar en dat mogen we samen laten klinken. Uit één mond klinkt Hem de lof en eer toe. U bent er, gaat met ons Uw weg. Dan gebruikt David woorden als *'goedertierenheid en barmhartigheid'*. Die zingen van trouw in Zijn liefde, van Hem Die met je gaat!



vrijdag 26 juni **Psalm 103:6-9**

'Barmhartig en genadig is de Here,/ lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.' – In vier woorden klinkt Wie de Heer is: *barmhartig* – met één kleine verandering begrijp je wat dat inhoudt: **warmhartig**. En ook: *genadig, lankmoedig en goedgunstig*. Wie God is, werd zichtbaar in wat Hij deed voor Zijn volk Israël, in wat Hij doet voor jou en mij. Wij weten ons door Hem gekend, we horen Wie Hij is en van Zijn ongeëvenaarde liefde. Uiteindelijk zal elk mens Hem kennen als Vader!

zaterdag 27 juni **Psalm 103:10-14**

Als je vers 10 leest, denk je dan ook aan Efeziërs 4:24?! God handelt niet naar onze zonden, maar is ons in Christus genadig. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, maar Hij rechtvaardigt ons! Telkens onderstreept Paulus dat in zijn brieven. Dat is toch om stil van te worden en Hem te danken?!

zondag 28 juni **Psalm 103:11**

'... maar zo hoog de hemel is boven de aarde,/ zo machtig is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.' *'Goedertierenheid'* – een andere vertaling is *'goedgunstigheid'*. Denk aan Zijn trouw in Zijn liefde. En *'vrezen'* heeft niets te maken met angstig moeten zijn of zo, maar is respect hebben voor, of ontzag koesteren.

Dat U mij kent en met mij gaat! Ook vandaag! Dank U wel!

maandag 29 juni **Psalm 103:15-18**

Ook vandaag mag je weten, dat je het niet hoeft te doen zonder Zijn *goedgunstigheid!* Lees bij vers 17 vers 12! Dankzij onze Heer, Zijn lijden en opstanding mag je weten van volkomen verzoening. Leg je hart te luisteren bij Kolossenzen 1:13-14 – *'Die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonden.'*

dinsdag 30 juni **Psalm 103:19-22**

'Looft de Here, mijn ziel.' De psalm eindigt zoals hij begon: met God te loven! Ja, Hem de lof zingen – om Wie Hij is, om Zijn liefde en trouw, om wat Hij uitwerkt, en: dat Hij geen mens over het hoofd ziet! Je mag je gekend weten, Zijn liefde beantwoorden!