

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

maandag 1 feb. Kolossenzen 1: 13

'... Die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde ...' – Vandaag is het 1 februari. Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door een grote ramp. In de nacht werden grote delen van Zeeland getroffen door een overstroming, mensen werden in hun slaap verrast door het water. Er waren 1836 slachtoffers. Veel mensen uit Zeeland spreken nog steeds over *vóór of ná* de ramp. Als direct gevolg van deze ramp zijn de deltawerken ontworpen en is Zeeland veilig geworden.

Paulus spreekt ook met nadruk over *vóór en ná*. God is het Die jou heeft gehaald uit de duisternis en God is het Die jou plaatst in het licht, in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Dat is de meest veilige plaats om te leven. Denk vandaag eens over jouw leven: wat was *vóór*, maar meer nog: wat is *ná*?

Ook vandaag ben jij geplaatst in dit koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

dinsdag 2 feb. Kolossenzen 1:16^b,17

'... *het al is door Hem en tot Hem geschapen en Hij is vóór alles en het al heeft zijn samenhang in Hem.*' – Dit is een bijzondere zin. Lees hem nog eens. *Het al?* Dat lijkt wel heel veel. Dat klopt, dat is het ook! Alles is '*door*' Hem; Alles is '*tot*' Hem. Hij was '*vóór*' alles. Als dat echt zo is, dan is Hij wel heel belangrijk. Wie is deze '*Hem*'? Het is Christus, de opgestane Zoon van God.

Paulus zegt nog meer: '*... alles heeft zijn samenhang in Hem!*' Door Christus wordt alles zinvol, is er samenhang in '*het al*'. Dat is in het groot maar dat is ook in het klein. Op de weg die je vandaag mag gaan is dit ook zo: door Hem is in jouw leven samenhang, veel meer dan je denkt. Bedenk dit: *vandaag 'door', 'tot' en 'in' Hem!!*

woensdag 3 feb. Kolossenzen 1:18^b

'*En Hij is het hoofd van het lichaam ...*' – We lezen: '*Hij is het hoofd.*' Wie is deze '*Hij*'? Hij is Christus. Paulus zegt dat Christus Zelf het hoofd is van het lichaam. Hij maakt een vergelijking met ons eigen lichaam. Ons eigen lichaam wordt aangestuurd door ons hoofd. Vanuit ons hoofd geven we opdrachten aan onze ledematen, zodat de ledematen doen wat het hoofd wil. Onze ledematen hebben niet zelf een wil.

Christus is dus het hoofd van het lichaam. Hij geeft opdrachten, Hij voedt en Hij koestert, want Hij heeft Zijn lichaam lief. Hij heeft jou lief en Hij voedt jou met Zijn woord. Wandel vandaag als een belangrijk en een geliefd mens.

Morgen gaan we kijken wat dat lichaam is.

donderdag 4 feb. Kolossenzen 1:18^b

'*En Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente ...*' – Het lichaam van Christus is de uitgeroepen gemeente. Als Hij roept dan kun je dat niet weerstaan. Het maakt niet uit wat voor positie je hebt, het maakt niet uit wat je bezittingen zijn. Het maakt niet uit of je nog op school bent; misschien heb je een baan of je hebt er geen meer. Misschien ben je aan de andere kant van de wereld – het maakt niet uit. Als Hij je roept dan verdwijnen de grenzen en maak je deel uit van de uitgeroepen gemeente. Jij bent van belang in die gemeente, jij bent een deel van het lichaam van Christus.

Vandaag begin je aan een nieuwe dag. Bedenk dat Hij je heeft geroepen, dat maakt elke dag bijzonder!



vrijdag 5 feb. **Kolossenzen 1:18^b**

'En Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente ...' – De laatste keer deze tekst. Je kunt hem ook lezen als een belofte! Hij belooft jou: *Ik ben jouw hoofd!!*

Op dit moment is het verzorgen van de uitgeroepen gemeente het belangrijkste werk dat Christus nu doet. Ook dat is een belofte. Wat Hij in jou is begonnen, dat zal Hij voltooien. Dat is niet een vraag, maar een belofte.

Houd vandaag vast aan deze beloften. Hoe je weg ook gaat en waar je pad ook heen-voert: *Hij is nabij!*

zaterdag 6 feb. **Kolossenzen 1: 18^b**

'... Die de soeverein is, eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste wordt ...' – Paulus zegt in deze zin twee keer het woord 'eerste'.

Het is dus belangrijk?

Dat is het zeker! Christus is in alles de eerste. Maar het meest bijzondere is, dat Hij de eerstgeborene is uit de doden.

Wat betekent dat?

Dat betekent dat Hij stierf aan het kruis en op de derde dag opstond; Hij liet het graf leeg achter. Sindsdien is Hij niet meer onderhevig aan de dood! Wat een enorme kracht!

Dat is opstandingskracht.

Wie heeft die kracht?

God liet Jezus opstaan; God heeft die kracht. God plaatst jou in het lichaam van Christus en daarmee geeft God aan jou ook opstandingskracht! In die eerstgeborene uit de doden heb jij een plek gekregen!

Vader, dank U wel!

zondag 7 feb. **Kolossenzen 1:19**

'... want het hele complement heeft er welbehagen in om in Hem te wonen ...' – Vandaag is het zondag. Overal komen mensen bij elkaar in samenkomsten om elkaar te ontmoeten, om met elkaar te zingen en om te luisteren naar het Woord. Veel mensen vinden het fijn, hebben er welbehagen in.

Wat betekent 'complement'?

Christus alleen is niet compleet. Christus is het hoofd en jij en ik vormen met elkaar het lichaam. Zonder jou is Christus niet één geheel!

Paulus zegt hier: het is een voorrecht en het is fijn om te mogen leven in het lichaam van Christus. Dit gaat veel verder dan een samenkomst op zondag.

Ga vandaag je weg met het besef, dat Hij ook jou nodig heeft.

Morgen kijken we naar de functie van het complement.

maandag 8 feb. **Kolossenzen 1: 19**

'... want het hele complement heeft er welbehagen in om in Hem te wonen ...' – Zondag hebben we gelezen dat de gemeente het complement is van Christus. Waarom is dat? Wat is de bedoeling van de gemeente? Wat is onze functie? Misschien een ingewikkelde vraag voor jou, maar Paulus geeft heel duidelijk aan wat onze plek mag zijn in deze wereld. Degenen die God heeft geroepen, *jij* en *ik*, hebben het voorrecht om nu al te delen in de heerlijkheid en in de kracht van de Zoon van God.

Zo heeft de Zoon de hoogste plaats en wij mogen daarin delen. David zegt: '*... het begripen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.*' [ps.139:6] Deze gedachte kun je zeker weleens hebben. Het complement, de gemeente is geroepen niet op grond van verdienste, maar van genade, liefde en van verzoening, en daar ligt direct onze toevoeging: het verspreiden van genade, liefde en van verzoening.

Misschien is dit voor jou een dag waarop hard moet worden gewerkt, voor je baas of voor school of misschien thuis. Laat vandaag de reden van jouw roeping realiteit worden in alles, en de God van de vrede zal met jou zijn!



dinsdag 9 feb. **Kolossenzen 1:20^a**

'... en door Hem het al wederzijds met Zichzelf te verzoenen, vrede makend door het bloed van het kruis, door Hem ...' – Schrik niet van zo'n moeilijke zin, ik help je. Twee keer kom je hier tegen 'door Hem', door Christus – dan is dat dus belangrijk; Hij is de sleutelfiguur, Hij maakt vrede door het bloed van het kruis.

Het sterven aan het kruis lijkt een onrechtvaardige daad, een negatieve daad. God is in staat om dit negatieve om te buigen tot een positief gevolg. Paulus spreekt van '... vrede makend door het kruis ...'! Dat is de boodschap voor vandaag voor jou; het kruis was er speciaal voor jou. De vrede waar Paulus hier over spreekt, is ook speciaal voor jou.

Wandel vandaag in dit besef: Hij stierf voor jou en stond voor jou op, en Hij brengt vrede voor jou op deze dag. Dank Hem daarvoor!

woensdag 10 feb. **Kolossenzen 1:21**

'Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze (...) verzoent Hij nu echter wederzijds ...' – Paulus schrijft deze brief aan de Kolossenzen, gelovige broeders en zusters. Hij schrijft over het verleden en ook over de toekomst in één zin.

In het verleden waren jij en ik ook ooit 'eens vervreemd'! Waarvan waren wij dan van vervreemd? In Efeziërs 2:12 komt datzelfde woord [Gr.: Apallotrio] ook voor. Daar gaat Paulus er dieper op in: '... los van Christus en zonder de verbonden en zonder de belofte, geen verwachting hebbend en zonder God in de wereld!'

Zo was het misschien in jouw leven, dat kan zijn, maar dat is het verleden. Over de toekomst zegt Paulus één ding: *verzoening*! God legt die verzoening in je hart. Waar je ook heengaat vandaag, neem die verzoening in je hart mee.

donderdag 11 feb. **Kolossenzen 1:21^b**

'... verzoent Hij nu echter wederzijds in het lichaam van Zijn vlees door Zijn dood ...' – Gisteren las je over de verzoening. Deze verzoening kan alleen bestaan door het sterven van Zijn vleselijke lichaam; het sterven van Jezus was het scharnierpunt in Gods plan. Door Zijn dood kwam er een einde aan het leven van Jezus op aarde. Na drie dagen is Hij opgestaan; Hij zal nu nooit meer kunnen sterven. De opstanding maakte Hem levend.

Paulus legt uit dat het een zekerheid is dat ook wij lichamelijk zullen opstaan in de toekomst, aan Hem gelijk! Het is een belofte aan jou. Geweldig!

Morgen kijken we wat het gevolg van Zijn opstanding is.

vrijdag 12 feb. **Kolossenzen 1:21^b,22**

'... verzoent Hij nu echter wederzijds in het lichaam van Zijn vlees door Zijn dood, om jullie heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar voor Zijn aangezicht te stellen ...' – Dit zijn rake termen: 'heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar.'

Misschien vraag je jezelf af: ben ik heilig..., ben ik smetteloos..., ben ik onbeschuldigbaar...?

God ziet jou aan in Christus! In Christus ben je prachtig, in Christus ben je mooi en in Christus ben jij volmaakt! Dat is gaaf zeg!

zaterdag 13 feb. **Kolossenzen 1:22^b**

'... om jullie heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar voor Zijn aangezicht te stellen ...' – De bijbel een oud boek? Wijsheid uit een grijs verleden? Dit is de realiteit van nu! Dit gaat over vandaag. God roept Zijn gemeente op dit moment uit, en jij en ik mogen daar deel van uit maken! Hoe geweldig is dat? Jij en ik mogen wandelen op het plein der genade.

Waar is dat plein?

Dat plein is voor Zijn aangezicht; *voor Zijn aangezicht* is onze plek. Hij ziet mij..., Hij ziet jou... – wij mogen daar samen wandelen, smetteloos en onbeschuldigbaar; samen op dat plein in het zicht van God in vrijheid, niet *ge*-bonden maar *ver*-bonden aan elkaar, dat is de gemeente, met elkaar op dat plein! Geniet van die momenten samen!

Vader dank U wel.



zondag 14 feb. **Kolossenzen 1: 23^{ab}**

'... aangezien jullie blijven bij het geloof, gefundeerd en bestendig en niet verplaatst van de verwachting van het evangelie dat jullie horen ...' – Blijven bij het geloof, vasthoudend aan de verwachting [NBG51: hoop] van het evangelie.

Wat is de verwachting van het evangelie?

Natuurlijk betekent evangelie: goede boodschap! De goede boodschap is dat God 'het al' zal verzoenen. Dit evangelie is een belofte, een zekerheid. Het is Zijn plan; Hij zal het doen. En jij en ik mogen God in blijdschap vertrouwen, dat Hij woord zal houden.

Waar je vandaag ook bent, laat je verblijden door deze gedachte!

maandag 15 feb. **Kolossenzen 1:23^{bc}**

'... van het evangelie dat jullie horen, dat in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt, waarvan ik, Paulus, dienaar werd.' – Beter horen.

Hé, wat?

Ik zeg: je moet beter hoóóóren! Ben je doof ofzo?

Goed horen is belangrijk, goed luisteren naar wat er wordt gezegd. Aan kleine kinderen wordt het al geleerd: je moet goed luisteren!

Paulus wist, hoe belangrijk goed horen is. Paulus was dienend bezig; hij vertelde evangelie overal waar hij kwam. Hij zorgde ervoor dat mensen (jullie) het konden horen.

Het woord komt binnen in jou door je oren en het komt in je hoofd en het zakt naar je hart. Eénmaal aangekomen in je hart worden de woorden tot een onvoorstelbare kracht. Liefde bruist in je hart en het breekt eruit, zodat..., jawel..., anderen het van jou zullen horen.

dinsdag 16 feb. **Kolossenzen 1:23^c**

'... waarvan ik, Paulus, dienaar werd.' – Paulus was een dienstknecht van Christus Jezus, dat lees je in veel van zijn brieven. Paulus heeft zich 100% gegeven om de opdracht die de opgestane Zoon van God hem heeft gegeven uit te voeren. Er was geen CAO afgesloten, ook geen 36-urige werkweek. Overuren werden niet uitbetaald; geen onkosten vergoeding voor vervoer... Paulus investeerde alles in zijn Heer. Verkondiger van het evangelie: God heeft een goed plan voor alle mensen!

Paulus was een geroepene. Dat ben jij ook!

Ik? Ik op mijn kleine plekje? Wat kan ik nou doen?

Paulus zegt eenvoudig: wordt mijn navolgers! *Hij* zal je nabij zijn en kracht geven, ook vandaag!

woensdag 17 feb. **Psalm 2:7**

'Ik zal het besluit van IEUE bekendmaken,/ Hij heeft tegen Mij gezegd: Jij bent Mijn Zoon, Ik heb je heden verwekt.' – Dit spreekt van de geweldige opstanding van Jezus Christus uit de doden. Vader wekte Hem op, op de derde dag. Het is diepe liefde: *Jij bent Mijn Zoon*.

En dat zegt Hij ook tegen jou, u en mij. Hij heeft je gewekt en wekt je vandaag door Zijn liefde. Zo wandel je vandaag aan Zijn hand – in nood en druk: rust in Hem.

donderdag 18 feb. **Hebreeën 11:4**

'Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn; daardoor werd hem betuigd dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.' – U, jij en ik; wij zijn rechtvaardig verklaard door God, door het geloof van Jezus Christus. God geeft je geloof, en daarmee kun je leven, al die uren van de dag; Hij geeft je rust, kracht, licht, uitzicht.

Abel offerde van de dieren en hun vet, hij gaf het beste, en dat wijst naar de Heer zelf, die Zichzelf totaal gaf.



vrijdag 19 feb. **Maleachi 4:2**

'Maar voor jullie die Mijn Naam vrezen zal de Zon van de gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn ...' – Dit wordt gezegd tegen het gelovende Israël, dat de komst van de Messias, Jezus, zal meemaken. Hij is de Zon van de gerechtigheid. Dan zal het ook hoog tijd zijn, Hij zal verlossing geven.

Wij schuilen nu al onder Zijn vleugels en koesteren ons in de beschermende liefde van God. Dat staat vandaag opnieuw boven je leven!

zaterdag 20 feb. **2 Thessalonicenzen 3:16**

'Moge de Heer van de vrede Zelf jullie voortdurend vrede geven op allerlei manieren. De Heer zij met jullie allen.' – Deze brief is met het oog op de tijd waarin wij leven geschreven. De onrust neemt toe, en het zal niet rustig meer worden.

De Heer van de vrede, Die de verzoening tussen ons en Vader bewerkte, heeft ons leven in Zijn hand. Hij geeft vrede van binnen in je hart. Zo gaan we de dag met Hem door.

zondag 21 feb. **2 Corinthiërs 5:1**

'Want wij weten dat wanneer onze aardse tentwoning wordt afgebroken, wij een gebouw uit God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eonisch, in de hemelen.' – Ons aardse lichaam is zwak. Dat merk je naarmate je ouder wordt. Dat geeft beperkingen, we zijn stervend. Het leven is eindig, maar we hebben toekomst! En dat geeft God onder meer in een alles overtreffend nieuw lichaam. Dat is tegen eonen bestand. Wanneer wij bij Hem zijn, in de hemelen, zullen we volledig kunnen dienen. Wat een uitzicht!

maandag 22 feb. **Psalm 142:6**

'Tot U roep ik, Ieue; ik zeg: U bent mijn toevlucht, mijn deel in het land van de levenden.' – In je nood, in je druk, kun je soms maar één uitroep doen: Abba, Vader! Hij is altijd nabij en zal je nooit begeven of verlaten. Ook al voelen wij dat soms anders – dat gevoel is niet waar. Zijn woord geeft vastheid en zegt hoe het is. Hij heeft je lief, onveranderd, vandaag en morgen.

dinsdag 23 feb. **Hebreeën 11:8**

'Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij als lotdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.' – Onze geloofsweg is net als Abrahams. We zijn ooit vertrokken en we weten niet wat dit leven ons allemaal zal brengen. Hoe de dag van morgen zal gaan? Wij weten het niet.

We hebben veel om voor te danken, ook nu. In de storm is de Heer óók in ons levenschip. Dat is zeker!

woensdag 24 feb. **1 Corinthiërs 13:5**

'De liefde (...) handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwaad niet toe ...' – Hij heeft ons lief; Vader is nabij je en geeft je volop de ruimte. Vader zal nooit ongepast met jou handelen. Wat ook gebeurt, Vader raakt nooit verbitterd. Vader rekent het kwaad niet toe.

Wanneer je zo'n Vader kent, ga je blij op weg, deze dag, dankbaar en met nieuwe moed!

donderdag 25 feb. **Mattheüs 17:1,2**

'... en na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.' – Je zal zo'n Broer hebben, die je meeneemt op een hoge berg en dan voor je ogen zo verandert!

Zo is het met onze Heer. Hij *is* onze grote Broe(de)r en Hij heeft ons meegenomen, de hoogte in.

God geve, dat wij iets van Zijn heerlijkheid zien, deze dag. Als dat zo is, dan wordt het een onvergetelijke!



vrijdag 26 feb. **Psalm 119:16**

'Ik verheug mij in Uw verordeningen;/ Uw woord vergeet ik niet.' – Blij zijn met wat God zegt, dat bepaalt je dag. Hij laat zien dat Hij van je houdt; Zijn Zoon werd daarvoor gegeven. Daarom ben je dicht bij Zijn hart – heerlijk zeker weten: God draagt je. Tijdens de dag vergeet je weleens wat Hij zegt, maar Hij ziet naar je om.

zaterdag 27 feb. **1 Thessalonicenzen 5:24**

'Hij, Die jullie roept is getrouw; Hij zal het ook doen.' – Je hoort Zijn roep van liefde, elke dag weer. Hij is nooit moe je te roepen en je te redden in je leven. Hij kent je omstandigheden, maakt Zijn belofte waar; Hij is trouw en zal je nooit aan je lot overlaten. Hij zal het doen!

zondag 28 feb. **Hebreeën 11:9**

'Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izaak en Jakob, die mede lotgenieters waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.' – We leven in afwachting van de vervulling van wat God beloofde. Voor Abraham was dat de stad met fundamenten. Voor ons is dat een hemelse toekomst.

Ook vandaag brengt je weer dichterbij die heerlijkheid. Dat geeft je kracht; God gaat mee, in je verdriet, in je druk. Hij houdt van je.

maandag 29 feb. **2 Corinthiërs 5:17**

'Daarom, wanneer iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.' – Je kan leven, dat nieuwe leven in je. Het is Christus zelf, door Zijn geest. Dan kun je met Hem de dag door. Hij zal dat doen, wat nodig is. Zijn leven uitleven, dat kan niet voor anderen verborgen blijven. Zijn liefde laten zien, Hij zal het doen!