

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

Een pelikaan in de woestijn ¹

Psalm 102:2-23

dinsdag 1 maart **Psalm 102:2-12**

Hij keek me aan en zei: 'Ja, ik heb heel veel gehad aan Psalm 102. De woorden ervan hebben me troost gegeven en telkens bij God gebracht. Alles komt van Hem! Ik lees de psalm en het gaat over God. Hij is er in al mijn omstandigheden. En ik lees over Zijn genade. Die woorden geven mij telkens weer vertrouwen. Ik realiseer me: Ik kan niet zonder Zijn hulp.'

woensdag 2 maart **Psalm 102:2-12**

In de verzen 2-12 gaat het om een mens, die spreekt over wat er in zijn leven gebeurt en daarbij Gods redding ervaart. In alles wat er gebeurt, keert hij zich tot Hem: '*Hij komt mij te hulp.*' 'Je voelt je soms niet één met het grote geheel, maar je weet: ik mag het van Hem verwachten.' Bijzonder, als je weet, dat Hij voor jou en mij '*Abba, Vader*' is.

donderdag 3 maart **Psalm 102:3**

De dichter roept: '*HERE, hoor mijn gebed,/ laat mijn hulpgeroep tot U komen.*' [vs.2] – In veelzeggende beelden zegt de dichter wat hij in zijn leven meemaakt. In alle beelden draait het om vergankelijkheid. Wij kunnen ons in de positie van de dichter verplaatsen, omdat wij ons ook zo kunnen voelen.

'verberg Uw aangezicht niet voor mij/ ten dage dat het mij bang te moede is; neig Uw oor tot mij;/ ten dage dat ik roep, antwoord mij haastelijk.' – 'Zijn aangezicht niet verbergen', wil zeggen: Zijn gunst ervaren, weten dat Hij je ziet in je omstandigheden.

vrijdag 4 maart **Psalm 102:4**

'Want mijn dagen verdwijnen als rook ...' [vs.4] – Als het waait, verdwijnt rook snel door de wind. De jonge man tegenover me kijkt me aan en zegt: 'Als ik die woorden lees, vraag ik me af: Wat voor zin heeft mijn leven eigenlijk? Het voelt allemaal zo nutteloos.' Een gedachte die iedereen die zwaar te lijden heeft, wel eens overvalt.

'... mijn gebeente gloeit als een vuurhaard ...' [vs.4] – 'Zó kan ik me voelen', zei hij, 'zeg maar: opgestookt door de pijn, die er in mijn leven is. Dan lees ik de psalm verder en weet weer, dat Hij er is en naast me gaat.'

zaterdag 5 maart **Psalm 102:5**

'... mijn hart is verzengd en verdord als gras ...' [vs.5] – 'Je voelt je afgesneden van het leven, vertrapt door de dingen die gebeurd zijn. Alles lijkt kleurloos en verdord. Zoals het gras, ja, kan ik me voelen: terneer geslagen.' De oostenwind voert warme lucht uit de woestijn mee, die het gras verzengt. Het mooie van de vergelijking '*verdord als gras*' is, dat het gras ooit gegroeid en gebloeid moet hebben. Alleen de HERE, *Jahweh*, kan nieuw leven geven!

zondag 6 maart **Psalm 102:6**

'Wat mij aanspreekt', zei de jonge man in een gesprek dat we hadden, 'dat het ooit leven had, maar, naarmate er tijd verstrijkt, het leven niet meer in zichzelf heeft.'

'Vanwege mijn luide zuchten/ kleeft mijn gebeente aan mijn vlees ...' [vs.6] Denk bijvoorbeeld aan die gruwelijke beelden van mensen die door ontberingen – vervolgd of uitgehongerd – tot vel over been geworden zijn, waardoor het gebeente als het ware aan vlees kleeft. Dan leg ik mijn hart bijvoorbeeld bij vers 28 te luisteren, omdat ik weet dat

¹ Leesrooster 1 t/m 16 maart: Andries van der Wal in gesprek met Sybrand Nagelmaker.



Hij er is. Daar staat: *maar Hij blijft dezelfde*. Hij is de enige van Wie ik, wij draagkracht en uitzicht mogen verwachten.

maandag 7 maart **Psalm 102:7**

'... ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn,/ ik ben als een steenuil te midden der puinhopen ...' [vs.7] – Als een pelikaan ergens hoort, is dat niet te midden van zand. In open water, langs de kust is hij op zijn plaats. *'in de woestijn'* wil een pelikaan helemaal niet zijn. *'Woestijn'* is een beeld voor: je verlaten voelen, veracht worden, ontheemd zijn, verstoken van elk voedsel. Wat er gebeurt, ontnemt je wat je juist zo nodig hebt. Heel simpel gezegd: een pelikaan in de woestijn heeft geen leven.

Als een pelikaan *'vis'* jij vandaag uit Gods woord op, wat je bij Hem brengt, wat jou beseffen laat: ik sta er niet alleen voor.

dinsdag 8 maart **Psalm 102:8**

Lees vers 7 nog eens. *'Ik kom tekort, ik krijg niet wat ik nodig heb, ik heb honger – is dat je verzuchting? Gebruik je vleugels en vlieg uit de woestijn naar de zee! Dat is de plek om je voedsel op te duiken. Mag ik het anders zeggen? Laten wij Gods Woord openslaan, dan horen we wat ons richting geeft, wat onze honger stilt en ons beseffen laat: ja, U bent er! Daar lopen deze verzen op uit!*

woensdag 9 maart **Psalm 102:13-14**

Zoals de dichter in vers 13-14 spreekt over Gods erbarmen met Zijn volk, zó mag jij in alles weten: God, U komt me te hulp, U verbergt Uw aangezicht niet voor mij, U redt. U gaat met mij. Ik mag bij U komen en weet Uw nabijheid. Het is niet zonder U! Dank U, Vader, dat U er bent!

Misschien denk je bij vers 13-14 aan Psalm 91, waarin God bescherming, redding en uitkomst belooft en vooral antwoordt op het hulpgeroep van degene, die Zijn Naam kent.

donderdag 10 maart **2 Corinthiërs 6:6**

Let op vers 2: *'Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting/, mijn God op Wie ik vertrouw.'* Dat hoor je ook terug in 2 Corinthiërs 6:6 – *'... want Hij zegt: ten tijde des welbehagens ben Ik u te hulp gekomen,/, zie, nú is het de dag des heils.'*

vrijdag 11 maart **Psalm 102:15**

Moet je zien wat vers 15 zegt: *'... want uw knechten hebben behagen in haar stenen,/, zij hebben deernis met haar puin.'* – Misschien lijkt het voor jou soms hopeloos, word je moedeloos, maar: God zal altijd er zijn! Lees vers. 24-25 maar! Hij knikte.

Nadat wij de verzen gelezen hadden, merkte hij op: *'De man die de psalm schrijft, weet dat Hij voor eeuwig zal zijn en dat je, ook al ben je mens, op Hem mag vertrouwen, als je kracht gebroken is. Zo ervaar ik dat ook.'*

zaterdag 12 maart **Filippenzen 4:4-7**

In Filippenzen 4:4-7 schrijft Paulus, dat de Heer je vreugde is! Hij is nabij. *'Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbede, met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.'*

Dank U, dat U er altijd bent! Dat is werkelijk iets om intens dankbaar voor te zijn. Door alles en in alles is er ineens dat besef: Hij is nabij. Wat zijn wij als gelovigen onschatbaar rijk!

zondag 13 maart **Psalm 102:12**

Hij haalt vers 12 aan: *'Mijn dagen zijn als een langgerekte schaduw ...'* [lett.] *'Zo is het toch?! Als een schaduw lang is, staat het licht laag! Je raakt bij weinig licht misschien het zicht kwijt en ziet het niet meer zitten. Je vraagt je af: komt er ooit een einde aan wat me zo'n pijn doet? Moet je mij zien - ik verdor als gras.'*

In vers 5 lezen we dat al: *'... mijn hart is verzengd en verdord als gras ...'* – *'Verzengd'* is doordat hitte alles weg schroeit, dat gras verdort; dat, door wat er in je leven gebeurt, je je *verdord* voelt. Je ziet het niet meer zitten.



Denk ook aan Psalm 109:23. Een oud Nederlands gezang zegt: *'Uren, dagen, maanden, jaren vlieden als een schaduw heen.'* Zoiets wordt hier bedoeld. De dagen van de psalmist stellen niet veel meer voor dan een schaduw, iets dat buitengewoon vluchtig is.

maandag 14 maart **Psalm 102: 13-18**

Is er een antwoord op al die dingen, die de dichter hier noteert? Als je de psalm helemaal leest, klinkt dat aan het einde: *'Gij houdt stand (...) Gij blijft dezelfde.'* [vs.27-28] *'Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen.'* [vs.14]

In datzelfde vers wordt gesproken van *'genadig zijn'*. Hier staat het antwoord. Het gaat niet buiten God om. Hij is er voor je! Jij herkent situaties uit jouw leven in de voorbeelden die de psalm geeft en ... laat je troosten door wat er ook staat: *Hij is er!* Ja, denk je, U bent en blijft er! *'U omgeeft me van achteren en van voren.'* Die woorden van Psalm 135 geeft Hij jou ook mee!

dinsdag 15 maart **Psalm 102:14**

'U, U zal komen, Sion barmhartig zijn'. – *'Barmhartig zijn'* en *'moederschoot'* hebben dezelfde stamletters. Dat zegt toch wel wat over de strekking van *barmhartig zijn!* Hier is dus een psalm die voor Israël geldt, maar ook jou en mij veel zegt over Gods innerlijk.

'Erbarmen' heeft te maken met *'genade'* [*charis*]. Het woord kan ook betekenen: *'om niet, gratis'* en *'neigen'*. Dat is toch wat Christus ons bij monde en pen van Paulus geopenbaard heeft: God heeft Zich naar ons toe geneigd. Hij gaf ons een kostbaar geschenk, dat niet te verdienen is, namelijk: *genade, vreugde om wat onze Redder voor ons betekent!*

woensdag 16 maart **Kolossenzen 3:1-2**

'Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is.' [NCV] – Paulus wijst ons de weg – die richting mag er in je leven zijn. Dat houdt je in alles op koers. Denk aan de pelikaan: niet in de woestijn blijven, maar naar zee vliegen! Uit de zee van Gods liefde en genade mag je opdiepen wat je beseffen doet: U bent er, Vader, het is niet, nooit zonder U!

donderdag 17 maart **Kolossenzen 1:24**

'Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.' – Je gaat je nieuwe fiets gaat ophalen bij de fietswinkel en je ziet opeens: er ontbreekt een wiel! Hoe kan dat nu? Dat was niet de afspraak, nu is je fiets niet compleet, er ontbreekt een onmisbaar onderdeel. Dit accepteer je niet ...

Paulus zegt, dat er iets ontbreekt aan de verdrukking van Christus! Kan dat dan? Jazeker! Er ontbreekt namelijk iets ten behoeve van de gemeente, Zijn lichaam. Wij met elkaar vormen dat lichaam. Missen wij dan iets? Ja, er ontbreekt inderdaad iets. Gelukkig zegt Paulus: ik vul aan wat er ontbreekt!

Vandaag ga je niet op pad met een fiets zonder voorwiel. Ga ook niet op pad zonder de aanvulling van Paulus, accepteer het niet! Morgen zullen we zien wat er ontbrak.

vrijdag 18 maart **Kolossenzen 1:25-26**

'Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan Zijn heiligen.' – Op 18 maart 1958 is het Atomium in Brussel voltooid. Jaren later ging ik er als klein jongetje naartoe. Ik begreep er niets van, al die bollen en die vreemde betekenis, die formules van ijzer. Het was een mysterie!

Paulus gebruikt in deze tekst het Griekse woord *'mysterion'*. Je herkent ons woord *mysterie*, het is hier vertaald met *'geheimenis'*.

Paulus heeft de opdracht van God gekregen om het mysterie, dat verborgen was, bekend te maken aan de geroepenen. Dat moet iets bijzonders zijn! Morgen weet je het.



zaterdag 19 maart **Kolossenzen 1:27**

'Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.' – Dit is belangrijk! Paulus maakt hier het mysterie bekend; niemand wist ervan: Christus is in de geroepen heiligen, dit is de grote rijkdom.

Een geheim, zo enorm groot – voor Jood en niet-Jood was het onbekend. God gebruikt Paulus om ons de betekenis uit te leggen. Nu, in de geest, wandelt Christus onder de natiën en deelt rijkelijk geestelijke zegen uit.

'Christus is onder ons ...' – Soms gebeurt er veel in je leven, dan word je heen weer geslingerd door alle gebeurtenissen. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af en kunnen je laten wankelen. De stabiele factor in ons leven is echter Christus. In Hem vinden we onze echte identiteit.

Ga vandaag je weg en wees je bewust dat Hij met je mee wandelt, Degene Die geestelijke zegen uitdeelt aan jou en mij.

Vader, dank U!!

zondag 20 maart **Kolossenzen 1:28**

'Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.' – Paulus zegt hier: Hem verkondigen wij! Wie is precies deze 'Hem'? Het is Gods Zoon, Die op de derde dag het graf leeg achterliet. Deze opgestane en verheerlijkte Heer maakte Zich bekend aan Paulus op de weg naar Damascus. De komst van Jezus was een komst die bekend was bij het volk Israël, zij verwachtten de Messias, de plaats en de tijd was bekend.

Christus opstanding en komst voor de heidenen was een mysterie (een geheim) geweest. Dat is de boodschap die Paulus aan iedereen wil onderwijzen, zodat iedereen volledig zal begrijpen Wie Christus is en wat Hij doet. Dit maakte Paulus tot een leermeester van de volkeren, van jou en mij, die God heeft geroepen.

Laten we ons vandaag verwonderen om deze bijzondere onderwijzing!

maandag 21 maart **Kolossenzen 1:29**

'Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.' – Soms kom je iemand tegen die zegt: 'Dat is echt mijn ding!' Er wordt dan bedoeld: *dat is echt wat bij mij past en wat ik graag doe!* Als Paulus nu geleefd zou hebben, dan had hij kunnen zeggen: *Het verkondigen van Christus is echt mijn ding.*

Het is wel duidelijk dat het geen lichte taak was; er was zware strijd. Dat is heel herkenbaar voor een ieder die Christus verkondigt, zoals Paulus deed. Daarom werd Paulus gestenigd, geslagen en soms, de stad uitgegooid. Toch ging Paulus steeds verder. Hoe kan dat dan? Het staat erbij: *'... naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.'*

God werkte in hem met kracht. In het Grieks staat hier het woord: *dunamis*. Daarin hoor je ons woord: *dynamiet*. Dynamiet geeft een geweldige explosie. Deze 'dunamis', deze kracht is voor een ieder van ons gewoon beschikbaar, zonder recept en volkomen legaal. Ga vandaag je weg met deze kracht – Vader kent je en Vader geeft.

dinsdag 22 maart **Kolossenzen 2:1**

'Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in Wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.' – Op 22 maart 1621, vandaag precies 395 jaar geleden is Hugo de Groot ontsnapt uit Slot Loevestein, in een boekenkist. Hij was gevangen gezet i.v.m. een religieuze strijd (toen al) in Nederland, tussen de Rekkelijken en de Preciezen. Er waren rellen en er was zware strijd.

Paulus heeft ook een zware strijd gevoerd, ook voor hen die hem persoonlijk nooit ontmoet hebben, zoals al diegenen die zijn brieven hebben gelezen, waarvan de harten zijn vertroost en die door zijn brieven een volledig inzicht mochten krijgen in het geheimenis. Dat zijn *schatten van wijsheid en kennis*.

Hugo de Groot verkreeg vrijheid door een list. God zet óns in de vrijheid door brieven met een volledig inzicht. Vader, dank U wel.



woensdag 23 maart **Kolossenzen 2:5**

'Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus.' – Paulus geeft hier een groot compliment aan deze gemeente. Hij zegt: ook al ben ik niet bij jullie, toch heb ik gehoord van twee dingen: de orde die bij u heerst én de hechtheid van uw geloof. Hechtheid betekent vastheid. De vastheid van het geloof in Christus van de Kolossenzen was bekend. Het maakte Paulus blij.

De vastheid van ons geloof in Christus is ook belangrijk. Houd er aan vast, sta er op, voortdurend. Laat je er niet van afbrengen.

Wat je ook gaat doen vandaag, werk, school of thuis: sta vast in je geloof in Christus. Het geeft ook jou blijdschap!

donderdag 24 maart **Kolossenzen 2: 6-7**

'Nu zij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.' – Gisteren was het woord *vastheid* belangrijk. Nu gaat Paulus dieper in op deze *'vastheid'*. Om vast te staan is het nodig dat je je wortels de ruimte geeft in goede grond, grond waar voeding in zit, de juiste voeding. Met de juiste voeding kan er iets opgebouwd worden dat gezond en sterk is, juist, in Hem.

Wandel in Hem en laat je wortels zoeken naar de voeding die je nodig hebt. Met deze voeding zal je bevestigd worden in je geloof in Christus. Dan rest er één ding: *overvloeiende in dankzegging!* Doe dat vandaag!

vrijdag 25 maart *Goede Vrijdag* **Kolossenzen 2:11**

'In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop.' – Op Goede Vrijdag denken we aan Jezus. Er kwam een einde aan Zijn leven en aan Zijn lijden. Hij stierf aan het kruis. De offers uit de Thora spraken hier al van.

Misschien een wat moeilijke tekst vandaag... Het valt wel mee. Paulus gebruikt hier drie keer het begrip besnijdenis. Wat zegt Paulus hier eigenlijk? De kern is: *de besnijdenis van Christus*. Wat is dat?

De besnijdenis van Christus is de dood van Jezus, het afleggen van het lichaam des vlezes. Zijn leven als mens (in het vlees) op deze aarde is toen gestopt. Wij hebben ook een aandeel in dat afleggen van het vlees. Ons leven in het vlees is mede-gekruisigd en het is geen werk van mensenhanden. Bedenk dat deze dag!

zaterdag 26 maart **Kolossenzen 2:11**

'... daar gij met Hem begraven zijt in de doop.' – Vandaag is het zaterdag, het lijkt wel een windstilte. Gisteren was het Goede Vrijdag en morgen zal het Pasen worden, maar vandaag...?

Het lijkt wel de tegenwoordige tijd, een moeilijke tijd achter de rug en toch ook zicht op Pasen, maar nog niet echt.

Voor vandaag geldt dit: *'... daar gij met Hem begraven zijt in de doop!'* God heeft ons geloof gegeven en ons leven naar het vlees is mede-gekruisigd, dood voor de zonde. Een mooie dag om dit te begrijpen. Morgen kijken we naar het beste nieuws ooit!

zondag 27 maart *Pasen* **Kolossenzen 2: 12**

'In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.' – Op de derde dag ging Maria naar het graf van Jezus. Het was leeg! Onmogelijk en toch waar! Maria was verwonderd, alle anderen waren ook verwonderd, ze konden het niet begrijpen en toch was het graf leeg. De engel sprak: *'Hij is hier niet, want Hij is opgestaan!'* Hij leeft! Er was grote verwondering.

Paulus zegt hier: *jij bent mede-opgewekt!* Mede opgewekt met Christus? Hoe kan dat dan? *'... door de werking Gods, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.'* Gods kracht heeft Hem opgewekt uit de doden. Door dezelfde kracht ben jij mede opgewekt. Onmogelijk en toch waar, inderdaad! Jij en ik kunnen vandaag maar één reactie hebben: grote verwondering.



maandag 28 maart 2^e paasdag **Kolossenzen 2:13**

'Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem ...' – Levend gemaakt met Hem... Misschien wil je dit even laten bezinken. Voor de wereld is dit een dwaasheid en echt onmogelijk. Voor ons echter is het een kracht Gods. Het is evangelie, de boodschap van de Bijbel in een paar woorden.

Paulus zegt: omdat jullie mede-gestorven zijn aan het kruis, ben je dood voor de zonde en omdat je mede-opgewekt bent met Hem, leef je nu voor God, en alleen nog uit genade.

Vandaag ga je misschien op bezoek of komt er bezoek naar jou toe, hoe dan ook: wees je bewust dat je (mede)opgewekt bent. Vader dank U!

dinsdag 29 maart **Kolossenzen 2:13b**

'... toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold ...' – Heb je het wel eens meegemaakt? Een acceptgiro in de bus van het CJIB², een bekeuring! Dat voelt nooit fijn. Spijt is te laat en in beroep gaan is geen optie. Gewoon betalen, aftikken.

Hoe zou het zijn als er nog een brief kwam:

Geachte heer/dame,

u bent uitgekozen door het CJIB en u hoeft uw bekeuring niet te betalen, die is kwijtgescholden.

Vriendelijk groet.

Het CJIB.

Wacht niet op zo'n tweede brief, want die gaat niet komen.

Vader ziet ons aan: in Christus. Zijn liefde gaat verder dan kijken naar wat wij, jij en ik, fout gedaan hebben. In het Grieks staat hier: charizomai. Het betekent: genade schenken. Hij ziet niet op onze fouten/overtredingen/krenkingen; Hij schenkt genade. Genade heeft altijd te maken met blijdschap.

Wandel vandaag in blijdschap, zonder schuld en met Gods genade in je hart.

woensdag 30 maart **Kolossenzen 2: 14**

'... door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen ...' – Op 30 maart 1953 publiceerde Albert Einstein voor de laatste keer over zijn herziene unificatietheorie. Het was een theorie die de verschillende fundamentele theorieën in de natuurkunde met elkaar kon combineren. Einstein was een geweldige denker en zijn ideeën en standpunten zijn nog steeds bekend. Maar toch beperkt.

Paulus gebruikt hier het woord 'inzettingen' in de NBG. Het Grieks geeft het woord 'dogma' aan. Het gaat om ideeën en standpunten die door de mens zijn bedacht op basis van de wet van Mozes. Deze dogma's waren tegen ons en Hij heeft deze weggedaan en vast verbonden aan het kruis en daar achtergelaten.

Zoveel mensen, zoveel meningen... Gelukkig hebben wij Gods woord. Laat het woord van opstanding klinken, zonder beperking en neem het mee in je hart, vandaag.

donderdag 31 maart **Kolossenzen 2:15**

'Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.' – Als Feyenoord van Ajax wint dan heeft Feyenoord gezegevierd. De grote tegenstander is dan overwonnen. Natuurlijk is dat via de media te volgen: zo'n overwinning wordt groots tentoongesteld. Iedereen weet ook: er komt weer een volgende confrontatie... Wat dan?

Paulus spreekt hier van een andere overwinning: de overwinning op de dood. Er is tentoongesteld dat de tegenstander is verslagen; Christus is als eerste opgestaan uit de doden, Gods Zoon. Hij heeft gezegevierd! Deze zege was voor eens en voor altijd. Dit is Pasen en vanaf nu is het altijd Pasen. Dat is de boodschap die Paulus geeft.

Ga vandaag je weg met deze overwinning – opstandingskracht! Verblijd je in de zege!

² Centraal Justitieel Incassobureau