

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.*

woensdag 1 okt. **Kolossenzen 3:16**

*'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend ...'* – Al wat Paulus doorgaf, draaide om Christus en Zijn Vader. Wanneer we dat woord in ons hart laten wonen, verandert het ons. Het spreekt ons aan en richt ons op Hem, vandaag.

Dank Hem voor die genade!

donderdag 2 okt. **Kolossenzen 3:16**

*'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, ... psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend met dankbaarheid in jullie hart tot God.'* – Als je al dat heerlijke van Christus hoort, dan zing je bijna vanzelf in je hart van Hem en Zijn God en Vader.

Zo de dag door, dat kan niet onopgemerkt blijven!

vrijdag 3 okt. **Kolossenzen 3:17**

*'En al wat jullie maar doen in woord of in werk, doe dit alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, dankend God de Vader door Hem.'* – Resultaat van dat woord van Christus dat je rijk in je laat wonen: je doet de dagelijkse dingen met een andere instelling – vreugde! En je dankt Vader in alles!

zaterdag 4 okt. **2 Timotheüs 3:10**

*'Jij echter volgt mij volledig in onderwijzing, beweegreden, geloof, geduld, liefde, volharding, vervolgingen, lijden ...'* – Timotheüs volgde Paulus na; dat is: zijn evangelie en zijn wandel. Hij was zich bewust dat Christus Jezus dat in hem uitwerkte: geloof, geduld en liefde tonen in vervolgingen en lijden.

Zijn genade is genoeg, voor ons, vandaag!

zondag 5 okt. **Filippenzen 1:9**

*'En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid ...'* – Mensen kunnen je belagen en dwarszitten om allerlei redenen. Wij worden door Paulus aangesproken liefde met fijngevoeligheid te betonen, in erkenning van God. Hij is het, Die Zijn liefde in ons hart uitgoot.

Dank Vader voor die genade!

maandag 6 okt. **Filippenzen 1:9**

*'... zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus.'* – Regelmatig zit je met de vraag: wat nu? Toets biddend aan Zijn woord welke richting je op kan. We leven fijngevoelige liefde met elkaar. Zo samen optrekken naar die grote dag van Hem!

dinsdag 7 okt. **Filippenzen 2:2**

*'... maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind ...'* – Het draait om gezindheid. Geen andere dan die van Christus Jezus zou kenmerk van ons zijn: ootmoedigheid; jij laag en je draagt de ander. Heerlijk als dat vandaag in je leven zo werkt, tot Zijn eer.

woensdag 8 okt. **Psalm 86:8-10**

*'Onder de goden is niemand U gelijk, Heer ... want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen.'* – Afgoden, daar kom je vandaag makkelijk mee in contact. Onze God en Vader is het, die je vandaag kent en met je meegaat. Hij is betrouwbaar en doet wat Hij zegt. Aan U vertrouw ik me vandaag toe, Abba!



donderdag 9 okt. **Spreuken 10:9**

*'Wie in oprechtheid gaat, gaat in vertrouwen;/ maar wie zijn wegen krom maakt, zal gevaar lopen ...'* – Je wandelt bewust met Hem, je Heer, Christus Jezus. Dan heb je rust en vertrouwen voor de volgende stap die je zet. Zonder Hem wordt je levensweg al snel krom; er zijn veel gevaren.

Dank U Heer, dat U mij leidt!

vrijdag 10 okt. **Klaagliederen 3:57**

*'Kom nabij in de dag dat ik U aanroep;/ U zegt: Vreest niet!'* – Het antwoord op ons gebed in nood is: vreest niet! Dat zegt Vader 365 keer in de Bijbel tegen je. In stilheid en vertrouwen op Hem ligt onze sterkte. Hij werkt het uit, verwacht het van Hem, vandaag!

zaterdag 11 okt. **2 Corinthiërs 5:14**

*'... want de liefde van Christus dringt ons, dit beoordelend, dat indien Eén voor allen stierf, allen dus stierven ...'* – De liefde van Christus, daar was Paulus door geboeid en die drong hem om evangelie te prediken. Samen met Hem zijn alle mensen gestorven. Dat kondigt de bevrijding van heel die mensheid aan. Laat je door deze liefde leiden!

zondag 12 okt. **2 Corinthiërs 5:15**

*'... en Hij stierf voor allen, opdat zij die leven niet langer voor zichzelf leven, maar voor Hem, die voor hen stierf en opgewekt werd.'* – Voor Paulus was zijn leven in één woord: Christus. Wanneer je je bewust bent van Zijn liefde voor jou, en wat dat uitwerkt, dan leef je voor Hem alleen!

maandag 13 okt. **2 Corinthiërs 5:21**

*'Want Hij, Die de zonde niet kent werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij gerechtigheid van God in Hem worden.'* – Opnieuw wijst de apostel naar de diepe liefde van Christus. Hij werd zelfs tot zonde gemaakt, droeg alle zonde, van jou en van mij. Daarom kunnen wij vrij voor God leven, vandaag, tot Zijn eer!

dinsdag 14 okt. **Hebreeën 12:1,2**

*'... en laten wij met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt, van ons af kijkend naar de Overste en Voleinder van het geloof, Jezus.'* – Onderweg in ons geloofsleven blijft Hij altijd de Leider die voorop gaat, meegaat, nabij is, kracht geeft. Wat wil je nog meer? Hij doet het in jouw en mijn leven!

woensdag 15 okt. **2 Thessalonicenzen 3:16**

*'Moge de Heer van de vrede zelf jullie steeds vrede geven op allerlei manieren. De Heer zij met jullie allen.'* – De Heer, Die de verzoening en de vrede voor ons bewerkte, geeft Zijn vrede in ons. Dit bidden wij voor elkaar: de vrede van Hem, Die ons zo liefheeft, op onze weg. In die rust ga je vandaag op weg, met Hem!

donderdag 16 okt. **Filippenzen 4:20**

*'Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen! Amen!'* – Dit is de toekomst. Als de tijd waarin wij leven binnenkort voorbij is, breken twee tijdperken van heerlijkheid aan. Boven alles zal God, onze Vader, verheerlijkt worden. Dan is dat ook onze heerlijkheid!

Dankt u met Paulus mee?

vrijdag 17 okt. **Psalms 31:24**

*'Hebt de Here lief, al Zijn gunstgenoten'* – David, die deze psalm schreef, vertrouwde God, want hij wist: Niets in mijn leven ontgaat Hem: *'Mijn tijden zijn in uw hand.'* Deze woorden zijn ook voor vandaag. Uiteindelijk zal heel Gods schepping Hem kennen en liefhebben. Jij en ik die door Paulus weten dat God Redder van allen is, lopen a.h.w. vooruit op dat moment en hebben Hem lief. Dát bepaalt jouw en mijn leven.



zaterdag 18 okt. **Psalm 32:8**

*'Ik leer en onderwijs u aangaande weg die gij gaan moet;/ Ik raad u; mijn oog is op u.'* – De Here belooft David, dat Hij hem zal onderwijzen over de weg die hij gaan moet. Net als David mag jij weten: Hij houdt Zijn oog op mij gevestigd, Hij is nabij!

zondag 19 okt. **Johannes 15:9-17**

De wet die God Zijn volk gaf, kun je in één woord samenvatten: *liefde*. Aan het einde van Jezus' leven bleek wat liefde inhield: Hij heeft Zichzelf ter wille van ons overgegeven [Ef.5:2]. Daardoor zal God aan het slot van Zijn plan allen aan Zijn hart drukken. Paulus benadrukt Gods liefde. Dat die zichtbaar worden mag in onze wandel, vandaag, voor degenen die Hij op onze weg brengt!

maandag 20 okt. **Romeinen 13:8**

*'Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben ...'* – Als je doorleest tot en met vers 14 kom je op de weg die Paulus jou en mij wijst - *'gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.'*

dinsdag 21 okt. **Efeziërs 5:25**

*'Mannen, hebt je vrouw lief, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente liefheeft en Zichzelf overgeeft ter wille van haar ...'* – Hier staat hoe die liefde werkt: zoals Christus zich overgegeven heeft! Woorden die gelezen worden bij de trouwdienst en vervolgens in de praktijk van elke dag geleefd mogen worden, tot Zijn eer!

woensdag 22 okt. **Efeziërs 5:28**

*'Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun eigen vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.'* – Man en vrouw zijn één, zoals Christus en het lichaam, de uitgeroepen gemeente, één zijn. Dan werkt liefde uit, elke dag! Zó mag Zijn liefde jou en mij vandaag Zijn weg wijzen!

donderdag 23 okt. **Genesis 2:24**

*'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen ...'* – Denk bij dat laatste woord aan *hechten*! Het is een steeds meer verbonden raken, steeds meer delen van wat je denkt en voelt; het is elkaar omringen met liefde. In het besef: dat Hij hen, ook jou en mij, omringt met Zijn liefde! En: *hechten* begint met de -h- van hart!

vrijdag 24 okt. **Genesis 2:24**

*'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.'* – Als je een huis bouwt, begin je met het fundament. Je plaatst er gelijktijdig 4 hoekpijlers op: verkennen, verkeren, elkaar liefkrijgen – geestelijk en lichamelijk. Daarop komt het dak van Zijn liefde! Daaronder wil je toch wonen!

zaterdag 25 okt. **Psalm 139:5**

*'Gij omgeeft mij van achteren en van voren/ en Gij legt Uw hand op mij.'* – Ook vandaag is Gods nooit aflatende trouw om je heen. Hij geeft niet op wat Hij in jou begonnen is. Lees vers 1-6. Zullen wij Hem danken voor Wie Hij is en voor wat Hij in ons leven is?!

zondag 26 okt. **Psalm 121:1-2**

*'Ik hef mijn ogen op naar de bergen:/ vanwaar zal mijn hulp komen?/ Mijn hulp is van de Here,/ Die hemel en aarde gemaakt heeft.'* – Woorden om te lezen, hardop tegen jezelf te zeggen van Wie je het ook vandaag verwachten mag! De verzen onderstrepen dat!

maandag 27 okt. **Psalm 84:6**

*'Welzalig de mensen wier sterkte in U is,/ in wier hart de gebaande wegen zijn.'* – Om zó de dag te beginnen: je bewust te zijn dat je in je hart de weg naar God gevonden hebt. Vader, dank U wel dat U me kent, dat ik U ken!



dinsdag 28 okt. **Psalm 130**

Deze psalm is het gesprek van een gelovige met God. Er zijn *diepten*, maar er is ook enorme troost: je weet Wie er naar je luistert! Door Paulus besef je dieper, dat liefde en genade bij God horen! Je weet in de diepte van je leven, dat Hij er is! Er is licht, omdat je weet dat Hij luistert. En ook: *'ik hoop op Zijn woord.'* Als dat klinkt, wijkt het duister. Er is toekomst bij Hem – voor Gods volk, voor gelovigen en uiteindelijk voor allen.

woensdag 29 okt. **Romeinen 5:8-11**

In deze verzen hoor je Gods liefde. Hij keerde Zich niet af, toen wij zwak waren, en zondaren en vijanden. Nee, Christus stierf voor ons. Waarmee mogen wij rekenen? We zijn *'door Zijn bloed gerechtvaardigd, ... door Hem behouden van de toorn, ... met God verzoend'*. Dan wil je Hem toch danken? Ik doe mee! Vader, dank U wel ... en dan zeggen wij elk voor zich waar we Hem voor danken.

donderdag 30 okt. **Psalm 136**

*'Looft de Here, want Hij is goed,/ want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.'* [vs.1] – Een lofzang! En Wie anders dan God komt die lof toe! Op elke regel volgen dezelfde refreinwoorden. Wat willen die woorden jou en mij laten beseffen? Hij ziet altijd weer in liefde en trouw naar ons om! God is de God van het verleden; wij mogen Hem kennen als de God van het heden. Dank U wel, dat U ook de God van de toekomst bent!

vrijdag 31 okt. **Efeziërs 3:14-21**

Laten wij samen deze woorden van de apostel lezen en horen wat jij en ik weten en leven mogen.

*<sup>14</sup>. Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, <sup>15</sup>. naar Wie iedere verwantschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt, <sup>16</sup>. opdat Hij jullie geeft in overeenstemming met de rijkdom van Zijn heerlijkheid in kracht standvastig gemaakt te worden door Zijn geest in de innerlijke mens, <sup>17</sup>. en dat Christus door het geloof in jullie harten woont, opdat jullie, in liefde geworteld en gefundeerd, <sup>18</sup>. uitermate sterk zijn om tezamen met de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, <sup>19</sup>. en daarnaast te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus, opdat jullie compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God.*

*<sup>20</sup>. Hem nu Die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, <sup>21</sup>. Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon der eonen! Amen!'*

Zullen wij Hem danken?!

