

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

maandag 1 april **Mattheüs 4:1-4**

'Toen werd de Heer door de geest geleid naar de wildernis om door de tegenwerker uit-geprobeerd te worden. En na veertig dagen en veertig nachten vasten heeft Hij honger. En nadat de uitprobeerder naar Hem toe gekomen was, zei Hij tegen Hem: "Indien jij Zoon bent van God, zeg dat deze stenen broden worden!" Hij echter, antwoord gevende, zei: "Er staat geschreven: niet op brood alleen zal de mens leven, maar op iedere uit-spraak die door Gods mond uitgaat!"' [NCV]

Hoe kan Jezus bewijzen dat Hij Gods Zoon is? *'Zeg dat deze stenen broden worden!'* Maar onze Heer, Die de Schrift door en door kent, slaat Satan dit wapen uit handen met een niet mis te verstaan citaat uit de Schrift. De Heer had geleerd te leven in absolute en volkomen afhankelijkheid van God, Zijn Vader. Daardoor wist Hij dat God in al Zijn noden zou voorzien. Het was immers de geest die Hem naar de wildernis geleid had!

De veertig lange dagen en nachten waarin Hij honger geleden had, waren dan ook uit God. Wanneer God wilde dat Hij honger zou lijden, dan lééd Hij honger. Hij zou de macht die Hem voor anderen gegeven was niet voor Zichzelf aanwenden. Hij troostte de gebrokenen van hart en genas verlamden, melaatsen, blinden, doven en zieken. Hij gebruikte Zijn kracht nooit voor Zichzelf, ook niet toen aan het kruis het bloed uit Zijn handen en voeten vloeide ...

dinsdag 2 april **Mattheüs 4:5-7**

'Toen nam de tegenwerker Hem mee naar de heilige stad en plaatste Hem op de zijvleugel van het Heiligdom. En hij zegt tegen Hem: "Indien jij Zoon bent van God, werp jezelf dan naar beneden, want er staat geschreven: Want Hij zal Zijn boodschappers over jou bevelen. En: Op hun handpalmen zullen zij jou opheffen, opdat jij niet eens jouw voet tegen een steen zal stoten." Jezus verklaarde hem echter: "Opnieuw, er staat geschreven: Jij zal de Heer, jouw God niet op de proef stellen!"' [NCV]

De tegenwerker is sluw: nu komt hij zelf met een citaat uit Gods Woord! Het is een van zijn vaste tactieken: een Schriftwoord gebruiken om er een eigen bedoeling in te leggen. Herkent u dat? Zoiets noemen wij 'buikspreken'. Op uitgekookte wijze verandert hij een uitroep teken in een misleidend vraagteken, zoals destijds in de hof van Eden: 'God heeft zeker wel gezegd ...?'

Bij onze Heer in de wildernis begon hij met een dubieuze logica: 'Indien jij Zoon bent van God ...' Ja, en dan? Hij zit vol trucs om twijfel te kunnen zaaien. De eerdere verklaring van de Vader Zelf dat Jezus Zijn Zoon is, was klaarblijkelijk niet voldoende. ^{Mat.3:17}

Vragen zoals de tegenwerker die stelt en al zijn andere tactieken om ons in zijn val te laten trappen – wij worden er dagelijks, op allerlei manieren mee geconfronteerd: bij ziekte en dood, op werk en school, via de televisie en de krant, ja, ook in liedteksten! Hebben wij het zwaard van Gods Woord dan paraat?

woensdag 3 april **Mattheüs 4:8-11**

'Opnieuw nam de tegenwerker Hem mee, naar een zeer hoge berg en toonde Hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En hij zei Hem: "Dat alles zal ik jou geven, ingeval jij, neer vallend, mij zal aanbidden." Toen zei Jezus hem: "Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: De Heer, jouw God, zal jij aanbidden en Hém alleen dienstbaar zijn!" Toen verliet de tegenwerker Hem. En, zie! Boodschappers naderden en dienden Hem.' [NCV]

Bij zijn derde poging doet de tegenwerker alsof hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zou kunnen geven. Hij werd door Jezus niet voor niets een aartsleugenaar genoemd. Het was de tegenwerker slechts om één ding te doen: dat Jezus hém zou aanbidden. Hij komt nu niet met een citaat op de proppen, maar valt de Heer zonder omwegen aan door Hem dit bedrieglijke aanbod te doen.

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV).

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017).

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Wanneer de Heer zou hebben toegehapt, was Hem een lijdensweg bespaard gebleven en hadden wij Hem nooit leren kennen als de gekruisigde, gestorven, opgestane en verheerlijkte Heer, laat staan als Hem in Wie het gehele complement van de godheid lichamenlijk woont. ^{Kol.2:9} Wij kunnen beter zelf voor Hem op de knieën vallen en Hem aanbidden!

donderdag 4 april **Mattheüs 4:10-11**

Toen zei Jezus hem: "Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: De Heer, jouw God, zal jij aanbidden en Hem alleen dienstbaar zijn!" Toen verliet de tegenwerker Hem. En, zie! Boodschappers naderden en dienden Hem. ^[NCV]

De Heer heeft nu genoeg van het gelispel van de tegenwerker alias uitprobeerder en beveelt hem weg te gaan. Hij sprak hem daarbij aan met zijn veelzeggende naam: Satan¹. En Satan droop inderdaad af. Want Jezus had hem gewezen op zijn ingeschapen gebrek: God niet als de Almachtige willen erkennen door constant tegen Hem te rebelleren.

Wie meent dat God en Satan een soort tweegodendom vormen, heeft het *verschrikkelijk* mis. Want er is slechts Eén God, de Vader. Satan heeft dat klaarblijkelijk niet door of wil zich daar niet bij neerleggen. Hij is een meedogenloze tegenwerker met vele trawanten. Jezus heeft hem dan ook als mensenmoorder vanaf het begin en als aartsleugenaar en vader van de leugen gekwalificeerd. ^{Joh.8:44} De tekst van vandaag laat zien Wie Satan de baas is. Bij God stond hij al van meet af aan als overwonnen te boek. Wat een troost dat wij zo'n God en zo'n Heer mogen kennen! God heeft ons, zo weten wij van Zijn apostel Paulus, van een geestelijke wapenrusting voorzien. ^{Ef.6:11-17} Laat die niet zomaar aan de kapstok hangen!

vrijdag 5 april **Mattheüs 26:41**

'Waakt en bidt opdat jullie niet in een aanvechting terechtkomen. De geest is wel gretig, het vlees is echter zwak.' ^[NCV]

Alle heiligen zullen in Christus levend gemaakt worden bij Zijn aanwezigheid. ^{1Cor.15:22-23} Wij mogen erop rekenen dat onze dierbaren die in Christus gestorven zijn, tegelijkertijd levend gemaakt zullen worden. Ook wij die nu nog in het vlees leven, mogen daarop rekenen. Het zal voor de gestorven en nog levende heiligen door God 'in no time' gerealiseerd worden. Dan krijgen wij een hemels, een geestelijk lichaam. ^{1Cor.15:40-49} Dan zijn wij verlost van ons stoffelijk lichaam. Tot het moment van onze verandering zullen wij het nog moeten doen met ons aardse, zwak makende lichaam dat zo vatbaar is voor aanvechtingen.

De tegenwerker spreekt ons graag op de gezindheid van het vlees aan. Wat kunnen wij daartegen doen? Wijzelf niets. ^{Rom.7:18} Wie het op eigen kracht wél denkt te kunnen, is in een beruchte val van de tegenwerker getrapt.

Maar het is de geest die in ons woont die ons te hulp komt. Het is de geest die ons laat zien hoe wij mogen wandelen: niet in overeenstemming met het vlees, maar in overeenstemming met de geest, met de gezindheid van de geest. De gezindheid van het vlees is: dood! ^{Rom.8:4-9} Wie is zo dwaas om zo'n dood te ambiëren?

zaterdag 6 april **1 Corinthiërs 1:23**

'Wij echter verkondigen: Christus gekruisigd – voor Joden wel een schandaal, voor natiën echter dwaasheid.' ^[NCV]

Wij hebben al gelezen hoe Satan driemaal een aanval op onze Heer uitvoerde. Hij greep daarbij de vleeswording van Jezus Christus aan en daarmee ook Diens kruisiging en de komst van Zijn Koninkrijk. Hij heeft van meet af aan, al in de hof van Eden, het Woord misbruikt om het Woord te vernietigen: hij rukte het uit zijn verband of gaf er een verkeerde uitleg aan of deed beide.

Het kruis is het centrale doelwit van zijn aanvallen. Wie in zijn val trapt, gaat aan Jezus' leven en vooral aan het kruis voorbij.

Wat zouden wij zonder Zijn kruis en opstanding zijn? Dan zou ook Paulus' verkondiging op losse schroeven staan. Onze Heer en Redder kwam echter in het vlees juist omwille van het kruis. En het Koninkrijk zou pas kunnen aanbreken ná Zijn opstanding. Daarom is het de tegenwerker steeds te doen om een Christus zonder kruis.

In veel religies en geestelijke stromingen is hem dat aardig gelukt. Zelfs onder christenen worden kruis en opstanding algemeen betwijfeld – het werk van wolven in schaapskleren. Wees gewaarschuwd en geloof alleen God op Zijn Woord!

¹ Satan – tegenwerker



zondag 7 april **Mattheüs 21:15-16**

'Vanuit de mond van peuters en zuigelingen hebt U sterkte gegrondvest.' ^[NCV]

Palmzondag nadert, ons herinnerend aan de dag waarop Jezus op het veulen van een ezelin Jeruzalem binnen reed. In de tempel deed hij wonderen en kinderen riepen luidkeels "Hosanna" en noemden Hem "de Zoon van David". Dat leidde tot scherpe kritiek van de aanwezige theologen. Jezus haalde toen Psalm 8:2 aan.

De theologen waren weliswaar met de Schrift bekend, maar waren horende doof, ziende blind en in hun wandel verlamd. Uit hun mond kwam geen enkel woord van (h)erkenning nu het vleesgeworden Woord en Redder vlak vóór hen stond. Dat kwam echter wel uit de mond van onbevange, kleine kinderen die Hem blij "Hosanna!" toeriepen.

Wat heeft dat psalmwoord met 'hosanna' te maken? De letterlijke vertaling van 'hosanna', in het Hebreeuws 'hoshana', luidt: 'red ons toch!

Veelzeggend is dat dit woord en de Hebreeuwse naam van Jezus, *Jeeshóe*, dezelfde woordstam bevatten *jashá*: redden. Zo gaven die kleintjes exact aan Wie hier Jeruzalem binnen reed.

De Heer spiegelt de situatie op dat ogenblik dan ook aan het beeld dat David in Psalm 8:2 al had geprofeteerd. Zoals peuters en zuigelingen zich aan hun ouders vastklampen, zó ook zal Gods volk zich – te Zijner tijd – aan Jezus Christus als zijn Redder vastklampen.

Beseffen wij wel goed hoe bevoorrecht wij zijn Hem te kennen en te weten dat wij nú al door Hem in genade gered zijn?

maandag 8 april **2 Timotheüs 1:14**

'Bewaak het ideale toevertrouwde door heilige geest die in ons woont.' ^[ncv]

Dat is de opdracht van Paulus aan Timotheüs. Zoals een herder waakt over zijn schapen, ze hoedt en bewaart, zo vraagt Paulus Timotheüs te waken over het aan hem toevertrouwde evangelie. Timotheüs mag zich daarbij laten leiden door Gods geest.

Zo konden de gezonde woorden, die hij van Paulus had gehoord, doorgegeven worden en uiteindelijk via Concordante Verlag ook in Rotterdam terecht komen! En via de ekklesia in Rotterdam op zoveel andere plaatsen in de wereld.

Maar ook wij mogen ons vandaag weer laten leiden door heilige geest die in ons woont om gezonde woorden te verspreiden.

dinsdag 9 april **2 Samuël 12:22**

'En hij zeide: Zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, omdat ik dacht: misschien is de Here mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood – waarom zou ik dan vasten? Kan ik het nog doen terugkeren? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij keert tot mij niet terug.'

David rouwt om het verlies van zijn kind. De woorden drukken uit hoe hopeloos en hulpeloos hij zich voelt.

Wanneer we zelf ook zo'n ervaring van rouw en verdriet in ons leven hebben ervaren, dan weten we hoe donker de leegte kan zijn. Het lijkt dan wel of God ver weg is.

In werkelijkheid is Hij nabij en laat ons, op Zijn tijd, tot het besef komen dat we anderen nodig hebben: de naaste naast ons. Met de steun en de liefde van die naaste geeft God ons draagkracht om het verdriet een plaats te geven.

Laten we vandaag met elkaar bidden voor hen die een verlies met zich meedragen, want Hij is degene die werkelijk troost.

woensdag 10 april **Psalm 121:1-3**

'Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? / Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft. / Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.'

Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here! De pelgrims zingen het elkaar toe. Dit lied gaat over Israël, over het optrekken naar Jeruzalem, maar spreekt ook ons aan. Zijn wij ook niet onderweg? Op onze levensreis. En zijn er geen dingen, waar we als een berg tegenop zien? Maar voor ons geen opdracht om offers te gaan brengen; wij mogen in genade wandelen. Want *Christus heeft zich ter wille van ons overgegeven als naderingsgave en offer voor God, tot een aangename geur.* ^[Ef.5:1b]



donderdag 11 april **Psalm 119:105**

'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.'

In dit bekende psalmvers komt een kostbare waarheid naar boven. De lamp van Gods woord in mijn hand verlicht de weg voor mijn voet. Dat wil zeggen: bij de eerstvolgende stap. Zou ik de lamp wegzetten aan de rand van de weg, dan was het na twee stappen al donker om mij heen en zou ik van het pad afraken.

Wanneer we dit beeld op ons geloofsleven toepassen wordt duidelijk dat we Gods woord elke dag en elke stap nodig hebben.

Dank U, Vader, dat U ons elke dag, ook vandaag, wilt verlichten met Uw woord.

vrijdag 12 april **Romeinen 1:7**

'... aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de HERE Jezus Christus.'

Paulus begint al zijn gemeentebrieven met deze zegengroet. Dat is geen holle beleefdheidsfrase ter versiering van zijn brief. Veel meer brengt het tot uitdrukking wat hem ten diepste beweegt en waarvan hij wil getuigen.

Genade en vrede – vanuit Gods heerlijkheid stroomt de genade en vrede in het leven en de harten van tijdgebonden mensen zoals wij en roept ons, ook vandaag, in de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus.

zaterdag 13 april **1 Timotheüs 1:13b,14**

'Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus.'

Bovenstaande verzen laten zien hoe overvloedig Gods genade stroomt in het leven van Paulus.

Wanneer je een menselijk beeld zoekt voor Gods genade zou je aan water kunnen denken. Water heeft de eigenschap van boven naar beneden te stromen tot in de diepste diepten. Zo dringt Gods genade ook door in alle situaties van ons dagelijks leven.

Laten we deze dag beginnen met ons daarover te verheugen en Hem te danken.

zondag 14 april **Efeziërs 4:32**

'Wordt echter naar elkaar: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt.'^[NCV]

'Het Griekse woord voor genade (charis) is met het woord vreugde (chara) en met het woord dank (eucharistia) verwant.

Wanneer genade bij ons zoveel dankbaarheid oproept, kunnen we niet anders dan ons positief opstellen naar onze naaste en deze dag beginnen met Hem vreugdevol te danken en elkaar genade te schenken:

Dank U voor de liefde die U steeds weer aan ons toont,

voor het grote wonder dat Uw geest nu in ons woont.

Wij willen U vereren in ons allerdaags bestaan.

Want daarin vinden wij de hoop en zin om voort te gaan.

maandag 15 april **Lucas 23:33,34**

'Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: "Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen." En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.'^[HSV]

Het staat zo sober, zakelijk beschreven. De Romeinse soldaten kruisigden Jezus en met Hem twee misdadigers. In een ander verslag staat, dat er ook nog twee rovers gekruisigd werden. Vier anderen samen met de Heer Zelf, een uitbeelding van de hele oude mensheid: rovers en misdadigers.

Ook aan het kruis hangend denkt Hij aan anderen en bidt voor de overtreders. Wat een liefde, dat Hij om vergeving voor Zijn vijanden bidt. Dat is zó anders dan wij zouden reageren.

Bidden wij weleens zo: *Vader, reken mijn vijand(en) het kwade niet toe!*



dinsdag 16 april **Lucas 23:43**

'En Jezus zei tegen Hem: "Voorwaar, Ik zeg je heden, je zult met Mij in het Paradijs zijn." [NCV]

In dit kruiswoord, dat een van de zeven opgetekende kruiswoorden is, belooft de Heer aan de gelovige misdadiger een plaats in Zijn koninkrijk op aarde.

Ook hierin zien we de liefde en genade van de Heer, terwijl de andere misdadiger, samen met de twee rovers, Hem bespotten, net als heel wat van de omstanders, die toekeken. In dat lijden nog zo reageren: bidden voor je vijanden, en de medegekruisigde een geweldige belofte geven ... Het is heel wat, maar het is dan ook de Zoon van Adam Die daar hing, voor u, jou en mij en de hele wereld, maar bovenal voor Zijn God en Vader, van Wie Hij wist, dat Die Hem zou opwekken op de derde dag!

woensdag 17 april **Johannes 19:25-27**

'En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, Maria van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus de moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar staan, zei Hij tegen Zijn moeder: "Vrouw, zie uw zoon." Daarna zei Hij tegen de discipel: "Zie uw moeder." En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.' [HSV]

Ook hierop lette Jezus, toen Hij vreselijke pijnen leed aan het kruis. Bewogen met mensen, zoals altijd, in het bijzonder met Zijn familie en vrienden en discipelen.

Waarschijnlijk gaat het hier om Johannes, die aangesproken werd. En Zijn aanspreken bewerkte barmhartigheid van Johannes ten opzichte van moeder Maria. Zo geeft de Heer uit Zijn hart in dat van anderen liefde en ontferming.

Zo ook in ons hart. Zijn innerlijke houding spreekt aan en zal zonder twijfel mildheid in relaties uitwerken.

Hij houdt van jou!

donderdag 18 april **Johannes 19:28**

'Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: "Ik heb dorst!"' [HSV]

De Heer Jezus citeerde uit Psalm 69. Het was daarin al vermeld, profetisch, dat Hij dit aan het kruis zou zeggen.

Alleen Gods woord kan zoiets honderden jaren nauwkeurig voorzeggen. Hij wist het en sprak daarom heel bewust deze woorden aan het kruis uit.

Het wonderlijke van dit gebeuren is, dat het de redding van allen teweegbracht. We kunnen alleen in verwondering, eerbied, ontzag en dankbaarheid naar Hem en onze Vader opzien. Het kan niet anders; het heeft een veranderende kracht.

Vader, dank U wel!

vrijdag 19 april **Johannes 19:30**

'Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: "Het is volbracht!" En Hij boog het hoofd en gaf de geest.' [HSV]

Het zure van de zonde en alles wat daarmee te maken heeft, Hij droeg het. Het was Johannes^{1:29} die optekende: *"Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!"* Joh. 1:29

Na de duistere uren, die voor Hem en Zijn Vader diep lijden betekenden, was het werk van het kruis voorbij. Met de woorden die Hij uitriep, gaf Hij dat aan. Nu wachtte de dood, maar daarna alles overstijgende heerlijkheid. Dat is de weg: door lijden naar het licht en al wat Vader beloofde.

Dat geldt ook ons. Ook wij lijden, maar veel beperkter dan de Zoon Zelf. Het is gebeurd, het is volbracht ... Wij rusten in dat volkomen werk, dat Hij in en door Zijn geloof gedaan heeft.

Vader, dank U wel voor Uw geliefde Zoon.

zaterdag 20 april **1 Corintiërs 15:3,4a**

'Want ik heb jullie ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is ...' [HSV]

Paulus legt in heldere, eenvoudige, sobere woorden het goede nieuws neer in de gemeente van Corinthe. Het zijn de feiten, waarop alle redding van God gebaseerd is: Christus, de Gezalfde, stierf voor onze zonden. Daarmee is dus afgerekend.

Wanneer dat tot je hart doordringt, komt er een stille vreugde, die niet meer weggaat.



Wat óók door de apostel wordt vastgesteld, is, dat Hij begraven werd. Zoals Jesaja het voorzegd had, was Hij bij de rijke in Zijn dood. ^{Jes.53:9} Een nieuw graf, waar nog niemand in gelegen had – hoe passend! Daar werd Hij in gelegd en wachtte op de vervulling van de belofte van Vader, terwijl Hij in de dood van niets wist. In het evangelie wordt de grote betekenis hiervan duidelijk. We zien op in verwondering naar Vader. Dat Hij dat zó deed!

zondag 21 april **1 Corintiërs 15:4b-8**

'... en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij gezien werd door Kefas, daarna door de twaalf. Daarna werd Hij gezien door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, maar sommigen zijn ontslapen. Daarna werd Hij gezien door Jakobus, daarna door al de apostelen. En als laatste werd Hij ook door Mij gezien, als door een ontijdig geborene.' ^[NCV]

Wat we gisteren lazen, ja, dat was niet af. We stopten midden in een zin. Het ging verder.

De Heer is opgewekt uit de doden en uit de dood! Dat maakt het pas tot echt goed nieuws. Zonder dat heb je geen evangelie. God zij dank, werd Hij opgewekt!

Paulus legt dat voor de Corintiërs nog eens vast aan de hand van veel ooggetuigen, die Hem hebben gezien. Ook de apostel zelf werd ooggetuige en juicht over dit geweldige feit: *'Hij is opgewekt op de derde dag!'* Leven ...!

Leven dat God geeft, dat zal het zijn. Daarom kijken we over alle graven, boven al het verdriet, uit naar die heerlijke dag van de bazuin van God. Want ook dan is daar: *leven, genade en heerlijkheid!*

maandag 22 april **Johannes 20:15-17**

"Vrouw waarom weent gij? Wie zoekt gij?" Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: "Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen." Jezus zeide tot haar: "Maria!" Zij keerde zich om en zeide tot Hem ik het Hebreeuws: "Rabboeni", dat wil zeggen: Meester!

Maria kwam die ochtend bij het graf. Zij kon haar ogen niet geloven. Het graf ... leeg? Ze was overmand door verdriet totdat ze Zijn stem hoorde: *"Maria!"*

Dat kan je zomaar overkomen, dat je overmand wordt door je omstandigheden, dat je niet meer ziet dat het graf leeg is. Maar het is waarheid geworden: de profetie is vervuld: Jezus is opgestaan!

Dat is de praktijk waarmee we mogen leven: Christus in ons. En dat maakt deze dag tot een prachtige dag.

dinsdag 23 april **Johannes 20:16-18**

'Jezus zeide tot haar: "Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: "Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God." Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen, dat zij de Here had gezien en dat Hij haar dit gezegd had.'

"Mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God ..." Maria ging heen en vertelde dit nieuws aan de discipelen: wat ik nu heb gezien en gehoord!

Hij is mijn Vader; Hij is mijn God! Wat is dat dichtbij! Hij overziet je leven, deze dag van minuut tot minuut. Dat is waard om aan iedereen door te vertellen. Deze boodschap draagt u vandaag en deze boodschap mag u vandaag doorvertellen: Hij is mijn Vader en mijn God! Dat maakt deze dag tot een goede dag.

woensdag 24 april **Johannes 20:19-20**

'Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: "Vrede zij u!"'

Het was avond geworden en donker, de deuren waren op slot, de discipelen waren bang voor een aanslag door de Joden. En dan gebeurt er iets onverwachts: geen deur die opgebroken wordt, geen dreigende taal die gesproken wordt, maar Iemand die zegt: *"Vrede zij U!"*

Jezus laat Zich aan de discipelen zien, met een mooie boodschap. Niet: verstopt je in het donker en doe de deuren op slot; maar Hij geeft hun de opdracht: *"Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u."* ^{Joh.20:21}



Waarom kregen zij deze taak? Om te laten weten dat Jezus de Christus is, de Zoon van God.

Hij is opgestaan en Hij leeft!

Dat mogen wij ook weten en dat maakt deze dag tot een bijzondere dag.

donderdag 25 april **Johannes 20:24**

'En Thomas, een der twaalfen, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: "Wij hebben de Here gezien!" Maar hij zeide: "Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in Zijn zijde, zal ik geenszins geloven." En na acht dagen waren Zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: "Vrede zij u!"'

Hier klinkt een 'maar' van Thomas; hij stelt een voorwaarde: Alleen als ik Zijn wonden zie, zal ik geloven.

Maar als Jezus binnenstapt, komt Hij opnieuw met de boodschap: "Vrede zij u!" Wat wonderlijk, Jezus ziet geen problemen, geen gesloten deuren, geen ongelooft.

"Voel maar; Ik ben het", zegt Hij tegen Thomas.

Dan antwoordt Thomas: "*Mijn Here en mijn God!*" Dat zijn dezelfde woorden die Jezus sprak in Johannes 20 vers 17: "*Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God.*"

Jezus laat zien dat Hij de Christus is, de Zoon van God. Onvoorwaardelijk. Wij zien niet, maar wéten: mijn God en Vader! Dat geeft onvoorstelbare vrede in uw hart. Dat maakt deze dag een vredevolle dag.

vrijdag 26 april **Johannes 21:1-6**

'Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias en Hij openbaarde Zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Natanaël van Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: "Ik ga vissen." Zij zeiden tot hen: "Wij gaan met u mede." Zij vetrokken en gingen scheep, en in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de over; de discipelen wisten echter niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot hen: "Kinderen, hebt gij ook enige toespits?" Zij antwoordden Hem: "Neen." Hij nu zeide tot hen: "Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden." Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.'

Jezus laat opnieuw zien, dat Hij is opgestaan en leeft. Dit keer wederom aan de discipelen, die aan het vissen waren. Ze hadden hun dagelijks werk weer opgepakt, maar vingen niets.

Dan is Jezus daar! Hij laat zien dat Hij betrouwbaar is, dat ze op hem kunnen rekenen – Hij is opgestaan!

Dit is de derde keer dat Hij Zich openbaarde na Zijn dood en opstanding.

Wij mogen rekenen op de verheerlijkte Heer. Hij is levend en krachtig. Dat maakt deze dag tot een vreugdevolle dag.

zaterdag 27 april **Johannes 21: 24-25**

'Dit is de discipel, die van dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten, dat zijn getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.'

Alle boeken van de hele wereld? Onvoorstelbaar wat Jezus deed toen Hij op aarde was. En dat is nog niet te vergelijken met wat Hij nu doet in ons leven!

Kent u het lied nog: Tel uw zegeningen? Bedenk vandaag eens alle dingen die God in uw leven gedaan heeft. Als u dat een leven lang doet, kunt u misschien zelf ook een boek schrijven, van de zegeningen die God geeft in uw leven.

Wat zijn dan die zegeningen?

Hoe vat ik die samen? Met de woorden: vrede met God door Christus Jezus, onze Heer.

Christus in ons, dichterbij kan niet! Dat maakt deze dag tot een veilige dag, geborgen in Christus.



zondag 28 april **2 Corinthiërs 4:16**

'Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.'

Een cardioloog zou Paulus toch echt tegenspreken. Paulus geeft aan dat leeftijd geen enkele invloed heeft op je hart. Je innerlijke mens – je hart/overwegingen/geestelijke gesteldheid – wordt elke dag weer vernieuwd. Elke dag opnieuw mag je je verheugen op onze toekomst boven, je verheugen op Gods plan, je verheugen op Gods liefde. Daar kan geen cardioloog tegen op.

maandag 29 apr. **2 Corinthiërs 3: 17**

'Nu, de Heer is de geest; en waar de geest van de Heer is, is vrijheid.' ^[GES]

Veel mensen willen vrij zijn en jagen die kostbare vrijheid na. Waar kunnen ze deze vrijheid vinden? Dat kan op vele manieren. Misschien ervaren ze een gevoel van vrijheid door te gaan 'backpacken', door op reis te gaan met niets anders dan een rugzak bij zich, en alle beslommeringen en verplichtingen achter zich te laten. Misschien ervaren ze vrijheid door hun eigen mening te geven – zogezegd door de vrijheid van meningsuiting. Geestelijk gezien hoeven we echter onze vrijheid niet meer te vinden, omdat we deze allang bezitten. God heeft de geest van de Zoon afgezonden in ons hart. Daarover lees je in Galaten 4 vers 6 en 7. *'En waar de geest van de Heer is, is vrijheid!'* De waarheid heeft je vrijgemaakt – dat is een geestelijk feit – je bent geestelijk vrij! Hoe kostbaar is dat! Daar kun je Hem iedere dag voor danken.

dinsdag 30 apr. **Galaten 4: 19**

'Mijn kleine kinderen, om wie ik weer weeën heb, totdat Christus gevormd is in jullie!' ^[NCV]

Weeën zijn best heftig – Paulus gebruikt hier een krachtige term. Hij onderging lijden omwille van diegenen die Hij hier 'kleine kinderen' noemt.

Waarom noemde Paulus mensen 'kleine kinderen'?

'Zegt mij,' geeft hij aan, *'jullie die onder de wet willen zijn ...'*

De geestelijke vrijheid die mensen in Christus bezaten, werd aangevochten en beknot. En dat roofde hun geluk. *'Waar dan is jullie geluk?'*, vraagt Paulus. ^{Gal.4:15}

Ook ons geluk heeft alles met de vorming van Christus in ons te maken. Het is goed om alert te zijn en ervoor te waken dat niemand dit geluk van ons rooft!