

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51.¹

zondag 1 sept. **Romeinen 3:21-22**

'Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in² [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.'

Wanneer Robin van Persie zijn laatste officiële wedstrijd voor Feyenoord speelt, stelt hij alles in het werk om nog een doelpunt te maken. Maar hij schiet de bal keer op keer net naast het doel of er over heen.

"Dat is zonde", verklaarde een supporter na afloop van de wedstrijd.

Inderdaad, *het doel werd gemist* en dat is de letterlijke betekenis van *zonde*.

Wij missen allemaal ons doel, zegt Paulus in deze verzen. Wij zijn doelmissers, maar we zijn door het geloof van Jezus Christus gerechtvaardigd, om niet, uit Zijn genade.

Van zo'n evangelie gaat je hart vanzelf zingen: Genade kocht mij vrij!

O, welk een won'dre Verlosser
vond ik in mijn Heiland en Heer.
Lofprijs vervult nu mijn harte,
mijn zonden gedenkt Hij niet meer.
Genade kocht mij vrij!

maandag 2 sept. **Romeinen 14:1**

'De zwakken in het geloof nu, neem ze tot jezelf, maar niet tot onderscheid van (door)redeneringen.'^[proeve NCV]

De sterken in het geloof zijn degenen, die volledig uit en van genade van God leven. Ze hebben geen vaste regels nodig. Zwakken in het geloof hebben regels nodig, bijvoorbeeld over voedsel, of over het houden van dagen. Die twee bespreekt Paulus in Romeinen 14.

In de praktijk van alledag zouden de sterken de zwakken tot zich nemen, *ze beslist niet (ver)oordelen*, maar dragen in gebed en geloof. Onderling op die manier vrede bewaren tot aan de bazuin (met daarna het erepodium), dat is de weg voor ons als gelovigen.

Laten we elkaar zo liefhebben.

dinsdag 3 sept. **Romeinen 14:8**

'Want als wij leven, leven wij voor de Heer, en als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer.'^[HSV]

Dit is beslissend als het om onze dagelijkse praktijk gaat. Hoe we ook leven, misschien nog zwak met regels, misschien sterk in het geloof zonder regels, *wij zijn van de Heer*. Ons dat bewust te zijn maakt ons leven anders dan dat van ongelovigen. We doen dezelfde dingen, maar *beleven dat anders*. We houden rekening met Hem, Die ons zo bovenmate liefheeft.

Eén van de bedoelingen van het evangelie van Paulus is, dat wij ons hele bestaan aan Hem overgeven en zo leven, dagelijks. Hij is nabij!

woensdag 4 sept. **Romeinen 14:9**

'Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen.'^[HSV]

Onze Heer heeft alles voor ons – en heel de schepping – overgehad. Hij stierf in overgave aan Zijn Vader en deed dat tegelijk voor u, jou en mij. Dat zouden wij op waarde schatten en ons leven volledig voor Hem leven. Dat is het ideaal, maar ons vlees is erg zwak.

Toch kunnen wij leven door Zijn geest. Dat is de enige krachtbron die ons in staat stelt te leven voor Hem. Ook dit woord haalt een streep door onze eventuele eigen verdiensten;

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV).

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017).

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

² Grondtekst: door geloof van (Jezus) Christus



het gaat om Zijn dood, Zijn leven. Daarin zit alles voor ons heden, en voor onze toekomst. Die is zeker in Zijn hand.

Vader, dank U wel.

donderdag 5 sept. **Romeinen 14:10**

'Jij echter, wat oordeel jij je broeder? Of ook jij, wat minacht jij je broeder? Wij toch zullen allen voor het erepodium van God gesteld worden.' ^[proeve NCV]

Het woord 'rechterstoel' zou uit ons geheugen gewist moeten worden. Het gaat om de bèma, een erepodium – dat beeld hanteert Paulus. In zijn dagen was dat een verhoging in de stad, in het openbaar, waar (sport)wedstrijden bekeken werden en de prijzen uitgedeeld. Dat geldt ook ons. Wij zijn voorbij elke vorm van veroordeling. Het bloed van Christus beschermt ons effectief voor iedere mogelijkheid van schuld. Dat geeft ons vreugde en blijdschap in het hart. We zouden elkaar dan ook niet oordelen of minachten. We kunnen al wat eventueel tussen ons en anderen zit, of wat we niet begrijpen, overlaten aan de Heer, wanneer we bij dat erepodium staan. We kijken ernaar uit.

vrijdag 6 sept. **Romeinen 14:11**

'Want er is geschreven: "Ik leef", zegt de Heer, "voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal van harte God belijden.' ^[proeve van NCV]

Deze woorden uit Jesaja 45 worden breder wanneer Paulus ze – door heilige geest geleid – citeert. Ook in Filippenzen lezen we deze geweldige woorden, ^{Fil.2:10-11} die spreken van de totale overwinning van Gods liefde over alles en iedereen. Dat leidt ertoe dat elke knie buigt en elke tong van harte belijdt, dat God de grote Plaatsers is. De uitkomst van Zijn wegen met Zijn schepselen is redding, leven voor iedereen. Dat zal een ongedwongen belijden van *Jezus is Heer* teweegbrengen. ^{Fil.2:11}

Wij kunnen nu al onze knieën buigen voor Hem. Hij doet wat goed is.

zaterdag 7 sept. **Romeinen 14:12**

'Dus dan zal ieder van ons over zichzelf rekenschap geven aan God.' ^[proeve NCV]

Uiteindelijk zul je voor Christus rekenschap geven over wat je deed als gelovige.

Als we met z'n allen bij het erepodium staan, spelen onze zonden geen rol meer. Het bloed van Christus beschermt ons effectief tegen elke mogelijkheid van veroordeling. Hij zal daar zijn, en ons doen en laten beoordelen. Dan zal alles in het juiste licht van Zijn liefde staan en wij zullen blij zijn dat alles wat nog kon hinderen, weggedaan wordt.

Ook dat is Zijn liefde. Daaruit leef je vandaag en kun je doorgeven aan de ander, die je ontmoet.

zondag 8 sept. **Romeinen 14:13**

'Laten wij niet langer elkaar richten, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot geven, of valstrik [zetten].' ^[proeve NCV]

Dit is de doorwerking van Gods liefde onderling. De zwakke zou voor de sterke geen aanstoot geven en de sterke zou geen valstrik zetten voor de zwakke. Tegelijk zouden de sterken *geen aanstoot nemen* aan de zwakken, maar hen eerder *dragen in liefde*. Zo komen we allemaal aan de eindstreep. We zullen Hem ontmoeten, Die ons leven is, en ons Zijn leven toedeelt.

In ons doen en laten rekening houden met de ander die ons gegeven is als medelid in het lichaam van Christus, dat zouden we doen in afhankelijkheid van onze liefhebbende God en Vader.

maandag 9 sept. **Kolossenzen 1:3**

'Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor jullie, horend over jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, vanwege de verwachting, voor jullie gereserveerd in de hemelen ...' ^[NCV]

Paulus schrijft aan de gemeente van Kolosse. Hij is daar nooit geweest en heeft de mensen daar dus niet fysiek ontmoet. Toch was er een diepe wederzijdse betrokkenheid; een ieder van hen was door tussenpersonen over de ander geïnformeerd.

Mooi om te zien dat hij bidden en danken aan elkaar verbindt; bidden en danken voor mensen die we nog nooit ontmoet hebben, waarvan we enkel horen van hun geloof in



Christus Jezus. Overal op de wereld en door alle tijden heen roept God mensen om te geloven. Ook U, of jou.

Neem het vandaag eens mee in het gebed: jij bidt voor een ander die jou nog nooit ontmoet heeft. En bedenk dan ook eens ... dat er mensen zijn op de wereld die jou nog nooit gezien hebben en toch ook bidden voor jou!

dinsdag 10 sept. **Kolossenzen 1:3**

*'Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor jullie, horend over jullie geloof in Christus Jezus **en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, vanwege de verwachting, voor jullie gereserveerd in de hemelen ...**'*^[NCV]

Zelfde tekst als gisteren. Vandaag het volgende deel ervan.

Paulus bidt en dankt voor hun geloof in Christus Jezus, maar óók voor de liefde die zij hadden voor al degenen die God geroepen heeft.

Hier is het woord 'liefde' de vertaling van het Griekse *agapè*. De *agapè*-liefde heeft een bijzondere betekenis: het is een gevende vorm van liefde, die alleen schenkend is en die niet iets terug eist.

Natuurlijk kennen we allemaal '*voor wat hoort wat!*' Zo zit heel onze maatschappij in elkaar. Als je een baan hebt, wil je wel betaald worden; als je iets bestelt bij 'bol.com', dan moet het wel betaald worden. Als je een afspraak maakt, dan is er wel een verplichting of verwachting.

God heeft ons lief met *agapè*-liefde. Hij schenkt die zonder een tegenprestatie te eisen.

De Kolossenzen hebben dat begrepen en gebruiken die liefde naar alle broeders en zuster. Waarom? Paulus zet het erbij: '*vanwege de hemelse verwachting*'. Dat is de verbinding!

woensdag 11 sept. **Kolossenzen 1:3**

*'Wij danken de God en Vader van onze **Heer Jezus Christus**, altijd biddend voor jullie, horend over jullie geloof in **Christus Jezus** en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, vanwege de verwachting, voor jullie gereserveerd in de hemelen ...*'^[NCV]

Misschien lijkt het wat verwarrend om te lezen over de Heer Jezus Christus, en in de zelfde zin over Christus Jezus. Toch klopt het. Paulus dankt hier de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Jezus staat voorop. Dat betekent dat Jezus hier belangrijk is. God is de Vader van Jezus Die hier op aarde rondliep, zoals de evangelisten daarover vertellen.

Paulus dankt echter voor hun geloof in Christus Jezus – precies omgekeerd! Nu staat Christus voorop; dat is de opgestane en verheerlijkte Heer.

Natuurlijk is God de Vader van Jezus, maar ons geloof is gebaseerd op Christus Jezus.

donderdag 12 sept. **Genesis 14:19**

*'En hij zegende hem en zeide: "Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de **Schepper** van hemel en aarde ..."*

De *Schepper* van hemel en aarde. Wat een betekenisvolle benaming voor God op deze plek. Het kan zijn dat je werkt voor de gemeente Rotterdam en dat je burgemeester Aboutaleb nooit ontmoet hebt en dat hij van jouw bestaan niet eens afweet. Jij kan dan een volslagen onbekende voor hem zijn.

Hoe anders is de *Schepper* van hemel en aarde!! Volgens Genesis kende Hij Abram heel goed.

In de brief aan de Efeziërs noemt Paulus ons '*gezinsleden van God*'.^{Ef.2:19 [NCV]} God als Vader voor jou, zo dichtbij! Hij kent de overwegingen van je hart. Ook vandaag zal Hij je nabij zijn. Zó close is deze *Schepper* van hemel en aarde. Ongelofelijk!

vrijdag 13 sept. **Romeinen 4:23-25**

'Echter niet om zijnenwil alleen werd geschreven: het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft ...'

Ondanks zijn hoge leeftijd (ongeveer 100 jaar) bleef Abram vertrouwen op de belofte van God, dat hij '*de vader van een menigte volken*' zou worden!^{Gen.17:4} Door het blijvend vertrouwen op de belofte van God wordt Abram een *rechtvaardige* genoemd.

Rechtvaardiging zit niet in hoe goed ik leef, maar in geloven wat God belooft. Zo werd: 'om zijnenwil' ook *om onzentwil*.

Hoe word ik een rechtvaardige?



Vasthouden aan de beloftes van God, Die Jezus, onze Here, opgewekt heeft. Dat is alles!!

zaterdag 14 sept. 1 Thessalonicenzen 5:24

'Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.'

Aan dit vers kunnen we aan het eind een dik uitroepteken plaatsen! **Zo is het!**

God houdt zich aan Zijn beloften; Hij werkt Zijn plan uit. En het mooie is, zoals een bekend lied zegt: *Zijn plannen falen niet.*

Hij geeft het lichaam van Christus een bijzondere plek, heel dicht bij Hem. Ja, Hij is betrokken bij jou! Naast iedere stap die jij zet, zet Hij ook een stap. En uiteindelijk komt, door de Zoon, een ieder aan Gods vaderhart. Wat een troost! En inderdaad, ook hier een groot uitroepteken!

Dank U wel.

zondag 15 sept. Efeziërs 5:1

'Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde ...'

In onze tijd is een bekend begrip: kopiëren.

Dat kinderen gedrag kopiëren weet iedereen. In het nieuws zien we daarvan vaak negatieve voorbeelden. Welk voorbeeld wordt gevolgd? Is dat een goed voorbeeld of juist niet?

Navolger van God zijn betekent: doen wat Hij doet; kopieer wat God doet.

Wat doet God dan?

Hij wandelt in liefde (agapè) en behandelt ons als Zijn geliefde kinderen. Kopieer dat! Laat ons dagelijks leven doordrenkt zijn van Zijn liefde. Dan zal je dag een zegen zijn, en je zult tot zegen zijn.

Vader, U bent mijn voorbeeld.

maandag 16 sept. 2 Timotheüs 2:8-9

'Herinner je Jezus Christus, Die opgewekt is uit de doden, Die uit het zaad van David is, in overeenstemming met mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd tot aan deze boeien, als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden.'^[NCV]

Paulus leek in de ogen van mensen een misdadiger; ze probeerden hem zijn werk onmogelijk te maken.

Zo kan het ook bij ons lijken, alsof de Vader niet door ons werken kan, door allerlei menselijke beperkingen of belemmeringen. Het is bijzonder om dan te ontdekken, dat een ogenschijnlijke 'gevangenis' voor God juist een middel is. Door onze 'boeien' mag blijken, dat Hij bij machte is om precies datgene te doen, wat Hem voor ogen staat.

Het Woord is niet gebonden, hoe onze situatie ook is. Juist wanneer wij tot niets in staat zijn, zal Zijn kracht kunnen blijken, waardoor Zijn naam ook alle eer zal krijgen.

dinsdag 17 sept. 1 Thessalonicenzen 1:9

'Want zelf berichten zij over ons, wat voor ingang wij bij jullie gehad hebben, en hoe jullie je hebben omgekeerd naar God, weg van de afgoden om de levende en waarachtige God als slaaf te dienen.'^[NCV]

Hier wordt de uitwerking beschreven, die het goede bericht op mensen had: omkering naar de levende God om Hem te dienen als slaaf, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten.^{vs.10}

Ook in deze tijd zijn er genoeg 'afgoden' te noemen. Dan is het genade om de werkzaamheid van het goede bericht te gaan onderkennen; dankbaar te worden voor de dingen die de Vader door Zijn Woord in mensen doet, en ons, gezamenlijk, te verblijden in Hem, Die we uit de hemelen verwachten.

woensdag 18 sept. Romeinen 15:2-3a

'Laat een ieder van ons zijn naaste behagen, ten goede, tot opbouw. Want ook Christus behaagt Zichzelf niet'^[GES]

De Zoon van God behaagde Zichzelf niet, maar was ook geen 'mensenbehager'. Hij was er niet op uit mensen tevreden te stellen, of om met iedereen vrienden te zijn.

Het gaat hier dan ook niet om een menselijk behagen, maar om gedrag dat tot opbouw is; gedrag dat niet op jezelf gericht is, maar gericht op het belang van allen.

Kunnen we hier vanuit onszelf aan voldoen? Nee, in geen geval. Hiervoor is geestelijk inzicht nodig, waaruit God ons laat leven tot Zijn eer.



donderdag 19 sept. **Galaten 3:5a**

'Hij dan Die jullie de geest schenkt en machtige daden onder jullie werkzaam doet zijn ...' ^[NCV]

Hoe gemakkelijk kunnen wij onze persoonlijke maatstaven niet op een ander proberen te leggen?

Dit vers geeft heel scherp aan in welke genade wij leven. Verwacht jij het nog van jezelf of van andere mensen? Dan zal je, vroeg of laat, alleen maar teleurgesteld worden. Het Woord leert ons om niet meer op mensen te bouwen, en voor 'het bouwen van het huis' ook niet van onszelf uit te gaan. ^{1Cor.3:10-15}

De Vader heeft ons de geest geschonken, en Hij doet machtige daden onder ons werkzaam zijn.

vrijdag 20 sept. **Sefanja 1:7**

'Hij heiligt Zijn geroepenen.' ^[SW]

Er is niets dat je vanuit jezelf tot Zijn eer tot stand kunt brengen. Als je mag weten dat geen mensenwerk voor Hem overeind zal blijven staan, dan is dat een grote zegen.

Bij een valse start kun je rennen wat je wilt. Maar hoe eerder je erachter komt hoe vals de start was, hoe beter.

Het is heel goed voor een mens om in te gaan zien dat alles Zijn verdienste is. Wanneer God je Zijn werk laat erkennen in je leven, dan groeit daarmee ook de dankbaarheid. Deze dankbaarheid wordt omgezet in vreugde, omdat Hij God is in iedere situatie. Hij voltooit het werk van Zijn Handen, juist dwars door al ons onvermogen heen.

zaterdag 21 sept. **Lucas 20:20**

'En om Hem te observeren sturen zij afluisteraars, die veinzen dat zij rechtvaardig zijn, om Hem op een woord vast te pakken, om Hem over te leveren aan de overheid, en aan de autoriteit van de gouverneur.' ^[GES]

Ken je dat, dat je moet oppassen met wat je zegt, omdat mensen erop uit zijn je op je woorden te vangen?

De Heer overkwam dit vele malen bij Zijn eigen volk. Maar dat nam Zijn compassie niet weg; Hij raakte niet verbitterd en stierf voor wie Hem vijandig gezind waren. En dat waren wij van nature allemaal.

Als wij door wat God vermag op onze Heer gaan lijken, dan maakt de Vader dat ook wij het kwade overwinnen in het goede. ^{Rom.12:21b} Ons gebed mag dan uitgaan naar hen die ons net zo vijandig gezind zullen zijn, vanwege Hem Die in ons leeft.

zondag 22 sept. **Marcus 10:20-21a**

'En hij zei met nadruk tegen Hem: "Leraar, al deze dingen onderhoud ik, vanaf mijn jeugd." En Jezus kijkt hem aan, en Hij heeft hem lief, en Hij zei tegen hem: "In één ding schiet je nog tekort ..."' ^[GES]

De Heer keek niet op de man neer die dacht dat hij de gehele wet kon onderhouden, maar Hij keek hem aan en had hem lief. De Heer heeft het volk dat de wet ontving lief, (waarvan deze man een uitbeelding was) en dat mag ook onze houding zijn.

Het is voor ons een zegen te weten dat we niet onder de wet zijn gesteld, maar onder de genade. Er wordt niet gerekend met menselijk tekortschieten, maar er wordt gerekend met de Heer Die alles volbracht heeft. Laten wij daarom ook niet meer rekenen met menselijk tekortschieten, maar de ander in Zijn liefde aanzien.

maandag 23 sept. **1 Corinthiërs 2:3-4**

Paulus kwam niet met 'overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en kracht'. Het zal u duidelijk zijn dat die 'geest en kracht' evenmin van menselijke oorsprong waren.

Juist dat laatste wordt echter niet door iedere toehoorder onderscheiden. Want hoe gemakkelijk laat men zijn oren hangen naar predikers die door hun performance populariteit genieten?

Hoe anders lag het bij de apostel Paulus! Hij kwam naar de gemeente in zwakheid en in vrees en met veel beven. Hij kwam niet op eigen kracht, maar met de geest en de kracht die God hem geschonken had. Daardoor kon hij de moed opbrengen om het evangelie van Jezus Christus en Die gekruisigd te brengen, of het de toehoorders nu beviel of niet.



Zijn evangelieprediking kon door niemand ongedaan gemaakt worden, omdat het de vrucht van Gods geest en kracht was en is!
Daarom kunnen wij tot op de dag van vandaag zijn brieven lezen.
Dank U, Vader!

dinsdag 24 sept. **2 Timotheüs 1:13**

'Houd een patroon van gezonde woorden aan ...' ^[NCV]

Wie de vele, véle predikers beluistert die op de openbare media te horen zijn, zal constateren dat deze woorden van Paulus grotendeels aan dovemans oren gezegd zijn. Meestal ontwaar je een groot en goedgekleed ego dat voor enorme, volle zalen een gloedvolle toespraak houdt. Wie zich niet laat imponeren door al dat uiterlijk vertoon, maar in alle nuchterheid de toespraak toetst aan wat Paulus geleerd heeft, zal een 'mengevangelië' herkennen, of wind van leer, of een subtiele dwaalleer.

Het citeren van onzuiver vertaalde Bijbelteksten op groot scherm of het stoer met een Bijbel zwaaien tijdens het spreken, ál die voorbedachte performance – dat kan een volger van Paulus toch niet bekoren? Die zit toch niet te wachten op strebers en uitslovers? Hoeveel gemeenten zijn aan zulke predikers niet ten onder gegaan?

Dwaling en misleiding onder gelovigen heerst alom.

In Nederland is de wolf gesignaleerd, maar slechts weinigen zijn bedacht op het gevaarlijkste ras dat overal rondsluipst: wolven in schaapskleren!

Het is maar goed dat Paulus ons een wapenrusting heeft aangereikt!

woensdag 25 sept. **Galaten 1:11-12**

Wanneer in een kamer daglicht en kunstlicht tegelijkertijd schijnen, pleegt men van 'vals licht' te spreken. In de 'Dikke Van Dale' staat 'vals licht' omschreven als: 'daglicht en kunstlicht die niet van dezelfde kant komen'.

Paulus waarschuwt ons voor een geestelijk 'vals licht': een evangelie dat 'naar de mens' is, dat van de kant van de mens komt en niet door onthulling van Jezus Christus.

Onder gelovigen, herders en leraren schijnt in de wereld ontstellend veel van dat valse licht. Het wordt zelfs uitgebreid gevierd wanneer dit bijvoorbeeld 400 jaar geschenen heeft. Vals licht is al gaan schijnen toen Paulus gevangene te Rome was.

Wie last heeft van vals licht moet alle lichtbronnen radicaal uitschakelen en uitsluitend dat van Gods Woord in de Hebreeuwse en Griekse Schrift laten schijnen. Daarmee verlicht God de ogen van ons hart. ^{Ef.1:18} Dan schijnt het ware, onvervalste licht. Daarin laat de Vader Zijn liefdevolle hart zien.

donderdag 26 sept. **Efeziërs 5:25**

'Mannen, hebt je vrouw lief ...' ^[NCV]

Toen de kinderen het ouderlijk huis verlaten hadden, waren zij allengs uit elkaar gegroeid. Zijn vrouw was elders gaan wonen. Hij bleef alleen in huis achter. Zijn zoons hadden medelijden en brachten hem onverwacht een poes.

Het dier gaf alles in de kamer kopjes om tot slot uiterst tevreden op haar rug in zijn leunstoel te gaan liggen. Vanaf dat moment waren die twee onafscheidelijk.

Wonderlijk die affectie tussen hem en de poes!

Plotseling werd hij, als door de bliksem getroffen, overvallen door de gedachte: had ik maar zoveel zorg, aandacht en liefde aan mijn vrouw gegeven! Dat leidde een proces in, waarbij man en vrouw weer naar elkaar toegroeiden. Als kinderen hadden zij elkaar al gekend. Oude liefde roest niet. Zij waren op weg om weer samen te gaan wonen en waren al op zoek naar een nieuw huis. Totdat, voor iedereen totaal onverwacht, God de dagen van haar leven voltooid achtte ...

Het trof hem als een mokerslag. God had hem echter via de poes nog tijdig de ogen geopend. Het beestje heette niet voor niets Sofietje, 'kleine wijsheid'.

vrijdag 27 sept. **Galaten 5:22**

'De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding' ^[NCV]

Achter 'liefde' had ook een dubbele punt mogen staan, want zonder liefde lukt wat volgt niet. Paulus bedoelt hier niet wat wij zouden MOETEN doen, maar om datgene waartoe



de geest die in ons woont ons dringt. ^{2Cor.5:14-15} Wij kunnen nu eenmaal niets uit onszelf halen dat niet al in ons zit – en op dat wat wél in ons zit, valt heel wat aan te merken. Dat is echter anders wanneer Gods geest in ons woont. Die dringt ons tot een gedrag dat wij eerst niet voor mogelijk hadden gehouden, vaak tot verbazing van onze naasten. Dan is het niet onze eigen (kippen)kracht die ons drijft, maar niets minder dan Gods geest die vrucht afwerpt – en dat zonder een zichzelf opgelegd 'moeten'! Hem zij alle eer! Gedragsverandering kan nimmer bereikt worden door een krampachtig doe-het-zelven in een harnas van wetten, geboden en verboden. ^{Rom.7:18-24} Daarmee gaan al eeuwenlang hele volkstammen een dikke mist in!

zaterdag 28 sept. Filippenzen 2:2-4 en 21

Lees dit Schriftgedeelte in de concordante vertaling. Daarin staat het 'recept' voor gedragsverandering die alleen de geest die in ons woont, kan realiseren – niet bij die ander, maar bij onszelf! Het zal een kwestie van groei zijn, met vallen en opstaan.

Enige ingrediënten: eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, ^{vs.2} niets doen uit tweedracht of eigendunk, ^{vs.3a} in ootmoedigheid elkaar superieur achten aan jezelf, ^{vs.3b} ook letten op de belangen van ieder ander. ^{vs.4} Dat is de vrucht, het uitvloeisel van de gezindheid in ons die ook in Christus Jezus is. ^{vs.5}

Wie Christus Jezus heeft leren kennen en Hem van ganser harte liefheeft, kán niet steeds op de eigen belangen uit zijn, maar op die van Hem alleen! ^{vs.21}

zondag 29 sept. Efeziërs 2:8

'Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, niet uit werken ...' ^[NCV]

In Leviticus staan voorschriften omtrent de wijze waarop men God moest naderen. Dat was de *qorban*, afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord voor 'naderen'.

Paulus onthult ons hier dat niet wij God met een *qorban* behoeven te naderen, maar dat Hijzelf daarin voorzien heeft.

Door ons geloof te schenken kunnen wij tot God naderen. Hij heeft ons ervan bewust gemaakt in genade gered te zijn. Hij ziet ons in Christus aan als smetteloos en onbeschuldigbaar.

Tussen de oren kan echter tóch nog de gedachte rijzen: wij moeten daar wat voor doen.

Dat 'moeten' en 'doen' heeft menig gelovige een kramp bezorgd die helemaal niet nodig is – vaak door een hardnekkige rest van traditionele opvoeding – want Paulus heeft er niet voor niets nadrukkelijk aan toegevoegd: 'niet uit werken'.

Is dat nu zo moeilijk om volkomen te accepteren?

maandag 30 sept. 1 Koningen 18:30-39

'Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: "Here, God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik Uw knecht ben, en op Uw bevel al deze dingen doe."' ^{1Kon18:36}

De profeet Elia tegenover 450 Baälpriesters – laten we eerlijk zijn – is dit geen kansloze missie? Bovendien hebben deze priesters de steun van de koning en zijn vrouw Izebel, de dochter van de koning der Sidoniërs. Ook niet bepaald de minste!

Natuurlijk kennen we de afloop. Maar waarom ziet God om naar dit ongehoorzame volk? Een volk dat steeds achter andere goden aanloopt en het verbond met Hem schendt?

Het antwoord ligt in de woorden van Elia: *'Here, God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël ...'*

Deze woorden herinneren aan het verbond van de Sinai. Ze herinneren aan Zijn trouw en Zijn liefde. Hij verlost en herstelt de relatie met Israël, omdat Hij hen lief heeft en hun overtredingen niet langer kan verdragen.

Wat geweldig dat wij deze God ook 'onze Vader' mogen noemen!

Groot is Uw trouw, O Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde,

Die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu.