

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

dinsdag 1 juli **Genesis 18:14**

'... Zou voor Ieue (Jahweh, de Heer) iets te wonderlijk zijn? – De belofte die gegeven was en opnieuw gegeven wordt: je zal een zoon hebben! Dat moet opnieuw als muziek in de oren van Abraham en Sarah geklonken hebben.

Inderdaad is voor Vader niets te wonderlijk! Ook vandaag is Hij met je!

woensdag 2 juli **Lucas 1:37**

'Want geen ding zal voor God onmogelijk zijn.' – Hier wordt de tekst uit Genesis 18:14 aangehaald (zie gisteren). Ook Elizabeth was onvruchtbaar. Toch kreeg ook zij in haar ouderdom een zoon: Johannes. Die zou voorloper als Elia zijn. Opnieuw blijkt Vader een hopeloze situatie wonderlijk te keren.

Ook in jouw leven is Hij degene op Wie je aan kunt! Leg het Hem voor!

donderdag 3 juli **Hebreeën 13:6**

'De Heer is mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?' – De aanhaling is uit Psalm 118:6. De Psalmist had tot God geroepen in zijn benauwdheid. Het antwoord staat in onze dagtekst. Zo kan ook jij vandaag ineens in een benauwde situatie verzeild raken. De Heer is dan een groot(s) Helper! Je staat er niet alleen voor!

vrijdag 4 juli **Titus 2:11,12**

'Want de genade van God is verschenen, redding voor alle mensen, en onderwijst ons ...' – Dit is het goede nieuws. Met de komst van Jezus Christus kwam de genade van God. En die genade onderwijst ons en voedt ons op. Gods genade is met je, ook vandaag; Hij geeft Zijn kracht in jouw zwakheid!

zaterdag 5 juli **Titus 2:13**

'... wij verwachten die gelukkige verwachting en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus.' – Dit uitzicht geeft kracht voor leven van elke dag. Hij is niet ver weg, Hij is nabij en Zijn komst is dichtbij. Dat troost ons, we zullen dan degenen die ons ontvallen zijn weer terugzien.

Ook vandaag verwachten wij Hem!

zondag 6 juli **Genesis 1:3**

'En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.' – Paulus past deze bijzondere woorden toe op het ontsteken van het licht van God in ons hart door het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat verdreef de duisternis. Het veranderde je denken, je hart, je leven. Zo ga je in Zijn licht deze dag op weg!

maandag 7 juli **Psalm 19:15**

'... Laat de woorden van mijn mond/ en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht,/ o Ieue (Jahweh) mijn Rots en mijn Verlosser!' – Je hart kan onrustig zijn door alles wat de media brengen. De diepe zekerheid, dat God werkelijk alles in Zijn hand heeft, geeft vrede. De woorden die wij zeggen laten ons hart zien. Laten het woorden zijn tot opbouw van de ander!

dinsdag 8 juli **Romeinen 8:18**

'Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.' – De dagen kunnen lang en zwaar zijn door het lijden dat je overkomt; het woord van deze verwachting die God geeft, geeft veel troost. De heerlijkheid zal veel groter zijn dan het lijden van vandaag.

Hij kent je en heeft je lief!



woensdag 9 juli **Romeinen 8:28**

'Want wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken tot het goede, voor hen die in overeenstemming met Zijn voornemen geroepen zijn.' – Dit is je zekerheid: God heeft je leven in Zijn Vaderhand. In alle omstandigheden kun je naar Hem roepen: Abba, Vader! En Hij zal je vertrouwen niet beschamen. Je gaat letten op de uitkomst die Hij geeft: redding in je nood!

donderdag 10 juli **Romeinen 8:29**

'Want hen die Hij tevoren kent, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden, opdat Hij de Eerstgeborene is onder veel broeders.' – Het geeft je diepe vrede en rust in je hart als je dit beseft en weet. Het verleden hing niet van jou af, je toekomst is ook in Zijn hand. Ongelooflijk: je zult gelijkvormig zijn aan het beeld van Gods Zoon! Dat geeft je vandaag moed en kracht om met Hem de dag door te gaan!

vrijdag 11 juli **Romeinen 8:35**

'Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?' – De vragen zijn zo gesteld dat je het antwoord al weet: niets! Vandaag ben je wellicht in verdrukking, morgen ervaar je van binnen benauwdheid. Overmorgen word je wellicht vervolgd om je geloof. Toch zal dat alles je niet scheiden van Zijn grote liefde! Dan kun je met Hem deze dag aan!

zaterdag 12 juli **Romeinen 8:37**

'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnend door Hem Die ons liefheeft.' – Geweldig, dat wij zelfs meer dan overwinnend zijn. Niet door onszelf, maar door Hem Die ons liefheeft. Zijn liefde is nooit ver weg. Hij omringt ons zegt Psalm 139. Wat ons overkomt kan nooit buiten Hem om zijn. In die rust dank je Hem!

zondag 13 juli **Romeinen 8:38,39**

'Want ik ben ervan overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch soeveriniteiten, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer.' – Vers 1 van dit geweldige hoofdstuk is een feit; het spreekt over wat wij in Christus Jezus zijn. De liefde van God is overmatig in de Zoon aanwezig. Daarom zijn wij hét 'voorwerp' van Zijn grote liefde! Al die facetten van het leven, zowel op aards als op hemels niveau ... – niets kan ons scheiden van Zijn enorme liefde!

maandag 14 juli **Psalm 133:1**

'Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het/ dat broeders ook als één wonen.' – Als gemeenteleden onderling de door God gemaakte eenheid uitleven en bewaren, dan is dat Hem welgevallig. Daarvoor is de olie van Zijn liefde nodig. Als dat functioneert kun je de ander met geduld en zachtmoedigheid vër dragen!

dinsdag 15 juli **Galaten 6:2**

'Draagt elkaars lasten, en vervult zo de wet van Christus.' – Je bent aan elkaar gegeven in het lichaam van Christus. Daar geldt de wet van Christus, dat is: Zijn liefde die zichtbaar werd in de manier waarop Hij met Zijn discipelen en andere mensen omging. Waar de ander een te zware last heeft, helpen de gemeenteleden! Zo ziet de wereld Zijn liefde!

woensdag 16 juli **1 Corinthiërs 16:13**

'Weest waakzaam, staat vast in het geloof, weest manmoedig, weest sterk ...' – Je bent met Christus en met elkaar verbonden. Als gelovige worden we door de apostel hierop gewezen. Niet in eigen, maar in Zijn kracht; het 15^e hoofdstuk – het hoofdstuk van opstandingskracht – heeft net geklonken! Heer, vandaag komt het van U!



donderdag 17 juli **Efeziërs 5:1-2**

'Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.' – We mogen weten dat we geliefde kinderen zijn. Zó mogen wij naar elkaar kijken! Zo ziet God je, ook vandaag!

Vader, dank U wel!

vrijdag 18 juli **1 Corinthiërs 15:19**

'Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.' – Paulus spreekt over meer dan 'dit leven'. Wat heeft dat met jou en mij *nu* te maken? Er wordt gesproken over 'onze verwachting op Christus!' Jouw toekomst is geborgd. Je mag ermee rekenen, dat God Zijn plan uitwerkt. Het stopt niet met Hemelvaart; het wordt vervolgd! Je mag Hem verwachten !

zaterdag 19 juli **2 Corinthiërs 13:13**

'De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.' – God is Degene Die in jou en mij verwachting wekt. Dan kom je bij Hem Die jou en mij geloof geeft en de toekomst in handen heeft. Dat geeft je vandaag draagkracht én richting!

zondag 20 juli **Romeinen 5: 8-11**

Als je deze verzen uit de Romeinenbrief leest, mag je weten dat de God van liefde en vrede lijnen uitgezet heeft naar de toekomst. *Nu* en *straks* hebben alles te maken met *toen*. Jouw en mijn toekomst – en die van alle mensen – ligt bij God, besloten in Zijn trouw! Niemand valt buiten de cirkel van Gods liefde. Dat is toch: Dank U wel, Vader! Voor wie U bent én wat U uitwerkt!

maandag 21 juli **Romeinen 15:13**

'De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen geestes.' – Jij en ik mogen ons gered weten *straks*, door wat er *toen* door Gods Zoon volbracht is. Dat geeft ons een geborgen leven *nu*. De rode draad? Heb vertrouwen! Je bent geborgen in Gods liefde.

dinsdag 22 juli **Psalm 142:2-4a**

'Met luider stem roep ik tot de Here,/ met luider stem smee ik de Here;/ ik stort mijn klacht voor Zijn aangezicht uit,/ ik maak Hem mijn benauwdheid bekend./ Wanneer mijn geest in mij versmacht,/ kent Gij mijn pad.' – Bij wie zoekt David het? Dwars tegen wat er gebeurd is, weet hij: ik moet bij Hem zijn – Hij kent mijn pad.

Ook dat van jou vandaag!

woensdag 23 juli **Psalm 142:6-8a**

'Tot U roep ik, Here,/ ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats,/ mijn deel in het land der levenden./ Sla acht op mijn smeken,/ want ik ben zeer verzwakt;/ red mij van mijn vervolgers,/ want zij zijn sterker dan ik./ Voer mij uit de kerker,/ opdat ik Uw naam love.' – Hier hoor je bij Wie David het zoekt, bij Wie ook jij en ik het zoeken mogen. Hij is je schuilplaats en voert je uit wat je benauwt. Er is de zekerheid bij Hem, die wij ook kennen mogen, nl. wat God beloofd heeft, doet Hij. Zijn beloften zijn en worden waar! Daarvoor mag je vandaag danken!

donderdag 24 juli **Kolossenzen 3:16**

'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend: psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend met dankbaarheid in jullie harten' [CV]. – Paulus onderstreept het: *laat het Woord van Christus rijkelijk in je wonen*, dat van genade en liefde spreekt! Van Hem horen en Hem kennen leidt tot psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen. Genade die uitwerkt laat ons zingen, zó zijn we samen tot Gods eer!



vrijdag 25 juli **2 Corinthiërs 5:7**

'Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here en in den vreemde zijn - want wij wandelen in (lett.: door) geloof, en niet in (door) aanschouwen.' – Als je dit vers leest, zie je dat het bij Paulus – evenals bij alle gelovigen door de eeuwen heen – leidt tot het vasthouden aan wat God zegt. Hij ziet naar je om. Die troost en zekerheid is er ook vandaag!

zaterdag 26 juli **Psalm 143:5**

'Ik gedenk aan de dagen vanouds,/ ik overpeins al Uw daden,/ ik overdenk de werken Uwer handen.' – Hij ziet dus naar je om. Als je geen hoop hebt, als er onrust in je hart is, als je tranen hebt, als je niet ziet waar het heengaat, leer je van David en Paulus, hoor je uit Gods Woord: je moet bij Hem zijn!

Vader, dank U wel, dat U er elke dag bent – er gisteren was en morgen ook weer zijn zult! Dat is het uitroepteken achter jouw en mijn leven!

zondag 27 juli **Psalm 138:4a**

'Alle koningen der aarde zullen U, o Here, loven,/ wanneer zij de woorden van Uw mond gehoord hebben.' – In dit vers klinkt het! Dat is toekomst en op weg naar dat *straks*, mag je weten dat Hij je draagt. In jouw zwakheid geeft Hij Zijn kracht! Dat weten leidt tot een loflied! Dat U mij kent en nabij bent, ik loof Uw naam! Op Uw tijd zal dat *straks* door iedereen beleden worden; zal Hij lof en eer ontvangen.

maandag 28 juli **Psalm 145:9 + 21**

'De Here is voor allen goed,/ en Zijn barmhartigheid is over al Zijn werken' + 'Mijn mond zal van de lof des Heren spreken, / en al wat leeft zal Zijn heilige naam prijzen/ voor altoos en immer.' – David zet toekomst voor ogen. Dáár gaat het naartoe! Hij zal zijn: alles in allen!

Vader, dat U dat vandaag al in mij zijn wilt!

dinsdag 29 juli **Filippenzen 2:10-11**

'... opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde zijn en van hen die onder de aarde zijn en alle tong van harte belijdt: Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader.' [CV]. – Daarop kun je toch alleen maar antwoorden met een loflied. Dat deed David o.a. in de psalmen 138-145. Dat doet Paulus bijv. in deze verzen! Dat doen jij en ik! Van harte belijden wij Wie Jezus Christus is, Wie de Vader is.

woensdag 30 juli **Romeinen 3:21-24**

Verzen om te lezen en te herlezen. Wat jou en mij om niet in de schoot is geworpen is, is *'door het geloof van Jezus Christus'*. Ook klinkt: *'om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.'* Je begrijpt direct waar Paulus eerder zei: *'laat het Woord van Christus rijkelijk in jullie wonen.'* Dat mag klinken en zingen in je leven! Wij hebben *'onze hoop [verwachting] gevestigd ... op de levende God, die een redder is van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen'* [1 Tim.4:10]. – Wat U, Vader, allemaal gedaan hebt, door Uw Zoon, door Jezus Christus, was ook voor mij. Vader, dank U wel!

donderdag 31 juli **Psalm 139:5**

'Gij omgeeft mij van achteren en van voren/ en Gij legt uw hand op mij.' – God is Dege-
ne Die jou door en door kent. Hij is met al onze wegen vertrouwd. Zijn liefde is dus altijd dicht bij je. Bij Wie kun je beter schuilen? Aan Wie kun je beter de weg vragen? God kent jou en daarom besta je!