

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

woensdag 1 maart **Filippenzen 1:9**

'En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid ...'

Evangelie is dat God Zijn liefde in uw, jouw en mijn hart heeft uitgegoten door heilige geest. Dat komt misschien niet altijd goed naar buiten. Daarvoor bidt Paulus, de apostel, en wij bidden met hem mee:

Heer, mag de liefde die U in mijn hart heeft gegeven, meer uitgaan naar de ander.

Heer, geef dat ik beter aanvoel wat die ander nodig heeft,

en beter reageren kan, wanneer ik een ander tegenkom in de gemeente.

donderdag 2 maart **Filippenzen 1:10**

'... zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus ...'

Dat wat belangrijk is, is *dat wat doordraagt*. Je richt je op God. Je zoekt oprecht (letterlijk: zon-gericht) wat door de situatie(s) waarin je bent, *draagt*.

Gods draagvermogen is oneindig groot. Hij geeft steeds wat nodig is, en je richt je op Zijn Zoon, Die volledig afhankelijk van Zijn Vader wandelde. Zo wil jij toch ook leven? Zo(o)n-gericht en daardoor willen jij, u en ik geen aanstoot zijn of geven, aan niemand. Vader, U bent nabij.

vrijdag 3 maart **Filippenzen 1:11**

'... in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God.'

Leven door de geest is: afhankelijk van Vader je weg gaan. Paulus bidt voor de gelovigen en dat kunnen wij ook doen. In de weg die Vader met jou gaat is gebed wezenlijk. De vrucht van Zijn gerechtigheid in ons leven is te vergelijken met de vrucht van Zijn geest. Gods liefde is de kern. Wanneer wij bij Hem zijn, zal Hij de vrucht laten zien die Hij door u, jou en mij deed groeien. Wat Hij doet in ons leven, is goed.

zaterdag 4 maart **Psalm 103:1,2**

*'Loof IEUE [Ik ben], mijn ziel,
en al wat in mij is Zijn heilige Naam.*

*Loof IEUE, mijn ziel,
en vergeet niet één van Zijn weldaden.'*

Wanneer je meer van God hebt gehoord, kun je niet anders dan hetzelfde doen als de Psalmist David. God loven en prijzen om Wie Hij is. De geweldige dingen die IEUE deed, waren voor David heel specifiek.

Voor ons is het, wat Vader in en door de Zoon bewerkte. Wanneer je iets van die liefde beseft, juich je met David: *'Loof de Heer, mijn ziel, en alles wat in mij is!'*

zondag 5 maart **Psalm 104:1,2**

*'Loof IEUE [Ik ben], mijn ziel.
IEUE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en heerlijkheid bekleed.
Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.'*

God is licht; Hij woont in een ontoegankelijk licht. Hij heeft Zich laten zien in de Zoon in Zijn diepe liefde en genade. De grootheid van God: Hij heeft wérkelijk alles in Zijn hand en zal niet loslaten wat Hij begon. Hij maakt het grote werk af. In uw, jouw en mijn leven zal Hij niet aflaten te dragen, lief te hebben. Niets kan je van Hem scheiden!



maandag 6 maart **1 Corinthiërs 15:47**

'De eerste mens is uit de aarde, van de aardbodem; de tweede mens is de Heer uit de hemel.'

Wanneer je heel het hoofdstuk leest, dringt tot je door dat door Adam een hopeloze situatie ontstond: Sterven en dood, uiteindelijk. Maar door de tweede mens, Jezus Christus, is weer hoop en verwachting voor heel de mensheid ontstaan. Hij is de Opgestane, Die eerst een diepe weg van vernedering ging. Hij was de Heer die afdaalde en door de dood heen is gegaan. Voor jou en mij. Gods laatste woord is *leven* voor iedereen. Dank U wel!

dinsdag 7 maart **Romeinen 5:10**

'... want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon heen, hoe veel te meer zullen wij gered worden in Zijn leven, nu wij verzoend zijn.'

Liefde van God zorgde ervoor, dat de Zoon door de dood heen ging. Daardoor werden wij met God verzoend. Een levende liefdesrelatie met God, daar was Hij op uit. Door het zo te doen, toonde Vader Zijn oneindige liefde.

Ook deze dag leef jij erin, helemaal omsloten met Zijn genegenheid, aandacht. Zo kun je echt *leven*!

woensdag 8 maart **2 Corinthiërs 9:8**

'En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in jullie, zodat jullie, wanneer jullie in alles altijd al het nodige bezitten, overvloedig kunnen zijn in alle goed werk ...'

Ook in dit vers staat God bovenaan. Hij is bij machte. Wanneer we dat steeds meer gaan beseffen, gaat alles er anders uitzien. Hij geeft steeds nieuwe kracht op het moment dat wij denken het niet meer te kunnen. Bij ons onvermogen zegt Hij: *Ik doe het. Jij hoeft niet in eigen kracht te gaan.*

Vader, dank U wel, U zal het doen, ik vertrouw op U.

donderdag 9 maart **Lucas 15:23,24**

'En brengt het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.'

De vader had op de uitkijk gestaan, misschien wel elke dag, tot zijn zoon terugkeerde. *Onvoorwaardelijke liefde* blijkt uit hoe vader hem in zijn armen sloot en direct een feestmaaltijd liet klaarmaken.

Dat hij weg was stond voor de vader (en de moeder) gelijk aan dood (geen enkel contact meer). Nu was hij er weer, en kon rekenen op de *onvoorwaardelijke liefde* van zijn beide ouders. Zo is onze hemelse Vader.

vrijdag 10 maart **Lucas 15:28**

'Toen ging zijn vader naar buiten en moedigde hem aan.'

De vader was nog niet echt thuis gekomen. Zijn andere zoon nam geen deel, boos, begreep de *onvoorwaardelijke liefde* van zijn ouders niet.

Dit verhaal van de Meester heeft een open einde. De vader en zijn zoon, allebei nog buitenshuis. Vader probeert hem aan te moedigen ook naar binnen te gaan, thuis te komen. Pas dan kan de vader zelf ook thuis komen.

Gods liefde gaat net zo lang door tot iedereen binnen is. Pas dan kan Vader Zelf ook thuis komen.

zaterdag 11 maart **Romeinen 11:29**

'... want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.'

Paulus schrijft dit vol blijdschap en dankbaarheid. Hij worstelt in zijn gebeden over zijn broeders naar het vlees, Israël. Hij ontvangt van God visie op hoe het zit en komt uit bij de liefde van God. Dat kan niet anders, want *God is liefde*. De beloften zijn gegeven en daar komt God niet op terug, ondanks het gedrag van Zijn oogappel.

Deze uitspraak geldt niet alleen Israël. Allen, die God genadegaven geeft, kunnen rekenen op Zijn trouwe liefde. Hij komt er niet op terug. U, jij en ik, we zijn geborgen in Hem, Die ons liefheeft.



zondag 12 mrt. **Filemon 1:11**

*'Ik spreek jou aan over mijn kind, dat ik in mijn boeien verwekte, Onesimus, die eens voor jou **on**bruikbaar was, maar thans zowel voor jou als voor mij **goed**-bruikbaar is, zowel voor u als voor mij.'*

'... zowel voor u als voor mij ...'

Paulus heeft Onesimus zelf ontmoet en heeft hem echt leren kennen – eerst als een gevluchte slaaf en daarna als een geliefde broeder. De verandering heeft hij van nabij meegemaakt. Paulus beschouwt hem als zijn eigen kind in het geloof^{vs.10} en is sindsdien erg aan hem gehecht geraakt. Hij gaat er van uit dat hij heel wat potentieel voor de toekomstige evangelieverkondiging in zich draagt, en dus een waardevolle medewerker is en dat ook kan zijn voor zijn heer Filemon. Zo is de opstelling van Onesimus geworden, een dienaar van Hem te zijn.

Het gaat hier over Onesimus, maar tussen de regels door gaat het over een ieder die God geroepen heeft: het gaat over u, over jou en over mij.

Vader, ook ik wil Uw dienaar zijn. Amen.

maandag 13 mrt. **Filemon 1: 12**

'En ik zend hem, dat wil zeggen mijn hart, aan u terug.'^{NBG51}

Bijzondere woorden van Paulus. Hij stuurt Onesimus terug naar zijn heer Filemon. De NBG gebruikt hier het woord 'hart'. Ook kun je denken aan: innerlijke gevoelens. Onesimus is een deel geworden van het hart, van de innerlijke gevoelens, van de apostel.

In die tijd was zo de broederschap: een harts-verbondenheid. Onze tijd lijkt veel moderner en koeler. Maar ook in deze tijd gaat broederschap (ook zusters) van hart tot hart.

Vader, ik dank U voor de verbondenheid met broeders en zusters.

dinsdag 14 mrt. **Filemon 1: 13-14**

¹³ *'Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie, ¹⁴ maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij.'*

Paulus begint met het woordje 'ik'. In het Grieks staat het bekende begrip 'ego'. Hiermee laat hij heel nadrukkelijk naar voren komen, waar zijn eigen voorkeur naar uitging. Natuurlijk wist hij heel goed, dat iedere vorm van zelfzucht bij het dienen van het evangelie uitgesloten moet zijn. Hij wil aan Filemon meegeven welke overweging hij gemaakt heeft. Hij wilde niet zijn eigen 'ego' laten gelden. De mening van Filemon als heer was belangrijker. Daarom komt Paulus met het verzoek.

Grote ego's en kleine lontjes. Paulus zegt in Efeziërs 4:20: *'Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen!'*

Paulus kiest als gelovige zijn woorden zeer zorgvuldig – niet op zoek naar afdwingen en heersen, maar het in liefde bespreken, en dus een verzoek. Waarom? Omdat hij Christus heeft leren kennen.

Wat een geweldig voorbeeld!

Vader, geef mij een klein ego en een lange lont.

woensdag 15 mrt. **Filemon 1: 13-14**

¹³ *'Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie, ¹⁴ maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij.'*

Het woord 'voorkennis' is regelmatig in het nieuws. Handel met voorkennis is zelfs strafbaar; gevangenisstraf is niet uitgesloten.

Paulus wil niet buiten de mening van Filemon omgaan., hij vindt dat belangrijk. Hij benadrukt hiermee de stevige onderlinge band die hen samenbindt. In Kolossenzen 3:14 zegt hij het zo:

'En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten en weest dankbaar.'

Paulus geeft erkenning voor de positie van Filemon en zoekt zijn mening.

Een mooi voorbeeld.



donderdag 16 mrt. **Filemon 1: 13-14**

¹³ *'Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie [in de boeien van het evangelie]^{NCV},*
¹⁴ *maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij.'*

'... dienen ...'

Het Grieks zegt 'diakoneo'. Het woord diaken is goed herkenbaar. En diaken is een dienaar.

Van wie zou Paulus meer profijt kunnen hebben dan van een broeder die hem in zijn vernederde positie als gevangene wil dienen?

Wanneer Paulus dit werkwoord gebruikt, bedoelt hij geen persoonlijke bediening of persoonlijke verzorging. Onesimus diende hem als een geliefde medewerker bij het opbouwen van de uitgeroepen gemeente – namelijk: *'in de boeien van het evangelie.'*

Dank U voor zoveel geliefde en trouwe medewerkers die zich als een Onesimus inzetten!

vrijdag 17 mrt. **Filemon 1: 13-14**

¹³ *'Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie [in de boeien van het evangelie]^{NCV},*
¹⁴ *maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij.'*

Hoe kan nu het evangelie dat vrij maakt, boeien hebben? Vrijheid en boeien staan toch tegenover elkaar?

Paulus zoekt niet dat wat voor hemzelf bevorderlijk is, maar dat wat goed is voor velen. Zijn eigen ik (ego) wordt ondergeschikt aan het dienen van God. Hij wil in gehoorzaamheid de wil van God volgen.

Paulus kan dit zeggen omdat hij vrij is van het juk van een groot ego.

In Galaten 5:1 zegt Paulus het zo:

'Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.'

Christus heeft ons vrijgemaakt en in die vrijheid willen wij maar één ding: Hem dienen, tot Zijn eer en tot Zijn lof.

zaterdag 18 mrt. **Filemon 1: 13-14**

¹³ *'Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie [in de boeien van het evangelie]^{NCV},*
¹⁴ *maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij.'*

'... opdat wat goeds gij doet...'

Het goede ...

Wat is goed? Iedereen heeft zo zijn mening wel over wat goed is en wat niet goed is, en dat kan erg verschillend zijn.

Paulus was er altijd op uit om binnen de uitgeroepen gemeente de gemeenschap van het geloof te bevorderen. De werkzaamheid daarvan in erkenning van *'al het goede'* zou de gemeenteleden naar Christus leiden. Paulus bedoelt in zijn brieven met *'al het goede'* alles wat in Gods ogen goed is. Het hart van een gelovige zou daarop gericht zijn.

zondag 19 mrt. **Filemon 1: 13-14**

¹³ *'Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie [in de boeien van het evangelie]^{NCV},*
¹⁴ *maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij.'*

'... niet uit dwang ..., maar vrijwillig!'

Dit is mooi! Paulus laat het aan Filemon over om te beslissen wat *'het goede'* is. Wat een enorm vertrouwen heeft Paulus hier. Paulus is voor ons hier een lichtend voorbeeld, juist omdat wij in een dergelijke situatie al snel de neiging hebben om onze mening op te dringen. Hoe vaak verbergen wij onze werkelijke overweging niet met een opmerking als: *'zo zie ik het nu eenmaal',* of *'daaraan kan ik niets veranderen.'*



Paulus wil echter maar één ding: dat Filemon uit zichzelf, in overeenstemming met zijn geweten, tot de conclusie komt wat 'het goede' is – en dat met Gods geest die in Filemon woont. Dat is waar Paulus op vertrouwen kan.

Geen overheersing, geen manipulatie, geen dwang, geen voorwaarden, maar vertrouwen op Hem Die nooit beschaamd laat staan voor wie op Hem bouwt!

Vader, dank U voor al het goede dat U in ons gegeven hebt, amen!

maandag 20 mrt. **Filemon 1: 15**

'Want hij is misschien wel daarom een tijdlang weg geweest, opdat gij hem voorgoed zoudt terughebben ...'

Voorgoed = aeonisch

Paulus laat hier zien, hoe verlies in winst kan veranderen; hoe iets tijdelijks aeonisch kan worden; hoe een meester-slaaf verhouding over kan gaan in echte broederliefde. Maar ook hier is hij voorzichtig. Hij zegt: *'... want misschien ...'* Hij laat ons daarmee zien, dat wij niet zouden proberen te vertellen wat God zou moeten doen. Hij laat het helemaal aan Hem over hoe Hij één en ander in Filemons hart zal uitwerken.

Let op wat Paulus hier schrijft! *'... misschien is hij hierom een tijdlang weg geweest ...'*, want het is God Die dit zo geleid heeft. Hij was het, Die Onesimus van Filemon scheidde om hem vervolgens met Paulus in contact te brengen. Geen mens zou dit ooit bedacht hebben.

Wie zou ooit gedacht hebben, dat het kruis voor alle mensen ten leven zou zijn ...?

Vader, Uw wegen zijn wonderlijk. Dankbaar vertrouw ik op U.

dinsdag 21 mrt. **Filemon 1: 15-16**

¹⁵ 'Want hij is misschien wel daarom een tijdlang weg geweest, opdat gij hem voorgoed zoudt terughebben, ¹⁶ nu niet meer als slaaf, maar als meer dan slaaf, als een geliefde broeder, in hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Here.'

In de brief kunnen we niet lezen of Onesimus voor altijd slaaf is gebleven. We kunnen wel lezen dat deze Onesimus de hoogste plaats heeft gekregen die een mens zich maar kan wensen: een geliefde broeder!

Paulus noemt hem in de Kolossenzenbrief 'een trouwe en geliefde broeder' die een van jullie is, zonder hem slaaf te noemen. Dat is ook niet nodig, want de vraag of iemand een slaaf of een vrije is, speelt geen enkele rol meer wanneer iemand 'broeder' mag heten!

Iedereen in de gemeente is een geliefde broeder. *Vader, dank U wel!*

woensdag 22 mrt. **Romeinen 14:11**

Jesaja kreeg van Jahweh een blik in de toekomst. ^{Jes.45:23} Later mocht de apostel Paulus, óók van de Kurios, nog veel verder in de toekomst kijken.

'[Zo waarachtig als] Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.'

Het gaat om een boodschap die niet uitsluitend voor Israël bestemd is, maar de hele schepping aangaat. Jij en ik mogen nú al vast vertrouwen op God, de Vader, en Zijn Zoon, Christus Jezus, onze Kurios!

Weet je wat het dat weten in jou en mij ook uitwerkt? Wij worden erdoor bemoedigd en vertroost. Dát weten en leven mogen, is toch om Hem voor te danken. Doen we dat samen?!

donderdag 23 mrt. **Filippenzen 2:10-11**

'... opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte belijdt: Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader.'

Weer dat bijzondere waarvoor jij en ik Hem danken kunnen: die blik in de toekomst – de hele schepping zal Hem voor dat heerlijke plan de lof en de eer brengen!

Wat Israël betreft, kunnen wij terecht bij Jesaja 45:23-24. Maar, als het gaat om jou en mij, om allen – ja, dan komen we bij Paulus uit.



vrijdag 24 mrt. **1 Corinthiërs 15:28**

'Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.'

Duidelijk en luid klinkt het einddoel van Gods plan: God alles in allen! We zien van alles op de t.v. en de krant staat vol van wat je wellicht grote zorgen baart. Dan is horen wat er in Gods woord staat opbouwend. Het bepaalt ons bij Hem! Niet de mens heeft het voor het zeggen, maar *Jahweh* en niemand anders. Laten we Hem, Die alles in Zijn hand heeft en alles op de juiste plaats brengt, danken!

zaterdag 25 mrt. **Romeinen 16:27**

'Hem, de alleen wijze God, zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de eon van de eonen! Amen!'

Door alle duisternis heen mogen wij uitzien naar het licht van een almachtige God Die alles in Zijn hand heeft, en: alles op de juiste plaats brengt door Christus Jezus. Met vaste hand volvoert Hij Zijn plan. Allen zullen Hem kennen als God, Vader en Redder. Dan zullen zij Hem danken.

U hebt ook hen op het oog en brengt U tot Uw doel!

Danken mogen wij en ik nu al!

zondag 26 mrt. **2 Corinthiërs 5:14-15**

'Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.'

Wat een bijzondere woorden uit deze brief, die we de komende dagen open hebben. God draagt ons niets na, maar Hij ziet jou en mij aan *in Christus*. Die voor ons gestorven is. Niet wij moeten van alles en nog wat doen om ..., maar God heeft Zich volkomen met ons verzoend. Daar mogen we Hem voor danken! Dát alles is door Christus!

Morgen lezen en danken we verder.

maandag 27 mrt. **2 Corinthiërs 5:16-17**

'Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.'

Paulus hamert niet op wat de zondaar gedaan heeft of zou moeten doen, maar op Gods veranderde houding jegens hem, en: op wat Christus daarvoor geleden heeft. Paulus' woorden zijn woorden van volkomen verzoening. Je mag op Hem zien. Je verleden is begraven en aan het oog onttrokken. Christus is je leven! God geeft jou toekomst. Dat komt, omdat *'een voor allen gestorven is.'*

dinsdag 28 mrt. **2 Corinthiërs 5:18-19**

Laten wij voor we aan de verzen van vandaag beginnen, eerst de verzen 14-17 nog eens lezen. Dan klinkt wat Paulus zegt nog helderder!

'En dit alles is uit God, Die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.'

Als wij naar elkaar kijken door de ogen van wat Paulus hier zegt, zeggen we: Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Al wat tevoren was, is voorbij. Zie, alles in nieuw geworden! En: Christus is het Hoofd van de nieuwe mensheid, bestemd voor ... Ja, je weet wat ik hier zeggen ga! Natuurlijk, je bent bestemd voor het hemelse.

Waar dat staat? Lees Efeziërs 2:15!

woensdag 29 mrt. **2 Corinthiërs 5:16-19**

'een nieuwe schepping' kun je niet losmaken van de verzoening. Het gaat niet om wat een mens zou moeten doen – denk aan het houden van wetten en het voldoen aan allerlei zaken. Nee, het gaat puur om dat wat jou en mij, uit geloof, in genade, toegevallen is. *'het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.'* Dát mag je voor ogen hebben.



Dát troost, als je verdriet hebt om iemand die je ontvallen is. Weet *het nieuwe*, dat komt! Het hangt van Hem af! Vader, mogen wij op de plek waar U ons neerzet, zijn tot opbouw van degenen die U op onze weg brengt. We mogen tot Uw eer zijn!

donderdag 30 mrt. **Psalm 121:2**

Psalm 121 is een lied dat gezongen werd als Gods volk opging naar Jeruzalem.

Maar, dat is toch niet van toepassing op mij als lid van de uitgeroepen gemeente?!? zou je kunnen zeggen. Toch kan het jou en mij in een bepaald opzicht tot voorbeeld dienen.

In benauwende omstandigheden spreekt de dichter een verzuchting uit. Waar denken jij en ik aan? Zullen wij samen luisteren naar de woorden uit Romeinen 8:38-39?!

'Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch soevereiniteiten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer!'

Ja, niets dus, niets scheidt jou en mij ooit van U, Vader! Dank U wel!

vrijdag 31 mrt. **Filippenzen 4:13 + 19**

Na alles wat we de afgelopen dagen gehoord hebben, houd ik het vandaag kort! *'In alles ben ik sterk in Hem Die mij kracht geeft: Christus.'*

Je mag het in alles van Hem verwachten! Luister naar deze afsluitende woorden:

'Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen in overeenstemming met Zijn rijkdom, in heerlijkheid in Christus Jezus.'

Hij is er, vandaag en morgen weer! Met deze woorden kunnen jij en ik de dag in!