

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

dinsdag 1 okt. Leviticus 2:11-16

'En elke offergave van uw spijsoffer zult gij zouten, gij zult het zout van het verbond uws Gods aan uw spijsoffer niet laten ontbreken; bij al uw offergaven zult gij zout toevoegen.' Lev.2:13

Aan elke offergave werd zout toegevoegd. Zout zorgt er voor dat voedsel niet kan bederven. Opvallend genoeg spreekt Mozes hier niet van gewoon zout, maar van 'zout van het verbond'.

Zoals zout het bederf in voedsel tegengaat, zo is het ook een teken dat Gods verbond met Zijn volk nooit onderhevig zal zijn aan bederf. Elke keer als er een offer werd gebracht en het 'zout van het verbond' werd toegevoegd, symboliseerde dat de trouw van God. Hij bewaart Zijn verbond met Israël tegen bederf.

Wat een geruststellende gedachte, ook voor ons. De HERE is trouw aan Zijn woord; ook als het gaat om de woorden van de apostel Paulus gericht aan de ekklesia.

woensdag 2 okt. Jeremia 29:10

'Want zo zegt de HERE: "Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en Mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen."

Uit de geschiedenis van God en Zijn volk leren wij Gods trouw kennen.

Gisteren lasen we hoe Zijn trouw wordt gesymboliseerd door het 'zout van het verbond' in de offers. Vandaag lezen we over Gods trouw aan Zijn belofte om Zijn volk terug te brengen in het beloofde land. Het woord dat toen gold, geldt nog steeds, ook vandaag: Hij zal tot Zijn doel komen met Israël, de ekklesia en de volkeren.

Wanneer we ons dat realiseren, kunnen we Hem alleen maar loven, prijzen en danken. Dat deed Micha ook met het oog op Israël: *'Wie is een God als Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfdeel voorbijgaat, Die Zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.'* Micha.7:18,19.

donderdag 3 okt. Psalm 117:1,2

'Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want Zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.'

Hoe bijzonder is deze oproep aan de volken! Waarom zouden juist heidenen [Hebreeuws: gojim] de God van Israël gaan prijzen? Zij hebben toch hun eigen goden?

Dat wordt duidelijk gemaakt in vers 2a: *'...want Zijn goedertierenheid is machtig over ons ...'* Dát is de reden voor deze oproep aan de volken om Hem te loven en te prijzen. De HERE bewijst Zijn goedertierenheid aan een klein volk, op een smal strookje land, ingeklemd tussen de zee en machtige buurlanden. Indrukwekkend dat dit volk nog bestaat! Vreemd eigenlijk, hoe kan dat? Daar geeft deze korte psalm ook antwoord op: *'...en des Heren trouw is tot in eeuwigheid ...'* Ps117:2b

In de concordante vertaling luidt dit vers *'... en de trouw van JAHWEH is voor de eon ...'* In de komende eon, het millennium, als de Christus op de troon van David is gezeten, zullen deze profetische woorden concreet worden. Wij mogen ze nu al beamen.

vrijdag 4 okt. Psalm 18:2,3

'Hij zeide: "Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht."

Dit danklied van David heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd.

Wat schuilen betekent weten we allemaal. We gebruiken dit woord tegenwoordig meestal in relatie met regen. 'Ik heb onderweg geschuild voor die hoosbui', zeggen we dan. Maar in de Tweede Wereldoorlog werden er schuilkelders gebouwd om te beschermen tegen



bombardementen. Dat schuilen was van een andere orde en een angstige aangelegenheid. Het lezen van Psalm 18 gaf dan kracht en vertrouwen.

In moeilijke omstandigheden laat dit lied je weten dat niets je kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, dat je in alle bange momenten meer dan overwinnaar kunt zijn dankzij Hem, Die ons liefheeft, ook vandaag!

zaterdag 5 okt. Psalm 18:2,3

'Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte! De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper, mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.' [SV].

Vandaag lezen we dezelfde verzen als gisteren, maar nu in de Statenvertaling, om een persoonlijk verhaal te begrijpen.

In 1940 woont in Amsterdam een begaafde joodse vrouw. Ze is 26. Haar naam is Etty Hillesum. Ze heeft geen band met de synagoge of de kerk; toch staat God centraal in haar leven. Hij is de inspiratiebron van haar naastenliefde. Tot aan het moment dat ze met haar familie wordt gedeporteerd via Westerbork naar Auschwitz, staat zij klaar voor haar volksgenoten.

In de wagon met alleen in het midden een ton voor ontlasting schrijft ze een briefkaart ten afscheid. De briefkaart wordt langs de spoorbaan gevonden en bij haar vriendin in Deventer bezorgd. Het is het laatste levensteken.

Ze schrijft: "Christien, ik sla de bijbel open op een willekeurige plaats en vind dit: *De HEER is mijn Hoog Vertrek*. Ik zit middenin een volle goederenwagon op mijn rugzak. Vader, moeder en Mischa zitten eenige wagons verder. Het vertrek kwam toch nog vrij onverwacht", enz.

'... mijn Hoog Vertrek ...', ^{Ps18:3b} synoniem voor een beveiligde hoogte of burcht.

Eind 1943, nog maar 29 jaar jong, overlijdt ze in Auschwitz. Haar dagboek en brieven getuigen van haar geloof dat alles zin heeft, zelfs het grootste lijden. In haar dagboek vertelt ze ook hoe ze, op een bepaald moment in haar leven, heeft leren knielen bij het bidden.

De woorden van Psalm 18 werden door David geschreven; Paulus citeerde ze in Romeinen 15; Etty schreef ze op een briefkaart; wij lezen ze vandaag.

Kun je een dag nog mooier beginnen?

zondag 6 okt. 2 Thessalonicenzen 2:15-17

'En Hij, onze HERE Jezus Christus, en God, onze Vader, Die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door Zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.' ^{2 Thess2:16,17}

Iedereen kent wel momenten waarop het fijn is om het hoofd even tegen de schouder van een ander aan te kunnen leggen. Want troost zoeken we allemaal, we kunnen niet zonder – een tijdje misschien, maar niet een leven lang.

Gisteren lazen we hoe Etty Hillesum, onderweg naar een vernietigingskamp van de nazi's, troost putte uit Gods woord. Vandaag is het zondag en hebben we de mogelijkheid om bij elkaar te mogen komen in een samenkomst, of deze te volgen via internet.

Maar ook als de omstandigheden moeilijk zijn en je niet (meer) in staat bent om persoonlijk aanwezig te zijn, mag je troost zoeken bij Hem. *'Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader trooste uw harten'*, zegt Paulus. En daarmee zijn we beland bij die andere trooster, die uiteindelijk de enige echte Trooster is, tegen Wie iedereen aan mag leunen!

maandag 7 okt. Romeinen 8:22

'Want wij weten, dat heel de schepping tot nu toe gezamenlijk met ons zucht en weeën lijdt.' ^[proeve NCV]

We zien het om ons heen, overal valt het op: de wereld is aan vergankelijkheid onderhevig. De mens zucht om het bestaan, de schepping zucht met ons mee en wij zuchten ook. Lees ook vers 23 van Romeinen 8.

In de voorafgaande verzen lees je de geweldige verwachting van heerlijkheid. Dat is voor heel de schepping weggelegd, ook voor ons, voor jou en u die dit leest.



We zucht onder de verdrukkingen en het lijden, dagelijks. Toch *weten* wij óók, dat de beperking door God gesteld is. De onverderfelijkheid zal zonder twijfel komen.
Dank U Vader, dat ik zo deze dag inga. U bent nabij.

dinsdag 8 okt. **2 Corinthiërs 5:1**

'Wij weten nu, dat ingeval onze aardse tentwoning afgebroken wordt, wij een gebouw hebben, uit God, een niet-handgemaakt huis, eonisch, in de hemelen.' ^[proeve NCV]

Ook vandaag een heerlijk *weten* van het geloof.

Wij lijden. En de krachten van ons lichaam verminderen wanneer we oud worden. Toch is dat uitzicht daar. Paulus schrijft zeer bemoedigende woorden.

Dat gebouw uit God, dat is een prachtige beeldspraak die ons nieuwe lichaam beschrijft. Daar zien we naar uit. God gaat het zeker geven in de nabije toekomst. Dat is een duurzame woning, die de komende eonen zal doorstaan en vanzelfsprekend daarna altijd ons verblijf zal zijn.

Met dat *weten* is ook deze dag anders.

woensdag 9 okt. **2 Corinthiërs 5:6**

'Wij zijn dan altijd bemoedigd, en weten, dat, nu wij thuis zijn in het lichaam, wij buitenshuis zijn, weg van de Heer.' ^[proeve NCV]

We zijn bemoedigd door de woorden voorafgaand aan onze dagtekst. Die spreken van *God*, Die zoveel leven zal geven dat het sterfelijke daarin opgeslokt zal worden.

God geeft de waarborg van de geest in ons. Die zekerheid is groter dan wat ook; het garandeert onze levendmaking als de bazuin klinkt. Wat een uitzicht!

Hoewel we nu nog in dit stervende, zwakke lichaam verblijven, zullen wij eens elkaar ontmoeten in heerlijkheid. Dan zijn de verschillen tussen diverse gelovigen niet belangrijk meer. Het erepodium zal duidelijk maken welke beloning u, jij en ik mogen ontvangen. De Heer is trouw.

donderdag 10 okt. **Efeziërs 1:15a, 16, 18b**

'... daarom houd ook ik (...) niet op te danken voor jullie, jullie in herinnering brengend in mijn gebeden, (...) opdat jullie weten wat de verwachting van Zijn roeping is, en wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn lotgenieting is te midden van de heiligen ...' ^[NCV]

Opnieuw dat *weten*, dat ons voorrecht is als gelovigen.

Paulus bad voortdurend voor de gelovigen, dat dit *weten* hun deel is door de geest. Het uitzicht, de verwachting die God geeft, het is enorm en gaat boven alles uit wat je je maar voor kunt stellen. Zo rijk en veelomvattend is Zijn genadegeschenk.

In de komende tijden boven te zijn, met Christus onze Heer, hemelse machten de genade van God tonen en daarvan getuigen, dat zal wat zijn.

Ook deze dag zijn we bedacht op wat boven is, waar Christus is.

vrijdag 11 okt. **2 Thessalonicenzen 3:1**

'Overigens, broeders, bidt voor ons opdat het woord van de Heer rent en verheerlijkt wordt, zoals ook bij jullie.' ^[NCV]

Bidden is een mens niet aangeboren. Het verslapt snel, en daarom worden we steeds eraan herinnerd dat te doen. We bidden voor hen die ons lief zijn, voor de overheid, voor alle mensen.

Bidden we ook wat onze dagtekst zegt? Dat is goed. We zijn gericht op het verspreiden van Zijn woord, zo maximaal mogelijk, opdat het verheerlijkt wordt, zoals ook wij dat woord erkennen en doorgeven en verheerlijken. Het is immers ons kostbaarste bezit?! Niets kan ons rijker maken dan het woord van de Heer. We zijn verzekerd van redding! Hoevelen missen die zekerheid?

Daarom bidden wij met Paulus mee. *Vader, dank U dat U dat zal verhoren op Uw tijd en Uw manier.*

zaterdag 12 okt. **Romeinen 8:14**

'Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God.' ^[proeve NCV]

De plaats die wij als gelovigen hebben, is niet minder dan die van een zoon. Wij leven niet langer in vrees en angst voor de wet, maar wij zijn vrij in Christus.



De geest leidt zonen en dat gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. De vreugde die dat in het hart oplevert, is kostbaar. Laten wij van harte Hem dienen en eren, Zijn geest zal ons daar zeker in leiden. Zijn woorden wekken keer op keer diepe blijdschap in ons hart. Laten wij elkaar bemoedigen en opbouwen door Zijn liefde. Bidt voor elkaar, voor allen. Dat brengt je in ootmoed. Vader zal je in die weg leiden en tot zegen doen zijn.

zondag 13 okt. **Kolossenzen 1:3-5**

'Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor jullie, gehoord hebbend van jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen ...' ^[NCV]

Het dankbare hart van de apostel richt zich tot *God, de Vader*, Die alles uitwerkt. Hij bewerkte het geloof en de liefde in de harten van de Kolossenzen en in dat van u, jou en mij.

Laten wij God danken voor elkaar, dat Hij ons aan elkaar geeft in het lichaam van Christus. De liefde van God is in onze harten uitgegoten door heilige geest en daardoor kunnen wij elkaar van harte liefhebben met Zijn liefde. Dan zullen wij als vanzelf *altijd bidden voor de anderen* volgens het voorbeeld van de apostel. De blijdschap die dat oplevert, is groot.

Vader, dank U dat U dit alles uitwerkt in mij.

maandag 14 okt. **Filippenzen 2:5**

'Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was ...'

De gezindheid van Christus? Wat is dat dan?

In Marcus 9:35 zijn Jezus en Zijn discipelen onderweg naar Kafarnaüm. Als Jezus hen vertelt van zijn aanstaande dood en opstanding dan begrijpen zij het niet.

Onderweg bespreken de discipelen wie de meeste was onder hen. Jezus hoorde dit en zegt dan: we stoppen, ga zitten en luister eens. *'Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.'*

Dit was de gezindheid van onze Heer: dienen. Hij heeft gediend; Hij was bereid om de laatste te zijn; Hij gaf alles, Zijn leven; Hij stierf voor mij en jou, opdat wij mogen leven uit die opstanding.

Vandaag levend in die gezindheid geeft vrede in je hart.

dinsdag 15 okt. **1 Thessalonicenzen 5:18**

'Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.'

Ja, als mijn leven één groot succes is ... ja, dan ben ik altijd blij en kan ik altijd danken.

Zo'n leven is een illusie.

Succes in mijn leven heeft nauwelijks te maken met Gods wil in mijn leven. Is er succes? Dank Hem. Is er geen succes? Dank Hem!

Onze Heer kende weinig succes in Zijn leven; op Hem wachtte het kruis. Zijn weg was door het lijden heen. Hij onderschikte Zich.

Als wij ons onderschikken aan Hem, dan weten we dat Hij alles doet samenwerken tot het goede. Dan kunnen we ons daarin verblijden. Dan is ons leven één groot gebed en zijn we in staat om onder alles te danken, omdat we ons onderschikken aan Hem.

woensdag 16 okt. **Spreuken 3:5-6**

'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.'

Woorden van Salomo. En toch komt deze formulering ons bekend voor. Paulus gebruikt ook heel vaak de tegenstelling om aan ons iets duidelijk te maken.

Salomo schreef deze woorden lang voordat onze Heer op aarde leefde, stierf aan het kruis en opstond op de derde dag. Paulus schreef erna. Daarom gaat Paulus een grote stap verder, hij schrijft in Filippenzen 4:7:

'En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.'

De mooie spreuk van Salomo richt de lezer op eigen inspanning. Paulus gaat verder en richt ons op wat Hij zál doen!

Vader, dank U voor het inzicht dat U ons vandaag geeft!



donderdag 17 okt. **Filippenzen 1:6**

'Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, Die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.'

Goed werk wordt meestal door vakmensen gedaan. Een schilder, een monteur, een kap- per of een arts, vakmensen die hun vak verstaan zijn goud waard.

Zo is God ook, het is 'een vakman' bij uitstek. Hij is een goed werk begonnen in jou, en Hij zal niet rusten voordat het doel is bereikt. Zijn goede werk in jouw wordt afgeleverd als die dag van Christus Jezus begint.

Vader, dank U wel dat ik U vertrouwen kan!

vrijdag 18 okt. **Lucas 15:20**

'En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kustte hem.'

Jezus vertelt de gelijkenis van de verloren zoon. In de gelijkenis ziet de zoon dat de weg die hij bewandelde niet de juiste was geweest, het liep niet zoals hij hoopte en na een lange reis die hem alles heeft gekost, zoekt hij de weg naar zijn vaderlijk huis. Zou zijn vader hem nog willen zien ...?

Hij wist niet dat zijn vader op de uitkijk stond. Zijn vader stond al te wachten. En toen hij zag dat daar zijn zoon aan kwam lopen, al zijn bezit en waardigheid verloren, werd hij met ontferming bewogen en liep naar hem toe en liet duidelijk zijn liefde voor hem zien. Zo is het Vaderhart van onze Heer. Zoekend naar Zijn kind, met ontferming en met liefde.

Thuiskomen bij Vader is een voorrecht!

zaterdag 19 okt. **Romeinen 16:27**

'... aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwig- heid (eonen)! Amen.'

De laatste woorden van de Romeinenbrief. Paulus realiseert zich dat deze brief grote onthullingen heeft gebracht. Dat kon alleen door bekendmaking aan hem door de wijze God, Hij Die de eonen overziet!

Wat is het bijzonder dat ook wij deze onthullingen kennen. Dát maakt dat wij de enige God, Die alles in wijsheid heeft bedacht, alle heerlijkheid mogen geven. Hij overziet de eonen, maar ook ons dagelijks leven tot in alle details.

Aan Hem dan ook alle dank en eer.

zondag 20 okt. **1 Corinthiërs 1:18**

'Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.'

Paulus is erg duidelijk. De kracht van God wordt duidelijk door het kruis. Op een mense- lijke manier kijken naar het kruis is echt dwaasheid, totale zinloosheid.

Maar kijkend naar de uitwerking van datzelfde kruis maakt dat een nieuwe wereld open: de kracht van God wordt zichtbaar. En voor ons ligt daar een persoonlijke weg met Va- der, een weg in de kracht van God.

Dat is pas 'met alle kracht vooruit!'

maandag 21 okt. **Handelingen 13:2b**

'En de heilige geest zei: "Zonder voor Mij, daadwerkelijk, Barnabbas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb."'^[GES]

Ook in deze tijd worden mensen apart gezet, maar dan ten opzichte van hen die niet ge- lovig zijn. Wij onderscheiden onszelf niet, want het is genade, en God roept uit. Van ons- zelf zijn we geen haar beter dan de mensen die nog niet geroepen zijn.

Apart gezet, zijn we, met een doel dat niet exclusief is, maar allen omvatten zal. Het is een zegen en een rust om te weten, dat de Vader met heel de schepping tot Zijn doel zal komen; ook een enorme troost, want Zijn schepping gaat ons ook aan het hart.

dinsdag 22 okt. **Handelingen 13:8**

'En Elymas, de magiër (want zó wordt zijn naam letterlijk vertaald) weerstond hen, en hij zoekt de proconsul om te buigen van het geloof.'^[GES]



In dit Bijbelgedeelte gaat het over een valse profeet, een Jood genaamd Bar-Jezus. Hij probeerde de Romein Sergius Paulus van het geloof af te houden, door de rechte wegen van de Heer te verdraaien. ^{Hand.13:10}

Ook nu zijn er nog valse klanken te horen, maar de genade van God is de rechte weg. Wat een zegen als je dan het verlangen hebt ontvangen om naar de rechte weg te horen, zoals dat bij Sergius Paulus het geval was. Dan wil je niet langer horen naar iets dat, op de een of andere manier, afbuigt van de genade.

woensdag 23 okt. **Handelingen 13:11b**

'... en jij zal blind zijn, en de zon niet bekijken, tot op een bestemde tijd. En ogenblikkelijk valt er een waas op hem, en duisternis, en hij gaat rond, en hij zocht mensen, om hem bij de hand te leiden.' ^[GES]

Bar-Jezus werd blind gemaakt, terwijl hij dat geestelijk gezien allang was. Hij kon het licht van de Heer niet aanschouwen. Als een illustratie van Gods volk tast hij rond in het duister en is hij geestelijk gezien afhankelijk van mensen geworden.

Hoe anders is het als je in genade door de geest wordt geleid? Dan wandel je in het volle Licht!

Maar gelukkig is de periode van blindheid slechts tijdelijk. Dat geldt voor alle mensen die niet uitgaan van geloof, of op een andere manier in duisternis leven. God zal hen allen, op Zijn tijd, het Licht doen zien.

donderdag 24 okt. **Handelingen 13:26b-27**

'... aan ons werd het woord van deze redding gedelegeerd. Want zij, die in Jeruzalem wonen, en hun oversten, zijn onwetend van Hem; en de stemmen van de profeten, die op elke sabbat worden voorgelezen, vervullen zij door Hem te oordelen.' ^[GES]

Hier wordt benadrukt dat dingen, die in het Woord werden voorzeggd, vervuld werden door onwetendheid. Door onwetendheid kan ook veel kapot worden gemaakt. Dat gaat evenmin buiten de Vader om. Hij laat dit alles toe in ons leven en legt in ons de gezindheid om die ander genade te betonen. Dat kunnen wij niet van onszelf. Alles staat of valt met het geestelijk inzicht dat de Vader geeft.

Omdat dit niet aan de mens is, kunnen wij anderen ook nergens op afrekenen.

vrijdag 25 okt. **Handelingen 13:32-33a**

'En wij brengen jullie het goede bericht, dat God de belofte, die aan de vaders gedaan wordt, volledig vervuld heeft voor onze kinderen, door Jezus te doen opstaan ...' ^[GES]

Mensen kunnen van alles beloven. Maar lang niet alle mensen maken deze beloften waar. Daar kunnen wij het soms moeilijk mee hebben en dat is, menselijk gezien, ook logisch.

Op mensen valt geestelijk gezien niet te bouwen. Dat wist de Heer als geen ander. Gods huis wordt dan ook niet op zand gebouwd, want Hij bouwt Zijn huis op de Rots.

Met de opstanding van de Heer heeft God Zijn belofte helemaal vervuld. Op dat fundament bewerkt Hij, dat wij mee mogen werken. Hem komt dan ook de lof toe, voor het werk dat Hij onder ons doet.

En het mooie is: wij zullen daar zelf ook nog lof van Hem voor ontvangen, omdat Hij alles door lijden heen heeft bewerkt.

zaterdag 26 okt. **Handelingen 13:41**

'Neem waar, verachtters, en verwonder jullie, en verdwijnt! Want Ik werk een werk in jullie dagen: een werk dat jullie absoluut niet zullen geloven, als iemand het aan jullie gedetailleerd vertelt.' ^[GES]

Dat God aan het werk is door de Heer, is een werk dat velen niet geloven. Zij willen zelf werken en de eer opstrijken voor de arbeid die zij verrichten. Als God mensen de ogen niet opent om Christus te onderscheiden, door Wie Hij alles in Zijn schepping tot stand brengt, dan is dat blijkbaar niet de bedoeling. Dan kun je dingen gedetailleerd aan iemand uitleggen, maar het wordt gewoon niet geloofd.

Hieruit blijkt maar weer dat het geen liefde is, om geloof – of een bepaalde mate daarvan – aan andere mensen op te dringen. Laat dat werk maar aan God over!



zondag 27 okt. **Handelingen 13:45**

'En de Joden nemen de verzamelde mensenmassa's waar, en zij worden vervuld van jaloezie, en zij spraken de dingen tegen, die door Paulus gezegd worden, en zij lasterden.' ^[GES]

Dit gebeurt als de genade in al haar volheid klinkt: De overvloed ervan trekt mensen aan, maar maakt tegelijkertijd anderen afgunstig. Dat wat mensen uit zichzelf proberen op te bouwen, steekt er zo schril bij af.

Als mensen vol zijn van jaloezie, kun je dingen als tegenspraak en laster verwachten. Niet alleen de boodschap probeert men naar beneden te halen, maar ook de mens die deze boodschap brengt. Dit alles is het werk van de tegenstander, want het is geen strijd tegen vlees en bloed. In tegenstelling tot de tegenstrevers, komen we dan ook nooit bij 'de mens' uit. We zien allen, gelovig of ongelovig, in Christus aan, en kennen niemand meer naar het vlees.

maandag 28 okt. **Nahum 1:7**

'Goed is Jahweh, tot sterkte in de dag van verdrukking en Hij kent hen die hun toevlucht zoeken in Hem.' ^[proeve CV]

Nahum is een naam die afgeleid is van een woordstam die 'diep zuchten' betekent. In het geval van Nahum (*Nachoem*) gaat het om een diep zuchten van zoiets als berouw of opluchting. De naam kan vertaald worden met respectievelijk 'hij die berouwt' en 'hij die opluchting geeft'. Zijn profetieën laten dat ook toe.

Nahum leefde in een tijd met angstwekkende dreigingen voor Israël. Bij Nahum draaide het, net als bij Jona, om een van Israëls vijanden, Assyrië, waarvan Ninevé de hoofdstad was.

In tijden van enorme druk en verdrukking, van oorlog en oorlogsdreiging, liet God de profeten vaak uitspraken doen die van universele waarde zijn. Daarvan is Nahum 1:7 een fraai voorbeeld. God zal Zijn oogappel, Israël, nimmer uit het oog verliezen! Hij is goed! Hij is tot sterkte in de dag van verdrukking! Hij kent de Zijnen!

Waar hebben wij dat meer gehoord? ^{2Tim.2:19}

dinsdag 29 okt. **1 Thessalonicenzen 5:3**

'Maar wanneer zij ook maar zouden zeggen 'vrede en zekerheid', dan is voor hen, onverhoeds, een totale ineenstorting aanstaande, als de wee bij haar die zwanger is.' ^[proeve CV]

Paulus heeft het hier over de naderende 'dag van Kurios' ofwel de 'dag van Jahweh'. Dat die zal aanbreken, is zeker, maar wanneer dat zal zijn, weet geen mens. Het is dan ook wijs om daarover geen 'voorspellingen' te doen of aan te nemen.

Het is echter een feit dat het thema 'vrede en zekerheid' thans *mondiaal* gehoord en nagestreefd wordt. Het is evenzeer een feit dat men dat *mondiaal* buiten God om denkt te kunnen bereiken. Afgod economie vervult daarbij de hoofdrol, meer de dubbelrol van heilbrenger en verwoester. Hij vraagt een hoge prijs voor de luxe die hij bezorgt: gewetenloze milieuvervuiling, vernietiging van ecosystemen, uitbuiting, tomeloze hebzucht, corruptie – kortom, hij teert op de zwakheden van het vlees.

Maar dan, totaal onverwacht, als donderslag bij heldere hemel, stort de schepping van afgod economie als een kaartenhuis ineen. Het gevolg is niet zozeer een totale ineenstorting, maar een totale verwoesting (Grieks: *olethros*) van alles wat afgod economie aan vrede en zekerheid voorgespiegeld heeft.

Zij die in Christus zijn, zien dit weliswaar aankomen, maar zullen vóór die tijd van aarde 'weggerukt' zijn. God zij dank!

woensdag 30 okt. **2 Corinthiërs 5:10**

'Want alles van ons moet openbaar gemaakt worden voor het erepodium van Christus, opdat elkeen zal halen wat hij door het lichaam bedreven heeft, hetzij goed, hetzij slecht.' ^[proeve CV]

Met 'goed' worden de vruchten van onze dienstbaarheid aan God aangeduid. Wat hier met 'slecht' bedoeld is, betreft echter niet onze zonden. Want staande voor het erepodium (*bêma*) zijn wij van ons vlees af, genieten wij immers al onsterfelijkheid en zijn wij als zodanig immuun voor zonde.



Het is onze wandel waarop het accent ligt en die voor het erepodium aan het licht zal komen. Doordat wij reeds gerechtvaardigd zijn, zijn wij verlost van elke veroordeling. ^{Rom.8:1} Voor het erepodium zal blijken hoe wij op ons fundament, Jezus Christus, gebouwd hebben: met goud en zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, stro. Hoedanig ieders werk is, zal het zinnebeeldige, louterende vuur uitmaken. Dat is per se niet een soort 'tussenhel' of 'vagevuur' – beelden die aan de menselijke fantasie ontsproten zijn. Door die loutering zullen wij per saldo alleen goud, zilver en kostbaar gesteente overhouden. ^{1Cor.3:12-15} Dan zal *aan een ieder* de lof van God geworden! Het erepodium is dus iets om diep dankbaar voor te zijn, want het brengt ons dichter bij de Vader dan wij ooit hadden kunnen wensen of denken!

donderdag 31 okt. **Openbaring 21:1-5**

'Zie, Ik maak alle dingen nieuw.'

Johannes heeft het hier over de derde en laatste hemel en aarde. Wij leven nog in het milieu van de tweede hemel en aarde zoals God die volgens Genesis 1 en 2 gemaakt heeft.

Over dat milieu maakt men zich tegenwoordig meer zorgen dan ooit tevoren. Men denkt met allerlei maatregelen en acties het onrustbarende tij wel te kunnen keren. Inmiddels zien wij steeds meer van de tekenen die onze Heer aan zijn discipelen voorgezegd heeft. ^{Luc.21:10-11}

Wat men niet beseft, is dat de Schepper al die ontwikkelingen van meet af aan voorzien heeft. 'He's got the whole world in His hands', nietwaar? Dat hebben de rebellerende activisten, genadeloze machthebbers, nietsontziende industriëlen en dergelijken niet door. God zal echter met hen afrekenen.

Na het Duizendjarig rijk en de grote witte Troon ^{Openb.20:11} zal Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken, zó nieuw dat niets meer aan de eerdere herinneren zal. ^{Jes.65:17}

Samen met de hemelingen zullen wij Hem loven Die alles in het heelal aan Zich onderschikt en tot slot ook Zichzelf aan de Vader zal onderschikken. Dan zal God, de Vader, alles in allen zijn. ^{1Cor.15:28}