

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

woensdag 1 jan. **Filippenzen 3:3**

'... want wij zijn de besnijdenis die God dienen in de geest van God en roemen in Christus Jezus en niet op vlees vertrouwen.'^[NCV]

Hoe gemakkelijk kun je niet als gelovige in alle ijver denken: Ik wil dit of dat doen voor God? Maar God kun je alleen maar dienen in Zijn geest, en niet in het vlees of vanuit de menselijke wil, want daar láát Hij zich niet door dienen.

Jouw roem is niet in jezelf, maar in Christus Jezus. Wat een genadegunst ontvang je, keer op keer opnieuw; juist omdat het dienen van Hem ook door Zijn liefde voor jou wordt bewerkt!

donderdag 2 jan. **Galaten 6:2**

'Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus.'^[NCV]

Mensen zijn verschillend, hebben allemaal zo hun eigen leven, en hebben ook allemaal hun eigen lasten. Weet jij waardoor een broeder of zuster belast wordt? Wat zwaar is voor hem of haar, of wat op iemand drukt?

Het kan wel eens goed zijn om daarover wat meer de diepte in te gaan met elkaar – als daar, in een gesprek, de gelegenheid toe is. *Dragen* gaat veel verder dan *verdragen*. *Verdragen* is nog steeds 'omdat het moet', waar *dragen* van harte gaat. Dat komt omdat God de wil in je legt het te dragen en jou ook het draagvermogen schenkt.

vrijdag 3 jan. **Psalms 46:11a**

'Ontspant en weet dat Ik Elohim ben ...'^[SW]

Als de boog voor langere tijd onder (hoog)spanning heeft gestaan, kan bij mensen de rek er helemaal uit geraken. Een laatste druppel doet de emmer dan overlopen.

Wat is het dan een weldaad om in het Woord te lezen, dat je mag ontspannen. Dat je mag weten dat Híj Gód is, juist in deze situatie waar je zelf niet uitkomt.

Natuurlijk kunnen wij door diepe nood, lijden en verdrukking gaan, en dat gaat ons soms niet in de koude kleren zitten. Toch is onze Vader in iedere situatie God, en juist onze zwakheid zal dat doen blijken. Daar kunnen we Hem dus bij voorbaat al voor gaan danken. En weet je wat dan zo bijzonder is? Niets ontspant mensen meer dan dat!

zaterdag 4 jan. **Lucas 6:45b**

'... want vanuit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.'^[GES]

Om over 'oorzaak en gevolg' te spreken: waar begint het mee? Het begint niet bij de mens, maar bij de schat die deze mens ontvangen heeft, de goede schat van het hart.

Uit deze schat wordt iemand in staat gesteld het goede tevoorschijn te brengen. Niet om zelf daarvoor de dank en de eer te krijgen, want die gaan beiden naar de God, de Vader, uit. Hij schenkt de mate van geloof en maakt dat mensen gaan overlopen van Zíjn liefde en genade. Dan kan de mond daar eenvoudigweg niet over zwijgen; het moet gewoon zijn uitweg vinden.

zondag 5 jan. **Lucas 21:14-15**

'Plaats dan in jullie harten, dat jullie niet vooraf een verdediging bedenken. Want Ik zal aan jullie een mond en een wijsheid geven, die al jullie tegenstrevers niet zullen kunnen weerstaan, of weerspreken.'^[GES]

Als mensen vertonen we soms de neiging ons te willen verdedigen aangaande het geloof. In dit Bijbelgedeelte komt ter sprake, dat dit helemaal niet nodig is. Je hoeft niet van tevoren te gaan bedenken wat je tegen mensen zult gaan zeggen, want Hij zal de wijsheid geven om te spreken. Je leeft in volledige afhankelijkheid van God en Hij zal voor jou strijden.

1 Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV'.

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017.

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Als je in deze rust mag leren staan, in de gesprekken die je voert met andere mensen, dan zullen zij dat zeker aan je gaan merken. In je houding, die Zijn rust uit zal stralen, in je hele manier van doen.

maandag 6 jan. Genesis 11:1-9

Het bouwwerk vorderde gestaag en de toren was al van mijlenver zichtbaar. Het volk zwoegde er van zonsopgang tot zonsondergang aan. Enthousiast werkten allen eensgezind aan wat een monument van menselijke hoogmoed moest worden.

Men neemt aan dat de bedenker en aanvoerder ervan Nimrod ('Rebel') was, achterkleinzoon van Noach.

Maar Jahweh stak een spaak in het wiel, opdat het project niet tot een volkenbond of verenigde naties zou leiden. Hij deed dat via het voornaamste communicatiemiddel van de mens: de taal. Dat gaf de doodsteek aan de eendracht tussen de volken.

Het zou ongeveer zo gegaan kunnen zijn: 'Zeg, is bert ernie?' 'Nee, misschien kanarie?' 'Ben je mafkees?' 'Nee, ik ben lazarus' 'Zal ik jou eens een hengst geven?' 'Graag, ik werk nu met een ezel!'

Leidinggevend en personeel begrepen elkaar niet, praatten langs elkaar heen, sloegen wartaal uit, met als gevolg hevige irritatie en enorme onenigheid.

De spraakverwarring leidde niet tot opbouw, maar tot afbraak van de toren die het centrum van de aarde had moeten zijn. Zo is het nog steeds, want bazen en bestuurders lopen waandenkbeelden achterna en blazen graag hoog van de toren.

In die verdeelde wereld zijn wij, heilige en gelovige broeders, echter in één lichaam geroepen, om de vrede van Christus! ^{Kol.3:15}

dinsdag 7 jan. Psalm 24:1

'Aan Jahweh behoort de aarde en haar volheid, het woongebied en zij die erin wonen.' ^[proeve CV]

De mens gedraagt zich thans alsof hij het is die de aarde bezit. In zijn ongebreidelde hoogmoed smeedt hij zelfs plannen om ook andere planeten in bezit te nemen om er te gaan wonen. Wat hij op aarde verpest heeft, meent hij elders in het heelal beter te kunnen doen.

Maar het is niet de mens die de aarde bezit in al haar volheid, maar God, inclusief het complete woongebied van de mens. God heeft planeet aarde uitgekozen om dáár aan haar bewoners te onthullen Wie Hij is en wat Hij met de mensheid voornemens is. ^{Ef.3:11}

De aarde is als het ware het theater waarin Hij Zijn heilshandelen aan de wereld en aan boodschappers en aan mensen laat zien. ^{1Cor.4:9}

De hemelingen worden straks verrast met nieuwe bewoners: de leden van het lichaam van Christus, in verheerlijkte staat, die Gods veelvuldige wijsheid bekendmaken! ^{Ef.3:10} De gehele schepping ziet wat zich op aarde afspeelt en hoe God ook daar Zijn kosmoswijde doel bereikt: alles in allen!

Die alleen wijze God zij de heerlijkheid, door Christus Jezus! Amen!

woensdag 8 jan. Romeinen 8:18

'Want ik reken erop dat het lijden van de huidige era niet opweegt tegen de heerlijkheid die op het punt staat aan ons onthuld te worden.' ^[proeve CV]

'Kom, Jezus, kom! Mijn lichaam is zo moe / en mijn krachten nemen steeds verder af. / Ik zie uit naar Uw vrede. / Deze bittere weg valt mij te zwaar. / Kom, o kom, ik wil geheel de Uwe zijn!' – Deze woorden heeft Johann Sebastian Bach vijftien jaar vóór zijn dood in een ontroerend motet getoonzet (BWV 229).

De man zou door ouderdomsdiabetes een verslechterd gezichtsvermogen krijgen en later blind worden. Zou hij toen al met zijn gezondheid getobd hebben? Zou het lijden in zijn leefomgeving hem hebben aangegrepen?

Velen van ons weten uit ervaring waarover het hier gaat. Het is niet anders. Voor hen als gelovigen zijn de woorden van Romeinen 8:18 geen strohalm om aan vast te klampen, maar een rotsvaste zekerheid! God geve dat!

donderdag 9 jan. 2 Corinthiërs 5:1

'Want wij weten, dat, ingeval ons aardse huis, de veldtent, afgebroken wordt, wij een gebouw uit God hebben, een niet met handen gemaakt huis, eonisch, in de hemelen.' ^[proeve CV]

De apostel Paulus schrijft dit in een breder verband, waarin hij verwijst naar alle ellende die hij en zijn medegelovigen destijds moesten doorstaan. Daarmee vergeleken leven wij in heel wat



mildere omstandigheden. Dat sluit echter niet uit dat ieder van ons verdrukking kan lijden in de vorm van ziekte, handicap, stress, pesterij, problemen in gezin en familie, enzovoort. Paulus zelf moest ook zware lasten dragen en zeer veel lijden. ^{1Cor.4:11-13} En wat zei de Heer tegen hem? 'Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.' ^{2Cor.12:9}

Zo mogen ook wij rekenen op de draagkracht die de Heer ons geeft, in alle omstandigheden, ongeacht de duur en ernst daarvan. Wij hebben bovendien de zekerheid dat wat wij meemaken in ons aardse lichaam, een tijdelijke behuizing, in het niet zinkt bij de heerlijkheid die ons straks in de hemelen wacht.

Ongelovigen hebben het vaak over 'uit de kast komen'. Paulus heeft het echter over iets dat oneindig meer perspectief biedt: uit de tent komen!

vrijdag 10 jan. **1 Corinthiërs 16:22**

'Indien iemand de Here niet toegenezen is, laat hij anathema zijn, maran atha!' ^[proeve CV]

'Maranatha' komt voor in liederen die met opgeheven handen vol passie gezongen worden. In Rotterdam staat een Maranathakerk, in Nijkerk een Maranathaschool. Een en ander bewijst hoe weinig gelovigen weten wat dit woord werkelijk betekent.

In de Griekse tekst gebruikt Paulus vlak ervoor het woord 'anathema'. ^{ook Gal.1:9} Dat betekent 'ban'. Het is, op z'n zachtst gezegd, niet best om anathema te zijn! Dan ben je eigenlijk dood. Daarna volgt het Hebreeuwse maran atha en dat betekent – schrik niet – 'vervloekt gij!' Ook dan ben je eigenlijk dood.

Maran atha is géén Aramees voor 'Heer, kom!' Waarom in vredes naam zou Paulus hier zo'n kreet slaken? Moraal van deze hersenkraker: weet wat je zingt of houd anders de lippen stijf op elkaar!

zaterdag 11 jan. **Kolossenzen 1:15**

'Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping' ^[NCV]

Knappe koppen hebben in de loop der tijden uitgedokterd dat alles in de kosmos opgebouwd is uit piepkleine deeltjes, van complete zonnestelsels tot en met het menselijk lichaam.

Eerst zou het atoom het kleinste deeltje zijn, maar later werden nóg kleinere deeltjes ontdekt met als laatste, in 2013, het schier onwaarneembare Higgsdeeltje. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Het zijn energiedeeltjes die razendsnel bewegen in een soort 'niets'.

Uit die energiedeeltjes en alle andere energievormen heeft de Schepper de ganse kosmos opgebouwd. Meer is er voor ons, stervelingen, niet waar te nemen. Zou er dan nog meer moeten zijn? Jawel, bijvoorbeeld het voor stervelingen ontoegankelijk licht. ^{1Tim.6:16}

Gods allereerste scheppingsdaad, voor alle stervelingen wel degelijk waarneembaar, was de Zoon van Zijn liefde: Christus!

Wetenschappers wroeten slechts in het voor stervelingen waarneembare deel van de schepping. Zij komen dan tot de absurde conclusie dat God niet bestaat. Zij zijn vooral blind voor Hem, Die het beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping!

Hoe zou dát toch komen ...?

zondag 12 jan. **1 Corinthiërs 2:12**

'Wij hebben echter niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat wij beseft hebben van wat door God aan ons in genade geschonken is geworden' ^[proeve CV]

Ouders en overheid hebben zich ook in 2019 weer druk gemaakt over vaccinaties. Voor- en tegenstanders voerden verhitte discussies, beriepen zich op allerlei onderzoeken en statistieken, op godsdienstige argumenten en zelfs op complottheorieën.

Ook in geestelijk opzicht probeert de wereld ons voortdurend met van alles in te enten. De stof waarmee dat gebeurt, brengt echter geen heil, maar blindheid en een dikke eeltlaag die ons voor Gods heil ongevoelig maakt.

De allerbeste 'vaccinatie' hebben wij gekregen toen Gods geest in ons woning maakte! Op onnaspeurlijke wijze leidt Hij ons voort.

Pas als wij op ons leven terugkijken, zien wij hoe wijs en liefdevol Hij daarin te werk is gegaan. Vóór eonische tijden in genade gered, niet door enig initiatief onzerzijds – iets om intens dankbaar voor te zijn! Daardoor is er voor ons geen kosmische duisternis meer, maar uitsluitend Zijn heerlijk licht!



maandag 13 jan. **Genesis 31:48**

'Toen zei Laban: Laat deze steenhoop heden getuige zijn tussen mij en jou [Jacob]. Daarom gaf hij hem de naam Gilead, en Mispa, want hij zei: "Laat de HEERE de wacht houden tussen mij en jou, als wij voor elkaar verborgen zijn." ^[HSV]

Kent u de naam 'Mispa'? Het betekent: wacht(post)/uitkijk(post), of wachttoren.

In Genesis 31 achtervolgt Laban zijn gevluchte (door God op pad gestuurde!) schoonzoon Jacob. God redt Jacob uit Labans hand; Hij waarschuwde Laban in een droom om Jacob (die later Israël heet) niets aan te doen. ^{Gen.31:24} Na diverse gebeurtenissen richten Jacob en Laban een gedenkteken, plus een (steen)hoop op en sluiten een verbond. ^{vs.44} Laban noemt deze (steen)hoop onder andere: Mispa (een plek in het Over-Jordaanse) – want de Heer zal de wacht houden tussen hen, zodat niet een van de partijen ongezien de andere kwaad zal doen. De Heer Zelf waakt erover, dat het gesloten verbond ook gehouden zal worden.

Wat kan dit verhaal betekenen? De Héér had aan Abraham en aan zijn zoon Izak beloften gedaan, ^{Gen.26:3-4, 24} waaronder die van een zeer talrijk nageslacht. Verder, dat de oudere zoon, Ezau, Jacob zou dienen. Gods voorgenomen plan liep via Jacob.

Omdat Hij Zijn beloften houdt, ziet Hij voorbij aan daden, waaruit weinig vertrouwen in Hem bleek. De Heer houdt zelfs de wacht, zodat Jacob geen kwaad zal overkomen!

Wij leven nu in een tijd van genade. Ná de dood, opstanding en verheerlijking van onze Heer Christus Jezus, wóónt Hij met Zijn geest in ons! ^{Rom.8:11} Zijn geest komt ook onze zwakheden te hulp. ^{Rom.8:26} En Hij heeft gelovigen verzegeld met de heilige geest van de belofte, ^{Ef.1:13} een waarborg van Zijn geestelijke zegeningen aan ons. Hoe rijk is dat!

Hij maakt altijd waar, wat Hij belooft; Hem zij alle lof, dank en eer!

dinsdag 14 jan. **1 Samuel 7:12**

'Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer en zei: "Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen." ^[HSV]

Bij Mispa hield de Heer Zelf de wacht, zagen wij gisteren. In latere geschiedenissen van Israël komt *Mispa* ook voor, maar op een andere plek, ten noorden van Jeruzalem. De betekenis blijft echter: wacht(post), wachttoren.

Volgens 1 Samuel 7 ging Israël afgoden dienen, waarna het door de Filistijnen onderdrukt wordt. Samuel echter roept op tot bekering en verzamelt Israël bij Mispa. Hij bidt voor hen en zij belijden daar hun zonden. Maar de Filistijnen trekken tegen Israël op. Daarop offert Samuel een lammetje en roept voor Israël tot de Heer. Opnieuw houdt de Heer de wacht, zodat Zijn volk geen kwaad overkomt: Hij brengt met een machtige donder de Filistijnen in verwarring en Israël hoeft hen slechts te achtervolgen om hen te verslaan. Zo verlost Hij en krijgt Zijn volk rust.

Behalve een geschiedenis is dit verhaal ook profetisch, want telkens opnieuw redt Hij Zijn volk! *Eerst* was er redding voor Jacob (Israël), die vaak meer op *eigen* werken vertrouwde dan op Hem; *hier* een bekeerd Israël, dat aan Samuel (als middelaar) om gebed vraagt voor verlossing. En Hij verhoort! *Zijn* beloften stáán.

En wij? Dikwijls zuchten wij in de verwachting van de verlossing van ons lichaam; dan komt Zijn geest onze zwakheden te hulp. ^{Rom.8:23, 26} Want als wij zelf niet weten, wat wij zullen bidden (naar wat Zijn bedoeling van mijn situatie is), pleit Zijn geest Zelf voor ons met onuitgesproken verzuchtingen. Ook onze toekomst is veilig bij Hem Die ons liefheeft!

woensdag 15 jan. **1 Samuel 4:1**

'En Israël trok ten strijde, de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haëzer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek.' ^[HSV]

Eben-Haëzer betekent: steen van de Helper/Hulp. Het boek 1 Samuël noemt twee plekken waar zo'n steen, Eben-Haëzer, was opgericht. Over de *eerste* plek hier wat gedachten, de *tweede* komt morgen aan bod.

1 Samuel 4:1 en 5:1 gaan over Eben-Haëzer in de buurt bij Afek (ten noordoosten van Jaffa). Filistijnen trokken daar op tegen Israël.

In Silo (oostelijker) stond de ark en was Eli priester. Maar Eli's zonen, Hofni en Pinehas, waren onrechtvaardige priesters. ^{1Sam.2:12-17}

Vanaf hun kamp bij Eben-Haëzer strijdt Israël tegen de Filistijnen en verliest. Men meent zelfs de *ark van het verbond* van de Heer in te kunnen zetten ter verlossing. Hofni en Pinehas (als corrupt priesterschap) komen met de ark: de nederlaag is groot, en de Filistijnen nemen de ark mee.



Deze ark, horend bij het 'oude' verbond, was 'in handen' van corrupte priesters en het volk handelde in Silo slecht, volgens Jeremia 7:12. Slechts door Gods ingrijpen, na 7 maanden, komt de ark terug in Israël; maar ditmaal dicht bij Jeruzalem en nog later in Jeruzalem. Deze 'eerste' 'steen van de Helper' betekende voor Israël geen verlossing, want verlossing is er niet in *eigen handen*. Maar we weten nu, dat onze Heer werd tot een kostbare *hoeksteen!* ^{Jes.28:16} En iedereen mag nu zijn hoop (zekere verwachting) stellen op de levende God, Die Redder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen! ^{1Tim.4:10} Door Zijn genade alleen!

donderdag 16 jan. **1 Samuel 7:12**

'Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer en zei: "Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen." ^[HSV]

Samuel riep Israël bij Mispa op zich te bekeren. ^{1Sam.7:3} En nadat Samuel een melklammetje ten brandoffer offerde en bad, gaf de Heer Zélf verlossing!

Dit Mispa lag ten noorden van Jeruzalem. In de tekst vinden we voor de plaats 'Sem' ook wel de lezing 'Jeshanah' (zie ook 2 Kronieken 13:19). Jeshanah betekent: oude. Misschien mag je zeggen, dat tussen het 'oude' (Jeshanah) en tussen Mispa (waarvandaan hier door Zijn ingrijpen verlossing plaatsvindt), Eben-Haëzer werd opgericht – de steen van de Helper. De situatie bij het *eerste* 'Eben-Haëzer' ^{1Sam.4:1} betekende voor Israël (dat toen op eigen kracht vertrouwde): onderdrukt worden door vijanden. Maar de nieuwe situatie vanuit Mispa (een plek waar God de wacht houdt over Zijn volk) is: vrede en rust voor Israël, verlossing! Niet door eigen kracht, alleen door wat de Héér gaf! En tussen het oude en de nieuwe situatie staat de Steen van de Helper, Eben-Haëzer!

Niet alleen voor Israël, maar voor de hele schepping geldt: er is niets te verwachten van eigen kracht. Vertrouw slechts voor redding (ook voor *déze* dag!) op onze Heer. Hij is de kostbare hoeksteen in Sion, ^{Jes.28:16} die de bouwers (eigen werken!) verworpen hadden. Laten we uitsluitend Hem vertrouwen; aan Zijn volmaakte werk valt immers niets toe te voegen. Aan Hem, aan de alleen wijze God, door Christus Jezus, zij de heerlijkheid tot in de eonen van de eonen. Amen. ^{Rom.16:27}

vrijdag 17 jan. **Filippenzen 2:15**

'... opdat jullie onberispelijk en zonder arglist worden: kinderen van God, smetteloos te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld ...' ^[NCV]

Jullie 'schijnen' als lichtbronnen in de wereld! Het woord hier vertaald met 'schijnen', betekent: *zichtbaar worden, verschijnen*. Verder heeft 'lichtbron' [Grieks: phōster] uit dit vers te maken met 'phōs', licht, wat vaak licht direct van God aanduidt. Dit 'phōs', licht, wordt in de Schrift ook tegenover *duisternis* gebruikt.

De 'uitgeroepen gemeente' mag in onze tijd zichtbaar worden als een 'lichtbron'. Belangrijk is het om te beseffen, dat dit licht *niet* uit onszelf komt. ('Lichtbron' is mogelijk niet de beste vertaling; eigenlijk is het meer: 'lichtende'.) Want het is GóD, Die in ons zowel het willen als het werken voor Zíjn welbehagen bewerkt! ^{Fil.2:13} Hij maakt goede werken tevoren gereed, opdat wij daarin zullen wandelen. ^{Ef.2:10} Het Lichaam van Christus mag dus een 'lichtuitstraling' zijn met licht van Hém, levend te midden van een krom en verdraaid 'geslacht'.

Dank U, Vader, dat U mij als een stukje 'lichtuitstraler' of 'lichtende' ín wil zetten, nu al in deze wereld. Op die manier wordt Uw licht zichtbaar voor wie ik vandaag mag ontmoeten. Misschien thuis, op school, op het werk, in een winkel, op straat ... Zijn licht delen met en tonen aan een ieder, die Hij deze dag op mijn pad brengt!

zaterdag 18 jan. **2 Thessalonicenzen 2:8-9**

'En dan zal de wetteloze onthuld worden – hem zal de Heer Jezus optillen met de geest van Zijn mond en buiten werking stellen door de verschijning van Zijn aanwezigheid – wiens aanwezigheid in overeenstemming met de werkzaamheid van de satan is ...' ^[NCV]

Gisteren lazen wij over het zichtbaar worden van Gods licht in deze wereld. Dit Bijbelvers gaat over de (nabije?!) toekomst, namelijk over de laatste, 70^{ste}, 'jaarweek' uit Daniël, ^{Dan.9:24-27} een tijd waarin satan zeer werkzaam is. Dan zal de wetteloze onthuld worden en aanwezig zijn.

Onze Heer echter zal deze aanwezigheid buiten werking stellen, door de *verschijning* van Zijn aanwezigheid! Dit woord *verschijning* hoort bij ons woord van gisteren:



(ver)schijnen/zichtbaar worden. Andere Bijbelgedeelten over Israël spreken meestal alleen van Zijn aanwezigheid. En de gevolgen daarvan? Israël zal Zijn licht laten schijnen voor de heidenvolkeren om daarmee de hemelse Vader te verheerlijken! ^{Jes.60:1-3!; 49:6B en Matth.5:14-16}

God gebruikt echter het Lichaam van Christus nu o.a. om de overstijgende rijkdom van Zijn genade tentoon te spreiden, ^{Ef.2:7} en de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken 'aan de soevereiniteiten en volmachten te midden van de hemelingen'. ^{Ef.3:10}

Israël wordt/is een licht voor de aarde, en de gemeente is speciaal geroepen voor machten en overheden te midden der hemelingen. Voor de gemeente geldt: Zijn verschijning is zeer nabij! Tot die tijd mogen wij (én hier op aarde, als ook aan de hemelingen) de overstijgende rijkdom van Zijn genade bekend maken!

zondag 19 jan. **2 Timotheüs 1:9,10**

[Hij roept] '... in overeenstemming met Zijn eigen voornemen en de genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór eonische tijden, maar nu geopenbaard wordt door de verschijning van onze redder, Christus Jezus, Die de dood buiten werking stelt, en leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt door het evangelie ...' ^[NCV]

Paulus spreekt (in een heel lange zin) onder andere over de genade, die nu geopenbaard wordt. Een eerdere dagtekst ging over: *zichtbaar worden/schijnen*, maar nu is er in het werkwoord een extra element: *zichtbaar(openbaar) gemaakt worden/zijn*.

Wat wordt openbaar gemaakt? De verschijning van onze Redder! Hij stelt de dood buiten werking en brengt leven en onverderfelijkheid aan het licht! In Hem heeft God Zichzelf, Zijn liefdevol hart voor heel de schepping, zichtbaar gemaakt.

Hoe bijzonder is wat Paulus over die genade zegt. Hij vertelt ons ten eerste, dat die genade ons gegeven is in Christus Jezus, en ten tweede, dat dit gebeurde vóór eonische tijden!

Voordat eonen begonnen, lange tijdperken waarin Gods plan zich ontvouwt, was Zijn genade al gegeven in Christus Jezus. Dat komt overeen met Openbaring 13:8: '...het Lammetje, dat geslacht is vanaf nederwerping van de wereld.' ^[NCV] Voordat de mens zondigde, was Jezus Christus al geslacht als het Lam. Gods plan met heel Zijn schepping lag helemaal klaar, het alles was Zijn voornemen! En die genade werd nu, met de verschijning van de Redder *zichtbaar, openbaar* gemaakt!

Waar zouden wij ons vandaag zorgen over maken, als we beseffen dat onze Redder er al was, er vandaag is en er altijd zal zijn!?

maandag 20 jan. **Kolossenzen 1:9**

'Derhalve houden ook wij, vanaf de dag dat wij dit hoorden, niet op voor jullie te bidden en te verzoeken, dat jullie vervuld worden met de erkenning van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht.' ^[NCV]

Dit is een gebed dat je wellicht niet dagelijks bidt. Mensen bidden meestal voor hun dagelijkse behoeften, hun gezondheid, hun familie, et cetera. In onze dagtekst gaat het om *erkenning*, dat is: met je hele hart accepteren. Het gaat om Gods wil.

In deze rijke brief gaat het dan om de totale verzoening van het al. Al het geschapene in de hemelen en op de aarde deelt in Zijn verzoening. Vijanden worden vrienden, doordat God in hen werkt.

In de taal van de Bijbel is dat: *het geheimenis van Christus*. Hij zal in de laatste fase van Gods plan Heer en Hoofd van de hele schepping zijn. In Hem werd het al geschapen en door Hem wordt datzelfde al met God verzoend. Daar zien we naar uit; dankt u mee?

dinsdag 21 jan. **Kolossenzen 1:10**

'... zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel Zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de erkenning van God ...' ^[NCV]

De Heer waardig wandelen, daar heb je wijsheid (...) en geestelijk inzicht voor nodig.

In het boek Spreuken vind je allerlei praktische wijsheid voor je dagelijks leven. Dat zijn aanzetten om voor God welgevallig te zijn.

Verdere (geestelijke) wijsheid en dito inzicht vind je in de brieven van Paulus. Het evangelie van Gods genade maakt je vrij van zo veel gebondenheid aan het vlees en/of religie. Van, uit en in genade leven is voor de Heer welgevallig. Je houden aan Zijn uitspraken is heel gezond voor je dagelijks leven. De kracht om dat te kunnen *komt altijd van onze Heer*. Vrucht dragen is door God gewerkt en het groeien in de erkenning van God is het resultaat van Gods werk – je gaat aan Hem *alle eer* geven.



woensdag 22 jan. **Kolossenzen 1:11**

'... met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld met vreugde ...' ^[NCV]

In onze zwakheid hebben we Zijn kracht nodig. Dat ervaren we mogelijk dagelijks. Paulus roemde zelfs in zijn zwakheden. Hij kende de kracht waar dit vers van spreekt. Kracht tot volharding in onze omstandigheden. Volharding: onder de gegeven situatie blijven staan.

Geestelijke kracht ontvangen wij, door Gods woord. Je vraagt je af: hoe nu verder? Dan geeft *God* ongedacht uitkomst, zodat je het vermogen hebt met Hem verder te kunnen. Diep in je hart weet je, dat *God* alle dingen doet samenwerken tot wat goed is. Zijn beloften bieden licht, zekerheid en uitzicht op Zijn liefde. Dat geeft die diepe vreugde in je hart, ook als je *geduld* moet hebben.

Vader, wat U doet, is goed.

donderdag 23 jan. **Kolossenzen 1:12**

'... gelijktijdig de Vader dankend, Die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht ...' ^[NCV]

Ons gevoel bedriegt. Wij *voelen* ons zo vaak tekort schieten, onbekwaam. Dat kan ertoe leiden, dat je niets meer durft te doen.

De inhoud van ons vers maakt ons dankbaar, want de zekerheid is: *de Vader maakt ons bekwaam!* Hij stelt je in staat, geeft je de kracht (zie dagstukje van 22 januari) om dingen te doen, waarvoor je zelf geen kracht dacht te hebben. En dat niet alleen voor nu, vandaag, op aarde, maar ook voor straks, te midden van de hemelen. Dat is voluit van God, want het gaat om het lotdeel, dat gebied voor ons als heiligen *in het licht*. God, onze Vader, Hij geeft in Zijn liefde al wat nodig is om tot Zijn eer te zijn.

Wat je onderweg ook tegenkomt, Vader weet ervan.

vrijdag 24 jan. **Psalms 119:89,90**

'Gedurende de eon, o Jahweh, staat Uw woord vast in de hemelen; gedurende generatie op generatie blijkt Uw trouw. U hebt de aarde vastgesteld en zij zal staan.' ^[proeve NCV]

Tijdens een jaarwisseling spreken deze woorden je extra aan. Meestal denk je eind december terug aan je in dat jaar – of in eerdere jaren – ontvallen geliefde(n). Dat maakt je soms weemoedig. Maar deze Psalmwoorden wekken je op, want *God is trouw*, dwars door de generaties, de geslachten heen.

Overigens geldt dit woord niet alleen in deze eon, maar ook in de eerdere én in de nog komende eonen. De genade van Gods trouw is effectief in ons leven en maakt ons trouw. Deze oude aarde gaat voorbij, maar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zullen zeker komen. Ook in die nieuwe zal Gods nooit aflatende trouw blijken, totdat Hij alles in allen is.

zaterdag 25 jan. **Lucas 10:21**

'Opdat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: "Ik dank U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen openbaarde. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen"'. ^[HSV]

Jezus' bediening leek op dit moment, toen Hij dit bad, mislukt. Hij moest over Chorazin, Bethsaïda en Kafarnaüm ernstige woorden uitspreken.

Wat Hij in Zijn dankgebed zegt valt op. Hij dankt Zijn Vader, *dat Hij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborg!* Het behaagt Vader om dat te doen.

Waarom dankt de Heer?

Omdat het Vaders wijsheid is, in Zijn plan, om tijdelijk mensen te verblinden voor de waarheid, om ze later tot volledige erkenning ervan te brengen.

Wij kunnen God meestal niet narekenen in wat Hij doet. Toch zien we steeds meer, dat het kwaad en de zonde tijdelijk hun functie hebben. We helpen degenen die door het kwaad wat hen overkwam, lijden – met het oog op de heerlijkheid die zeker gaat komen. *Vader, dank U wel.*

zondag 26 jan. **Hebreeën 11:22**

'Door geloof heeft Jozef zich de uittocht van de zonen van Israël herinnerd, en gaf instructies over zijn beenderen.' ^[proeve NCV]



Jozef geloofde het woord dat tot Abraham gesproken was, dat zijn kinderen naar Egypte zouden reizen en daar verdrukt worden, en daarna zouden uittrekken. Daarom zei hij tegen hen dat ze zijn gebeente mee moesten nemen uit Egypte.

Ons *geloof* geeft uitzicht op de toekomst die God geeft. Voor ons is dat de 'uittocht' bij de bazuin van God. Wat een geweldig uitzicht is dat! Dat schenkt ons *kracht* die nodig is voor vandaag.

Ook morgen zal Vader daarin voorzien, want Hij is de God van de verwachting, Die ons vervult met alle vreugde en vrede in het geloven, door de kracht van heilige geest. Zo leven we in en door die heerlijke zekerheid, die God geeft.

maandag 27 jan. **Kolossenzen 3:16-17**

'Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader, dankende door Hem!'

Twee maal het woord *dank*. Dankgebeden kunnen een brede invulling krijgen: psalmen, lofzangen en geestelijke liederen kunnen daar aan bijdragen – niet om je emotioneel in hoger sferen te brengen, maar om God vanuit je hart te danken. Alles wat je doet, kan zo zelfs een dankgebed worden. Je hele doen en laten, je hele leven een ode aan God.

dinsdag 28 jan. **Openbaringen 21:5^b**

''Zie, Ik maak alle dingen nieuw''

Op bijna de laatste bladzijde van onze bijbel vinden we deze belofte. Met recht is dit onvoorstelbaar. Probeer maar eens om te bedenken hoe Hij dat zal doen. En echt ... Hij is in staat om te doen wat Hij beloofd heeft. Wat een geweldige hoop voor de toekomst is dat. Alles wordt nieuw!

woensdag 29 jan. **Kolossenzen 3:2**

'Bedenk de dingen die boven, niet die op de aarde zijn.'

Heel gemakkelijk laten we onze gebeden verkleuren door onze westerse leefwijze. Hoe worden onze gedachten en wensen beïnvloed door reclame of door films die we zien op de televisie. Hoe gemakkelijk willen we ons spiegelen aan een idool dat alles heeft, geld, kunstmatige schoonheid, huizen of auto's? Paulus zegt: voor ons is dat een illusie, die dingen brengen niet jouw geluk, het zorgt voor hebzucht.

Bedenk de dingen die boven zijn, als we gaan bidden, laten we dit dan als uitgangspunt nemen.

donderdag 30 jan. **Kolossenzen 4:2**

'Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons ...'

Lang heb ik gedacht, dat ik de enige was bij wie het zo was, dat als ik bad mijn gedachten soms met mij op de loop gingen. En voordat je het wist, was mijn gebed veranderd in een vakantievisioen of werkproblemen of noem maar op ...

Paulus weet heel goed wat hij hier zegt. Als je bidt, moet je weleens volharden en mag je waakzaam zijn, zodat je gericht blijft op je gebed. En als je bidt, doe dat niet alleen voor jezelf, maar ook voor die ander.

vrijdag 31 jan. **Kolossenzen 4:12**

'Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.'

Het meeste wat over Epafras bekend is, staat in dit vers. Zijn naam komt naar voren en verdwijnt weer – eigenlijk een van die figuranten op het toneel van de Bijbel.

Maar ... vergis u niet, deze man is een zeer krachtig persoon. Hij worstelt in zijn gebed voor anderen, altijd! Hij bidt dat anderen sterk zullen zijn, dat anderen zullen staan en volmaakt en zeker in hun wandel met God zullen zijn.

Weet u ... u en ik zijn ook van die figuranten, op het zelfde toneel, ook onze kracht komt van Hem. Ook wij mogen bidden voor degenen waar we van houden, opdat zij mogen staan en volmaakt en zeker zijn in hun wandel met God!

Wat een voorbeeld, deze Epafras, wat een bidder!