

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51.¹

zondag 1 dec. **2 Corinthiërs 13:11a**

'Overigens, broeders, verheug je, laat je op orde brengen ...' ^[GES]

Als dingen in ons leven op orde worden gebracht, kan dat tegenstrijdige gevoelens te weeg brengen. Zoals wij in letterlijke zin verknocht kunnen zijn aan dingen, zo kunnen wij ook in figuurlijke zin verknocht zijn aan, bijvoorbeeld, verworven inzichten. Daar willen we soms, koste wat het kost, aan blijven vasthouden, niet zelden door lijden dat we hebben meegemaakt.

Nu achtte de Vader het nodig om dingen toe te laten in ons leven, en Hij acht het nodig dat wij het vervolgens aan Hem overlaten. Laat je daarom door Hem op orde brengen. Hij zal, door Zijn vermogen, bewerken dat je het leert aanvaarden uit Zijn Hand. Dat kun je niet in eigen kracht.

maandag 2 dec. **Genesis 2:16-17**

Hier gaat het om het allereerste gebod dat God aan de mens oplegde, waarvan de laatste woorden in het Hebreeuws duidelijk aangeven, dat het eten van 'de boom van kennis van goed' en kwaad de mens *stervende* maakt.

Zowel Adam als zijn latere wederhelft, Eva, kenden het *stervensproces* niet. Zij behoeften zich toen ook niet voor *Jahweh Elohim* te verbergen als Hij in de avondkoelte in de hof wandelde. Dat zou later drastisch anders worden, toen zij kennis van goed en kwaad kregen en daarmee een geweten.

Na het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad beseften zij Gods gebod overtreden te hebben. Zij durfden Hem niet onder ogen te komen toen Hij de mens riep. ^{Gen.3:8}

Wat een voerecht dat wij ons niet met vrees voor God behoeven te verbergen. Wij hebben immers de geest van het zoonschap ontvangen, waarin wij roepen: 'Abba, Vader!' ^{Rom.8:15}

Moraal: wij hebben vrije toegang tot de Vader! ^{Ef.2:18} Elk uur, elk ogenblik!

dinsdag 3 dec. **Genesis 2:18, 21-22**

De Here God, Jahweh Elohim, zei, dat het niet goed was dat de mens alleen was en besloot voor hem 'een hulp als zijn wederhelft' te maken. Uit een zijde van Adam, de mens, bouwde Jahweh Elohim 'mannin'. Adam zou haar later Eva noemen. ^{Gen.3:20}

Het is niet onwaarschijnlijk dat Adam aan Eva het gebod van God doorgegeven heeft om niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Je zou dit dan de allereerste overlevering van Gods Woord kunnen noemen. En zoals zo vaak gebeurt bij het (mondeling) doorgeven van woorden: belangrijke details ontsnappen aan de aandacht van de ontvanger, of de clou ervan niet wordt begrepen. Daar gaf Eva later ook blijk van, toen de slang daarnaar vroeg.

Zouden er mensen bestaan die niet aan dat gebrek lijden? Tot heden toe worden Gods woorden immers nog steeds anders doorgegeven en ingevuld, of zelfs aangevuld op een wijze die Hij absoluut niet bedoeld heeft. Daarmee draaien mensen de woorden die waarheid, licht en leven zijn de nek om. En de Tegenstander maakt daar handig gebruik van.

Moraal: laten wij héél voorzichtig zijn met te vertellen wat God gezegd zou hebben. Dus liever niet losjes uit het hoofd citeren, maar exact weergeven wat Hij Zelf gezegd heeft! God heeft Zijn Woord niet voor niets zwart-op-wit laten vastleggen!

woensdag 4 dec. **Genesis 3:1 e.v.**

'En hij [de slang] zei tegen de vrouw, waarlijk, is het dat Elohim gezegd heeft: Niet zullen jullie eten van elke boom in de hof?' ^[proeve CV]

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV).

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017).

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



De slang vroeg naar de bekende weg, maar zonder de boom van de kennis van goed en kwaad te noemen. Dat is een van zijn vaste trucs: een belangrijk detail verzwijgen.

Eva trapte in zijn val. Ook zij noemde de boom niet en heeft het alleen over de boom in het midden van de hof. Daaraan voegde zij toe dat *Elohim* gezegd zou hebben: '*Niet zullen jullie ervan eten en niet zullen jullie daaraan aanraken, opdat jullie niet sterven.*' [proeve CV]

Had Adam Gods gebod niet nauwkeurig doorgegeven, of had Eva slechts met een half oor ernaar geluisterd? De slang haakt handig in op Eva's versie. Eva dacht klaarblijkelijk dat alleen al het aanraken en het eten van de vrucht dodelijk zou zijn. Maar God had juist gezegd, **dat zal dan jij 'stervende', dus onderhevig aan het stervensproces zouden zijn.** En dat is precies wat er gebeurde: Eva at en viel niet dood neer, maar werd sterfeling. Adam even later ook.

Moraal: laten wij dagelijks proberen niet dezelfde fout te maken als Eva en niet de woorden van de slang geloven, maar ons strikt aan Gods Woord houden!

donderdag 5 dec. **Efeziërs 1:1**

'Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, aan al de heiligen, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus ...' [NCV]

Hier staat in een notendop omschreven wie 'heiligen' zijn: 'gelovigen in Christus Jezus'! Het is God Zelf Die gelovigen heilig heeft verklaard en niet een of andere kerkvorst.

Er leven evenmin onsterfelijkheid genietende heiligen in de hemel, tot wie men zich kan wenden om bij God een goed woordje te doen. Er is maar één die onsterfelijkheid heeft: onze Heer Christus Jezus! ^{1Tim.6:16}

Iedereen die wat anders leert, loopt aan de leiband van misleidende geesten en onderwijzingen van demonen. ^{1Tim.4:1} Laten wij onszelf en onze kinderen dus niets wijsmaken, zoals over een 'goedheilig man', Sinterklaas geheten. Of moeten onze (achter)(klein)kinderen later constateren te zijn voorgelogen? Doe als Paulus: spreek waarheid in Christus en lieg niet! ^{Rom.9:1}

vrijdag 6 dec. **Jesaja 38:5-6**

Hizkia leefde in dagen van enorme oorlogsdreiging. Alsof dat nog niet genoeg was, werd hij dodelijk ziek. De profeet Jesaja moest hem de boodschap brengen dat hij niet zou herstellen. Hizkia barstte in tranen uit en stortte zich in gebed op *Jahweh*. Toen mocht Jesaja hem namens *Jahweh*, de God van zijn vader David, berichten: er zouden nog 15 jaren aan zijn leven worden toegevoegd! Bovendien zou *Jahweh* hem en de stad tegen de koning van Assur beschermen.

In de verzen 10-20 staat het gedicht dat de van dankbaarheid overlopende Hizkia daarna geschreven heeft.

Het Schriftgedeelte van vandaag is een van de vele die duidelijk aangeven dat onze tijden in *Gods* hand zijn. Hij bepaalt het aantal dagen van ons leven en alles wat daarin gebeurt. David, ook met de dood bedreigd, getuigde ook hiervan: 'mijn tijden zijn in Uw hand!' ^{Ps.31:15}

De mens die in zijn ongeloof en eigengereidheid God denkt te kunnen passeren, braakt afschuwelijke opvattingen uit over voltooid leven en het 'recht' op actieve levensbeëindiging. En dat nota bene onder de 'liefdevolle' begeleiding van een arts! Wat een dikke duisternis heerst er in onze dagen!

Wij zijn echter kinderen van het licht. Laten wij ook zo wandelen, 'toetsend wat de Heer welgevallig is!' ^{Ef.5:8-10}

zaterdag 7 dec. **Jesaja 45:18**

'Want zo heeft Jahweh gesproken, Die de hemelen geschapen heeft, Hij, 'Elohim, Die de aarde gevormd en gemaakt heeft, Hij, Die haar gevestigd heeft: niet als een chaos heeft Hij haar geschapen, maar tot bewonen heeft Hij haar gevormd. Ik, Jahweh, en geen ander!' [proeve CV]

Wetenschappers wringen zich in allerlei bochten om maar te kunnen bewijzen dat het universum niet door God geschapen is. Alles zou het product zijn van vrij willekeurige vormen als gevolg van de werking van natuurwetten.

Een wat gematigde opvatting over het ontstaan en de ontwikkeling van het universum heeft het over 'intelligent design', alsof het een product zou zijn van een of andere 'intel-



ligente ontwerper'. Zij geloven weliswaar in een 'iets', maar liever niet in God. Men gelooft domweg Gods Woord niet en al helemaal niet wat Jesaja hierover opgetekend heeft. Een beroemd wetenschapper, Einstein, heeft eens opgemerkt: 'De idee dat het universum in al zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van blind toeval is, is net zo geloofwaardig als de idee, dat als een drukkerij ontploft al het zetsel weer neer zou vallen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.'

Dit is wat Jesaja ook schreef, maar hij noemde juist wél en zéér nadrukkelijk zijn bron: *Jahweh!*

Laten wij hetzelfde doen als wij alles om ons heen bezien en Hem ervoor loven en danken!

zondag 8 dec. **Spreuken 3:5**

Er staat 'Vertrouw op Jahweh'. Dat is weliswaar een aanvaardbare vertaling, maar het Hebreeuwse woord houdt meer in dan alleen 'vertrouwen', namelijk het van Hem verwachten, je bij Hem veilig en geborgen weten.

De boodschap van wat God ons hier zegt, is dat wij geen inzicht en geen benul hebben van wat achter de dingen schuilt en in de mensen omgaat. Dat weet alleen Hij Die in ieders hart kan kijken. ^{1Sam.16:7} Hij kent ieder van Zijn schepselen van haver tot gort. ^{Ps.139:1-4} Alleen Hij heeft alles in Zijn hand en leidt alles en allen naar het door Hem gestelde einddoel.

Het is een zegen als wij Gods hand in ons leven herkennen. Meestal zien wij dat pas achteraf in. Dat is voor ons geen reden om daarover de wijsneus uit te hangen, vooral waar het een ander aangaat. Wij doen er immers goed aan niet op eigen inzicht te steunen. Het is wél reden om in ons én andermans leven vol vertrouwen voor Gods handelen open te staan.

*Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen van Hem,
Die 't al regeert.*

Goed om uit volle borst te zingen!

maandag 9 dec. **Jeremia 1: 5**

'Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld.'

Jeremia is door God geheiligd, nog voor zijn geboorte!

Is hij dan voorbestemd om nooit iets fout te doen? Een heilig boontje? Nee, Jeremia is gewoon mens. God verklaart hem heilig. Heilig wil zeggen: apart gezet (afgezonderd zijn) om een taak uit te voeren.

Jeremia is bijzonder omdat God hem een bijzondere opdracht geeft. Hij zal profeet worden en de woorden van God doorgeven aan de volkeren. Daarom is Jeremia geheiligd, apart gezet.

Hoe bijzonder is het dat God steeds weer mensen heiligt (apart zet) om Zijn woord te doen klinken.

dinsdag 10 dec. **Efeziërs 1: 1**

'Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, aan al de heiligen, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus.' ^[NCV]

De Efeziërsbrief is een algemeen rondschrijven. Hij werd in Efeze gevonden. Paulus schreef aan de gelovigen, die, zoals hij, afgezonderd werden om met de verheerlijkte Christus verbonden te zijn. Zij zullen niet met de Messias, de Koning, terugkeren in Zijn aardse Koninkrijk.

Wat bij de twaalf apostelen niet bekend was, onthult Paulus in deze brief. De Efeziërsbrief onthult ons het geheimenis, dat bestemd is voor '... al de heiligen, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus ...' ^{Ef.1:1}

Veel gelovigen zijn hiermee onbekend en volgen de boodschap van de twaalven. Toch is de koninkrijksbedeling nu buiten werking en zijn we door de overvloeiende genade Gods in de tegenwoordige bedeling allen verbonden met de opgestane en verheerlijkte Christus.

Laten wij God daarom bidden dat Hij alle gelovigen Zijn overvloeiende genade onthullen mag, die Hij ons in Christus Jezus schenkt.



woensdag 11 dec. **Efeziërs 1: 2**

'Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.' ^[NCV]

Goddelijke genade en de zegen, daarmee begint Paulus dit rondschrijven. Bij een oosterse begroeting zei men vrijwel altijd: Vrede! Daarmee werd het goede en het welzijn voor de ander gewenst. Paulus stelt echter in al zijn brieven het woord *genade* voor deze vredegroet. *Genade is de enige grond*, waarop wij staan in onze relatie met God en Christus Jezus. Daarom is het dat Paulus zijn groet begint met Gods genade!

Genade voortkomend uit Zijn liefde, daar mogen we Hem ook vandaag voor danken.

donderdag 12 dec. **Efeziërs 1: 3**

'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus ...' ^[NCV]

De kern van deze brief wordt hier zichtbaar: 'iedere geestelijke zegen' en 'te midden van de hemelingen'. De nadruk ligt op deze beide punten.

Het woord van God begint in Genesis met het betekenisvolle onderscheid van hemel en aarde. Alle 'besnijdenisgeschriften' houden zich met de aarde bezig. Profeten en apostelen spreken over het herstel van de aarde. Zij verwachtten het duizendjarig koninkrijk en een lotdeel in de nieuwe schepping.

Paulus laat vanuit de gevangenis in Rome een totaal nieuw geluid horen. Hij spreekt niet over *aardse* zegeningen, maar over *geestelijke* zegeningen.

Laten we God, onze Vader, en de Vader van onze Heer Jezus Christus danken voor datgene wat Paulus vanuit de gevangenis in Rome, ook aan ons, mag onthullen over deze zegen.

vrijdag 13 dec. **Efeziërs 1: 4**

'... zoals Hij ons uitkiest in Hem vóór de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn ...'

God overstijgt alle tijden, alle eonen. Zijn plan overstijgt elk menselijk denken, zeker als je deze bekende woorden nog eens goed op je laat inwerken.

Paulus onthult hier dat Hij gelovigen uit de natiën en Israël uitkiest *in Hem*. Laten we vooral dat laatste vandaag niet vergeten. Het is niet onze keuze voor Hem, maar Zijn keuze voor ons!

Dank U, Vader dat U ons voor de nederwerping al op het oog had.

zaterdag 14 dec. **Efeziërs 1: 19-21**

'... die werkzaam is in de Christus, Hem opwekkend uit de doden en Hem zettend aan Zijn rechterhand te midden van de hemelingen ...' ^{Ef.1:20 [NCV]}

Jezus Christus, Gods Zoon ging gehoorzaam de diepe en smadelijke weg, die leidde tot Zijn kruisdood. Hoe kon *'... de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting ...'* ^{2Cor.1:3} dit van Zijn Zoon verlangen?

Alleen het doel, de volgende stap in de voltooiing van Zijn Plan, de daarop volgende heerlijkheid doen ons dit begrijpen: *'En Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, Die de soeverein is, eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste wordt ...'* ^{Kol.1:18 [NCV]} God heeft Hem met Zijn kracht (dynamis) uit de dood in het leven gevoerd en Hem als eerste onsterfelijkheid geschonken! De zwartste bladzijde uit de geschiedenis van de mensheid bracht de onnaspeurlijke rijkdom van Christus aan het licht!

'Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus ...', zegt Paulus. ^{Ef.3±14 [NCV]} Dat kunnen we vandaag alleen maar navolgen en beamen.

zondag 15 dec. **Efeziërs 3: 8-10**

'Mij, de allergeeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God, Die alles schept, opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt.'

Aan het begin van deze week stonden we stil bij de woorden 'geroepen' en 'heiligen'. In deze tekst wordt niet het waarom, maar het waartoe, van dit geroepen zijn duidelijk. Dit



was eonen lang verborgen in God. Niet verborgen in Zijn woord, zodat het door Schriftgeleerden kon worden ontdekt, maar verborgen in God Zelf. Hoe bijzonder is dat! Paulus mag onthullen dat de ekklesia, het lichaam van Christus, geroepen is om 'de veelvuldige wijsheid van God' bekend te maken 'te midden van de hemelingen' – kosmoswijd mee mogen werken aan de verzoening van het al, tot God alles in allen zal zijn. Dit alles gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. We mogen het door genade in geloof dankend aanvaarden en met Paulus bidden: 'Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon der eonen! Amen!'

maandag 16 dec. **Efeziërs 1:11^a**

'In Hem ook zijn wij door loting aangewezen – wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van Hem ...' ^[NCV]

Je kunt hier ook zeggen: *het lot heeft ons in Hem getroffen*. Maar de strekking blijft hetzelfde.

In de wereld komt gokverslaving nogal eens voor; mensen beginnen soms met meedoen aan een loterij in hun verlangen wat meer geld te hebben. En als ze daardoor gegrepen worden, is het hek van de dam.

Hier gaat het om beeldspraak die ontleend is aan de situatie in Israël. Daar werd het land door loting toebedeeld aan de 12 stammen met wat speciaal grondgebied voor de levieten. Want: *'Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van Jahweh.'* ^{ⁱ Spr.16:33 [HSV]}

Zo is het ook bij ons. Iets eerder klonk in Efeziërs 1 dat wij uitgekozen zijn in Christus vóór de nederwerping van de wereld. Niet wij, maar *God* bepaalde dat. En zo is ons 'lot' bepaald – we zijn gemeenteleden.

Wat een heerlijke zekerheid. Zo gaan we Vader dankend deze dag in, in het weten dat *alles* in Zijn liefdevolle hand is.

dinsdag 17 dec. **Efeziërs 1:11^a**

'In Hem ook zijn wij door loting aangewezen – wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van Hem ...' ^[NCV]

U en ik, wij zijn *tevoren bestemd*. We zijn tevoren door Hem gezien, door die grote *God*, Die liefde is.

Bovendien lees je: *voornemen*. Dan gaat het om wat God vóór Zich plaatste, net als de toonbroden in tabernakel en tempel. Kortom, wij vormen een belangwekkend deel van Gods voornemen. Het lichaam van Christus heeft de speciale roeping om aan de hemelen Zijn genade te tonen. Dat laatste kunnen wij nu al 'oefenen' in ons dagelijks leven. De mensen die we ontmoeten, 'ruiken' dan iets van de aangename geur van de *genade van God*, die wij verspreiden.

Straks komen we op hoger niveau in aanraking met andere schepselen. Vader bereidt ons – ook vandaag – daarop voor.

woensdag 18 dec. **Efeziërs 1:11^b**

'... Hem, Die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil ...' ^[NCV]

God is het, Die alle touwtjes in handen heeft. Niet alleen in het wereldgebeuren als het gaat om politieke, economische of religieuze ontwikkelingen; ook in ons aller persoonlijk leven, ons bestaan van elke dag. In al wat gebeurt, of het meezit of juist niet – God heeft alles in Zijn hand. Daar kun je je niet van losmaken.

Omdat God liefde is, geeft het een zekerheid die je nergens anders kunt vinden, kopen of wat dan ook. Wij zijn geborgen in Zijn liefdevolle voornemen, want Hij gaat alles onder dat ene Hoofd – Christus – brengen. Al wat nodig is om dat te bereiken, bewerkt God ook.

Dag aan dag aan Vaders hand ... Hij is altijd dicht nabij, hoe moeilijk onze dagen ook kunnen zijn. De uitkomst is zeker: heerlijkheid.

donderdag 19 dec. **Efeziërs 1:12**

'... opdat wij zijn tot lofprijs van Zijn heerlijkheid, die een voorverwachting hebben in de Christus.' ^[NCV]

Wat we de afgelopen drie dagen gelezen en overwogen hebben, vormt in zekere zin de basis voor wat we vandaag lezen. God zorgt ervoor, dat wij tot Zijn eer (zullen) zijn.



Als je iets van Zijn onmetelijke liefde voor jou geproefd hebt, *wil je tot Zijn eer zijn*. Dat is logisch.

Naast al het geweldige dat geschreven staat in Efeziërs 1:1-11, worden we tegelijk herinnerd aan de heerlijke toekomst die wacht bij en na de bazuin van God. We hebben een *voorverwachting in de Christus*. Deze gaat al ons denken ver te boven, en geeft kracht voor vandaag om verder te kunnen.

Vader, dank U wel!

vrijdag 20 dec. **Psalm 1:1,2**

'Gelukkig de man die niet wandelt in de raad van de slechten en niet staat in de weg van zondaars en niet zit in de stoel van de spotters, maar eerder in de onderwijzing van Jahweh zijn behagen heeft.' [proeve NCV]

Deze Psalm opent met hetzelfde woord dat ook in Psalm 32:1,2 staat: *gelukkig*.

In Psalm 32 gaat het over de blijdschap van het hart van de mens van wie de wetteloosheden vergeven zijn en de zonden bedekt werden. Paulus voegt eraan toe en citeert de Psalm vrij: *'Gelukkig de man aan wie de Heer de zonden in het geheel niet zou toerekenen.'* ^{Rom.4:8}

Zo'n mens heeft een diepgaande verandering ondergaan. Dat gold ook voor de Heer Jezus in Zijn opstanding: een grote verandering. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Deze genade brengt je als vanzelf het geluk dat God geeft. Dat zit niet in je omstandigheden, maar in het weten dat *God* om je geeft, altijd, zonder reserve.

zaterdag 21 dec. **Romeinen 8:33**

'Wie zal Gods uitgekozenen aanklagen? God, de Rechtvaardiger?' [proeve NCV]

Dingen die gebeurd zijn in je leven kunnen je dwars zitten. Je kunt tobben over wat je verkeerd deed, ooit. Misschien zijn zelfs de gevolgen ervan onomkeerbaar.

De tegenstander, de oude slang, is een aanklager bij uitstek. Die wil je nog graag zo lang mogelijk opzadelen met schuldgevoelens over het verleden, dat al (lang) geweest is. Dat verstoort het *geluk* waar het gisteren over ging. Het punt is, dat *God* je rechtvaardig verklaart. Dan kan niemand nog aanklachten indienen. In je relatie naar je hemelse Vader toe kan niets tussen Hem en jou zitten. Ga naar Hem met wat je overweegt in je gedachten en zie jezelf in het juiste licht: je bent door God uitgekozen, Hij houdt van je.

zondag 22 dec. **Hebreeën 11:30**

'Door geloof vielen de muren van Jericho, nadat (het volk) er zeven dagen omheen getrokken was.'

De bekende geschiedenis die in Jozua 6 opgetekend is, wordt slechts kort in Hebreeën beschreven. De kern is, dat het om *geloof* ging. De muren waren te sterk, maar het *vertrouwen op Jahweh* was aanwezig. Zij geloofden, dat God bij machte was te doen wat Hij zei. En zo gingen ze, en Jahweh deed de muur instorten, ^{Joz.6:20} terwijl het volk in geloof juichte.

Zo kun je muren om je hart bouwen – naar bepaalde mensen. Je sluit je af voor hen die ...

Als de liefde van God (door)werkt in je hart, smelten die muren weg. Dan ontstaat (opnieuw) ruimte naar de ander. Dat kan tot heerlijke *ont*-spanning leiden.

maandag 23 dec. **Micha 5: 1**

'En gij, Betlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.'

Een profetie van de profeet Micha. Ongeveer 700 jaar voor dat onze jaartelling begint spreekt Micha over een heerser die zal komen uit Bethlehem. Hij komt uit de stam van Juda en zijn oorsprong is uit de dagen van de eeuwigheid [olam].

Wonderlijk! Op het moment dat Micha deze woorden heeft verteld, heeft niemand de betekenis begrepen. Wij, 2700 jaar later, kijken terug en zien dat het stappen zijn in Gods plan. Wij weten dat in Bethlehem een kind is geboren, dat uit Hem is voortgekomen, volgens plan en Hij zal Heerser worden over Israël. God is nog niet klaar!



dinsdag 24 dec. **Matthëus 1: 20-21**

'... en zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: "Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden."

In de periode van zwangerschap ontstond bij de rechtschapen Jozef de gedachte om van een huwelijk met de zwangere Maria af te zien. Toch was het noodzakelijk dat Jozef de [aardse] vader van Jezus zou worden. Daarom verschijnt de engel aan Jozef.

Zonder het maken van een echo weet de engel dat het een jongetje zal worden. De moeder is Maria en de Vader is God. Daarom zal het kind Gods Zoon genoemd worden. ^{Luc.1:35}

Als de jongen geboren wordt, moet Jozef hem de naam *Jezus*, geven. Dat betekent: De Here redt! In de naam gloort licht: *Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden.*

Voor de mens onbegrijpelijk. Gods kracht in een baby! Toch gaat dit kind de wereld compleet veranderen ... op Gods tijd!

woensdag 25 dec. **Lucas 2: 6-7** (1e kerstdag)

'En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.'

De profeten profeteerden van dit moment; de engel deed de aankondiging; en nu wordt het werkelijkheid: de geboorte van Gods Zoon, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip!

Maria en Jozef zijn in Bethlehem gearriveerd en de zwangerschap loopt ten einde. Haar dagen werden 'vervuld'. Dat zijn de dagen van de zwangerschap. Maar ook de profetieën worden hier 'vervuld'. Een klein en kwetsbaar kindje, gewikkeld in doeken, gelegd in een soort voerbakje, en eigenlijk was er geen plaats voor Hem.

Juist dit krachteloze gaat God gebruiken om heel de mensheid aan Zijn Vaderhart te krijgen. Dat is het wonder van kerst!!

donderdag 26 dec. **Mattheus 2: 6** (2^e kerstdag)

'En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die Mijn volk Israël weiden zal.'

Bijna dezelfde tekst als eerder deze week uit Micha, maar nu 700 jaar later gebruikt en dan is het actueel. De profetie zal vervuld worden!

Er staat iets groots te gebeuren, de leidsman is geboren en zal komen. De leidsman die het volk Israël zal gaan weiden, onvoorstelbaar! Herodes is koning en is zeer wantrouwend. Hij probeert die leidsman met een list te vinden om Hem om te brengen. ^{Matth.2:13}

Herodes gaat gruwelijk te keer in Bethlehem, maar kan het kind niet vinden. Jezus is veilig. Hij moet de leidsman ten leven worden!

vrijdag 27 dec. **Lucas 2:16**

'En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind.'

De herders hebben een engel des Heren ontmoet. De engel sprak bijzondere woorden: *"Weest niet bang, want zie, ik verkondig u grote blijdschap."*

De engel vertelde hun een puur evangelie in eenvoudige woorden: geen angst maar grote blijdschap!

De herders gingen haastig naar Maria en Jozef en vonden het kind. De herders geven dit goede bericht aan de jonge ouders door: heb geen angst maar wees blij!

Een goed evangelie vertellen kan niet wachten, dat moet eruit!

zaterdag 28 dec. **Lucas 2: 18, 19**

'En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.'

Maria heeft geluisterd naar de veelbelovende woorden van de herders. Deze woorden vinden een plaats in de stilte van haar hart, alle woorden, ook uit de eerdere ontmoeting met de engel, ^{Luc.1} vormen een groter geheel.



Maria ontving telkens losse stukjes van de puzzel, die elk voor zich een aspect van de betekenis van haar Zoon duidelijk maakten.

Zo is dat ook voor ons. Ook wij zien steeds weer nieuwe aspecten van de Zoon van Maria, Gods Zoon. En in ons hart maken wij al die overwegingen, en plaatsen het in een groter geheel. Al die stukjes van de puzzel maken een prachtig geheel.

zondag 29 dec. **Lucas 2: 20**

'En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.'

De herders hebben bijzondere gebeurtenissen meegemaakt: de ontmoeting met de engel en de ontmoeting met het Kind in de kribbe. Ze zijn verbaasd dat Gods kracht is besloten in dat kleine Kind. In hun hoofd klinkt nog na: *'... grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen ...'* Ze gaan terug in grote verwondering.

Hoe herkenbaar! Wat doen wij als we Gods kracht zien of ervaren? Precies als de herders: God loven en prijzen om alles wat wij gehoord en gezien hebben!

maandag 30 dec. **2 Corinthiërs 13:4**

'Want ook al werd Hij gekruisigd vanuit zwakheid, niettemin leeft Hij vanuit de macht van God. Want ook wij zijn zwak samen met Hem, maar wij zullen samen met Hem leven vanuit de macht van God voor jullie.'^[GES]

In het Woord kom je steeds weer opnieuw bijzondere dingen tegen, zoals de zwakheid van de Heer. Zijn zwakheid werd voor heel de schepping breeduit geëtaleerd, zodat de macht (letterlijk ook wel: de kracht of het vermogen) van God daarin zou blijken.

Gaat niet hetzelfde ook voor onze zwakheid op? Je mag zwak zijn samen met Hem. Daar hoeft je jezelf niet voor te schamen. Het hoeft je ook niet tegen te vallen van jezelf, want je leeft samen met Hem. De mensen mogen gerust jouw zwakheid zien. Het is toch geweldig dat daarin ook het vermogen van God tentoongespreid zal worden?

dinsdag 31 dec. **Kolossenzen 2:8**

'Ziet toe dat er niet iemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding, in overeenstemming met de overlevering van mensen, in overeenstemming met de grondregels van de wereld en niet in overeenstemming met Christus.'^[NCV]

Pak een tijdschrift en ga erin lezen, pak een krant of een boek. Luister naar een programma op de radio of kijk naar de televisie. Start je computer, laptop of iPad op, zet je telefoon aan en ... ja, hoor! Je wordt overladen met lege verleiding en een veelheid aan wijsheid van mensen. Het aanbod in deze tijd is extreem groot en alomtegenwoordig. Daarom is het extra raadzaam erop toe te zien, dat je niet wordt meegesleept met deze dingen. Wees er alert op dat wat mensen aan je willen overleveren, (meestal) niet in overeenstemming is met Christus.

