

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

zaterdag 1 feb. Genesis 25:22

'En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkander. Toen zij Rebecca: Indien het aldus gesteld is, waarom overkomt mij dat? Daarop ging zij om de Here vragen ...'

Het klinkt zo heerlijk ongecompliceerd. Er is iets aan de hand, je begrijpt het niet en je doet het meest voor de hand liggende: je gaat het gewoon aan God vragen ...!

Wat een enorme bemoediging om gewoon aan God te vragen: hoe komt dat nou, dat ...

In onze tijd zeggen we dan: we moeten korte lijntjes houden.

Het is beter om op deze fijne en ongecompliceerde manier te bidden.

zondag 2 feb. 1 Corinthiërs 1:4-7

'Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt ...'

In christelijk jargon kunnen we zeggen dat hier geweldige waarheden staan.

Tegelijk zien we hier, dat Paulus dankt voor genade, zegeningen, gaven, bedieningen, misschien zelfs voor welstand of hoge positie, die God aan een ander heeft gegeven.

Dat wordt een uitdaging! Want hoe makkelijk zijn wij niet jaloers of voelen we ons achtergesteld?!

Laten we God danken, net zoals Paulus hier doet, als Hij iemand anders bijzonder gebruikt of zegent.

maandag 3 februari Psalm 8:3

'Vanuit de mond van peuters en zuigelingen hebt U sterkte gegrondvest' [proeve CV]

Onze Heer Jezus Christus haalde deze woorden aan, toen de kinderen in de Tempel hem 'hosanna aan de Zoon van David' toeriepen. ^{Matth.21:15-16} De overpriesters en schriftgeleerden daarentegen hielden hun lippen stijf op elkaar. Zij wisten donders goed wat 'hosanna' betekende: 'red ons toch!'.

Peuters en zuigelingen kunnen in de wereld op niets anders terugvallen dan de liefdevolle zorg van hun ouders. Precies zo hebben wij niemand anders om op terug te vallen dan de Vader. Laten wij ons dat ook vandaag bewust zijn en ons aan Zijn hand vol vertrouwen laten voort leiden!

dinsdag 4 februari Psalm 18:2

'Ik koester innige genegenheid voor U, Jahweh, mijn sterkte!' [proeve NCV]

David kwam tot deze psalm op de dag dat Jahweh hem geborgen had uit de handen van zijn vijanden en van Saul.

Psalm 18 laat zien hoe aan God op waardige wijze lof toegezongen kan worden. Voor 'innige genegenheid' staat in het Hebreeuws een woord, waarvan de stamletters 'moederschoot' betekenen.

Ervaren wij ook niet zo'n warm gevoel van diepe liefde en geborgenheid voor Hem, Die ons dagelijks door zelfs de rotste omstandigheden heen loodst? Laten wij Hem uit het diepst van ons hart daarvoor danken.

Hem zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen! Amen!

woensdag 5 februari Psalm 36:1

'Overtreding is wat bij de wetteloze gesproken wordt, diep in zijn hart. Géén ontzag voor Elohim staat voor zijn ogen.' [proeve CV]

David geeft in deze en andere psalmen een duidelijk signalement van een wetteloze: die werkt met list en bedrog, terroriseert de nederige, volgt de driften van zijn ziel, bedenkt

1 Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV).

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017).

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



plannen om de rechtvaardige onderuit te halen en te doden, leent wel maar betaalt niet terug, heeft geen ontzag voor God, maar lastert Hem en hanteert in alles het uitgangspunt 'géén Elohim'! Ps.10:2-4 en 13; 11:5; 32:9; 37:12, 21 en 32 Hij misbruikt Gods Naam 'met een boos plan'. Ps.139:20 Hij verheerlijkt niet maar verwereldlijkt Gods Naam.

Wie Gods Woord niet kent, trapt er met open ogen in.

Dank God voor deze waarschuwingen en voor de wapenrusting waarmee Hij jou voor deze praktijken behoedt!

donderdag 6 februari **Romeinen 1:28-32**

'... het zijn zij die – hoewel zij het rechtsgevolg dat God eraan geeft erkennen, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen – ze niet alleen zelf doen, maar ook instemming geven aan hen die ze bedrijven.' [proeve CV]

Wat de apostel Paulus in deze verzen opsomt, zien wij dagelijks om ons heen gebeuren. Er lijkt niets nieuws onder de zon. Wel nieuw is dat die praktijken *mondiaal* en schaamteloos geëtaleerd worden op alle openbare media.

Door de wereld waait de ijskoude wind van liefdeloos leven zonder God. Denk maar aan thema's zoals 'voltooid leven', abortus en euthanasie. Ook in ons land worden mensen gestimuleerd eraan mee te werken.

Moeten wij met deze tijd meegaan? Wij leven in een boze eon! Gal.1:4 God heeft ons daarin echter *apart gezet, in genade gered*, reeds vóór eonische tijden. 2Tim.1:9

Laten wij de Vader ook vandaag daarvoor intens dankbaar zijn!

vrijdag 7 februari **Romeinen 14:10**

'Jij nu, waarom oordeel jij over jouw broeder? Of waarom kleiner jij jouw broeder? Want allen zullen wij voor de bêma van God staan!' [proeve CV]

Hij liet midden in de nacht nog even zijn gitzwarte labrador uit. Het dier droeg zijn knuffelbeer in zijn bek. Maar omdat het daarmee moeilijk snuffelen was, liet hij zijn speeltje in het gras vallen en verdween in het donker.

De man raapte de beer op en stond ermee onder zijn arm op zijn hond te wachten. Zijn hond was nergens te zien. Een groepje jongelui passeerde hem even later met hoorbaar gegniffel. Het was duidelijk wat zij dachten.

Mensen zien slechts een fractie van de realiteit, kennen de achtergrond ervan niet en komen dan al gauw met een oordeel. Laten wij daarom uitermate terughoudend zijn in het oordelen over een broeder.

Wanneer wij eenmaal voor de *bêma* komen te staan, zijn wij voor God zo doorzichtig als glas. Toch komt Hij dan niet tot veroordeling, juist omdat wij in Christus zijn. Rom.8:1

Wát een genade!

zaterdag 8 februari **1 Corinthiërs 15:22**

'Want evenals in Adam allen stervende zijn, zo ook zullen allen in Christus levend gemaakt worden, elk echter in de eigen rangorde.' [proeve CV]

Nadat Eva toch van de vrucht van 'de boom van de kennis van goed en kwaad' gegeten had, deelde zij die met Adam. Gen.3:6 Adam, die zelf niet naar de slang geluisterd had, at er *vrijwillig* van! Zo werd hij als het ware partner in crime.

Onze Heer Jezus Christus was even zondeloos als Adam dat aanvankelijk was. De laatste Adam, Christus, liet Zich echter *vrijwillig* tot zondoffer maken. 2Cor.5:21

Door Zijn *vrijwillig* sterven aan het kruis en Zijn opstanding uit de doden heeft Hij voor de mensheid voorgoed paal en perk gesteld aan het stervende zijn.

Wij huizen nu nog wel in een sterfelijk lichaam van been, vlees en bloed, maar ons hemelse lichaam ligt als het ware al voor ons klaar. Wij kunnen de Vader nooit genoeg danken en loven om wat Hij ons door Zijn Zoon heen *om niet* geschonken heeft!

zondag 9 februari **Filippenzen 3:7-8**

'Maar, voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, door Wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn, opdat ik Christus zou winnen' [NCV]

Een arts was gepromoveerd op hulpmiddelen ten dienste van de stoelgang. Men vroeg hem of hij geen smakelijker onderwerp had kunnen kiezen. De kersverse doctor wees op de ervaring die wij allemaal wel herkennen: patiënten plegen hun bezoekers op den duur te onderhouden over hun problemen met de stoelgang. Maar hebben ook wij niet zoiets



als de neiging om telkens een blik te werpen op het product dat wij in de toiletpot gevlijd hebben?

Paulus niet. Hij had als Jood een cv dat klonk als een klok. Maar dat had hij achter zich gelaten en noemde het afval. Voor de rest van zijn leven was zijn blik uitsluitend gericht op de alles overtreffende kennis van Christus Jezus, zijn Heer.

Het Griekse woord voor afval, *skubalon*, betekent 'drek'. Paulus had totaal geen interesse in drek.

Daar kunnen wij nog een punt aan zuigen!

maandag 10 febr. **Jakobus 1:5**

'Indien echter bij iemand van jullie wijsheid ontbreekt, laat hem verzoeken bij de aan allen op royale wijze gevende en niet smadende God, en het zal aan hem gegeven worden.' ^[SW]

De toetsing van het geloof bewerkt *verduren*². Dit is een volmaakt werk dat door God in mensen wordt bewerkt. Hoe moeten je gedachten daar niet voor worden omgevormd?

Vlak voor dit vers bemoedigt Jakobus de twaalf stammen in de verstrooiing: Verheug je en acht alles vreugde wanneer je in allerlei beproevingen belandt. – Nou, ga d'r maar aan staan! Een dergelijke verheuging is verre van menselijk. – En, vervolgt Jakobus, als je tijdens dit proces wijsheid tekort komt, leg jouw dringende vraag dan bij de Vader neer. Hij zal jou niets aanrekenen, maar je vrijgevig Zijn wijsheid schenken.

dinsdag 11 febr. **Romeinen 12:3b**

'... verstandig gezind te zijn, zoals God, aan een ieder, de maat van het geloof toedeelt.' ^[GES]

Het woord van God kent zoveel schakeringen. Ligt de nadruk in het bovenstaande vers op 'God', dan wordt duidelijk dat Hij het is Die in ons aan het werk is. Ligt de nadruk op 'een ieder', dan wordt duidelijk dat alle mensen leven in totale afhankelijkheid. Ligt de nadruk op 'de maat', dan wordt duidelijk dat het niet aan jezelf is of je veel of weinig geloof hebt. Ligt de nadruk op 'geloof', dan wordt duidelijk dat geloof sowieso een gave van de Vader is.

Eerst worden je gedachten met betrekking tot jezelf vernieuwd, en daarna pakt de Vader je gedachten over andere mensen aan. Ook die ander is volledig afhankelijk van het werk van de Vader; niemand bepaalt voor zichzelf de mate van geloof en de verstandigheid die daaruit voortkomt. Het gaat nergens over 'eer' van mensen; Hem komt de eer voor álles toe.

woensdag 12 febr. **Romeinen 12:9-10a**

'Laat de liefde ongeveinsd zijn, terwijl jullie het boosaardige aan het verafschuwen zijn, terwijl jullie je – met heel jullie wezen – aan het goede aan het hechten zijn in de broederlijke genegenheid ...' ^[GES]

Tussen gelovigen gaat soms een bewijs-het-maar-klimaat heersen; dan moet je gaan laten zien dat jij voldoet. Niets kan zo verstikkend werken als die gedachte. Als mensen zich gaan bezighouden met 'het voldoen in de ogen van anderen' of erger: 'het voldoen in de ogen van God', dan is de kans groot dat de liefde geveinsd wordt. Het begin is dat niemand van zichzelf voldoet, we zijn allemaal echte mensen en schieten, juist in de liefde, (soms flink) tekort.

Door niet 'in mensen' maar 'in Hem en Zijn vermogens' te leren denken – uiteraard is dit ook een gave van God –, hecht je met elkaar aan het goede dat God geeft en krijg je steeds meer afschuw van het boosaardige. Wanneer de dankbaarheid voor Vaders gave centraal komt te staan, groeien ook onderlinge genegenheid en hoogachting omdat ieder zijn weg gaat in nederigheid. Deze processen worden niet door eigen kracht of wil verwezenlijkt – als ware het een menselijke wijze van 'klimaatbeheersing' – maar door de werking van de geest.

donderdag 13 febr. **Romeinen 12:12b-13**

'... terwijl jullie aan het volharden zijn in het gebed, terwijl jullie aan het bijdragen zijn in de behoeften van de heiligen, terwijl jullie de gastvrijheid aan het najagen zijn.' ^[GES]

² verduren: verdragen, dulden, doorstaan.



Naast het verduren in de verdrukking, het niet aarzelen in de ijver, het vurig zijn in de geest, het slaaf zijn voor de Heer en het zich verheugen in de hoop (ook wel: verwachting), kunnen wij – door genade – ook volharden in gebed.

De Vader geeft ieder Zijn genadegaven en we vormen een aanvulling op elkaar in het lichaam van Christus. Dat is een prachtig gegeven dat ook zichtbaar mag worden in onze houding, want centraal in deze dingen staat immers de gastvrijheid. Onder ons kan geen sprake zijn van een zogeheten 'eilandmentaliteit'.

Zijn lichaam betreft allen die daar deelachtig aan zijn, wereldwijd gezien. Bijdragen in de behoeften van de heiligen, kent dan ook geen muren en kan qua uitingsvorm zeer divers zijn. Hoe treed je gelovigen buiten je eigen kringetje tegemoet?

vrijdag 14 febr. **Romeinen 12:15**

'Je aan het verheugen met degenen, die zich aan het verheugen zijn, aan het huilen met degenen, die aan het huilen zijn.' ^[GES]

De Vader van het mede-lijden heeft emoties in het leven geroepen. Niet om mensen daarop te veroordelen, maar om te delen met elkaar in vreugde en verdriet.

Als God ruimte biedt om onze kwetsbaarheid te uiten, dan is dat geen teken van zwakte. Huilen is niet hopeloos maar noodzakelijk – dat onderscheid is heel belangrijk! Reageer daarom niet vanuit de gedachte dat de persoon in kwestie 'zo snel mogelijk onder het woord' moet worden gebracht, alsof diegene daaronder vandaan zou zijn. In het verkeer snijden we toch ook geen mensen af?! Het effect komt op hetzelfde neer als we iemand op een 'geestelijke' wijze de pas afsnijden door voor onze beurt praten als iemand pijn ervaart.

We mogen mensen liefdevol de ruimte geven, om zowel vreugde als verdriet te delen. Iemand die verdriet uit, kan dagelijks veel nauwer met de Vader in contact staan dan waar anderen ook maar enig benul van hebben. Het is soms nodig dat we ons daar meer bewust van worden, om écht met elkaar te kunnen delen in vreugde en verdriet.

Ga een ander niet beleren, maar laat iedereen als mens mogen komen, en lijd met de ander mee. Het is een Bijbels gegeven om met elkaar mee te huilen. Bied dan ook plaats aan dergelijke emoties.

zaterdag 15 febr. **Romeinen 12:17b-18**

'... terwijl jullie aan niemand kwaad met kwaad aan het vergelden zijn, terwijl jullie – met heel jullie wezen – ideale voorzieningen aan het treffen zijn, voor het oog van alle mensen terwijl jullie, indien mogelijk, voor zover het van jullie afhangt, in vrede aan het leven zijn met alle mensen.' ^[GES]

Zo werkt de genade in de praktijk: niemand kwaad (willen) berokkenen, juist niet degenen die jou kwaad doen. Dit is een leerschool die de Vader inzet in ons leven, die niets met menselijke kracht of met zoetsappigheid van doen heeft. Het gaat er immers niet om of je 'het iedereen naar de zin kunt maken' of dat je 'met iedereen vrienden kunt zijn'? Dan zou je een dienaar van mensen worden en God heeft je daar niet toe gesteld.

Het gaat er veel meer om of je in staat wordt gesteld Zijn werk in de schepping waar te nemen, en dat het besef dat Hij de Plaatsvervuller is van ieder schepsel, voorop staat in het contact met andere mensen. Door genade ontvang je onder ogen te zien, dat God al Zijn schepselen liefdevol in Christus aanziet. En door genade krijg je ook de kracht om – vanuit dit bewustzijn – van jouw kant uit in vrede met alle mensen te leven.

Een dergelijke geestelijke leerschool brengt zelfverloochening teweeg. Onbaatzuchtigheid vanuit de hartenkennis dat de Vader alles zal rechtzetten, en wel: op Zijn manier en op Zijn tijd.

zondag 16 febr. **Romeinen 12:20**

'Maar, in het geval dat jouw vijand honger zal hebben, wees hem een hap eten aan het geven, dat hij dorst zal hebben, wees hem te drinken aan het geven, want, wanneer jij dit aan het doen bent, zal jij gloeiende kolen van vuur op zijn hoofd opstapelen.' ^[GES]

De waarschuwing 'Don't try this at home' klinkt je vast wel bekend in de oren. Maar net zoals bij een televisieprogramma, kunnen ook geestelijke dingen die je thuis – zonder rechte kennis van zaken – gaat proberen, gevaarlijk zijn en schade aanrichten. Ga dergelijke zaken niet 'proberen' vanuit menselijke kracht, omdat je denkt dat dit zo moet. Zeg ook niet tegen andere mensen, dat zij dit moeten gaan proberen! Dan leg je een druk op mensen die niet gezond is, want op die manier werkt de liefde niet.



De strekking is dat vijanden behoeftig zijn, zij lijden gebrek waar geroepenen overvloed kennen. Vanuit dát perspectief kan uitdelen van Gods genade een vreugde worden, die zelfs onder tranen kan worden gedaan.

Alleen vanuit die diepe grondhouding, die zijn oorsprong vindt in goddelijke liefde en daarvan een uiting is, kunnen vurige kolen zonder 'kleerscheuren' worden opgestapeld op het hoofd van vijandig gezinden.

Liefde die wordt geveinsd doet meer kwaad dan goed, daarom: leg niet op, maar attendeer en breng in gebed.

maandag 17 feb. Openbaring 2:4

'Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.'

Onze liefde voor God komt niet bij onszelf vandaan. Onze liefde is een respons op Gods liefde. Of, zoals Johannes het zelf elders formuleert: *'Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst liefhad.'* ^{1Joh.4:19}

De eerste liefde die in Efeze werd gevonden, was niet hun liefde voor de Heer. Nee, hun eerste liefde was het besef van Zijn liefde!

Werken, moeiten en verduren genoeg in Efeze. Maar wat was verdwenen, was het besef van Hem Die ons eerst liefhad. Dat is de eerste liefde!

dinsdag 18 feb. Efeze 1:4

'... zoals Hij ons heeft uitgekozen in Hem vóór de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn, in liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap door Christus Jezus ...' ^[NCV]

Uitverkiezing en voorbestemming staan in de Schrift altijd ten dienste van de overigen. Vandaar ook dat Paulus schrijft: *'in liefde'*. God heeft een plan met heel Zijn schepping. ^{EF.1:10} Het is immers het werk van zijn handen. En dat laat Hij nooit los. Om heel de schepping tot bestemming te brengen, koos God tevoren uit om daarin Zijn 'gereedschap' te zijn. Apart gezet (*heiligen*) en volmaakt geschikt (*smetteloos*) in Zijn ogen om een kanaal van zegen te zijn voor heel het universum!

woensdag 19 feb. Romeinen 5:8

'... maar God beveelt Zijn liefde tot in ons aan, ziende dat, toen wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf.' ^[NCV]

Paulus spreekt hier in de wij-vorm en sluit daarmee zichzelf dus in. Hijzelf was bij uitstek een voorbeeld van vijandschap. Hij hoorde bij degenen die fanatiek achter de moord op Gods Zoon stonden.

Het is voor zulke mensen dat Christus stierf. Zelfs de heftigste zonden en vijandschap kunnen Gods liefde niet ongedaan maken. Juist dan bewijst God het ware karakter van Zijn liefde. Ze overtreft elke zonde en vijandschap. Dus sluit ze niemand uit.

Met goede daden kunnen we die liefde niet verdienen en met slechte daden kunnen we haar niet verliezen. Dat is de liefde Gods! Wie of wat zou ons daarvan ooit kunnen scheiden?

donderdag 20 feb. Spreuken 3:3

'Dat liefde en trouw u niet verlaten!

*Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven
in de ogen van God en mensen.'*

Dat liefde en trouw u niet verlaten, lezen we in het bovenstaande vers, maar bind ze als een sieraad om uw hals, zichtbaar voor anderen en houd het vast in uw hart, opdat u het nooit zult vergeten. Zo is Gods liefde en trouw altijd bij u en in u! Hoe geweldig is dit om dat zo met u mee te dragen, als een sieraad, ook vandaag weer.

vrijdag 21 feb. Spreuken 10:12

'Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.'

Haat en liefde staan hier tegenover elkaar, het een of het ander zou je kunnen stellen.

Maar wij mogen weten, wat Paulus zegt: *'... de liefde bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen zij verdraagt alle dingen ...'* ^{1Cor.13:7}



Besef dan wel dat Paulus het dan heeft over het Griekse woord 'agapé'. Agapé is geen emotie en ook geen filantropie. Leven in die liefde wil zeggen: naar de ander kijken door de ogen van God. Dan zie je een schepsel dat geliefd is. Oneindig en onvoorwaardelijk.

zaterdag 22 feb. Galaten 5:6

'Want in Christus Jezus is noch besnijdenis tot iets in staat, noch voorhuid, maar geloof, dat door liefde werkzaam is.' ^[NCV]

Liefde is de uitdrukking van geloof, van het geloof van Christus Jezus, dat in ons gestalte krijgt. Je hebt lief omdat wij kijken, naar onszelf en naar de ander, door de ogen van God de Vader, Die liefde is.

zondag 23 feb. Efeze 6:23

'Vrede aan de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus.' ^[NCV]

De brief eindigt zoals ze begon, ^{Ef.1:1-2} opgeschreven door Paulus aan wie 'het beheer van de genade Gods' was gegeven. ^{Ef.3:2} Het is geen wens, maar een mededeling, afkomstig van God, de Vader, en door de Heer Jezus Christus ons deel.

maandag 24 febr. 2 Corinthiërs 4: 17

'Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.' ^{2Cor.4:17 [HSV]}

In deze brief aan de Corinthiërs wordt geregeld gesproken over verdrukkingen. Het hier gebruikte woord voor verdrukking duidt op verdrukkingen die *van buitenaf* komen en die een mens zeer kunnen benauwen.

Ondanks de vele verdrukkingen die Paulus overkwamen (zie bijvoorbeeld 2 Corinthiërs 11:23-28) spreekt hij van 'onze lichte verdrukking'. Paulus weet namelijk ook, wat verdrukkingen uitwerken: een alles overtreffende 'eonische zwaarte' van heerlijkheid!

Wat ons ook gebeurt, *uiteindelijk* zal het toch 'licht' genoemd kunnen worden. Licht namelijk in vergelijking met de enorme heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden! Laten wij daarom niet zien op het zichtbare, op dat 'van het ogenblik', maar laten wij danken, dat we, ook vandaag, vertroost mogen worden wanneer wij zien op de alles overtreffende 'eonische zwaarte' van Zijn heerlijkheid, waarin wij zullen delen!

dinsdag 25 febr. 2 Corinthiërs 5:1-4

'Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.' ^{2Cor.5:1 [HSV]}

Ons aardse 'huis', onze uiterlijke mens, wordt hier vergeleken met een tent. Je mag dit ook vertalen met een aards 'tabernakel huis'. Ietsje verder, in vers 4 wordt aangegeven, dat het gaat om een 'tent', waarin wij het zwaar te verduren hebben.

Een tabernakel, of een tent duidt een tijdelijke woning aan. Wanneer die tent echter afgebroken is, mogen wij zéker zijn van het gebouw van God, NIET met handen gemaakt – geen mens kan er iets aan bijdragen! En dat gebouw is een 'eonisch' huis in de hemelen. Dát is ons blijvende vooruitzicht, wanneer het sterfelijke door het leven is verslonden.

Wat een genade en vreugde heeft Hij klaargemaakt!

woensdag 26 febr. 2 Corinthiërs 5:4,5

'Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft.' ^{2Cor.5:5 [HSV]}

In vers 4 staat, dat het sterfelijke 'verzwolgen' zal worden door het leven, namelijk door leven dat GóD geeft. Dit is een zekerheid, want God heeft ons een waarborg, of garantie gegeven, dat dit zal gebeuren, namelijk: Zijn geest!

Ook eerder gaf hoofdstuk 1:22 al aan, dat Hij ons heeft verzegeld en *de waarborg van de geest in onze harten* gegeven heeft. Door genade mogen wij hier dus zeker van zijn. En Zijn Woord en Zijn geest in onze harten getuigen ervan: het sterfelijke wórdt verzwolgen door het leven van God.

Als wij dit tot ons door laten dringen, mogen wij ons vandaag al verblijden. Wij verblijden ons in wat Híj toebedeelt, iedere dag weer opnieuw.



donderdag 27 febr. **2 Corinthiërs 5:6a,7**

'Wij hebben dus altijd goede moed (...) want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing.' ^{2Cor.5:6a,7 [HSV]}

De apostel richt in hoofdstuk 4 en 5 onze blik weg van dat wat wij zien, weg van het aardse en het tijdelijke naar datgene wat wij nu niet letterlijk kunnen zien, naar het 'eonische' [eeuwige] en blijvende.

Paulus zette het 'tabernakel huis', dat afgebroken wordt, tegenover het blijvende eonische gebouw van God. Wij mogen thuis zijn bij onze Heer. Maar hier en nu kunnen wij dat nog niet letterlijk waarnemen, aanschouwen. Toch mogen wij nú al wandelen in het vertrouwen, dat Hij doet wat Hij zegt en belooft. Hij gaf immers zelfs Zijn geest als waarborg in onze harten! Daardoor kunnen wij wandelen door geloof, door vertrouwen [want 'geloof' en 'vertrouwen' is in het Griekse hetzelfde woord]. En dat mag ons dagelijks goede moed geven!

vrijdag 28 febr. **2 Corinthiërs 6:4**

'... maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden ...' ^{2Cor.6:4 [HSV]}

Paulus en zijn medewerkers volhardden in het brengen van het evangelie waarin Gods verzoenende werk en Zijn genade centraal stonden. Zij volhardden, niet alleen in de vele verdrukkingen (die van buitenaf kwamen), maar ook als er noden waren, of benauwdheden.

Benauwdheden komen vooral van binnenuit, van binnenin jezelf. In het Grieks heeft dit woord de stukjes 'kramp, of ook nauw(smal)' en 'ruimte'. De ruimte binnenin je is als het ware te smal en je raakt verkramp; je voelt je gestrest. Maar als wij weten dat Vader nabij is, in elke situatie, mag er weer ruimte komen in je hart. Wij mogen al onze 'kramp' en al onze noden aan Hém overgeven en Hem danken, dat het wijsheid is wat Hij doet!

zaterdag 29 febr. **Romeinen 8:34,35**

'Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?' ^{Rom.8:35 [proeve van NCV]}

Het vers hiervoor wijst op Christus, Die niet alleen stierf voor ons, maar veel meer: Hij is door Vader opgewekt en pleit voor ons (vanwege onze rechtvaardiging door Hem bewerkt)! Wat een enorme liefde van God in onze opgestane Heer! Er is niets meer, dat ons zal kunnen scheiden van Zijn liefde! Sterker nog, Paulus geeft in 2 Corinthiërs 12:9-10 aan, dat juist in *zwakheden* de kracht van Christus als een tent over hem heen komt. En dat hij daarom zwakheden, zoals noden, vervolgingen, benauwdheden – om Christus' wil – goed acht!

Juist zulke moeiten geven, dat de kracht van Christus over je komt 'tabernakelen', je als een tent beschermt. Niets, nee niets scheidt u en mij van Zijn grote liefde!