

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

vrijdag 1 mei **2 Corinthiërs 1:5**

Vergeleken bij het lijden van onze geloofsgenoten in schurkenstaten hebben wij allen hier een leven als een luis op een zeer hoofd. Niettemin kan het lijden in ons individuele leven dramatische vormen aangenomen hebben. Dan getuigt het niet van fijngevoeligheid om gemeenplaatsen te uiten zoals: 'Kop op!', 'Aan alles komt een eind!', 'Het leven gaat door!' Dat is niet de manier waarop wij in de gemeente met een lid mee lijden.

Dat inzicht breekt meestal door zodra wijzelf tot onze nek in de ellende zitten. Dan hebben wij meer aan een arm om ons heen of, gewoon, iemands aanwezigheid.

De enige, ware, ja zelfs overvloedige troost is alleen bij Christus te vinden.

Besef dit: Zijn geest komt ons in onze zwakheid te hulp en springt bij waar wij in onze gebeden hopeloos tekortschieten. ^{Rom.8:26}

Dank God, de Vader, daarvoor in de naam van onze Heer Jezus Christus! ^{Ef.5:20}

zaterdag 2 mei **Romeinen 8: 26a**

'... Want wat zouden wij bidden naar wat passend is? Wij weten het niet ...' [proeve CV]

Wie kent niet die omstandigheden die onszelf of een ander overkomen, en die ons sprakeloos maken? De een strooit met Bijbelteksten, de ander met allerlei gemeenplaatsen, weer een ander probeert oprecht zijn medeleven te laten blijken. Soms helpt het, vaak ook niet. Als je geen woorden kunt vinden, kan je maar beter niets zeggen.

Toen Judith Herzberg¹ ziek in bed lag, kreeg zij bezoek van haar vader, Abel Herzberg. Daarover schreef zij:

'Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.

Toen hij zijn hoed had opgezet

zei ik, nou, dit gesprek

is makkelijk te resumeren.

Nee, zei hij, nee toch niet,

je moet het maar eens proberen.'

zondag 3 mei **Romeinen 8:26b**

'... maar de geest zelf pleit met onuitgesproken zuchten.' [proeve CV]

In het Schriftgedeelte waaruit deze dagtekst genomen is, heeft Paulus precies verwoord wat het probleem bij gelovigen is. Met de bril van Gods Woord op zien wij hoe de wereld om ons heen degenereert en niet alleen dat, maar ook hoe groot onze zwakheid daarbij afsteekt. Dan ligt 'gebedsstress' op de loer. Hoe vinden wij de juiste woorden voor onze gebeden?

Maar dan komt de geest – die in ons woont – onze zwakheid te hulp en pleit met onuitgesproken zuchten. Wie heeft niet ooit in benarde situaties voor God op de knieën gelegen, tot niets anders in staat dan diep te zuchten?

Weet dat God ons zuchten buitengewoon goed verstaat en begrijpt. Geheel aan Hem onderschikt, mogen wij erop rekenen dat Hij ook in ons geval alles op z'n juiste plaats terecht zal doen komen. Daarom kunnen wij, ondanks alles, Hem ook danken! ^{1Thess.5:17-18}

maandag 4 mei **Hebreeën 12:5**

'Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: 'Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt ...' [NBV]

Eens zal de Vader allen Levend maken en dat is een grote troost. Niet alleen de uiterlijke mens, maar temeer ook de innerlijke mens zal door Hem nieuw worden gemaakt. Bij geroepen zal dit niet gaan door gerichten heen, maar er komt wel een stuk disciplineren om de hoek kijken.

Zoals een vader zijn kind óók door middel van terechtwijzing opvoedt, is dat net zo goed

¹ Zie voor wie Abel en Judith Herzberg waren o.a. op Wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Abel_Herzberg



het geval bij de opvoeding van de Heer. We worden sterk gemaakt door de geestelijke 'opvoedingsmethode' die Hij hanteert, en daar moet niet te klein over gedacht worden. Zijn vermaning is geen veroordeling en laten we niet bevreesd worden; er is geen boosheid of verontwaardiging in het spel. De terechtwijzing is Zijn liefde!

dinsdag 5 mei **Hebreeën 12:6-7**

"... want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie Hij houdt." Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?' ^[NBV]

Letterlijk wordt hier 'straffe' taal gebruikt: geselen²! Zo kan het aanvoelen wanneer de disciplinerende [NBV: vermanen/berispen] van de Heer je als een zweepslag treft. En toch is dat juist Zijn liefde voor jou. De disciplinerende van de Heer kan hard bij je binnenkomen, scherp als een tweesnijdend zwaard. ^{Hebr.4:12}

Het is maar gelukkig ook dat Gods woord zo scherp is en geen liefdeloze botte bijl. Het woord lééft en wordt door de Vader zeer doeltreffend ingezet; Hij brengt het Zelf naar Zijn zonen toe. Een snelle beweging, die niet nodeloos veel pijn verschaft, doet precies wat de Vader ermee voor ogen stond.

Het mooie is dat deze actie van Hogerhand ook een bevrijdende werking heeft. En wel van ons menselijk ego; een gegeven dat feitelijk uitbundig gevierd kan worden!

woensdag 6 mei **Hebreeën 12: 8-9**

'Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven?' ^[NBV]

Wanneer kinderen geen disciplinerende ontvangen, worden ze in zekere zin verwaarloosd, met alle nadelige gevolgen van dien. Als de Vader Zijn tweesnijdend zwaard als een leerschool naar je toe brengt, dan is dat – naast een uiting van liefde – ook een bewijs: je mag weten dat je een kind [letterlijk: een zoon] bent. Een groot voorrecht; je bent wetmatig van Christus! ^{1Cor.9:21b} Van de opvoeding van de Heer worden álle kinderen (zonen) deelhebbers, geen enkele daarvan uitgezonderd.

Waar we ons als kinderen aan onze aardse vaders leerden onderschikken, daar worden we door de disciplinerende van de Heer onderschikt gemaakt aan de hemelse Vader. Daarom gaat ons ontzag – ook wel: respect – naar Hem uit. We kunnen Hem de dank en de eer geven, omdat Hij ons Zijn corrigerende liefde niet onthoudt.

donderdag 7 mei **Hebreeën 12:10**

'Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goedgevoelen, maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in Zijn heiligheid.' ^[NBV]

Kinderen zijn lang niet altijd blij met de manier waarop ze door hun ouders worden opgevoed. Maar als je helemaal geen opvoeding 'geniet', dan is het toch maar slecht met je gesteld. Mogelijk kun je zelfs zwaar beschadigd raken of opgroeien voor galg en rad.

Wat onze vaders in een korte tijd probeerden te bewerkstelligen, was slechts van tijdelijke aard. De disciplinerende van de Heer daarentegen, is bevorderlijk; gunstig en heilzaam omdat je hierdoor deelneemt aan Zijn heiligheid. We groeien niet op in ondeugd en boosheid, waarop uiteindelijk gerichten zullen volgen; we bevinden ons door genade op het ware Levenspad!

vrijdag 8 mei **Hebreeën 12:11**

'Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.' ^[NBV]

Hoe kan het zijn dat een terechtwijzing van de Heer, die op het moment zélf bedroefd kan maken, toch ten goede voor je is?

Dit heeft alles te maken met 'de vreedzame vrucht van gerechtigheid' [letterlijke vertaling] die je ontvangt als je door Zijn disciplinerende geoefend raakt. Je raakt door Zijn terechtwijzingen geschoold; je wordt bekwaam gemaakt door herhaling.

² In het Grieks: geselen; NBV: straffen.



Het gaat hier niet over 'gerechtigheid ontvangen' want die heb je al.^{Rom.3:23-24} Het gaat over een *vrede brengende vrucht* die uit deze gerechtigheid voortkomt. Die vrucht wordt in jou bewerkt door de opvoedende genade van de Heer en dát is de reden waarom je geestelijke vermaningen leert verdragen.

Het besef dat Christus onze vrede is ^{Ef.2:14} zal alleen maar toenemen wanneer we getraind worden om ons dáár aan vast te houden. Door deze inprenting wordt het ook een doorlééfd besef en daar zullen we nu, en in de toekomst, ook de vruchten van plukken.

zaterdag 9 mei Hebreëën 12:12-13

'Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.' ^[NBV]

Hoe kan een mens soms geslagen, en vérslagen, zijn! Ook door de slagen die, in onze geestelijke opvoeding, worden toegebracht door de Heer – waar deze verzen betrekking op hebben.

Het Woord van geest en leven fungeert als een scheidsman, het dringt door tot in de kern van onze weerspanning. Alles wat krom is wordt ontmaskerd en dat kan soms bijzonder pijnlijk zijn omdat we absoluut niet worden ontzien! Hoe krom kunnen de overleggingen en gedachten van ons hart zijn en, daaruit voortvloeiend, onze daden? Dan is het heel fijn om te gaan beseffen, dat de Vader er niet op uit is om ons terneer te drukken. We mogen onze verslachte handen naar Hem opheffen en onze knikkende [lett.: verlamde] knieën weer strekken en vervolgens worden we, door Zijn genade, ook in staat gesteld om met onze voeten rechte sporen te maken.

Alle eer aan U!

zondag 10 mei Hebreëën 12:14-15

'Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet ...' ^[NBV]

Waar we het eerder in deze week over 'een vrede brengende vrucht' hadden, ^{Hebr.12:11} gaat het in deze verzen over 'de vrede als doel stellen in je houding ten opzichte van anderen'. Op deze manier neem je ook deel aan Zijn heiligheid, ^{Hebr.12:10} ofwel het leiden van een heilig leven.

Heiliging is altijd iets dat door genade in jou tot stand wordt gebracht. Uiteraard ben je in Zijn Zoon al heilig; apart gezet om samen met Hem, tot zegenkanaal te zijn. Maar daarnaast is het ook een waarheid dat ieder, die de Heer straks zal aanschouwen, ook deelgenoot zal zijn geworden aan de heiliging die door Zijn opvoeding in je wordt bewerkt. Door genade ga je ernaar streven, ook in vrede met andere mensen te leven.

Als mensen verbitterd raken, bezorgt dat alleen maar (over)last. Het breidt zich uit als een olievlek op het water, en besmeurt allen die daaraan deelachtig worden door het gretig in zich op te nemen. Tref daarom voorzorgsmaatregelen tegen een dergelijke besmetting en laat het Levende water je dorst lessen!

maandag 11 mei 2 Timotheüs 2:18

'... die van de waarheid afwijken, zeggend dat de opstanding al heeft plaats gevonden, en het geloof van sommigen omwerpen.' ^[NCV]

Er wordt vaak gezegd dat in tijden van oorlog, de waarheid het eerste slachtoffer is. Wat niet zo makkelijk wordt gezien, is dat waarheid ook in tijden van vrede vaak slachtoffer is door een onjuiste voorstelling van zaken te geven.

Paulus waarschuwt Timotheüs voor hen die afdwaalden met betrekking tot de waarheid. Zulke misleidingen zullen steeds duidelijker worden naarmate we dichter bij het einde van de boze aion komen, grotendeels als gevolg van het door velen verlaten van de principes die het woord van God bevat.

dinsdag 12 mei 2 Timotheüs 3:16

'Heel de Schrift is God-geademd en nuttig tot onderwijzing, tot aantoning, tot terechtwijzing, tot de opvoeding, die in gerechtigheid is ...' ^[NCV]

De Schrift, de heilige geschriften die goddelijk geïnspireerd zijn, is de door God gegeven standaard van waarheid, waarmee iedere theorie van de mens getoetst zou moeten worden. Ze verklaart nadrukkelijk dat er één God is, zoals er geen andere is.



De atheïst, door dit te ontkennen, en de agnosticus, door het te betwijfelen, staan beide tegen de waarheid op.

woensdag 13 mei **Romeinen 1:25**

'Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.' ^[NBG]

Romeinen 1 vanaf vers 18 beschrijft de oorzaak van Gods verontwaardiging over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid ten onder houden. Zij danken of verheerlijken Hem niet als GOD. ^{Rom.1:21}

Het probleem van nu is dat zij niet (h)erkennen dat ze dwaas zijn. Ze geven liever goddelijk dienstbetoon aan het schepsel dan aan de Schepper.

Maar de waarheid van de God is dat er één God is, Die daadwerkelijk God is.

Daarom kunnen wij belijden dat alle dingen uit Hem zijn en door Hem zijn en tot in Hem zijn. Niets kan Hem weerhouden om met alles en iedereen Zijn doel te bereiken.

donderdag 14 mei **Kolossenzen 1:20**

'... en door Hem het al wederzijds met Zichzelf te verzoenen, vrede gemaakt hebbend door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.' ^[NCV]

De waarheid is dat God op den duur allen met Zichzelf zal verzoenen en dat Hij alles in allen zal zijn. ^{1Cor.15:28} De mythen van de mens doen denken dat Hij maar een relatief klein aantal zal redden, en dat de rest voor altijd verloren zal zijn. De waarheid vergroot altijd de heerlijkheid van God; het valse probeert altijd Zijn heerlijkheid te verminderen. Waarheid of mythen – laten wij ons inzetten voor de waarheid, want juist voor deze era heeft Paulus ons gewaarschuwd in 2 Timotheüs 4:2-4 *'... en zij zullen zeker het gehoor wegdraaien van de waarheid en zij zullen naar mythen gekeerd worden.'*

vrijdag 15 mei **Efeziërs 4:15**

'Waar zijnde nu in liefde, brengen wij allen tot groei in Hem Die het Hoofd is, de Christus ...' ^[NCV]

Sinds de ekklesia is toegerust met het complete woord van God, d.m.v. de Apostel Paulus, is ze in het bezit van de waarheid. De waarheid van wat 'er staat geschreven'.

Eigen denkbeelden en meningen brengen verdeeldheid voort, maar bewezen waarheid maakt één. Dáár vinden we elkaar. *'Indien we in het licht wandelen (...) zo hebben we gemeenschap met elkaar.'* ^{1Joh.1:7}

In dat licht beleven we de liefde en groeien we in toenemend besef van Hem, Die het Hoofd is: de opgewekte Christus!

zaterdag 16 mei **1 Corinthiërs 2:10**

'Maar God onthult het ons door Zijn geest, want de geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten van God.' ^[NCV]

Al het werken van God gedurende de eonen heeft tot doel, dat wij Hem kennen als Onderschikker, als Beschikker, als Plaatsner, als Redder, als Rechtvaardiger, als Verzoener. Wat God is, is meer dan wat Hij doet. Heel Zijn handelen wordt bepaald door Zijn diepste wezen. De essentie van Gods Wezen is LIEFDE. En deze LIEFDE is wat Paulus 'de diepten Gods' noemt.

zondag 17 mei **Efeziërs 2:4**

'God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft ...' ^[NCV]

Gods liefde is niet van Zijn vaderschap te scheiden. Hij ontfermt zich over deze wereld, want Hij heeft haar immers ook geschapen. Het is onmogelijk voor God om de werken van Zijn handen te laten varen. Gods liefde is onvoorwaardelijk, niemand valt erbuiten!

maandag 18 mei **1 Thessalonicenzen 1:10**

'... en Zijn Zoon uit de hemelen te verbeiden, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, Jezus, Die ons bergt uit de verontwaardiging die komend is.' ^[NCV]

Efeziërs 2:3 leert ons, leden van het Lichaam van Christus, dat wij van nature 'kinderen van verontwaardiging' waren, zoals ook de overigen. Maar vanwege Zijn onmetelijke lief-



de, waarmee Hij ons liefheeft, *zijn* wij in genade geredden! ^{Ef.2:5}

Dáárom mogen wij nu reikhalzend uitzien naar de ontmoeting met onze Heer in de lucht (Hem *verbeiden*). We beseffen: *Hij* bergt ons! Hij bergt ons door onze 'wegrukking' in wolken voor de verontwaardiging, de 'toorn', waarmee de dag van de Heer zal beginnen. ^{1Thess.4:15-18} Wat een genade!

Maar ook nú, deze dag bergt Hij ons uit elke situatie. Zijn liefde redt ons steeds opnieuw! Zeker, wij blijven in onze huidige situatie, maar Hij geeft kracht om bestand te zijn tegen bijvoorbeeld verdrukkingen, of benauwdheden.

We mogen elkaar met zulke woorden troosten.

dinsdag 19 mei **1 Corinthiërs 1:23a, 24**

'... *wij prediken Christus, de gekruisigde (...)* 'Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.' ^[HSV]

Voor die Joden, die om tekenen vragen, ^{vs.22} predikt de apostel Paulus, dat *het kruis* de kracht van God is. Het zogenaamd 'zwakke' van God, namelijk Jezus' dood aan het kruis, bleek juist Gods krácht te zijn! En wat voor kracht: de dood overwonnen!

Ook aan 'Grieken', die wijsheid zoeken, ^{vs.22} schrijft Paulus hetzelfde: de *kruisdood* van onze Heer is de wijsheid van God.

Wij weten nu, dat onze oude mens mee-gekruisigd is, met Christus. ^{Rom.6:6,8} Daarom mag die kracht van God ons deze dag leiden: *niets*, niets verwachten wij meer uit onszelf (het 'vlees' is gedood), maar alles is uitsluitend uit en door Hém! Want met en in *Hem* leven wij, en zullen wij leven!

woensdag 20 mei **Handelingen 1:6**

'Dezen dan (...) vroegen Hem, zeggend: "Heer, herstelt U in deze tijd het Koninkrijk voor Israël?"' ^[proeve van CV]

Als de discipelen met de opgestane Heer op de Olijfberg zijn, ^{zie vs.12,13} vragen zij Hem wanneer voor *Israël het Koninkrijk* aan zal breken.

Volgens vers 8 zal eerst de *kracht* van de geest, de heilige, over/op hen komen, zodat zij Zijn getuigen zullen zijn, beginnend in Jeruzalem.

Met het Pinksterfeest wórdten zij vervuld van Zijn geest, die geweldige kracht van God. Maar de tijd blijkt nog niet rijp te zijn voor het héle volk Israël om het getuigenis (dat de gekruisigde Jezus opgestaan is en dat Hij dé Christus is) aan te nemen. Integendeel, de net ontstane gemeente wordt in Jeruzalem hevig vervolgd en verspreid. Het Koninkrijk op aarde breekt nog niet aan!

Echter, nu wordt de gemeente, het Lichaam van Christus geroepen en verzegeld met de heilige geest van de belofte. En díe gemeente wordt juist met *gééstelijke zegen* gezegend te midden van de *hémelingen*, ^{Ef.1:3,13} los van het beloofde aardse Koninkrijk.

Hij roept en *Hij* geeft kracht! Dat geldt voor Israël, en ook voor het Lichaam van Christus, elk in een eigen bediening.

Hoe dankbaar zijn we, dat wij oren kregen om te horen!

donderdag 21 mei **Handelingen 1:11**

'... *Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.*' ^[HSV]

Een kleine groep gelovigen uit Israël zag, dat de Zoon des Mensen omhoog geheven werd, ^{vgl. Joh.6:62} en door een wolk werd onttrokken aan hun oog. Maar die Mensenzoon zal *op dezelfde wijze* terugkomen, namelijk: op wolken van de hemelen. ^{Dan.7:13, Openb.1:7} En ook dan treft Hij slechts een deel van Israël aan dat Hem trouw is gebleven.

Heel het volk echter zal Hem zien en rouw bedrijven. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en Hij zal voor Zijn volk strijden tegen de natiën. ^{zie Zach.14:3,4} Daarna zal Zijn Koninkrijk zichtbaar worden: Hij zal Koning zijn over heel de aarde. ^{Zach.14:9}

Maar vóór dit alles zal de ontmoeting tussen Christus en Zijn gemeente in de lucht plaatsvinden. Lees 1 Thessalonicenzen 4: 15-17.

Hoe oneindig groot is Zijn genade en liefde, dat Hij dit (spoedig) wáár gaat maken!

vrijdag 22 mei **Johannes 16:16**

'Een korte [tijd] en u ziet Mij niet, en weer een korte [tijd] en u zult Mij zien.' ^[HSV]



In het Johannesevangelie zegt Jezus diverse malen, dat Hij nog een 'korte tijd' bij 'hen' zal zijn. Lees bijvoorbeeld Johannes 7:33; 13:33; 14:19 of 16:16-19 waar 7 maal het woordje 'kort' voorkomt. (Soms staat erbij vermeld, dat Jezus dan gaat naar Hem, Die Hem gezonden heeft.)

De Heer bereidde Zijn volk erop voor, dat Hij hen 'kort' zou verlaten, maar dat Hij beslist terugkomt. Sinds Hij 'verborgen' is, in de hemelen bij Zijn Vader, gingen er bijna 2000 jaar voorbij – in *onze beleving* aardig lang. Maar Hij, Die alles schiep, ook de tijd, noemt dit slechts kort, klein, 'mikron' in het Grieks!

Inmiddels lijkt het erop, dat *ook voor ónze beleving* Zijn komst zeer nabij is. Hij staat op het punt te komen, voor ons in de lucht, en voor Zijn volk hier op aarde.

Dank U Heer, dat U trouw bent en doet wat U belooft!

zaterdag 23 mei 1 Thessalonicenzen 5:5

'... want jùllie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag; wij zijn niet van de nacht noch van de duisternis.' ^[NCV]

God noemt ons in genade zonen ('dochteren' zijn daar bij ingesloten!). Zonen zijn geen 'onmondigen' meer die worden '*... meegedragen door iedere wind van leer (...) om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken.*' ^{Ef.4:14}

In de dagtekst worden wij genoemd: zonen van het licht en van de dag. En dát is wat wij vandaag mogen verspreiden: *Zijn* licht. Want het is duister om ons heen, maar Zijn licht toont de onvruchtbare werken van de duisternis aan, maakt ze openbaar!

Onze bekleding (van: 'wij, die van de dag zijn') staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8: '*... aandoend het pantser van geloof en liefde, en als helm de verwachting van redding!*'

Wat er ook maar aan duisternis, bijvoorbeeld via media, verspreid wordt, we dragen Zijn licht en zijn bekleed met: geloof, liefde ... en verwachting!

zondag 24 mei Efeziërs 1:18^a, 19^a

'... (verlicht zijnde de ogen van jullie hart), opdat jullie zien wat de verwachting van Zijn roeping is (...) en wat de overstijgende grootte van Zijn kracht is voor ons die geloven ...' ^[NCV]

Ons hart heeft *licht* ontvangen, waardoor we in genade ook *de verwachting van Zijn roeping* gaan zien!

Gisteren kwamen *licht* en de helm van de *verwachting van redding* naar voren. Maar Paulus mocht steeds meer onthullen aan de natiën, en spreekt hier over de *verwachting van Zijn roeping*.

Behalve dat wij zelf gezegend worden via onze *redding* en onze ontmoeting met Hem in de lucht, kondigt de 'Efeziërs'-brief aan, dat de gemeente zegen zal brengen aan de hemelingen (zoals aan soevereiniteiten en volmachten), aan wie *ook nu al* door de gemeente veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. ^{Ef.3:10}

'Verlicht zijnde' zien we, wat de *overstijgende grootte van Zijn kracht* is.

Voor 'kracht' staat er het Griekse woordje "dunamis". Dat duidt aan: het vermogen om iets te volbrengen! *Hij* is veel méér dan vermogend om de uitgeroepen gemeente in te zetten voor Zijn doel: alles te onderschikken en te brengen onder Zijn voeten, opdat alles in de hemelen en op en onder de aarde Hem zal belijden tot eer van de Vader!

maandag 25 mei Ezechiël 36:26,27

'Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn bepalingen in acht neemt en houdt.' ^[HSV]

Deze geweldige belofte geeft God aan Zijn volk. Het zal, onder het nieuwe verbond, ertoe leiden dat het volk weer één zal zijn, niet langer verdeeld in twee stammen en tien stammen, maar eenheid onder de grote Messias Jezus. Die nieuwe geest, Gods geest, die Hij zal toedelen aan Zijn volk in de komende 1000 jaar, bewerkt de ware eenheid.

In deze tijd van genade en roeping van de gemeente die Zijn lichaam is, is elke gelovige verzegeld met heilige geest. Gods geest *woont* in u, jou en mij. Die eenheid van de geest *is al aanwezig*, en die bewaren wij met de band van de vrede.

Vader, dank U wel.



dinsdag 26 mei **Joël 2:28,29**

'Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja zelfs op de dienaren en dienaressen zal Ik in die dagen Mijn geest uitstorten.' ^[HSV]

Ook deze belofte en profetie geldt Israël. Achteraf gezien sprak Petrus op de vijftigste dag na Pesach over deze profetie als kleine vervulling vooraf. Het zette niet door, maar toch kwamen toen drieduizend van het volk tot ommekeer en berouw en gaf God Zijn geest op hen. Zo krachtig werkte Gods geest toen op die gedenkwaardige pinksterdag. Tijd van de oogst. De echte grote oogst van mensen, eerst uit Zijn volk, zal nog komen. Nu werkt Gods geest anders; een werk van roeping van het lichaam van Christus. Dat gaat zonder wonderen en tekenen. Die geest werkt in en door het goede nieuws, het evangelie dat we horen en geloven. En het wonder is dan, dat uw, jouw en mijn hart werd geraakt en wij verzegeld werden. Je leeft anders: 'Uw genade Vader, dank U wel'.

woensdag 27 mei **Johannes 20:20-22**

'En nadat Hij hun dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, ademde Hij uit en zei tegen hen: Ontvangt heilige geest.' ^[HSV]

Thomas geloofde een week later, toen hij dit ook zag. De doorboorde handen en zij van zijn Heer. Enorme vreugde maakte zich van de discipelen meester. De Heer sprak van vrede, en Paulus zou dat later in zijn brieven op heel bijzondere manier uitwerken, hoe ver dat reikt en hoe diep dat gaat. Zij ontvingen bijna vijftig dagen vóór pinksteren al heilige geest. Later, bij en na Paulus' roeping wordt het lichaam van Christus geroepen; al de leden zijn verzegeld met heilige geest *naarbinnen* een bijzondere dag. Die van de vrijkoping, wanneer de bazuin van God klinkt. Geleid en vervuld worden door heilige geest, dat is het voor ons. 'Vader, dank U dat wij elkaar kunnen bemoedigen'.

donderdag 28 mei **1 Corinthiërs 12:13**

'Want ook in één geest zijn wij allen naarbinnen één lichaam gedoopt, hetzij Joden of Grieken, hetzij slaven of hen die vrij zijn, en allen zijn met één geest gedrenkt.' ^[NCV]

De doop in de geest gebeurde op het moment dat wij eerst geloofden. Het is geen gevoel of speciale ervaring, maar diepe vrede en vreugde daalt neer in je hart, je binnenste. Dat is één van de gevolgen van het ontvangen van de geest. Dit geldt voor ieder lid van het lichaam van Christus. Het evangelie van Christus bevrijdt je van religie. Geen krampachtigheid meer. Geen slavernij meer. Ja, want waar de geest van de Heer werkt, daar is vrijheid. We kunnen Hem dienen, onze geliefde Heer, Die alles voor ons (en voor allen!) heeft overgehad. Het rijke geschenk van de geest maakt alles anders. Je kunt Zijn woord leren begrijpen en toenemen in geestelijk inzicht om Hem op een goede manier te eren. Je ontvangt ook kracht, draagvermogen, om de dag aan te kunnen. Met Hem.

vrijdag 29 mei **Johannes 15:26**

'Maar wanneer de trooster is gekomen, die Ik jullie zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van Mij getuigen, en jullie zullen ook getuigen, want jullie zijn van het begin af bij Mij.' ^[HSV]

Eerder op de avond waarop Hij al deze dingen met Zijn discipelen deelde, sprak de Heer van de *andere trooster* die zou komen. Hij was dus Zelf op dat moment de trooster voor Zijn discipelen en allen die Hem wilden horen. Dat doet Hij nog steeds; troosten (aanspreken) en bemoedigen met Zijn woorden, vooral via de brieven van Paulus. Steeds opnieuw, in allerlei levenssituaties geeft Hij rijk en mild voor ons hart. De geest komt ons in onze zwakheid te hulp en zucht mee in ons lijden en in de druk waar we in zijn. 'Vader, dank U wel, dat U ook vandaag mij de kracht geeft om verder te kunnen.'

zaterdag 30 mei **Romeinen 14:17**

'Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid en vrede en blijdschap in heilige geest.' ^[HSV]

Paulus behandelt de meningsverschillen tussen gelovigen als het gaat om voedsel en het houden van bepaalde dagen. In onze dagtekst geeft hij de richting aan. Het gaat om de



kwaliteit van heilige geest die in ons woont. Die maakt ons tot heiligen; niet de uiterlijke dingen zoals eten en drinken en het al dan niet houden van dagen. Praktisch wordt het zichtbaar in de drie die hij noemt: rechtvaardigheid, vrede en vreugde. Het evangelie van *genade* en *verzoening* komt door deze woorden mee. Het bepaalt onze onderlinge contacten; dat we zó, op die manier, met elkaar omgaan. Dat werkt.

zondag 31 mei **Galaten 5:22**

'De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding.' ^[NCV]

Deze kostbare vrucht groeit in ons leven. Het is het werk van de geest. Je kunt deze vrucht niet uit eigen inspanningen produceren. Zijn woord werkt in je, Zijn geest ook, dat leidt tot toenemende vrucht. De eerste drie zijn meer op God gericht, de tweede serie van drie meer op elkaar, op de ander, gericht en de laatste drie meer op jezelf. Maar alle aspecten werken uit in alle relaties die we hebben. Samenvattend kun je zeggen dat het om de belangeloze liefde van God gaat. Daar zit alles in. 'Vader, dank U, dat U door Uw geest in mij werkt; mag deze vrucht meer en meer groeien.'