

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.<sup>1</sup>*

maandag 1 jun. **Romeinen 1:20** (2<sup>e</sup> pinksterdag)

*'Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.'*

Onze minister-president heeft ons Nederlanders uitgelegd dat wij ons in een *intelligente-lockdown* bevinden. Natuurlijk is dat een woord van nu. Toch lijkt het wel veel op wat Paulus hier schrijft in de Romeinenbrief.

Paulus heeft het hier over een *'intelligentie'-lockdown*. Hij zegt: als je naar de schepping kijkt en alles wat daaruit is voortgekomen, dan ziet iedereen dat de oorsprong van dit alles door God is bedacht en gemaakt.

Als je dit echt niet ziet, dan heb je een probleem, dan zit je verstand op slot.

dinsdag 2 jun. **1 Thessalonicenzen 1:10**

*'... en uit de hemelen Zijn Zoon verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.'*

Paulus heeft een bijzondere band met de Thessalonicenzen. Samen met Silvanus en Timotheüs dankt hij voor deze mensen, steeds weer. Zij hebben het woord met blijdschap aangenomen, en hun geloof is zo sterk dat het in de wijde omgeving bekend is geworden.

Niet alleen hun geloof maar ook zeker de verwachting die zij hadden voor de toekomst. Zij verwachtten de opgestane Zoon van God; Hij komt uit de hemel en Hij komt hen (en ons) verlossen voor de toorn die komen zal. Exact op tijd!

woensdag 3 jun. **Kolossenzen 3: 16a**

*'Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert ...'*

In alle tijden is onderwijs van groot belang geweest. Mozes heeft de eerste vijf boeken van de Bijbel opgeschreven. Ze wordt genoemd: de Thora, wat betekent onderwijs.

Het volk van God, de Israëlieten, hadden dit onderwijs hard nodig. Zij konden hieruit leren Wie God is en wat God doet, en wat er komen gaat.

Paulus legt voor ons de nadruk op 'het woord van Christus'. De woorden die Hij gegeven heeft na Zijn opstanding zouden rijkelijk/overvloedig <sup>[Leidse Vert.]</sup> in u wonen. Daar zit leven en kracht in; power voor deze tijd.

donderdag 4 jun. **1 Thessalonicenzen 4:16-18**

*'Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.'*

Van alle kanten is onze overheid bezig om ons te overtuigen, dat wij ons leven anders moeten gaan inrichten. U weet: mondkapjes, anderhalve meter afstand houden, niet teveel mensen bij elkaar – zo moet de toekomst eruit gaan zien.

Paulus legt in dit gedeelte uit hoe de toekomst er werkelijk uit gaat zien. We zullen die bazuin horen, onze dierbaren zullen opstaan en met elkaar zullen we Hem ontmoeten! Geweldig zal dat zijn! En dan staat daar: *'Zo zullen wij altijd bij de Heer zijn.'*

Zover is het nog niet, maar het komt wel ... En dát zal ons *'nieuwe-normaal'* zijn!!

Bemoedig elkaar dus met deze woorden.

vrijdag 5 jun. **Kolossenzen 4: 6**

---

<sup>1</sup> Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV).

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017).

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

*'Jullie woord zij altijd in genade ...'* [NCV]

Vandaag een kort gedeelte, maar de strekking is enorm. Dat komt omdat Paulus hier het woord *altijd* gebruikt. Hij bracht een genadevolle boodschap, bestemd voor zondaars, mensen die fouten maken, voor joden en voor niet-joden, niemand was uitgesloten. In deze korte zin maakt hij duidelijk dat genade niet alleen kan worden toegepast als het ons goed uitkomt ... Genade toepassen in de woorden die wij spreken is *in alle situaties*, altijd!

**zaterdag 6 jun. Romeinen 8: 18**

*'Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.'*

Bekende woorden van Paulus. En misschien hebben we deze woorden al zo vaak gehoord, dat we niet meer stil staan bij wat Paulus hier zegt.

De heerlijkheid die over ons komt, zal enorm zijn; zó zeer, dat het lijden van nu er bij in het niet valt. Dat zal v<sup>er</sup> overtreffend zijn!

Daarmee poetst Paulus het effect van het lijden in deze tijd niet weg: ons verdriet, de ziekte, eenzaamheid, het gemis, de pijn, geestelijk of lichamelijk. Iedereen heeft met dit lijden te maken, want het maakt deel uit van ons mens-zijn ...

Maar God plaatst ons lijden in een nieuw perspectief, zodat wij, die geloven, nu al mogen leven uit die heerlijkheid die gaat komen. Zo geeft Hij ons kracht om te dragen en om staande te blijven in dat wat het leven ons brengt.

**zondag 7 jun. Romeinen 5: 5**

*'... en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige geest, de ons gegeven is ...'*

De liefde van God uitgestort in jouw hart – denk eens aan een waterval, de Niagara bijvoorbeeld. Van heel hoog stort dat water naar beneden en de kracht is enorm. Een mens kan geen weerstand bieden aan die kracht. Zo is het ook als de liefde van God in jouw hart wordt uitgestort: je kunt geen weerstand bieden, je wordt meegesleurd, want het gaat niet om jou maar het gaat om Hem. Zijn liefde in jouw leven laat aan jou zien dat er goed nieuws is, want Zijn liefde is zo groot en zo overweldigend dat het heel de schepping omvat, ieder mens, klein en groot.

Niet iedereen ziet dat nu al – dat is een proces in wording.

Zijn liefde houdt de wereld draaiend. Zijn liefde zal voor ieder mens blijken te zijn zonder voorwaarden! Hij is de Redder.

**maandag 8 juni Psalm 42:2**

*'Zoals een hert naar beddingen met water smacht, zo smacht mijn ziel naar U, Elohim.'*  
[proeve CV 2006]

Het Hebreeuwse werkwoord dat hier met 'smachten' is vertaald, schetst het beeld van een dier dat met de moed der wanhoop naar water zoekt.

'Beddingen met water' zijn waterplaatsen (zie bijv. Psalm 18:15, Joël 1:20). Maar als er waterplaatsen voorhanden zijn, waarom zou een hert daarnaar nog 'smachten'? Welnu, waterplaatsen zijn van levensbelang voor alle dieren, dus ook voor roofdieren. Die laatste categorie kan een hert ervan weerhouden bij het water te komen om er veilig zijn dorst te lessen.

Dit beantwoordt geheel aan de situatie waarin de psalmdichter, David, verkeert. Lees 2 Samuël 17 maar! David smacht met zijn gehele existentie naar God en Zijn Tabernakel. Door zijn vijanden daaromheen is de Tabernakel voor hem weliswaar onbereikbaar, maar God klaarblijkelijk niet!

Hoe anders is dat voor ons die *in Christus* zijn! Ook wij, omringd door een vijandige wereld, smachten naar Hem. Voor ons echter is geen gang naar Tabernakel of Tempel nodig, want Christus woont door het geloof *in onze harten!* <sup>Ef.3:17</sup> Wij zijn verzegeld met Gods heilige geest, met de rotsvaste belofte: wij zullen onze Heer en Redder, in één ruk en totaal veranderd, in de lucht ontmoeten! *Amazing grace!*

**dinsdag 9 juni Psalm 42:3**

*'Mijn tranen zijn voor mij als brood geworden, dag en nacht, doordat men tegen mij zegt, de gehele dag: "Waar is jouw Elohim?"'* [proeve CV 2006]

Wie dag en nacht intens verdriet heeft, laat zijn voedsel staan en heeft als het ware reeds genoeg aan zijn tranen.

Bij David zijn het de herinneringen aan het verleden, toen hij nog ongehinderd in de Tabernakel voor Gods aangezicht kon verschijnen. Dat maakt de scherpe tegenstelling met zijn huidige omstandigheden des te pijnlijker. Zijn vijanden wrijven extra zout in de wonden door hem voortdurend te sarren met de vraag: 'Waar is jouw *Elohim*'?

Uit het afstandelijke 'jouw *Elohim*' blijkt wel dat *Elohim* niet hun God is. Hij deed immers niets toen onder Zijn ogen Zijn dienaren en Zijn volk weggevoerd werden. Was daarmee niet de superioriteit van hun eigen goden bewezen?

Om met Prediker te spreken: er is dus niets nieuws onder de zon! Dat maakt het liefden genadevolle geschenk van het geloof dat wij van God mochten ontvangen des te opmerkelijker!

woensdag 10 juni **Psalm 42:3b (1)**

*'Waar is jouw Elohim?'* [proeve CV 2006]

Dit is in onze tijd een vraag die wij als gelovigen vaak te horen krijgen. Soms lijkt het wel alsof men het ons kwalijk neemt dat wij God als God erkennen en Hem op Zijn Woord geloven. De Bijbel is immers maar een door mensen verzonnen bundel verhalen? Het zijn weliswaar wijze en mooie woorden, maar of GóD daarvan de bron is?

Als God Zelf hen het geloof niet geeft, zullen wij dergelijke ongelovigen nooit kunnen overtuigen. Dan kunnen wij alleen maar voor onze overtuiging uitkomen. En tóch ... God alles in allen!

Laten wij ons vasthouden aan en verblijden over het patroon van gezonde woorden zoals wij die van Paulus gehoord hebben, in geloof en *liefde*, in *Christus Jezus*! <sup>2Tim.1:13</sup> Ongelovigen ontkennen ten diepste de liefde die God heeft uitgedrukt en onthuld in onze Heer en Redder, Christus Jezus!

donderdag 11 juni **Psalm 42:3b (2)**

*'Waar is jouw Elohim?'* [proeve CV 2006]

Dit doet sterk denken aan het gelaster dat onze Heer, hangend aan het kruis, over Zich heen kreeg. Het waren nota bene de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten die zich uitputten in beledigingen. <sup>Matth.23:41-43</sup> Hun spot kwam hierop neer: als je de Zoon van God bent, waar blijft jouw God dan?

Maar stel je eens voor dat jij ook bij dat kruis gestaan had. Dan zou je toch sprakeloos zijn geweest en gehuiverd hebben van de aanblik van die zwaar mishandelde, bebloede gestalte aan het hout? Zou dezelfde vraag ook niet in jouw hoofd opgekomen zijn? Misschien zou je zelfs met de spotters meegedaan hebben! Laten wij onszelf niet beter achten dan het misselijkmakende publiek bij het kruis! Dat publiek bestaat trouwens nog steeds.

Wij bekijken nu gelukkig alles achteraf, door de bril van Gods Woord. Wij hebben gelezen wat Paulus schreef, namelijk dat wij vanaf nu niemand naar het vlees kennen, ook Christus niet. <sup>2Cor.5:16</sup> Paulus heeft het niet over Jezus, niet over Jezus Christus, maar over dé Christus. Want God maakt het ons in dit opzicht gemakkelijk: want wij zullen Hem straks ontmoeten in Zijn onvoorstelbare, oogverblindende heerlijkheid.

*Dank U, Vader, voor die genade!*

vrijdag 12 juni **Psalm 42:10**

*'Met moord op mijn gebeente hebben mijn benauwers mij versmaad, doordat zij tegen mij zeggen, de gehele dag: "Waar is jouw Elohim?"'* [proeve CV 2006]

Wie gebukt gaat onder onmenselijke omstandigheden en lijdt onder een intens verdriet of heimwee kan allerlei psychosomatische klachten krijgen. De psalmdichter ziet er net zo grauw uit als zijn omstandigheden, alsof hij in de rouw is. De ellende waarin hij verkeert, karakteriseert hij als 'moord op mijn gebeente'.

Zonder gebeente zou het lichaam een vormeloze zak pap zijn. Het gebeente is het stevigste deel van het lichaam en ook het laatste dat van de mens na zijn begrafenis overblijft. Zonder gebeente zou de mens niet kunnen leven.

Voor de psalmdichter is *Elohim* net zo essentieel als zijn gebeente. Nu zijn vijanden hem zijn God willen ontnemen, de ruggengraat van zijn bestaan, beschouwt hij dat terecht als moord op zijn gebeente.

God heeft ons tot mensen met een stevige geestelijke ruggengraat gemaakt door Zijn geest in ons woning te laten maken! <sup>Rom.8:9 en 11</sup>

**zaterdag 13 juni 1 Corinthiërs 13:1 (1)**

*'Als ik in de talen van de mensen zou spreken en in die van de boodschappers, maar geen liefde heb, dan ben ik galmend koper of een schelklinkende cimbaal geworden!'* <sup>[proeve CV 2004]</sup>

Liefde (*agapê*) is een moeilijk te definiëren en veelal verkeerd uitgelegd begrip. Paulus laat echter in dit deel van zijn brief de facetten schitteren van het juweel dat liefde is.

Eén ding is zeker: liefde kan alleen in een relatie bestaan. Zij gaat altijd uit naar de ander, zonder aanzien des persoons. Liefde is altijd bedacht op het belang van de ander, nooit op het eigen voordeel en belang.

De Schrift geeft nog een andere zekerheid: liefde kenmerkt God! <sup>1Joh.4:8</sup> Het is onze Heer Jezus Christus – de personificatie van de onzichtbare God en Vader – Die dat bewezen heeft. Om onzentwille nam Hij de vorm van slaaf aan en tot en met de dood van het kruis bleef Hij Zijn Vader gehoorzaam!

Liefde is onze gids op de weg die alles te boven gaat. Daarom: *'de Koning nu van de eonen, de onverderfelijke, onzichtbare, alleen wijze God zij eer en heerlijkheid tot in de eonen van de eonen! Amen!'* <sup>1Tim.3:16</sup>

**zondag 14 juni 1 Corinthiërs 13:1 (2)**

*'Als ik in de talen van de mensen zou spreken en in die van de boodschappers, maar geen liefde heb, dan ben ik galmend koper of een schelklinkende cimbaal geworden!'* <sup>[proeve CV 2004]</sup>

In de Oudheid werd iemand die veel woorden gebruikte maar niets te zeggen had 'Dōdonees koper' (dōdōnaion chalkeion) genoemd. Dat was een spottende verwijzing naar wat in Dodōna te vinden was. In de heilige, aan Zeus gewijde eiken aldaar hingen koperen bekkens die, als de wind door de bladeren ruiste, een geluid maakten op grond waarvan een niet al te betrouwbaar orakel gegeven werd.

Hetzelfde bedoelt Paulus als hij het heeft over 'galmend koper'. Er zijn veel koperen muziekinstrumenten, waaronder bekkens. Met bekkens wordt een doordringend, schel geluid voortgebracht. Bekkens maken herrie. Dat is vooral aan de gebogen, wat holle vorm van dit slaginstrument te danken. Doet het beeld dat Paulus hier oproept niet denken aan onze Nederlandse uitdrukking: 'holle vaten klinken het hardst'?

Zonder liefde vormt de taal slechts holle klanken, ook vanaf het spreekgestoelte. Handig om te weten en te herkennen!

**maandag 15 juni Mattheüs 15:1-3**

*'Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: "Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten." Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: "Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering?"'* <sup>[HSV]</sup>

Hoe vaak krijgen kinderen te horen: was je handen voor het eten! – helemaal in deze 'corona'-tijd?

Aan Aäron en zijn zonen en hun nakomelingen had de HERE opgedragen dat ze hun handen én hun voeten moesten wassen vóór zij de tabernakel zouden binnengaan. <sup>Ex.30:18,19</sup> Rabbijnen hadden er twaalf gelegenheden waarbij de handen gewassen moeten worden, aan toegevoegd.

De Heer had niets op met *door mensen* ingestelde religieuze verplichtingen. De schriftgeleerden en de Farizeeën hielden echter vast aan deze 'overlevering van de ouden'.

Maar wat hadden ze op het gedrag van de leerlingen aan te merken als ze zelf voorschriften overtraden?<sup>2</sup> Daarom wuifde de Heer hun bezwaren weg.

Het is goed om rekening te houden met andere mensen. Maar zodra het om veroordelingen op basis van *door mensen* ingestelde religieuze verplichtingen gaat, kunnen we die – net als de Heer, wijzend op wat er in de Schrift staat – resoluut van de hand wijzen.

**dinsdag 16 juni Mattheüs 15:4-6**

---

<sup>2</sup> Zie vers 4-6 in stukje voor morgen.

*'God heeft immers geboden: "Eer uw vader en moeder", en: "Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven." Maar u zegt: "Wie maar tegen vader of moeder zegt: 'Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen,' en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde." En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt.'* [HSV]

Het zijn prachtige regelingen, de AOW en dergelijke.

Gods voorschrift de ouders te eren houdt ook materiële zorg in, voedsel, onderdak, ...

Soms onthielden kinderen hun ouders die zorg door te verklaren, dat zij hun bezit afstonden aan de tempel – gebruik makend van een van de honderden regels die door de rabbijnen aan Gods wet waren toegevoegd.

Door menselijke aanpassingen werd [letterlijk vertaald] *'het woord van God ongeldig gemaakt'*. De Heer confronteerde de schriftgeleerden en Farizeeën daarmee. *Menselijke overleveringen* worden nóóit geaccepteerd door de Heer. Hij ontmaskert ze.

Diezelfde opmerkingsgave heeft Hij ook aan ons – leden van Zijn Lichaam – gegeven. Wij nemen het woord van de verheerlijkte Heer dat via Paulus tot ons kwam, dan ook heel serieus. Dat gaat immers over de regelingen die God voor óns heeft getroffen!

### woensdag 17 juni **Mattheüs 15:7-9**

*'Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: "Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn."* [HSV]

Dingen die weinig of geen zin hebben, wie doet die graag? Je besteedt je kostbare tijd toch niet aan nutteloze zaken?! Daarom wil je God niet op een zinloze manier vereren. Kom nou! Dat zou helemaal 'zonde' zijn ...

Je kunt je met allerlei godsdienstige onderwijzingen en instructies van mensen bezighouden, of die zelf onderwijzen. Maar feitelijk is dat alles zinloze verering van God. Het heeft totaal geen waarde, als je eerbiedig probeert te zijn *door leringen van stervelingen*.<sup>3</sup>

Je kunt God, de Vader, ook slechts met de lippen 'eren'; dan prijs je Hem niet vanuit je hart. Het is niet meer dan een traditie of een gewoonte, hoe mooi ook – het is slechts 'lippendienst' als je hart nog ver van Hem weg is, het heeft geen énkele zin.

### donderdag 18 juni **Mattheüs 15:10,11**

*'En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: "Luister en begrijp het goed: Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens."* [HSV]

Heb je wel eens een bepaalde lucht geroken als iemand zijn mond open deed? Nee, het ruikt niet altijd even fris! Je zal maar tandartsassistente zijn ...!

Ook in figuurlijke zin kan dat het geval zijn als we dingen zeggen, die een ander naar beneden halen.

Jezus zegt hier, dat een mens niet verontreinigd kan worden, door iets dat in de mond binnen gaat. Een mens verontreinigt zich door wat *uit* de mond komt; dat onteert een mens. We zijn niet geroepen om 'bedorven woorden' te spreken, maar 'gezonde woorden', <sup>2Tim.1:13</sup> woorden die genade geven aan wie ze horen. <sup>Ef.4:29a</sup>

Wij zijn deel van het Lichaam van Christus, ieder voor zich lid. Gedrag dat afbreuk doet aan het Lichaam, doen we daarom graag van de hand; we spreken, wat tot opbouw is.

En dat ruikt zo lekker fris! Het is bij wijze van spreken dan 'altijd lente'... en niet alleen in de ogen van de tandartsassistente.

### vrijdag 19 juni **Mattheüs 15: 12-14**

*'Toen kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: "Weet U wel dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen?"*

*Maar Hij antwoordde en zei: "Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen."* [HSV]

Woorden van geleerde mensen nemen we meestal wel serieus, want zij zijn de experts.

---

<sup>3</sup> Lees Jesaja 29:13 en 14 maar eens.

Mogelijk waren de discipelen geïmponeerd geraakt door de argumenten van de Farizeeën, de gevestigde orde. Ze wilden zeker weten of ze het allemaal wel goed begrepen. Jezus noemt de woorden van de schriftgeleerden en Farizeeërs misleidend. Hij merkt bijna laconiek, op: "Laat hen gaan!" Zij zijn *blinde gidsen* van blinden! Met andere woorden: Laat je door hén niet in de war brengen. Als je naar hen luistert, zul je samen met hen in een kuil vallen.

Ook in onze tijd zijn er geleerde mensen die er in hun traditie van overtuigd zijn, dat ze in geloof een licht zijn voor wie in duisternis leven, terwijl ze blind zijn voor het Evangelie van de verheerlijkte Heer, dat Paulus bekend mocht maken: God, Die Redder is van alle mensen.

#### **zaterdag 20 juni Mattheüs 15:15-18**

*'Petrus antwoordde en zei tegen "Hem: Verklaar ons deze gelijkenis." Maar Jezus zei: "Bent ook u nog altijd onwetend? Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens."'* [HSV]

Soms hebben mensen, na jarenlange studie, nog 'tekst en uitleg' nodig. Dat was hier ook zo. Petrus vraagt de Heer om uitleg van de gelijkenis. Jezus antwoordt: Verstaan jullie nóg niet ... ?

Het is klip en klaar dat alles wat via de mond naar binnengaat, na een verteringsproces gewoon weer wordt uitgeworpen, en dan terugkeert tot de natuur. Daarentegen zijn de uitspraken van een mens, met grote regel ónverteerbaar.

Met het natuurlijke verteringsproces is helemaal niets mis. Al het voedsel mag in dankbaarheid worden aanvaard! Maar *woorden die afbreuk* doen, kunnen nooit meer worden teruggenomen. Daarom wordt een mens verontreinigd door wat hij uitspreekt als zijn hart niet in overeenstemming is gebracht met de goddelijke natuur, die in liefde tot opbouw spreken wil.

#### **zondag 21 juni Mattheüs 15:19,20**

*'Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, on-tucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet.'* [HSV]

Het hart van een mens zit vol met boosaardige redeneringen. Kijk maar even naar de televisie ... Je wordt ermee overspoeld: moorden, echtbreuken, ontucht, dieverijen, leugenachtige getuigenverklaringen en lasteringen.

*Deze dingen verontreinigen de mens*, zegt de Heer. Dus ... waar zit je nu eigenlijk naar te kijken? Dingen die laten zien dat de mens onheilig en niet op God gericht is! Dat is, net zoals dat bij religie het geval is, allemaal afval; het product daarvan hoort in de latrine thuis. Ga je je geest daar nog mee bevuilden? Laat je je hersens nog langer spoelen met áfvalwater?!

*Met ongewassen handen eten ontwijdt de mens niet* – dat is wat de Heer hier zegt. Menselijke religie doet alleen maar afbreuk aan de woorden van God. Wij mogen onze handen dichtknijpen dat we het Levende water zó binnen handbereik hebben gekregen!

#### **maandag 22 jun. 1Timotheüs 2:4**

*'Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.'* [NCV]

De diepe betekenis achter onze ervaringen in het leven – verdriet en falen en frustraties – en van het kruis van Christus, dat verlossing brengt, kan in één zin gezegd worden: wij mogen het hart van God kennen! Hij is meer dan alleen de Schepper, Onderhouder en Redder. Hij is de Vader, en als Vader mogen wij Hem leren kennen. Dat is een heerlijke waarheid.

#### **dinsdag 23 jun. Romeinen 8:15**

*'Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.'* [NBG]

Dat betekent voor ons absolute vrede en vertrouwen. God is onze Vader – wat een intens gelukkig makende, heerlijke ervaring! De overtuiging, dat onze Vader Zich in alles om ons bekommert en steeds voor ons zorgt, hoort onlosmakelijk tot deze geest van het

zoenschap. In Romeinen 8:21 noemt Paulus het de 'vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods'. Dát is een heerlijke vrijheid.

Wij weten, dat wij ons nergens zorgen over hoeven te maken, omdat God onze Vader is.

woensdag 24 jun. **Galaten 4:6-7**

*'Omdat jullie nu zonen zijn, zendt God de geest van Zijn Zoon af naar binnen in onze harten, die roept: "Abba! Vader!", zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon; indien echter zoon, dan ook lotgenieter van God, door Christus.'*<sup>[NCV]</sup>

Helaas maken wij tot onze eigen schade van dit zoenschap veel te weinig gebruik. Wij erkennen misschien wel, dat God onze Vader is, zonder er werkelijk van te genieten. Wij spreken Hem in onze gebeden misschien wel met 'Vader' aan, zonder het echte vertrouwen van een zoon te hebben.

De geest van het zoenschap wordt volledig effectief in hen, die zonder aarzeling geloven, dat God onze Vader is.

donderdag 25 jun. **Johannes 17:1**

*'Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: "Vader de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke ..."'*<sup>[NBG]</sup>

Zijn bewustzijn van God als Vader is, wat wij allen op een dag zullen delen.

Het gebed van de Heer in Johannes 17 is uitdrukking van dit intense bewustzijn en Zijn vertrouwen. Zes keer spreekt Hij God rechtstreeks aan als Vader in Johannes 17.

God als Vader kennen wil zeggen: *Zijn Liefde kennen.*

vrijdag 26 jun. **Kolossenzen 1:13**

*'Die ons heeft geborgen uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons heeft overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde ...'*<sup>[NCV]</sup>

Van alle wonderbaarlijke dingen, die in Kolossenzen 1:13-20 over Christus gezegd worden, is de heerlijkste de vaststelling, dat Hij niet gewoon Gods Zoon is, maar de Zoon Zijner liefde. Alles wat Christus is, en alles wat Hij bereikt, heeft zijn oorsprong in Zijn God en Vader.

Het is het hoogste met het oog op Gods alomvattende plan, dat Hij voor de nederwerping van de wereld gemaakt heeft en tot aan de voltooiing van de eonen uitvoert. In alles openbaart God wat het betekent, dat Hij de Vader is van onze Heer Jezus Christus.

zaterdag 27 jun. **2 Corinthiërs 1:3-5**

*'Gezegend zij de God en Vader van Heer Jezus Christus, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting, Die ons vertroost in al onze verdrukking om ons in staat te stellen hen te vertroosten in elke verdrukking door de vertroosting waarmee wij zelf vertroost worden door God. Want zoals het lijden van Christus overvloeit in ons, zo vloeit door Christus ook onze vertroosting over.'*<sup>[NCV]</sup>

Zijn Vaderhart is altijd gericht op Zijn kinderen; in alles en altijd is Hij bedacht op hun bestwil; al Zijn werk geldt de Zijnen.

Laten wij ons voortdurend verheugen over deze verzekering!

zondag 28 jun. **Romeinen 15:6**

*'... opdat jullie eensgezind, in één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus zullen verheerlijken.'*<sup>[NCV]</sup>

De term Vader is de hoogste van al Gods namen. Andere uitdrukkingen als Rechter en Redder zullen terzijde gesteld worden, evenals de geestelijke gaven van geloof en verwachting. Ze zijn niet langer nodig zodra allen gered zijn en al het gericht beëindigd is. Maar net als de gave van liefde zal de uitdrukking Vader altijd blijven.

In het begin zegt de Schrift weinig over de Vader, maar steeds meer wordt Zijn hart ont-huld, totdat in de voltooiing allen Hem Vader zullen noemen in liefde en dankbaarheid. Dan zal het totale universum eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken.

maandag 29 juni **Mattheüs 8:24**

*'En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen; maar Hij sliep'*<sup>Matth. 8:24</sup>

Wanneer de Heer samen met Zijn discipelen in een schip het meer van Galilea op gaat, ontstaat er plotseling een storm met zulke hoge golven, dat die het schip bedreigen.

In Marcus 4:38 lezen we, dat de discipelen tegen Hem zeggen, omdat Hij sliep (dutte): "*Leraar, bekommert U zich er niet om dat wij vergaan?*" Vervolgens spreekt de Heer twee woorden tegen de wind en de zee en er komt *een grote kalmte*.

Als er geen storm was geweest, had Hij deze uiteraard niet tot rust kunnen brengen. Maar Hij gebruikte de storm om Zijn discipelen erover te laten nadenken Wie Hij is! Hij wil Zijn almacht, Zijn liefde, genade en redding bekend maken.

De Heer wás er voor Zijn discipelen en Hij zál er voor Zijn volk zijn om stormen tot zwijgen te brengen!

dinsdag 30 juni **Handelingen 27:22**

*'Maar nu roep ik [Paulus] u [allen in het schip] ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van [iemand's] leven onder u zijn, maar alleen van het schip.'* Hand.27:22  
[HSV]

Paulus was als gevangene, per schip onderweg naar Rome. Hij waarschuwt de hoofdmann en de zeelui niet uit te varen, maar zij luisteren niet naar hem en het schip belandt in een wekenlange storm. Zij hadden zelfs geen hoop meer op redding! God belooft Paulus echter dat iedereen gered zal worden. Hij gelooft God, spreekt iedereen nieuwe moed in ... en God redt allen!

Ook in ons leven komen, figuurlijk, stormen voor, en we vrezen misschien, als het stormt. Maar dan mogen ook wij Hém leren vertrouwen en Hem leren danken voor Zijn almacht, voor Zijn liefde en genade; zelfs in moeilijkheden, of in verdriet.

Hij gebruikt stormen en wil ook de storm in ons hart tot zwijgen brengen! Hij is immers nabij en Hij redt; maar misschien wel op andere manieren dan wij graag zouden willen ... Steeds weer geldt, dat de vréde van God, die alle verstand te boven gaat onze harten en onze gedachten zal behoeden (verzekerd bewaren) in Christus Jezus! <sup>Fil.4:7</sup>