

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

zaterdag 1 aug. **Hebreeën 11:1 en 27**

'Het geloof nu, is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet.'

'Door geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij [Mozes] bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.'

'Zien' – Net als de tekst van vrijdag: zien op de Onzienlijke tilt ons boven de moeilijkheden van het zichtbare uit.

Begin een dag met je gedachten en gebed op de Onzienlijke af te stemmen, waarbij wij een voordeel hebben op Mozes, die al wel een voorsmaak van Christus had, maar niet de onthullingen zo uitgebreid heeft gekend.

Weest standvastig en onwankelbaar door zo de 'Onzienlijke' te 'zien', elk uur van deze dag.

zondag 2 aug. **Efeziërs 1:18**

'... opdat jullie zien wat de verwachting van Zijn roeping is ...'

'Zien' – Paulus houdt niet op te danken voor jullie, jullie in herinnering brengend in zijn gebeden, opdat God jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem.^{vs.15-17}

Zo was Paulus in zijn tijd.

En nu? Onze tijd? Is er iemand die dat gebed voordraagt, bijvoorbeeld voor mij? Bidden en danken wij nog zo voor anderen? Waarom nog, alles is toch reeds uit genade?

Wij bidden, opdat de velen zullen kunnen zien wat de verwachting van Zijn roeping is; zicht krijgen op het onzichtbare; niet langer uitzien naar het tijdelijke, maar naar het eonische.

Mag dat ons gebed zijn voor allen die we ontmoeten!

maandag 3 aug. **Job 42:1-2**

'Toen antwoordde Job de HERE: "Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen Uwer plannen wordt verijdeld."'

Job is overtuigd. God heeft Job gebruikt om na te gaan hoe hij zou reageren op een dergelijk lijden, en zijn oprechtheid is onvoorwaardelijk gebleken. Job vindt bevrediging in Gods antwoorden.

De drie vrienden hebben het bij het verkeerde eind gehad. Ze konden niet inzien dat de waarheid soms hun bevattingsvermogen te boven kon gaan.

Het is opvallend dat God, juist als Job zich schikt in zijn lijden, en zijn vrienden vergeeft, Jobs geluk doet keren. Nieuwe vrienden, familie en bezittingen vallen hem ten deel, en een lange tijd van leven om daarvan te genieten.

Job kon niet anders dan erkennen dat hij als scheepsel volstrekt nietig is ten opzichte van de Almachtige Schepper.

dinsdag 4 aug. **Jeremia 17:7-8**

'Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.'

Een grotere zegen is er niet dan de Here onvoorwaardelijk te vertrouwen, ook als wolken boven ons samenpakken.

Wij zijn dan werkelijk gezegende mensen.

woensdag 5 aug. **Psalm 2:2 en 4**

² De koningen der aarde scharen zich in slagorde

en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en Zijn gezalfde. (...)

⁴ Die in de hemel zetelt, lacht;

de HERE spot met hen.'

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - ©.2017.

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017.

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

Hier wordt de eindtijd geschetst, de samenzwering van de machthebbers tegen de Here en Zijn gezalfde. Met krijgslustige taal stellen hun legers zich op tegen Jeruzalem. Het gaat naar een climax.

Vanuit de hemel, wordt de situatie anders beoordeeld. Totaal niet onder de indruk van alle dikdoenerij, van de grootmachten, lacht de Here erom. Hij heeft een plan: Zijn koning zal vanuit Sion de wereld gaan regeren.

Als wij nu ook zo naar het wereldnieuws kijken, dan is het rustgevend je deze woorden in herinnering te brengen.

donderdag 6 aug. **Psalm 4:9**

'In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,

want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen.'

Veel situaties kunnen je onrustig maken, ook die van wat je denkt te moeten doen, en dat het dan toch niet lukt. Maar geloof is gebaseerd op vertrouwen; wat God de Vader zegt zal Hij ook doen. Geen vergissingen of fouten, alles is onder Zijn controle – ook in uw en mijn leven. We mogen er mee rekenen dat Hij weet wat moet zijn. Wat een rust om daarmee te gaan slapen.

vrijdag 7 aug. **Psalm 5:4**

'HERE, des morgens hoort Gij mijn stem,

des morgens leg ik het U voor, en zie uit.'

Omgeven door mensen die onwaarheden spreken en niet gemeente complimenten maken en arglistig zijn, roept de psalmist tot God, Die goed en betrouwbaar is. Dit is de God Die de psalmist wil dienen.

Ook wij staan soms in zulke omstandigheden en worden door anderen onheus bejegend. Je kan jezelf moeilijk of niet verdedigen tegen deze praktijken.

Dan mogen wij bij het gloriëren van de nieuwe dag, net als de psalmist, dit bij God de Vader bekend maken en het altijd weer van Hem verwachten, ook deze dag!

zaterdag 8 aug. **Psalm 8:6-7**

'Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,

en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen,

alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd ...'

Ook Hebreëen zegt: 'Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus – Die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken – met heerlijkheid en eer gekroond.'^{Hebr.2:9}

Het moment komt dat wij zullen zien dat alles, ook de tweede dood,^{1Cor.15:24-27} onder Zijn voeten is gesteld!

zondag 9 aug. **Psalm 16:10**

'Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,

U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.'^[HSV]

David spreekt in deze Psalm al (verborgen) over Christus' dood en opstanding.

In navolging van David, die bidt om bewaring, mogen wij in geloof ons hart zetten op God en ons leven in Zijn handen leggen.

Meer nog zegt Paulus: '... en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften ...'^{1Cor.15:4} Het is Paulus, die de diepe geestelijke betekenis van de opwekking van Christus uit de doden laat zien. Daarin vinden wij vreugde en zekerheid voor heden en toekomst.

maandag 10 aug. **Psalm 4:4**

'Weet toch: de Here heeft Zich een gunsteling afgezonderd;

de Here hoort als ik tot Hem roep.'^[HSV]

Psalm 3 en 4 horen bij elkaar. David schreef ze toen hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom.

David spreekt in Psalm 4 de mannen aan, die hem vervolgen (en die leugen zoeken). Hij geeft hier aan, dat de Heer mensen voor Zichzelf afzonderd, apart zet. Zo heeft Hij David uitgekozen om Hem te dienen. En David zegt dat de Heer hem hoórt, Zich om hem bekommert.

Evenzo zette Hij dé Zoon van David, onze Heer Jezus Christus als Zijn Geliefde apart, om Zijn werk te volbrengen voor heel de schepping. Hij zonderde zijn oogappel Israël af, opdat zij Hem bekend maken onder alle naties.^{Deut.32:10}



Ook wij zijn, in genade, geheiligd, apart gezette mensen, om Gods veelvuldige wijsheid bekend te maken te midden van de hemelingen. ^{Ef.3:10}
Dan mogen wij met David weten: Hij is het Die hoort; Hij geeft zowel David, als ook ons kracht, als wij zelf niet kunnen!

dinsdag 11 aug. Romeinen 8:33

'Wie zal uitverkorenen van God aanklagen? God, de Rechtvaardigende?' ^[proeve van CV]
In Romeinen 8 spreekt de apostel Paulus mensen aan, die 'in Christus Jezus zijn', ^{Rom.8:1} 'die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest', ^{Rom.8:4} gelovigen zoals wij! Dezen zijn door Hem naar Zijn voornemen geroepen, en ook gerechtvaardigd en verheerlijkt. ^{Rom.8:30}
Wij zijn door God apart gezet, geroepen (net zoals we gisteren zagen, dat ook David door Hem was afgezonderd). Toch hóórt God ons niet alleen (zoals David in psalm 4 aangaf); de apostel Paulus leert ons meer. Paulus vraagt namelijk wie (of wat) ons kan aanklagen? ^{vs.33} En hij voegt meteen toe, dat GóD de Rechtvaardigende is. ^{vs.33} Wij zijn gerechtvaardigd in Christus' bloed!
Wat een genade, dat niemand of niets ons nog kan aanklagen, ook niet als we het vandaag in onze eigen ogen 'verprutsen'. Uiteindelijk zal blijken, dat ook die dingen er toch moesten zijn in ons leven. Niets, helemaal niets scheidt ons van de liefde van Christus!

woensdag 12 aug. Psalm 14:2

'De Here heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht.' ^[HSV]
Het volgende vers van deze Psalm zegt, dat allen tezamen 'bedorven' zijn en er niemand is die goed doet, zelfs niet één. ^{Ps.14:3}
Ook Paulus herhaalt in Romeinen 3:10-12, dat er niemand rechtvaardig is, niemand verstandig, niemand die God zoekt, of die goed doet, zelfs niet één.
Klopt het dan, dat wij niet 'aan te klagen' zijn, zoals gisteren naar voren kwam?
In Psalm 14:7 klinkt, dat Yahweh verlossing geeft, dat Hij de gevangenschap van Zijn volk omdraait en dat er vreugde zal zijn! *Hij geeft verlossing!*
Ook Paulus leert, dat allen hebben gezondigd en gebrek lijden aan de heerlijkheid van God. Maar ... we worden *om niet* gerechtvaardigd door *Zijn genade*, door de vrijkoping in Christus Jezus! ^{Rom.3:23,24} In genade heeft God ons gerechtvaardigd, en Hij geeft dat alleen door het geloof van Jezus Christus. Het is 100 procent Zijn werk!
Wat kan ons méér vreugde en dankbaarheid geven?!

donderdag 13 aug. Psalm 4:9

'In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen Here, doet mij veilig wonen.' ^[HSV]
In Psalm 3:6 zegt David, dat hij zich neerlegt en zal slapen. Verder ook, dat de Heer hem ondersteunt, waardoor hij niet vreest. In Psalm 4 gaat David nog vérder en zegt *in vrede* te gaan liggen en meteen te slapen.
In Psalm 3 is te lezen, dat de Heer David *ondersteunt*, maar Psalm 4 zegt, dat de Heer David *veilig doet wonen*. Dat betekent, dat dit geheel van *Hem* afhangt. David vertrouwt volkomen op God. Volgens vers 8 is er dan ook vreugde in Davids hart, naast de vrede uit vers 9.
In de toekomst zal Israël dat ook allemaal ervaren: veilig wonen *door Hem* en buitengewone vreugde en vrede ervaren!
Onze Heer verzoent elke vijand (en zelfs het al) wederzijds met Zichzelf, vrede makend door het bloed van Zijn kruis. ^{Kol.1:20,21} Daarom zal *de vrede van God*, die alle verstand te boven gaat ook onze harten en gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus! ^{Fil.4:7} Zijn vreugde en vrede is ook ons deel!

vrijdag 14 aug. Galaten 5:22

'De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding ...' ^[NCV]
David ervaart volgens Psalm 4:8,9 vreugde en vrede; hij zag verlossing van zijn vijanden, door de Heer. ^{Ps.3:8}
Wij, gelovigen, worden in Galaten 5:16 aangespoord om te wandelen in de geest. (Dit staat tegenover het volbrengen van de begeerte van het vlees.)
Nu wij dan wandelen volgens/in de geest, gaat er ook vrucht van de geest groeien. Als eerste daarvan wordt hier in Galaten 5 genoemd: liefde, vreugde, vrede. En natuurlijk staat éérst Gods liefde centraal, die niet te vergelijken is met onze menselijke liefde! Zijn liefde is belangeloos en gericht op het heil van de ander, van allen.



Daarnaast mogen wij beheerst worden door vreugde, een woord dat in het Grieks ook veel te maken heeft met 'genade'. En dan is er ook vrede. Vrede, omdat Hij Heer over het al is en er bij Hem niets uit Zijn hand valt.
Dank Hem voor Zijn liefde en voor de vrucht van de geest, die ons élke dag leidt en ons beheerst.

zaterdag 15 aug. Filippenzen 3:1

'... mijn broeders, verheugt jullie in de Heer.' ^[NCV]
Wanneer Paulus de uitdrukking 'in de Heer' gebruikt, doelt hij op ons dienstbetoon hier op aarde; dan gaat het om onze wandel. Wij wandelen niet ons eigen pad, maar wandelen 'in de Heer'. Verderop in deze brief schrijft Paulus eveneens: 'Verheugt je *in de Heer*, altijd! Opnieuw zal ik beklemtonen: verheugt je!' ^{Fil.4:4}
Datgene wat wij door Hem mogen doen, mag ons altijd verheugen. Niet omdat wij alles (naar eigen inzicht) zo goed doen, maar omdat God voor hen, die Hem liefhebben, alles tot het goede laat samenwerken. ^{Rom.8:28}
En de Schrift zegt ook, dat Hij nog oneindig veel meer doet, boven alles wat wij bidden of bevatten.
Hem zij alle heerlijkheid!

zondag 16 aug. 1 Corinthiërs 15:49

'En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de Hemelse dragen.'
Wij zijn bekleed met het beeld van de 'stoffelijke' mens (die uit de aardbodem is genomen), maar het is van belang om te leren *niet* op onze eigen imperfecties te zien. Wij zijn immers compleet gemaakt in Christus. ^{Kol.2:10} Niet langer leef ik, maar Christus leeft in mij! ^{Gal.2:20}
God bewerkt dan ook zowel ons *willen*, als ook ons *werken* voor Zijn welbehagen. Daarom hoeven wij, zolang we in het hier en nu zijn, niet meer op onze eigen tekorten te zien, maar mogen we alles steeds opnieuw in Zijn hand leggen en Hem danken.
Want wij hebben de zekere verwachting, dat we bekleed zullen worden met het beeld van de Hemelse! Dit besef en die verwachting kan ons vandaag vreugde en vrede geven, omdat alles *uit Hem en door Hem en tot Hem* is!

maandag 17 aug. Johannes 18:36

'Jezus antwoordde: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn koninkrijk niet van hier."' ^[HSV]
Maar liefst drie keer noemt de Heer Jezus het door de profeten al aangekondigde vrede-rijk onder de Messias: *Mijn koninkrijk*.
Pilatus, met wie de Heer Jezus hier in gesprek is, vroeg zich af of Hij dan toch een koning was. Hij besefte niet, dat dit door de profeet Daniël al aangekondigd was. Het koninkrijk werd, door het raadsbesluit van God, uitgesteld.
De Heer bevestigde dat: "... *maar nu is Mijn koninkrijk niet van hier.*"
Het wachten is voor Israël nog steeds op het aanbreken ervan.
Voor ons als de leden van Zijn lichaam geldt, dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van Gods *liefde*. Dat is niet zichtbaar, het is puur geestelijk. Hij regeert door Zijn genade in en over ons, vandaag.
Wat een voorrecht is dat.
Vader dank U, dat U ons onveranderd altijd liefhebt.

dinsdag 18 aug. Johannes 18:37

'Pilatus dan zei tegen Hem: "U bent dus toch een koning?" Jezus antwoordde: "U zegt dat Ik een koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor."' ^[HSV]
Onze Heer is de weg, de waarheid en het leven. Hij was als Mens op aarde gekomen om van de waarheid van Zijn Vader te getuigen. In Hem werden de gegeven beloften zichtbaar, en voor een deel werkelijkheid. Hij was trouw aan wat Vader zegt; Hij deed alleen wat Hij de Vader zag doen. Het ging Hem om het woord van God. Hij bad in Johannes 17:17: "*Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.*"
Zo zijn ook wij geheiligd, in het woord van de waarheid van het evangelie dat wij horen en geloven.
Vader, mag ook ik vandaag daarin leven en stil en rustig zijn, U doet wat goed is.



woensdag 19 aug. **Johannes 18:38**

'Pilatus zei dan tegen Hem: "Wat is waarheid?" En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: "Ik vind geen schuld in Hem."' ^[HSV]

Veel mensen vragen zich af wat nu eigenlijk waarheid is; of men denkt, dat alleen datgene waar is, wat voor henzelf waar is.

De Heer getuigde van de waarheid en sprak in Zijn gebed: "Uw woord is de waarheid." Dat woord van God is absoluut waar, staat boven ons. Het getuigt van God, de Vader, Die trouw is en nooit loslaat wat Zijn hand begon. Die zal al Zijn beloften waar maken.

Hij werd, onschuldig, overgeleverd om gekruisigd te worden. Vader had beloofd Hem te zullen opwekken uit de doden, wat vanzelfsprekend ook gebeurde.

Vader, dank U dat U de Betrouwbare bent; in Uw hand zijn mijn tijden.

donderdag 20 aug. **Johannes 18:39,40**

"Maar u hebt de gewoonte dat ik op Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat?" Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: "Niet Deze, maar Barabbas." En Barabbas was een misdadiger.' ^[HSV]

De Joodse menigte accepteerde Hem niet als koning. Ze verwachtten iemand die hen van het Romeinse juk zou bevrijden. Nu Hij Zich niet zo opstelde, en naar de mening van de geestelijke leiders te veel ahang kreeg, verwierpen ze Hem.

Barabbas werd losgelaten – zijn naam betekent *zoon van vader*. Het illustreert de waarheid, dat zij (de leiders van het volk) uit hun vader, de duivel, waren. ^{Joh.8:44} Zij accepteerden Zijn woorden niet. ^{Joh.8:45-47}

Wat een genade, dat Vader onze ogen en oren geopend heeft voor Zijn waarheid en dat Hij ons geloof schenkt. Hoe kostbaar is dat.

vrijdag 21 aug. **1 Corinthiërs 13:4-6^a**

'De liefde is geduldig, zij is mild, de liefde is niet afgunstig, de liefde snoeft niet, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongepast, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet gekrakkeld, zij rekent het kwaad niet toe, zij verheugt zich niet over de ongerechtigheid.' ^[proeve NCV]

Allemaal korte uitspraken over wat de liefde (van God) *niet is*. Daaruit weet je wat liefde wél is: geduldig, mild, geeft ruimte, is ootmoedig en bescheiden, gedraagt zich gepast, zoekt wat de ander nodig heeft, laat zich niet prikkelen, lijdt kwaad zonder zich te willen wreken, is niet blij met wat verkeerd is.

Zo is de Heer Zelf. Je herkent dit in Zijn wandel en gedrag te midden van Zijn eigen geliefde volk Israël.

De vrucht van de geest ^{Gal.5:22,23} kun je samenvatten in één werkwoord: liefhebben. Dat draagt óók de hier genoemde aspecten in zich.

Vader, dank U dat U mij door Uw geest kracht geeft om zó te wandelen en te leven, vandaag en al de dagen.

zaterdag 22 aug. **1 Corinthiërs 13:6^b-8^a**

'... maar verheugt zich niet met de waarheid, zij houdt het in alles uit, zij gelooft alle dingen, zij verwacht alle dingen, zij blijft staan onder alle dingen, de liefde valt nooit uit ...' ^[proeve NCV]

Herkenbaar, hoe de Heer ook met de leiders van het volk omging. Hij was vlijmscherp in het gesprek met ze, maar veroordeelde de mens niet. Hij hield het uit met Zijn volk, ook al werd Hem onrecht aangedaan.

Je proeft de vreugde bij Hem als de waarheid op tafel kwam, en Hij leefde ontspannen in geloof dat Vader al Zijn beloften, ook aan Hem, zou vervullen. De liefde van God valt nooit uit. Het is die constante stroom die niet onderbroken kán worden, omdat Vader altijd is, steeds actief blijft liefhebben.

Dat is toch wel geweldig hè. Zoals water altijd een lager gelegen deel opzoekt, zo blijft de liefde van God zoeken naar de diepst gevallen zondaar, om die (uiteindelijk) terecht te brengen. Niets kan Zijn liefde stoppen. Heerlijk om daar vandaag in te leven.

zondag 23 aug. **Efeziërs 5:1,2**

'Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie liefheeft en Zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God, tot een aangename geur.' ^[NCV]

God wandelt in liefde, God is liefde. Dat zie je sterk en overduidelijk terug bij Zijn geliefde Christus. Ook Die wandelt in liefde: Hij geeft Zich over voor ons en is daarin naderingsge-

schenk en offer voor God. Dat spreekt van het brand- of opstijgoffer, dat helemaal verbrande. Zo leefde Hij en zo stierf Hij. Die overgave aan Vader spreekt van een hart vol liefde.

Zo ook wij; God heeft Zijn liefde in ons uitgegoten door heilige geest en daardoor hebben wij de kracht navolger van God te kunnen zijn, en zo de anderen lief te hebben, de ruimte te geven, te helpen, te bemoedigen; er te zijn voor die ander.

maandag 24 aug. **Efeziërs 5:30**

'... omdat wij leden zijn van Zijn lichaam.'

In Nederland zijn wij op verschillende manieren met elkaar verbonden: we hebben allerlei tradities die ons verbinden, zo eten we twee kilo drop per jaar, 4,5 kilo chocola per persoon en 20 kilo kaas! Maar maakt het eten (dat wat de mond in gaat) ons tot Nederlander? Nee, wij zijn Nederlander, omdat we geboren zijn in Nederland, Nederlandse ouders hebben en Nederlands spreken.

We zijn leden van het lichaam van Christus, omdat we verbonden zijn met Christus. Maakt geboorte ons tot gemeente, tradities, de taal die we spreken of de voeding die we eten? Nee, het is Gods geest in ons die ons maakt tot een gemeente.

Niet wat de mond ingaat, maar wat de mond uitgaat, laat zien dat we leden van Christus zijn. En welke taal spreekt de gemeente? Woorden die klinken tot Zijn eer!

dinsdag 25 aug. **Efeziërs 6:10**

'Voorts, weest sterk in de Here en in de kracht Zijner mogendheid.'

Nederland heeft 1206 molens die ons een grote hoeveelheid windenergie geven.

De wind heeft een enorme kracht. Probeer eens met je handen een wiek van een molen tegen te houden. Dat zou niet lukken!

In het Oude Testament woonde God niet bij de mensen – denk maar eens aan Adam of Abraham. Bij Mozes werd Zijn aanwezigheid zichtbaar door de wolk. Later werd Gods aanwezigheid zichtbaar via de tabernakel.

Maar wij mogen beseffen dat Gods geest in ons woont. Dat is een enorme kracht die ons energie geeft in ons dagelijks leven, en onze krachtbron is, bedoeld om Christus te verheerlijken. Want je bent van Christus en Christus is van God! ^{1Cor.3:20}

woensdag 26 aug. **1 Corinthiërs 12:27**

'Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.'

Als je met elkaar tot een familie behoort, heb je dezelfde voorouders, dezelfde wortels; maar toch hebben familieleden verschillende eigenschappen. Iedereen is bijzonder en uniek. Toch hoor je weleens zeggen: dat is er een van ... Daarmee wordt dan bedoeld, dat je herkend wordt, in uiterlijk of in karakter.

In deze tekst mogen we lezen dat we tot één lichaam behoren, dat van Christus, maar dat we allemaal toch een persoonlijke plaats hebben in het lichaam. En zoals God in de schepping ieder lid van het lichaam anders gemaakt heeft, zo vormen alle leden afzonderlijk, tezamen het lichaam van Christus. Hij geeft aan iedereen de gaven die nodig zijn, en daardoor wordt het lichaam opgebouwd en is het volkomen. Zo mogen we herkend worden, door onze innerlijke gaven!

donderdag 27 aug. **Romeinen 8:14**

'Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.'

"Nummer Eén"

Buurtschap Nummer Eén is onderdeel van de gemeente Sluis in de provincie Zeeland. Er wonen zo'n 50 mensen in het gehucht zelf, en met de omgeving erbij zijn er 145 inwoners. De merkwaardige naam heeft het gehucht te danken aan het feit dat het de eerste kavel van de Hoofdplaatpolder was.

Wij hebben onze naam 'zoon van God' te danken aan de plaats waar Christus nu is, in de hemel naast God onze Vader. Hij is de Nummer Eén! Op plaats nummer één!

Paulus roept ons op om in onze dagelijkse wandel onszelf voor God te stellen alsof we uit de doden levend geworden zijn. We zijn een nieuwe schepping, dood voor de zonde. Wij hebben een geestelijke positie, waarin we nu al dagelijks mogen wandelen, geleid door Gods geest. Dat wordt een wandel in hemelse sferen!

vrijdag 28 aug. **Hebreeën 6:10**

'Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor Zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst.'



"Bartlehiem"

Het Friese dorp *Bartlehiem*, dat onderdeel is van de gemeente Tietjerksteradeel, telt ongeveer 70 inwoners. Het is vooral bekend als een van de dorpen die wordt aangedaan tijdens de Elfstedentocht.

De gemeente in Hebreeën was ook een gemeente die bekend geworden was. Deze gemeente werd geroemd omdat de leden de gelovigen dag aan dag steun gaven, en om de liefde die ze hebben betoond aan Zijn naam! Dat is nog eens een mooie manier om herinnerd te worden!

Wat is het geweldig dat de gemeente bekend mag worden, doordat we, eensgezind en eendrachtig, door Gods geest mogen wandelen.

Hoe doen we dat?

Dat staat in Galaten: *'Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'* ^{Gal.5:22}

zaterdag 29 aug. **Filippenzen 3:20**

'Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen ...'

"Oostmahorn"

Het Friese dorp *Oostmahorn* telt ongeveer 70 inwoners. Het Friese gehucht is onderdeel van de gemeente Dongeradeel. Het kreeg in 2006 officieel de status van dorp.

Onze status en onze identiteit zoeken we vaak in wat we doen, in wat we kunnen, hoeveel we weten of hoe we eruit zien. Vaak komt daar nog eens bij dat we onze identiteit ook nog laten bepalen door wat andere mensen over ons zeggen of door de plaats waarin we wonen. Hoe vaak wordt er niet gezegd: dat is een echte Rotterdammer, of: dat is een echte Fries.

Het antwoord op de vraag 'Wie ben ik?' zoeken we vaak op de verkeerde plaats. Wij hebben een nieuwe status gekregen: we zijn burgers van een rijk in de hemelen!

Als je weet dat je in Christus een nieuwe schepping bent, zul je je steeds meer gaan gedragen naar je nieuwe status! Zoek daarom je identiteit niet in wat andere mensen over je zeggen of van je denken, in de plaats waar je woont, of in de familie waarbij je hoort, maar zoek je identiteit in Hem. En die identiteit is bekend: je bent van Hem, burger van een bijzonder rijk!

zondag 30 aug. **Jesaja 25:1**

'Heer U bent mijn God,

ik zal U hulde bewijzen,

Uw naam loven.

Want wonderlijk zijn Uw daden,

U hebt Uw beleid sinds mensenheugenis

trouw en betrouwbaar uitgevoerd.'

In Nederland speelde onlangs de toeslagenaffaire over de kinderopvangtoeslag. Onze overheid beging overtredingen bij het verzamelen van gegevens over mensen en discrimineerde grote groepen mensen. De belastingdienst heeft alles terug moeten draaien om de mensen recht te doen.

Onze God hoeft nooit plannen terug te draaien. Gods plan met je leven staat vast! Hij is trouw en betrouwbaar – wat is dat geweldig om te weten. Hij kent je begin en weet het einde. Zijn beleid staat vast sinds mensenheugenis.

En dat maakt dat we Hem hulde mogen bewijzen en Zijn naam mogen loven.

maandag 31 aug. **Efeziërs 1:4**

'... in Christus, zoals Hij ons uitgekozen heeft in Hem vóór de nederwerping der wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn ...' ^[LNCV]

Corrie ten Boom (voor Amerikanen 'Kowwie ten Boem') was een vrouw die wist wat lijden is. Lees haar biografie maar. Gevoed door haar ervaringen heeft zij ooit opgemerkt: 'Je zult wellicht nooit weten dat Jezus alles is wat je nodig hebt, totdat Jezus het enige is dat je hebt.'

Wie van ons zou deze uitspraak niet kunnen beamen? Hoe zouden wij, volkomen failliet en poedelnaakt, voor Gods aangezicht durven verschijnen? Maar zie, God, de Vader, heeft ons in Zijn onnavolgbare liefde reeds vóór de nederwerping der wereld op het oog gehad! God kan als het ware door alle tijden heen kijken en zag ons al staan nog voordat wij geboren waren. Hij heeft ons *uitgekozen!* Dat is voor ons uitsluitend reden om Hem intens dankbaar te zijn. De Vader drukt ons reeds nu, in Christus, onze Heer en Redder, aan Zijn hart!

Amazing grace!