

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51.¹

dinsdag 1 sept. **1 Thessalonicenzen 4:17**

'Vervolgens zullen wij, de levenden, de overblijvenden, gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn.' ^[NCV]

'Weggerukt worden in wolken' – wat moeten wij ons daarbij voorstellen? De enorme oogst van 2000 jaar van allen die in Christus zijn? Of gaat het om net zoiets als bij de hemelvaart van onze Heer, waarbij een wolk Hem aan de ogen van de apostelen onttrok?

Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijk. Wolken hebben in de Schrift steeds de functie van zoiets als een gordijn. Een wolk belet inkijk in de hemel. Wanneer allen die in Christus zijn – of zij nu in de hades gerust hebben of op aarde actief waren – de Heer in de lucht zullen ontmoeten, onttrekken wolken hen aan aardse blikken.

Ons leven te midden van de hemelingen zal totaal anders zijn. Dan hebben wij een lichaam dat gelijkvormig is aan het heerlijkheidslichaam van onze Heer. ^{Fil.3:21} Onze blik en bediening zal alleen op Christus in al Zijn heerlijkheid gericht zijn.

De wolken markeren ons definitieve afscheid van een vergankelijk en onvolkomen aards leven! Iets om de Vader intens dankbaar voor te zijn!

woensdag 2 sept. **2 Thessalonicenzen 2:1-2**

'Wij vragen jullie nu, broeders, met het oog op de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze opzameling tot Hem, dat jullie niet snel geschokt worden in jullie denkwijze en ook niet gealarmeerd worden, noch door geest, noch door woord, noch door een brief als door ons geschreven, alsof de dag van de Heer tegenwoordig is.' ^[NCV]

In de tijd dat Thessalonicenzen tot geloof kwamen, had Paulus nog niet alle geheimenissen onthuld. De Thessalonicenzen wisten klaarblijkelijk wel iets van de voorweeën die aan de komst van het aardse koninkrijk vooraf zouden gaan. De groeiende werking van de wetteloosheid in de wereld om hen heen maakte hen bang. Kwam hun Heer en Redder, Jezus Christus, maar! Paulus verzekerde hen echter dat, zolang de geroepen heiligen nog op aarde verkeren, de wetteloze tegengehouden wordt. Eerst nadat zij van aarde weggerukt zijn en voor altijd met hun Heer en Redder verenigd, zal de wetteloze uit de coulissen tevoorschijn komen en op brute wijze zijn ware aard tonen. In de dag van de Heer zal met hem en zijn trawanten afgerekend worden. ^{2Thess.2:3-8}

Ook wij leven in een tijd die vele malen verschrikkelijker is dan wij zien en beseffen. Laat u niet misleiden door de betrekkelijke vrede en vrijheid in ons land. Ook daar is de mens der wetteloosheid actief, in veel gevallen ondergronds, in sommige gevallen openlijk.

De verwachting waarmee Paulus, met een woord van de Heer (!), de Thessalonicenzen heeft getroost, moet ook voor ons nu een dagelijkse bemoediging zijn!

Dank de Vader voor het heerlijke perspectief van onze vereniging met de Heer!

donderdag 3 sept. **Kolossenzen 3:11**

'... maar alles en in alles is Christus.' ^[NCV]

Schrijver dezes sluit zijn brieven en berichten vaak af met 'verbonden in Christus Die ons alles is'. Daarmee verwijst hij naar dit Schriftwoord.

Wie de context ervan leest, ziet dat het om de nieuwe mensheid gaat, waarin geen enkel onderscheid tussen de uitgeroepen bestaat, niemand meer voorrechten geniet dan de ander en etniciteit, huidskleur, afkomst etc. geen enkele rol speelt.

De nieuwe mensheid is in overeenstemming met het beeld van Hem Die haar schept, namelijk van niemand anders dan Christus! Christus is ons Hoofd. Hij is ons alles en Hij is IN ons allen.

Wie zich dat terdege bewust is, past daarop zijn wandel aan, in grote dankbaarheid voor die genade en liefde! Daarover schrijft Paulus in de verzen 12 en volgende. Dat kan nooit slagen op basis van 'moeten', maar alleen als *uitvloeisel van en reactie op* het onvergelijkkelijk kostbare en liefdevolle geschenk dat Hij ons om niet toebedeeld heeft!

Dank U, Vader!

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - ©.2017)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

vrijdag 4 sept. **Psalm 42:12 en 43:5**

'Waartoe werp jij je neer, mijn ziel, en waartoe ben jij onrustig in mij? Zie uit naar Elohim!'
[proeve CV]

In het Reformatorisch Dagblad van 8 juni 2020 stond een opmerkelijk berichtje. Het ging over een filmpje waarin een ernstig ziek meisje van 5 jaar een psalm zingt. Het meisje, met de mooie naam Fleur, lijdt sinds oktober 2019 aan acute leukemie en krijgt zware chemokuren. Op het filmpje is te zien hoe ze, op de terugweg uit het ziekenhuis, in de auto uit volle borst de woorden 'God des levens, ach, wanneer zal ik naad'ren voor Uw ogen; in Uw huis Uw Naam verhogen?' uit de berijmde Psalm 42 meezingt. Een van haar ouders legde het ontroerende moment vast (youtu.be/zQ3_IenmgJk).

In plaats van met neergetrokken mondhoeken hierop kritiek te hebben, omdat het niet 'concordant' is, kunnen wij de Vader ook danken voor dit kinderlijke blijk van uitzien naar Hem. In ieder geval heeft het de schrijver dezes hevig ontroerd.

zaterdag 5 sept. **Psalm 43:5b**

'Zie uit naar Elohim! Want voortaan zal ik Hem prijzen: 'Redding van mijn aangezicht bent U en mijn Elohim!' Voorgoed!' [proeve CV]

Wij, gelovigen, zullen de ervaringen en gevoelens van de psalmdichter toch enigszins moeten kunnen begrijpen. Vanaf het moment dat wij de Heer Jezus als de Christus hebben leren kennen en Zijn geest in ons is komen wonen, is ook bij ons een ongekend heimwee ingeplant. Hebben wij niet dat ene verlangen: voor altijd ook echt *bij* Hem te zijn?

Zover is het echter nog niet. Bewust of onbewust worden wij aanhoudend bedreigd en aangevallen. Zonder de complete geestelijke wapenrusting die God ons geschonken heeft, zouden wij door de Tegenwerker en zijn trawanten steeds geveld zijn. ^{Ef.6:11-18}

Wij behoeven echter in geen ding bezorgd te zijn. De Vader zorgt voor ons. Hij beschermt ons. Hij heeft ons Zijn geest als waarborg gegeven dat wij van Hem zijn. Hij leidt ons met vaste hand. Hij zal ons nooit een zwaardere last opleggen dan dat wij aankunnen. Daarom zullen wij vaak kunnen instemmen met die laatste woorden van Psalm 43.

zondag 6 sept. **1 Corinthiërs 3:16**

'Hebben jullie niet geweten dat jullie tempel van God zijn en dat de geest van God in jullie woont?' [proeve CV]

Paulus noemt onze lichamen een woning van God, een tempel [Grieks: *naos*], zoals de Tempel te Jeruzalem dat ooit was.

Wij hebben het absoluut niet aan ons gedrag te danken dat God ons uitgekozen heeft en in ons wilde wonen. Het heeft echter wél *consequenties voor ons gedrag*, vooral wanneer wij ons van Zijn liefdevolle genade bewust zijn.

Wanneer Paulus stelt dat ons lichaam een tempel, *naos*, is, moeten wij niet concluderen dat ons lichaam met zijn vlees en bloed dus heilig is. ^{1Cor.15:50} Een tempel is alleen een tempel als God erin woont en Hij erin gediend wordt.

Wij dienen God niet door van ons lichaam zoiets als een openbaar buurthuis, restaurant of supermarkt te maken. Daarom worden wij geacht ons lichaam niet te ontoren, ^{Rom.1:24} niet de zonde in ons sterfelijke lichaam koning te laten zijn, ^{Rom.6:12} maar het tot een voor God levend, heilig, welgevallig offer te stellen. ^{Rom.12:1}

Dat laatste zal beslist niet meevallen voor broeders die nog last hebben van een groot ego. Maar God laat ook zonen met een groot ego niet in de steek! Dat euvel verdwijnt, zodra zoonlief begint te beseffen hoe groot, liefdevol, onvoorwaardelijk en onuitputtelijk de genade is die God Hem om niet geschonken heeft!

Schrijver dezes kan erover meepraten. Jij toevallig ook?

maandag 7 sept. **Handelingen 2:14**

'Maar Petrus (...) verhief zijn stem en sprak hen toe: "Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore."'

Toen de Pinksterdag aanbrak en alle aanwezigen vervuld werden met heilige geest, ^{Hand.2:1,4} veranderde ook Petrus voorgoed. Geen oude Petrus meer, geen eigenzinnig hart meer. Hoe kan dat zomaar?

Het is in lijn met wat de Heer daar over gesproken heeft! "... *maak u niet bezorgd, hoe of wat je ter verdediging spreken moet.*" ^{Luc.12:11} Immers de heilige geest zal op dat uur leren wat je moet zeggen. ^{vs.12}

Voordat die Pinksterdag aanbrak, bij hun laatste samenzijn, deed de Heer iets heel bijzonders bij de discipelen: *'Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.'* ^{Luc. 24:45}

Het lijkt bijna alsof de mens ergens een knopje heeft, waarmee de werking van de hersenen zo aangepast wordt, dat hij Gods woord niet alleen kan lezen, maar ook gaat *begrijpen*. Dit is een belangrijk punt om te weten, het moet door God gegeven worden om tot het juiste inzicht te komen. Dat is hetgeen waarmee Petrus een start maakt, luid en duidelijk nodigt hij de Joden en allen die te Jeruzalem zijn, uit om zijn woorden *ter ore* te nemen [lett.: *in-oren*, 1x in N.T.]

Misschien hadden we 'ter harte' nemen verwacht, temeer daar het volk Israël regelmatig hardheid van hart verweten wordt in de Schrift. Geloof komt door *horen*, en Petrus wil graag dat het getuigenis over Jezus Christus gehoord en geloofd wordt op grond van de Schriften die o.a. op de Pinksterdag in vervulling gingen.

dinsdag 8 sept. **Lucas 24:44**

'Dit zijn Mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.' Jezus spreekt na vers 44 nog verder tot Zijn discipelen over Zijn lijden en opstanding, *'... en dat in Zijn naam gepredikt moest worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen.'* ^{vs.47,48}

Zo zagen we in de tekst van gisteren dat men, na de tekenen van de vervulling met de heilige geest, zich afvroeg: *'Wat wil dit toch zeggen?'* ^{Hand.2:12b}

Petrus pakt daar direct de draad weer op en verklaart dat dit het is, waarvan gesproken is door de profeet Joël. ^{Hand.2:17-21} Petrus begrijpt de situatie en weet daarbij de woorden van Joël op het goede moment naar voren te brengen en toe te passen. Heerlijk als dat je gegeven wordt! En hij is daadwerkelijk 'bij Jeruzalem' begonnen, volgens de woorden van de Heer, want dit moest eerst in Jeruzalem klinken, opdat [naderhand] ook alle volken, vanuit Jeruzalem, gezegend kunnen worden.

Na dit getuigenis zou je bijna kunnen zeggen 'een goed begin is het halve werk', 'geen vuiltje aan de lucht' voor dit evangelie.

'Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen' [lett.: neergeprikt] en we lezen over wel drieduizend zielen die de woorden van Petrus aanvaardden! God opent hun oren en trekt Zijn volk naar Zich toe.

woensdag 9 sept. **Lucas 19:11**

'Toen zij daarnaar luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden.'

Dit moment is kort na de doortocht in Jericho, als Jezus de ontmoeting met Zacheüs heeft en tegen hem zegt: *'Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.'* De schare die met Jezus meetrekt, wordt zo vol van alles wat in Israël gebeurt, dat ze de doorbraak van het Koninkrijk eigenlijk elk moment verwachten!

Een ontroerend stuk Bijbeltekst waar de verwachting van de gelovige Jood duidelijk te lezen valt is: *'En zie, er was een man te Jeruzalem, (...) Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël ...'* ^{Luc.2:25} En dat wordt echt duidelijk bij de 'intocht in Jeruzalem', grote dingen staan te gebeuren: *'Toen Hij reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, om al de krachten, die zij gezien hadden.'* Dit was sinds lang niet meer voorgekomen in Israël. Wat een blijdschap en verheerlijking vanwege de daden van God, die door Zijn Zoon verricht werden!

donderdag 10 sept. **Mattheüs 11:12**

'Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen er naar.'

Wel, de Heer Zelf had hier reeds op gewezen; niet lang daarna zou Johannes de Doper door Herodes gedood worden.

Eerst even een correctie. De NBG-vertaling vergist zich hier, het moet zijn: het koninkrijk der hemelen *wordt geweld aangedaan* en geweldenaars rukken het weg.

Dát is een diepe slagschaduw die steeds zij aan zij gaat bij de verkondiging van het Koninkrijk. Er valt niet te ontkennen dat er grote tekenen en wonderen plaatsvinden. Hoe moeilijk is het te begrijpen dat de verheerlijking van Christus in enkele dagen volledig omsloeg in een dramatische afwijzing en terechtstelling. De discipelen stonden er op Golgotha verslagen bij.

Hoe anders staan zij er ná de Pinksterdag voor, gelet op het klinkende getuigenis van

Petrus. Vroeger omgordde hij zichzelf, nu omgordt een Ander hem. Hoe gaat Petrus verder? Hij komt met een antwoord op die moeilijk te bevatten gebeurtenissen op Golgotha en gaat spreken over de tijden van verademing die komen.

vrijdag 11 sept. **Handelingen 2:22, 23**

'Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft Hem opgewekt.'

Na het citeren van de woorden van de profeet Joël, beschrijft Petrus in enkele woorden hoe een en ander zo kon gebeuren. Jezus, de man die van Godswege is aangewezen, en door het doen van wonderen en tekenen Zich zo ook bewezen heeft, is overeenkomstig het ongekende reddingsplan van God overgeleverd. Om zo redder van ieder mens te kunnen worden. Jezus ging de lijdensweg in het diepe vertrouwen dat God, Zijn Vader, in liefde alles zou uitwerken volgens Zijn voornemen.

Petrus is erg duidelijk in zijn betoog over wie de dood van de Heer Jezus aan te rekenen valt. Toch bereiken zijn woorden de harten van de toehoorders! Want ... *'toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: "Wat moeten wij doen, mannen broeders?" (...)* *"Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de heilige geest als geschenk ontvangen."* ^{Hand.2:37,38 [CV]} Het is de kern van het evangelie op dat ogenblik voor Israël, de Joden, om het komende koninkrijk opnieuw te verkondigen.

zaterdag 12 sept. **Handelingen 3:6**

'Maar Petrus zeide: "Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik aan u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!"'

En zo stond de verlamde man op en ging met Petrus en Johannes de Tempel binnen; lopende en springende en God lovende! Dat moet een geweldige belevenis zijn geweest!

Dat deed ook vast terugdenken aan de tijd dat Jezus wonderen en tekenen verrichtte.

Het valt heel erg op: al het volk zag hem lopen en God loven, men herkende hem als de verlamde man die altijd bij de Schone Poort werd neergezet. Het was geen toneelstukje.

Al het volk liep te hoop, vol verbazing!

Petrus en Johannes waren eigenlijk alleen maar op weg naar de tempel, waarschijnlijk om met de 'mannen van Israël' te praten over de opstanding van de Heer. Dan geeft God een moment waarbij Zijn voornemen ineens heel duidelijk op de voorgrond komt te staan.

De verlamde man lijkt net het volk Israël, niet in staat een volledig leven te leiden en God te kunnen eren. Als God hem optrekt op die dag, breekt hij ook direct in lofprijzing uit, én van ganser harte! Petrus en Johannes gaan hierop in, en kunnen zo meteen in de tempel aansluiten met een boodschap voor allen die getuige waren van dit wonder.

zondag 13 sept. **Handelingen 3:11,12**

'En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. En Petrus zag het en antwoordde het volk: "Mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?"'

Kijk, wij zijn al zo lang met deze verhalen vertrouwd, omdat wij in onze tijd terugkijken in de geschiedenis. Voor de Joden, was het alsof ze water zagen branden! Natuurlijk zal een aantal zich de werken van Jezus zelf herinneren! De onder het stof geraakte verwachting naar de Koning van Israël leefde op. Nu dan staan er twee van Zijn discipelen.

Heel goed dat Petrus meteen duidelijk maakt, dat het niet om hem en Johannes gaat, wie ze zijn en wat ze doen, zij zijn de getuigen. En alleen uit de getuigen komen apostelen naar voren. Hij gaat in vers 13 meteen in op de hoge positie van God en verduidelijkt het handelen van God: het komt niet door hen, het komt door God!! En de Heilige en Rechtvaardige van God, Die door het volk is verloochend, de Leidsman ten leven Die zij hebben laten doden, heeft God opgewekt uit de doden. Dáár zijn de apostelen getuigen van.

Het is zo belangrijk om deze woorden in vers 13-19 rustig te lezen, en te begrijpen dat dit alles uit de hand van God kwam.

Het lijden hoorde erbij. Zo alleen kon de Zoon opstaan in heerlijkheid. Elke andere weg, elke andere manier had de weg naar redding, vrede met God en naar een heerlijke toekomst geblokkeerd. Gods wijsheid is alles overstijgend en volmaakt in Liefde.

maandag 14 sep. **Psalm 22:8**

*'Allen die mij zien, bespotten mij,
zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd ...'*

Deze woorden van de psalmist, gaan o.a. in vervulling in Mattheüs: *'En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: "Gij, Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis!"'*

Matth.27:39 Maar het geweldige wordt uitgesproken in deze psalm: *'Gij hebt mij geantwoord!'*

Ps.22:22 m.a.w. **Opstanding** dat wat staat opgeschreven in Hebreeën: *'Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, Die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord ...'* Heb.5:7

Einde lijden en in plaats daarvan Verheerlijking.

dinsdag 15 sep. **Psalm 40:7-8**

*'In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen,
– Gij hebt mij geopende oren gegeven –,
brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd.*

Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven ...'

David spreekt hier woorden, die later door de apostel (Paulus) worden aangehaald in Hebreeën. Hebr.10:8-9

De Christus is gekomen, zoals dit in de psalm staat geschreven, en deze woorden zijn vervuld in Christus Jezus. Hij heeft het middelaarsambt op Zich genomen en straks zal dit ook voor Israël openbaar worden, en daarna voor heel de wereld.

woensdag 16 sep. **Psalm 41:10**

'Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.'

Deze tekst is van toepassing op David, maar werpt ook een blik vooruit op de dingen die moeten geschieden; het zijn de woorden die Johannes heeft opgeschreven die Jezus sprak tijdens de voetwassing met betrekking tot Judas, *'Ik spreek niet van u allen; Ik weet, wie Ik heb uitgekozen; maar het Schriftwoord moet vervuld worden: "Hij, die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven."'* Joh.13:18

Ook hier geeft de psalm aan wat er zal geschieden en is geschied – wat een betrouwbaar Woord!

donderdag 17 sep. **Psalm 45:7-8**

*'Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, / uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter.
Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; / daarom heeft, o God, uw God u gezalfd ...'*

Deze woorden worden in Hebreeën aangehaald, Hebr. 1:8-9 waarbij ze duidelijk op Christus van toepassing zijn. Daar wordt duidelijk wat er letterlijk in de Psalm staat. Dit tekent Hem als ondergeschikt aan God Zelf in de hemel, Die Hem als koning heeft aangesteld.

Bij Christus terugkeer vangen de eonen aan [wereldtijdperken] waarin Hij zal regeren. Dat is het Koninkrijk Gods. Samen met de Zijnen zal Hij heersen over Israël en de volken. Eerst in de eon die in Openbaring 20 *'de duizend jaren'* worden genoemd. En ook in de daarop volgende eon: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, geregeerd vanuit een nieuw Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt.

vrijdag 18 sep. **Psalm 69:10**

*'... want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd,
en de smaadwoorden van wie U smaden, kwamen op mij neder.'*

Het eerste gedeelte van dit psalmvers wordt geciteerd in Johannes: *'De ijver voor uw huis zal Mij verteren'*. Joh. 2:17 Dit is naar aanleiding van hoe schijnheilig Israëls geestelijke leiders in feite zijn. Een hevige botsing tussen hen en Jezus kon niet uitblijven.

Het tweede gedeelte van dit psalmvers wordt geciteerd in Romeinen: *'De smaadwoorden van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder.'* Rom.15:3 Christus is in deze het meest sprekende voorbeeld, net als elders. Wat een buiging liet Hij zien in Zijn omgang met o.a. Zijn discipelen, wier zwakheid en gebrek aan geloof een voortdurende bron van zorg voor Hem was!

Als Hij de grote afstand tussen Hem en Zijn discipelen kon overbruggen, dan kunnen wij toch wel omgaan met hen wiens zwakheden we allemaal in ons meedragen? Wij verwachten immers alles van Hem en we zien elkaar aan, naar wat wij zijn, in Christus.

zaterdag 19 sep. **Psalm 110:4**

'De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet:

Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.'

Deze psalm spreekt van het ideaal, dat in Christus ten volle wordt gerealiseerd, zoals staat geschreven in Hebreeën. ^{Hebr.7:17,21} Hij de Christus zal heersen in de eon als koning en priester!

zondag 20 sep. **Psalm 118:22**

'De steen die de bouwlieden versmaad hebben, / is tot een hoeksteen geworden; van de HERE is dit geschied, / het is wonderlijk in onze ogen.'

Psalm 118 is een van de vele psalmen waarin de ik-figuur ver uitstijgt boven de schrijver van de psalm. De psalm spreekt van de Messias, Die op de bouwenden niet kon vertrouwen, maar des te meer op Zijn God; Die in benauwdheid terecht kwam, maar uitgered werd; Die opstond om niet meer te sterven en verhoogd werd aan Gods rechterhand. Hij is de steen die de bouwlieden [Israëls leiders] hadden afgekeurd, maar die vervolgens de Hoeksteen werd ... van een geestelijk bouwwerk: Gods tempel in onze dagen.

Daarom ... van de HERE is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen!

maandag 21 sept. **1 Corinthiërs 8:6**

'... voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en tot Wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.'

De Schrift getuigt, dat God één is. God is de Bron van het al, van heel het universum, want alle 'dingen' zijn **uit** God. Niets en niemand is daarvan uitgezonderd!

En God gebruikte Jezus Christus als het 'kanaal' **door** Wie het al werd geschapen.

Hoe zit dat dan? De Heer Zelf werd de eerst-voortgebrachte, de eerstgeborene van heel de schepping. ^{Kol.1:15} Jezus zegt ook in Johannes 8:42 [letterlijk vanuit de grondtaal]: '... want uit ^{de} God² ben Ik ^{uit}gekomen ...' En volgens Openbaring 3:14 is Hij het begin van de schepping van God. Of leest u Kolossenzen 1:16 ^[NCV]: '... want **in** Hem is het al geschapen ...'

Om hier *iets* van te kunnen begrijpen, kunt u misschien denken aan een boom, die inclusief zijn fruit reeds in het zaad verborgen is. U en ik, het *al* werd in Jezus Christus geschapen. Ook deze dag is uit Hem en door Hem. Laten wij daarom ook vandaag onze rust en vrede vinden bij onze God en Heer.

dinsdag 22 sept. **Johannes 4:24a**

'God is geest ...'

In de grondtaal staat eigenlijk 'de God geest', *zonder* dat er een werkwoord (zoals 'is') bij staat. In andere teksten over God staat er in de grondtaal wel dat woordje 'is' bij. Dan komen er *beelden* van Hem naar voren, die voor ons mensen te vatten/te herkennen zijn, ook al is Hij ver boven zo'n beeld verheven. Bijvoorbeeld:

- ^{de} God is liefde. ^{1Joh.4:8} U mag dan denken: ^{de} God is zoals liefde; maar dan nog veel groter!

In die tekst staat er in de grondtaal *wél* dit 'is' bij.

- Hetzelfde geldt voor: ^{de} God is licht. ^{1Joh.1:5}

Als echter geopenbaard wordt dat God *géést* is, ontbreekt het woordje 'is'. God? Geest!

Díe God nu heeft Zich in Zijn Woord aan ons bekend gemaakt. Wij kunnen Hem daar niet genoeg voor danken, want inderdaad openbaart Hij Zich ... als liefde en als licht.

Laat het besef hiervan voor deze nieuwe dag genoeg zijn voor u.

woensdag 23 sept. **Johannes 1:1**

'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God' ^[HSV]

God (is) geest, kwam gisteren naar voren. Wij kunnen Hem niet waarnemen met zintuigen. Onze oren kunnen niet het onhoorbare horen of onze ogen het onzichtbare waarnemen

God echter wilde Zich kenbaar maken aan Zijn schepping. Daarom gaf Hij Zijn geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die wordt hier gepresenteerd als het Woord. Heel letterlijk staat er: 'In begin was het Woord en het Woord was naar de God toe ...' (de richting naar *dé* God) '... en God was het Woord.'

In onze huidige schepping is alles door Zijn Woord tot stand gekomen: Hij sprak en het was zo. ^{zie Gen 1:3,7,9,11,15,24,30} Het Woord was als het ware de Expressie van God. Adam mocht als eerste Zijn stem in de hof van weelde (Eden) horen. En Goddank, het Woord is vlees geworden (mens geworden). ^{Joh.1:14}

²Woorden, of woorddelen die wel in de Griekse grondtekst staan, maar in de Nederlandse taal niet passen zijn in superscript (kleine lettertjes) toegevoegd: ^{de} God; ^{uit}gekomen.

Ook wij mochten naar Hem gaan horen, via de Schrift. Aan iedereen maakt Hij daarin Zijn grote liefde bekend, net zolang tot iedereen het hoort!

donderdag 24 sept. **1 Timotheüs 1:17**

'De Koning nu van de eonen, de onverderfelijke, onzichtbare, alleen wijze God zij eer en heerlijkheid tot in de eonen der eonen! Amen!' ^[NCV]

Wie God is, wordt ons geopenbaard via onze oren en ogen. We kunnen de Bijbel lezen en ook (over) Hem horen via de Schrift.

In deze dagtekst wordt God geopenbaard als *onzichtbaar*, ongezien. De apostel Paulus leert echter ook in Kolossenzen 1:15 dat de Zoon van Zijn liefde het *beeld* is van de onzichtbare God, de eerst-voortgebrachte van heel de schepping! Wie de Zoon ziet, *ziet* de Vader.

Maar *vóór* Hij mens werd, maakte Hij Zichzelf volkomen leeg. ^{Fil.2:6-8} Hij legde het 'aan God gelijk zijn' af en nam de vorm van een slaaf aan; Hij werd gelijkvormig aan de mens. Zo vernederde Hij Zichzelf en werd gehoorzaam, tot zelfs de kruisdood toe.

Hoeveel heeft het Hem gekost om aan ons allen de Vader te tonen, opdat wij bij Vader terugkomen. Zijn liefde mag ons troosten, ook als we bang zijn, of verdriet hebben.

Hem, de alleen wijze God zij alle eer en heerlijkheid!

vrijdag 25 sept. **Johannes 5:19**

'Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze."' ^[HSV]

Zo Vader, zo Zoon! In Johannes 5:21 zegt de Heer, dat zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo ook de Zoon. En 5:26 luidt: *"Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf ..."* ^[HSV]

Paulus leert ons, dat uiteindelijk iedereen zich aan Christus zal onderschikken, waarna ook Christus Zich aan God onderschikt. ^{1Cor.15:27,28}

Wat een evangelie is dat! God, de Bron van alle leven, maakte door middel van Christus nieuw leven mogelijk, zodat de dood niet langer zal heersen. Die weg ging via lijden – dood én opstanding van Zijn Geliefde Zoon. Door Zijn volbrachte werk zal elk schepsel *léven*. Hoeveel verdriet of lijden er nu ook is, *dít* is de toekomst: opdat God zij alles in alles.

Laat al wat adem heeft de Heer loven! ^{Ps.150:6}

zaterdag 26 sept. **Johannes 5:37**

'En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien.' ^[HSV]

We zien in de Joodse geschriften (het 'Oude Testament') dat mensen Hem zien, met Hem spreken (bijvoorbeeld Abraham in zijn tent, ^{Gen.18} Mozes op de berg Sinai ^{Ex.19}). Toch zegt Jezus Zelf in onze tekst, dat zij *de Vader* nooit hebben gehoord, noch gezien. Daarbij zijn 'stem' en 'gedaante' natuurlijk mensvormige beelden van God, Die geest is.

Ook in Johannes 6:46 getuigt Jezus ervan, dat *niemand* de Vader gezien heeft dan Hijzelf. God is zó liefdevol en genadig, dat Hij Zich zoveel om Zijn schepping bekommert (ook om u en mij), dat Hij de Zoon, Zijn Geliefde, aan de mens overgaf!

Zo laat Christus ons dat enorm grote Vaderhart *zien*.

Daarom: *'als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?'* ^{Rom.8:31}

zondag 27 sept. **Romeinen 8:29**

'Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.' ^[HSV]

God heeft mensen (zoals de gemeente, het lichaam van Christus) tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn!

Hier en nu betekent dit *óók*, dat wij deel hebben aan lijden en aan smaad, zoals ook onze Heer ten deel viel. Niettemin zegt het vers net hiervoor, dat God alle dingen doet meewerken tot het goede voor wie Hem liefhebben.

En het blijft niet bij lijden! Paulus rekent ermee, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen (of: niet waardig is aan) aan de heerlijkheid, die op het punt staat te worden onthuld. ^{Rom.8:18}

Gelijkvormig zijn aan het beeld van Zijn Zoon, betekent dus ook: in genade deel krijgen aan die enorme heerlijkheid!

Als eerstelingen mogen wij daar nu al mee rekenen; aan het einde van de eonen (tijdperken) geldt het voor allen. Dat laat ons ook zingen:

Breng dank aan de Vader, Die ons Jezus zond!

maandag 28 sept. **Mattheüs 24:32-34**

'Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar Ik zeg u: dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.' [HSV]

De Heer Jezus wijst Zijn volk in beeldende taal op dat wat direct vooraf gaat aan de komst van Zijn koninkrijk. De volksgenoten die in die toekomstige dagen leven en Zijn woorden erbij pakken en nagaan wat er aan de hand is, zullen weten dat de zomer (het koninkrijk) nabij is. Wij leven nu in de laatste dagen van de tijd van genade. Als het lichaam van Christus weggenomen is van de aarde, zal Mattheüs 24 in vervulling gaan, net als vele andere profetieën, óók het boek Openbaring.

Het geslacht waar de Heer het over heeft, is het geslacht dat op aarde leeft wanneer Zijn profetie (onder andere Mattheüs 24) vervuld wordt. Nu Israël als volk in de Joodse staat aanwezig is, is dat een profetisch teken dat grote dingen staan te gebeuren.

Als leden van Zijn lichaam zien we uit naar de bazuin van God. Ook vandaag is die weer een dag dichterbij!

dinsdag 29 sept. **Mattheüs 21:33-39**

'Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland.

Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de één, doodden een ander, en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben.

Maar toen de landbouwers de zoon zagen zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem.' [HSV]

Deze treffende gelijkenis verborg voor de menigte de betekenis van wat Hij zei.

De landbouwers zijn de leiders van het volk, het Sanhedrin en al wie daarbij hoorden. Zij doodden de profeten (slaven) die kwamen of joegen ze weg. Toen de Zoon kwam, Die lotdeelbezitter van het al is, werd Hij gedood. En dat terwijl Hij zonder zonde was en men geen echte beschuldiging tegen Hem vond.

Zij waren geestelijk blind en toonden geen ontzag voor de Zoon. Maar ons ontzag en eerbied is voor Hem, Die dat niet alleen voor Zijn volk Israël, maar ook voor ons over had, en voor alle mensen. Hij heeft ze onvoorwaardelijk lief; ja, dus ook u/jou die dit nu leest.

Vader, dank U wel.

woensdag 30 sept. **Lucas 14:1-6**

'En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en farizeeën: "Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken?" Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: "Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat?" En zij konden Hem daarop geen antwoord geven.' [HSV]

Het was een opgezette val waar de Heer in terecht kwam. Men wilde kijken hoe Hij zou reageren op de waterzuchtige [oedeem: teveel vocht in het lichaam vasthouden], zodat ze Hem konden 'pakken' op wat Hij zou doen of zei. Het was immers sabbat.

Wat de Heer deed, was barmhartigheid betonen. Hij genas en stelde een vraag waarop Hij geen antwoord kreeg. Men zat vast in eigen wetticisme.

Ook hier zien we Degene Die vol van genade en waarheid was en is in actie. Ook ons heeft Hij genezen, niet lichamelijk, maar wat veel belangrijker is: geestelijke genezing – de duisternis is weg. Wij zijn de sabbat voorbij in Hem Die ons alles is. Wat een genade is ons gegeven!