

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

donderdag 1 okt. 1 Corinthiërs 1:26,27

'Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen.' ^[HSV]

God kiest uit, zonder aanzien van de persoon. Bij Hem is geen partijdigheid.

We kunnen ons regelmatig verwonderd afvragen, waarom God ons heeft uitgekozen en niet de anderen, die niet geloven. Het is Zijn voornemen, Zijn liefde. Net zoals Israël door God uitgekozen werd omdat Hij het liefhad, niet om hun prestaties.

De wijsheid van deze wereld staat beschaamd, het kan hen niet redden; dat laatste kan uitsluitend door het kruis en de opstanding van Jezus Christus, als uiting van de hoogste liefde: die van de Vader.

En in ons leven van vandaag staat dát bovenaan.

vrijdag 2 okt. 1 Corinthiërs 1:28,29

'En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitgekozen, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees zou roemen voor God.' ^[HSV]

U, jij en ik, wij horen bij dat onaanzienlijke, dat verachte, dat wat niets is in de ogen van de wereld. Regelmatig merk je, dat mensen op gelovigen neerkijken alsof ze 'nog primitief' of 'niet helemaal goed snik' zijn. Dwaas in hun ogen – het is juist de wijsheid van God om zo te handelen. Hij kiest uit, zonder voorwaarden. Wie? Het minder geachte. En Hij doet dat met een bedoeling: opdat geen vlees zou roemen voor God.

Zodra een mens, wie het ook is, roemt op eigen prestaties, komaf, geleerdheid, wat dan ook – het is leeg, ijdel, najagen van wind.

Vader, dank U dat alles van U afhangt.

zaterdag 3 okt. 1 Corinthiërs 1:30

'Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden: wijsheid van God, en gerechtigheid en heiliging en verlossing.' ^[HSV]

Al wat we hebben ontvangen in Hem, is uit God. Het is uit God dat u, jij en ik kunnen zeggen: wij zijn in Christus Jezus. Onze geestelijke plaats is daar en nergens anders; een positie die wij nooit kwijt kunnen raken, niet door wat anderen beweren, niet door ons gedrag: het is een en al Gods genade.

Al de wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (vrijkoping) die wij ontvangen, het is in Hem en uit God. Wat een rijkdom! Daar kan zelfs een miljoen kilo goud niet tegenop! Zeker in Hem geborgen: nu, vandaag, morgen en overmorgen, eindelijk.

Vader, dank U voor de zekerheid van Uw liefde.

zondag 4 okt. 1 Corinthiërs 1:31

'... opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heer.' ^[HSV]

Misschien zingt in uw hart en gedachten nog wat in de vorige verzen klonk. Het resultaat is, dat alle eigen roem stinkt en dus uitgesloten is.

Paulus dacht bij zijn schrijven aan wat hij las bij de profeten. (Jesaja 65:16; Jeremia 9:23,24) Die hadden dit al vastgesteld te midden van de leugenprofeten van hun dagen. Roemen in de Heer – heel Israël zal dat doen in de nabije toekomst, en wij doen dat nu al. We weten dat het om Hem draait, in alles. We leven ook vandaag uit Zijn liefdevolle hand.

maandag 5 okt. Leviticus 23:40

'Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here, uw God, zeven dagen lang.'

Afgelopen weekend is het Loofhuttenfeest begonnen en dat duurt zeven dagen. Het is een van de grote feesten voor het volk Israël.

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV').

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017).

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Het is de bedoeling dat er een hutje van bladeren wordt gebouwd, net zoals dat gedaan werd toen God Zijn volk uit Egypte had geleid en het vervolgens veertig jaar in de woestijn verbleef. Hutjes van bladeren, het was belangrijk dat in het dak, tussen de bladeren, een gat was om naar de hemel te kijken. Omhoog kijken naar God, hun bevrijder. Reden genoeg om vrolijk te zijn. Voor ons geen bevrijding uit Egypte en ook geen loofhut, maar wel: tussen de bladeren door (het tijdelijke, vergankelijke) omhoog kijken naar die hemelse Heer, Die ook onze bevrijder is. Alle reden om ook vrolijk te zijn!

dinsdag 6 okt. **Titus 2:2**

'Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding. Oude vrouwen eveneens ...'

Af en toe krijg ik de vraag: wat doet mijn leven er nu nog toe, nu ik niet meer deelneem aan het arbeidsproces, alleen maar geld kost en een zorg ben geworden voor anderen.

Paulus gaat het ouder worden niet uit de weg en geeft aan dat ouderen, senioren, grote betekenis hebben in een gemeente.

Titus was achtergebleven op Kreta om orde op zaken te stellen: het aanstellen van oudsten, en bovenal zorgen voor een juiste verkondiging, vasthoudend aan de gezonde leer.

Dat was nodig, want op Kreta waren misleiders, ijdele praters en volgers van Joodse verdichtsels.

Titus had van Paulus de opdracht gekregen om te vertellen van de gezonde prediking. Dat vinden we in vers 11: *'Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen ...'*

In de wereld vindt u het niet, maar Paulus spreekt hier tot de oude mannen en vrouwen een goed woord: het mogen weten van één God, Die alles in de hand heeft en Die zijn plan zal uitvoeren totdat het tot een goed einde zal komen. Dat heeft de nadruk en het is belangrijk dat de volgende generatie dat mag horen van oudere mensen, opa's en oma's.

woensdag 7 okt. **Mattheüs 3:17**

'En zie, een stem uit de hemelen zeide: "Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb."'

Een kort moment heeft deze stem geklonken, een leven lang is nodig om het te verstaan.

donderdag 8 okt. **Johannes 3:17**

'Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.'

Ze zeggen ... dat het voorgaande vers het meest bekende Bijbelvers is dat er bestaat, lees het nog maar eens ...

Toch wil ik u vandaag deze woorden meegeven. In één zin twee uitersten: *veroordelen* en ook *behouden*.

Johannes geeft hier een constatering: Hij is gekomen om te behouden!! Geweldige woorden en goed om deze vast te leggen in ons hart, het is voeding voor ons.

vrijdag 9 okt. **Lucas 6:38**

'Geef en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.'

In Lucas 6 spreekt Jezus tegen de discipelen. Hij sprak over het komende Koninkrijk voor Israël.

Vers 38 volgt in het gedeelte na de zaligspreekingen. ^{Luc.6:20-23} Het is ook rake taal voor een ieder die zichzelf zoekt. In dat Koninkrijk speelt liefde de grote rol en het *geven, schenken* is belangrijk. Geven is ook in onze tijd goed voor het hart.

Paulus haalt Jezus' woorden aan in Handelingen 20:35: *'Het is zaliger te geven dan te ontvangen.'* Het is een universele waarheid, zeker als je bedenkt dat we alles wat we bezitten van Hem gekregen hebben.

zaterdag 10 okt. **Kolossenzen 3:17**

'En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!'

Dit is het woord voor vandaag. Leven vanuit genade betekent in het gewone dagelijks leven dat we God de Vader danken in alles. Dat doen we in de naam van Jezus, omdat Hij Heer is en omdat God Zijn plan uitvoert in Hem.



zondag 11 okt. **2 Corinthiërs 3:14**

'Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.'

Onze woning grenst aan een parkje. Twee jaar geleden zijn er enorm veel bomen gekapt. In die tijd vonden wij dat erg jammer van al dat groen. Toch blijkt dat we nu veel meer zicht hebben op het gehele bos en is er een prachtig vergezicht ontstaan. Ons zicht werd beperkt door de bomen die dichtbij stonden, maar het nieuwe zicht heeft veel moois gebracht.

Zo is het ook met de wet. Paulus zegt, dat de beperking van het zicht op de wet verdwijnt door Christus. Door Christus krijgen we zicht op al die betekenissen in de wet, en op die die achter alle voorschriften verborgen zijn. Zo ontstaat er een prachtig vergezicht, waarbij duidelijk wordt, dat alles wijst naar de Zoon van God, Die zou komen. En dit nieuwe zicht brengt veel moois.

Vandaag is het Simchat Thora. Dat betekent: Vreugde der wet. Het is de afsluiting van het Loofhuttenfeest.

De vreugde zal compleet worden voor iedereen, als duidelijk wordt dat heel de wet wijst naar de Messias.

Wát een vergezicht!

maandag 12 okt. **Genesis 3:5**

'... jullie zullen zijn als Elohim kennende goed en kwaad.' [proeve CV]

Wie deze uitspraak van de slang in zijn context leest, zal opmerken dat dit schepsel God er feitelijk van betichtte uit eigenbelang informatie achter te houden. Eva trapte in de val.

Een dergelijke stommitieit wordt sindsdien door de mensheid voortdurend begaan. Op allerlei gebied stelt de mens zichzelf centraal en doet alsof hijzelf god is. Dan zakt men zelfs zo diep dat de ene mens de andere vereert. Zet de televisie maar aan en je ziet het gebeuren!

De massa is slechts gericht op zelfzuchtig, aards genot. Velen geloven dit in een paradijselijk hiernamaals te mogen voortzetten.

Laten wij, die ons in Christus mogen weten, derhalve niet wandelen zoals ook de natiën doen in de ijdelheid van hun denkwijze. ^{Ef.4:17 [NCV]} Kwestie van nuchter en vooral waakzaam zijn!

dinsdag 13 okt. **1 Johannes 4:19**

'Wij hebben God lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.' [NCV]

Johannes, bijgenaamd 'de apostel der liefde', merkt hier iets op dat wij in de oren moeten knopen.

Hoe vaak hebben wij niet meegemaakt dat bij een ruzie de een er geen heil in ziet om weer toenadering tot de ander te zoeken? 'De liefde kan niet van een kant komen', zegt men dan.

De ervaring leert dat men zo dan lang kan wachten tot een ruzie weer is bijgelegd. Dat is een situatie die vooral pijnlijk is, wanneer het broeders betreft. Die zouden toch als geen ander moeten weten dat God ons eerst heeft liefgehad, zelfs toen wij Hem nog niet zo kenden als nu. Is dat voor ons niet een voorbeeld van de bovenste plank?

Wie zich verdiept in die onmetelijke liefde die Hij ons onverdiend schenkt, zal sneller geneigd zijn om een ander de hand te reiken met 'zand erover'. Want begraven onder een dikke laag zand is precies wat met vruchten van het vlees gedaan moet worden, vind je ook niet?

woensdag 14 okt. **Efeziërs 1:4**

'... zoals Hij ons heeft uitgekozen in Hem vóór de nederwerping van de wereld ...' [NCV]

Vele christenen zeggen voor Jezus te hebben gekozen. Maar is dat wel zo? Als argument wordt dan aangevoerd dat de mens een vrije wil heeft om in zijn leven keuzes te maken ... zoals kiezen voor Jezus.

Via <https://www.concordante-publicaties.nl/studie/de-vrije-wil/> kunt u meer lezen over de drogredenering omtrent de vrije wil.

Maar als kiezen voor Jezus niet uit vrije wil gebeurt, hoe dan wel?

Het was God Die ons uitgekozen heeft, zelfs nog vóór wij en ons voorgeslacht bestonden. Met Zijn geest woont Hij in ons en leidt Hij ons voort. Hij is het Die ons de gave van het geloof geschonken heeft ^{Rom.12:3c} en dank zij dat geloof weten wij dat wij in genade geredden zijn. ^{Ef.2:5}

Wát een enorme liefde spreekt hier uit! Paulus zouden wij best 'de apostel der allerhoogste liefde' mogen noemen.

donderdag 15 okt. **Efeziërs 4:1**

'Ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden ...' [NCV]



Paulus zet ons aan tot een wandel die onze roeping waardig is. Dat wandelen is geen kwestie van een zichzelf opgelegde kadaverdiscipline, maar houdt een *antwoord* in, in diepgevoelde *liefde*, op de onuitputtelijke genade die de Vader ons door onze Heer en Redder bewijst, iedere dag, iedere seconde opnieuw!

Helaas bedroeven wij maar al te vaak de Vader met onze eigen wijsheid, in woord en in daad. Desniettemin tilt het Woord dat wij in liefdevolle genade gered zijn, ons steeds weer uit de modder op. Want wie of wat zou ons ooit kunnen scheiden van de *liefde van God*, die is in Christus Jezus, onze Heer! ^{Rom.8:35,39} Of denk je daar anders over?

vrijdag 16 okt. **Efeziërs 5:27**

'... een heerlijke uitgeroepen gemeente (...) geen vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend (...) heilig en smetteloos.' ^[NCV]

Wie kijkt niet op de handel en wandel in zijn leven terug zonder te constateren: wat heb ik toch een hoop verkeerd gedaan en veel verpest! Dan hebben wij last van ons geweten.

'Geweten' is trouwens het voltooid deelwoord van 'weten'. Hebben wij dan niet geweten dat wij in genade gered zijn? ^{Ef.2:5} En dat voor ons die in Christus zijn geen enkele veroordeling is? ^{Rom.8:1} En dat de Vader ons in Christus aanziet – precies zoals de tekst van vandaag zegt?

Het is het mooiste geschenk dat een mens maar kan ontvangen en het beste medicijn tegen gewetensnood en zwartgalligheid. Het is een ware opluchting om van de last van zondebesef verlost te zijn, louter door genade. Dat is een waarachtige reden om in diepe dankbaarheid neer te knielen op een bed violen. Het maakt ons héél klein ten opzichte van die ontzagwekkend grote en liefdevolle God! Het is geen goedkope genade, want de Heer Jezus Christus heeft er met Zijn leven voor betaald!

zaterdag 17 okt. **Romeinen 6:1**

'Zullen wij blijven bij de zonde, opdat de genade toeneemt?' ^[proeve CV]

Paulus legt uit dat dit wel héél vreemd zou zijn voor mensen die aan de zonde gestorven zijn. Hoe zouden wij daarin nog kunnen dóórleven?

In zijn brief aan de Galaten zegt hij: *'Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer IK, in mij echter leeft Christus.'* ^{Gal.2:20 [NCV]} Met andere woorden: weliswaar leef ik, maar mijn ego is dood en begraven en heeft voor Christus plaatsgemaakt! Niet ik ben belangrijk, maar Christus! Dat is ook de olie die de verhoudingen onder gelovigen smeert en de eensgezindheid ten goede komt. Of vind je dat onzin?

zondag 18 okt. **Openbaring 14:14**

'En ik nam waar en, zie, een witte wolk en op de wolk zit iemand gelijk een zoon van een mens, op Zijn hoofd een gouden krans hebbend en in Zijn hand een scherpe sikkel.' ^[proeve CV]

In Openbaring 14:14 kan het niet anders dan om onze Heer Christus Jezus gaan. De vier evangelisten noemden Hem immers al vaak 'Zoon des mensen'. Voor wie oog heeft voor wat in de Schrift wel voor Israël geldt en niet voor de natiën, en andersom, zal inzien dat Christus volgens dit Schriftgedeelte niet komt om de leden van kerken en gemeenten te oogsten.

Er is nog een ander misverstand: Christus behoeft niet door mensen gekroond te worden, want Hij draagt al een gouden kroon!

En toch zingt men graag uit volle borst 'Kroont Hem met gouden kroon!' ¹

Vreemd hoor, vooral als je bedenkt dat de eerste kroon waarmee Hij door de mensheid gekroond werd, een gevlochten krans van doornen was. ^{Matth.27:29}

Het is echter God Die Hem met heerlijkheid en eer omkranst heeft! ^{Heb.2:9} De melodie van het lied is indrukwekkend, maar de inhoud hoort in de prullenbak. Dat geldt helaas voor veel liederen.

Let op wat je zingt!

maandag 19 okt. **Handelingen 3:22**

'Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar Hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal ...'

Petrus haalt in zijn toespraak tot het volk in de zuilengang van Salomo deze woorden van Mozes aan. ^{o.a. Deut.18:15} In die eerste hoofdstukken van het Boek Handelingen gebeurt ontzettend veel, en grote dingen! De profeet waar Mozes op doelt, is de Heer Jezus Christus, Die geheel in overeenstemming met de wil van Zijn hemelse Vader sprak en handelde. En net zoals de ho-

¹ Lied 722 Joh. de Heer en Opwekking 366



gepriester en oversten tegenover de Heer stonden, staan zij nu tegenover Zijn getuigen, de apostelen.

Het gaat hierbij om de *autoriteit* van het woord. De woorden van Jezus konden zij op geen enkele wijze weerleggen. Vandaar dat ze in de dagen rond de kruisiging met valse getuigen kwamen, en valse beschuldigingen naar voren brachten.

Maar nu Petrus en Johannes optreden in de tempel en spreken, blijkt dat de Heer daar zelf autoriteit aan verleent! En nu gaat het erom of de priesters en oversten in hun autoriteit de actuele zaken goed beoordelen. Begrijpen ze dat hier het Koninkrijk aandringt, net als in de tijd van Jezus?

Petrus en Johannes treden op, vol van geest, die zij ontvangen hebben. Hun woorden worden gevolgd door wonderen! Zij treden op in de autoriteit van Jezus Zelf, als apostelen voor het volk Israël.

Al de door God ingegeven profetenwoorden komen hier samen in de toespraken van Petrus; losse puzzelstukken uit het verleden gaan een duidelijke voorstelling maken!

dinsdag 20 okt. **Handelingen 4:16,17**

'Wat moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er kennelijk een wonderteken door hen verricht is, is duidelijk aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen; maar om te voorkomen, dat het nog meer onder het volk verbreid wordt, laat ons hun dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op het gezag van deze naam. En toen zij hen binnengeropen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over, of te leren op gezag van de naam van Jezus.'

Hiermee ontstaat onmiddellijk een probleem voor Petrus en Johannes; als zij niet meer mogen spreken of leren, dan zijn zij ook meteen uitgeschakeld als getuigen van Jezus Christus, de opgestane Heer!

Zij pareren dit verbod door de bal terug te kaatsen: *"Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben."*

Onmogelijk om te zwijgen, zij hadden de opdracht van hun Heer Jezus Christus zelf, de absoluut gehoorzame van God, de Vader.

Het is voor gelovigen, die achteraf over deze geschiedenis lezen, onbestaanbaar dat de priesters en oversten er wel zelf van overtuigd zijn dat dit wonder van genezing is gebeurd, maar vervolgens niet in dank aan God uitbarsten en tot een omkeer in hun geloofsdelen komen! Want op die dag, die eindigde met de gevangenneming van Petrus en Johannes, kwamen immers velen van hen die het woord gehoord hadden tot geloof; duizenden uit het volk!

woensdag 21 okt. **Handelingen 4:23-25**

'En toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: "Gij Here, zijt het, Die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is; Die door de heilige geest bij monde van onze vader David, Uw knecht gezegd hebt: "Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht?"' Ps.2:1*

Na de (1^e) vrijlating van Petrus en Johannes volgt er een indrukwekkend dankgebed met lofprijzing. Er wordt hier een tekst uit Psalm 2 aangehaald, waarbij in het Grieks een kleine wijziging plaatsvindt t.o.v. de tekst in de psalm, die helaas niet in de NBG-tekst opvalt: Gij Here*. Hier staat geen 'Kurios', maar eigenlijk zoveel als: Eigenaar, Bezitter [* Grieks: despotes]. Is dat dan nog meer dan Schepper? Wie het maakt, is toch ook de bezitter ervan?

Het is nog duidelijker dat de schepping gebeurd is, en daarna niet is overgelaten aan de mens, zoals sommigen beweren, maar de Eigenaar van de schepping is levend en aanwezig.

Dat God Schepper én Eigenaar is, maakt kristalhelder dat alles (het al geschapen in Christus) wat gemaakt is, met al wat daarin is, nog steeds Zijn eigendom is! Een mens is Zijn eigendom, of hij nu voor of tegen is. Dus is in principe de onwetende en de tegenstander ook Zijn eigendom, al is nog lang niet ieder van Christus.

Ook Paulus vindt de schepping een belangrijk punt, daarom spreekt hij tot de Atheners: *"De God, Die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is ..."*, ^{Hand.17:24} die God komt de eer toe – in dit opzicht, ook de eer van heidenen! ^{vgl.vs.23} En daarbij komt in vers 27 prachtig tot uitdrukking: *"... opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van eenieder van ons."*

God, de Eigenaar van alles en allen, is nooit ver weg, maar dichtbij! Thans echter, in Christus Jezus nabijgekomen door het bloed van Christus, ook voor hen, niet-Joden, die veraf waren! ^{Ef.2:13}



donderdag 22 okt. **Handelingen 5:17-20**

'Maar de hogepriester stond op en allen die met hem waren – de zogenaamde partij van de Sadduceeën – en zij werden vervuld met na-ijver, en zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis van bewaring. Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide: "Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens."

De autoriteit van het woord is al ter sprake gekomen. Er kan alleen autoriteit zijn, als woorden volkomen in overeenstemming zijn met het woord van God.

Toentertijd golden de woorden van de profeten als woord van God, dus uitspraken van profeten hadden 'autoriteit', ingegeven door Jahweh.

De tekenen en wonderen die de Heer zelf deed, getuigden ervan dat Hij in naam (dus autoriteit) van God de Vader handelde.

Aan de woorden van de apostelen wordt nu ook autoriteit van God meegegeven, doordat er tekenen volgen op de woorden, hetzij genezing, hetzij massaal tot geloof komen. De hogepriesters Annas en Kajafas, vroegen hun dan ook: *'Door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan?'* ^{Hand.4:7}

Nu de apostelen voor de tweede keer gevangen zijn gezet, ^{Hand.5:17-25} door de hogepriester en allen die met hem waren (Sadduceeën ontkenden stellig de opstanding van doden), volgt er een wonderbaarlijke ontknoping in de gevangenis! Een engel (boodschapper) haalt hen eruit, zonder dat iemand anders er iets van merkt! En let op de woorden die zij te horen krijgen: *"spreekt tot het volk ...!"* ^{vs.20}

Zonder zich ook maar een moment te bedenken, gaven zij daaraan gehoor (*"Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven?"*) ^{Hand.4:19} en zij beslisten nu op het woord van een door God gezonden boodschapper en gingen tegen de ochtend de tempel binnen en leerden vrijmoedig!

vrijdag 23 okt. **Handelingen 5:21^b, 22, 24**

'Toen nu de hogepriester was aangekomen en die met hem waren, riepen zij de Raad bijeen, de gehele vergadering van de oudsten der kinderen Israëls, en zij zonden dienaars naar de kerker om hen te laten voorkomen. Doch de dienaars, daar aangekomen, vonden hen niet in de gevangenis.' *'Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij erover in verlegenheid, wat daarvan komen zou.'*

Hier zien we de bijzondere manier van handelen van God. Alles gaat zoals het 'boven' bepaald is. De Heer had reeds gezegd, dat van de tempel te Jeruzalem, waar deze stukken uit Handelingen over gaan, geen steen op de andere gelaten zou worden. ^{Luc.19:44a} En waarom niet? *"Omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag."* ^{vs.44b}

Maar nu is het probleem nog niet zó groot. Er is wel alweer een kennelijk wonder gebeurd! De apostelen zijn uit de kerker bevrijd, zonder dat de deur openstaat en zonder dat een wachter iets gemerkt heeft.

Daar staat het Sanhedrin, paraat om een rechtszaak te beginnen tegen de apostelen, maar hun 'gevangenen' staan al frank en vrij in de zuilengang om het volk te verkondigen, dat Jezus de Christus is.

God laat de overpriesters, in hun rol, begaan. De wonderen gebeuren onder hun neus, terwijl ze dit alles krampachtig proberen te onderdrukken. Zij hebben geen idee 'van wat daarvan komen zou'! Maar God geeft op dit moment de verkondiging van het Koninkrijk voor het Joodse volk alle voorrang. Apostel zijn van Jezus Christus, na de pinksterdag – wat een ontzettend bijzondere tijd is dat in Israël!

zaterdag 24 okt. **Handelingen 5:29-32**

'Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: "Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen. De God onzer vaders heeft Jezus opgewekt, Die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht; Hem heeft God door Zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn."

Dit is de tweede tekstplaats waar Petrus spreekt over gehoorzaamheid aan God. [gehoorzamen – in de Griekse tekst staat hier: peitharchein = zich voegen naar / voorrang geven aan] Hier ligt de kern van de zaak in het geschil tussen overpriesters en apostelen: de apostelen voegen zich naar HEM!

Dit is geen kwestie van wel of niet gehoorzamen aan dé overheid. Het is een geestelijke strijd



tussen hen die *voorrang geven aan* God en dat deel uit de vergadering van Israël, dat (al van oudsher) weerspannig is tegen hun God.

In Lucas 21 vers 12 spreekt Jezus tot Zijn discipelen over 'de laatste dingen', waarbij Hij met profetische woorden aangeeft: "*Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u verfolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om Mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen.*"

Op deze dag, met Petrus aan het woord, gaan deze woorden van de Heer in vervulling! In grote lijnen bezien strijdt het Sanhedrin tegen de apostelen, maar daarmee direct tegen hun Zender, de Christus, zoals de Joodse raad dat in de dagen van Jezus op aarde ook deed. De Christus, Die al in het beeld van de Rots in de woestijn, het levende water gaf aan het volk! ^{1Cor.10:1-4} Hoe bijzonder is het voornemen en handelen van God!

zondag 25 okt. **Handelingen 5:34,35/38,39**

'Maar een zekere Farizeeër in de Raad, genaamd Gamaliël, een wetgeleerde, in ere bij het gehele volk, stond op en verzocht de mensen een ogenblik buiten te doen staan, en hij zeide tot hen: "Mannen van Israël, overweegt wel, wat gij met deze mensen zult doen!"'

'En nu zeg ik u: "Laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt."

Het is wel duidelijk dat de dempende woorden van deze Farizeeër en wetgeleerde Gamaliël verhinderen, dat in deze rechtszitting van de Joodse raad de doodstraf tegen Petrus en Johannes geëist wordt. Het eindigde nu in een geseling, met weer een spreekverbod.

Als je kijkt naar de betekenis van de naam Gamaliël kom je, zoals vaak, meerdere mogelijkheden tegen. Letterlijk moet het iets zijn van: (mijn) beloning (is van) God, of: God is mijn beloning.

Nu zijn veel mensen die ik ken, goed op de hoogte van genade en zaken als 'het geschenk van de genade Gods' of 'het geschenk van Christus'. 'Beloning' is echter van een geheel andere orde, zeker op het terrein van de wet. Wat je goed doet, levert het goede; wat je fout doet levert straf of toorn op – zo werkt de wet: terugontvangen naar hetgeen je gedaan hebt.

Gamaliël dringt daarbij aan op het doodswijgen van het getuigenis van de opstanding van Jezus, want dan zou Hij onvermijdelijk de Messias moeten zijn. Hij wil hetzelfde als de overpriesters: stoppen met die leer! Maar dan zonder het bloed van de apostelen aan zijn handen te krijgen.

Denk even na over de 'vrucht' van Gamaliël, zijn leerling, of moderner, zijn volger: Saulus van Tarsus, farizeeër, gepokt en gemazeld in de wet – dat is het resultaat van het onderwijs van Gamaliël – een ijveraar voor de wet. Maar hij is ook de gewelddenaar geworden die de koninkrijksgemeente heftig zal vervolgen. ^{Hand.22:1-5}

Hoe bijzonder lopen de dingen dan toch, buiten al dat menselijk gewroet om: Saulus wordt volledig binnenste buiten gekeerd door de Heer, Jezus Christus, zelf! En daarna wordt hij als Paulus ook apostel en getuige van Jezus. Hij verkondigt eerst het evangelie van de Joden, en daarna wordt hij de speciale apostel aan wie het evangelie van de heidenen is toevertrouwd. En als eenmaal genade en verzoening onthuld worden, dan komt de Liefde van God nog groter in beeld: redding van allen! Niet mijn werk, niet mijn loon – niet ik leef, maar Christus leeft in mij! Een werk van God.

Dank U wel!

maandag 26 okt. **Psalm 118:26**

'Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN; wij zegenen u uit het huis des HEREN.'

Dit zijn de woorden die door Jezus zelf worden geciteerd: *'Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, TOTDAT gij zegt: "Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!"'* ^{Matth.23:38-39}

Dit is wat zal gebeuren in de aeon als Christus zijn koningschap over Israël zal ontvangen en zal heersen als koning en priester.

Wat een onthulling zal dat voor Israël op die dag zijn!

dinsdag 27 okt. **Johannes 1:1**

'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.'



In de bovenstaande NBG-vertaling wordt het Griekse woord: pros [= naartoe] vertaald met 'bij'. Het woord pros duidt op een gerichtheid. Er staat dus letterlijk 'In het begin was het Woord en het Woord was naartoe [gericht op] de God en God was het Woord.'

Wanneer God spreekt, wijst ons dat op Hem, op Wie Hij is. Zijn woord spreekt van Hem. Van daar: het Woord was gericht op de God en God was het Woord.

In Jesaja staat '... also zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.'
Jes.55:11 En dat woord hebben wij gehoord!

woensdag 28 okt. **1 Thessalonicenzen 5:17-18**

'... bidt onophoudelijk, dankt in alles, want dit is Gods wil in Christus Jezus voor jullie.' [NCV]

Wie bidt, richt zich tot God en erkent hiermee dat Hij God is. Wie bidt, geeft hiermee aan het niet van zichzelf te verwachten, maar van Hem. Dat is dus niet alleen in woorden, maar ook in daad, in houding.

Het woord dat in het nieuwe testament vertaald wordt met bidden, is het Griekse *proseuchomai*, wat betekent: 'naartoe goed hebben', of 'goed gericht zijn', 'je richting goed hebben'. Dat is niet slechts het opzeggen van een gebed, want dat is hooguit het resultaat ervan. Het is een houding van het schepsel dat Zijn Schepper erkent en het in alles van Hem verwacht, en Hem daar voor dankt.

donderdag 29 okt. **Efeziërs 5:20**

'... altijd dank brengend voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus aan de God en Vader ...' [NCV]

Paulus houdt in zijn brieven niet op om God te danken. Hoewel hij vaak in moeilijke situaties was en daarover ook schrijft, klaagt hij nooit over wat hem overkomt, maar hij dankte God in al deze omstandigheden voor alles. 'Altijd dankend voor alles', zegt Paulus in dit vers. Waarom we dit kunnen doen, wordt door de rest van het vers vermeld, namelijk in de naam van onze:

- **Heer** [Bezitter, of: Eigenaar]. Maar Hij is niet alleen ónze Heer, maar Hij is Heer van allen. Hand.10:36, Rom.10:12 en 14:9 Daarom kunnen wij danken voor alles.
- **Jezus** [JAHWEH redt]. Hij is het Die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. 2Tim.1:10 Allen zullen gered worden 1Tim.4:10 en leven! 1Cor.15:22
- **Christus** [Messias/Gezalfde]. Hij is gezalfd met geest, toen God Hem opgewekt heeft uit de doden. Hand.2:32-33 God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt toen Hij opstond. Hand.2:36 Hij is degene Die allen levend maakt. 1Tim.6:13

En tot:

- **dé God** [de Plaatsers en Beschikkers] van alles. Hij is Degene Die alles en allen in Zijn hand heeft en ermee tot Zijn doel komt. Jes.46:10
- **en Vader**. [Hij is Vader] Hij is Degene Die aan allen het leven, en adem en alles geeft. Hand.17:25

Succes gegarandeerd, al deze namen en titels getuigen ervan: hier kan niets misgaan!

vrijdag 30 okt. **1 Corinthiërs 2:13**

'Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.'

Tegenover woorden die door de geest geleerd zijn, staan in dit vers woorden van menselijke wijsheid. Die kunnen vaak knap bedacht zijn, maar ze zijn niet geestelijk, ook al klinken ze vroom en hebben ze de vorm van godsvrucht. 2Tim.3:5 Het zijn woorden van menselijke wijsheid en die woorden hebben geen kracht.

Willen we de wijsheid GODS verstaan en verwoorden, dan kan dat slechts via de woorden die de Schrift ons zelf aanreikt. Alleen dat zijn gezonde woorden.

zaterdag 31 okt. **2 Timotheüs 3:16**

'Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.'

Waar in dit vers staat 'van God ingegeven Schriftwoord', staat in de Griekse grondtekst één woord: theopneustos. Dat betekent letterlijk: door God geademd.

Zoals Adam een levende ziel werd doordat God Zijn adem van leven in zijn neusgaten blies, Gen.2:7 zo is Zijn woord levend, omdat God Zijn geest erin blaast. Joh.20:22

Alle Schrift is door God geïnspireerd, door God geademd en is hierdoor het *levend woord*.