

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51.¹

zondag 1 nov. **2 Timotheüs 3:17**

'... opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.'

Waarom zouden we nog iets anders nodig hebben naast de door God geïnspireerde en door God geademde woord? Een gezonder woord is er niet!

maandag 2 nov. **Exodus 20:3**

'U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.'^[HSV]

Het volk Israël werd door God 'onderwezen'. Israël moest alleen aan God, De Schepper van het al, alle eer geven. Mensen zouden alleen aan Hém hun 'Gods-dienst aanbieden' en aan niets of niemand anders!

In het 'Nieuwe Testament' staat er voor 'godsdiensdienst aanbieden' in de Griekse grondtekst het woord *latreuō*. *Latreuō* houdt in: alleen de enige *God dienen*.

In praktijk zien we echter andere dingen! Daarom ook zegt de Schrift: '... verontwaardiging van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle oneerbiedigheid en ongerechtigheid van de mensen ...' Rom.1:18 [prCV] God geeft hen over in hartstochten van oneer, aangezien mensen aan '... de **schepping** 'godsdiensdienst aanbieden' boven de **Schepper**'. Rom.1:25,26a [prCV] Mensen vereren niet God, maar Zijn schepping!

Israël echter kreeg dus al in Exodus deze onderwijzing, om géén andere goden voor Zijn aangezicht te hebben. Israël zou aan Hém hun 'godsdiensdienst aanbieden'. Hand.7:7b [prCV] Als Israël dat zal doen, zal het een licht zijn voor de natiën, die in duisternis wandelen. Daarnaast hebben ook u en ik, geroepen mensen (uit de natiën), Zijn Woord, Zijn licht ontvangen! Door Gods geest in ons hart mogen wij vandaag al *de Schepper, Gód alleen* vereren en dienen!

dinsdag 3 nov. **Handelingen 26:6,7a**

[Paulus:] 'En nu ... word ik geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaders gedaan is, die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht en dag, God te dienen.'^[HSV]

Israël wilde God hun 'godsdiensdienst-aanbieden' (*latreuō*), nacht en dag. Israël verwachtte de belofte van God aan hun vaders te bereiken. Zij probeerden Hem nacht en dag hun 'godsdiensdienst-aan te bieden'. Maar Paulus schetst voor de Corinthiërs Israëls onmacht (als voorbeeld) – tijdens hun reis door de woestijn –, onmacht om Gód welgevallig te zijn.^{1Cor.10:1-6} Hij roept de Corinthiërs op *geen afgodendienaars* te worden zoals sommige van hen.

In ons leven heeft Gods geest ons denken vernieuwd: weg van alles wat God *niet* eert als Degene, Die alles *Zijn plaats* aanwijst. Wij dienen God nu door niets meer van onszelf te verwachten, maar alles uitsluitend van Hém! God is het Die het al, zoals ook het willen en werken, in ons werkt. Daarom zeggen wij vandaag weer:

Dank U Vader voor Uw onmetelijke liefde en voor wat deze dag zal brengen.

woensdag 4 nov. **Romeinen 12:1**

[Paulus:] 'Ik roep jullie dan op, broeders (...) jullie lichamen te presenteren als een levend, heilig en welgevallig offer voor God, jullie logische godsdiensdienst ...'^[prCV]

Onze Heer Jezus Christus gaf Zichzelf voor ons, zelfs tot in de kruisdood – zodat God Zich over allen kon ontfermen. Daarom is het onze logische *godsdiensdienst* (hier is het woord *latreia* gebruikt, wat hoort bij '*latreuō*' van eergisteren) om onze lichamen in alles aan God te presenteren, zoals een dank-, of een drankoffer (zo noemt Paulus zichzelf in Fil.2:17) en niets achterhoudend!

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV

prCV = proeve van concordant vertalen: een nog niet afgeronde concordante vertaling, of een vertaling van de schrijver/ster volgens de concordant vertaalmethode

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



In onze sterfelijke lichamen kan nu al Gods geest wonen, als in een tempel. *Hij* zal dan ook onze 'denkzin' vernieuwen. ^{Rom.12:2} Paulus geeft zichzelf als voorbeeld voor ons en spreekt uit in Filippenzen 1:20: '*... mijn verwachting, dat (...) Christus zal worden groot gemaakt in mijn lichaam ...*'

God wil onze lichamen gebruiken tot Zijn eer. Door ons in alles aan Hem toe te vertrouwen, kan Hij Zijn grote liefde voor allen tonen, hier en nu. Dat is Hem welgevallig, een lieflijke reuk voor God!

donderdag 5 nov. **Efeze 3:7**

'... het evangelie, waarvan ik [Paulus] dienaar werd in overeenstemming met het geschenk van de genade Gods dat mij gegeven is in overeenstemming met de werkzaamheid van Zijn kracht.' ^[NCV]

De apostel is een *dienaar* van het evangelie, dat hij mocht verkondigen onder (of uitdelen aan) de natiën. ^{zie ook Kol.1:23}

Het woord voor 'dienaar' is in de grondtaal *diakonos*. Denk aan een 'diaken'. In het Nieuwe Testament werd het bijvoorbeeld gebruikt voor iemand die bij een maaltijd eten uitdeelt. Zo diende Martha de Heer en de discipelen. ^{Luc.10:40} Een dienaar is er *voor andere mensen* en natuurlijk diende niemand méér dan onze Heer Zelf!

Maar ook de apostel Paulus mocht voor ons dienaar, 'uitdeler' zijn (namens de Zender!) van een fantastisch evangelie, waarin centraal staan: genade, rechtvaardiging, wederzijdse verzoening, vrede, liefde!

Iedereen kan dienen, want ook voor een ander bidden is een vorm van 'dienen'; dat is liefde en zegen 'uitdelen'. We mogen dienaren zijn van een geweldige, goede boodschap, van evangelie!

vrijdag 6 nov. **Filippenzen 2:7a**

[Christus] '*... niettemin maakte Hij Zichzelf leeg en nam de vorm van een slaaf aan.*' ^[NCV]

Een bijzondere andere vorm van dienen (anders dan gisteren), is iemand 'als slaaf dienen' [Grieks: *douleuō*]. Dan dient een mens iemand anders *alsof men het eigendom is van die ander*.

Christus Jezus, was in de vorm van God, maar omwille van ons en Zijn schepping 'maakte Hij Zichzelf leeg'. Hij legde al Zijn heerlijkheid af, om mens te worden. *Hij nam de vorm van een slaaf aan* en verootmoedigde Zichzelf! Wat een grote liefde, dat Hij Zijn eigen schepping op deze manier diende.

Zoals Zijn gezindheid was, namelijk om God of anderen als een slaaf dienen, zo mag die gezindheid ook in ons zijn! Wij zijn Zijn eigendom, zodat ik niet langer leef, maar Christus leeft in mij!

zaterdag 7 nov. **Romeinen 6:16**

'Weet u niet, dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?' ^[HSV]

Gisteren kwam de gezindheid van Christus naar voren. Hij nam de vorm van een slaaf, kwam in gelijkenis aan de mens en werd gehoorzaam tot de dood, ja tot de kruisdood. Hier wordt geschetst dat een mens óf slaaf wordt van de zonde – wat leidt tot de dood. – of dat een mens de weg van Christus gaat en gehoorzaam wordt. Dat leidt tot gerechtigheid! Deze weg betekent zeker lijden ...; zelfs de Zoon leed en onderging een afschuwelijke dood! Maar... daarna werd Hij uitermate verhoogd door Zijn Vader! Zo zal ook onze weg een weg zijn van (veel) lijden ... Toch zullen ook wij worden verhoogd en zullen een alles overtreffende heerlijkheid ontvangen. *Dát* geeft uiteindelijk perspectief!

Aan Hem alle glorie!

zondag 8 nov. **Filippenzen 1:9**

'En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid ...' ^[NCV]

Gods liefde is uitgestort in onze harten. ^{Rom.5:5}

Zijn liefde is werkelijk *liefde*, is onvoorwaardelijk, is gévend en het drijft alle angst uit – juist ook wanneer wij in moeilijke omstandigheden zijn. Zijn liefde in ons mag overstro-



men naar anderen toe, doordat we meer en meer Hem erkennen als het Hoofd van het al, als Degene Die alles in Zijn hand houdt, omdat Hij liefde is. Met Zijn geest in ons hart kunnen we werkelijk liefhebben, zonder iets terug te verwachten van anderen. Niet langer ik, maar Christus leeft in mij!

maandag 9 nov. **Romeinen 15:1**

'Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn, te dragen, en niet onszelf te behagen.' [HSV]

Paulus laat hier de liefde en genade van God doorklinken. Het woord 'verplicht' is te zwaar aangezet, het is: 'verschuldigd'. Zo ga je met elkaar in het lichaam van Christus om. De sterken zijn in staat om helemaal (of grotendeels) uit genade te leven – en ook dat is genade. De zwakken richten zich (nog) op regels – Paulus benoemt in Romeinen 14 het houden van dagen en wel/niet bepaald voedsel (mogen) nuttigen.

De genade die ontvangen is, brengt de sterke ertoe de zwakkere *niet te minachten*, maar lief te hebben tot Zijn eer. Geef die ander de ruimte om te geloven, gericht op het Hoofd.

dinsdag 10 nov. **Romeinen 15:2**

'Laat daarom ieder van ons de naaste behagen ten goede, tot opbouw.' [HSV]

Het liefhebben van de naaste, zoals dat in de onderwijzing (Torah) klinkt, kan pas echt van binnenuit gebeuren, door heilige geest. De geschiedenis wijst uit, dat het vlees God niet kan behagen en de naaste niet kan liefhebben.

Bij het lichaam van Christus doet het unieke zich voor, dat heilige geest in *alle leden* woont. Daarom is de tekst van vandaag helemaal raak. Dit zou functioneren in de contacten tussen gemeenteleden onderling. Het wordt tegen sterk én zwak gezegd.

Vader, doe mij tot opbouw van de ander zijn, tot Uw eer, ook vandaag.

woensdag 11 nov. **Romeinen 15:3**

'Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen.' [HSV]

De apostel citeert uit Psalm 69:10^b.

De weg van '*niet Zichzelf behagen*' leidde tot veel lijden en verdrukkingen. In Filippenzen 2 lees je: 'Hij maakte *Zichzelf leeg* vs.7 en Hij verootmoedigde *Zichzelf* vs.8.

We zijn gezamenlijk met Hem gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt. Daarmee is de oude mens *dood en begraven* en leef je dat nieuwe leven.

Dat *Zichzelf niet behagen* is in dat licht logisch. Wat een Voorbeeld is Hij voor ons! Wat een liefde zit daar achter!

Vader, dank U wel.

donderdag 12 nov. **Romeinen 15:4**

'Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de volharding en de vertroosting van de Schriften de verwachting hebben!' [HSV]

De Schriften zijn rijk, en alles is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid.

We zien door heel de Schrift heen de liefde van God, Die naar Zijn volk Israël, de gemeente en alle volkeren uitgaat. We lezen daarin de profetieën over de Messias, Jezus, de typen die op Hem wezen, de Psalmen die het innerlijk van Hem tonen. Dat sterkt ons tot volharding; je kunt in het lijden de kracht van God ervaren, Die troost. Je leeft in verwachting van de vervulling van Gods beloften voor jou als gemeentelid.

Dank aan Hem, Die alles in Zijn hand heeft.

vrijdag 13 nov. **Romeinen 15:5**

'En de God van de volharding en van de vertroosting moge jullie geven onderling hetzelfde gezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus ...' [proeve NCV]

God geeft volharding én – als die weg lijden met zich meebrengt – vertroosting. Paulus schrijft daar vaker over.

De gezindheid of innerlijke houding – daarin is Christus Jezus het voorbeeld voor ons: ootmoedigheid, een onderschikkende houding. Alleen dan kan de ware eenheid – die van de geest – in de praktijk geleefd worden. Ook hierin zijn wij volledig afhankelijk van de kracht van de geest van God, die in ons woont.

Onderweg troost God ons; Hij is altijd nabij. Hij heeft ons lief.



zaterdag 14 nov. **Romeinen 15:6**

'... opdat jullie eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken.' ^[HSV]

Eensgezind zijn in de onderlinge relaties, in het als lokale gemeente naar buiten treden, is tot eer van God. En dat is *de God en Vader van onze Heer Jezus Christus*. Hij is de Allerhoogste, terwijl onze Heer ons Hoofd is.

Dat zou ons bescheiden en ootmoedig doen zijn; het belangrijkste is Zijn eer, niet onze onderlinge meningsverschillen. We zijn allereerst gericht op Hem, Die ons zo liefheeft en dan op de ander. Dan kan het niet anders dan dat wij eensgezind zijn vanuit het diepe besef van de eenheid van de geest. Vader heeft ieder ander net zo lief als dat Hij jou liefheeft!

zondag 15 nov. **Romeinen 15:7**

'Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.' ^[HSV]

Paulus eindigt het gedeelte over sterk en zwak met *de verheerlijking en eer van God*. Daar gaat het om. Vier keer klinkt het woord 'aanvaarden' vanaf Romeinen 14:1. Dat is in feite: *naar je toe nemen*. Het is de beweging naar je toe in plaats van wegduwen.

Alle gelovigen aanvaarden elkaar zoals Christus de mens aanvaardt: zonder voorwaarden, in de liefde van God; zonder te kijken om wie het gaat. Christus accepteert je, hoe dan ook.

Vader, dank U wel.

maandag 16 nov. **Johannes 1:3**

'Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.'

Johannes schrijft heel kernachtig waar het echte begin van de Schepping ligt. Het begint bij woorden van God.

Hier in de NBG-vertaling staat; *alle dingen*. 'Dingen' betekent in onze taal voorwerpen, materiaal: bijvoorbeeld een hamer, een fiets, een huis. Als we een mens een ding noemen, dan wordt dat niet in dank afgenomen, het klinkt menonwaardig.

Johannes gebruikt het Griekse woord *panta* – wellicht voor u een nieuw woord. 'Panta' betekent *alles*.

Alles, ook de mens – en voor dichtbij: ook u en ik – zijn daarin inbegrepen. U bent gewild door God. Ook uw leven is begonnen door een woord van God.

U bent gewenst en geliefd!

dinsdag 17 nov. **Handelingen 13:16**

'En Paulus stond op, wenkte met zijn hand en zeide: "Mannen van Israël en vereerders van God, luistert!"'

Paulus is in de synagoge van Antiochië en na de voorlezing van de wet wordt gevraagd of iemand een woord van bemoediging voor het volk heeft. Dan volgt dit vers 16.

Paulus stond op, misschien wel letterlijk én figuurlijk, want hij gaat vertellen van de opstanding van Jezus. De Joden konden dit niet accepteren, werden boos en verstootten deze boodschap. ^{vs.45}

Even lijkt het hier te stoppen, maar dan komt er een bijzondere wending: Paulus gaat naar de niet-Joden, een groepje mensen dat er wel blij van werden, zij verheerlijkten het Woord en gingen geloven! ^{vs.48}

woensdag 18 nov. **Handelingen 15: 27**

'En daar aangekomen, riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had, en dat Hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend.'

'De Verwondering' is een bekend tv-programma. Het laat bijzondere gebeurtenissen zien in het leven van mensen. Verwondering is ook van toepassing op wat in dit gedeelte gebeurt.



Paulus maakt een rondreis door Klein-Azië (Turkije) en komt nu weer aan in Antiochië. Met grote verwondering hoorden de mensen daar, dat er een deur van geloof was geopend voor de niet-Joden! Onvoorstelbaar! Wat is God aan het doen?

Niet-Joden hadden tot nu toe geen betekenis: '*... uitgesloten van het burgerrecht van Israël (...) zonder hoop en zonder God in de wereld.*' En nu, hier in Handelingen 15, klinken deze woorden. Een geopende deur door God Zelf.

Die deur staat wagenwijd open. Als huisgenoten Gods mogen we in alle vrijheid bij Vader komen.

Neem vandaag die verwondering met je mee.

donderdag 19 nov. **1 Corinthiërs 13: 8**

'De liefde vergaat nimmermeer.'

Alles is tijdelijk. Prediker zegt het duidelijk: '*Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.*'^{Pred.3:1} Zelfs de eonen gaan voorbij!

Het Griekse woord voor liefde is op deze plaats *agape*. Dat is de liefde die God heeft en die Hem drijft. Deze liefde gaat niet voorbij. Het is de liefde die naar de ander uitgaat, géén eigenbelang; het draait om de ander.

In 1 Corinthiërs 14:1 spoort Paulus ons dan aan om die liefde na te jagen in ons leven.

Dat kunnen we pas goed begrijpen als we Hem gaan kennen, Die louter liefde is.

vrijdag 20 nov. **Hosea 6: 2**

'Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht.'

Hosea schrijft in vers 1 een profetie voor het volk Israël, en vervolgt dan met deze tekst over de derde dag, de dag van opstanding.

'Drie' heeft een bijzondere betekenis. Drie maakt de inhoud duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan lengte en breedte. Komt daar een derde maat bij, de hoogte, dan krijgt het inhoud. Bijvoorbeeld een kubus. Een derde dimensie komt erbij.

Denk ook aan het verstaan van Gods Woord: het is *geschreven, gesproken* en het krijgt grote betekenis als het wordt *gehoord!*

Zo is het ook met: 'de dag van mensen' (mens centraal), 'de dag van de Heer' (de Heer centraal) en het wordt compleet met 'de dag van God' (God centraal). Dan zien we het doel en de echte betekenis pas echt! Leven voor Zijn Aangezicht!

zaterdag 21 nov. **Galaten 2: 20**

'Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.'

WWJD²? Dit kan jouw eeuwige vraag zijn: wat moet ik doen in deze situatie? Wat zou Jezus doen als Hij in mijn schoenen zou staan? Doe ik het wel goed?

Christus leeft in mij, dat is de sleutel! Hij is één geworden met mij. Als vader naar jou of mij kijkt, dan ziet Hij Zijn eigen Zoon. Volmaakt.

Natuurlijk zien wij zelf al die tekortkomingen waarvan wij vinden dat ze anders zouden moeten ... Laat het los! In deze tekst staat onze identiteit, dat is wie wij in werkelijkheid zijn.

Daar heeft Hij voor gezorgd, dat is Christus, in en door jou en mij. De Bijbel heeft daar een woord voor: *genade!* Dat is waar wij van mogen genieten, ook vandaag.

Mooi om vandaag eens te overdenken: Christus leeft in mij!!

zondag 22 nov. **Handelingen 14: 1-2**

'En het geschiedde evenzo te Ikonium, dat zij in de synagoge der Joden gingen en zo spraken, dat er een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, tot het geloof kwam.'

Vandaag is het zondag. Vroeger ging u misschien regelmatig naar een dienst op zondag. Tegenwoordig, anno 2020, is dat eigenlijk uitgesloten, laat staan dat er in een samenkomst zo wordt gesproken dat er een menigte zou gaan geloven. Mondkapjes en afstand

² WWJD (What Would Jesus Do) = Wat zou Jezus doen?



houden hebben hun intrede gedaan, en geen mens weet hoe lang dit gaat duren. Toch schijnt er licht ...

Door moderne mogelijkheden wordt het Woord toch verkondigd naar de Schriften; u en ik mogen vandaag, welliswaar op afstand, toch horen van dat geweldige evangelie, dat God een geweldig plan heeft en niet zal falen in Zijn doelstelling: ieder mens aan Zijn hart.

Die grote menigte zal op die dag GEEN mondkapje nodig hebben en iedere tong zal dan belijden: Hij is Heer!

maandag 23 nov. **Openbaring 21:9-14**

'... "Kom hierheen, ik zal jou de bruid tonen, de vrouw van het Lam!" En hij droeg mij weg, in de geest, op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de stad de heilige, Jeruzalem, neerdalend uit de hemel vanaf God, de heerlijkheid vanaf God hebbend ...' [prCV]

Het nieuwe Jeruzalem is de bruid, de vrouw van het Lam, bekleed met de weergalozes heerlijkheid, zoals alleen God die geven kan.

De stad zal bewoond worden door hen die geschreven staan in de boekrol van het leven van het Lam. ^{Openb.21:27} De poorten zullen nooit gesloten worden. De koningen van *de natiën rondom (!)* het nieuwe Jeruzalem zullen door de poorten gaan om er de heerlijkheid en eer van de natiën naar binnen te dragen. ^{Openb.21:24-26}

De eeuwen door hebben gelovigen zich aan deze onthullingen vergaapt. Kerkelijke leringen duwden Israël eruit weg en eigenden zich in het nieuwe Jeruzalem een riante plaats toe. Men ging nog veel verder en beschouwde dat Jeruzalem als het beeld van de hemel.

In feite heeft men hiermee pure diefstal en fraude gepleegd! Dat had voorkomen kunnen worden door nauwkeurig te lezen wat Jezus Christus, de Heer Zelf, aan Johannes onthuld heeft!

Maar door Zijn apostel Paulus is ons een vele malen heerlijker vooruitzicht aangekondigd! Dank Hem voor dit zeker weten!

dinsdag 24 nov. **Openbaring 22:5b**

'... en zij zullen koning zijn in de eonen der eonen.' [prCV]

Niet gehinderd door enig besef dat de Schrift delen bevat die alleen voor Israël gelden of alleen voor de heidenvolken, past men teksten met 'koning zijn' [NBG'51 meestal: 'als koningen heersen'] gretig op zichzelf toe. Het wordt in vele liederen, boeken en preken met gejubel gepropageerd.

Laatst werd dat ook bij een evangelisatiekraam aan schrijver dezes voorgehouden. Toen hij zich hardop afvroeg of met al die miljoenen heersers de zaken dan wel goed zouden gaan, was men verontwaardigd.

Onder ons zullen beslist broeders zijn die ervaren hebben hoe 'begeesterde' evangelisten zich nu reeds als heersers gedragen. Door hun volgelingen worden zij vaak nog meer gevreesd dan God.

Laten wij ons maar gedragen naar wat Paulus ons in Efeziërs 6:6-7 voorhoudt: niet als mensenbehagers, maar als *slaven van Christus* de wil van God doen! God zal je daartoe de kracht geven!

woensdag 25 nov. **Genesis 2:8**

'Voorts plantte de HERE God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had.'

In de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Schrift staat voor 'hof' *paradeisos*. Als wij het over een 'paradijs' hebben, bedoelen wij een 'verblijfplaats van uitzonderlijke bekoorlijkheid en lieflijkheid'.

De aanduiding 'Eden' is een Hebreeuws woord dat op luxe en genieting wijst. De 'hof in Eden' moet dus een lustoord van ongekende pracht en weelde zijn geweest, van volmaakte schoonheid, een oord zoals alleen de Schepper dat kan maken.

De mens heeft het echter voor zichzelf verpest en moest het paradijs verlaten. Sindsdien heeft hij zijn uiterste best gedaan om zelf maar paradijsjes te creëren. Het gevolg? In plaats van in een hof van Eden zitten wij nu in de sof van heden. Langzamerhand weet iedereen wel wat er in onze dagen allemaal mis is op onze planeet.

Maar God heeft allang uitzicht op een andere situatie gegeven: voor Israël bij monde van de profeten ^{bijv. Jes.51:3} en voor ons bij monde van de apostel Paulus ^{2Cor.12:4}.

God laat nooit los wat Hij ooit begonnen is! Wisten de milieuactivisten dat ook maar!



donderdag 26 nov. **2 Corinthiërs 12:2-4**

'En ik weet (...) dat hij weggerukt werd naar binnen in het paradijs en onuitsprekelijke uitspraken gehoord heeft ...' [prCV]

Paulus onthult hier een ervaring waarvan hij duidelijk perplex heeft gestaan, en zijn lezers ongetwijfeld ook. Het gaat hier om hetzelfde paradijs, door Paulus ook de 'derde hemel' vs.2 genoemd, dat Johannes heeft mogen zien. ^{Openb.21:1} Alleen aan Paulus, niet aan Johannes, was het vergund een blik *binnen* dat paradijs, die derde hemel, te werpen. Meer nog: hij heeft er onuitsprekelijke uitspraken gehoord! Dat moet voor de zo zwaar geschoffeerde en mishandelde apostel een enorme troost zijn geweest!

Maakt het ons niet ontzettend nieuwsgierig naar wat wij zullen waarnemen wanneer wij te midden van de hemelingen geplaatst zijn, gezegend met *iedere* geestelijke zegen? ^{Ef.2:6;1:3} Of zullen wij alleen oog hebben voor onze Heer en Redder in Zijn onvoorstelbare heerlijkheid? Hoe het ook zij, wij zullen het beleven! Amen!

vrijdag 27 nov. **Mattheüs 6:25-32**

'Derhalve zeg Ik jullie: "Weest niet bezorgd over jullie ziel ... Want jullie Vader, de hemelse, weet dat jullie dit allemaal nodig hebben."' [prCV]

Het Griekse woord waar het hier om draait, *merimnaô*, is een samenstelling van 'deel' en 'herinneren'. Wie de vindplaatsen ervan opzoekt, zal ontdekken dat het 'deel' iets of iemand betreft en 'herinneren' de bijzondere aandacht ervoor. Die combinatie uit zich in zorg en bezorgdheid. Hoe zit het met eten, drinken, zich kleden, wonen, financiën en dergelijke aardse zaken? Hoe is het gesteld met de noden en nood van een naaste? Wat staat ons te doen?

Hier lezen wij wat onze Heer Jezus Christus daarover tot Zijn volk zegt. Merk op dat Hij er géén voorwaarden aan verbindt. Hij volstaat met 'jullie Vader, de hemelse, wéét'!

Die Vader is ook onze Vader! ^{Rom.8:15} Hij heeft allang gezien wat iedere ziel, ieder mens, nodig heeft, zelfs nog vóór de zorgen opdoemen. Hij weet ook beter dan wij wat wij werkelijk *nódig* hebben en voorziet daarin – soms in de vorm van opvoedende genade.

Dan is er voor ontevredenheid, zelfzucht en andere vruchten van het vlees geen plaats, alleen voor dankzegging en lofzang!

zaterdag 28 nov. **Filippenzen 4:6-7**

'Weest in niets bezorgd, maar laat jullie verzoeken in alles, door gebed en smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.' [NCV]

Wij weten het wel: God leidt *álles* in ons leven en in dat van ieder ander mens overeenkomstig Zijn wil en bedoelen. Daarvan wijkt Hij geen strobreed af!

Dat is maar goed ook, want anders zou het ons ertoe verlokken om brutaalweg met Hem te gaan onderhandelen, zo van 'als ik, dan U' Maar *zó* werkt het niet!

Wie zou het kunnen opbrengen om, net als onze Heer destijds in Getsemane, zijn smeekbeden te besluiten met 'laat niet Mijn wil, maar de Uwe gebeuren'? ^{Luc.22:42} Dat kan alleen wanneer je de Vader absoluut vertrouwt, met geheel jouw hart, als je beseft dat Hij niet naar willekeur handelt, maar jou in liefde en genade naar Zich toe leidt – al jarenlang!

Dat geeft een vrede die al het denken te boven gaat. In Christus, *in niets en niemand anders*, zijn wij gegarandeerd veilig! Nog even volhouden: straks zullen wij altijd te zamen met Hem zijn!

zondag 29 nov. **2 Corinthiërs 9:8-12**

'Bij machte nu is God om iedere genade naar jullie te laten overvloeien, opdat, in alles altijd alle tevredenheid hebbend, jullie overvloeiend zijn tot ieder goed werk.' [prCV]

'Iedere genade'?

Een welriekend boeket: God heeft ons uitgekozen en in genade gered, wij zijn gerechtvaardigd en verzoend, wij hebben vrije toegang tot de Vader, wij zijn verzegeld zijn met de geest der belofte.

Maken deze en de vele overige genadegaven ons niet enorm blij en intens dankbaar?

Hoe zit het dan met 'overvloeiend zijn tot ieder goed werk'? Moeten wij goede werken doen om van God overvloeiende genade te ontvangen?



Volstrekt niet! Het is juist andersom: juist omdat God ons een overvloed van Zijn liefdevolle genade schenkt, stimuleert ons dat om zelf ook een kanaal van zegen te zijn voor de naaste.

'Ieder goede werk?'

Jawel, maar geen werken om bij God in een goed blaadje te komen! Dat zou de dwaasheid ten top zijn! Het zijn juist ál die goede werken die God Zelf gereedgemaakt heeft, opdat daarin wij zullen *wandelen!* ^{Ef.2:10} Het leidt onze geest naar een oase van volkomen rust en tevredenheid!

maandag 30 nov. **Exodus 32:15,16**

'Toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af met de twee stenen tafelen der getuigenis in zijn hand, tafelen, die aan beide zijden beschreven waren: aan de éne en aan de andere zijde waren zij beschreven. De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op tafelen gegrift.'

Wat een bijzonderheid dat God Zich tot een volk richt, uit alle volken op aarde, en hun **geschreven woorden** geeft! God is vastbesloten om deze twaalf stammen tot uitverkooren volk te maken.

'Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.' ^{Ex.19:5}

En God geeft hun daarbij het richtsnoer om Hem welgevallig te zijn, het medicijn om te leven: de Tien Woorden. Wat heeft God er niet voor over om dit volk tot een bijzonder koninkrijk te maken!

'En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.'

Aandachtig luisteren; het bleek op vele momenten moeilijker te zijn dan gedacht! Maar God is getrouw aan Zijn woord en ziet voorbij aan wat mensen doen!