

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51.¹

vrijdag 1 jan. **Spreuken 10:22**

'De zegen des Heren die maakt rijk!'

'Het leven begint pas met Jezus in je hart!' Het is een bekend lied, dat duidelijk wil maken dat je leven pas echt leven is, als je Jezus mag kennen als opgestane Heer!

Jongeren denken soms: geloven is niets voor mij, dat komt later wel! Maar het is juist zo mooi om te weten dat de zegen van God je rijk maakt, nu! Dat geldt ook voor het komende jaar: in Christus zijn we ongelofelijk rijk; Hij draagt ons in alle omstandigheden. Dat geldt voor oud en jong!

En daarom: een gezegend 2021!

zaterdag 2 jan. **Spreuken 22:11**

'Wie reinheid van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn vriend.'

Het woord 'genade' (chen) heeft in het Hebreeuws te maken met: blijk geven van liefde.

Soms wordt het vertaald met 'gunst' of 'aangenaam'.

In deze tekst in Spreuken wordt het woord vertaald met 'vriendelijkheid'.

Onze daden mogen genade uitstralen en onze woorden mogen vol van genade zijn.

Een prachtig voornemen voor 2021!

zondag 3 jan. **Spreuken 16:24**

'Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.'

Als onze woorden zo'n uitwerking zouden hebben voor jezelf en voor de mensen om je heen, dan wordt er naar je uitgekeken, zoals naar een arts die een genezend medicijn komt brengen.

Jouw woorden mogen zoet zijn, voor je/de kinderen, je echtgenoot, de mensen die jij mag ontmoeten vandaag.

Het boek Spreuken staat bekend om zijn prachtige woorden en praktische raad. Ook voor vandaag een gouden handvat voor jong en oud:

Mogen de woorden van jouw mond en de overleggingen van je hart tot zegen zijn voor de ander!

maandag 4 jan. **Psalm 22:4-5**

In deze tekst leest u driemaal het trefwoord 'vertrouwen'. Het is de vertaling van een Hebreeuws woord dat ook in het nieuwe jaarthema voorkomt. Dit blijkt in de oude Griekse versie vaak overeen te komen met het trefwoord 'verwachten'.

Gaan vertrouwen en verwachten inderdaad niet hand in hand? Hoe zou je iemand kunnen vertrouwen van wie niets te verwachten valt? Andersom al helemaal niet!

In Psalm 22 is David aan het woord. Later zou onze Heer aan het kruis deze psalm citeren. De psalm getuigt van een absoluut Godsvertrouwen. Daarvan getuigt ook de apostel Paulus in Romeinen 8:23-24, waarin hij stelt dat wij gered zijn, in genade, met een verwachting, waarop wij heel vast kunnen vertrouwen: zoonschap, de innigst denkbare en onverbreekelijke band met onze God en Vader!

dinsdag 5 jan. **Psalm 22:10**

Wie kent niet die lieflijke aanblik van een baby'tje aan de borst van zijn moeder? Er zijn maar weinig andere taferelen die beter de serene rust, de warme liefde en innige geborgenheid van moeder en kindje weergeven.

Dat beeld gebruikte David om zijn relatie met *Jahweh* tot uitdrukking te brengen, een relatie die berust op 'vertrouwen' – hetzelfde woord als in ons jaarthema.

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV

prCV = proeve van concordant vertalen: een nog niet afgeronde concordante vertaling, of een vertaling van de schrijver/ster volgens de concordant vertaalmethode

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Maar geldt hetzelfde niet voor ons die in Christus zijn? Wij zijn immers door God gered en met een heilige roeping geroepen. ^{2Tim.1:9} [NCV]

Een baby'tje ligt in restloos vertrouwen aan de moederborst. In datzelfde restloze vertrouwen mogen ook wij ons gevoed door Zijn Woord en gekoesterd door Zijn liefdevolle genade weten. Niets en niemand kan ons van Hem scheiden!

woensdag 6 jan. **Psalm 22:11**

In de voorafgaande versregels lezen wij, welke spot David in zijn lijden naar het hoofd geslingerd kreeg. Het was een spot die suggereerde dat God hem had laten stikken. Dezelfde hoon kreeg onze Heer aan het kruis te horen.

Ook wij krijgen soms iets dergelijks te horen: 'Wie kan nog in een God geloven, als er zoveel lijden in de wereld is!'

Zouden wij daarin met hen meegaan? Dat is onmogelijk wanneer wij met God, door Zijn genade, een heuse Vader-zoonrelatie hebben gekregen. Dan kunnen wij toch niet anders dan beamen wat in het hier aangehaalde psalmvers staat. Het is een waarheid die past bij wat Paulus in Efeziërs 1:4 schreef: '*... zoals Hij ons heeft uitgekozen in Hem [Christus] vóór de nederwerping der wereld ...*' Wie of wat zal ons ooit van Hem en Zijn liefde kunnen scheiden?

donderdag 7 jan. **Psalm 37:5 (1)**

Psalm 37 belicht de zegeningen voor de mens die in zijn wandel *Jahweh* volgt en blindelings op Hem vertrouwt, zoals een schaap op zijn herder. Blindelings? Ja, want alleen Hij overziet alles tot in detail en is de Enige Die kan beoordelen wat voor ons nodig is.

Wie alles van Hem verwacht, zal niet in de duistere spelonken van het kwaad belanden, ook niet in de klauwen vallen van de vele wettelozen om hem heen.

Ook hier draait het om het hetzelfde woord als in ons jaarthema: 'vertrouwen'. Dat berust op een vast overtuigd zijn, een stellige verwachting hebben. Paulus wees ons op vele malen hogere verwachting: '*Christus onder jullie, de verwachting [elpis] van de heerlijkheid.*' ^{Kol.1:27}

Hoe zou de Vader dit vertrouwen ooit kunnen beschamen?

vrijdag 8 jan. **Psalm 37:5 (2)**

Vertrouwen op *Jahweh* is niet iets dat op zichzelf kan staan. God daadwerkelijk geloven kan niet samengaan met eigengereid handelen. Wie zijn ziel en zaligheid aan Hem leert toevertrouwen, wordt steeds dover voor de influisteringen van eigen wijsheid en vooral van de listige Tegenwerker.

Wees niet ongeduldig, maar wacht op God, want Hij zal doen! Let echter wel hierop: Hij zal doen naar wat *HIJ* goed voor jou acht.

Paul Gerhardt (1606-1676) had geleerd zijn wegen gerust aan God te bevelen:

*Laat Hem besturen, waken!
't Is wijsheid, wat Hij doet.
Zó zal Hij alles maken,
dat g' u verwond'ren moet.*

zaterdag 9 jan. **Psalm 56:3 en Efeziërs 1:13**

Angst kan ons hevig naar de keel vliegen. Deze psalm heeft voor ons dan de best denkbare raad: *volkomen* op God vertrouwen – hetzelfde woord als in ons jaarthema.

Het is diezelfde God van Wie Paulus in zijn brieven getuigt. Daarin lezen wij al vóór de nederwerping der wereld door de Vader in Christus uitgekozen te zijn. Hij heeft ons in liefde tevoren bestemd tot het zoonschap door Christus Jezus voor Zichzelf. Anders gezegd: nog vóór ons DNA-materiaal in de moederschoot tot ontwikkeling kwam, had God dat al vóór de nederwerping van de wereld voorzien en het zo door talloze geslachten heen geleid. Wonderlijk!

De Vader kent ons en heeft ons Zijn zegel opgedrukt. Geen macht ter wereld is in staat dat '*zegel van de geest van de belofte*' ^{Ef.1:13} te verbreken. Daarop mogen wij vandaag en alle overige dagen van ons leven vertrouwen.

zondag 10 jan. **Psalm 56:11**

Vandaag overdenken wij wederom een aspect van het trefwoord 'vertrouwen' in ons jaarthema. Met een God Die ons zó dicht nabij is – wat zou een mens ons dan nog kunnen doen?



Een mens, 'adam', is een door God uit stof van de aardbodem geformeerd schepsel. In die nederige hoedanigheid kan een mens Zijn Schepper nimmer de baas worden.

David kende zijn plaats als mens en ook die van zijn vijanden. Hij is ervan doordrongen dat wie God aan zijn zijde heeft, voor geen mens, geen sterveling bang behoeft te zijn. Daarom kan hij na de ellende die hij al direct na zijn vlucht voor Saul moest doormaken, deze woorden bij zichzelf en zijn toehoorders inprenten. In dezelfde bewoordingen staat dit in Psalm 118:6 en, in het Grieks, in Hebreeën 13:6.

Drie getuigen: David, een feestlied en de Hebreeënbrief. Is het dan waar of niet?

maandag 11 jan. **2 Samuël 1:2-16**

Vandaag is een ander trefwoord uit ons jaarthema aan de beurt: steunen.

Wij lazen dat Saul op zijn speer leunde. Er had evengoed 'steunen' kunnen staan. In beide gevallen gaat het om hetzelfde Hebreeuwse trefwoord.

Saul was klaarblijkelijk in de strijd al zo murw geslagen, dat hij de steun van zijn speer nodig had.

Aan het relaas van deze jonge Amalekiet zat echter een verdacht luchtje! Lees 1 Samuël 31:1-6 maar eens. De jongen stond te liegen dat ie barstte. Dat heeft hij met de dood moeten bekopen.

Worden ook wij niet dagelijks geconfronteerd met leugens? Er is echter een gezegde dat luidt: een zwaard liegt niet. Doet je dat niet denken aan het zwaard dat wij van God meegekregen hebben, Zijn Woord? Waarop zouden wij ooit beter kunnen vertrouwen en steunen?

dinsdag 12 jan. **Genesis 18:4**

Volgens het Hebreeuws staat er niet 'vlijt u neder onder de boom', want voor 'vlijt' staat precies hetzelfde woord als in ons jaarthema: 'steunt'.

Uit de verzen 1-16 blijkt dat Abraham bezoek heeft gekregen van *Jahweh*, in de gestalte van een sterfelijk mens, samen met twee anderen. Het was op dat moment smoorheet en, geheel zoals het in het Oosten nog steeds gebruikelijk is, nodigt Abraham hen gastvrij uit. De boom bij zijn tent biedt hun beschutting tegen de zonnehitte. Daar kunnen zij rusten, in een ontspannen houding achterover leunend of steunend op een elleboog.

Nu waarschuwt het jaarthema ons ervoor niet te steunen op ons verstand. Zou ons dat dan géén heerlijke rust bieden? Neen, want later zou wel eens kunnen blijken dat wij het helemaal verkeerd hadden! Dan is het: wég rust!

woensdag 13 jan. **Jesaja 31:1**

In deze tekst gebruikt Jesaja precies dezelfde werkwoorden als in ons jaarthema voorkomen. In onze dagen zou hij wellicht geschreven hebben dat Israël niet moet steunen op militairen en oorlogstuig, maar op *Jahweh*. Ook de rest van de wereld zou dit in de oren moeten knopen. Militaire parades met ellenlange stoeten van tanks, pantservoertuigen, opleggers met raketten, als robots geprogrammeerde soldaten in dreunende ganzenpas – allemaal ijdel vertoon in de ogen van hen die God kennen en uitsluitend op Hem vertrouwen.

Laten wij daarom zelf ook het 'Wee hun' van Jesaja serieus nemen!

Wie op God vertrouwt Die werkelijk *álles* in Zijn hand heeft, is immuun voor dit soort akelige ijdelheden.

donderdag 14 jan. **Jesaja 50:10**

Ook hier dezelfde woorden als in ons jaarthema. Jesaja bindt zijn volksgenoten op het hart uitsluitend en alleen op God te steunen. In ellendige, duistere tijden geeft God steun aan hen die van angst en zorgen wankel op de benen staan. In barre omstandigheden biedt alleen 'de naam *Jahweh*' (zo staat het in het Hebreeuws) vertrouwen en kunnen wij het alleen van Hem verwachten.

Kennen wij de naam *Jahweh*? Jazeker, als *Kurios*, *Heer* Jezus Christus, de naam boven alle naam!

Laten wij ook vandaag weer de blik naar boven richten, weg van al dat gestommel op aarde. Ons leven is verborgen met de Christus in God. ^{Kol 3:2-3}



vrijdag 15 jan. **Psalm 56:11a**

'In God prijs ik het Woord ...' ^[HSV]

De scharlaken draad door deze psalm is 'vertrouwen'. In de verzen 3, 4 en 11 van de psalm zie je het in één zin met 'vrees' staan. Iets dat ons vrees aanjaagt, kan onze blik afbuigen naar het gedoe op aarde en niet naar onze hemelse Vader. In benarde situaties komt het aan op geloof: vertrouwen op wat God hiermee uitwerkt, ook al zien wij het resultaat nog niet. God heeft ons Zijn Woord gegeven, sterker nog, het vleesgeworden Woord, onze Heer en Redder Jezus Christus. Dank zij dat Woord mogen wij weten dat Hij alles uitwerkt ten goede. ^(Ro 8:28). 'Nader tot U, o Heer, nader tot U; drukt mij de zorg terneer, dat 'k kom tot U. In al mijn pijn en smart wens ik met heel mijn hart dicht bij U te zijn, nader tot U!' Amen.

zaterdag 16 jan. **Psalm 56:11b**

'... in de HEERE prijs ik het Woord.' ^[HSV]

Voor HEERE mogen wij *Jahweh* lezen, in het Grieks steevast met *Kurios*, Heer, vertaald. Wij kennen Jezus, de *Kurios*, als het vleesgeworden Woord. Want Hij was het Die de vorm van God (als *Jahweh*) verlaten heeft om de vorm van slaaf (als mens) aan te nemen. Wij hebben Hem als *de Christus* leren kennen. Door Hem werkt God Zijn voornemen van de eonen verder uit.

Het pad waarlangs dat verloopt, is beslist geen sinecure. Niettemin kennen wij door het Woord reeds het eindresultaat: iedereen, niemand uitgezonderd, zal uiteindelijk tot de Vader komen! Is dat geen reden om in een lofzang uit te barsten? Alle tong zal belijden: *'Heer is Jezus Christus', tot verheerlijking van God, de Vader.* ^{ⁱFil.2:5-10}

zondag 17 jan. **Spreuken 3:5b**

Wij proberen vaak de bedoeling, betekenis, gevolgen of achtergrond van allerlei gebeurtenissen te doorgronden. Het resultaat noemen wij 'inzicht'. Dat is wat het betreffende Hebreeuwse woord bedoelt

De tekst waarschuwt ons er echter voor niet op eigen inzicht te steunen. Het zou wel eens een krakkemikkige steun kunnen blijken! Bedenk dat onnoemelijk veel factoren onze handel en wandel beïnvloeden: klimaat, hormonen, genen, familie, financiën, conditie, woon- en werksituatie, zorgen, karakter enzovoort.

De Enige Die *alles* tot in detail overziet, in ieders leven, is onze God en Vader. Hij heeft alles al in Zijn plan ingepast. Dat is reden te over niet op ons ikke, maar volledig op Hem te vertrouwen!

Wie dat inzicht heeft, is een gezegend mens!

maandag 18 jan. **1 Corinthiërs 1:4, 5**

'Ik dank mijn God altijd aangaande jullie vanwege de genade van God op jullie, die aan jullie gegeven wordt in Christus Jezus, dat in alles jullie rijk gemaakt worden in Hem, in alle woord en alle kennis ...'

Steeds verwonder ik me er over dat God in Christus zó dichtbij gekomen is! Wat een verschil met de tijd van het oude Israël.

Als Paulus dit met een dankwoord zegt tegen de Corinthiërs, dan is al snel duidelijk hoeveel de Corinthiërs hebben ontvangen door de prediking van Paulus. Grote vreugde geeft het om te zien wat er nog meer onthuld wordt. De gemeente te Korinthe kreeg al een ruim voorschot aan heerlijke waarheden toebedeeld in deze eerste brief.

Als u mij vandaag vraagt: *Ben je rijk geworden in Hem? Dan kan ik alleen maar uitroepen: JA! Dank U, voor Uw grote genade!*

dinsdag 19 jan. **1 Corinthiërs 1:18**

'Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.'

Dit woord kan niet genoeg in overweging genomen worden. Het is typisch zo'n bijzondere opmerking van de apostel Paulus: het woord des kruises.

Een apostel is een gezaghebbend gezant van Christus, waarbij Paulus bij uitstek de apostel van de natiën is. En omdat het evangelie van de voorhuid [de 'heidenen'] anders is dan het evangelie van de besnedenheid [Israël], is het ook heel onderscheidend daarvan.



Grote verbazing trof me, toen ik eens in een gesprek met een gelovig christen hem hoorde zeggen, dat hij het niet zo op Paulus had – “dat was maar een irritante man.”

Dat deed mij verdriet, niet omdat hij mij hiermee op mijn plaats zette. Maar als je Paulus wegstreept, neem je dan ook afstand van die kracht Gods, van iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus, en nog zóveel meer? *Het is mij voor jullie gegeven 'het woord van God compleet te maken!'* uit Kol.1:25

Het is geen wonder meer om te kunnen zeggen: *Ik ben rijk geworden in Hem!* Het grote wonder is, dat reeds zeer lang tevoren tot onze redding besloten werd!

woensdag 20 jan. **Mattheüs 6:34**

'Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.'

Tja, tegenwoordig is er zoveel kwaad op een dag te vinden, dat het bij wijze van spreken te veel is om in 24 uur te passen! Maak je géén zorgen ... Nou, dat lukt niet 'altijd', zeker niet als ik erover na ga denken; daar wordt het meestal niet beter van.

Als ik denk, dan denken (of bidden) in woorden; woorden vanuit Gods woord. En één dag tegelijk!

'God is getrouw, Die zal niet gedogen, dat je boven jouw vermogen beproefd wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat je in staat bent er onder te blijven staan.' 1Cor.10:13

En als de dag ons echt zwaar valt:

'... om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus onze Redder, Die ons bergt uit de komende toorn.' 1Thess.1:10

God is er altijd. Hij ziet ons, kent ons, en bergt ons. Wij zijn geredden in Zijn Zoon.

Wat is dat een rustgevende waarheid in een boze eon!

donderdag 21 jan. **1 Corintiërs 2:3-5**

'Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.'

Hier laat Paulus zien dat hij kwetsbaar is. Hij beroemt zich nergens op, zoekt naar de uitstekende woorden om de gemeenteleden te Korinthe datgene te schrijven, wat in genade passend is bij hun toestand. Hij verwacht dat hun geloof hiermee opgebouwd zal worden in de kracht van God.

Zo gelden ze ook voor ons, de woorden van het evangelie van de natiën aan Paulus toevertrouwd, zonder dat wij van iemand zijn, anders dan van Christus, de Heer! Hij leeft in ons!

vrijdag 22 jan. **Spreuken 3:5**

'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.'

Als Mozes ziet hoe een Egyptenaar zijn volksgenoot mishandelt, neemt hij het voor hem op en slaat de Egyptenaar neer. Hij meende (zijn inzicht), dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven. Maar zij zagen het niet in. Zijn broeders werden niet overtuigd ... totdat God Zelf hem veertig jaar later roept tot zijn bediening!

Niet overmoedig zijn, maar ootmoedig, en zien en vertrouwen op wat God geeft. En dat is zoveel! Elke dag.

zaterdag 23 jan. **Efeziërs 2:19**

'Dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvenden, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God ...'

Uitspraken die erg bekend zijn, kunnen wel eens naar de achtergrond raken. Niet iedereen staat altijd zo stevig in zijn schoenen, zeker in deze tijd waarin de onderlinge ontmoeting bemoeilijkt wordt door een besmettelijke ziekte.

Herinner je dan deze woorden! Wij zijn in de nabijheid van God geplaatst, hebben vrije én voortdurende toegang tot de levende God! Niet langer als gasten (van het volk Israël) maar als gezinsleden van God! We hebben een hemels thuis!!



zondag 24 jan. **Hebreeën 12:3**

'Vestigt dan uw aandacht op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.'

Dat kan ook ons gebeuren, matheid van ziel, waardoor we verslappen. Als het de ziel betreft, gaat het om ons gevoel. Dat zit de zekerheid van het geloof wel eens in de weg, met name als 'ons' evangelie door tegensprekers gelasterd wordt. Vestig dan uw aandacht op Hem.

Tegenwoordig zeggen we: je moet je daarop focussen! Nou, de groeten aan dat 'moeten'. We leven uit genade, zoeken wat boven is, waar Christus is, zittend aan Gods rechterhand. Als we ons dat indenken, zullen we niet door tegenspraak afgemat worden, maar genieten van de rijkdom van onze heerlijke verwachting!

Fijne zondag!

maandag 25 jan. **Efeziërs 4:20**

'Jullie echter leren de Christus zo niet ...'

Deze letterlijke concordante vertaling van het vers is 'geheel anders' dan de tekst weergegeven in de NBG-vertaling. Vanuit de NBG-vertaling heb je de neiging om dit als een vermaning te lezen, dat wij als gelovigen ons vooral anders moeten gedragen dan de ongelovige medemens.

Maar Paulus doet hier geen beroep op de mens zelf, vertelt niet wat wij zouden moeten doen – want als dat zo zou zijn, creëert het hooguit geveinsdheid – maar Paulus doet een beroep op wat ons is onderwezen met betrekking tot de Christus. Hij moedigt ons als lezers aan om omhoog te kijken, waar Christus is. ^{Kol.3:1}

Gezond onderwijs spreekt over wie Hij is en wat Hij bij machte is te doen. Dat geeft een mens werkelijke blijdschap en doet ons veranderen!

dinsdag 26 jan. **Efeziërs 6:12 (1)**

'... want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.'

Wanneer wij als gelovigen strijd ervaren, zal over het algemeen, voor het oog, deze strijd een strijd lijken tegen mensen van vlees en bloed. Maar de Schrift zegt dat wij geen strijd hebben tegen vlees en bloed, maar dat er achter dat van wat wij zien, andere machten verborgen zijn.

woensdag 27 jan. **Efeziërs 3:10**

'... opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemel de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.'

God maakt nu, door Zijn ekklesia [uitgeroepen] aan de overheden en machten in de hemel Zijn veelkleurige wijsheid bekend.

Die machten zijn de geestelijke krachten die deze wereld beheersen – achter de schermen, want het zijn geestelijke machten en dus onzienlijk.

Wij zijn hun opponenten, omdat we met Christus zijn gesteld over het universum. ^{Ef.1:22}

donderdag 28 jan. **Efeziërs 6:12 (2)**

'... want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.'

De strijd die wij ervaren is dus inderdaad niet tegen vlees en bloed, want achter de zichtbare strijd bevinden zich deze onzienlijke machten. Wij hoeven ons ook geen zorgen te maken, want in Christus zijn we meer dan overwinnaars. ^{Rom.8:37} De afloop staat al vast, Hij heeft de overwinning behaald en wij zullen met Hem over het universum gesteld worden.

vrijdag 29 jan. **Efeziërs 6:14-17**

'Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende



pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God.'

Paulus roept ons op om de geestelijke wapenrusting aan te trekken. Niet om actief te strijden, maar om te blijven staan.

Onze strijd is niet om de strijd aan te gaan, – wij worden bestreden – maar om daarin staande te blijven. De geestelijke wapenrusting die ons is gegeven, zal ons gehele lichaam bedekken ter verdediging. Waarheid zal ons kracht geven, rechtvaardigheid zal ons bewaren en het evangelie des vredes zal de menselijke wapens, die door de geestelijke machten worden ingezet, verzoenen.

Paulus gebruikt in Efeziërs 6 tot vier keer toe het woord 'staan' of 'staat dan!', namelijk staan in Zijn overwinning. Succes verzekerd!

zaterdag 30 jan **Jeremia 1:11**

'En het woord des HEREN kwam tot mij: "Wat ziet gij, Jeremia?" Toen zeide ik: "Ik zie een amandeltwijg." Daarop zeide de HERE tot mij: "Gij hebt goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen."

Bij het lezen van deze tekst ontgaat ons de logica van het gesprek. Maar de betekenis wordt duidelijk, wanneer je de tekst vanuit het Hebreeuws volgt.

Het woord 'amandel' klinkt in het Hebreeuws hetzelfde als woord voor 'waken' of 'waakzaam'. De amandelboom draagt deze naam omdat ze als eerste in het voorjaar ontwaakt en bloesem draagt. Daarmee is de amandel ook een embleem van de eersteling uit de doden. Denk bijvoorbeeld aan de staf van Aäron, die in de nacht amandelbloesem voortbracht. ^{Num.17:8} De amandel brengt leven voort als alles nog doods is.

Maar denk ook eens de menorah-kandelaar in het heiligdom, die een gestileerde amandelboom is waarvan het licht dag en nacht scheen. De amandel brengt leven voort als alles nog doods is en het brengt licht voort, terwijl alles duisternis is! In de nacht, als iedereen slaapt, dan waakt Hij ... over *Zijn* woord!

zondag 31 jan. **Kolossenzen 1:5**

'... om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie ...'

Paulus had gehoord, hoe het evangelie van de genade van God, in Kolosse was ontvangen. ^{vs.6} Hij dankte daar voortdurend voor ^{vs.3} en ook voor de liefde die er onderling was. Maar let dan vooral eens op het *motief* van die onderlinge liefde: die liefde was er vanwege *de hoop* die voor hen was weggelegd in de hemelen.

In de wereld is 'houden van', vooral gebaseerd op het *verleden*; op wat een ander gedaan heeft, of juist niet; men bekijkt en beoordeelt de ander door de bril van wat men heeft meegemaakt en op ervaringen.

Maar hoe anders was het bij de Kolossenzen, die Paulus aanschrijft! Zij zagen elkaar in de heerlijkheid die straks *definitief* hun deel zou zijn. Volmaakt! Met dat voor ogen is het zoveel gemakkelijker elkaars onvolkomenheden van dit moment te verdragen.

Zo'n hoop doet met recht leven, en liefhebben. Het is een blijde hoop voor de toekomst en voor vandaag *daarom* een bron van liefde; niet *belast* door het verleden, maar *verlicht* vanuit de toekomst!