

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

maandag 1 maart. **Efeziërs 3:17-19** ^[NCV]

¹⁷... en dat Christus door het geloof in jullie harten woont, jullie die in liefde geworteld en gefundeerd zijn, ¹⁸ opdat jullie uitermate sterk zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is ¹⁹ en te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus, opdat jullie compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God.

Inleiding

Deze vier verzen uit Efeziërs 3 beschrijven in zulke bijzondere en hoogstaande woorden een geheim, waarover wij minstens de hele week kunnen nadenken. Deze woorden wijzen op de inhoud van een geheim, dat aan ons in genade geschonken is.

In de komende dagen zullen wij dit gedeelte van het geheim overdenken, aangemoedigd door wat Paulus schreef in 1 Corinthiërs 2:6-7:

⁶ Maar wij spreken wijsheid onder hen die gerijpt zijn, maar niet de wijsheid van deze eon, noch van de oversten van deze eon, die buiten werking worden gesteld, ⁷ maar wij spreken wijsheid van God in een geheim – een wijsheid die weggehouden was, die God tevoren bestemd heeft, vóór de eonen, tot onze heerlijkheid.'

Misschien kunnen we deze vier verzen uit Efeziërs 3 vandaag nog een keer aandachtig lezen; dan overdenken we morgen wat vers 17 ons te zeggen heeft.

dinsdag 2 maart. **Efeziërs 3:17** ^[NCV]

¹⁷ ... en dat Christus door het geloof in jullie **harten** woont, jullie die in liefde geworteld en gefundeerd zijn ...'

Geloof is het geschenk van God. Het geloof dat God ons geeft, is dat redding alleen door het geloof van Jezus Christus is, in genade. Door dit bijzondere geschenk woont Christus in ons hart.

Het hart van de mens is verraderlijk en diep, wie kan het kennen? ^{Jer.17:9}

Nu Christus in ons hart woont, voedt Zijn liefde ons hart en heeft het een vast fundament gekregen. Vers 17 maakt deel uit van het gebed van Paulus voor ons [vanaf vers 14]. Ons jaarthema spreekt hiervan: '... *vertrouw op de Heer met heel je hart* ...' ^{Spr.3:5}

Zo zal de vrede van God, die al het denken te boven gaat, onze harten en onze gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.

Een beter begin en gebed voor deze dag is eigenlijk niet te bedenken.

woensdag 3 maart. **Efeziërs 3:18^a** ^[NCV] – *Uitermate sterk*

¹⁸ ... opdat jullie (...) uitermate sterk zijn ...

Nu ons hart gevoed wordt door de liefde van Christus en een vast fundament heeft gekregen, wordt het niet meer heen en weer geslingerd door allerlei meningen en opvattingen. Het gelooft wat God heeft gezegd.

Dat is de geweldige sterkte, het vaststaan, ^{vs.14} om Gods beloften als zekerheid in ons innerlijk te bewaren door Zijn geest. Dan gaan we beseffen, waartoe Hij ons geroepen heeft.

Hij, Die ons tevoren kende, bestemt ons ook tot heerlijkheid. Dát is de vastheid van Zijn belofte; dat kan je hart ook vandaag opnieuw sterk maken, dwars door de moeiten, het verdriet en de leugens om ons heen.

donderdag 4 maart. **Efeziërs 3:18^b** ^[NCV]

'... om tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is ...'

'om te beseffen', daar gaat vers 18 mee verder. 'Beseffen' heeft te maken met iets 'grijpen'. Paulus grijpt naar iets, de verheerlijking, waarnaar hij zich uitstrekt. ^{Fil.3:12}

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV ° Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Hier staat hetzelfde Griekse woordje, dat nu vertaald is met 'beseffen'. Iets *grijpen*, betekent hier: iets met je verstand of geest (*be*)*grijpen*: begrijpen wat de dimensies zijn van breedte en lengte en diepte en hoogte met betrekking tot onze roeping in Gods voornemen van de eonen.

Ons verstand en onze menselijke geest zijn daar niet toereikend voor. Een geest van wijsheid en onthulling van God opent voor ons het geweldige perspectief van onze roeping. God heeft jou daar persoonlijk voor uitgekozen. Bedenk eens wat dat betekent!

vrijdag 5 maart. **Efeziërs 3:18^b** ^[NCV]

'... wat de **breedte en lengte** en diepte en hoogte is ...'

Gisteren namen we al en aanloopje naar deze vier dimensies – de ontdekkingsreis naar het *begrijpen* ervan.

God heeft Christus niet alleen als Hoofd over de aarde met haar volken aangesteld, maar ook over de hemelen en de bewoners daarvan. Christus zal in de toekomst, als de Messias van Israël, leidinggeven om het volk Israël in te zetten als het instrument om alle volkeren tot God te brengen, over de **breedte** van de aarde en gedurende de **lengte** van de tijd.

Morgen denken we na over *de diepte* en *de hoogte* waartoe Hij óns geroepen heeft.

zaterdag 6 maart. **Efeziërs 3:18^b** ^[NCV]

'... wat de **breedte en lengte** en **diepte en hoogte** is ...'

Gisteren zagen we dat Christus Hoofd is van wat op de aarde is, ^{Ef.1:10a} en ook Hoofd van wat in de hemelen is.

Met Christus als Hoofd van alle hemelse bewoners, bewerkt God het om nu gelovigen uit alle volken uit te kiezen om de bewoners van de hemelen tot God terug te brengen.

De hoogte van de hemelen zijn het domein van deze groep gelovigen. Aan hen heeft God onthult wat zelfs **de diepte** van Gods geest is. ^{1Cor.2:10}

Onze verheerlijkte Heer, Christus Jezus, zal de gelovigen die geroepen worden via het evangelie van de apostel Paulus in heerlijkheid leiden om Zijn instrument voor de hemelbewoners te zijn.

Die gelovigen zijn wij, die al vóór de eonen ertoe bestemd zijn om Gods veelvuldige wijsheid, in een geheim, aan de hemelingen bekend te mogen maken. ^{1Cor.2:7}

zondag 7 maart. **Efeziërs 3:19^a** ^[NCV]

¹⁹... te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus ...'

'Wanneer ik profetie had en alle geheimen en kennis zou waarnemen en alle geloof had (...) maar geen liefde zou hebben, ik ben niets.' ^{1Cor.13:2} Niets heeft waarde zonder de (belangeloze) liefde. Menselijk kennis kan de liefde van God niet bereiken. 'Wat het oog niet ziet, wat het oor niet hoort en waartoe geen mensenhart is opgestegen, zoveel maakt God gereed voor hen die Hem liefhebben.' ^{1Cor.2:9}

Christus is de Zoon van Gods liefde. De alles overstijgende liefde van Christus is alleen te kennen door Gods geest die ons tot de hoogste hemelen optilt. Dan zien wij wat God ons samen met Hem in genade schenkt. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. ^{Rom.8:38-39}

maandag 8 maart **Filippenzen 1:1-12** – *Alleen God zij dank*

We gaan deze week het Bijbelboek Filippenzen lezen, een brief van Paulus waarin het 'gedrag' (of met een mooi woord: onze 'wandel') centraal staat. De brief is gericht aan de 'heiligen in Christus Jezus'.

'Heiligen' zijn mensen die 'apart' geplaatst zijn. Dat kan eigenlijk van iedereen gezegd worden, maartwee groepen springen er in de Bijbel wel extra uit, namelijk de Joden en degenen die Christus Jezus als Heiland hebben leren kennen (mensen uit zowel de Joden als uit de heidenen). Aan hen is deze brief in het bijzonder gericht.

In de verzen 1 t/m 12, die we vandaag lezen, begint Paulus met 'dankzegging'. Het is tekenend voor Paulus dat hij begint met danken (ons ten voorbeeld). Hij begint met danken voor de gemeente – de leden van de gemeente zijn deelgenoten van de genade die aan Paulus is verleend. Met ons samen ziet hij uit naar de Dag van Christus. Dat is de dag waarop Christus de gemeente die Zijn lichaam is tot Zich zal trekken in de hemelen.



dinsdag 9 maart **Filippenzen 1:12-26** – *Zegen, ondanks lijden*

Paulus heeft in zijn leven veel tegenwerking en problemen ontmoet; elders in zijn brieven geeft hij daar een opsomming van. Als hij de brief aan de Filippenzen schrijft, zit hij in Rome in de gevangenis. Hij ervaart dat (ook) die omstandigheden tot zegen strekken; niet alleen hij wordt erdoor bemoedigd, maar ook 'broeders' die dankzij de gevangenschap van Paulus met nog meer overtuiging het woord Gods spreken.

Paulus is in afwachting van zijn verschijnen voor de keizerlijke rechtbank. Hij ziet daar niet tegenop, integendeel, hij hoopt dat door zijn getuigenis aldaar, Christus groot gemaakt zal worden.

Dan komt Paulus op het punt aan, dat hij eigenlijk niet goed weet wat beter voor hem persoonlijk is: leven of sterven. Wat hem betreft lijkt hij te kiezen voor sterven, maar hij realiseert zich ook, dat hij nog nodig is voor de gemeente: '*... opdat gij verder moogt komen en u in het geloof verblijden.*' vs.25b

woensdag 10 maart **Filippenzen 1:27-2:18** – De volharding in de gezindheid van Christus

In de eerste verzen van dit gedeelte staat de kernboodschap van Paulus in deze brief: adviezen voor ons gedrag. Concreet: sta vast, strijd mee, en laat je niet bang maken.

Gelijk daarna maakt Paulus duidelijk, dat het niet alleen genade is om in Christus te geloven, maar ook voor Hem te lijden. Dat is een veelzijdig en moeilijk thema ...

Wat houdt dat in onze eigen situatie in?

In hoofdstuk 2:1-11 doet Paulus een dringend beroep op de gemeenteleden om zich waardig hun roeping te gedragen. Hij roept op tot gehoorzaamheid, en stelt de gehoorzaamheid van Jezus aan de Vader als voorbeeld.

Deze gehoorzaamheid wordt uitgewerkt in de verzen 12 t/m 18. Bijzondere tekst is dat '*God zowel het willen als het werken in ons bewerkt*'. Dat zou er bij oppervlakkige beschouwing toe kunnen leiden dat je zegt: God bepaalt toch wat ik wil, dus ik wacht wel af. Iedereen snapt dat dat niet bedoeling is ... Paulus zegt vlak daarvoor: '*blijf (...) uw behoudenis bewerken ...*' Met andere woorden: doe net alsof het van jou afhangt, maar weet, dat het God is Die alles stuurt, ook in jou.

'... onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht ...', vs.15 dat is een goede karakteristiek van wie we zouden moeten zijn, en hoe we in deze wereld staan.

donderdag 11 maart **Filippenzen 2:19-3:1** – *Warm aanbevolen*

Let nog even op het begin van deze brief: hij is geschreven door Paulus, samen met Timotheüs.

Timotheüs is het beeld van de onbedorven, gelovige jongeling; toegewijd, maar blijkbaar nog niet altijd serieus genomen ... Paulus komt in dit gedeelte voor hem op en beveelt hem aan.

Maar niet alleen Timotheüs, ook Epafroditus wordt aanbevolen. Kort geleden nog doodziek, maar nu vol motivatie om de gemeente in Filippi te ondersteunen en te bemoedigen.

Stel je eens voor: in het jaar 60 na Christus, gaan twee mannen op pad van Rome naar Filippi in Griekenland. Hoe veel geld zouden ze bij zich hebben gehad, hoe kregen ze bescherming, waar moesten ze slapen, etc.? Veel vragen en onzekerheden. Maar ze gingen op weg, ook ons ten voordeel. (Via hun prediking is het goede bericht naar onze streken gekomen.) God is verheerlijkt in hun gedrag.

vrijdag 12 maart **Filippenzen 3:2-16** – *De ware gerechtigheid*

Het begin van dit gedeelte is een aanklacht tegen de toen levende Joodse geestelijke leiders. Christus-gelovigen, zegt Paulus, die vertrouwen niet op het vlees (op hun mensenverstand). De leden van de gemeente van Christus zijn de 'echte' besnijdenis (van het hart, zegt hij elders ^{Rom.2:29}).

Dan gaat Paulus vertellen over het feit, dat als er iemand zich zou kunnen beroepen op de Joodse verkiezing, dat hij dan in de voorste rijen zou staan: Paulus was opgeleid als Farizeeër! Maar toen hij de Opgeestane ontmoette, heeft hij alles prijsgegeven.

Waarom?



'Om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap aan Zijn lijden.' vs.10

Paulus is niet hoogmoedig, hij heeft dat doel nog niet helemaal bereikt, maar zijn hele leven is erop gericht, om deel te hebben aan de opstanding en aan het lijden. In vers 15 laat hij weten: *wij zijn volmaakt ...* (Hoeveel christenen zullen dat kunnen beamen? Velen zullen het niet durven, vrees ik.) En omdat we volmaakt zijn (in de ogen van God, de Vader) zullen we 'aldus gezind zijn'.

Rotterdamser kan het haast niet: 'You'll never walk alone.'

zaterdag 13 maart **Filippenzen 3:17-4:9** – *Kijk mij eens ...*

Hoe erg kan je het tegenwoordig maken? Als je zegt: kijk eens naar mij, om te weten hoe het werkt ..., dan word je zeker niet geaccepteerd; dan word je toch voor arrogant versleten?

En toch, Paulus presteert het om te zeggen: kijk nou eens naar mij – NIET om zich boven ons te verheffen, maar juist om naast ons te gaan staan. Wij zijn niet veel anders, niet verschillend van elkaar, lijkt hij te zeggen; wij zijn (gezamenlijk) burgers van een rijk in de hemelen.

We leven nu nog hier, op aarde; maar we hebben al een 'paspoort' van een ander rijk. Een rijk, waarin ons vernederd lichaam vervangen zal worden door een verhoogd (verheerlijkt) lichaam, gelijkvormig aan dat wat Christus bij zijn opstanding verkregen heeft.

zondag 14 maart **Filippenzen 4:10-23** – Dank voor support: God zal in jullie behoeften voorzien

Dit gedeelte vormt het einde van de brief. Paulus bedankt de gemeente van Filippi voor hun ondersteuning. Hij weet wat armoede is, en hij weet wat overvloed is. Dat is realiteit voor Paulus; hij 'zeurt' er verder ook niet over. Zijn levenswijsheid is: *'Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.'* vs.13 Dat is oude taal voor: ik kan met alle dingen die mij overkomen overweg; ik kan het leven 'handelen'.

Als je dat hoort, vraag je je af: hoe is dat mogelijk?

Het antwoord van Paulus is: omdat Hij mij kracht geeft. Dat is het antwoord van Paulus op alles wat hem (maar ook ons) in het leven overkomt.

maandag 15 maart **2 Corinthiërs 4:1,2**

'Daarom, omdat God ons in Zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, zijn wij niet ontmoedigd. Maar wij keren ons af van de schandelijke dingen die heimelijk gebeuren. Wij gaan niet listig te werk, frauderen ook niet met het woord van God ...' [proeve CV]

In deze brief reageerde Paulus op beschuldigingen en het wantrouwen dat de Corinthiërs hadden sinds enigen de gemeente waren binnengedrongen met een ander evangelie. Zij trokken Paulus' gezag, kunde en motieven in twijfel, en vergeleken zichzelf met de bekende Griekse filosofen die in die tijd rondgingen.

Paulus' antwoord in deze brief is helder. Hij hoeft zijn gezag niet te verdedigen, want hij heeft het van God Zelf gekregen. En die filosofen met hoog aanzien? Die gingen rond, hadden mooi klinkende theorieën, maar vroegen daarna om geld, lichtten mensen op en gingen vreemd.

Als een sluwe wijnverkoper verkochten ze met mooie praatjes aangelengde slechte wijn, wat het werkwoord 'frauderen' ook kan betekenen.

Daartegenover staat onze boodschap, een boodschap van liefde, genade en waarheid. Die hoeft niet verkocht te worden met mooie praatjes, maar is onze harten gegeven. Iets om bij stil te staan.

dinsdag 16 maart **2 Corinthiërs 4:2**

'Maar wij keren ons af van de schandelijke dingen die heimelijk gebeuren. Wij gaan niet listig te werk, frauderen ook niet met het woord van God, maar openbaren de waarheid. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij alle mensen.' [proeve CV]

Paulus' tegenstanders vergeleken zich met zichzelf, of met de bekende Griekse filosofen. Daar was hun roem op gebaseerd, het aanzien van mensen. Paulus weigert mee te gaan in hun vergelijkingen. Hun roem is zonder waarde, zeker als ze heimelijk en listig te werk gaan.



Er zijn geen mooie praatjes of aanbevelingen van mensen nodig om de boodschap te verkopen. Het is de waarheid, die God hem opgedragen had te verkondigen. Die boodschap is betrouwbaar, en dát zal de aanbeveling van Paulus zijn.

Ook voor vandaag is dat een les die nodig is: het gaat niet om aanzien bij mensen, of om hoe goed iemand zijn boodschap kan verkopen. De vraag is: is het de waarheid; en is het Gods woord?

woensdag 17 maart **2 Corinthiërs 4:5**

'Want wij verkondigen niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer. Onszelf presenteren we echter als jullie slaven vanwege Jezus.' [proeve CV]

Net als in de verzen 1 en 2, die we maandag lazen, gaat Paulus in tegen de bekende filosofen uit die tijd, waarmee zijn tegenstanders zich vergeleken. De Sofisten gingen rond en verkondigden hun leer, maar waren daarbij vooral uit op hun eigen roem. Hier lezen we het tegenovergestelde: Paulus noemt zichzelf zelfs hun slaaf; hij wil zichzelf op geen enkele manier bewijzen of verkondigen.

Wat moet dan centraal staan in de boodschap? Christus Jezus, de Heer!

Vandaag de dag is er zoveel dat om onze aandacht schreeuwt. Er zijn zoveel mensen die beweren dat ze ons iets te vertellen hebben; dat ze belangrijk zijn en onze aandacht verdienen. Laten we niet uit het oog verliezen waar het werkelijk om gaat. En als het gaat om de boodschap, of sprekers die zichzelf belangrijk vinden, dan zouden we door mooie praatjes heen moeten prikken. Christus zou centraal staan.

donderdag 18 maart **2 Corinthiërs 4:5,6**

'Onszelf presenteren we echter als jullie slaven vanwege Jezus, omdat God, Die gezegd heeft "Uit duisternis zal licht schijnen", het is Die schijnt in onze harten om ons te verlichten met de kennis van Gods heerlijkheid, in het aangezicht van Christus.' [proeve CV]

God is een God van licht. Toen de wereld eens duister en leeg was, begon Hij met die eenvoudige woorden, waarmee Hij licht en leven bracht. Misschien lijkt de wereld ook vandaag duister, een plek waar mensen weinig rekening met God houden en waar de waarheid geregeld achtergehouden wordt.

Hoe mooi is het dat juist vandaag God op ons schijnt met Zijn licht om onze duistere wereld te verlichten. Door de kennis van die geweldige boodschap van licht, leven en liefde licht het op in onze harten, totdat we stralen in het duister. ^{zie Fil.2:15}

Dat licht is zo groot, dat het Paulus wellicht deed denken aan zijn ontmoeting met Christus op weg naar Damascus, toen het licht van Zijn aangezicht afstraalde.

Help ons ook vandaag Uw licht op te merken, en in Uw licht te wandelen.

vrijdag 19 maart **2 Corinthiërs 4:7**

'Wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de overtreffende kracht niet van ons is maar van God.' [proeve CV]

Wat een treffende samenvatting van de boodschap. Waar Paulus' tegenstanders zich richtten op wat voorbijging, de wet, of roem zochten bij mensen, zien we hier hoe het echt zit. We zijn sterfelijke broze mensen. We schieten zo vaak te kort uit onszelf.

Maar, zo lezen we hier, dat is *by design*. Juist in onze zwakheid is Gods kracht zichtbaar. Juist door onze broosheid en zwakte hebben we God nodig om in Zijn dienst te kunnen staan, zodat we niet op onszelf roemen, maar God daarvoor de eer krijgt die Hem toekomt.

En wat nog meer is, we hebben in onze broze lichamen een schat. We kijken uit naar een toekomst die alles hier op aarde in waarde overstijgt. Laten we dat niet vergeten, dat onze kracht van God komt, en dat Hij ons een schat in de toekomst heeft gegeven.

zaterdag 20 maart **2 Corinthiërs 4:16**

'Daarom zijn wij niet ontmoedigd, maar zelfs als onze uiterlijke mens vergaat, wordt toch ons innerlijk van dat tot dag vernieuwd.' [proeve CV]

We lezen hier dezelfde beeldspraak als we gisteren lazen. We zullen allemaal in de loop van ons leven ervaren dat we broos zijn en dat ons lichaam aftakelt als we ouder worden. Onze lichamen zijn misschien als broze aarden vaten, maar in ons leeft de verwachting dat we eens door God opgewekt zullen worden, met een hemels lichaam dat niet meer broos is.



Ondanks dat we de gebrokenheid van de schepping zien, we lijden en misschien zelfs verdrukking meemaken, leeft in ons die verwachting. Of misschien wel juist daardoor. Misschien gaan we juist door wat we meemaken meer naar dat moment verlangen. Het is Gods geest die in ons die verandering bewerkt, zodat dat verlangen in ons groeit en we steeds meer op Christus gaan lijken, ook vandaag.

zondag 21 maart 2 Corinthiërs 4:17

'Want de korte en lichte verdrukking die we meemaken, bewerkt voor ons een alles te boven gaande eonische heerlijkheid.' [proeve CV]

Als je nagaat wat Paulus allemaal aan moeite, verdrukking en lichamelijk lijden heeft meegemaakt in zijn leven, is dit een bijzondere uitspraak van geloof. Als hij zulke omstandigheden omschrijft als kort en licht, dan moet wat komt inderdaad alles te boven gaan. Dan is het niet waard die heerlijkheid te vergelijken met ons lijden nu. Rom.8:18

Maar, als we goed lezen gaat het hier zelfs verder. Het is juist die verdrukking die de alles te boven gaande heerlijkheid bewerkt. Mogen we ons daarover blijven verwonderen, dat Gods plan zó ver gaat, dat juist wat ons verdrukt niet een ongelukkige toevalligheid is, maar dat het Zijn doordachte plan is dat uiteindelijk, juist door onze moeiten, zo veel meer heerlijkheid zou bewerken dan we hadden kunnen verzinnen.

maandag 22 maart Psalm 118:6

'De HERE is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?'

Dit vers lijkt op wat David in Psalm 56:12 dichtte: *'op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?'* Probeer dat eens te beantwoorden!

Van de zijde van mensen komen zo ontzettend veel dingen op ons af, die onrust, wantrouwen en paniek zaaien. In de media hoor je dat terug en gedragen volwassenen zich als kleine kinderen die vooraf al willen, weten wat er komen gaat. Maar wie God, de Vader, kent door wat Hij in de Schrift voor ons vastgelegd heeft – niet alleen over Zijn plannen en daden, maar vooral ook over Zijn karakter – kán niet anders dan blind op Hem te vertrouwen!

Blind? Nee, want je moet wel nauwkeurig zijn Woord lezen en dat in je hart laten neerdalen.

dinsdag 23 maart Psalm 118:7a

'Jahweh is voor mij een Helper ...' [proeve CV]

Het Hebreeuwse woord voor 'helper' betekent niet zonder meer 'helper/hulp'. Het bevat de stamletters die voor 'sterkte' staan en heeft daarom meer de betekenis van 'sterke helper/hulp'. Elders in de Hebreeuwse Schrift wordt hiermee vaak militaire hulp bedoeld.

In de psalmen, zoals zeker ook in dit vers en vers 13, gaat het om de persoonlijke hulp die Jahweh, onze Heer, biedt. Ook David getuigt in Psalm 54:6 van die persoonlijke relatie: *'Zie, Alueim is een Helper voor mij.'*

Zo logenstrafte God in Zijn Woord beweringen in de trant van 'ieder voor zich, God voor ons allen'. God is er voor ieder persoonlijk, ook al is men daar blind voor!

woensdag 24 maart Psalm 118:7b

'... en ik, ik zal zien op mijn haters.' [proeve CV]

Wanneer de Schrift het woord 'haten' gebruikt, moeten wij dat verstaan met de bagage die de Schrift eraan geeft.

In onze taal betekent het: 'een gevoel van diepe afkeer voor iemand, gepaard met het verlangen om die persoon te zien ondergaan, al of niet ook om hem leed te doen.'

In de Hebreeuwse Schrift is 'haat' toch écht anders, namelijk het verbreken van elk contact, een absolute afkeer hebben. Daarom is het belangrijk te weten wie en wat God haat.

Salomo noemt in Spreuken 6:16-19 daarvan een zevental: *'Zie, zes haat Jahweh en zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: trots verheven ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat slinkse plannen beraamt, voeten die zich spoeden om naar kwaad te rennen, een leugenachtige getuige die leugens blaast en wie tot geschillen aanzet tussen broeders.'* [proeve CV]

Helaas hebben vele mensen daar geen boodschap aan, maar David wel. Want wat zijn God haat, haat hij ook. Nu wij nog!



donderdag 25 maart **Psalm 118:8**

'Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen!'

Eigenlijk staat er in het Hebreeuws: *'Goed is het bij Jahweh toevlucht te zoeken, meer dan op een mens te vertrouwen.'* Het verschil met de NBG-vertaling van 1951 is weliswaar niet zo groot, maar toch is de nuance 'toevlucht zoeken' aansprekender dan 'schuilen'.

Als zich een situatie voordoet, waarbij wanhoop, verdriet of dreiging binnenstormen, wat doe je dan? Vaak kunnen wij niets anders dan alleen maar onze handen voor de ogen slaan en zuchten: ik weet het niet meer, Vader, help me! En dat is precies wat dit psalmvers bedoelt: in volkomen vertrouwen op God *bij Hem* je toevlucht zoeken!

vrijdag 26 maart **Psalm 118:21**

'Ik zal U belijden omdat U mij geantwoord heeft:

U werd voor mij tot redding.' proeve CV

'Belijden' is de vertaling die het dichtst bij het Hebreeuws staat, ook al wijst de context op een vorm van belijden, die tevens tot lof strekt en een hartenzaak is. Hetzelfde woord is te vinden in de verzen 19, 28 en 29.

In de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Schrift staat voor 'belijden' het werkwoord *exomologeō*. Datzelfde werkwoord gebruikt Paulus in Filippenzen 2:11, waar staat: *'en alle tong van harte belijdt: Heer is Jezus Christus! Tot verheerlijking van God, de Vader.'* [NCV]

Als David destijds al van harte kon belijden dat God voor hem tot redding was, hoeveel te meer niet wij die de Heer en Redder hebben leren kennen? Doen, elke dag!

zaterdag 27 maart **Psalm 118:22-23**

'De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; van de HERE is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen.'

In het Hebreeuws staat voor 'hoeksteen' letterlijk 'hoofd van de hoek'.

Sedert de dagen van Hammoerabi (ca. 1750 voor Christus) werden boogconstructies zodanig gebouwd, dat zij bij het verwijderen van de 'hoofdsteen' (moderne bouwkundige term: sluitsteen) ineen zouden storten.

Dit psalmwoord is een profetie over de Christus, Die eerst veracht en door Zijn volk opzijgeschoven, maar later in al Zijn pracht tot hun Koning verheven zal worden (zie Mattheüs 21:42, Handelingen 4:11 en ook Efeziërs 2:20).

Haal die steen weg en de gehele constructie stort in. Dat zal ook de ontdekking zijn van hen, die Christus uit hun leven verwijderd hebben.

zondag 28 maart **Psalm 118:25**

'Och, Jahweh, red toch!'

Wat hier in het Hebreeuws klinkt, *hosjiah nah*, is bij ons beter bekend als 'hosanna'. In dit Hebreeuwse woord zitten dezelfde stamletters als in de Naam boven alle naam: *Jeesjoëa*, Jezus, onze Heer!

Lees nu eens wat er in Mattheüs 21:15-16 staat:

'Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen, die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel riepen, zeggende: "Hosanna de Zoon van David!" namen zij dat kwalijk, en zij zeiden tot Hem: "Hoort Gij wat dezen zeggen?" Jezus zeide tot hen: "Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid?"'

Die zo zelfgenoegzame geestelijkheid moest toen wel even slikken, want onze Heer, met die veelbetekenende naam *Jeesjoëa*, werd door simpele kindertjes toegeroepen met *'Red ons toch!'* En zo zou het ook gebeuren! Amen!

maandag 29 mrt. **Mattheüs 21:4,5**

'Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet:

"Zegt tot de dochter Sions: Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier."

De evangelieschrijver Mattheüs haalt hier de woorden van de profeet Zacharia aan. Zach.9:9 Ze zijn ruwweg 500 jaar eerder opgeschreven!



Als Jezus begint aan zijn 'intocht in Jeruzalem' zal hij voor de eerste keer in Zijn aardse bediening gebruik maken van een rijdier, het veulen van een ezel, een lastdier. Niet echt koninklijk zou je zeggen. Hierin is de vernederde toestand van de Zoon van God in de gestalte van een mens te herkennen.

A.E. Knoch zegt hierover: "Zijn heerlijkheid is in Zijn nederigheid, Zijn majesteit is in Zijn zachtmoedigheid."

Zou ik mogen zeggen: nederigheid en zachtmoedigheid zijn koninklijke eigenschappen van de Heer? Vandaar dat wij aangesproken worden door Paulus: '*... waardig te wandelen vanwege de roeping Gods (...) met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid ...*'
Ef.4:1,2 [NCV]

Het is zichtbaar in de wijze waarop Hij Jeruzalem wil binnengaan. Maar dat is voor dit moment, voorafgaand aan de afwijzing en veroordeling die Hem over enkele dagen te wachten staan.

De jonge ezel zal ooit vervangen worden door een koninklijk rijdier: het witte paard ten tijde van Zijn komen als Koning der koningen en Heer der heren uit de geopende hemel!
Openb.19:11-16

dinsdag 30 mrt. **Johannes 12:12-13**

'De volgende dag, toen de grote menigte, die voor het feest [Paasfeest] gekomen was, hoorde, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen: "Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam des Heren!" en: "De koning van Israël!"'

Mensen in die grote menigte waren erbij toen Lazarus kort daarvoor uit de doden werd opgewekt door de Heer. Wat een teken van Zijn macht en van de uitvoering van Zijn Vaders wil; een voorproef van het buiten werking stellen van de dood!

Lazarus werd nog niet opgewekt in onvergankelijkheid. Dat zal na de verheerlijking van de Heer komen en staat 'op de agenda' om te gebeuren. '*De laatste vijand die 'onttroond'* [lett.: buiten werking gesteld] *wordt, is de dood.*'^{1Cor.15:26} Buiten werking stellen: zoals ineens de rust komt wanneer een luidruchtige machine uitgezet wordt; een vredige stilte!

De rest van de menigte ging Hem ook tegemoet, want zij hadden over Lazarus gehoord en Hem geloofd. Als Jezus Jeruzalem nadert, is het ongelofelijke tafereel te zien van een juichende en lovende schare Joden in grote vreugde voor de komst van de Koning.

woensdag 31 mrt. **Mattheüs 26:38-39**

'Toen zeide Hij tot hen: "Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij." En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt."

Jezus wist natuurlijk wat Hem te wachten stond. In Gods woord hebben de profeten zich pijnlijk nauwkeurig uitgesproken over de zaken die staan te gebeuren. Wie zal de verrader worden?

Jezus wist het: "*Die is het, voor wie Ik het stuk brood indoop en wie Ik het geef.*"^{Joh.13:26}

Denk bijvoorbeeld ook aan het loon dat (discipel) Judas Iskariot zal ontvangen, als hij de Heer aanwijst in bijzijn van de knechten van de hogepriester: '*Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. Maar de Here zeide tot mij: "Werp dat de pottenbakker toe; een eerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben!" En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des Heren de pottenbakker toegeworpen.*'^{Zach.11:12-13; Matth.27:1-10}

Niet alleen mensen spanden samen tegen de Heer, het moest de overwinning van de verzamelde overheden en machten der duisternis worden.

Toch zal Jezus Christus, de Zoon van God, het meest hebben opgezien tegen de uren aan het kruis in verlatenheid! Hij is al verlaten door mensen, zelfs door Zijn discipelen in de laatste uren, en zal korte tijd verlaten zijn door God in een ondragelijke duisternis.

"Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt."