

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

vrijdag 1 okt. **Kolossenzen 2:8**

'Ziet toe dat er niet iemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding, volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld en niet volgens Christus.'^[naar NCV]

Mensen zoeken al millennia naar wijsheid, en proberen zo te vinden hoe ze goed zouden moeten leven, hoe de wereld in elkaar zit, en hoe God zou zijn. Maar eigenlijk hebben mensen nooit met eigen redeneringen of met filosofie Christus gevonden.

Vanaf het begin hebben Christenen filosofische ideeën het geloof binnen gefietst, wat tot meer verwarring dan verduidelijking geleid heeft. Paulus waarschuwt ervoor, dat we ons niet door allerlei menselijke theorieën, overleveringen of filosofische ideeën laten meeslepen.

Hoe belangrijk is dat, juist vandaag. Laten we onze waarheid slechts uit één bron halen, Zijn woord, en Hem bidden om ons die wijsheid door de geest bekend te maken.

zaterdag 2 okt. **Kolossenzen 2:9-10**

⁹ Want in Hem [Christus] woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. ¹⁰ En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.'^[NBV]

Voor 'volheid' en 'volmaakt' heeft het Grieks woorden die te maken hebben met iets compleet maken, aanvullen wat ontbreekt. We lezen hier iets bijzonders, dat Christus het is, wat God compleet maakt, en dat wij in Christus compleet gemaakt worden.

Spreekt dat niet van Gods grote plan, hoe Hij door Christus alles weer bij Zich terugbrengt, en hoe Christus door ons heen dat doel bewerkt door via ons iets van de rijkdom van Zijn genade te tonen? Hoe vaak staan we stil bij de bijzondere positie van Christus in alles, en onze bijzondere positie in Hem?

Het 'want', waarmee vers 9 begint, is interessant; het verbindt deze waarheid aan de voorgaande waarschuwing tegen filosofie en menselijke traditie.^{vs.8} Zo is Christus het antwoord op filosofie. En omdat we in Hem compleet zijn, hebben we geen religie meer nodig.

zondag 3 okt. **Kolossenzen 2:16**

¹⁶ Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. ¹⁷ Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.'^[NBV]

Toen Christus voor ons stierf, heeft hij ons vrijgemaakt van onze zonde en overtredingen, en heeft ons vrijgemaakt van regels die nog tegen ons getuigen.^{vs.14} Hij heeft ons helemaal vrijgemaakt, en wij zijn compleet in Hem.^{vs.10}

Wat hebben wij dan nog nodig?

Geen filosofie of menselijke theorieën, en dus ook niet allerlei nieuwe voorschriften over feestdagen, die we moeten houden, voorschriften voor wat we wel of niet zouden eten en drinken, het vasten, of houden van rustdagen. We zijn vrij, dus laat niemand ons daarop veroordelen. Deze zaken hebben hun taak gehad; ze zijn een voorafschaduw van wat gaat komen. Maar wij zijn al compleet in Hem.

Dat betekent zeker niet dat we gewoon onze gang maar kunnen gaan. Maar, zoals we de afgelopen dagen gelezen hebben, wordt ons gedrag niet veranderd door opgelegde regels, maar door God die in ons binnenste werkt. Hij verandert onze gedachten en houding, geeft ons het verlangen anders te wandelen en de kracht het ook te doen.

Laten we dáár bij blijven en daar voor bidden, en verder niemand ons iets op laten leggen.

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



maandag 4 okt. **Prediker 10:5**

'Er is een kwaad – ik heb het gezien onder de zon – als een ernstige onachtzaamheid voortkomend vanaf het aangezicht van de machthebber ...' [proeve CV]

Een maatschappij raakt verziekt als daarin mensen het voor het zeggen hebben die van God zijn afgedwaald, Hem niet vrezen, en zelfs zo zot zijn dat zij menen zich met Hem te kunnen meten. In zo'n maatschappij worden dwazen als president, minister, bestuurder van grote instellingen en ondernemingen, of op andere hoge posten aangesteld.

Komt u dat niet bekend voor?

Prediker ziet het als een 'ernstige onachtzaamheid' van degenen die het voor het zeggen hebben, als een aan zonde verwante miskleun!

Gelukkig weten wij dat ook dit door God voorzien is. Hij zal op Zijn tijd ingrijpen en aan die onachtzaamheid, aan dat nonchalante optreden een einde maken! Dat is niet onze (politieke) taak! Of dacht u daar anders (dan Paulus) over?

dinsdag 5 okt. **Prediker 10:5-6**

'Er is een kwaad – ik heb het gezien onder de zon – als een ernstige onachtzaamheid voortkomend vanaf het aangezicht van de machthebber: de dwaas wordt in de hoogste post gezet en rijken zitten in nederigheid ...' [proeve CV]

In een maatschappij die zich niets van God aantrekt, ziet men eveneens hoe personen die slaafs puur menselijke leringen en ordeningen dienen, in hoog aanzien staan en gelauwerd worden, terwijl de notabelen die God wél vrezen, als niet goed snik weggezet worden.

In Prediker 9:11 – 10:15 staat wijsheid centraal, vaak geplaatst naast haar tegenpool: dwaasheid. In dat verband bedoelt Prediker met 'rijken' hier niet gefortuneerden, maar hen die rijk aan wijsheid zijn doordat zij God vrezen.

Behoren wij ook tot deze 'rijken'?

woensdag 6 okt. **Prediker 10:5-7**

'Er is een kwaad – ik heb het gezien onder de zon – als een ernstige onachtzaamheid voortkomend vanaf het aangezicht van de machthebber: de dwaas wordt in de hoogste post gezet en rijken zitten in nederigheid. Ik heb slaven gezien op paarden en vorsten die gelijk slaven te voet op de aardbodem gaan.' [proeve CV]

*'Wie is wijs? Hij die deze dingen bewaakt en de goedgunstigheden van **Jahweh** onderscheidt.'* Ps.107:43 Een 'dwaas' heeft daar geen oog voor, vooral omdat zijn ego zijn gehele gezichtsveld vult.

Het zojuist aangehaalde psalmvers verwijst naar alles wat *Jahweh* in Zijn goedgunstigheid voor wanhopig ronddolenden, hongerigen, dorstigen, gevangenen, verdrukten, ja zelfs voor dwazen en zotten gedaan heeft. Het is de les van de geschiedenis: God *doet!* Hij is het Die in Zijn goedheid herstelt wat door verdwaasden verziekt is.

Geldt die les ook niet voor ons? Alleen op Hem vertrouwen Die wij thans door Jezus Christus, onze Heer, als de God en Vader hebben leren kennen! Zegt het jaarthema niet hetzelfde?

donderdag 7 okt. **1 Timotheüs 6:10**

'Want een wortel van alle kwade dingen is de geldzucht, waardoor sommigen die naar geld streven tot afdwalen worden gebracht, weg van het geloof, en zichzelf met vele pijnen bezoeken.' [proeve CV]

Voor 'geldzucht' staat in het Grieks letterlijk 'zilverzucht'. Zilver wordt al duizenden jaren als betaalmiddel gebruikt. Zoekt u de Schrift maar eens na op 'zilverlingen' (Strongnrs. H3701 en G694).

Paulus zegt dit, nadat hij in vers 8-9 heeft aangegeven wat die geldzucht aanwakkert: rijk willen zijn, ontevredenheid, aanvechtingen, vele onbezonnen en schadelijke begeerten. Kortom, geldzucht is een feest van het vlees. De bibliotheken puilen uit van boeken die de tragedies beschrijven van mensen die meenden dat in rijkdom de wortel van liefde en geluk zit. De media doen daar dagelijks nog een schepje bovenop.

Wanneer in brand of overstroming, in ziekte en dood iemands rijkdom tenietgaat, zou dat hem of haar misschien doen beseffen dat godsvrucht het ware, onaantastbare kapitaal is? ^{1Tim.6:6 en Spr.15:16 e.v.}



vrijdag 8 okt. **Psalm 10:4**

'Een wetteloze, als een met zijn neus omhoog, speurt niets na. Géén Elohim, zijn al zijn raadslagen!' ^[proeve CV]

'Ik kan niet in een God geloven Die al eeuwenlang de mensheid ellende bezorgt: pandemieën, hongersnood, oorlogen, natuurrampen en ga zo maar door!', zei de man verontwaardigd. Ik vroeg: 'Dus volgens u bestaat God niet. Dan kunt u Hem toch niets verwijten? Maar wie dan wél?' Hij antwoordde direct: 'De mens! Die verpest het steeds voor zichzelf en voor de ander! Strijdlustig riep hij: 'Laten wij eens en voor altijd er een eind aan maken en het tij keren!' 'Maar u zegt net dat de mens alle ellende veroorzaakt heeft. Hebt u eigenlijk nog wel vertrouwen in de mens?'

De man staarde mij boos aan en noemde God in een overbekende vloek die wel nooit de lijst van immaterieel erfgoed zal halen. Gelukkig kon ik hem geruststellen: 'God veroemt niemand, mijnheer, integendeel!' De man draaide mij zijn rug toe beende weg op een wijze die zijn mening verraadde: 'Die is gek!'

Tja, wie is hier gek? Omdat ik God geloof en wat Paulus van Hem mocht verkondigen?

zaterdag 9 okt. **Romeinen 10:17**

'Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.'

Voor 'het horen' staat hier een Grieks woord dat betrekking heeft op dat wat wij met onze oren opvangen (Strongnr. 189).

Paulus drukt onze neus op het blote feit dat geloof niet uit het zien voortkomt, maar door wat uitgesproken is door Christus, de verheerlijkte Heer, Die aan de rechter van de Vader zetelt. Zijn woorden zijn ons in de brieven van de apostel Paulus doorgegeven.

Alleen horen? Ja, want zien is geen betrouwbare bron van informatie. Ons gezichtsvermogen doorziet bijvoorbeeld niet de trucs van goochelaars. Ook de beelden die ons langs digitale weg voorgeschoteld worden, kunnen bedrieglijk zijn, bijvoorbeeld door fotoshopen. Zij laten je een man of vrouw met een knap gezicht zien, terwijl dat in werkelijkheid vol rimpels, puisten en pigmentvlekken zit.

Paulus attendeert ons erop dat voor ons niet telt wat wij zien, maar wat voor ons onzichtbaar is. ^{2Cor.4:18}

Christus heeft ons via Zijn apostel Paulus laten horen wat voor ons zoal nog onzichtbaar is! Heb je dat ook gehoord en in jouw oren geknoopt?

zondag 10 okt. **Ruth 1:16**

'Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God!'

In de Bijbel dragen twee boekrollen de naam van een vrouw: Esther en Ruth. Is dat modern of niet?

De naam Ruth is afgeleid van een stamwoord dat 'metgezel' betekent, net als het Hebreeuwse woord voor 'herder'. Ruth is dus de naam van een vrouw die daadwerkelijk bewees de trouwe metgezel van haar schoonmoeder Noömi te zijn.

Ruth was van geboorte een Moabitische en weduwe van een Israëliet. (God had een huwelijk met een Moabitische vrouw niet verboden). ^{Deut.7:1-3} Zij bleek het geloof van haar overleden echtgenoot en diens ouders volkomen toegedaan te zijn.

Namen in de Schrift zijn veelzeggend, zoals die van Orpa, Noömi's andere schoondochter. Die naam is afgeleid van een woordstam die 'nek' betekent. Als je iemands nek ziet, betekent dit, dat hij zich van jou afgekeerd heeft, al dan niet zich van jou verwijderend.

Dat is wat Orpa ook deed, in schrille tegenstelling tot Ruth. Zo werd Ruth door *Elohim* gezegend als de overgrootmoeder van David. ^{Matth.1:5} Een der ontelbare bewijzen dat God alles tot in detail uitwerkt volgens zijn voornemen der eonen, eerst op weg naar Jezus Christus, nu in Christus Jezus! ^{Ef.3:11}

Geeft dat geen rust en vertrouwen?

maandag 11 okt. **1 Timotheüs 2:1,2**

'Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.'



Hier spreekt Paulus zijn trouwe medewerker Timotheüs aan. Het is misschien wel bijzonder om hierbij op te merken dat Paulus geen uitzondering maakt. Hij zegt bijvoorbeeld niet: voor alle gelovigen, of goede koningen, maar alle mensen.

Zou Paulus een 'roze bril' opgehad hebben en niet op de hoogte zijn geweest van wat voor slechteriken hierbij hoorden? Integendeel! Hij wist van koning Herodes, die Johannes de dooper liet onthoofden, van Herodes en Pilatus, bij de kruisiging van de Heer, van de keizers, zoals Claudius I, die de Joden uit Rome wegjoeg in het jaar 49. Daar was Paulus goed van op de hoogte. Maar de instructie aan Timotheüs, die nog in Efeze verbleef, had een duidelijk doel: *'... opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.'*

dinsdag 12 okt. **1 Timotheüs 2:3,4**

'Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen.'

Wat 'dit' is, konden we gisteren zien bij het lezen van vers 1 en 2. Dat wil niet zeggen dat we altijd de handelwijze van mensen, koningen en hooggeplaatsten goedkeuren of afkeuren. Daar gaat het niet om, dat gaat God aan. Paulus geeft ons een leidraad voor ons gebed en onze dank, want het is goed en aangenaam voor God, met het oog op het tot erkenning van de waarheid komen van mensen die God niet kennen!

woensdag 13 okt. **Romeinen 8:18**

'Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.'

Dat wil niet zeggen dat Paulus hiermee het lijden, dat soms heel diep gaat, hiermee bagatelliseert. Integendeel, want Paulus zelf was zwaar beproefd in moeite en zorg. Lijden kan zo ingrijpend zijn, dat een mens er geheel door in beslag genomen wordt, er lijkt geen einde aan te komen, en soms wordt het zelfs ondraaglijk.

Maar tegenover het lijden staat de verwachting van die grote heerlijkheid, die op het punt staat geopenbaard te worden – diepzwarte duisternis tegenover het helderste witte licht.

Paulus is er zeker van dat die heerlijkheid al het lijden zal doen verbleken!

donderdag 14 okt. **Romeinen 8:19**

'Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods.'

Het blijkt dat Paulus niet alleen oog heeft voor het leed van de mens, maar hij laat zien dat ook heel de schepping verlangend uitziend naar verandering. Als men moeite heeft om te geloven dat hemel en aarde geschapen zijn door Zijn hand, ^{Kol.1:16} hoe moet men dan verder als gelovige? Als men de eerste schepping niet ziet als uit God, hoe dan geloven dat er een volgende stap onderweg is: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?

Neem het Woord ter harte. Mijn beperkte begrip en geloof zal geenszins de werken van God hinderen. Hij voert Zijn plan uit, zonder mankeren!

vrijdag 15 okt. **Romeinen 8:22, 23**

'Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gaven ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.'

Dit woord zal niet zo vaak het onderwerp van gesprekken zijn op een verjaardagsfeestje. Dit raakt tot diep in het bestaan van een mens. Toch duidt het op de kern van het geloof. God heeft ons geroepen; dat heeft een uitwerking: niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.

Niet meer uitzien naar de toekomst van de mens, maar naar een toekomst van allen in Zijn aanwezigheid, waarbij het vergankelijke heeft afgedaan en het onvergankelijke is aangebroken. Elke dag de dingen doen (als voor de Heer Zelf) die nodig zijn voor het moment, maar steeds met het oog gericht op Hem en de verwachting.



zaterdag 16 okt. **Romeinen 8:24, 25**

'Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.'

Van hetgeen wij hopen of verwachten op grond van het Woord is vrijwel niets zichtbaar of tastbaar, behalve dan het Woord zelf!

(Als je een postpakketje verwacht, kun je tegenwoordig 'digitaal' volgen waar het ongeveer onderweg is, en zelfs het dagdeel of het uur waarop het aankomt. Dan is het al bijna geen 'verwachting' meer.)

Wij verwachten het met volharding! Het is immers op grond van het woord van God!

Sommige liedschrijvers geven in hun tekst een mooie oplossing voor het wachten, zoals het refrein van een lied, dat (vertaald) zegt:

'Tel de jaren - Tel de jaren als maanden

Tel de maanden - Tel de maanden als weken

Tel de weken - En tel de weken als dagen

Mmm, elke dag nu

We gaan, we gaan naar Huis.'

zondag 17 okt. **Romeinen 8:27, 28**

'En Hij, Die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons ...'

De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God.

Gods trouw en wijsheid is groter dan wij in heel ons leven kunnen bevatten. Toch ziet Hij ons, kent ons (reeds lang tevoren), en heeft ons geroepen tot het zoonschap!

De enig levende God kent jou en mij! Hij doet alle dingen meewerken ten goede. Dit is een geweldige troost! Ook voor de momenten in ons leven, waarin het niet altijd zo heel goed gaat. Het gaat niet buiten Hem om. Wat ontzettend bijzonder dat wij God onze Vader mogen noemen, door Christus Jezus.

maandag 18 okt. **Psalm 146:5**

'Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Jahweh, zijn God,' [NBV]

Jakob staat model voor de man die meende zelf te moeten verdienen, ondanks dat God hem om niet had beloofd. Toen Jakob overnachtte in Bethel, bevestigde God nog eens zijn onvoorwaardelijke belofte. Daarom kon Jakob rusten en de hemel geopend zien.

Jakob is ook de naam die herinnert aan leugen en bedrog. Hoe bijzonder daarom, dat juist degene die *Jakobs* God tot zijn hulp heeft, gelukkig wordt gesproken. *Jakobs* God is de God Die reeds vóór de geboorte Zijn keuze had gemaakt en Zijn belofte had gegeven.

Rom.9:11 Daar valt helemaal *niets* te verdienen. Want God geeft *om niet*.

Gelukkig degene, die God tot zijn hulp heeft!

dinsdag 19 okt. **Handelingen 17:12**

'Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen.'

Ik werd er opmerkzaam op gemaakt, dat de bekende christelijke uitdrukking 'tot geloof komen' niet een Schriftuurlijke uitdrukking is. Als voorbeeld zien we dit in bovenstaande tekst in de NBG-vertaling heel duidelijk. In de grondtekst staat hier heel eenvoudig en helder '*velen van hen geloven*' – dus niet het komen tot geloof.

Onbewust heb ik dit altijd gelezen alsof ik eerst wat moet bereiken, om tot geloof te komen. Maar volgens de Schrift is dat duidelijk anders. Een mens gelooft omdat hij overtuigd is; dat is wat je overkomt, je ontvangt het. '*Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.*' Rom.10:17

Geloven is dan ook geen mensenwerk. Paulus zegt ook, dat het genade is te geloven in Christus, Fil.1:29 en elders: '*... het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.*' Ef.2:8,9



woensdag 20 okt. **1 Thessalonicenzen 2:13**

'En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft.'

In Thessalonica werd het Woord Gods door Paulus gepredikt. Dat is door de Thessalonicenzen aangehoord. Vervolgens hebben zij het ontvangen. Zij toonden geen afweer, maar bereidheid het tot zich te laten komen. Tenslotte hebben zij het aangenomen. Dat aannemen is de laatste en beslissende gebeurtenis. Dat is het, waar Paulus om gebeden heeft en waar hij naar uit ziet. Daarop komt het aan.

Wie het Woord aanneemt, onderwerpt zich eraan en laat het over zich heersen. Hij neemt het op in zijn hart. Hij laat het er wonen. Van dat ogenblik af gaat het in hem werken, want het is een levend, werkzaam woord. Het doet een mens iets. Het is een actieve kracht Gods. Het verdrijft het donker van de onwetendheid en verspreidt in het innerlijk het licht van de kennis Gods. ^{2Cor.4:6} Het ontrukkt de mens aan de machten, waaraan hij tot dan toe onderworpen was en het brengt hem onder de macht van zijn Redder, Christus Jezus.

Daarvoor dankt Paulus God onophoudelijk, dat de Thessalonicenzen het Woord hebben aangenomen – hij dankt God daarvoor, niet de mensen. God is het, Die hen daartoe bracht.

Zo is het Woord van God ook in u en mij door geloof werkzaam.

donderdag 21 okt. **2 Corinthiërs 5:19**

'... welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.'

Heeft God zich ook met ongelovigen verzoend? Nee, en de simpele reden daarvoor is dat God nooit een vijand was. Hij kon of hoefde zich dus ook niet te verzoenen. Niet Hij maar de wereld is vijandig. De wereld bewees haar vijandigheid door Gods Zoon aan het kruis te nagelen. God daarentegen bewees juist toen zijn liefde door deze (mis)daad de wereld niet toe te rekenen. Christus stierf voor allen, ^{2Cor.5:15} om aan allen het Leven te geven dat aan het licht kwam toen hij werd opgewekt uit de doden. Christus stierf dus voor vijanden. ^{Rom.5:10} Geen vijandschap zal bestand blijken tegen zoveel Goddelijke liefde.

vrijdag 22 okt. **Romeinen 8:31**

'Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?'

God is vóór ons! In deze verzen zijn dat primair degenen die God *vandaag* roept en rechtvaardigt. "Uitverkorenen van God". Wij mogen weten: God is vóór ons! Dat betekent dat per definitie niets en niemand tegen ons kan zijn. Beseft u dat? Als de Schepper van heel de schepping vóór mij is, dan is *elke* gebeurtenis genoodzaakt in mijn voordeel te werken. *Niets* kan mij van Gods liefde scheiden en *alles* zal moeten meewerken ten goede!

zaterdag 23 okt. **Psalm 118:22**

'De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden...'

Petrus geeft in Handelingen 4:11 commentaar op dit vers en zegt tegen Israëls leidslieden dat zij de bouwlieden zijn en Christus de steen is, die zij verworpen hebben. God bouwt met die Steen een heel nieuw bouwwerk, de ecclesia. ^{Ef.2:20}

zondag 24 okt **Exodus 20:25**

'Indien gij echter een altaar van stenen voor Mij maakt, dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen; wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij het.'

Het Hebreeuwse woord 'eben' betekent *steen*. Dit woord is een samenvoeging van twee andere woorden. Het eerste deel is *ab*, dat *vader* betekent (denk aan *Abba*); het tweede deel is *ben* en dat betekent *zoon*. In het Hebreeuws is de steen dus een voorstelling van de eenheid van Vader en Zoon. De steen of rots in de Schrift is dan ook een uitbeelding van wat God, de Vader, doet in en door Zijn Zoon, Christus Jezus.



Een altaar is een verhoging van stenen en is daardoor een uitbeelding van de verhoogde Christus. Een altaar zou niet gemaakt worden van *bewerkte* stenen, ^{Ex.20:25} want men kan niet tot God naderen door eigen werken, maar slechts door Christus.

maandag 25 okt. **Psalm 102: 2-3**

² *HEERE, luister naar mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot U komen.* ³ *Verberg Uw aangezicht niet voor mij; neig Uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid; op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig.* ^[HSV]

Als u de volgende verzen leest, ziet u dat de psalmist geen enkele hoop meer had, behalve om Jahweh, de Heer, aan te roepen en Hem te smeken om uitkomst. Toch laat vers 11 zien, dat het de Heer is, Die in Zijn verontwaardiging/toorn de psalmist op dit punt van neergeworpen zijn/verootmoediging heeft gebracht. (Uiteraard is dat ook profetisch voor andere tijden.) Alsnog vertrouwt hij op Gods ontferming over Sion en een tijd, waarin de Heer genadig zal zijn. ^{vs.14}

Ook onze ziel kan soms door omstandigheden, of door een groot verdriet, terneergedrukt zijn. Weet dan, dat God Zich (in deze tijd van genade) met ons, die eens vervreemd waren en vijanden, wederzijds heeft verzoend!

Natuurlijk mogen we dezelfde woorden smeken als de psalmist, wanneer het zo donker om ons heen voelt. Maar besef ook, dat noch dood, noch leven (...) noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen (...) ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer! ^{Rom.8:38,39} Dank aan Hem, omdat Hij ons liefheeft en nabij blijft, altijd!

dinsdag 26 okt. **Psalm 102:22-23**

'... zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te Sion en Zijn lof in Jeruzalem, ²³ wanneer volken tezamen bijeen zullen komen, en de koninkrijken, om de HEERE te dienen. ^[NCV]

De eerste verzen van de psalm beschreven de grote stress en moeite van de psalmist. Maar dan laten de verzen 13-23 al het heil zien, dat de Héér zal bewerken, wanneer Hij Zich ontfermt over Sion. Zijn naam en Zijn lof zal bekend gemaakt worden in Jeruzalem, en de volken zullen het, bijeenkomend, horen. De koninkrijken zullen de Heer dienen.

Wat een schitterend vooruitzicht van de tijd, die gaat komen! Hierover is in latere geschriften nog veel meer bekend gemaakt. Het gaat dan om Zijn koninkrijk hier op aarde, waarin rechtvaardigen van het volk Israël met Hem zullen regeren, 1000 jaar lang, in gerechtigheid en shalom, terwijl het lichaam van Christus háár bediening te midden van de hemelingen zal hebben.

Wat een machtig plan werkt Hij uit, ten einde toe!

woensdag 27 okt. **Psalm 103:1**

'Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige naam.' ^[HSV]

Deze psalm maakt psalm 102 (waarover wij maandag en dinsdag al iets lazen) als het ware compleet. Zowel de eerste als de laatste verzen van deze psalm geven Hem alle lof. Zijn weldaden, barmhartigheid en goedertierenheid aan Israël staan hier rijk beschreven. ^{vs.7-8}

Als het gaat om Zijn verontwaardiging/misnoegen, dan duurt die kort, in tegenstelling tot Zijn goedertierenheid. (Zie vers 9 en 17.)

Vanwege Zijn goedheid en grootheid opent en sluit de psalm met: *'Loof de Here, mijn ziel!'* Daar sluiten de gelovigen in Christus nú al bij aan, en straks, uiteindelijk, zal héél de schepping dit van harte belijden!

donderdag 28 okt. **Psalm 103:1**

'Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige naam.' ^[HSV]

Zijn naam is **'heilig'**. In de Schriften duidt 'heilig' aan, dat iets 'gewijd' is, of apart gezet. Zo zijn er heilige 'dingen', zoals bijvoorbeeld de grond waar Mozes stond bij de brandende doornstruik, ^{Ex.3:5} of heilig reukwerk. ^{Ex.30:36,37} Uiteraard is ook de 'ark van het verbond' heilig, en Petrus spreekt van een heilige berg. ^{2Petr.1:18} Dat zijn dus 'stoffelijke zaken', die voor een bepaald doel apart of 'gewijd' zijn. Hiernaast worden ook personen 'heiligen' genoemd, die bijvoorbeeld afgezonderd zijn voor een bepaald dienstwerk.



*De naam van Heer is (zeer) heilig. Ook dat dient Gods doel. Immers, Christus heeft de naam boven álle naam ontvangen (nadat God Hem had opgewekt, levend gemaakt en Hem uitermate had verhoogd!)! Zijn naam is uniek, is apart. En Gods doel is: '... opdat in díe (heilige) naam van Jezus álle knie zich buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn, en álle tong van harte belijdt: Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader!' ¹ *Phil.2:10-11**

vrijdag 29 okt. **Efeze 6:6**

'[Slaven, gehoorzaamt ...] ⁶ niet met ogenlavernij als mensenbehagers, maar als slaven van Christus, die de wil van God doen vanuit hun ziel.' ^[NCV]

Paulus spreekt in deze verzen over het 'in de Heer' zijn. In ons 'dienstwerk' mogen we als slaven van Christus de wil van God doen **vanuit onze ziel**.

We zagen deze week eerder hoe de psalmist aan de ene kant zeer terneergeslagen was, maar óók besepte dat het Gód was Die het goed én het (in onze ogen) kwaad bewerkt. Ook hebben we gelezen over de grote rijkdom dat ieder met zijn/haar hele ziel Zijn heilige naam (uiteindelijk) zal loven. In de tijd dat wij nu hier op aarde zijn, mogen we met onze héle ziel de wil van God doen.

Hier gaat het om de onderlinge verhoudingen tot elkaar en als slaven van Christus. Dan mag je je met je hele ziel (met al je willen, al je ervaringen, met alles waarvan je je bewust kunt zijn) daarvoor inzetten: om Zijn wil te doen! Wetend, dat Hij in ons het ál bewerkt!

zaterdag 30 okt. **1 Thessalonicenzen 5:23**

'Moge Hij nu, de God van de vrede, jullie geheel en al heiligen; en moge jullie ongeschonden geest en ziel en lichaam onberispelijk in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus bewaard worden.' ^[NCV]

Paulus bidt, dat de God van de vrede de Thessalonicenzen geheel en al heiligt. Maar de brief moet ook voorgelezen worden voor *alle heilige broeders*, ^{vs.27} dus ook voor u en voor mij!

Wat een wonder dat Hij ook ons apart zet, ons heiligt en dat óók zowel onze geest, als onze ziel, als ons lichaam onberispelijk bewaard wordt, tot in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus!

In hoofdstuk 4:13-18 heeft Paulus die heerlijke verwachting van onze ontmoeting met de Heer in de lucht beschreven. Wat een vooruitzicht! De God van de vrede heiligt ook ons en bewaart ons voor dat moment!

zondag 31 okt. **1 Corinthiërs 15:44**

'Er wordt een ziels lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam gewekt. Indien er een ziels lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam' ^[proeve NCV]

In dit hoofdstuk leert Paulus de gemeente over de opwekking en opstanding van doden, en wat voor lichaam zij *dán* zullen ontvangen. Hij gebruikt het voorbeeld van een graankorrel die 'sterft' voordat hij vrucht kan dragen: Gód geeft aan elke soort zijn eigen nieuwe lichaam!

Ons lichaam in vergankelijkheid sterft bij onze dood, maar in onvergankelijkheid wordt het opgewekt. En hierna legt Paulus uit, dat het zielse er éérst is en dat daarna pas het geestelijke zal heersen.

Toen God de adem in het lichaam van Adam blies, werd Adam tot een levende 'ziel'. Hij werd zich bewust van alles, zijn zintuigen functioneerden etc.

Het 'zielse' lichaam, dat wij sinds Adam ook allen ontvangen bij onze geboorte, werd actief. Maar Christus, de laatste Adam, werd tot een levendmakende geest! En in Hem zal ook ons geestelijke lichaam worden opgewekt! Eerst worden we beheerst door het zielse, *dán* worden we beheerst door het geestelijke! Net zo goed als dat dit zielse lichaam er nu is, zo zal ook het geestelijke lichaam er zijn.

Hoe bijzonder is het om naar die verandering tot een geestelijk lichaam, uit te kijken!