

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

maandag 1 nov. **Filippenzen 2:2^a**

'... maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie hetzelfde gezind zijn, dezelfde liefde hebben, verenigd van ziel, op één ding gezind ...'

Eensgezindheid zou Paulus' vreugde compleet maken. Het is een kijkje in zijn hart, wanneer de apostel dit schrijft aan de plaatselijke gemeente in Filippi. Eensgezindheid, of hetzelfde gezind zijn, is een belangrijke factor in de omgang met elkaar in de gemeente. Maar wat is het eigenlijk, éénsgezindheid?

In dit vers staat het goed beschreven: 'op één ding gezind'.

Gezindheid is een innerlijke neiging, een innerlijke houding. Zoals de wind het helmgras aan zee dezelfde kant op laat buigen, zo mag ook onze gezamenlijke innerlijke 'buiging' door Gods geest dezelfde kant op wuiven.

dinsdag 2 nov. **Filippenzen 2:2^b**

'...dezelfde liefde hebben, verenigd van ziel ...'

Gisteren werd het helmgras aan zee als voorbeeld genomen. Misschien is er nog een eigenschap van dat gras: het heeft wortels in de duinen – anders zou het niet alleen door de wind worden gebogen, maar worden weggeblazen.

Zo is het ook met ons. Onze wortels zouden zich in dezelfde grond bevinden, om op dezelfde plaats, dezelfde kant op te 'neigen'. Die grond zou je kunnen beschrijven als 'dezelfde liefde hebbend'.

Geworteld en gegrond in liefde, dezelfde liefde. Dat is de liefde van God voor ons, die Zijn Zoon aan het kruis bracht, maar Hem ook als zondeoffer maakte voor ons, zodat wij zouden worden 'Gods gerechtigheid in Hem'. ^{2Cor.5:21}

woensdag 3 nov. **Filippenzen 2:2^b**

'... dezelfde liefde hebben, verenigd van ziel ...'

'Dezelfde' liefde schrijft Paulus hier.

Ik heb wel begrepen, dat liefde de allersterkste emotie is die wij kunnen hebben. Het kan zelfs haat overwinnen. Liefde is een ingewikkelde emotie – dat kan je wel zeggen.

We verwarren liefde misschien weleens met genegenheid, of voorkeur of passie. Dat zijn gevoelens veroorzaakt door de eigenschappen van de ander.

De liefde die hier wordt bedoeld is een belangeloze liefde ^[Gr.: agapê], die uitgaat naar de ander, zoals de liefde van Christus, Die Zichzelf niet behaagt, maar schande en verwijten verdroeg voor ons. ^{Rom.15:3}

Paulus was hierin ook een navolger van Christus.^{vs.1} Hij bidt voor ons dat de God van de volharding en de vertroosting het ons schenkt om hetzelfde gezind te zijn naar elkaar toe. ^{vs.5}

Geweldig om dit korte gebed van de apostel Paulus te mogen beamen.

donderdag 4 nov. **Filippenzen 2:2^b**

'... verenigd van ziel ...'

'Samengezind' is wat er letterlijker staat in Filippenzen 2:2. Veel zielen, één gedachte in één plaatselijke gemeente. Direct na deze woorden gaat de apostel verder met de woorden 'op één ding gezind'.

Liefde, ziel en gezindheid komen in dit stukje naar voren als een innerlijke eenheid, die zich richt op de ander, zonder eigen belang, zonder afgunst of hoogmoed, zonder eigen-dunk. Dat is wat Paulus zou verheugen. Het zou zijn vreugde compleet maken; zeker ook onze vreugde, die nu nog weleens niet zo compleet is.

Prediker schrijft: 'Wees niet overhaast met je mond en je hart moet niet haastig zijn om woorden te spreken voor God ...'. ^{Pred.5:1a}

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Zou de apostel ons daarom voorhouden, dat gebed, smeekbede en dankzegging tot God de inhoud van onze mond en ons hart zou zijn? Het is de vrede van God, die al het denken te boven gaat, die onze harten en onze gedachten verzekerd zal bewaren in Christus Jezus
Fil.4:6,7

vrijdag 5 nov. **Filippenzen 2:3^a**

'... niets te doen uit tweedracht of uit eigendunk ...'

Tweedracht is de tegenstelling van eensgezindheid, belangeloze liefde en ootmoed. Dan verliezen we het belang van anderen uit het oog.

Wat zou het belang van de ander kunnen zijn? De bemoediging van de liefde ervaren bijvoorbeeld? Dan ontstaat er gemeenschap van geest, mededogen en medelijden met en voor elkaar. Eigenlijk is dat de basis waarop eensgezindheid en liefde ons aan elkaar vertroosting kunnen bieden.

Aan vertroosting hebben wij allemaal behoefte. Verdriet en verslagenheid is overal om ons heen. Mogen wij dan elkaar vertroosten met de vertroosting waarmee wij ook zelf vertroost worden door God.

zaterdag 6 nov. **Filippenzen 2:5**

'Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is ...'

Wat de gezindheid van Christus is en hoe Hij die tot uitdrukking brengt, kunnen we lezen in de verzen die volgen, de verzen 6-8. Samengevat komt het hierop neer dat Hij Zijn heerlijkheid opgaf om in de vorm van slaaf de afschuwelijke vernedering en het lijden te ondergaan van de dood van het kruis.

Voor ons is het onmogelijk deze weg te gaan. Zijn heerlijkheid en Zijn dood kunnen wij niet overdoen. Wél kunnen wij de gezindheid die dit uitwerkte in ons toelaten.

Gods werkingskracht is in iedere gelovige aanwezig. Wij hebben immers Zijn geest ontvangen, de heilige geest van de belofte, waarmee wij ook verzegeld zijn door het geloof.

Ef.1:13

zondag 7 nov. **Filippenzen 2:5-7**

De gezindheid van Christus.

De enorme verandering die Christus onderging is Zijn *menswording*. Hij was, voordat Hij mens werd, in *'de vorm van God'*. Die oneindige heerlijkheid, macht en majesteit gaf Hij op om *'de vorm van slaaf aan te nemen'*. Hoe onmetelijk ver liggen deze uitersten uit elkaar. Hoe onmetelijk groot is Zijn liefde, die deze kloof overbrugt.

Paulus *'slaafde voor de Heer'*.^{Rom.12:11} Misschien denken we dan: ja maar dat was Paulus, die geroepen werd door God en deze gezindheid 'meekreeg'. Misschien mogen we ons dan ook herinneren, dat iedere gelovige een (uit)geroepene is, die al door God uitgekozen is voordat de zonde zelfs maar binnengekomen was in de wereld.^{vgl. Ef.1:4}

Mag Gods liefde, die in ons hart is uitgegoten door heilige geest,^{Rom.5:5} ook ons elkaar als slaaf laten dienen, in de vrijheid waar in wij groeppen werden.^{Gal.5:13}

Mocht u dit kleine stukje nog eens in het geheel willen lezen, dan staat het hieronder in de concordante vertaling:

Filippenzen 2:1-5

¹ Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, ² maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie hetzelfde gezind zijn, dezelfde liefde hebben, verenigd van ziel, op één ding gezind, ³ niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. ⁴ Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. ⁵ Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is ...

maandag 8 nov. **2 Corinthiërs 10:3-5**

³ Want, wandelend, in het vlees, voeren wij geen oorlog naar het vlees. ⁴ Want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot afbreking van bolwerken; ⁵ overwegingen neerhalend en iedere verhevenheid die zich verheft tegen de kennis van God, en iedere gedachte gevangen wegvoerend tot de gehoorzaamheid van Christus ...',^[NCV]



Alhoewel de Bijbel vaak als een oud boek wordt gezien uit andere tijden, met andere achtergronden, dat erg aan herinterpretatie toe is, zou het weleens heel anders kunnen zijn. Doordat mensen niet zoveel veranderd zijn, is de Bijbel juist heel actueel wanneer het gaat over gevoelens, omstandigheden, begeerte, hoogmoed trots en alles wat zich afspeelt in het innerlijk van mensen en het gedrag dat daaruit voortvloeit. Hierover gaat het in de komende stukjes deze week. Het uitgangspunt is de tekst uit 2 Corinthiërs 10:3-5.

dinsdag 9 nov. **2 Corinthiërs 10:3**

'Want, wandelend, in het vlees, voeren wij geen oorlog naar het vlees.'^[NCV]

De apostel van Christus Jezus, Paulus, werd regelmatig aangevallen vanuit groeperingen die zich binnen plaatselijke geloofsgemeenschappen hadden gevormd. Dat was ook het geval in Korinthe. Hij werd ervan beschuldigd dat hij in overeenstemming met het vlees wandelde. Waarschijnlijk richtten zij zich op de buitenkant, op wat voor ogen is en trokken verkeerde conclusies, omdat zij zelf naar het vlees doorredeneerden. Paulus had bijvoorbeeld aan hen geschreven: *'Ik zelf echter, Paulus, spreek jullie aan door de zachtmoedigheid en inschikkelijkheid van Christus, ik die "in aanwezigheid weliswaar ootmoedig ben onder jullie, maar afwezig moet heb naar jullie,"*^{2Cor.10:1}. Blijkbaar hadden ze zijn zachtmoedigheid en inschikkelijkheid geïnterpreteerd als lafheid en zwakheid, in plaats van in te zien dat in hem de vruchten van de geest werkzaam waren.^{Gal.5:22}

woensdag 10 nov. **2 Corinthiërs 10:4**

'Want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbreking van bolwerken; ...'^[NCV]

Ook in Efeziërs 6:12 wordt duidelijk gemaakt dat wij niet zouden worstelen met bloed en vlees, maar dat we staande blijven tegen geestelijke machten, die zelfs gelovigen kunnen beïnvloeden. In Korinthe was nogal wat onderlinge verdeeldheid. Men volgde mensen na en identificeerde zich met hen: *'Want wanneer iemand zou zeggen 'ik, inderdaad, ben van Paulus, maar iemand anders 'ik van Apollos', zal hij dan niet vleeselijk zijn?'*^{1Cor. 3:4}. God is het die doet opgroeien^{Ef.6:7}. Onze wapens zijn van God om (geestelijke) bolwerken af te breken. Deze bolwerken bestaan uit overwegingen en weerstanden die niet in overeenstemming zijn met de kennis van God. Zullen wij in het volgende stukje eens gaan nadenken waaruit die weerstanden kunnen bestaan?

donderdag 11 nov. **2 Corinthiërs 10:5**

...overwegingen neerhalend en iedere verhevenheid die zich verheft tegen de kennis van God,'^[NCV]

In Jeruzalem was een grote groep ontstaan rondom Jacobus, de broer van Jezus Christus naar het vlees. Fervente aanhangers van de wet. Deze zogenoemde Judaïsten hadden zich ten doel gesteld om het evangelie van Paulus om te draaien^{Gal.1:7} en gelovigen regels op te leggen die de genade ondermijnen.^{Kol. 2:16-23} Paulus stelt dit aan de kaak wanneer hij spreekt over het neerhalen van overwegingen en iedere verhevenheid die zich verheft tegen de kennis van God. Het zijn 'schansen' (verhevenheden) die opgeworpen worden tegen de kennis van God. Ook in onze tijd komen gelovigen dit tegen. Gelukkig hebben wij het evangelie van de apostel Paulus, waarmee ook wij weerstand kunnen bieden aan de tegenstanders van de genade. We tonen dat aan, door bekend te maken wat er in het evangelie van de 'voorhuid' geschreven staat. Juist voor deze tijd.

vrijdag 12 nov. **2 Corinthiërs 10:5**

...en iedere gedachte gevangen wegvoerend tot de gehoorzaamheid van Christus,...^[NCV]

Wat zou deze uitspraak kunnen betekenen? Aandachtig lezend wat er staat, kunnen wij ons daar een mogelijke betekenis over vormen. Er staat 'de gehoorzaamheid van Christus'. Niet de gehoorzaamheid aan Christus. Slaven zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan hun meesters (mensen of machten of deugden).^{Rom.6:16} De gehoorzaamheid van Christus had Zijn dood aan het kruis tot gevolg.^{Fil. 2:8} Door Zijn gehoorzaamheid werden wij rechtvaardig verklaard.^{Rom.5:19} Christus leerde gehoorzaamheid onder tranen en lijden.^{Hebr. 8} Als wij dit lezen, komen we tot besef hoe belangrijk gehoorzaamheid is. Christus was gekomen om Gods wil te doen.^{Hebr.10:9; Joh. 4:34; 5:30; 6:38} Dat ook onze gedachten worden meegenomen tot deze manier van gehoorzaamheid, die gevormd wordt door het diepe verlangen om Gods wil te doen.



zaterdag 13 nov. 2 Corinthiërs 10:3-5

'3 Want, wandelend, in het vlees, voeren wij geen oorlog naar het vlees. 4 Want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot afbreking van bolwerken; 5 overwegingen neerhalend en iedere verhevenheid die zich verheft tegen de kennis van God, en iedere gedachte gevangen wegvoerend tot de gehoorzaamheid van Christus.'^[NCV]

Het stukje dat wij de afgelopen dagen met elkaar gelezen en overdacht hebben, gaat niet om het letterlijke oorlog voeren met kogels en kanonnen met tanks en met bommen. Onze strijd is geestelijk. Niet erop gericht om anderen gevangen te nemen of te doden, maar juist om anderen te bevrijden. Voor vrijheid maakt Christus ons vrij. Deze vrijheid bloeit op in de genade van onze Heer Jezus Christus.

zondag 14 nov. 2 Corinthiërs 10:3-5

'3 Want, wandelend, in het vlees, voeren wij geen oorlog naar het vlees. 4 Want de wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot afbreking van bolwerken; 5 overwegingen neerhalend en iedere verhevenheid die zich verheft tegen de kennis van God, en iedere gedachte gevangen wegvoerend tot de gehoorzaamheid van Christus ...'^[NCV]

Samenvattend kunnen wij over dit stukje uit 2 Corinthiërs 10:3-5 zeggen:

- Voer geen strijd tegen bloed en vlees.
- Laat je geloofsleven niet gebukt gaan onder wijsheid en regels van mensen
- Toon aan en weerleg wat niet in overeenstemming is met het onderwijs van de apostel Paulus.
- Laat die gezindheid in ons zijn die in Christus Jezus is, in overeenstemming met Zijn gehoorzaamheid en het verlangen om Gods wil te doen.
- Leef in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft en laat je niet in een slavenjuk vastzetten
- Maak geen voorbedenkingen voor het vlees, neem geen deel aan verdeeldheid.

maandag 15 nov. 1Thessalonicenzen 5:2,3

'2 ... u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door brensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.'^[NBV]

De Thessalonicenzen waren bang dat ze de boot gemist hadden. Paulus was bij hen gekomen, had het evangelie gebracht en had verteld over de toekomst die zou aanbreken. Zij verwachtten dat dit elk moment kon plaatsvinden, maar sommigen onder hen stierven en leken het zo niet mee te maken. Anderen dachten dat die tijd al was aangebroken. Dat zet Paulus recht in deze brief. Eerst beschrijft hij in het vorige hoofdstuk de opname, hier lezen we over wat erop volgt: de Dag van de Heer, waarop God zal oordelen over de aarde. Wanneer breekt die dag aan? Velen hebben al een voorspelling gemaakt, maar het gaat hier niet over de precieze datum. Het gaat er hierover of we het zien aankomen. De wereld in ieder geval niet. Zij zullen, als er eindelijk vrede is gesloten en alles goed lijkt te gaan, vooral op hun eigen prestaties vertrouwen en geen rekening met God houden. Dan, als zij het niet verwachten, dan komt die dag. Paulus legt ons komende dagen de vraag voor: zien wij het wel aankomen?

dinsdag 16 nov. 1Thessalonicenzen 5:4,5

'4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, ...'^[NBV]

Hoewel ook veel Christenen denken dat we niets kunnen weten van het moment van de terugkomst van Christus, zegt Paulus hier toch echt dat wij er niet door overvallen zullen worden als door een dief. Waarom niet? Wij zijn kinderen van het licht, niet van de duisternis. God heeft met Zijn Woord in ons leven geschieden, en op verschillende plekken verteld wat er nog moet gebeuren.

Wij weten dat er eerst (schijn)vrede moet komen, dat er een tempel zal zijn met een offerdienst, dat er een grote heerser, de "wetteloze mens",^{2Thess. 2:3} zal komen en de wereld er achteraan zal lopen. Wij weten dat mensen zich van God af zullen keren en de verkeerde kant op gaan. Dus, kijken we nog om ons heen? Wat zien we er al van?



woensdag 17 nov. **1Thessalonicenzen 5:6,7**

'6 ... dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt 's nachts, en wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken;' ^[NBV]

Wie 's nachts rondloopt of zich bedrinkt, ziet weinig van wat er om hem heen gebeurt, laat staan als iemand slaapt. Wij zouden niet zo in het leven staan. Wij zouden waken, op onze hoede zijn.

Waarvoor dan? Wat is het gevaar? Als we in het donker lopen, kunnen we zomaar een straatje in lopen waar het gevaar ons staat op te wachten. Zo is het ook dat veel mensen in de laatste dagen van het geloof zullen afvallen en afstand zullen nemen van God ^{2Thess. 2:3}. Ze zijn steeds meer op zichzelf gericht, op bezit, op de aarde, meer op genot dan op God. ^{2Tim. 3:1-4} Wie niet ziet in wat voor tijd we leven, zal God en zijn geloof uit het oog verliezen.

donderdag 18 nov. **1Thessalonicenzen 5:8,9**

'8 ... maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. 9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.' ^[NBV]

Wat houdt dat waken in, waar Paulus ons toe oproept? Dat is niet alleen maar weten wat we moeten verwachten en het herkennen als het komt, het is ook dat we letten op hoe we in het leven staan. Waar de wereld om ons heen steeds meer God loslaat en voor zichzelf leeft, zouden wij blijven leven uit geloof, liefde en verwachting. Door te vertrouwen op Gods beloften en in liefde met elkaar om te gaan staan we al lijnrecht tegenover de rest. En in dat alles hebben we verwachting, hoop, dat God ons zal redden uit wat gaat komen. Laten wij, ook vandaag, voor de mensen om ons heen een lichtje in het duister zijn. ^{Fil. 2:15}

vrijdag 19 nov. **Romeinen 12:1,2**

'1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.' ^[NBV]

De NBV geeft het met "moeten" wat sterk weer, maar Paulus roept ons hierop te doen wat ons enige logische antwoord is op Gods liefde en genade: ons leven aan Hem wijden. We zouden ons niet aanpassen aan deze wereld. Dat klinkt als iets actiefs, maar is juist iets dat gebeurt als we niet opletten en in slaap sukkelen. Dan zien we niet hoe de wereld God steeds meer loslaat, en mensen steeds meer voor zichzelf leven. Het vergt juist actief onze aandacht om daar tegenin te gaan, want wat worden ook wij makkelijk opgeslokt door dagelijkse bezigheden, met onze wensen en verlangens, wat we willen bereiken en kopen. Zien we nog waar het echt om gaat? Hoe we een verschil in de wereld kunnen maken? Laten we anders gaan denken, anders naar dingen gaan kijken. In het licht van de Bijbel blijken al die zaken waar we ons voor uitsloven niet meer zo belangrijk. Wat vraagt God van ons, wat kunnen we in Zijn dienst doen? Dat is waar het om gaat.

zaterdag 20 nov. **1Thessalonicenzen 1:10**

'10 ... en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.' ^[NBV]

Paulus had het evangelie verkondigd, en onder zware beproevingen hadden de Thessalonicenzen het met vreugde ontvangen. Ze keerden zich af van hun oude leven, gingen God dienen en keken vurig uit naar de komst van Jezus. Alleen al zo'n levenshouding kunnen wij als voorbeeld nemen.

Maar de Thessalonicenzen wisten minder dan wij. Ze waren bang dat de dag van de Heer al was aangebroken en ze de boot gemist hadden. Wij mogen, ook door de brief die Paulus aan hen schreef, nu weten dat die dag, met het oordeel van God over de wereld, nog gaat komen. Maar ook dat wij uit dat oordeel gered worden. Dat is niet voor ons bedoeld en we hoeven er niet bang voor te zijn. Wij mogen juist uitkijken naar de terugkomst van Jezus, als we met Hem verenigd zullen worden!



zondag 21 nov. **1Thessalonicenzen 5:10,11**

'10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op waken of slapen, samen met hem zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.'
1Thes. 5:10,11 [NBV - aangepast]

Paulus roept ons op te waken. Wat nu als we dat niet doen? Wat als we toch in slaap sukkelen, ons laten verleiden door alles wat de wereld te bieden heeft en God uit het oog verliezen? Als we ons straks laten overvallen door de Dag van de Heer? Waar we bij Jezus scherpe oordelen horen over zij die in slaap gedommeld zijn, klinkt bij Paulus nog altijd pure genade. Of we nu slapen of waken, we zullen met Hem leven.

En dan sluit Paulus dit stuk af met dezelfde oproep die hij na de uitleg over de opname gaf: troost elkaar. Ondanks dat het donkerder wordt, leven wij in het licht en hebben we een geweldige toekomst om naar uit te kijken. Laat dat ons dan ook troosten in alles wat we meemaken. En laten we elkaar voorleven hoe we in een tijd als deze mogen wandelen.

maandag 22 nov. **Psalm 12:7**

'Zeggingen van Jahweh zijn pure zeggingen, zilver gelouterd in een smeltkroes in aarde, zevenmaal gezuiverd.' [proeveCV]

Al in de Oudheid werd erts verhit om het zilver van andere bestanddelen te kunnen scheiden. In de smeltkroes schepte de smid het zilver af voordat de andere stoffen, vooral lood, zouden stollen. Door het zilverstolsel opnieuw te verhitten en het proces te herhalen, kon een zuiverheid van 99,9% bereikt worden. Wat echter de mond van *Jahweh* is uitgegaan, heeft een gehalte van 100,0% zuiverheid!

Het spreekwoord 'spreken is zilver, zwijgen is goud' gaat voor mensen op, maar niet voor God! God heeft van meet af aan gesproken – lees Genesis 1 maar. Zijn Woord is zelfs vlees geworden – lees Johannes 1:14 maar.

Wij hebben dus reden te over om niet de woorden van mensen *over* Gods woorden, maar Zijn eigen zeggingen [NBG: woorden] uiterst serieus te nemen. Zijn woorden en formuleringen zijn 100,0% zuiver en betrouwbaar! Van allerlei commentaren kan je dat niet zeggen, toch?

dinsdag 23 nov. **Richteren 12:4-6**

'... zeg eens sjibboleth. Zei hij dan: sibboleth, en kon hij het dus niet op de juiste wijze uitspreken, dan grepen zij hem en sloegen hem dood bij de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan.' [NBG51]

Bij de inval in mei 1940 liet men verdachte lieden 'Scheveningen' zeggen. Als het Duitsers waren kwam de 'sch' als 'sj' uit hun mond. Dat was een oude truc die door de mannen van Jefta al zo'n drieduizend jaar eerder was toegepast. Efraïmieten hadden klaarblijkelijk een tongval die het uitspreken van een sj-klank (net als 'sh' in 'shop') verhinderde. In plaats van 'sjiboleth' – een woord voor stromend water – kwam 'siboleth', met een scherpe s, uit hun mond. Dat was dan tegelijk hun laatste woord.

In geschreven taal scheelt het slechts één letter: resp. een *sjin* versus een *samech*. De juiste letter is dus van levensbelang. Dat bevestigde onze Heer Jezus Christus toen Hij twee nietige tekentjes noemde: de *tittel* en *jota*. Matth.5:18 Zó nauwkeurig is de Schrift die God ons gegeven heeft! Daaraan sleutelen om een mening of leer te bevestigen, is letterlijk uit den boze! Vindt u ook niet?

woensdag 24 nov. **1 Johannes 5:7-8**

'Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot een.' [NBG51]

Neem deze tekst alstublieft niet serieus: het zijn geen woorden van God, maar ze zijn brutaal ingelast door een vrome ziel. De geciteerde zinnen zijn niet in de grote handschriften terug te vinden, noch zijn ze door vroegchristelijke schrijvers aangehaald. Volgens duizenden handschriften blijken zij niet in de Griekse Schrift thuis te horen. Het is een staaltje van Schriftvervalsing van iemand die er de leer van de drie-eenheid mee wilde 'bewijzen'.

Die vrome ziel heeft duidelijk niet verder gekeken dan zijn neus lang is, want wat zegt Johannes in vers 9: 'Indien wij het getuigenis van de mensen ontvangen, *het getuigenis van God is groter*, omdat dit het getuigenis is van God dat Hij getuigd heeft aangaande Zijn Zoon.' [NCV]



Wij kennen daarom slechts één God, de Vader, en één Heer, Jezus Christus! ^{1Cor.8:6} Voed je allereerst met Gods Woord en toets daaraan al het andere dat je hoort en ziet!

donderdag 25 nov. **Efeziërs 1:1**

'Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus.' ^[NCV]

De rooms-katholieke kerk kent sedert de tiende eeuw een officiële, pauselijke procedure van heiligverklaring. Daarbij ging het niet om levenden, maar om doden. Tot 1982 traden bij dat proces een 'advocaat van de duivel' en een 'advocaat van God' op. De een probeerde de overledene zwart te maken, de ander wit. Wanneer een dode 'heilig' verklaard wordt, mag hij vereerd en aangeroepen worden.

Dat dit volstrekt niets met Gods Woord te maken heeft, zal u duidelijk zijn.

Paulus, met het gezag van apostel, door Christus Jezus Zelf aangesteld, heeft al zijn brieven aan *levende* gelovigen geadresseerd en hen daarin al 'heiligen' genoemd! Allen die in Christus zijn, levend of nog in de Hades, zijn per definitie 'heilig', *agios* [Strongnr. 40].

Heilig is: geheel op God gericht en met Hem onlosmakelijk verbonden zijn. Dat maakt dat wij verjongd worden in de geest van onze denkwijze en de nieuwe mens(heid) mogen aandoen. ^{Ef.4:20-24}

Dat is andere koek dan pauselijke heiligverklaring. En is dat ook niet vele, vele malen vreugdevoller en gezonder?

vrijdag 26 nov. **Prediker 12:1**

'Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen.' ^[NBG51]

Misschien kent u de fabel van de krekkel en de mier van Jean de la Fontaine. Terwijl de mier in het fraaie jaargetijde druk bezig was zich op de winter voor te bereiden, was de krekkel druk bezig met muziek. Toen het gure jaargetijde aanbrak, zat de mier er warmpjes bij, maar de krekkel zat in zak en as.

Prediker waarschuwt ook voor iets dergelijks. Mensen hebben de neiging meer aandacht te besteden aan ijdelheden dan aan hun Schepper. Idolen, carrière, aanzien en ander gebeuzel schuiven Hem in ons denken al gauw naar de achtergrond. Dan is het niet tot ons doorgedrongen dat alles, maar dan ook álles, ook in eigen leven en werk, uit Zijn handen komt!

Toch kan het zijn dat juist kwade dagen en jaren ons dichter bij Hem brengen. Want Zijn armen zijn altijd en in alles vol liefde naar ieder van ons uitgestrekt!

zaterdag 27 nov. **Prediker 12:1-6**

'... voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen.' ^[NBG51]

Naarmate onze leeftijd vordert, komen de dagen naderbij waarin wij het te kwaad krijgen. Prediker noemt op poëtische wijze ouderdomskwalen zoals slechtziendheid en tranende ogen, verzwakte ledematen, gebits- en spijsverteringsproblemen, doofheid, slapeloosheid en spraakproblemen. Ons sterfelijk lichaam takelt af, bij de een heviger dan bij een ander. Maar ook in andere opzichten kunnen wij het te kwaad krijgen: bijvoorbeeld door verlies van onze levensgezel(lin) of een kind, door ziekte of eenzaamheid.

Het is zoals Paulus schreef: onze aardse tent wordt afgebroken, maar wij hebben een eonisch huis in de hemelen en zien verlangend uit om met onze behuizing uit de hemel overkleed te worden! ^{2Cor.5:1-2}

Dat heeft in principe niets met onze leeftijd en leefomstandigheden te maken. Maar als dat verlangen nog vóór de kwade dagen bij ons opbloeit – dan gloort er nieuw leven aan onze horizon!



zondag 28 nov. **Johannes 10:22**

'Nu vond het feest van de inwijdingenplaats in Jeruzalem en het was winter.' ^[NCV]

Vanavond begint voor de Joden de eerste dag van Chanoeeka, 'het feest van de lichtjes'. Het feest zelf herinnert aan de herinwijding van de Tweede Tempel en duurt 8 dagen vanaf 25 Kislev. Wij hebben het dan over een overgeleverde gebeurtenis van ongeveer tweehonderd jaar eerder dan toen onze Heer in de Tempel rondliep. Chanoeeka berust geheel op traditie en niet op de Thora.

In Jezus' dagen stond de Tempel nog wel overeind, maar met een hogepriester die niet uit het huis van Aäron kwam, zonder ark en zonder de heerlijkheid van *Jahweh*. ^{Ezech.10:22-23} Wat een armoe! De Tempel was, om met Prediker te spreken, tot ijdelheid der ijdelheden vervallen. Het enorme vacuüm had toen door Eén gevuld kunnen worden: onze Heer Christus Jezus!

Nu moet Israëel wachten op Zijn wederkomst. Wij echter behoeven niet op Hem te wachten: voor ons is de Heer nu al nabij! ^{Fil.4:5} Zijn geest woont in ons! ^{2Tim.1:14}

Waarom zouden wij ons in onze dagen nog laten betoveren door hoogfeesten, speciale dagen en allerlei rituelen? Het is maar een vraag.

maandag 29 nov. **Deuteronomium 28:12**

'De HERE zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd de regen voor uw land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen.'

Schatten en rijkdom 1

Een prachtige tekst en geweldige belofte voor het volk Israëel. Mozes spreekt deze woorden tot het volk dat dan nog de Jordaan moet oversteken om het beloofde land in te trekken.

De HERE zal zijn ^[lett.] *goede schat* voor u openen. Het is echter voorwaardelijk: Indien zij blijven luisteren naar de stem van de HERE, hun God, en zijn geboden en inzettingen onderhouden; ^{Deut. 28:9,10} zo niet, dan kunnen zegeningen in rampspoed veranderen.

In de belofte wordt Gods zegening van de heidenvolken al meegenomen. Zij zullen profiteren van de zegeningen voor Israëel, als het volk maar op God gericht zal kunnen blijven. Hier ligt al een basis voor het gegeven, dat later, in het koninkrijk op aarde, de volken van de aarde gezegend zullen worden door Israëel. In het woord van God is altijd toekomst te vinden waar men naar uit kan kijken.

dinsdag 30 nov. **Jesaja 33:6**

'En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis; de vreze des HEREN is zijn schat.'

Schatten en rijkdom 2

Meer letterlijk vertaald, vinden wij in deze tekst: 'Hij is uw tijden getrouw; de hoeder van redding, wijsheid en kennis, is de vreze van de HERE, dit is zijn schat'.

Een voorbeeld van een 'godvruchtig' en een 'godvrezend' man, vinden we o.a. in Cornelius, een Romeins hoofdman. ^{Handelingen 10:1-48} Als niet-Jood is hij toch een vereerder van God en uit zijn wandel blijkt dat hij door zijn houding een vriend van het volk is. In de 'vreze des HEREN' verwierf Cornelius zich een schat!

Hij was in het zicht van God gekomen: 'Cornelius, uw gebed is verhoord en aan uw aalmoezen is voor God gedacht geworden'. ^{Hand.10:31} God gebruikt Cornelius als proseliet, in het bijzonder om aan Petrus een diepe les te leren: 'Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanzien des persoons is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig, naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede verkondigen door Jezus Christus.' ^{Hand.10:34-36}