

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

woensdag 1 dec. **Mattheüs 6:20,21**

'Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.'

Schatten en rijkdom 3

Het is aardig om eens te kijken naar de Griekse betekenis van het woordje 'schat'. Letterlijk staat er zoiets als: 'geplaatst in de dag erna', en dit wordt dus opgevat als zijnde een schat, iets zeer waardevols. D.w.z. je hebt zo'n schat als een soort spaartegoed. Aardse schatten verzamel je om later in je leven ook nog iets te hebben. De waarde van de schat wordt op een later moment nuttig, het is een belofte voor de toekomst.

In dit geval, waar Jezus zijn discipelen toespreekt, gaat het om het loon bij hun Vader die in de hemelen is. Matth. 6:1,4,6

Jezus maakt hier een treffende opmerking bij: waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar het om ónze rijkdom gaat, vinden we de rijkdom in het woord van Christus die ons in genade geschonken is en wordt. Daarbij mogen we voor ogen houden, dat wij geen loon (door onze werken) verzamelen bij Vader, wij zijn geen dagloners, zoals in de gelijkenissen, maar wij zijn in het zoonschap geplaatst!

donderdag 2 dec. **Efeziërs 3:8**

'Mij, de allergeeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God'

Schatten en rijkdom 4

De onnaspeurlijke rijkdom. Dit prachtige bijbelvers hoort bij het gedeelte vers 1 t/m 13; een compacte samenvatting over de genade die NU aan de heidenen verkondigd wordt. Gods onmetelijke liefde komt in de Zoon Zijner liefde naar die volken toe die voorheen weinig van God konden verwachten, anders dan dat ze met grote moeite toegang tot Hem konden verkrijgen via het uitverkoren volk. Elk zicht daarop, elke glimp daarvan, was als onnaspeurlijke rijkdom weggehouden in God, tot het moment dat Paulus door Christus een apart evangelie ontving!

Wat een geweldige rijkdom die de heidenvolken en ook ons al bijna 2000 jaar bereikt heeft!

vrijdag 3 dec. **Kolossenzen 1:27**

'Zijn heiligen, aan wie God bekend wil maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de natiën, dat is: Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid.'

Schatten en rijkdom 5

Nooit eerder kwam God zó dicht bij de mens als door het evangelie van genade! En dat alles in Christus. Vrije toegang tot God! Niet meer door bemiddeling van offers, eigen werken of door priesters in het heiligdom.

Er is Eén Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. En door Hem wil God ons bekend maken wat de rijkdom is van het onthulde geheimenis. De verwachting van de heerlijkheid doordat Christus onder ons is: het beeld van God zelf. Beter dan dat kunnen we het liefdevolle hart van God niet leren kennen.

Dat is echte rijkdom!

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



zaterdag 4 dec. **Kolossenzen 2:2, 3**

'Opdat hun harten aangesproken worden, in liefde verenigd, tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid van het inzicht tot erkenning van het geheimenis van God en Vader van Christus, in Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.'

Schatten en rijkdom 6

Paulus laat de gemeenteleden in Laodicea beseffen dat hij een zware strijd te voeren heeft voor hen. Waarom 'voert hij strijd'? Eigenlijk geeft de tekst zelf daar nauwkeurig antwoord op. Gods woord verklaart zich zelf.

Altijd is zijn inspanning en gebed er op gericht dat hun harten aangesproken worden! Als dat gebeurt, dan komt liefde van God en Christus in werking en komt de rijkdom met alles wat daar benoemd wordt tot bloei in je leven. Schatten van wijsheid en kennis worden openbaar en geven inzicht in Gods handelen met de mensheid.

'Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister Gen.1:3, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus.' ^{2 Kor. 4:6}

zondag 5 dec. **Efeze 3:16a**

'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen,'

Schatten en rijkdom 7

Het woord van Christus, dat zo herkenbaar in het dienstwerk van de apostel Paulus voor de natiën te vinden is, maakt dat ik als gelovige niet méér kan weten dan dat wat daar allemaal staat! Het is de apostel in opdracht gegeven het woord te completeren.

Het heeft God behaagt, in Christus, de leden van de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, nagenoeg alles bekend te maken, wat een mens mag weten in de nu nog vergankelijke toestand. Laat dát woord van Christus **rijkelijk** in je wonen!

We mogen weten dat er een einde aan vergankelijkheid en onvolkomenheid komt, en uitzien naar het moment om onvergankelijkheid aan te mogen doen.

Dat kan alleen maar het plan en werk zijn van de liefdevolle, alleenwijze God!

'Hem nu, Die oneindig veel meer kan doen – boven alles wat wij verzoeken of bevatten – in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon der eonen! Amen!'

maandag 6 dec. **Efeziërs 1:3**

'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons in Christus zegent in alle geestelijke zegen in de hemel.' ^[Proeve CV]

In de volgende verzen wordt uiteengezet welke zegeningen dit allemaal zijn. Dit vers benadrukt dat het *alle* of *elke* zegen betreft, niets uitgezonderd. De meeste vertalingen geven hier *met* alle geestelijke zegen. Maar er staat letterlijk *in* alle geestelijke zegen. Er staat in dit vers drie keer *in*: *in* Christus, *in* alle geestelijke zegen en *in* de hemel. Het voorzetsel *met* zou nog de indruk kunnen wekken dat het iets is, waar we soms een beroep op kunnen doen, maar dat is het niet. Het voorzetsel *in* [Grieks: *en*] duidt op een onlosmakelijke verbondenheid. Het betreft onze positie. Of we dat ervaren, voelen of zelfs beseffen, doet er niet toe. Het is een feit.

Het is natuurlijk wel zo dat je van deze zegeningen pas profijt hebt als je ze kent. Vandaar dan ook Paulus gebed om 'verlichte ogen', zodat we dit gaan zien en verstaan. ^{Ef.1:18}

dinsdag 7 dec. **Genesis 28:11**

'En hij bereikte een plaats, waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was.'

Als Jakob op de vlucht gaat en naar het buitenland vertrekt, vangt een donkere periode aan in zijn leven. De zon ging onder. Weg uit het beloofde land. Hij had zijn vader bedrogen en nu moest hij maken dat hij weggwam om niet in de handen van zijn broer te vallen.

En als het dan donker geworden is, legt Jakob zijn hoofd op een steen. En hij droomt. Hij ziet een trap naar de hemel en hoort de stem van God tot hem spreken. En ondanks dat Jakob zojuist op slinkse wijze de zegen in de wacht had proberen te slepen, klinkt geen enkel verwijt. God belooft hem slechts. Precies wat Hij eerder aan Abraham en Izaäk had beloofd. Onvoorwaardelijk. Het bedriegen en al die moeite had Jakob zich kunnen besparen, want God geeft het Zijn beminden in de slaap. ^{Ps.127:2}

Wat een rust!



woensdag 8 dec. **Genesis 32:31**

'En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup.'

Eigenaardig, als Jakob uit het beloofde land vlucht, wordt daarbij vermeld dat 'de zon ondergegaan was'. ^{Gen.28:11} Het typeert de twintig jaren die zouden volgen.

Nu Jakob terugkeert naar het land, heeft hij wederom een bijzondere nachtelijke ervaring. Hij worstelt met een man die hem ten slotte slaat op zijn heup. Niets vermoedend had hij Gods aangezicht [=Pniël] gezien. ^{Gen.32:3} En Jakob is een andere man geworden. Als *Jakob* verliet hij ooit het land, maar als *Israël* keert hij nu terug – niet langer steunend op eigen kracht.

Jakobs verblijf in het buitenland is een type van het volk van Jakob dat verstrooid is onder de volken. Geen twintig jaren maar twintig eeuwen. Bij het begin ging de zon onder; aan het einde zal de zon (Gods aangezicht) opgaan, onverdiend.

donderdag 9 dec. **Prediker 3:10**

'Ik zie de ervaring die Elohim geeft aan de zonen van de mensheid, om hen nederig te maken.'
[SW]

Heel het leven 'onder de zon' is een voortdurende afwisseling van plussen en minnen: opbouw en afbraak, gezondheid en ziekte, vrede en oorlog ... Prediker had in het voorgaande veertien contrasten opgesomd.

Ons bestaan op aarde volgt geen progressieve lijn opwaarts, maar het is een kringloop. Een mens keert terug naar waar hij vandaan kwam; terug naar af; uit stof genomen en tot stof terugkerend.

De ervaringen die GOD ons geeft in dit korte, vluchtige, ijdele bestaan 'onder de zon' maken ons klein en nederig. Het zet ons op de plaats. Wij zijn schepselen, *Hij* is de Schepper. *Hij* beschikt en *Hij* plaatst alles. We zien naar *Hem* op, want *Hij* is God!

vrijdag 10 dec. **Prediker 3:11**

'Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op Zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.'

De mens stelt zich machteloos vragen naar het waarom van deze vergankelijke schepping. Waarom sterft een jonge moeder, en waarom slaat dementie toe bij een ouder wordende man of vrouw voor een verder 'schijnbaar' zinloos leven? Als we eerlijk zijn bekennen we: we hebben geen idee. We zijn niet alleen klein en nietig maar ook nog eens volstrekt onwetend.

Waarom?

'... opdat men voor Zijn aangezicht vreze!'^{vs.14} Wij weten het niet maar God weet wat Hij doet en *'Hij laat niet varen de werken van Zijn handen.'*^{Ps.138:8} Elk schepsel is door Hem geliefd. Want het is *Zijn* maaksel. Dat is het woord van onze God en al de aeonen door houdt dat stand!

zaterdag 11 dec. **Spreuken 25:2**

'Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen.'

Waarom zijn de Schriften vaak zo zwaar om te verstaan? Waarom is ze niet voorzien van een trefwoordenregister waarin alle vragen keurig in volgorde worden beantwoord? Hoeveel toegankelijker zou de Bijbel niet zijn als de inhoud ons netjes op een presenteerblaadje was aangereikt?

Het is GODS heerlijkheid een zaak te verbergen. Het is dus wel vindbaar, maar slechts door onderzoek. Jezus zei dan ook niet: léést de Schriften, maar: onderzoekt de Schriften...! ^{Joh.5:39} Want de Schriften leggen elkaar uit. De ene Schrift verklaart de andere. En door zo, als naar 'verborgen schatten' te speuren, ^{Spr.2:4} laten de Schriften zich verstaan. Dat is de koninklijke weg!

zondag 12 dec. **Prediker 3:14**

'Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor Zijn aangezicht vreze.'

Het is dit inzicht dat een mens op zijn plaats zet. Ik ben maaksel, Hij is de Maker. Die houding heet 'de vreze van God'. En daar begint wijsheid. ^{Ps.111:10}



maandag 13 dec. **1 Petrus 1:19,20**

'¹⁸ vrijgekocht ...] ¹⁹ met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. ²⁰ Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.' ^[HSV]

God werd er niet door verrast, dat Adam en Eva zondigden in de hof van weelde! Want vóórdat God met Zijn zesdaagse (herstel-)werk van de wereld (of 'schepping') begon, zelfs nog vóór de 'nederwerping'² van de wereld, had Hij voorzien in het Offer, dat de schepping uit zonde en dood zou bevrijden, bevrijden van de vergankelijkheid. Toen al werd Christus gekend als het smetteloos en vlekkeloos Lam van God!

Wat een genade, dat Hij Zélf voorzag in de 'oplossing' voordat er zelfs maar sprake was van ons mensen en voordat wij zondigden tegen Hem.

Pas veel later werd Hij ook geopenbaard in onze wereld, kwam Hij tot de Zijnen.

Heer, dank U wel voor Uw grote wijsheid en liefde!

dinsdag 14 dec. **Johannes 1:29**

²⁹ De volgende dag zag hij [Johannes] Jezus tot zich komen en zeide: "Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt."

Johannes (de zoon van priester Zacharias en Elisabeth ^{Luc.1:76-77,80}) die het Joodse volk opriep tot bekering en om zich te laten dopen, herkent Jezus als het Lam van God, dat de zonde van de wereld weg zal nemen!

Volgens de oude Geschriften (TeNaCH of het 'Oude Testament') moest Israëel dikwijls lammeren slachten, bijvoorbeeld het lam met Pèsach, maar ook een lam als zondoffer, ^{Lev.4:32} of als schuldoffer. ^{Lev.5:6} Daarmee 'bewerkten' de priesters 'bescherming' tegen gevolgen van de zonden van het volk. Maar ook slachtten zij op veel andere gelegenheden een lam, bijvoorbeeld als dagelijks opstijgoffer voor JAHWEH.

Al die offers wezen uiteindelijk naar HéM, Die de zonde der wereld weg zou nemen. Hij liet Zich slaan, liet Zich vernederen tot in de dood, ja stierf de kruisdood (om daarna door Vader opgewekt te worden) omwille van redding van het al!

En met Hem mogen u en ik een diepe relatie hebben, als ook onze Redder en Heer. Dan zal Hij ons vandaag zeker redden, bewaren, leiden. Wat een liefde!

woensdag 15 dec. **Johannes 1:42**

'... ⁴² deze [Andreas] vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: "Wij hebben gevonden de Messias", wat betekent: Christus.'

We zagen dat Jezus door Johannes (de dooper) herkend werd als het beloofde Lam van God, dat de zonde der wereld zou wegnemen. Twee discipelen van Johannes (de ene is Andreas, broer van Simon Petrus) horen dit van Johannes en gaan Jezus volgen. Andreas herkent Hem als de beloofde Messias en vertelt dat aan Simon.

De profeet Micha had bijvoorbeeld al gezegd: "... voor Mij zal voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eonische dagen af." ^{Micha 5:1} Ook in Daniël 9:25,26 vinden we 26 de belofte van de Messias, de Gezalfde.

Wat moeten zij, die Hem herkenden, vol vreugde zijn geweest, dat de Beloofde gekomen was: het Lam van God, de Messias, oftewel de Christus! En wat heeft Paulus het lichaam van Christus nog veel meer mogen onderwijzen aangaande Hem. Genade, genade!

donderdag 16 dec. **Johannes 6:69**

'⁶⁸ Simon Petrus] "... en wij hebben geloofd en erkend dat Gij zijt de Heilige Gods."

De Heilige Gods openbaarde Zich aan Zijn volk Israël in een beeld als het Brood des levens; Hij, Die uit de hemel afdaalde. ^{Joh.6:48-51}

In dit hoofdstuk is eerder ook te lezen, dat veel volgelingen Jezus verlieten na deze woorden over Zijn afdalen uit de hemel als Brood van het leven. Dan vraagt Jezus de twaalf discipelen, of zij ook niet willen weggaan? Maar Simon antwoordt namens hen, dat Hij woorden van eeuwig leven heeft en dat zij Hem geloofden en erkenden als de Heilige van God.

² De vertaling 'nederwerping' doet meer recht aan dit woord dan 'grondlegging'.



Hij, als de Zoon van God, hééft woorden van eeuwig leven, uiteindelijk voor elk schepsel, en Hij kwam deze van God, de Vader, brengen naar ons, een verloren mensheid en schepping.

Dat mag, nee, zál bekend gemaakt worden aan alle schepselen, waaraan ook wij in genade mogen meewerken!

vrijdag 17 dec. **Mattheüs 16:15,16**

'Hij zeide tot hen: "Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" Simon Petrus antwoordde en zeide: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!"'

In dit tekstverband speelt weer brood een rol, naast het 'zuurdesem' van Farizeeën en Sadduceeën ^{Matth.14:14-20; 15:29-38; 16:6-12} Hij is het levende Brood, en Hij had Israël in de woestijn van brood, van manna, voorzien. Ook voedde Hij hen nu in Zijn aardse bediening.

De schare en de discipelen hebben die 'broodwonderen' meegemaakt en zullen in de toekomst in het Koninkrijk der hemelen veel meer zegen meemaken. Maar Jezus vraagt hier, hoe zij Hem zien? Simon Petrus antwoordt gelijk (zoals hij in het begin al van zijn broer Andreas had gehoord) dat Hij de Christus is (de Messias!), de Zoon van de levende God. Degene Die leven geeft. Petrus mocht dat erkennen.

Hiernaast heeft God door Christus Jezus ook mensen uit de natiën, ook u en mij in liefde tevoren bestemd tot het *zoonschap!* ^{Ef.1:5a} Wij mogen in Zijn grote genade en liefde daarom óók zijn: zonen van de Levende God.

zaterdag 18 dec. **1 Samuel 17:12a**

'David nu was de zoon van die Efrathiet uit Bethlehem in Juda, wiens naam was Isaï ...'

David, later Israëls koning, kwam uit *Bethlehem* in Juda. Zo kwam Jezus, de Zoon van David, ^{Matth.21:9} bij Zijn geboorte ook uit Bethlehem, het 'huis van het brood'.

De Heer liet misschien alleen al door de naam van Zijn geboorteplek zien, dat Hij het echte Brood van het leven is. En als Zoon van David is Hij ook de Koning (en zál dit zichtbaar zijn).

David (uit Bethlehem en koning van Israël) bleek een levend 'type' te zijn van deze Koning en Heer: Jezus, de Messias. God laat zo via levende mensen zien, dat Hij alles al in Zijn plan heeft voorzien. Dat de Messias, Christus, al lang tevoren gekend was als het Lam (zie maandag en dinsdag) én als het Brood van het leven (zie donderdag en vrijdag) én als Koning voor Israël.

Dit laatste (zichtbaar Koning zijn op aarde) staat in de (zeer nabije) toekomst te gebeuren. Dan daalt Hij opnieuw af naar de aarde, nu als de Koning der koningen! En net daarvoor worden wij in onze hemelse bediening geroepen!

zondag 19 dec. **Openbaring 1:17b,18**

'... En Hij plaatste Zijn rechterhand op mij, zeggend: "Wees niet bevreesd, Ík ben de Eerste en de Laatste ¹⁸ en de Levende; en Ik was dood, en zie, Ik ben levend voor de eonen der eonen (Amen!), en Ik heb de sleutels van de dood en van het onwaarneembare.' ^[proeve NCV]

Johannes kreeg op het eiland Patmos, 'in de geest', te zien wat er zal geschieden *in* de dag des Heren (die nog gaat aanbreken). Christus was er al voor de 'nederwerping' van de wereld, want *in Hem* is het al geschapen, het zichtbare en het onzichtbare; en het al is *door Hem* en 'naar binnen in' Hem. ^{Kol.1:16} Kolossenzen 1:17 zegt vervolgens, dat Hij vóór alles is en het al zijn samenhang in Hem heeft. Dáárom, omdat het al veilig is in Zijn grote en liefdevolle hand, en in Hem samenhang heeft, daarom hoeven wij niet te vrezen, voor niets of voor niemand. Hij is immers de Eerste én de Laatste?

Ook tegen Johannes, aan wie Hij in Openbaring de uitwerkingen van Zijn verontwaardiging (toorn) over de vreselijke ongerechtigheden openbaarde, zegt Hij: vrees niet! Waarom niet? Omdat Hij alle macht heeft, ook over de dood. Hij is immers de Levende! Niet de dood zal uiteindelijk het laatste woord hebben, maar de Levende, het leven! Amen.



maandag 20 dec. **1 Timotheüs 2:5-6a**

'Want één is God en één is middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, 6 Die Zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen...' ^[NCV]

Dit vers is het uitgangspunt voor deze week.

Het gaat in deze tekst eigenlijk over drie 'deelnemers' in het middelaarschap van Christus Jezus. Eén is God, Eén is Middelaar en de derde 'deelnemer' is de mensheid.

Er wordt twee keer geschreven Eén! Dat geeft al direct een aanwijzing dat zowel God als Christus Jezus ieder een bijzondere plaats innemen. Beiden zijn unieke Persoonlijkheden in het hele universum. Christus Jezus en God de Vader, Wiens wil Hij verlangt te doen. Er zijn grote gelijkenissen tussen God en Christus Jezus, maar ook verschillen. Beiden zijn intens en onverbreekelijk met elkaar verbonden. Hij is de Zoon van Gods liefde!

dinsdag 21 dec. **1 Timotheüs 2:5-6a**

'Want één is God en één is middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, 6 Die Zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen...' ^[NCV]

Om God te kennen

De apostel Paulus bidt voor ons: '... en groeiend in de erkenning van God.' Kol. 1:10b ^[NCV] 'God te erkennen', komt regelmatig voor in de gebeden van de apostel voor ons. Het lijkt zelfs wel het hoofddoel te zijn van zijn evangelie. God bekendmaken. '...opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem.' Ef.1:17 ^[NCV] Hij schrijft ook over zijn diepe verlangen om Christus te kennen en de kracht van Zijn opstanding. Fil.3:10 Om God te kennen is het nodig om Christus te kennen. We kunnen versteld staan over de prachtige natuur, met wouden en wateren, met tal van planten, bloemen en dieren. Dat zijn echter uitingen van Zijn scheppende werken. En dat God de schepper zou zijn, wordt ook nog door het grootste deel van de mensheid ontkend. Hoe kunnen wij God dan kennen? Dat kan alleen door de Zoon van Zijn liefde, die het beeld is van de onzichtbare God.

woensdag 22 dec. **1 Timotheüs 2:5-6a**

'Want één is God en één is middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, 6 Die Zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen...' ^[NCV]

Middelaar; mediator

Onder mensen of volken wordt soms om een middelaar gevraagd. Om ruzie of zelfs oorlog te voorkomen. Dat gebeurt wanneer twee (of meer) partijen het niet eens kunnen worden over bepaalde onderwerpen. Wij kennen dat in ons juridisch systeem ook. Dan noemen we dat met een moeilijk woord 'mediator'. Dat is ook precies het woord dat de Engelse concordante vertaling gebruikt. Een mediator is iemand, die in het midden tussen de partijen staat. Het is een neutrale persoon die geen belangenbehartiger is van één partij, zoals een advocaat. Als wij de tekst lezen waar we over nadenken, staat er: Want één is God en één is middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus... Er valt iets op in deze uitspraak. Hij is **mens!** De **Mens**, Christus Jezus. Nog iets anders wat opvalt is: Hij is Middelaar **van** God en mensen en **niet tussen** God en mensen.

donderdag 23 dec. **1 Timotheüs 2:5-6a**

'Want één is God en één is middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, 6 Die Zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen...' ^[NCV]

Middelaar van God en mensen

Spraken wij gisteren over een neutrale middelaar in het juridische systeem, nu zou ik willen benadrukken dat Christus Jezus NIET neutraal is. Ten eerste is het zo dat God niet vijandig tegenover ons staat, maar dat Hij ons liefheeft. Zeker, Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaart maar Hem voor ons allen overgeeft, hoe zou Hij ons dan ook niet, samen met Hem, alles in genade schenken? Rom. 8:32 Dus, God is vóór ons. Het is de mensheid die vijandig staat tegenover God. Om die vijandschap weg te nemen, heeft Christus alles opgegeven; Zijn goddelijke vorm legt Hij af en neemt de vorm van een slaaf aan. Hij kwam in de gelijkenis van mensen, om de dood van een vervloekte te ondergaan, de dood van het kruis: [vgl. Fil. 2:5-8] Neutraal? Zeker niet. Hij geeft Zichzelf als vervangend losgeld voor allen. Zó is Hij Middelaar van God. En hoe is Hij dat van mensen? Christus Jezus, pleit voor ons. Rom. 8:34 Zó is Hij Middelaar van mensen.



vrijdag 24 dec. **1 Timotheüs 2:5-6a**

'Want één is God en één is middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, 6 Die Zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen...' ^[NCV]

Zijn bloed spreekt van lijden

Liefde zorgt ervoor dat je niet neutraal bent. Liefde zoekt het welzijn van de ander. De liefde vergaat nimmer meer. Gods liefde voor de mensen bewoog Hem om Zijn eigen Zoon over te geven in handen van moordenaars. Christus liefde voor ons, bewoog Hem om gehoorzaam te worden tot de dood van het kruis en voor ons te pleiten. Dat deed Hij al aan het kruis, toen Hij sprak: 'Vader vergeef het hun'. ^{Luc.23:34} Maar ook nu pleit Hij voor ons, zittend aan Gods rechterhand. Gisteren ging het erover dat Hij als het vervangend losgeld werd voor allen. Zijn liefde, die ons welzijn zoekt, betaalde Hij met Zijn bloed. Bloed spreekt van Zijn lijden. Dat bloed van het kruis is de sleutel tot onze vrede met God. Door Zijn bloed verzoent God allen wederzijds met Zichzelf, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is.

zaterdag 25 dec. **1 Timotheüs 2:5-6a**

'Want één is God en één is middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, 6 Die Zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen...' ^[NCV]

Christus Jezus, Mens en Middelaar

Hij is het Die de onzichtbare God zichtbaar maakt. Hij is het Die de onhoorbare God hoorbaar maakt. Hij is het beeld van de onzichtbare God en Hij is het Woord van God, gekomen in het vlees. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij werd verwekt door de Allerhoogste, Wiens heilige geest Maria overschaduwde en de Zoon van God in haar voortbracht. Zijn geest is rechtstreeks van God en Hij werd Mens. Zo kan Hij zowel Middelaar zijn van God als van mensen. Hij toont Wie God is aan de mensen en Hij is de mens voor God. Hij spreekt niet Zijn eigen woorden, maar de woorden van Zijn God en Vader. Hij doet niet Zijn eigen wil, maar de wil van God. Hij verootmoedigt Zich en is Hem gehoorzaam geworden. Hij Die geen zonde kende werd voor ons tot zondoffer gemaakt, opdat wij gerechtigheid van God zouden worden in Hem. Hij is niet zomaar een mens en ook niet de absolute godheid. Hij is de Middelaar van beiden, Die de vijandschap tenietdoet.

zondag 26 dec. **1 Timotheüs 2:5-6a**

'Want één is God en één is middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, 6 Die Zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen...' ^[NCV]

Een vervangend losgeld voor allen

Hij geeft Zichzelf; dat is geest, ziel en lichaam. Hij geeft Zich helemaal zou je kunnen zeggen. In wat lossere taalgebruik hoor je weleens zeggen 'we gaan ervoor'. Hoe goed bedoeld en hoe graag gewild, de mislukking is dan steeds dichtbij. Hoe anders is het met Gods Zoon, de Zoon van Zijn liefde. Hij geeft Zichzelf. Dát is de grootsheid van Zijn offer aan het kruis. En God spaarde Hem niet, maar gaf Hem op voor ons allen! Dat spreekt van Gods onmetelijke liefde, waarmee Hij ons liefheeft. Hoe groot dit offer is voor God en voor Christus gaat ons denken ver te boven. Het is voor allen. Meer nog, het is voor allen in het universum, voor allen, die op de aarde zijn en in de hemelen. De Overpriesters en Schriftgeleerden schatten Zijn waarde op 30 zilverstukken. Wat een enorme misvatting. Golgotha is het centrum van de goddelijke verlossing van allen in heel het universum. De prijs ervan was Hijzelf. Zijn waarde is zo onnoemelijk hoog, Zijn kennis overstijgende liefde zo intens, dat Hij Zichzelf gaf, als vervangend losgeld waarvan de waarde nog groter is, dan van allen bij elkaar in heel het universum, waarboven Hij nu de hoogste is.

maandag 27 dec. **Filippenzen 3:8**

'8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waarde-loze troep, want ik wil Christus winnen' ^{Fil. 3:8 [NBV21]}

Richting oud en nieuw krijgen mensen de neiging het afgelopen jaar te evalueren en te kijken wat ze volgend jaar anders willen doen. Paulus had zo'n moment ook in zijn leven, toen hij door God stilgezet was op weg naar Damascus. Tot die tijd had hij een glanzende carrière voor zich. Een goede afkomst, behorend tot de juiste club, de beste opleiding en het ijverigst van allemaal. In menselijke ogen stond hij vooraan, maar het hield hem tegen Christus te kennen. Toen, toesproken door Christus, blind en stilgezet, besloot hij dat het allemaal afval was, als het hem van Christus af hield. Misschien is het zo richting oud en nieuw ook voor ons weer eens tijd te kijken waar wij onze tijd en energie in steken. Wat houdt ons ervan af Christus te kennen?



dinsdag 28 dec. **Filippenzen 3:8-9**

'8 ... want ik wil Christus winnen 9 en één met Hem zijn – niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof van Christus en die God toekent op grond van geloof.' *Fil. 3:9-10 [NBV21 - aangepast]*

Waar gaat het uiteindelijk om in het leven? Paulus gooide alles overboord hiervoor: Christus winnen en één met Hem zijn. Het was hem alles waard Christus te leren kennen en met Hem zijn leven te delen.

Hoe bereik je dat? Door een goed genoeg mens te worden? Aan de regels te houden die God ons gegeven heeft? Dat is een hele menselijke reactie, dat we God willen *pleasen*, dat we het willen verdienen. Ook Paulus dacht eerst dat het zo werkte, dat hij er zou komen door goed genoeg de Joodse wet te houden. Maar hij kwam erachter dat je dan altijd tekort blijft schieten. *Rom. 7:7-12* Uiteindelijk is de enige reden waarom we bij God mogen komen dat Christus in geloof de weg van het kruis en de opstanding is gegaan. Als je dat mag geloven, dan is dat genoeg. Het vast blijven houden aan de wet zou hem juist tegenhouden, daarom gooide hij zijn oude leven weg.

woensdag 29 dec. **Filippenzen 3:10-11**

'10 Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, 11 in de hoop ook zelf uit de dood op te staan.' *Fil. 3:10-11 [NBV21]*

Paulus wilde Christus leren kennen. Niet zozeer de Jezus die rondliep op aarde, hoewel ook in die verhalen Gods liefde zichtbaar wordt. We zien Paulus eigenlijk vooral schrijven over de opgestane Christus.

Ook hier gaat het Paulus om de kracht van Zijn opstanding, die ook in ons werkt om onze dode lichamen in staat te stellen in Gods dienst te staan. Die levensveranderende kracht wilde hij zelf ervaren, en was niet bang voor het lijden dat zijn dienstwerk met zich mee zou brengen. Hij noemde dat zelfs genade. *Fil. 1:29* En ook al zou het tot de dood leiden, het was het allemaal waard, want eens zou hij met Christus opstaan en bij Hem zijn. Dat is verreweg het beste. *Fil. 1:23* Het leven zo kunnen relativeren, daar kunnen wij nog wat van leren.

donderdag 30 dec. **Filippenzen 3:12**

'12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.' *Fil. 3:12 [NBV21]*

Hoewel Paulus veel zaken van het leven relativeert, zegt hij niet dat het waardeloos is en het een soort tijd uitzitten tot straks is, allerminst. Het leven hier op aarde is de leerschool voor boven. Hier mogen we, al struikelend, God leren kennen door wat we meemaken in het leven, hoe Hij er voor ons is en voor ons zorgt, en door wat we over Hem lezen in Zijn woord. Straks zullen we daarin volmaakt worden en helemaal gelijkvormig zijn aan Christus. Hier op aarde is dat iets dat we nooit zullen bereiken, maar waar we wel naar mogen jagen. Doordat God met Zijn geest in ons werkt zullen we steeds meer veranderen. Daarom zegt Paulus: ik heb het niet al bereikt, zodat ik achterover kan leunen en afwachten, ik ga ervoor!

vrijdag 31 dec. **Filippenzen 3:13**

'13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.' *Fil. 3-14 [NBV21]*

Wie een wedstrijd loopt moet niet achterom blijven kijken. Voor je het weet struikel je ergens over en lig je op de grond. Paulus had een hoop om op terug te kijken. Hij kon zien op alles wat hij heeft nagelaten in zijn leven, alle kansen die hij had gemist. Hij kon denken aan de grote carrière die hij had kunnen hebben en het aanzien dat hij had. Hij kon denken aan zijn zwakke momenten of fouten die hij had gemaakt. Maar dat alles zou hem niet helpen, maar tegenhouden om zijn doel te bereiken, het zich uitstrekken naar het kennen van Christus en één met Hem worden.

Vandaag, een dag waarop we normaliter juist achteromkijken, mogen we best kijken naar wat we gedaan hebben, en ons afvragen waar we onze tijd en energie in gestoken hebben. Maar laten we vooral vooruitkijken op wat gaat komen, wat we verwachten en waar we ons dus dit jaar ook weer naar uit mogen strekken: Christus.