

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

zaterdag 1 jan. Filippienzen 3:14

'14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.' ^{Fil. 3-14} [NBV21]

Tegen het eind van zijn bewogen leven weegt Paulus voor ons nog eens alles tegen elkaar af. Waar gaat het nu echt om? Waar doen we het voor, en waar zouden we ons voor inzetten? Het enige waar het uiteindelijk om gaat is de éénwording met Christus. Dat zullen we pas écht bereiken als we zullen opstaan of veranderd zullen worden, en weggevoerd zullen worden naar boven. Dat zou ons doel zijn, waar we ons leven naartoe sturen. In alles wat we doen mogen we afwegen of het ons in die richting brengt. Over goede voornemens gesproken...

zondag 2 jan. Filippienzen 3:17

'17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.' ^{Fil. 3:17} [NBV21]

Paulus roept ons op hem na te volgen. Moeten wij dan even radicale keuzes maken, ons hele leven vaarwelzeggen en het evangelie gaan verspreiden? Misschien, maar dat is niet de roeping van iedereen. Het belangrijkste is dat we ons niet op laten slokken door het leven, zodat we geen tijd meer hebben voor waar het eigenlijk om gaat: Hem leren kennen. Wat we in ieder geval zouden kunnen doen is zo af en toe ons leven tegen het licht houden en ons afvragen of we niet teveel afgeleid zijn en onze tijd en energie in de verkeerde dingen stoppen. En als het nodig is, laat wat ons afleidt achter je, en strek je net als Paulus uit naar het doel in ons leven: één te worden met Christus.

maandag 3 januari

Lucas 15:11

Hij vertelde nu: 'Een zeker mens had twee zonen ...' [NCV]

Eigenlijk zou je eerst geheel Lucas 15:11-31 moeten lezen. De zoon in deze gelijkenis vraagt aan zijn vader uit te keren wat hij als erfgenaam zou ontvangen. En dát terwijl zijn vader nog springlevend is! Dat tekent die zoon: een keiharde egoïst met een nogal losse vaderbinding. Hij verruilde zijn thuis voor het leven van een losbol, tot zijn banksaldo en levensonderhoud instortten! Er vlamde heimwee in hem op. Arm en berooid reisde hij naar huis terug. Zijn vader zag hem echter al van verre, liep hem tegemoet en sloot zijn zoon in zijn armen. De traditionele titel 'verloren zoon' voor deze parabel is een literaire misleuning. Eigenlijk zou de titel moeten luiden: 'de gelijkenis van de liefdevolle vader'. Hebben ook wij, die uit de natiën geroepen zijn, arm en berooid zoals wij feitelijk zijn, niet enorme heimwee naar de Vader? Hij heeft ons echter in wonderbare genade liefderijk omarmd. Wij mogen ons zelfs Zijn zonen noemen! Dus: hoezo een 'verloren' zoon? Voor Israël, ja, voor de gehele mensheid geldt immers dat uiteindelijk *allen* tot de Vader komen!

dinsdag 4 januari Lucas 15:20

En opgestaan kwam hij bij zijn eigen vader. Terwijl hij nu nog ver van hem vandaan was, nam zijn vader hem waar en werd met mededogen bewogen, en gelopen hebbend viel hij om zijn nek en kuste hem teder. [NCV]

De gelijkenis van de liefdevolle Vader illustreert het karakter van God, de Vader: vol van liefde en van het uitvloeisel daarvan, genade! Dat blijkt uit Zijn voornemen der eonen, de weg die Hij met Israël en met de natiën gaat. De Vader heeft ons, die in genade geredden zijn, nú al met onbevattelijk grote liefde omhelsd. Niets en niemand kan ons scheiden van Vaders liefde die is in Christus Jezus, onze Heer en Redder! Laten wij dan ook bedacht zijn op wat boven is! ^{Kol. 3:2} Dat is heel wat beter dan de blik van het vlees, die gericht is op zijn herkomst: het dode stof van de aardbodem. Als je lijdt door ziekte, gebrek, eenzaamheid

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



of verdrukking, heb je niets aan mooie praatjes, hoe goed ook bedoeld. Het enige dat in alle ellende houvast biedt, is Gods heerlijk evangelie zoals door Paulus verkondigd. En als je tot Hem bidt, gebruik je de beste onlineverbinding van het heelal en bemerk je hoe nabij Hij is!

woensdag 5 januari **Lucas 15:21-22**

Tot hem nu zei de zoon: 'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor uw aangezicht. Ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners.' Maar de vader zei tegen zijn slaven: 'Vlug! Brengt het voornaamste gewaad naar buiten en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoeisel aan de voeten!' [NCV]

Onze Heer Jezus Christus wist als geen ander wie God, de Vader, was. In deze gelijkenis laat Hij zien hoe liefdevol Zijn Vader is. Er komen nog andere opmerkelijke zaken naar voren. Ga maar na. Toen de zoon aan zijn vader vroeg hem alvast zijn erfdeel te geven, kreeg hij dat ook. Toen de zoon vervolgens vertrok om elders een liederlijk – letterlijk: onreddend – leven te leiden, liet de vader hem gaan. Toch had de vader die zoon niet losgelaten, want al die tijd had hij op de uitkijk gestaan en zag hem al in de verte aankomen. Hij overweldigde de zoon met zijn *onvoorwaardelijke* liefde en het werd féést! Zou dat ouders met 'moeilijke' kinderen niet aanspreken? Leert ondervinding niet dat je kan praten als Brugman en vaak niet kan voorkomen dat je kind een heilloze weg inslaat? Wat kunnen wij dan anders doen dan biddend op de uitkijk staan? Als het kind op zekere dag naar je terugkeert, zou je het dan niet vol liefde aan je hart drukken? Dat heeft de Vader met ons toch ook gedaan?

donderdag 6 januari **Titus 2:11**

Want de genade van God is verschenen, redding brengend aan alle mensen [NCV]

Vandaag is het een 'christelijke feestdag'. Men noemt deze dag 'Driekoningen' en 'Epifanie'. Terloops gedenkt men dan ook dat Johannes de Doper onze Heer in de Jordaan onderdompelde. Dat van de drie koningen (Caspar, Melchior en Balthasar) is pure fantasie, want in de Schrift staat nergens dat zij zo heetten, noch dat het koningen waren, noch dat het er drie waren, noch dat zij Jezus reeds als pasgeborene hadden bezocht. Met Epifanie is het al niet beter gesteld. In de oosterse kerken is 6 januari geprikt als de dag waarop 'God mens' werd. Die omschrijving komt uit de etalage van de leer der drie-eenheid en is dus evenmin Schriftuurlijk. Dat laatste geldt trouwens ook voor die datum. Als navolgers van de apostel Paulus hebben wij geen enkele boodschap aan zulke dagen en feesten. Wanneer wij ons zijn evangelie eigen maken, is het iedere dag feest, vooral als straks de bazuin Gods klinkt! Dan worden wij rap in veiligheid gebracht!

vrijdag 7 januari **Genesis 1:27a**

En Elohim schiept de mens in Zijn beeld, in het beeld van Elohim heeft Hij hem geschapen ... [proeve CV]

'Op een middag kwam Hansje uit het schooltje en zei tegen zijn moeder: 'Juffie heeft verteld over de bijbel.' 'Zo.' Hij knikte ernstig. 'Het is een héél oud boek,' meldde hij nog. Toen trok hij zich terug in zijn kamertje, maar een halfuur later kwam hij weer binnen en zei: 'Ik ben een nieuwe aan 't schrijven.' 'Een nieuwe wát?' 'Een nieuwe bijbel.' En hij legde een schrift op tafel. Op de eerste bladzijde las zijn moeder: 'De bijbel. Hoofdstuk een. Eerst schiep God de wereld. Toen hij daarmee klaar was schiep hij een aap. Maar die leek niet erg op hem. Vooral de neus niet en de hand. Daarom schiep hij toen de mens.' (Uit: Ping Pong, Simon Carmiggelt, 1954.) Hansje had meer van Genesis 1:27 begrepen dan Charles Darwin en al zijn geleerde volgelingen bij elkaar. Omdat wij 'in Zijn beeld' geschapen zijn en als zodanig ter wereld zijn gekomen, is communicatie met Hem mogelijk, via Schrift en gebed – twee uiterst duurzame en gezonde levensmiddelen. Gebruik ze ook!

zaterdag 8 januari **2 Thessalonicenzen 2:7**

Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. ([NCV])

Er wordt heel wat afgelogen in deze wereld. Maar dat wist u al. Overheden en religies doen er geestdriftig aan mee. Liegen wordt aangemoedigd door dat schepsel dat onze Heer Jezus Christus 'leugenaar en de vader ervan' noemde. Joh. 8:44 Onder het mom van 'wij weten wat



goed voor u is' wordt bij mensen vals vertrouwen, valse vrede geïnjecteerd. Ondertussen wordt de gehele mensheid ingesponnen in een stalen web van absolute controle die tot de ergste verdrukking sinds mensenheugenis zal leiden. Maar blijkt uit de geschiedenis niet dat men daaraan al heel lang gewerkt heeft? Was het niet al eeuwenlang een komen en gaan van dictatoren die brutaal en brutaal een totalitair regime nastreefden – ook in onze dagen? Maak jij je ook zo bezorgd over de verschrikkelijke tijd die jouw ongelovige dierbaren mogelijk te wachten staat? Bid tot de Vader voor hen! Wie in nood om Hem roept, laat Hij niet in de steek, want 'iedereen die de naam van de HEER aanroept, zal gered worden', óók in tijden van verdrukking en gerichten! ^{Rom. 10:13; Joël 2:32} Dat is een héél dure belofte!

zondag 9 januari **Psalm 43:5**

Waartoe buig jij je terneer mijn ziel en waartoe ben jij onrustig over mij? Vestig jouw verwachting op Elohim! Want ik zal Hem weer prijzen, Redder van mijn aangezicht en mijn Elohim! ^[proeve CV]

In één adem wordt in dit psalmvers verzuchting-raad-lofzang verwoord. Het beantwoordt aan wat wij, leden van de gemeente die het lichaam van Christus is, ook in ons leven ervaren:

- Ook wij zuchten in de steeds dikkere duisternis van onze zorgwekkende tijd.
- Ook wij putten troost uit de belofte dat wij tijdig weggerukt zullen worden, in wolken, tot de ontmoeting van onze Heer en Redder in de lucht.
- Ook wij hebben reden te over om onze God, de Vader, te prijzen voor de liefdevolle genade die ons redt van iedere veroordeling.

In 'Redder van mijn aangezicht' slaat 'aangezicht' op de aanblik die onze ziel – dat is de persoon die wij zijn - biedt bij bezorgdheid, pijn en lijden, angst en onrust. Maar als wij onze blik op God, de Vader, richten, borrelt er vertrouwen en dankbaarheid in ons op. De een zal er stil van zijn, de ander diep ontroerd en weer een ander zal in een lofzang uitbarsten. Dank U, God en Vader, door Christus Jezus, onze Heer en Redder! Amen!

maandag 10 jan. **2 Timotheüs 1:9**

'... Die ons redt en roept met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met Zijn eigen voornemen en de genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór eonische tijden ...' ^[NCV]

Niet in overeenstemming met werken. Dat moet voor sommigen toch wat teleurstellend zijn. Denk hierbij aan de schriftgeleerden, die maar al te graag wilden weten hoe goed het hun af ging ten opzichte van de wet. De Heer Jezus had daar wel e.e.a. op aan te merken. Maar wat een geruststelling zijn deze woorden die Paulus tot Timotheüs richt: God redt, niet in overeenstemming met onze werken. Die redding en roeping was reeds lang voor onze geboorte bepaald! Zonder werken. Genade alleen, die ons gegeven is in Christus Jezus!

dinsdag 11 jan. **2 Timotheüs 1:10b,11**

'... Die de dood buiten werking stelt, en leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt door het evangelie waar toe ik aangesteld werd als heraut en apostel en leraar van de natiën.' ^[NCV]

Christus Jezus stelt de dood buiten werking en brengt leven en onverderfelijkheid door het evangelie dat Hij Paulus toevertrouwde. Daarmee zijn wij niet zonder God in deze wereld! Niet langer los van Christus, niet langer zonder verwachting! Maar nu: God is onze Vader, Zijn maaksel zijn wij! Christus Jezus is onze Heer, onze vrede met God. Mag dát evangelie dan ook de hoogste voorrang hebben in uw en mijn leven!

woensdag 12 jan. **2 Timotheüs 1:12**

'Om die reden lijd ik dit ook, maar ik ben niet beschaamd, want ik weet Wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is het mij toevertrouwde te bewaken tot die dag.' ^[NCV]

Weten Wie je geloofd hebt. Bij Paulus staat zo duidelijk voor ogen! Ondanks alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt, is er niets dat hem kan afleiden van de opdracht om de heidenen het evangelie van de natiën te verkondigen. Hij heeft de Kurios gezien op de weg



naar Damascus én het overleefd! De opgestane en verheerlijkte Heer die hem weer op zijn voeten deed staan en een boodschap opdroeg die alle liefde van God de Vader, ook voor de natiën, duidelijk maakte. En Hij is bij machte dat toevertrouwde evangelie te bewaken tot die dag. Totdat Hij komt!

donderdag 13 jan. **2 Timotheüs 1:13**

'Houd een patroon van gezonde woorden aan, die je van mij hoort, in geloof en liefde, in Christus Jezus. Bewaak het ideale toevertrouwde door heilige geest die in ons woont.' ^[NCV]

Ons hele taalbegrip hangt nauw samen met afspraken. Afspraken die structuur en richting geven in ons denken zodat je steeds hetzelfde kunt zeggen zonder misverstanden.

Als ik bij de tandarts in de stoel zit hoor ik achter me praten over het nummer van een tand of kies. Daarna volgen meestal wat termen met een Latijnse klank.

Ik weet waarvoor ik in de stoel zit, maar toch, waar hebben ze het over?! Tandarts en assistente weten feilloos wat ze over mijn gebit zeggen. Het enige dat ik weet, zijn de woorden die ik begrijp: mond open, even dichtbijten, en spoelen maar! Nieuwe afspraak maken meneer?

Zo is een patroon van gezonde woorden de routekaart om het evangelie van de natiën te mogen kennen, opdat wij zullen weten wat God ons in genade schenkt!

vrijdag 14 jan. **2 Timotheüs 1:15**

'Dit weet je, dat allen die in Asia zijn van mij afgekeerd werden, onder wie Fygelus en Hermogenes zijn.' ^[NCV]

Paulus is in het latere deel van zijn leven geïsoleerd geraakt. Dat maken we tenminste op uit het feit dat hij dit schrijft: allen die in Asia zijn, werden van mij afgekeerd. In zijn brief noemt hij meerdere broeders bij name, die niet meer volgen in het evangelie waar hij toe aangesteld werd als leraar van de natiën. Demas ^{1Cor. 4-10} bijvoorbeeld, verlaat hem omdat hij de tegenwoordige eon meer liefheeft dan de toekomstige en zich niet meer onderschikt aan Christus. Asia is een vrij groot gebied in West-Turkije met vele steden waaronder Efeze. Paulus verlaten vanwege het woord dat hij mocht brengen, leidt menigmaal tot het Woord verlaten. Soms leidt dat tot een wandel waarmee men opnieuw onder de wet komt en losraakt van Christus.

Hoe wonderlijk toch, dat door eeuwen heen, dat zo bijzondere evangelie, steeds weer tevoorschijn blijft komen en dat heden ten dage mag klinken dat God een Redder van alle mensen is!!

zaterdag 15 jan. **2 Timotheüs 2:1,2**

'Jij dan, mijn kind, word krachtig gemaakt in de genade die in Christus Jezus is. En wat je van mij hoort, door veel getuigen, vertrouw dat toe aan betrouwbare mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen.'

Paulus benadrukt het belang van betrouwbare mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen! Daar kunnen we wat van 'leren'.

Ook Jezus leerde zijn discipelen en zijn volksgenoten, zoals blijkt uit enkele korte aanhalingen: 'En Hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen, en zeide tot hen in zijn onderwijs ...' ^{Mark.4:2 [NBG]}

Het is Paulus, in overeenstemming met het beheer van God, gegeven, om de heiligen bekend te maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de natiën, dat is: Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Uit navolgen van Christus blijkt, dat je van het Woord geleerd hebt! En dat alles omdat God ons liefheeft!

zondag 16 jan. **2 Timotheüs 3:16**

'Heel de Schrift is God-geademd en nuttig tot onderwijzing, tot aantoning, tot terechtwijzing, tot de opvoeding die in gerechtigheid is, opdat de mens van God toebereid is, tot ieder goed werk toegerust.' ^[NCV]

Middels deze tekstplaats kunnen we eenvoudigweg begrijpen waar het woord 'toerusting' vandaan komt. God rust ons toe door het Woord. Dit leert ons om in gebed en smeking de hoogste lof tot heerlijkheid van God te kunnen brengen. Vader, Gij zijt waardig, om te ontvangen alle lof en eer!



maandag 17 jan. **Romeinen 5:1**

'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus.'

'Vrede met/naar God toe' houdt verband met rechtvaardiging uit geloof, lezen we hier. Door de zonde(n) was Gods nabijheid onmogelijk geworden. Maar onze Heer Jezus Christus heeft, door Zijn geloof de dood en zonde teniet gedaan (via Zijn dood en opstanding)! Wij hebben nu, door Hém gegeven, toegang tot deze genade, waarin wij staan; ^{vs.2} zoals de genade van: rechtvaardiging uit Zijn geloof én vrede naar God toe.

Die rechtvaardiging heeft ook alles met Gods liefde te maken, is misschien de andere kant van dezelfde medaille. God nam het initiatief: Hij heeft Zijn liefde bewezen en in onze harten uitgestort, ^{vs.5} terwijl er niets in ons was, waardoor Hij dat zou doen. Maar Hij rechtvaardigde ons, zondaren, door Zijn bloed. ^{vs.8,9} Op die grote liefde van Zijn kant uit, mogen wij nu van harte antwoord geven. Zo krijgen wij dan ook vrede naar God toe, dikwijls zelfs tegen zichtbare omstandigheden in. Hij is nabij, Hij heeft ons lief en rechtvaardigde ons, door Hem! Dan mag het gevolg zijn: vrede!

dinsdag 18 jan. **Romeinen 6:6**

'Dit weten wij [toch], dat onze oude mens [met Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.' ^[NCV]

Toen wij nog zondaren waren, is Christus ten behoeve van ons gestorven. ^{Rom.5:8} Dat wil niet zeggen, dat Hij *in onze plaats* is gestorven (wat vaak wordt geleerd). Maar onze 'oude mens' (figuurlijke taal) is met Christus **mee**-gekruisigd; dát geeft de grondtaal aan. Het mee-kruisigen betekende, dat het lichaam van de zonde onwerkzaam gemaakt, buiten werking gesteld zou worden.

Paulus legde eerder al uit, dat *'allen gezondigd hebben...'*, maar *'om niet gerechtvaardigd'* worden in Zijn genade. ^{Rom.3:23,24} Want zoals al die 'oude mensen' *met Hem mee*-gekruisigd zijn, zo maakt Hij ons ook *'...gezamenlijk levend in Christus...'* ^{Ef.2:5} (En uiteindelijk, in rang-orden, geldt dat voor álle schepselen; ^{1Cor.15:22} alle vijanden werden op het vloekhout met God verzoend!) Zo alomvattend was en is Christus' werk!

Vandaag mag dit alles al betekenen: dankzij Hem niet langer slaaf van de zonde!

woensdag 19 jan. **Galaten 2:20**

'Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Wat ik dan nu leef in het vlees, leef ik in geloof, dat van de Zoon van God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij overgeeft.' ^[NCV]

Wie 'in Christus' is, beseft dat hij/zij dood verklaard is: met Christus gekruisigd! In de Romeinenbrief ^{8:10} leerde Paulus: *'als Christus in u is, is het lichaam wel dood vanwege zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid'*.

Ons leven wás misschien het volgen van eigen begeerten en hartstochten en dergelijke. Maar nu geldt: door Zijn geest in ons, leven wij *het geloof van de Zoon van God*.

Jezus geloofde/vertrouwde Vader zozeer, dat Hij, uit liefde, Zichzelf overgaf, zelfs tot in een vreselijke vloekdood, voor allen. Evenzo mogen ook wij, zolang wij fysiek op aarde leven, in geloof/vertrouwen op Hem leven. Niet meer mijn *ik* staat centraal, maar Christus, onze Heer en Redder. En Hij was slechts gericht op God, de Vader! Laat alles, wat ik deze dag mag doen, dan zijn tot *Zijn* lof, dank en eer.

donderdag 20 jan. **Jesaja 45:6b-7**

'... Ik ben de Heer en er is geen ander. ⁷ Vormer van licht en Schepper van duisternis, Maker van goed en Schepper van kwaad. Ik, de Heer, maak dit al' ^[proeve NCV]

Laatst zag ik in een natuurfilm hoe erg de planten, dieren en mensen leden onder droogte en hitte. Ze smachtten naar water... Totdat er zware donkere wolken verschenen. Ik zag een enorme stortbui neerkomen, inclusief donder, bliksem en harde wind. Te midden van die bui kon je alleen maar schuilen... Toch, daarna sproot alles ineens uit, kwam er uitbundig leven tevoorschijn en kwam er overvloed voor alle dieren en planten.

Voorbeeldjes schieten altijd tekort en ik kan dit eigenlijk niet eens aanhalen in verband met onze tekst, maar gebruik het om iets enigszins te verhelderen.

Hij is Maker van goed, én *Hij* is- misschien bijna niet te vatten- Schepper van duisternis en kwaad. Hij *gebruikt duisternis*; ^{Ps.105:28} en ook het *kwade* ^{Klaagl.3:38 [maar...vergelijk :32,33]}.



Ondanks de hevigheid en duisternis van het zeer slechte weer in de film, kwam er tenslotte overvloedig leven.

Beseffen we, wat het was voor God de Vader, om zelfs Zijn Zoon, de Geliefde, over te geven voor ons, tot in de dood; en dat alle zonde op Hem gelegd werd? Een grotere duisternis dan dat kon er niet zijn! Maar toch... *uiteindelijk gebruikte Hij dit tot het goede, tot heil.* Hij is de Schepper én Hij deed Zelf de dood teniet, nam de zonde op Zich. Daaraan zien wij (iets van) Gods gerechtigheid. Hijzelf werkt Zijn plan der eonen (tijdperken) uit, ja, *tot heil* voor heel Zijn schepping. Zijn wegen zijn veel hoger dan wij kunnen bedenken!

vrijdag 21 jan. **Mattheüs 3:15**

'Jezus echter antwoordde en zei tegen hem [Johannes]: "Laat het nu zo gebeuren, want het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen." ...' [NCV]

Toen Jezus aan het begin van Zijn bediening stond, wilde Hij door Johannes de Doper gedoopt worden. Maar Johannes wilde die rollen omdraaien. Hier lezen we Jezus' antwoord daarop. De Heer had Zelf geen 'reiniging van zonden' nodig, maar werd wel één met allen, die daar niet zonder konden. Later zou Hij op Golgotha tot zonde gemaakt worden voor de zonden der wereld. Daarom zegt Hij hier, dat Hij komt om *alle gerechtigheid te vervullen.* Hij droeg de zonde weg, deed de dood teniet, en de mensheid werd met Hem mee-gekruisd. Hiermee is Gods gerechtigheid vervuld. Wat een genade!

zaterdag 22 jan. **Filippenzen 1:11**

'... vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God.' [NCV]

Paulus bidt hier, dat gelovigen mogen overvloeien in liefde, opdat zij [...] zijn vervuld / compleet gemaakt met de vrucht van gerechtigheid. Vruchten groeien door licht (van Hem), en door voedsel en water. Ze groeien dan vanzelf, zonder afhankelijk te zijn van onze eigen inspanningen. De gerechtigheid brengt dus vrucht voort, die *door Hem* is.

'Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid – ¹⁰ toetsend wat de Heer welgevallig is.' Efe.5:9,¹⁰ Wij richten ons op Hem en mogen dan vervuld zijn met vrucht van gerechtigheid, en zijn: tot heerlijkheid en lofprijs van God! Ook nu al...

zondag 23 jan. **Efeze 6:14**

'Staat dan: jullie lenden omgord met waarheid en aangedaan hebbend het pantser van de gerechtigheid.' [NCV]

Wij mogen ons kleden met de hele wapenrusting *van God.* De wapenrusting, die nodig is om stand te houden tegen alle (geestelijke) machten van de duisternis en het kwaad. Tegen allerlei overheden, wereldmachten en machten elders (te midden van de hemelingen.) Hiermee kunnen wij staan, stand houden! Een onderdeel van de wapenrusting is dus het pantser van de gerechtigheid. Ongerechtigheid kan ons verwonden. Misschien wel erg je hart raken, of andere vitale organen, zoals je nieren. Houd vast aan Zijn gerechtigheid. Als wij beseffen, dat Hij stierf en opstond voor *zondaren, vijanden* verzoende met God, weten wij ook, dat Hij alle kwaad ten goede, tot heil om zal buigen. Christus houding hierin mag ons voorbeeld zijn. Niet meegaan in ongerechtigheid, maar onze lende is omgord met waarheid. En het door Hem gegeven pantser zal ons beschermen tegen de wonden van ongerechtigheid. Want wij zoeken ons heil bij Hem, gericht op wat boven is, niet op deze aarde! En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.^{Fil.4:7}

maandag 24 jan **Psalms 124:8**

'Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.'

Deze God is werkelijk God, dat wil zeggen: de Beschikker en Bezitter van alles. Hij is namelijk de Maker van alles, van hemelen en aarde. Of zoals Paulus zegt. *'Dé God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde (...)'* Hand. 17:24 God blijft trouw aan Zijn woord. *'God is geen mens, dat Hij liegen zou.'*^{Num.23:19} Hij is dé God, die de wereld gemaakt heeft. Op de trouw van die God is onze hulp en verwachting gebaseerd, elke dag opnieuw.



dinsdag 25 jan **Psalm 138:8**

'De HERE zal het voor mij voleindigen. O HERE, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.'

Gods trouw is voor de eon, zegt de Psalm letterlijk. Het is werk van Zijn handen en Hij laat niet varen de werken van Zijn handen. God blijft trouw aan het woord dat Hij gesproken heeft. Ook als wij ontrouw zijn, zoals Paulus verklaart over het Joodse volk: *'Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God tenietdoen? Volstrekt niet! (...)'*. Rom 3:3 Al in de Psalmen, zoals Psalm 124 en 138, die spreken over Gods trouw en ook over redding en levend making, vinden we woorden verborgen die Paulus later openbaarde: de redding en levend making van allen!

woensdag 26 jan **1Timotheüs 6:13**

'Ik draag jou op, voor het aangezicht van de God Die het al levend maakt...' [NCV]

Redding en levend making voor alle mensen. Niet op grond van onze werken, maar op grond van de trouw van God. Hij heeft het beloofd. Het is Zijn schepping en Hij laat niet varen de werken van Zijn handen!

donderdag 27 jan **Psalm 1:3**

'Want hij is als een boom, overgeplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.'

Er is slechts één man die volmaakt voldoet aan de beschrijving van de man van Psalm 1: Israëls Messias. Zijn wandel, zijn staan en zijn zitten vs. 1 was volledig gewijd aan het dag en nacht overdenken van de onderwijzing van JAHWEH. vs. 2 En in zijn opstanding werd Hij door God overgeplant (dat staat er letterlijk) aan waterstromen van onvergankelijk leven. Vandaar dat Hij als een boom is *'welks loof niet verwelkt'*. Deze boom des levens brengt op zijn tijd vrucht voort. We weten dat in Christus, ieder in zijn eigen rangorde, alle mensen levend gemaakt zullen worden. 1Cor.15:22,23

Vers 1 zegt: *'gelukkig de man...'*. Vers 3 eindigt met: *'al wat Hij onderneemt, gelukt'*. Wat een geluk is het, om deze man te kennen!

vrijdag 28 jan **Marcus 12:32**

'En de schriftgeleerde zei tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt U gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.'

Een schriftgeleerde wilde Jezus testen en vroeg Hem welk gebod het eerste van alle is. vs. 28 En Jezus begon zijn antwoord met: *'Het eerste is: Hoor, Israël, de Heer, onze God, de Heer is één...'*, vs. 30 ontleend aan het 'Sjema', dat we vinden in Deuteronomium 6:4. Het zijn woorden waar elke gelovige Jood van weet, dat er niets belangrijkers is dan deze belijdenis. Hij staat er mee op en hij gaat er mee naar bed. Deut.6:7

Omdat er één God is, zijn er geen concurrenten of rivalen in het spel. Wat Hij zich voorneemt gebeurt. Niemand die Hem weerhoudt. Omdat er één God is kan Hij ook werkelijk God zijn!

zaterdag 29 jan **Zacharia 14:8**

'Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden.'

Zacharia 14 spreekt over de dag dat JAHWEH zal verschijnen en Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. De berg zal middendoor splijten, zodat het volk dat de Naam aanriep, daarvoor zal kunnen wegvlugten.

Vanaf de dag van deze aardbeving zal er ook een nieuwe bron ontstaan en maar liefst twee rivieren. De ene rivier zal stromen naar de Middellandse Zee (westelijk) en de andere rivier naar de oostelijke zee, wat nu nog de Dode Zee heet. Maar die Dode Zee zal een levende zee worden met zelfs vissersplaatsen aan de oevers! Ezech.47:10

Het is veelzeggend dat levende wateren zullen stromen *vanuit Jeruzalem*. De stad waar bijna 2000 jaar geleden, de Eersteling uit de doden, onvergankelijk leven aan het licht bracht. Hij doet de dood teniet – Hij brengt het al tot leven!



zondag 30 jan **Hebreeën 11:6**

'maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat...'

Sommige vertalingen geven Hebr.11:6 weer met '*... moet geloven dat Hij bestaat...'*. Maar het gaat hier niet om te geloven dat God *bestaat*. Iedereen met enig inzicht weet dat. Ook al probeert men dat met redeneringen te ontkennen.

In Hebreeën 11 trekt een lange stoet voorbij van mannen en vrouwen die God geloofden. Let op: zij geloofden niet *in* God maar zij geloofden *God*. D.w.z. ze vertrouwden Hemzelf. Ze gingen af op wat Hij gezegd had. Dat maakte het verschil in hun leven.

'Want wie tot de God komt, moet geloven dat Hij is...'. Geloven dat Hij wát is? Antwoord: *de* God! Er is er maar één. En omdat er slechts één GOD is, kan niets en niemand zijn voornemen verijdelen. Zulk geloof is Hem welgevallig.

maandag 31 jan **2 Timotheüs 1:7**

Want God geeft ons niet een geest van schroom, maar van kracht en van liefde en van verstandigheid.^[NCV]

Timotheüs wordt door de Apostel Paulus aangesproken met de woorden uit deze tekst. Waarschijnlijk waren die nodig in de omstandigheden waarin hij verkeerde. Hij was jong, lichamelijk vaak zwak en hij miste zijn geestelijk vader, Paulus, die in gevangenschap was. Was hij wel de juiste persoon, die God zou kunnen gebruiken? De apostel wijst hem op de genadegaven van God, die hij eerder ontvangen had.^{2 Tim. 1:6} God had Timotheüs al voor zijn geboorte op het oog. God is het *'die ons redt en roept met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met Zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus vóór eonische tijden'*.^{2 Tim.1:9-10 [NCV]}