

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.<sup>1</sup>

dinsdag 1 febr. **2 Timotheüs 1:7b**

*'... maar van kracht en van liefde en van verstandigheid.'* [NCV]

In het stukje van gisteren, over de roeping van Timotheüs, vallen een paar aspecten op. Menselijke zwakheid is voor God geen hinderpaal om Zijn roeping te laten mislukken. Misschien zelfs in tegendeel. Het vertrouwen op eigen talenten en kracht, kunnen eerder hinderpalen zijn. Daar waarschuwt Paulus voor: *'Want ik zeg, door de genade die aan mij gegeven werd, tot allen die onder jullie zijn, niet hooggezind te zijn boven wat past gezind te zijn, maar gezind te zijn op verstandig zijn, zoals God aan eenieder een maat van geloof toedeelt.'* Rom.12:3 [NCV] Hier komt het aspect verstandigheid naar voren.

woensdag 2 febr. **2 Timotheüs 1:7b**

*'... maar van kracht en van liefde en van verstandigheid.'* [NCV]

Zwakheid is voor God geen hinderpaal, werd gisteren gezegd. Wat is dan de kracht, waar het in dit vers over gaat? Wie van ons heeft nooit schroom of verlegenheid of angst ervaren? Wie heeft zich nooit eens zwak gevoeld of onmachtig, wanneer verdrietige omstandigheden op onze weg kwamen? Dan is het troostrijk om te weten dat Zijn geest onze zwakheid te hulp schiet. Rom.8:26 In een tijd als deze waarin we ons machteloos of zelfs boos kunnen voelen door gebeurtenissen, zoals maatregelen tegen een pandemie, of ziekte en verlies van dierbaren. Wanneer onze menselijke geest ons geen vrede geeft, dan komt Zijn geest onze zwakheid te hulp. ... *'opdat Hij jullie geeft in overeenstemming met de rijkdom van Zijn heerlijkheid in kracht standvastig te worden door Zijn geest, in de innerlijke mens.'* Ef.3:16 [NCV]

donderdag 3 febr. **2 Timotheüs 1:7b**

*'... maar van kracht en van liefde en van verstandigheid.'* [NCV]

Heilige geest is de kracht die in ons woont. Ongeloof en schroom of angst zijn hem volledig onbekend. Gisteren overdachten wij dat Zijn geest ons in kracht standvastig zou maken in de innerlijke mens. In zijn gebed voor ons vervolgt de apostel: *'...en dat Christus door het geloof in jullie harten woont,'* Ef.3:17 [NCV] Met het geschenk van geloof, in genade, maakt Christus ons hart tot Zijn blijvende woning. De vervulling van dit gebed maakt Zijn liefde aan ons hart bekend op een wijze die alle kennis te boven gaat. Ef.3:18 [NCV]

vrijdag 4 febr. **2 Timotheüs 1:7b**

*'... maar van kracht en van liefde en van verstandigheid.'* [NCV]

In de afgelopen dagen hebben we de verschillende aspecten van de werking van de geest, die God ons geeft, overdacht. Het gaat om kracht, liefde en verstandigheid. Kracht om waardig te wandelen; *'met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld'*. Kol.1:11 [NCV] Liefde die onbaatzuchtig is! ... *'indien God voor ons is, wie is tegen ons? Zeker, Hij die Zijn eigen Zoon niet ontzien heeft, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, hoe zal Hij ons zeker niet tezamen met Hem, ook alles in genade schenken?'* Rom.8:31-32 [NCV] Het woord verstandigheid heeft twee betekenissen in zich. We zouden het 'gezindheid tot redding' kunnen noemen. Onze verwachting stellen op de levende God, Die redder is van alle mensen, allermeest van gelovigen. <sup>1</sup>Tim.4:10 Kan er iets verstandiger zijn?

<sup>1</sup> Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



zaterdag 5 febr. **2 Timotheüs 1:7**

*Want God geeft ons niet een geest van schroom, maar van kracht en van liefde en van verstandigheid.* [NCV]

Bij het lezen van de tekstgedeelten die de afgelopen dagen werden genoemd, kwam naar voren dat eigen kracht ontoereikend is om ons te redden of verder te helpen. Dat het zelfs een verhindering kan zijn om waardig te wandelen. De apostel Paulus kan daarover meespreken. [Zie Rom.7:24 of Fil.3:4-7-8]. Schroom of vrees weerhouden ons vaak om te danken en ons vertrouwen op God te stellen. Timotheüs werd door Paulus aangesproken om na te denken over de genadegaven die hij van God ontvangen had. Diezelfde genadegaven hebben ook wij ontvangen. God heeft ons tevoren geroepen, net als Timotheüs en ook een geest van kracht, liefde en verstandigheid ter beschikking gesteld, net als aan Timotheüs. Mag dat besef ons meer doen zien op de God die bij machte is, dan op de omstandigheden die ons terneer zouden drukken.

zondag 6 febr. **Romeinen 5:5**

*'en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.'*

Mag het jaarthema dat gebaseerd is op geloof, verwachting en liefde ons in de tijd die komen gaat richten op de vertroosting van God. *'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting, Die ons vertroost in al onze verdrukkingen, om ons in staat te stellen hen te vertroosten in elke verdrukking door de vertroosting waarmee wij zelf vertroost worden door God'*. 2Cor.1:3 [NCV]

maandag 7 febr. **Efeziërs 4:1-2**

*'Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: <sup>2</sup> wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.'* [NBV21]

Misschien is dat niet iets waar we vaak bij stilstaan, maar de grote God, die alles gemaakt heeft, heeft jou en mij geroepen. Hij heeft jou uitgekozen, en nu hoor je bij Hem. Hoe mooi is dat? Een soort statusupgrade. Ga jij zo je dag wel eens in? Dat je denkt: ik hoor bij God?

Maar daarbij hoort ook dat we ons naar onze nieuwe status gaan gedragen. En hoe is dat? We zouden nederig zijn, zachtmoedig en geduldig, elkaar uit liefde verdragen. We zouden niet onszelf verhogen, maar juist kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zachtmoedig en geduldig, zoals God met jou omgaat, zo mag jij met anderen om je heen omgaan. Elkaar zelfs verdragen. Geen gemakkelijke opgave, wel een mooie.

dinsdag 8 febr. **Efeziërs 4:2-3**

*'wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. <sup>3</sup> Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft'* [NBV21]

God heeft ons als gelovigen naast elkaar neergezet. En of we elkaar nu aardig vinden of niet, we horen bij elkaar. Zoals je je broers en zussen niet uitkiest, kies je ook niet uit wie je mede gelovigen zijn. God kiest die uit. Hoe voorkom je strijd en ruzie? Door de juiste houding te hebben. Weten dat het niet om jou draait, jouw gelijk, jouw eisen, maar om de ander, om elkaar. Zoals Paulus verderop zal schrijven: het gaat erom dat we samen verder komen, groeien in geloof.

Als we nederig, zachtmoedig en geduldig zijn, elkaars onhebbelijkheden verdragen, dan is er ruimte voor groei. Dan kunnen we elkaar verder helpen, en dan zien we ook wat er eigenlijk altijd al was: dat we allemaal door God zijn uitgekozen, en dat we allemaal door dezelfde geest een eenheid vormen. We zouden vrede met elkaar houden en die eenheid koesteren, dan komen we samen verder.



woensdag 9 febr. **Efeziërs 4:3-6**

*'3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.'* [NBV21]

We zijn een eenheid. Misschien iets waar je makkelijk ja op zegt, maar pas dat maar eens toe. Hoeveel gemakkelijker zien we, juist in deze tijd, dat er geen eenheid is. Dat er groepen in onze gemeente tegenover elkaar staan. Dat er meningsverschillen zijn, verschillende verwachtingen. Hoeveel mensen zeggen nu midden in een verhitte discussie: "maar gelukkig zijn we wel een eenheid". Toch zouden we ons daarop focussen. Niet op wat ons verdeelt, maar wat ons samen bindt: *'één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, ...'* Ef.4-5a [NBV21]

donderdag 10 febr. **Efeziërs 4:11-12**

*'11 En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,'* [NBV21]

Waarom heeft God dat gekke idee bedacht, om gelovigen die zo verschillend kunnen zijn bij elkaar te zetten? Het uiteindelijke doel is dat we klaar gemaakt worden om voor God aan de slag te kunnen, en dat we opgebouwd worden. Misschien juist doordat God mensen naast elkaar zet die schuren, oefenen we in nederig, zachtmoedig en geduldig zijn, in elkaar verdragen. En om het dan nog in goede banen te leiden heeft God mensen gegeven die ons aan de hand van het woord door dat proces van bijschaven en groeien heen kunnen brengen: de apostelen en profeten die Gods woord doorgaven, en in onze gemeente verkondigers, herders en leraren. Wat een wonderlijke manier heeft God bedacht, laten we Hem danken daarvoor.

vrijdag 11 febr. **Efeziërs 4:12-13**

*'12 ... Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.'* [NBV21]

Het doel is uiteindelijk dat we steeds verder opgebouwd worden, steeds meer een eenheid worden, en als eenheid steeds meer volwassen worden en helemaal bij Christus horen. Kijken we ooit zo wel eens naar onze mede gelovigen in de dienst? Dat we met diegenen mogen groeien, en samen uiteindelijk bij Christus mogen horen? We zien vooral het menselijke in elkaar, wat er verschilt, en wat ons irriteert. Maar dit is waar we op zouden focussen: groeien, naar elkaar, en samen naar Christus. Als we dat eens voor ogen hielden in de keuzes die we maken in hoe we omgaan met elkaar.

zaterdag 12 febr. **Efeziërs 4:14-15**

*'14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.'* [NBV21]

Paulus sprak hiervoor over "tot volle wasdom komen", eigenlijk "volwassen worden". Wat is dat eigenlijk? Dan ben je zo gegroeid als gelovige dat je niet meer van slag raakt als je een ander geluid hoort. En er komen nogal wat geluiden op ons af in deze tijd. Hoe hard hebben we die waarheid van het Woord dan nodig, om stevig te kunnen blijven staan?

Laat dat zijn wat ons drijft als we samenkomen: ons vast houden aan de waarheid, en in liefde met elkaar omgaan. Dan ervaren we de eenheid, en groeien we samen naar Christus toe. Eigenlijk de samenvatting van wat we hier op aarde mogen doen. Neem dat maar mee vandaag.



zondag 13 febr. **Efeziërs 4:16**

*'<sup>16</sup> Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.'* <sup>[NBV21]</sup>

Ons lichaam kan niet zonder ons hoofd. Ons hoofd stuurt het aan, neemt voedsel op en zorgt ervoor dat de rest van het lichaam kan functioneren en groeien. Zo hebben wij ons hoofd nodig, Christus. Tegelijkertijd mogen we allemaal ons steentje bijdragen, allemaal op onze eigen wijze – niet iedereen kan hetzelfde of kan evenveel. God heeft ons met recht aan elkaar gegeven. Laten we dat voor ogen houden, als we vandaag weer samenkomen.

Maandag 14 feb. **1 Samuël 29:4**

*'Maar de aanvoerders der Filistijnen werden toornig op hem [Koning Akis]; de aanvoerders der Filistijnen zeiden tot hem: Zend die man [David] heen, laat hem teruggaan naar de plaats [Siklag] die gij hem aangewezen hebt, en niet met ons ten strijde trekken, opdat hij geen tegenstander van ons worde in de strijd.'*

Als David op de vlucht is voor koning Saul, komt hij al zwerfend bij de vijanden van Israël terecht. Op wonderlijke wijze wordt David en zijn groep door Koning Akis vertrouwd. Akis wijst de Filistijnse plaats Siklag toe aan David om te verblijven. De Filistijnen plannen een veldslag tegen Saul en de Israëlieten. Akis wil dat David met zijn mannen mee optrekt in de strijd, maar de aanvoerders van de Filistijnen maken ernstig bezwaar tegen dit plan. Dat hebben zij goed gezien. Zij vrezen voor een aanval van binnenuit door David als zij tegen Saul optrekken. In hun uitspraak komt een opvallend woord naar voren: *tegenstander* <sup>[NBG]</sup>. Dit woord kennen we ook als tegenwerker (Gr. diabolos) of dooreenwerper. De aanvoerders bedoelen niet dat David 'de duivel' is, maar als David met hen ten strijde trekt, dan is hij tussen hen in en kan het werk doen van een tegenwerker.

Deze Filistijnse aanvoerders begrepen, misschien beter dan wij, dat je in zo'n situatie 'geen ongelijk span moet vormen'.

Dinsdag 15 feb. **Job 1:6,7**

*'Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.'*

Satan: eigenlijk past het woord tegenwerker hier beter = tegenwerker (of dooreenwerper). Het woord Satan komt maar 4x voor in het oude testament (grondtekst): 1 Kron.21:1; Zach.3:1,2; en niet in het boek Job.

Een omschrijving van een heel bijzondere bijeenkomst. De zonen van Elohim stellen zich op en onder hen kwam ook de Tegenwerker. De HERE (Jahweh) geeft in feite het woord aan de Tegenwerker door hem een vraag te stellen: 'Vanwaar komt gij?' 'Van een zwerftocht over de aarde.'

We kunnen hier uit opmaken dat de Tegenwerker zich overal tussen mengt: onder hen kwam ook de 'Satan' = Tegenwerker. Ook zijn zwerftocht wijst in die richting, *hij gaat rond onder de mensen\** en zoekt een aanleiding, want een belangrijk aspect van zijn werk is aanklagen. Dit aanklagen gaat veelal gepaard met een verdraaiing van de zaak, en verleiden met woorden en argumenten opdat een verkeerd standpunt wordt ingenomen. Meer over zijn karakter, zie a.s. donderdag.

*\*Het rondgaan onder de mensen kent ook de apostel Petrus, die schrijft daarover: 'Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw.'* <sup>1Petr.5:8</sup>

Woensdag 16 feb. **Job 1:8-10**

*'Toen zeide de HERE tot de satan [Lett: Tegenwerker]: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de satan antwoordde de HERE: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land.'*

Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut?' In de Schrift wordt een woord gebruikt dat doet denken aan beschutten met een heg er om heen. Een haag van stekelige planten die wilde dieren en indringers tegenhoudt. God schermt Job met zijn gezin en huis, knechten, vee en alles wat hij heeft, af voor alle soorten onheil.



De Tegenwerker richt zich tegen de mens Job. Hij betwijfelt openlijk of Job nog godvrezend zal blijven als de beschuttende hand van God verdwijnt.

Wat is een mens als God niet over hem waakt?

Daar zingen we graag een lied over: 'Mijn leven is zeker in Gods hand!'

#### Donderdag 17 feb. **Johannes 8:44**

*'Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij Mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel [Tegenwerker] tot vader en wilt de begeerten van uw vader voldoen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.'* <sup>[NCV]</sup>

Jezus spreekt harde woorden tegen zijn volksgenoten: gij hebt de duivel tot vader! In dit vers typeert Hij scherp de Tegenwerker, wie hij is en hoe hij te werk gaat. Hij is de leugen en bewerkt leugens.

Wat bijzonder ernstig is, satan doet zich voor als engel des lichts. Zijn verschijnen en werken zijn op deze wijze voor ons niet scherp te herkennen. Hij legt mensen soms woorden in de mond. Als Petrus tot Jezus spreekt, dan antwoordt Jezus, die wel het werk van satan meteen herkent: 'Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen'. <sup>Matth.16:23</sup>

Bij de beproeving van Jezus gebruikt de Tegenwerker zelfs een Bijbeltekst: 'er staat immers geschreven'. <sup>Matth.4:6</sup>

Wie thuis is in het woord van de waarheid, het evangelie van onze redding, weet hoe geweldig wij in genade geborgen zijn voor deze vijandige duisternis! De Vader, *Die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.* <sup>Kol.1:13</sup>

#### Vrijdag 18 feb. **1 Petrus 5:8**

*'Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel [Tegenwerker], gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.'*

De apostel Petrus waarschuwt zijn gemeenteleden ernstig voor de razernij van de Tegenwerker. Petrus roept hen op hem te weerstaan. De NBG-vertaling heeft hier voor het woord tegenpartij gekozen, wat hij hier ook is, maar iets meer letterlijk betekent dat aanklager. Een aanklager van mensen. Voelen we ons wel eens aangeklaagd?

Lees wat Paulus schrijft in de brief aan de Kolossenzen over een bijzondere toestand, eerst de oude en dan, hoe bijzonder, de nieuwe: 'Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in boze werken, verzoent Hij nu echter wederzijds in het lichaam van Zijn vlees door Zijn dood, om jullie heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar voor Zijn aangezicht te stellen'. <sup>Kol.1:21</sup> Het gaat mij speciaal om het woordje onbeschuldigbaar! Wat een betekenis!! Dus, ga maar weg 'aanklager', je hebt geen rechten meer op mij, door Christus Jezus. Weet wat er staat geschreven!

#### Zaterdag 19 feb. **Efeziërs 4:26**

*'Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis, geeft ook geen plaats aan de Tegenwerker.'* <sup>[NCV]</sup>

In dit gedeelte van de brief laat Paulus zien dat ongelovigen geen deel hebben aan de nieuwe schepping. De gelovigen zullen niet meer wandelen zoals ook de natiën in de ijdelheid van hun denkwijze wandelen, die in hun inzicht verduisterd zijn en van het leven van God vervreemd door de onwetendheid die in hen is door de verechting van hun hart. In tegenstelling tot de wandel van de natiën, geef geen plaats aan de Tegenwerker (Gr. diabolos).

In de NCV-vertaling volgen we graag de grondtekst; waar satan staat schrijven we satan, waar tegenwerker staat, tegenwerker. In het boek openbaring geeft Johannes te kennen dat dezelfde duistere macht zich soms iets anders manifesteert.

*'...en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel [Tegenwerker] en de satan, en hij bond hem duizend jaren,...'* <sup>Openb.20:2</sup> De aarde zal dan 1000 jaar van hem verlost zijn!

*'Wandel als kinderen van het licht - want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid - toetsend wat de Heer welgevallig is.'* <sup>Ef.5:8b-10 [HSV]</sup>



Zondag 20 feb. **Efeziërs 6:10**

*'Voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte.'* <sup>[NCV]</sup>

Wordt krachtig gemaakt in de Heer. Hoe gaat dat nu in zijn werk?

Dan lees ik, net als u, de verzen erna:

*'Doet de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de Tegenwerker, want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevormachtigden, tegen de werelddrachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Neemt derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld worden te weerstaan in de boze dag, en dit alles verricht hebbend, te staan'.* <sup>Ef.6:11-12</sup> <sup>[NCV]</sup>

*Dat doet God voor u en mij, Zijn uitgeroepen!*

maandag 21 febr. **Filippenzen 4:6 (1)**

*Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en door smeekbede, met dank jullie verzoeken bekendgemaakt worden bij God.* <sup>[NCV]</sup>

Paulus stelt nadrukkelijk dat dankzegging de basis is van gebed en smeekbede! In zijn brief aan de Efeziërs heeft hij met nog meer nadruk aangedrongen *altijd* dank te brengen voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus aan God en Vader. <sup>Ef.5:20</sup> Je weet toch dat God alles in Zijn hand heeft, alles overziet en alles laat verlopen volgens Zijn voorstellen van de eonen? <sup>Ef.3:11</sup> Je weet dan toch ook dat in jouw leven geen 'toeval' bestaat? Zelfs als je een doodziek lijf hebt of dodelijk bezorgd bent, kan gebed en smeekbede je toch hartgrondig dankbaar maken. Want wat houdt gebed voor Zijn zonen anders in dan: zich in Vaders armen storten? Broeders en zusters uit ons midden hebben meermalen bewezen hoe dankbaarheid hen geestelijk overeind hield. Ons lichaam heeft voor een stevig skelet behoefte aan vitamine D, onze geest heeft voor de nodige stevigheid vitamine D van Dankbaarheid nodig.

dinsdag 22 febr. **Filippenzen 4:6 (2)**

*Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en door smeekbede, met dank jullie verzoeken bekendgemaakt worden bij God.* <sup>[NCV]</sup>

Je hoort het in zoveel kerk- en erediensten: ellenlange verlanglijstjes, smekend aan God voorgelegd, soms afgesloten met een mager dankzeggingkje. Paulus gebruikt in Filippenzen 4:6 voor 'met dank' het Griekse voorzetsel *meta* gevolgd door een tweede naamval. In dat geval drukt *meta* een nauwe verbondenheid uit. Dat spreekt uit onder meer het slot van Paulus' brieven, zoals: *'de genade [is verbonden] met allen ...'* <sup>Ef.6:24</sup>, *'de genade [is verbonden] met jullie'* <sup>Kol.4:18</sup>. Hij spreekt geen wens uit, maar stelt een feit vast! Met dat in het achterhoofd krijgt de tekst van vandaag een andere lading. Want wie door heeft dat God niets aan het toeval overlaat, Zijn voornemen der eonen in ieders leven met vaste hand gestalte geeft en ons in liefde als Zijn zonen aanziet, kan toch niet anders dan zijn smeekbeden nauw verbinden met diepe dankbaarheid? Dankbaarheid doet bezorgdheid plaatsmaken voor vast vertrouwen op die liefdevolle Vader Die God is. De genade van onze Heer Jezus Christus is dus ook vandaag nauw verbonden met jullie geest, broeders! Amen! <sup>Gal.6:18</sup>

woensdag 23 febr. **Filippenzen 4:6 (3)**

*Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en door smeekbede, met dank jullie verzoeken bekendgemaakt worden bij God.* <sup>[NCV]</sup>

Mensen zitten niet gauw om woorden verlegen om hun verzoeken te formuleren. Wees eens eerlijk: verzoek jij God nooit dingen waarvan jij vindt dat ze jouw eigenbelang dienen? Kinderen zijn in hun verzoeken ontwapenend eerlijk. Zo schreef ene Dirk in een briefje aan God: 'Als U mij zo'n wonderlamp van Aladin geeft geef ik u alles wat U wilt behalve mijn geld en mijn schaakspullen.' Ook letterlijk overgenomen: "Beste God, kunt u Dennis niet naar een andere school sturen? Bert' en: 'Beste God, Bedankt voor het broertje maar waar ik eigenlijk om gevraagd hat was een hondje. Floris'. Zijn deze kinderverzoeken geen feest van herkenning voor onze eigen gebeden? Een verzoek kan ook luiden: "Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer!" <sup>Ef.1:12</sup>



donderdag 24 febr. **Romeinen 8:10**

*Indien echter Christus in jullie is, dan is het lichaam inderdaad dood door de zonde, de geest is echter leven door de gerechtigheid.* [NCV]

Gods geest heeft een ongekende kracht die opstanding, opwekking en levendmaking voortbrengt. Iedere lente zien wij daarvan een beeld: uit wat leeg en dood leek, komt nieuw leven tevoorschijn. Het ultieme bewijs van Zijn geestkracht is de opwekking van onze Heer Jezus uit de doden. <sup>Rom.8:11</sup> En juist die geest woont in ons! Dat willen wij nog al eens vergeten, net als de Corinthiërs. <sup>1Cor.3:16</sup> Maar als wij ons dat wél bewust zijn, ervaren wij de stille en wonderbaarlijke sturing van Gods geest in ons dagelijks leven, zoals bij onze overwegingen en de vragen die wij hebben. Gods geest zal ook aan ons het ultieme bewijs van Zijn kracht geven: weliswaar wacht ons lichaam slechts de dood, maar Hij schenkt ons, in Christus aanziende, uit geloof gerechtvaardigd, <sup>Rom.5:1</sup> onvergankelijk leven! Wie zijn lichamelijke gezondheid bevordert met vitamine C, kan zijn geestelijke gezondheid uitsluitend op peil houden met de vitamine C van Christus.

vrijdag 25 febr. **Romeinen 8:15**

*Want jullie hebben geen geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot vrees leidt, maar jullie hebben de geest van zonschap ontvangen, waarin wij schreeuwen: 'Abba, Vader!'* [NCV]

Welke 'slavernij' bedoelt Paulus? Het is gebukt gaan onder het juk van de wet die God aan Israëel opgelegd heeft, niet aan ons! Integendeel, want God heeft ons in Zijn liefde 'de geest van zonschap' geschonken. Volkomen met Hem verzoend als wij nu zijn, laten wij ons niet opjatten door een dwangmatige 'geest van slavernij'. Wij behoeven ons heil niet te 'verdienen' door goede werken te doen, maar worden aangestuurd door de Vader-zoonliefde! Ongeacht in welke omstandigheid of positie wij verkeren, te allen tijde mogen wij Hem aanroepen met 'Abba, Vader"! Hij was allang in ons leven, is dat ook nu en zal dat ook zijn! Wij letten bij onze voeding erop voldoende vitamines binnen te krijgen. Welnu, voor onze geestelijke voeding is vitamine A van Abba onmisbaar!

zaterdag 26 febr. **Romeinen 8:35**

*Wie zal ons scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus?* [NCV]

In zijn memoires beschreef een hoogbejaarde emeritus predikant zijn bezoek aan een doodziek jong meisje: Toen ik op een dag bij haar op bezoek was, ging haar moeder even naar de keuken om koffie te zetten en bleef ik alleen met haar in haar kamer. En wat zeg je dan in die stilte tegen zo'n machteloos ziek meisje? Mijn oog viel op de boekenplank die haar vader in haar kamer had opgehangen. Er stond echter niet één boek op; hij stond vol met poppen in allerlei maten en kleuren. 'Wat heb jij veel poppen, en ook zulke mooie! Je kunt wel zien dat heel veel mensen van je houden', zei ik. Ze knikte instemmend. 'Maar je weet toch dat er Eén is Die nog veel meer van je houdt dan alle mensen samen: de Heere Jezus.' Haar ogen begonnen te stralen en haar hele gezichtje straalde mee. Ik werd er diep door ontroerd. Voor mij was dit een geloofsbelijdenis zonder woorden. (Uit: Omzien, J. Noltes). Zomaar een sprekend voorbeeld van wat Gods liefde bij jong en oud vermag!

zondag 27 febr. **1 Corinthiërs 2:4**

*... en mijn woord en mijn afkondiging kwamen niet met overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar met betoning van geest en van kracht, opdat jullie geloof niet is in wijsheid van mensen, maar in kracht van God!* [Proeve CV (AED)]

Een mens kan in zijn hoogmoed en zelfoverschatting wel eens de pen ter hand nemen of het spreekgestoelte bestijgen met het air van 'nu zal ik ze even een poepie laten ruiken!' Het nare luchtje dat daaraan zit, wordt des te penetranter als die mens in zijn artikel of toespraak pronkt met zijn vermeende kennis van de Schrift, academische opleiding en titels ten spijt. Zo iemand meestal hoort meestal niet hoe zijn woorden bij een eerlijke slaaf van Christus Jezus zijn overgekomen. Jammer, want Schriftuurlijke waarheid kan bij een zelfingenomen mens even ontnuchterend werken als een koude douche. Niets menselijks is ons vreemd, geliefde broeders! Juist daarom is het zo belangrijk Paulus na te volgen! <sup>1Cor.11:1</sup> De apostel stelde nimmer zichzelf centraal om te imponeren of waardering te oogsten. Na zijn confrontatie als Saulus met de verheerlijkte Heer, <sup>Hand.9:3-4</sup> besepte hij immers als geen ander wat zijn plaats was. Zo'n houding past ook ieder van ons, met of zonder bijzondere taak in de gemeente. In 1 Corinthiërs 2:1-5 laat Paulus zien waar het om draait: onze ogen en harten openen voor de werking van Gods geest en kracht als de enig juiste basis van geloof!



Maandag 28 febr. **1 Corinthiërs 11:11**

*'Bovendien is noch een vrouw los van haar man, noch een man los van zijn vrouw, in de Heer.'* [NCV]

Joost van den Vondel dichtte in 1638, als onderdeel van de Gysbreght van Aemstel, de bekende regels: 'Waer werd oprechter trouw / Dan tusschen man en vrouw / Ter weereld oit gevonden? / Twee zielen gloende aen een gesmeed, / Of vast geschakelt en verbonden / In lief en leedt.' In zijn tijd hebben ongetwijfeld ook lieden bestaan die het met het huwelijk niet zo nauw namen. In onze tijd zijn dat vele legioenen geworden, openlijk en schaamteloos. Zelfs in de Nederlandse wetgeving zijn, met voorbijgaan aan de Schrift, allerlei andere samenlevingsvormen toegestaan! Wie daarin meegaat, miskent glashard wat het grote geheimenis is van het huwelijk zoals de apostel Paulus dat in Efeziërs 5 uiteengezet heeft. De hechte verbondenheid en trouwbelofte tussen man en vrouw reflecteert de onlosmakelijke verbondenheid van Christus met Zijn gemeente! Waar ter wereld kan je een schitterender beeld vinden van de wijze waarop wij als gemeente in lief en leed vast met Hem verbonden zijn? Ik heb U lief, o Heer!