

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

dinsdag 1 mrt. **1 Corinthiërs 15:58**

'... mijn geliefde broeders, wordt bestendig, onverzettelijk, overvloedig in het werk van de Heer ...' [NCV]

In de Tweede Wereldoorlog was door een vernietigend bombardement ook een Lutherse kerk getroffen. Tussen het puin vond men het Christusbeeld dat achter de altaartafel gestaan had. Na restauratie plaatste men het in het voorportaal van de herbouwde kerk. Het beeld toonde een Christusfiguur met uitnodigend uitgespreide armen. Alleen de handen ontbraken. Bij de sokkel had men een bord geplaatst met de tekst: 'Ihr seid die Hände'. Dat vertolkte helaas de misvatting dat het draait om 'werk voor de Heer' waarmee men zijn plek in de hemel zeker kan stellen. Na over onze hemelse verwachting geschreven te hebben, heeft Paulus het nadrukkelijk over 'het werk van de Heer', namelijk álles wat Hij voor ons gedaan heeft. Dank zij Christus Jezus zijn wij immers in genade gered, door geloof en absoluut niet door onze werken!^{Ef.2:8-9} Als wij al zoiets als Zijn handen zouden zijn, is dat omdat wij onscheidbaar met Hem verbonden zijn, als leden van Zijn lichaam. Dat zal op heerlijke wijze blijken bij de laatste bazuinstoot.^{1Cor.15:52} Ook dat zal weer Zijn werk zijn en niet het onze. Gelukkig maar!

woensdag 2 mrt. **Romeinen 16:25**

'Aan Hem nu, Die in staat is jullie standvastig te maken, in overeenstemming met mijn evangelie en de herautboodschap van Christus Jezus, in overeenstemming met de onthulling van geheimen, dat door eonische tijden heen verzwegen is, nu echter openbaar gemaakt wordend ...' [NCV]

Paulus spreekt hier van 'mijn evangelie' – overigens ook in Romeinen 2:16 en 2 Timotheüs 2:8. Dat doet hij, nadat hij via Tertius het voorgaande van de Romeinenbrief op schrift gesteld had. Welk bijzonder geheimenis bedoelt Paulus in deze brief? Het antwoord: verzoening! Als wij lezen wat hij daarover in hoofdstuk 5 al uiteengezet heeft, gaat ons hart sneller kloppen van blijdschap. Want tussen God en ons bestaat, dank zij onze Heer Jezus Christus, geen barrière meer, is er vrede gekomen en mogen wij ons gered weten. Wij mogen Hem met Abba, Vader, aanspreken. Niets en niemand zal ons kunnen scheiden van Gods liefde die is in Christus Jezus, onze Heer!^{Rom.8:38-39} Dit evangelie van verzoening en vrede maakt dat wij geestelijk vast in onze schoenen komen te staan, dezelfde schoenen als bedoeld in Efeziërs 6:15. Zoals vitamine E in ons lichaam cellen, weefsels, bloedvaten en organen op peil houdt, houdt vitamine E van Evangelie van Paulus ons geestelijk stevig op benen en gezond, het dagelijks innemen waard!

donderdag 3 mrt. **Colossenzen 1:9**

'Derhalve houden ook wij vanaf de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor jullie te bidden en te verzoeken dat jullie vervuld worden met de erkenning van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, dat jullie de Heer waardig wandelen ...' [NCV]

De 'wij' in deze tekst zijn Paulus en Timotheüs. Zij blijken zonder ophouden te bidden. Hoogstwaarschijnlijk was dat niet altijd aan hen te zien. Voor bidden is immers geen speciale houding of ritueel verplicht. Bidden kan evengoed met stille woorden, in het hart, bijvoorbeeld als je in bed ligt of onderweg of tijdens het werk. God let niet op allerlei uiterlijkheden. Hij is de Enige die weet wat in ons hart speelt. Door bidden word je onwillekeurig gevormd, namelijk door het kennen van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Het hoogste doel ervan: de Heer waardig te wandelen of, zoals Paulus in een eerdere brief schreef, tot verheerlijking van de naam van onze Heer Jezus (*Jeeshóea*, Jahweh is Redder).^{2Thess.1:11-12} Voor onze geestelijke gezondheid, voor verlichte ogen van het hart en geestelijke groei is bidden essentieel. Net zo goed als vitamine B onze lichamelijke gezondheid stimuleert, is dat voor ons geestelijk leven vitamine B van Bidden!

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



vrijdag 4 mrt. **Esther 9:24a**

'Want Haman, zoon van Hammedata de Agagiet, benauwer van al de Joden, had bedacht Joden te vernietigen ...' [proeve CV]

Hoeveel pogingen zijn er in de loop van de geschiedenis niet gedaan om Gods volk van de aardbodem weg te vagen? Dat gebeurde op basis van motieven ingegeven door de trawanten van de Boze, de wereldmachten van deze duisternis.^{Ef 6:12} In de kern is het hen te doen om het dwarsbomen van de Messias. Want stel je voor dat Gods eerstgeborene en Zoon van Zijn liefde met Israël tóch tot Zijn doel zou komen! De mensheid heeft in haar kronieken ontelbaar veel zwarte bladzijden vol Jodenhaat. Dat is wat het boek Esther in een notendop laat zien met de figuur van Haman, de 'benauwer van al de Joden' [NBG51: jodenhater]. Maar *Jahweh* let onophoudelijk op Zijn volk en bewaart het als Zijn oogappel.^{Deut.32:10} Er is niemand, Christenen voor Israël niet, CIDI niet, noch enig andere organisatie of regering die de Joden tegen hun benauwers afdoende kan beschermen. Dat kan alleen onze machtige God en Vader door Christus Jezus, precies volgens zijn voornemen der eonen! Om die reden mogen wij ook Zijn volk, Zijn oogappel, in onze gebeden met dank gedenken.

zaterdag 5 mrt. **Efeziërs 5:19**

'... tot jezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer ...' [NCV]

Paulus deed zelf wat hij ons hier aanbeveelt.^{Hand.16:25} Er zijn mensen die hem daarin navolgen. Zo iemand kwam schrijver dezes tegen. Als bestuurslid van een ouderenbond bezocht hij de bijeenkomsten. Daar was hem een kwieke en hulpvaardige oudere dame opgevallen die trouw hoogbejaarde bondgenoten met haar auto ophaalde en weer thuisbracht. Enkele jaren later zag hij haar terug en zag hoe progressieve reuma bij haar had toegeslagen: een verstard gelaat, gekromde vingers en een breekbaar lijf. Haar dochter begeleidde haar. Naar het lichaam te oordelen was zij een wrak, maar naar de geest ...? Dat bleek toen het slotlied werd aangeheven. Met een hoog, schrill stemmetje zong zij uit volle borst het lied 'Ga met God en Hij zal met jou zijn.' Enorm ontroerend. Na een kort praatje met haar bleek waarover zij eigenlijk zong: God zal altijd met mij zijn en ik ga ik met Hem vol vertrouwen mee!

zondag 6 mrt. **Prediker 3:1 en 7b**

'Voor alles is een bepaalde tijd en een bepaalde periode voor alle welbehagen onder de hemelen ...' 'een bepaalde periode om te zwijgen en een bepaalde periode om te spreken' [proeve CV]

Prediker verklaarde in een der laatste zinnen van zijn boekrol dat hij naarstig geprobeerd had welgevallige woorden te vinden en wat oprecht geschreven is, woorden van waarheid.^{12:10} Daarvan is ook de tekst van vandaag een bewijs. Want laat ieders leven niet een afwisseling zien van nare en van fijne gebeurtenissen? Als een dierbare in het ziekenhuis ligt en een verdrietige tijd doormaakt, hoe kunnen wij hem of haar dan tijdens een bezoek opkikkeren? Maar wat moet je dan zeggen? Of is jouw aanwezigheid al voldoende? Paulus geeft ons een hint: 'Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij hen kunnen vertroosten die in alle verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee wij zelf vertroost worden door God.'^{2Cor.1:4} [proeve CV] Wie een bepaalde verdrukking zelf ervaren heeft en weet welke vertroosting God hem of haar schenkt, is het beste in staat om die vertroosting aan een medelid van de gemeente door te geven. Ervaring is in zekere zin ook hierin de beste leermeester. Dat voorkomt ijdel gepraat aan een ziekbed.

maandag 7 mrt. **Romeinen 4:5**

'Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,'

Wij zouden het wellicht niet zo uitdrukken, maar Paulus spreekt letterlijk over geloven op. We kunnen dit ook vertalen met 'het geloof vestigen op...' , maar dan moeten we het woord 'vestigen' toevoegen. Zoals dat in bovenstaande tekst is gedaan. Krachtiger



wordt het als we geloven vervangen voor een synoniem, namelijk vertrouwen. En dat is precies wat geloven is, vertrouwen op Hem. Geloof is geen religieuze activiteit van de mens, of het maken van een bepaalde keuze. Geloof is het vertrouwen op het werk van God. Wie het evangelie van God, aangaande Zijn Zoon gelooft, ^{Rom.1:1 en 3} vertrouwt op Hem die Zijn beloften waarmaakt, in de Zoon. Wie vertrouwt op God, rekent zoals God rekent en leeft in de zekerheid dat Hij doet wat Hij belooft. Want de Schrift zegt ook: Een ieder, die gelooft op Hem, zal niet te schande gemaakt worden. ^{Rom. 10:11}

dinsdag 8 mrt. **Hebreeën 11:31**

Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenner gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. ^[NBV]

Deze Rachab werd opgenomen in het volk van God en vinden we zelfs terug in het geslachtsregister van Jezus Christus. ^{Matth.1:5} Haar geloof wordt meerdere keren als voorbeeld genoemd. ^{Joz.2:1-24; Jak.2:25} Wat opvallend is, is dat zij ook in het vervolg van de Schrift tamen consequent genoemd wordt: Rachab, de hoer. Voor mensen, zeker religieuze mensen, zou dit beroep eerder een diskwalificatie betekenen dan een aanbeveling. In de Schrift wordt hier volledig aan voorbij gegaan, het doet er simpelweg niet toe. Zij blijft verder in de Schrift heten: Rachab, de hoer. Niet wat iemand is telt voor God. Dat wat telt is geloof.

woensdag 9 mrt. **Jozua 2:1**

Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op uit. ^[NBV]

Maar ook Jozua behoorde ooit tot een groep van verspieders. In Numeri 13 lezen we hoe 38 jaar eerder, er twaalf verspieders uitgezonden werden. Tien van hen geloofden niet dat God hen het land zou geven. Twee van hen wel: Jozua en Caleb. Jozua is Hebreeuws en is exact dezelfde naam als het Griekse Jezus. Caleb betekent hond. Honden zijn in de Schrift een uitbeelding van heidenen, de natiën. ^{Matth.15:26} De twee verspieders in Numeri 13 zijn dus een schitterend type van de ecclesia uit Jood en heiden, of: van Hoofd en lichaam.

donderdag 10 mrt. **Richteren 13:5**

U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. ^[NBV]

Wanneer het over Simson gaat in kinderbijbels en kinderliedjes wordt veelal gewezen op de lage moraal van Simson. Hij bezocht een hoer, vocht, moordde en luisterde niet naar het advies van zijn ouders. Toch wordt Simson in Hebreeën genoemd in de uiteenzetting van oudtestamentische gelovigen die geleefd en gehandeld hebben in geloof. ^{Hebr.11:32} In één adem dus met 'geloofshelden' als Jozef, Mozes en David. Ook op meeste andere genoemde voorbeelden valt ethisch gezien wel wat aan te merken, maar in Hebreeën 11 krijgen we een les hoe God hen, en ook ons, aanziet. Fouten worden niet gezien, wat telt is slechts geloof.

vrijdag 11 mrt. **Romeinen 1:17**

(...) De rechtvaardige zal leven door geloof. ^[NBV]

Veel gelovigen denken een richtlijn nodig te hebben en leven daarom onder de wet van het oude verbond. Maar de Schrift leert op vele plaatsen dat wij niet onder de wet leven. Voor sommigen lijkt dat een probleem, want hoe zou een gelovige dan leven? Daar geeft Paulus in zijn brieven een antwoord op. De rechtvaardige, dat wil zeggen: de gelovige, want God rekent geloof tot rechtvaardigheid, zal uit geloof leven. Deze frase vinden we ook in, ^{Gal.3:11-12; Hebr.10:38} maar het is een uitspraak die aangehaald is uit het boek van de profeet Habakuk, een profeet van (notabene) het oude verbond. ^{Hab.2:4} Door een leven onder de wet wordt de mens niet gerechtvaardigd, ^{Gal.2:16} en wordt men niet tot volmaaktheid gebracht. ^{Hebr.10:1} Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Hoe werkt dat dan, wat betekent dat in de praktijk, zou iemand kunnen vragen. Daar zullen we morgen verder op ingaan.



zaterdag 12 mrt. **Hebreeën 11:1**

'Het geloof nu is de aanneming van zaken die verwacht worden, de aantoning van wat niet gezien wordt;'^[NCV]

We krijgen in Hebreeën 11 een hele rij 'geloofshelden' gepresenteerd waarvan wordt gezegd wat zij in geloof gedaan hebben. Of anders gezegd: wat het geloof in hen bewerkt heeft. Leven uit geloof is voor iedereen anders. Wij zouden niet hun daden navolgen, maar we zouden een voorbeeld nemen aan hun geloof. Zij stonden op Gods beloften. (...) daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.^{vers11} De climax van de rij der geloofsgetuigen vinden we in Hebreeën 12:2, Jezus zelf, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij vertrouwde op God onvoorwaardelijk en is nu gezeten aan Gods rechterhand. Voor ons een krachtige aansporing om de beproevingen te verduren en te volharden!

Zondag 13 mrt. **Efeziërs 3:19**

'...en te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus, ...'^[NCV]

Op het eerste gezicht heeft deze bede iets van een innerlijke tegenstrijdigheid. Hoe kun je immers iets kennen dat de kennis overstijgt? En toch, bij nader inzien is dat wel degelijk mogelijk. Vergelijk het met een emmertje dat je onderdompelt in de oceaan. Dan is dat emmertje gevuld met water uit de oceaan. Maar is de oceaan daarmee in dat emmertje? Uiteraard niet, onmogelijk! Het is de liefde van Christus die Paulus drong.^{2Cor.5:14} Let wel: niet de liefde voor Christus, maar de liefde van Christus. Omdat eens voor altijd de liefde Gods bewezen werd, toen "één voor allen stierf". Die liefde (agapé) is onvoorwaardelijk, universeel, nooit eindigend en alles overtreffend. Het zal alle vijanden met God verzoenen!^{Kol.1:20}

maandag 14 mrt. **Galaten 3:22**

'Maar de Schrift sluit allen tezamen in onder zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven. 23 Voordat echter het geloof kwam [...]'^[NCV]

Als hier gesproken wordt over 'het geloof (dat) kwam' (zie ook :25), betreft dat de Heer Zelf die kwam, zoals Hij ook het 'Zaad' (nageslacht van Abraham) was dat zou komen.^{3:16}

Zijn geloof in God, Zijn Vader (dat Hij Hem onverderfelijk leven zou geven en verheerlijken), was zó groot, dat Hij de weg van vernedering ging, zelfs tot in de vloek-dood aan het kruis! Het gaat niet om ons eigen zwakke geloof, want allen zijn ingesloten onder zonde. Maar Zijn geloof bracht rechtvaardiging en leven. Via Zijn geloof werd Hij de Redder, Die redde en zal redden! Zelfs redt Hij uiteindelijk de hele schepping van de dood, het al dan overgevend aan God de Vader.^{1Cor.15:23-28} Hij, Zijn geloof bracht leven, voor nu en voor de toekomst! Ook vandaag redt Hij weer, bijvoorbeeld uit elke nood die ons neerdrukt!

dinsdag 15 mrt. **Hebreeën 5:7,8**

'Die in de dagen van Zijn vlees zowel smeekbeden als smekingen gebracht heeft tot Degene Die Hem kon redden uit de dood, met sterk geroep en tranen, [...] 8 en zo heeft Hij, Die zelfs Zoon was, van wat Hij geleden heeft gehoorzaamheid geleerd.'^[proeve NCV]

De Heer Zelf had zo'n groot vertrouwen/geloof in God, Zijn Vader, dat Hij Zich totaal overgaf. Zijn geloof bewerkte, dat Hij gehoorzaamheid aan Vaders wil leerde, ondanks het immense lijden dat Hij onderging. Maar toch leerde de Zoon Zelf gehoorzaamheid uit het lijden! Zo zullen ook wij dikwijls via lijden leren God te geloven/vertrouwen én te gehoorzamen. Besef tegelijk dat ook ons vlees, onze 'oude mens', met Christus mede gekruisigd is, en toch leef ik: niet meer ik, maar Christus leeft in mij!^{Rom.6:6; Gal.2:20} Wat ons dan nu nog overkomt, Hij geeft ons Zijn kracht om staande te blijven (en ja, ook via tranen en smeekbeden...)

Woensdag 16 mrt. **1 Samuël 17:25**

'Wie is toch deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God tart?'

Dit overbekende verhaal van David en Goliath kent u vast. David werd door de profeet Samuël tot koning gezalfd en door de geest van Jahweh 'aangeprepen'.^{16:13} Hier daagden de Filistijnen Israël uit om ten strijde te komen. U weet het, de gigant Goliath kwam uit het midden van de Filistijnen, tartte hen iemand te sturen voor een gevecht met hem, en Israël vreesde zeer.^{vs24} Maar David, door zijn vader gestuurd om zijn broers van voedsel te voorzien, zag die 'onbesneden Filistijn' Gods volk tarten, ging hem in vertrouwen op God tegemoet en Deze gaf David de overwinning! David lijkt hier in zijn vertrouwen op God een type van onze Heer. Ook Hij kwam, gezonden door Zijn Vader tot zijn broeders (met voedsel),



verlossing, redding brengen. Maar dat ging via Zijn dood en opstanding en door Zijn geloof op God! Ook zal Christus in de toekomst opnieuw tot Israël gezonden worden. Dan verslaat Hij de natiën, die zich ten strijde verzamelen tegen Zijn broeders. Want geen reus/gigant zal de slagorden van de levende God succesvol kunnen tarten!

En wat een genade, Hij is ook onze Redder! Met Hem vóór u, wie zal tegen u zijn?

donderdag 17 mrt. **1 Samuël 17:32**

'En David zeide tot Saul: Laat niemand om hem de moed verliezen; uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden.'

Vanuit de grondtekst, is het woord voor: 'moed verliezen' misschien iets letterlijker weer te geven met: het hart laten vallen.

Wie zijn 'hart laat vallen' laat alle overleggingen, gedachten, alle hoop (je hart) als het ware 'ineenzakken'. Hoe vaak overkomt dit ook ons niet?

Maar dan staat hier: laat je hart niet vallen (niet vanwege wat je met je ogen ziet, of met je oren hoort)! Zelfs niet, als omstandigheden hopeloos lijken. Christus is gekomen. Hij heeft de strijd gestreden en álles volbracht! Bij Hem zijn wij veilig, hoe hopeloos het ook lijkt. Dat gold/geldt voor Zijn oogappel, Israël. Dat gold/geldt ook voor u en mij. Weest daarom in niets bezorgd, maar dankt Hem; dan zal de vrede van God onze harten en gedachten bewaren, verzekerd in Christus Jezus! ^[Naar Fil. 4:6,7]

vrijdag 18 mrt. **1 Samuël 17:34,35**

'Uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer, die een schaap uit de kudde wegroofde, 35 dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn muil.'

David leerde als herder in de dagelijkse praktijk, dat God hem steeds had gered uit de klauwen van leeuwen en beren. Hij zegt, dat het *de Heer, Jahweh*, was Die hem van hen had gered en zál redden. ^{3:37} David leerde God te vertrouwen!

Zo gebruikt de Heer ook onze dagelijkse praktijk, inclusief 'leeuwen en beren', zodat wij leren alleen Hém te geloven, te vertrouwen! En: *'...Wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop;'* ^{Rom.5:3,4} Hem geloven, vertrouwen werkt hoop uit, zonder letterlijk te zien!

zaterdag 19 mrt. **1 Samuël 17:47**

'En deze hele gemeente zal weten, dat de Heere niet door zwaard en speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven.' ^[HSV]

David spreekt hier tegen Goliath. En hoewel, door mensenogen gezien, David geen kans maakt tegen zo'n door en door in de strijd geoefende gigant, is er bij David geen enkele twijfel over de uitkomst van de strijd! Het is de strijd van de Héér. Ook in de toekomst zal de Heer Zelf opnieuw voor Israël en Jeruzalem strijden. Hij doet elke vijand teniet, want de strijd is van de Heer! Zo grijpt en verslaat Hij aan het eind van de 'grote verdrukking' het beest, de valse profeet en de dan tegen het volk verzamelde legers. ^{Openb.19:20,21} Hoe geweldig, dat Hij in deze 'profeten-verhalen' al beelden geeft van hoe Israëls toekomst zal zijn. En God, Die het al vast in Zijn handen houdt, is ook ónze Vader en heeft ons zo lief!

zondag 20 mrt. **Genesis 6:8**

'Maar Noach vond genade in de ogen des Heren.'

Noach, als rechtvaardig man, wandelde met Elohim (God). ^{6:9} En God droeg hem op een ark te bouwen. Twee maal staat er dan, dat Noach precies alles doet wat God hem geïnstrueerd had (6:22; 7:5). Wat lijkt Noach hier op onze Here Jezus. Noach, die genade vond bij God, mocht in geloof daarna in gehoorzaamheid aan de slag gaan. En zijn geloof dat God waarheid sprak, redde mens en dier. Zo deed ook dé Rechtvaardige, Christus, in geloof op God exact de wil van Zijn Vader! Via Zijn geloof en geloofsgehoorzaamheid ging Hij de weg die leidde tot het kruis. Daarmee verzoende Hij het ál wederzijds met Zichzelf, zowel wat op aarde, als wat in de hemelen is. ^{Kol.1:20} En in onze tijd geldt: Gods genade, Zijn genade alléén, redt! Hem alle dank en eer!

maandag 21 mrt. **Romeinen 13:8**



'Weest niemand iets schuldig dan elk(de)ander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.' ^[NCV]

Mensen zoeken al millennia naar wijsheid, en proberen zo te vinden hoe ze goed zouden moeten leven, hoe de wereld in elkaar zit, en hoe God zou zijn. Maar eigenlijk hebben mensen nooit met eigen redeneringen of met filosofie Christus gevonden.

Vanaf het begin hebben Christenen filosofische ideeën het geloof binnen gefietst, wat tot meer verwarring dan verduidelijking geleid heeft. Paulus waarschuwt ervoor, dat we ons niet door allerlei menselijke theorieën, overleveringen of filosofische ideeën laten meeslepen.

Hoe belangrijk is dat, juist vandaag. Laten we onze waarheid slechts uit één bron halen, Zijn woord, en Hem bidden om ons die wijsheid door de geest bekend te maken.

dinsdag 22 mrt. **Romeinen 13:8**

'Weest niemand iets schuldig dan elk(de)ander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.' ^[NCV]

Gods volk, Israël, ontving de wet via Mozes. Zoals we gisteren al even aantipten, worden liefde en wet met hier met elkaar in verband gebracht: *'...want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.'* ^{Rom. 13:8}

Hoe verging het Israël met het vervullen van de wet? Zoals ik het mag begrijpen, legt de apostel uit dat Israël, die de wet van rechtvaardigheid najaagt, deze *rechtvaardigheid* van de wet pas later zal ontvangen dan gelovigen uit de natiën. Omdat het niet gedaan werd uit geloof, maar uit een manier van leven om het door eigen werken te bereiken. ^[vgl. Rom. 9:30-31]

Door het geloof van Jezus zijn wij, die uit de natiën zijn, 'gratis' gerechtvaardigd in Zijn genade. ^{Rom.3:24} Hiermee wordt liefde van Christus die alle kennis te boven gaat voor ons tot uitdrukking gebracht. ^{Ef. 3:19}

Woensdag 23 mrt. **Romeinen 13:8**

'Weest niemand iets schuldig dan elk(de)ander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.' ^[NCV]

Als liefde voor de ander een soort schuld is, hoe lossen we die dan af? Laten we het nu eens dicht bij huis zoeken. Is een mooi bosje bloemen dan voldoende, of een extra knuffel en wat lekkers bij de koffie? Het kan sfeer verhogend werken, dat wel. Maar hoeveel bloemen zijn er nodig om het hart van de ander te bereiken, laat staan de liefde van Christus voor ons te evenaren? Dat staat in een heel ander perspectief. Gods liefde vindt haar hoogtepunt in de liefde van Christus voor ons. Gods liefde is in ons hart uitgegoten. ^{Rom. 5:5} Zoals een gietertje water bloemen laat groeien en bloeien, zo groeit en bloeit zijn liefde in ons hart voor Hem en voor Christus... en voor elkaar. Laten we dan niet vergeten ons hart dagelijks water te geven met Zijn liefde. Mag ons dagelijks gebed voor elkaar ons gietertje zijn. Niet gevuld met kraanwater, maar misschien met 'traanwater' waardoor wij elkaar in ons innerlijk genade kunnen schenken en de weg van de liefde open houden.

donderdag 24 mrt. **Romeinen 13:10**

'De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.' ^[NCV]

Bloemen, geschenkjes en een knuffel kunnen tastbare signalen van onze genegenheid zijn in een huwelijk of een andere kostbare verwantschap. De liefde echter maakt onze genegenheid compleet. Hét hoofdstuk over de liefde, ^[1Cor.13] beschrijft het verschil tussen gebaren, signalen en werkelijke liefde. 'Je lichaam geven om te worden geëerd, of je bezit uitdelen, maar zonder liefde, dan zou het mij geen goed doen'. 'Liefde is geduldig, vriendelijk, niet jaloers, niet pocherig. Het toont ook geen 'grensoverschrijdend gedrag', zouden we kunnen zeggen. Het is niet voor jezelf. Het verheugt zich samen met de waarheid, het gelooft alles (...wat God ons belooft), het verwacht alles. Of zoals in vers 10 van dit stukje staat: "De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet". ^{Rom.13:10}



Vrijdag 25 mrt. **Romeinen 13:9**

'je zal je naaste liefhebben als jezelf' ^[NCV]

De samenvatting voor een waardige wandel is: 'je zal je naaste liefhebben als jezelf.' Rom.13:9 In de jongerendienst van februari kwam dit ook mooi naar voren. Daar werd gewezen op de vrucht van de geest. Gal. 5:22 Liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, zachtmoedigheid, inhouding (het beheersen van jezelf). Hier wordt aan toegevoegd: 'tegen zulke dingen is de wet niet'. De wet is gebaseerd op liefde, niet op prestaties. De wet is aan Israël gegeven door de God die liefde is. Het jaarthema zegt ons, dat de liefde van God in ons is uitgegoten 'door heilige geest, die ons gegeven is' Rom. 5:5 De gezindheid van God is het om Zijn liefde vanuit Zichzelf aan ons te verbinden toen wij nog vijanden waren. Rom.5:8 Dus niet op grond van wie wij zijn of wat wij doen, maar vanwege hoe God is. De gezindheid van de geest is leven en vrede. Rom. 8:7

Zaterdag 26 mrt. **1 Corinthiërs 13:8**

'De liefde zal nooit vergaan' ^[proeve CV]

De liefde laat het nooit afweten, of slaat nooit een keertje over, kan je zeggen. De liefde zal nooit vergaan zegt de NBV in 1 Cor. 13:8. Is dat ook van toepassing op ons? Mijn geweten laat me weleens merken, dat de liefde voor de ander het weleens af laat weten. Dat irritatie of onverschilligheid de uitwerking van Gods liefde in mijn hart niet altijd wordt omgezet in mijn wandel of gedrag. Natuurlijk blijft dat knagen, maar het kan ook met een innerlijk excuus afgedaan worden. 'Niemand is perfect', kan je dan zeggen, dus ook ik niet. Een eeltlaagje vormt zich snel en ons geheugen laat het ons na verloop van tijd wel vergeten. De liefde is te kostbaar om te vergeten of onder een eeltlaagje verstopt te raken. Mogen juist die momenten waarop het in ons innerlijk hapert, momenten van aansporing zijn en niet van excuses, drogredenen of onverschilligheid. Het is Gods liefde die in ons hart is uitgegoten. Dat is die liefde, die het nooit laat afweten.

Zondag 27 mrt. **1 Corinthiërs 12:31**

'En ik laat je nog een pad zien, dat overeen stemt met voortreffelijkheid'.

Een brede snelweg met weinig hobbels en bochten laat ons ook lekker snel ergens naartoe gaan. Wanneer de apostel gaat schrijven over de liefde, zegt hij vooraf: En ik laat je nog een ander pad zien, dat in overeenstemming is met wat voortreffelijk is. Liefde gaat vaak niet langs goed gebaande wegen. Het is een **pad** dat met veel hobbels, bochten, kuilen en struikelingen gepaard gaat. Niet te vergelijken met een snelweg, zelfs niet met de Dwarsweg in Maarn. Het is een klimmend pad naar boven. Letterlijk staat er 'bovenmatiger pad'. Wij mogen het pad volgen dat Jezus voor ons gebaad heeft, dat letterlijk gezien hoog eindigde aan een kruis waar Hij verhoogd werd, tussen aarde en hemel, om voor ons de hemel te openen. Zo werd de liefde van God aan ons getoond, waarvan niets ons kan scheiden. De liefde die het nooit laat afweten.

maandag 28 mrt. **1 Corinthiërs 2:2**

'want ik besloot niet iets te weten onder jullie tenzij Jezus Christus, en dat Deze gekruisigd is' ^[proeve CV]

In hoofdstuk één van deze brief schrijft de apostel Paulus over het 'woord van het kruis'. 1Cor.1:18 Hij was door Christus aangesteld om het evangelie te brengen, 1:17 niet met wijze menselijke woorden, om het kruis van Christus niet van zijn waarde te beroven. Hun geloof zou niet op basis van menselijke wijsheid of filosofieën zijn, maar in kracht van God. De inhoud van het geloof is: 'Christus gekruisigd', de wijsheid van God. 1:23-24 Het is meer dan de moeite waard om hierover de komende dagen na te denken en te zien hoe de Corinthiërs hiermee omgingen.

dinsdag 29 mrt. **1 Corinthiërs 2:7**

'... maar wij spreken Gods wijsheid in een geheim, dat verborgen is, die God tevoren bestemt, voor de eonen, tot onze heerlijkheid'. ^[proeve CV]

Aan de kruisiging van Christus is een geheim verbonden. Gods wijsheid in een geheim. Niet iedereen kent dit geheim. Niemand van de vorsten (hogepriester(s), oversten en oudsten in Israël, Pilatus en Herodes wellicht) in dit tijdperk kent dit geheim. 1Cor. 2:8 Het geheim dat met de kruisiging verbonden is, gaat over Zijn offer voor onze zonden en over de opstanding en heerlijkheid, die daarop volgt. Zonder opstanding is er geen heerlijkheid. 1Cor. 15:17 Dat is Gods wijsheid 'in een notedop'.



woensdag 30 mrt. **Kolossenzen 1:27**

'Christus is onder de natiën, de verwachting van heerlijkheid'. [proeve CV]

Paulus legt in zijn latere brieven uit wat de rijkdom van de heerlijkheid van het geheim is, waarover wij gisteren nadachten. Christus is onder de natiën, de verwachting van heerlijkheid.^{Kol.1:26-27} Om er nu geen uitgebreide Bijbelstudie van te maken, [zie o.a. Rom.11:25-28] kunnen wij hieruit opmaken, dat via de 'priesterlijke dienst' van de apostel Paulus,^{Rom. 12:1 Rom.15:16} de natiën dit geheim mochten ontvangen; apart van Israël. Het werd aan Paulus als opdracht gegeven om met dit geheim 'het woord van God compleet te maken':^{Kol.1:25} *Christus is onder de natiën, de verwachting van heerlijkheid.* Wij die niets hadden,^{Ef.2:11-13} kregen deze onmetelijke rijkdom en wijsheid van God door geloof in de schoot geworpen.

donderdag 31 mrt. **1 Corinthiërs 3:2**

'Melk geef ik jullie, geen vast voedsel'. [proeve CV]

Hoe gingen de Corinthiërs nu om met dit geheim van Gods wijsheid. Dat wordt in hoofdstuk drie verteld. Broeders, schrijft Paulus, ik kon niet met jullie spreken als tegen geestelijke mensen, maar als tegen vleselijke mensen, 'minderjarigen in Christus'. Melk geef ik jullie, geen vast voedsel,...^{1 Cor.3:1-2} Tekenen van 'onvolwassen' gedrag waren o.a. jaloezie en twist onder elkaar; ...en wandelen jullie niet in overeenstemming met de mens? 'Ik hoor bij Paulus en ik bij Apollos' of vul maar namen in voor deze tijd. Wie er zaait of wie water geeft in de beeldspaak van het geloof, doet het als het werk van een dienaar. Het werk van God is het om de groei te geven. Loop niet achter mensen aan, maar laat je door God tot bloei brengen. Gods gebouw zijn wij, waarvan het fundament Christus is.^{vgl. 1 Cor. 3:7-12}