

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.<sup>1</sup>

vrijdag 1 apr. **1 Corinthiërs 3:2**

'Melk geef ik jullie, geen vast voedsel' [proeve CV]

De meeste Corinthiërs begrepen er niet zoveel van. Dat klinkt misschien een beetje kort door de bocht, maar het bleek uit hun houding. Zij beroemden zich op mensen, zoals op Paulus of op Apollos of Cephas. Paulus wijst erop dat zij slechts dienaren waren. Maar gelovigen zijn van Christus, niet van mensen. Wees niet opgeblazen, de één boven de ander en wees niet geneigd tot dat wat gaat boven wat er geschreven staat.<sup>1Cor. 4:6-7</sup> Paulus wijst erop dat zij beheerders waren van Gods geheimen en dat deze beheerders betrouwbaar bevonden worden. Nu de naam Cephas valt, de naam waarmee Jezus Petrus aansprak,<sup>Joh. 1:42</sup> zou ik willen wijzen op zijn getuigenis over Paulus, die hij de geliefde broeder noemt, ...wiens brieven soms moeilijk te bevatten zijn.<sup>2Petr. 3:16</sup>

zaterdag 2 apr. **1 Corinthiërs 13:2**

'.....in het geval dat ik alle geheimenissen zou weten...' [proeve CV]

De afgelopen dagen ging het over het geheim van Gods wijsheid: *Christus is onder de natieën, de verwachting van heerlijkheid.*<sup>Kol. 1:27</sup> Wanneer wij in de brieven van Paulus lezen, zien wij dat er meer dan één geheim genoemd wordt. Misschien wijst hij hierop, wanneer hij schrijft: *in het geval dat ik alle geheimen zou weten...* Hij vervolgt echter na deze uitspraak: *'...maar geen liefde heb, dan ben ik niets'* Misschien mag dat de samenvatting zijn over de manier waarop de Corinthiërs met elkaar omgingen. Scheuringen, het volgen van mensen, het hebben van rechtszaken tegen elkaar, gedrag dat zeer aanstotelijk was en noem maar op. Klaarblijkelijk ontbrak het hun aan de uitwerking van de liefde die ons geloof en onze wandel zou kenmerken. De apostel bidt voor ons, dat Christus door geloof in ons hart woont en wij in liefde geworteld en gefundeerd zouden zijn.<sup>Ef. 3:17</sup>

zondag 3 apr. **Efeziërs 5:1**

'Wordt dan navolgers van God, als geliefde kinderen en wandelt in de liefde.'<sup>[NCV]</sup>

Ik las onlangs een stukje van een gelovige, die schreef dat voorbede in de gemeente voor elkaar de liefde in praktijk is. Ik hoor ook van mede gelovigen, die in moeilijke omstandigheden verkeren van ziekte, tegenslag en verdriet, dat onze voorbede die gepaard gaat met een kaartje of berichtje of bezoek enorm bemoedigend is. Misschien zijn deze kleine berichtjes van groter waarde dan het kennen van alle geheimen zonder dat dit met de liefde gepaard gaat. Liefde, onbaatzuchtige liefde, is zowel de oorsprong als het doel van Gods voornemen, uit Wie en door Wie en tot Wie alles is.<sup>Rom. 11:36</sup> Voor Hem is de heerlijkheid tot in alle tijden. Amen!

maandag 4 apr. **Kolossenzen 3:1**

'1 Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.'<sup>[NBV21]</sup>

Dat Christus is opgewekt, naar de hemel is gegaan en aan de rechterhand van God zit, dat verhaal kennen we. Paulus spreekt alleen op een aantal plekken daar op een bijzondere manier over, zo ook hier. Niet alleen Christus is toen gestorven en opgewekt, maar wij ook met Hem. Dat kan niet letterlijk zijn, want we zijn niet echt gestorven. In figuurlijke zin bracht de opstanding van Christus niet alleen leven bij Hem, het is gelijk ook de belofte dat wij allemaal eens letterlijk opgewekt zullen worden. Nu al werkt die opstandingskracht in ons, doordat God in ons aan het werk is en ons langzaam verandert. Vandaag kan je dus met nieuwe kracht je dag in gaan.

<sup>1</sup> Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



dinsdag 5 apr. **Kolossenzen 3:2-3**

*'1 Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.'*<sup>[NBV21]</sup>

Als wat straks letterlijk waar wordt voor ons, dat we opgewekt zullen worden, nu al in ons werkt en ons verandert, dan is onze toekomstverwachting iets dat nu al ons leven mag bepalen. Dan is dat niet alleen straks iets boven bij God, maar nu al iets voor de praktijk. Opnieuw niet letterlijk, maar we kunnen ons erop richten, ons gedrag erop afstemmen. Dat gaat Paulus ons komende dagen uitleggen, wat dat inhoudt, ons richten op wat boven is, niet wat op aarde is.

Eigenlijk wordt ons leven dus bepaald door iets dat nu nog niet werkelijkheid is, maar wat we verwachten. Het wordt dus bepaald door iets dat nu nog verborgen is, boven bij God, en mogelijk gemaakt wordt door wat Christus gedaan heeft. Daarom spreekt Paulus van een verborgen leven. Het gaat dus niet alleen om het zichtbare leven hier en nu. Ons échte leven ligt bij God. Iets om over na te denken.

woensdag 6 apr. **Kolossenzen 3:4**

*'4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.'*<sup>[NBV21]</sup>

We lazen gisteren dat ons leven langzaam verandert door wat Christus gedaan heeft en wij in de toekomst ook zullen meemaken, dat ons leven dus bepaald wordt door iets wat we nu nog niet zien, dus nog verborgen is. Maar als Christus terugkomt, dan wordt het zichtbaar waar we nu zo naar uitkijken. Dan worden we letterlijk opgewekt en krijgen we een nieuw lichaam. Dan zullen we samen met Hem zijn, en delen in Zijn Heerlijkheid, Zijn luister. Misschien denken we daar niet vaak aan, maar we kijken er toch naar uit?

En niet alleen wij, Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat de hele schepping, die zucht onder al het lijden dat er plaatsvindt, uitkijkt naar het moment dat wij openbaar zullen worden.<sup>Rom.8:18-22</sup> Ook wij, als we vandaag zuchten om alles waar wij en de mensen om ons heen onder gebukt gaan, mogen daar kracht uit halen en naar uit kijken: Christus, ons leven, zal terugkomen.

donderdag 7 apr. **Kolossenzen 3:5-6**

*'5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die Hem ongehoorzaam zijn.'*<sup>[NBV21]</sup>

Het is eigenlijk eenvoudig. Als het niet om het zichtbare hier op aarde gaat, maar om wat nu nog verborgen is, dan moeten we in ons gedrag ons ook niet laten beheersen door wat hier op aarde is. Wat "aards" is, zouden we dus laten afsterven. Hoe? Door het niet te voeden, maar door je te richten op boven. Geef je het geen aandacht, voed je het niet, dan sterft het vanzelf af.

Wij hebben zo'n prachtige boodschap, zoiets moois om naar uit te kijken. Dan kan het toch niet zo zijn dat we in gedrag niet te onderscheiden zijn van de mensen die alleen voor het hier en nu leven. Laten we dus zo wandelen als past bij onze roeping,<sup>Ef.4:1</sup> zodat we iets van Gods licht verspreiden, als sterren in een duistere wereld.<sup>Fil.2:15</sup>

vrijdag 8 apr. **Kolossenzen 3:7-11**

*'7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, laster en vuile taal. 9 Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.'*<sup>[NBV21]</sup>

Als het niet meer draait om de aardse zaken, moeten we ook niet meer op een aardse manier met elkaar omgaan. Bij een boodschap van hoop, liefde en genade, mag ons gedrag niet vol woede, laster, bedrog en dat soort zaken zitten.

Anders gaan leven omdat we ons niet meer richten op wat op de aarde is, maar op wat boven is, dat vergelijkt Paulus met het uitdoen van een oude jas en het aandoen van een nieuwe. Dan is aan onze buitenkant te zien wat we van binnen al verwachten: ons leven, straks, boven bij God. Dat straalt met die nieuwe jas uit, zodat het licht geeft in een donkere wereld.



zaterdag 9 apr. **Kolossenzen 3:12-14**

*'12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleet u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.'*<sup>[NBV21]</sup>

Die nieuwe jas, die zit ons niet altijd gelijk even comfortabel. Nederig, zachtmoedig en geduldig zijn met de mensen om ons heen, met onze mede gelovigen, dat is moeilijk. Zeker met lastige mensen in de gemeente, de verschillende ideeën die we er op na houden, al hun onhebbelijkheden.

Maar God heeft geen gemakkelijke mensen naast ons gezet, geen mensen die het altijd maar met ons eens zijn, juist om ons te trainen nederig, zachtmoedig en geduldig te zijn. Dat was allemaal niet nodig als iedereen altijd hetzelfde dacht, zei, en deed. Maar dan zouden we ook niet uitgedaagd worden, dan zouden we elkaar niet slijpen en verder helpen groeien naar volwassenheid. Want dat is wat er gebeurt, als we zo in liefde met elkaar om leren gaan, door veel pijn en moeite, dan is dat wat ons bij elkaar houdt en naar volmaakt-heid, volwassenheid doet groeien.

zondag 10 apr. **Kolossenzen 3:15-17**

*'15 Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.'*<sup>[NBV21]</sup>

Paulus geeft ons na het mooie beeld van de oude jas die we uit mogen doen en de nieuwe die we aan mogen doen hier nog wat laatste aanwijzingen. Laat vrede in ons hart heersen. Als we weten dat God vrede met ons heeft, geeft dat moed ook vrede met anderen te houden. Wees dankbaar. Dat helpt ons blij te zijn met wat we hebben, en niet in hebzucht te leven. Dat helpt ons in moeilijke situaties te blijven staan. Laten we ons voeden met Christus' woorden. Dan sterft ons oude leven af. Laten we onszelf en elkaar onderrichten en vermanen. Laten we onze dank en eer tot God zingen in liederen en psalmen. Laten we zo in het leven staan, vernieuwd, dankbaar, in liefde, met het hoofd naar boven, gericht op onze Heer.

maandag 11 apr. **Marcus 8:31**

*'En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan. Hij sprak dit woord vrijuit.'*

Bij de drie evangelisten Mattheüs, Marcus en Lucas zijn hier vrijwel gelijke woorden over te vinden. Bij deze tekstgedeelten zien we als titel er boven: "De eerste aankondiging van het lijden".

Afgezien van de profetieën die verwijzen naar de dagen voor de kruisiging en de kruisiging zelf, vertelt de Heer hier onomwonden wat Hem te wachten staat en hoe de uiteindelijke afloop zal zijn. Want de Heer weet wat er gaat gebeuren, zo is tussen Vader en Zoon het plan opgesteld tot redding van alle mensen, en de onderschikking van alles in de schepping. Niet in een eeuwig treuren over het lijden, maar tot lofprijs van Zijn heerlijkheid.

dinsdag 12 apr. **Marcus 8:34**

*'En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij'*

Als Jezus de woorden uitspreekt, weten de schare en de discipelen nog niet dat de Heer aan het kruis op Golgotha zal sterven. De kruisdood was in die dagen bekend, eerder hadden de Romeinen heel wat mensen tot een dood aan het kruis veroordeeld. In deze tekst legt de Heer een verband tussen het volgen van Hem en 'het kruis opnemen'. Het loslaten van je eigen zaken (zoals in het geval van de 'rijke jongeling') om vervolgens Hem te volgen. Dat is nog al wat! Het volgen van Jezus vraagt een bereidheid om schande en smaad te verduren, want de dood aan het kruis is een schande (voor een Jood) overeenkomstig het woord in Deuteronomium 21:23, dat er een vloek rust op een aan een paal gehangene.



Met dat in gedachten, dat afzien van alles wat fysiek in deze wereld is, wordt de blik gericht op de toekomst! Een toekomst, door de kruisdood van de Heer, opstanding tot heerlijkheid!

woensdag 13 apr. **Lucas 20:13,14**

*'Toen zeide de heer van de wijngaard: Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden; die zullen zij wel ontzien.'*

*'Maar toen de pachters hem zagen, overlegden zij met elkander en zeiden: Dit is de erfgenaam: laten wij hem doden, opdat de erfenis voor ons zij. En zij wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem.'*

De Heer sprak zowel direct en openlijk over zijn aanstaande dood (zie maandag) als ook op een verborgen wijze via gelijkenissen. Als de Heer na het vertellen een vraag stelt aan de schriftgeleerden en overpriesters, geeft Hij zelf het antwoord: 'Wat zal de heer de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en de pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven'.

Toen begrepen de geestelijk leiders van Israël, dat Hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Op de hoogte zijnde van de Schriften, begrepen zij wat het betekende: 'De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden'. En toch zijn zij niet van hun dwaling afgekeerd, zij verhardden hun hart, net als in de dagen van Mozes.

donderdag 14 apr. **Johannes 8:44**

*'Jezus dan zeide tot de overpriesters en hoofdlieden uit de tempel en oudsten, die op Hem afgekomen waren: Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken? Terwijl Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis.'*

De tempel (door koning Herodes herbouwd) was een gebouw door mensenhanden gemaakt. Maar de allerhoogste God woont niet in een huis door mensenhanden gemaakt. Jezus zelf, in de gelijkenis van de mens geworden, onderwees dagelijks in de tempel. <sup>Luc.19:45,46</sup> Na de uitdrijving van de kooplieden, die het tot 'een rovershol' maakten, nam Hij de tempel als voorbeeld in Johannes 2:19: 'Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen'. Hij sprak natuurlijk over de tempel van Zijn lichaam! Dit werd een zware aanklacht tegen Jezus toen Hij voor het sanhedrin stond. Hoe bijzonder was het dat de Zoon van God, het beeld van de Onzichtbare God, temidden van het volk Israël, in de tempel onderwees! Och, had men toch de Schrift mogen (er)kennen! Na de berechting door het sanhedrin en Pilatus was het uur van de inktzwarte macht der duisternis aangebroken.

vrijdag 15 apr. **Lucas 23:44-46**

*'En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.'*

In de wereld wordt op vrijdag de kruisdood herdacht. Inderdaad was er diepe duisternis. In feite, zelfs als de zon nog geschenen had, was het nog steeds enorme duisternis. Alle macht van de wereld had zich opgesteld en vergaderd tegen de Here en zijn Gezalfde!

Maar uiteindelijk kwam het hier op neer: 'om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, en geschieden zou'. <sup>Hand.4:28</sup>

Het lijden aan het kruis was lichamelijk en geestelijk onnoemelijk groot. Met daarbij het moment van diepe verlatenheid van de Heer ten opzichte van God, Zijn Vader. Daar past wel een dag van stilte bij om steeds goed te beseffen, dat dit nodig was; zodat nu, God Zelf vrede gemaakt heeft met de gehele mensheid door de vloek op de Christus te leggen.

zaterdag 16 apr. **Filippenzen 5-8**

*'Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die, in de vorm van God, die Hem eigen is, het aan God gelijk zijn geen roof acht; niettemin maakt Hij Zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt Hij Zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood aan het kruis.'* <sup>[NCV]</sup>



Na de kruisiging wordt het stil in Jeruzalem. Het kruis is het middelpunt van de ons bekende eonen. Later zal de Heer zelf nog zoveel meer bekend maken aan Paulus. En die spreekt ook van dat kruis, niet zo zeer het kruis opnemen, maar weten dat we medegekruisigd zijn met Hem. In Galaten 2:20 schrijft Paulus:

*'Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Nu dan zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God.'*

Laat immers die gezindheid in jullie zijn, die gezindheid die ook in Christus is.

zondag 17 apr. **Marcus 16:2-7**

*'En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea, gelijk Hij u gezegd heeft.'*

Hij is hier niet!

Maria van Magdala, Maria (moeder van Jakobus) en Salome; zeer vroeg op één der sabbaten waren ze aangekomen bij het graf van Jezus. Hun grote zorg was dat ze de steen voor de grafopening niet in beweging konden krijgen, maar er was iets heel anders aan de hand: een geopende graftombe!

*'Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet.' Hij is opgewekt!!*

Voor ons, die de beschikking hebben over het gehele woord, d.w.z. ook de woorden van Jezus die opgetekend werden, is het misschien niet meer zo'n verbijsterende ontknoping als voor de ooggetuigen van toen! Maar wat een heilsfeit! Wat een kracht van een Almachtig God, Die zijn woord doet uitkomen! Op de juiste tijd, de juiste dag, het juiste uur! Ja, ook dan, op het juiste, ondeelbare ogenblik, in een oogwenk, bij onze verandering! <sup>[Vergelijk 1Cor.15:51,52]</sup>

Waarheden van het allergrootste belang: Jezus Christus, de gekruisigde, gestorven, opgestane en verheerlijkte Heer! Gods geliefde Zoon, leeft!!

En waarom?

God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft, maakt ons gezamenlijk levend in Christus – in genade zijn jullie geredden!

maandag 18 apr. **Handelingen 2:27**

*Omdat U mijn ziel niet zal verlaten, noch Uw welgezinde het zal geven bederf waar te nemen.* <sup>[proeve CV/AED]</sup>

Het Schriftwoord voor vandaag is een citaat uit Psalm 16:10, een profetie bij monde van David over de opstanding van onze Heer Jezus Christus, aangehaald door Petrus op de Pinksterdag. Onze Heer is slechts korte tijd in het dodenrijk geweest. Zijn lichaam heeft toen geen greintje bederf ondergaan. Ook heeft God Hem daar niet verlaten, laat staan achtergelaten, maar uit de doden opgewekt. Van ons lichaam blijft al na een betrekkelijk korte periode weinig meer over dan botten en ook die vergaan op de lange duur. Alleen de ziel - dat is de persoonlijkheid die wij geweest zijn - blijft intact, veilig opgeslagen in Gods onmetelijke geheugen. Wanneer wij, hetzij levend, hetzij al overleden, de Heer in de lucht zullen ontmoeten, <sup>1Thess.4:16-17</sup> heeft God ons een geheel ander lichaam gegeven. <sup>1Cor.15:38</sup> Alleen onze Heer en Redder zullen wij aanschouwen in het lichaam waarmee Hij gekruisigd is, herkenbaar aan Zijn wonden, maar dan in een onvoorstelbare, oogverblindende heerlijkheid! Daarin zullen wij mogen delen en voor altijd samen met Hem zijn. Is er een mooiere boodschap voor deze dag denkbaar?

dinsdag 19 apr. **Handelingen 2:27 (2)**

*Omdat U mijn ziel niet zal verlaten, noch Uw welgezinde het zal geven bederf waar te nemen.* <sup>[proeve CV/AED]</sup>

Voor het Griekse woord dat hier met "welgezind" is vertaald, staat in de gangbare Bijbelvertalingen "heilige" en zelfs "trouwe dienaar". Wat is nu de juiste vertaling? Een moeilijke kwestie. Met "welgezind" wordt volgens de Dikke Van Dale een gewenste gezindheid bedoeld en dat is precies de gezindheid die onze Heer Jezus Christus bij uitstek jegens Zijn



hemelse Vader toonde. Hij was Zijn Vader onvoorwaardelijk gehoorzaam tot aan de dood van het kruis. Maar Hij verrees uit de dood en werd door de Vader uitermate verhoogd. Vanuit die hoogste positie zal Hij alles aan Zich onderschikken. Dan zal alle knie van de hemelingen, van hen die op aarde en die onder de aarde zijn zich buigen en van harte belijden: *"Heer is Jezus Christus!"*. <sup>[NCV] Fil.2:8-11</sup> Omdat Hij de juiste gezindheid heeft, zal ook Hijzelf zich aan de Vader onderschikken, opdat het einddoel bereikt zal zijn: God alles in allen! Wat een grootheid! (1Co15:28) Om stil van te worden.

woensdag 20 apr. **Psalm 2:1**

*'Waartoe waren natiën in beroering en mompelen volken loze dingen?'* <sup>[proeve CV/AED]</sup>

De verhoudingen tussen de natiën staan op scherp en de media staan bol van leugens van politici die valse gerustheid of angstaanjagende plannen ventileren. Laten wij ook de prietpraat van zogenoemde deskundigen niet vergeten. Als zij werkelijk zo deskundig waren, hadden wij nu in een paradijs geleefd. De realiteit is anders. De allerbeste remedie tegen klam angstzweet, slopende onrust en doffe moedeloosheid is: met hart en ziel volkomen op God vertrouwen! Hij heeft immers voorzegt waarop de geschiedenis van deze wereld zal uitlopen: op de gerichten die deze derde eon zullen afsluiten. Dan zal God op aarde drastisch orde op zaken stellen. Wat weerhoudt God nog? Hij voert Zijn plan uit, zodra allen die in Christus zijn, levenden en doden, in een flits naar het bovenhemelse weggerukt zijn. <sup>2Thess. 2:6-7 en 11-12</sup> Alles wat wij nu meemaken, maakt deel uit van Gods voornemen der eonen. <sup>Ef.3:11</sup> Zo ook onze zekere, hemelse verwachting! Troost elkaar hiermee!

donderdag 21 apr. **Psalm 2:2**

*'Zij vormen zich de koningen van de aarde en autoriteiten sluiten zich aaneen tegen Jahweh en tegen Zijn gezalfde.'* <sup>[proeve CV/AED]</sup>

Hier staat kort en krachtig gekarakteriseerd waarom het allemaal te doen is. Dat is het wanhopige verzet, onder leiding van de Tegenstander en zijn sinistere trawanten, tegen Hem Die de Zoon van Gods liefde is, onze Heer en Redder. Luther noemde hem in 1548 in een preek in oud-Duits 'Ketenhund', kettinghond. U weet wel zo'n vals (gemaakt) kring dat iedereen die op zijn erf komt, dreigt te verscheuren. Dat is precies wat de Tegenstander doet, omdat hij alle koninkrijken van de kosmos als zijn erf beschouwt en daarop geen Messias duldt. <sup>Matth.4:8</sup> God houdt hem echter aan de ketting laat hem niet teugelloos zijn gang gaan. De Messias, onze Heer Christus Jezus, kan hem gemakkelijk aan, vooral nu Hij aan Vaders rechter(zijde) zit. Hij heeft van God alle macht gekregen om Satans wapen, de dood, voorgoed onklaar te maken, ook hem op de knieën te krijgen en te horen belijden dat Hij *Kurios* is! Hoe groot zijt Gij, o Heer der heren!

vrijdag 22 apr. **1 Thessalonicenzen 1:10**

*'... en Zijn Zoon vanuit de hemelen te verbeiden, Die Hij heeft opgewekt vanuit de doden, Jezus, die ons wegtrekt vanuit de toorn die komende is.'* <sup>[NCV/AED]</sup>

In deze tekst staat driemaal de vertaling van het Griekse voorzetsel *ek*. Het wijst op een beweging die een omgeving een oorsprong of een oorzaak verlaat - kortom een *vanuit* iets. Onze Heer komt *vanuit* de hemelen om ons in een flits weg trekken *vanuit* de toorn die op aarde op uitbarsten staat. Hij is dan niet in de hemelen, maar in de lucht - nog niet met Zijn voeten op aarde. Onze Heer is door God *vanuit* de doden opgewekt, heeft daarom part noch deel aan dood en dodenrijk. Als wij door Hem uit de toorn geborgen worden, hebben ook wij daar part noch deel aan. Hier gaat het niet alleen om het FEIT van het uitgered worden, maar vooral om een ACTIE door onze Heer Christus Jezus. Het doet denken aan het beeld van een vader die zijn kind voor een aanstormende auto wegrukt. Ons rest niets anders dan vol vertrouwen en verlangen naar dat moment uit te zien.

zaterdag 23 apr. **1 Thessalonicenzen 5:9**

*'God heeft ons niet naar toorn toe geplaatst, maar naar toe-eigening toe van redding door onze 'Heer Jezus Christus.'* <sup>[NCV/AED]</sup>

In deze tekst staat tweemaal 'naartoe' als vertaling van het Griekse voorzetsel *eis*. Dat voorzetsel is het tegenovergestelde van *ek*, vanuit. Het voorzetsel *eis* geeft een beweging in een bepaalde richting aan, naar iets toe en naar iets binnen. God heeft ons niet bestemd om Zijn toorn in te gaan. Voor ons is er geen veroordeling, <sup>Rom.8:1</sup> want Hij ziet ons als heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht. <sup>Ef.1:4</sup> Wij allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag en hebben niets gemeen met nacht en duisternis. <sup>1Thess 5:4</sup> Wij wandelen



in het ontnuchterende, heerlijke licht van Gods liefdevolle genade. Voor onze overplaatsing behoeven wij niets te regelen dan alleen te steunen op de onwrikbare trouw van Hem Die ons roept. Want Hij zal dat ook doen!<sup>1Thess.5:24</sup> God is als een vader die Zijn kind snel naar een andere plaats brengt, opdat het niets meekrijgt van de toorn die anderen geldt.

zondag 24 apr. **Romeinen 5:9**

*'Veel meer dan, nu gerechtvaardigd geworden in Zijn bloed, zullen wij door Hem gered worden vanaf de toorn.'* <sup>[NCV/AED]</sup>

In dit Schriftwoord komt het Griekse voorzetsel *apo*, vanaf, voor. Ook dit is een weggaande beweging, maar niet uit het midden van iets, zoals bij *ek*. Het is een beweging die zich van een bepaalde positie verwijdert. Paulus schreef deze brief aan de Romeinen ongeveer 6 jaar na zijn brieven aan de Thessalonicenzen. Ook de gelovigen te Rome brengt hij de blijde boodschap over dat zij door Christus gered zullen worden *vanaf* de toorn, hemelsbreed er vandaan. Het doet denken aan een vader die zijn kind ervan verzekert dat het niets zal overkomen, juist omdat het zijn geliefd kind is, voor wie hij zelfs zijn leven al heeft overgehad. Voor God zijn wij zelfs meer dan alleen kind, namelijk zoon! Wat hebben wij dan nog te vrezen? Wat zouden mensen ons nog kunnen doen? <sup>Hebr.13:6</sup>

maandag 25 apr. **Kolossenzen 3:12a**

*'Doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden: medelijdend mededogen.'* <sup>[NCV]</sup>

Een predikant vertelde aan schrijver dezes over een ouderpaar dat door een noodlottig ongeval hun enige, nog jonge zoon verloren hadden. Vooral de moeder was ontroostbaar. Van buurtgenoten kregen zij steunbetuigingen in de vorm van brieven, bloemen en bezoeken. Die konden de moeder echter geen troost bieden. Op zekere dag belde een collega van de zoon aan. Hij was nog niet de drempel over of hij barstte in snikken uit. Hij kon geen woord uitbrengen en verliet na enige tijd huilend weer het huis. De moeder vertelde de predikant dat dit het dit bezoek was dat haar de eerste troost had gebracht. Want de huilende jongen had haar laten zien dat zij in haar verdriet niet alleen stond. Medelijdend mededogen kan ook met tranen en zonder meelevende of stichtelijke woorden.

dinsdag 26 apr. **Kolossenzen 3:12a (2)**

*'Doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden: medelijdend mededogen.'* <sup>[NCV]</sup>

Oma zat op de bank met een kleine logee naast haar. De onbekommerde levensvreugde van haar kleindochtertje stond in schril contrast met haar gemoedstoestand. Zorgen hadden als donkere wolken de zon in haar hart weggenomen. Klaarblijkelijk had het kind van amper vier jaar dat bij oma opgemerkt. Oma voelde ineens een warm handje liefdevol over haar wang strijken en hoorde een stemmetje als een volleerd hulpverleenster vragen: "Heeft u pijn, oma? Gaat het nu weer een beetje?" Dat gebaar en dat stemmetje had in één ruk de wolken verdreven en de zon weer in oma's hart doen schijnen. Oma dankte God, de Vader, voor die kleine helpster die Hij haar gezonden had. Medelijdend mededogen ... Zoiets kunnen wij toch ook voor elkaar betekenen?

woensdag 27 apr. **1 Samuel 15:23**

*'Want zonde van occultisme is rebellie en tuchteloosheid en afgoderij en huisgoden [is zonde van] de weerspannigheid, want jij hebt het woord van Jahweh verworpen en Hij zal jou voor het koningschap verwerpen.'* <sup>[proeveCV/AED]</sup>

In opdracht van *Jahweh* had Samuël Saul tot koning gezalfd. Op zekere dag moest Samuël van *Jahweh* hem de opdracht overbrengen dat de Amalekieten met wortel en tak uitgeroeid moesten worden. Saul voerde die opdracht uit op één uitzondering na: Agag, hun koning, had hij slechts krijgsgevangen gemaakt. En dat hebben de Joden geweten! Want later zou Haman, Agags nakomeling, een bijna succesvolle poging doen om hen uit te roeien. <sup>Esth.9:24 e.v.</sup> Deze geschiedenis toont hoe rebellie, tuchteloosheid en weerspannigheid een mens ertoe kan brengen om de rug naar God toe te keren. Sauls verzuim zette een punt achter zijn koningschap. Dat Saul occult belast was, blijkt uit zijn verdere levensloop. Denk maar aan zijn bezoek aan het spiritistisch medium te Endor en aan zijn buien waarvan David hem met muziek moest kalmeren. De term "occult" slaat op alles waarvoor de apostel Paulus ons in Efeziërs 6:11 geattendeerd heeft. Maar gauw weer de wapenrusting van God aandoen!



donderdag 28 apr. **Psalm 135:15 en 18**

*'De sculpturen van de natiën zijn van zilver en goud, maaksel van een mensenhand.  
Gelijk hen zullen hun makers worden, allen die op hen vertrouwen.'* [proeveCV/AED]

Sculpturen zijn dingen waaraan mensen vormgegeven hebben. Dat kunnen tastbare beelden zijn, maar ook denkbeelden. Heden ten dage worden beelden nog steeds aanbeden, vooral als er een wonder aan is toegeschreven. Vlak echter ook de menselijke denkbeelden niet uit waarvoor men zich devoot neerbuigt, zoals evolutietheorie, maakbaarheid en economische theorieën. Hoewel economie niet meer dan een gedragswetenschap is, worden haar denkbeelden verafgodd. De psalm wijst in de verzen 16-17 erop dat een afgod geen mond, geen ogen, geen oren heeft, noch dat wat voor leven essentieel is: adem, roe'ach. Toch lijkt deze afgod volop in leven. Dat is echter het werk van buiksprekers, economen. Zij laten afgod Economie spreken, zien en horen in prognoses, beursberichten, geldkoersen, financiële rapportages, bankrekeningen enzovoort, met alle valse hoop en zekerheid van dien. In afgod Economie zit net zomin leven als bij het slijk der aarde. Zo ook ziet God allen die op een dergelijk menselijk maaksel hun vertrouwen stellen en niet op Hem. Wat was het jaarthema voor 2021 ook alweer?

vrijdag 29 apr. **1 Corinthiërs 10:7 (6-14)**

*'Wordt ook niet afgodendienaars'* [NCV]

Paulus geeft in een helder signalement van afgodendienaars, mensen die niet de levende God maar dode afgoden op het netvlies hebben. Hij geeft kenmerken die ons herinneren aan wat ook in onze dagen strijk-en-zet gebeurt: overmatige aandacht voor eten en drinken, sport en ontuchtig gedrag, voor alles wat "lekker" heet. Velen worden in hun dagelijks leven beheerst door een obsessie voor wat zij "lekker" vinden. Sport wordt gezien als heilmiddel bij uitstap voor een lang en gezond leven. Veel bewegen is het devies dat in allerlei media gepredikt wordt. En ja, wie veel met zijn "vlees" bezig is, trapt gauw in de val van ontucht. Ook daarvan maken de media verlustigd melding. Huwelijken en gezinnen, carrières en maatschappelijk aanzien gaan eraan kapot. Het is allemaal het resultaat van leven zonder God. In Trouw merkte ene dr. J.J. Suurmond ooit op: "Een af-god is dat (alles) wat ons van God af-houdt." Slaat hij hiermee niet de spijker op z'n kop? Voor ons is het toch geheel anders? Wij hebben toch geleerd Wie de Christus is?<sup>Ef.4:20</sup> Echt iets om over na te denken - en niet alleen vandaag!

zaterdag 30 apr. **1 Timotheüs 1:13**

*'... maar mij werd barmhartigheid bewezen ...'* [NCV]

Paulus doet in 1 Timotheüs 12-14 een boekje over zijn oude leven open: lasteraar, vervolger, mishandelaar, dit alles in ongeloof doende. Hij werd echter door de genade van Christus Jezus overweldigd, zag Hem als zijn *Kurios* en deed voortaan in diepe dankbaarheid het dienstwerk waardoor wij hem nu kennen. Opvallend is zijn opmerking: "maar mij werd barmhartigheid bewezen". Voor "barmhartigheid" staat in vertalingen ook "ontferming". Beide termen hebben op hetzelfde betrekking: met een warm hart zich het lot van een ander aantrekken. Zoiets kan helaas ook met een koud hart, zoals bij het puur routineus verlenen van zorg zonder werkelijke aandacht voor de patiënt. Van H.J. Leopold zijn de volgende prachtige dichtregels:

"Een vriend is niet, die u aan 't hart wil sluiten  
in uw geluksuur en zich niet genoeg doen kan,  
maar die den balling bij zich binnen roept en dan  
de deur toeslaat tegen de wolven buiten."

Herkennen wij dat ook niet bij onze Heer en Redder "die ons bergt uit het komen van de verontwaardiging"<sup>1Thess.1:10</sup> In Hem hebben wij de garantie veilig te zijn! Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus!<sup>2Cor.1:3</sup>